



De Levensboom

Op 1 oktober hebben we na 6 jaar afscheid genomen van onze voorganger Jan-Peter Prenger.

We kregen als herinnering een sleutelhanger met een levensboom. Een mooi interreligieus symbool.



De Levensboom is een zeer belangrijk symbool in het jodendom en het christendom. Hij wordt vaak de "Boom des Levens" genoemd en wordt beschouwd als een heilige boom omdat hij in verband wordt gebracht met God zelf. In de Joodse traditie wordt de boom beschouwd als een symbool van de relatie tussen de mens en God.

De boom des levens wordt in de Bijbel genoemd in het boek Genesis. Het is de boom die groeit in de hof van Eden en de bron is van eeuwig leven.

De 'levensboom' wordt in het Bijbelboek Spreuken meerdere keren in verband met de Wijsheid gebruikt. Als beeld omschrijft het de waarde van de Wijsheid. Wijsheid is een levensboom voor wie haar omhelst (Spreuken

3:18). Een rechtvaardig mens plant een levensboom (Spreuken 11:30).

In de Koran wordt meer over de gezegende boom gesproken. Dit was de Dadelpalm, met vruchten die onsterfelijkheid zouden schenken. Bomen hebben veel betekenissen in de Koran. In het Boeddhisme staat de boom des levens bekend als de bhodiboom. Het was onder deze boom dat Boedha de verlichting bereikte, dus het wordt gezien als een zeer heilig symbool. Binnen het Hindoeïsme symboliseert God de wortels van de levensboom, als Bron van het leven. De stam en de takken zijn de hindoeïstische gemeenschappen die dicht bij het spirituele staan. De 'gewone' mensen vormen ten slotte de bladeren.

De levensboom symboliseert ook de verbinding met familie en voorouders. De "Tree of life" heeft een ingewikkeld netwerk van takken die uitbeelden hoe een familie zich uitbreidt gedurende vele generaties.

De levensboom is een krachtig symbool van groei. Een boom begint als een klein, jong boompje en groeit gedurende een lange tijd uit tot een gigantische, sterke boom. De wortels van de boom verspreiden en verankeren zich in de aarde,

Bomen hebben altijd een gevoel van rust en vrede opgeroepen, dus het is niet verwonderlijk dat de levensboom ook een symbool is voor rust en ontspanning. De levensboom dient als een herinnering aan het unieke, rustgevende gevoel dat je van bomen krijgt.

De levensboom staat ook symbool voor het leven zelf. Net als de boom heeft een mens ook

te maken met de verschillende seizoenen. Er zijn momenten van leven, zoals in de lente, van groei zoals in de zomer en van pittige herfststormen. Ook zijn er perioden van rust, zoals in de winter.

Toos van Essen

Bloemengroet

10-09: Ria van Amstel

17-09: Alie Kits

24-09: Arjan Boot

01-10: Jan-Peter. Cor en Diny van Boven

08-10: Harry Kroon, Hartelijk dank voor de bloemen



Bedankjes voor de bloemen

Mede namens Wim wil ik iedereen van harte bedanken voor de mooie bos bloemen die ik na mijn operatie heb ontvangen.

De operatie is goed verlopen, maar nu begint het revalidatietraject en, ongeduldig als ik ben, gaat dat voor mij niet snel genoeg.

Het kalm aandoen is heel lastig, maar het moet nu eenmaal. Hopelijk lukt het om over niet al te lange tijd weer naar de Emmaüs te komen.

Hartelijke groeten, Wim en Erna Hulstein

Mw. Kits bedankt iedereen uit de kerk hartelijk voor de mooie bos bloemen. Het gaat nog niet zo goed met haar. Ze wacht op een pacemaker, maar dat duurt lang.

Bedankt voor jullie bloemengroet die ik deelde met Diny. Een aantal jaren was ik met veel plezier opmaakredacteur van het EMMAÛSnieuws en gaf het in de loop van de

tijd meer kleur. Een bijdrage leveren aan de communicatie van onze oecumenische gemeenschap en daar ook nog blij van worden daar ga je voor. Jammer dat er redenen zijn om te stoppen. Betty Boot was mijn achterwacht en zal het nu tijdelijk waarnemen.

Groet Cor van Boven

Een kaarsje

branden voor Diny en Cor in de dienst van 1 oktober. Het deed ons goed.



Het roept wel vragen op, daarom een update over Diny die 15-07 bij thuiskomst van onze vakantie haar heup brak. Na het plaatsen van een DHS (pen) en revalidatie kwam Diny 15-08 thuis voor verdere revalidatie. Het ging allemaal moeizaam, been werd korter, ging scheef staan (knieën komen tegen elkaar) en draait (voet draait verder buiten).

Bij controle 12-09 bleek het breukvlak in te zakken (verkrumelen). Over 6 weken controle of herstel is opgetreden, anders heupprothese?? 18-09 telefonisch consult met specialist. Resultaat: 25-9 consult bij andere specialist. Alles is nu in gang gezet voor het zo spoedig mogelijk plaatsen van heupprothese, vermoedelijk nog deze maand. Hierna weer revalidatie.

Groet, Cor van Boven

Pastoraat na 1 oktober

Het is nu bijna 15 oktober en de zaken die in gang zijn gezet beginnen te lopen. Afgelopen zondag hebben we kennis kunnen maken met ds. Egbert van Dalen. Hij is "voorlopig" bereid om in dringende gevallen pastoraat te bieden. In de toekomst als de PGE heeft voorzien in een predikant voor de Beatrixkerk, heeft hij meer tijd voor Emmaüs.

Op 5 november dit jaar zal hij onze "Allerzielen viering" verzorgen. De voorbereidingen zijn al in volle gang en ik ben er van overtuigd dat het een hele waardige viering gaat worden. De kennismaking met mw. Roos van Doorn, voorganger van de Vrijzinnigen Bennekom is

later. Roos kon deze zondag niet aanwezig zijn en met haar wordt overlegd, wanneer we dat gaan doen.

Aan de werkgroep Contactpersonen is gevraagd om een bijdrage te leveren in het pastoraat. Het directe contact met de professionals is veranderd. Was het eerder mogelijk met de voorganger of langer geleden, één van de voorganger(s) te bellen, nu hebben we afgesproken dat dit via de coördinator van het pastoraat gaat.

Kortom:

Ben je al bekend met een contactpersoon dan kun je met haar of hem op dezelfde manier blijven communiceren, daarover zijn vast afspraken gemaakt. Is dat nog niet het geval en wil je iemand op korte termijn spreken, bel dan naar 06 4080 8777 naar mij of stuur een mail naar pastoraat@emmaus-ede.nl; deze wordt door alle contactpersonen gelezen.

Rond uitvaarten zijn met meerdere voorgangers en oud-voorgangers afspraken gemaakt. Maar ook hier telt, is het nodig, bel dan met mij.

Met vriendelijke groet,

Freek Rohn, coördinator-pastoraat.



Delen

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

15-10	10:30	dhr. Martien Taks
22-10	10:30	zangviering
29-10	10:30	pastor Ben Piepers
05-11	10:30	ds. Egbert van Dalen, Allerzielen, MvdH
12-11	10:30	Groene Viering met InBetween
19-11	10:30	mw. Sylvia von Kriegenbergh
26-11	10:30	pastor Hans Lucassen

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: september 2023

03-09	M.A.F	€143,50
10-09	P.A.X	€ 167,00
17-09	P.A.X	€ 136,25
24-09	Malawi	€ 161,00
Emmaüs en pastoraat		€ 492,15
Bloemengroet		€ 156,40

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst.



Geen gedoe met contant geld.

Allerzielen

Zondag 5 november, de zondag na Allerzielen, herdenken we hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Ds. Egbert van Dalen gaat voor in deze viering en Tanja en het Emmaüskoor zullen zorgen voor de muzikale begeleiding. Dit jaar gedenken we: Eef Heuvelink – Both, overleden op 8 januari 2023, Jan Hulsegge, overleden op 12 maart 2023, Joke Scherpenisse – van Donkelaar, overleden op 28 april 2023, Herma van Bennekum, overleden op 11 augustus 2023.

Naast deze Emmaüsgangers gedenken we ook hen die door ons en de Eeuwige gekend zijn en zo gemist worden. Iedereen heeft tijdens de viering zelf de gelegenheid om een lichtje voor iemand aan te steken, maar mocht u iemand genoemd willen hebben: schrijf haar/zijn naam in het inlegvel in het voorbedenboek dat bij de vieringen in de kerk ligt.

Annie Benjamin en Sandra van der Lugt

Werkgroep:

Groene Kerken.



Bij toerbeurt bezoeken we de regionale bijeenkomst van de Groene Kerken in het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei. Vorig jaar was Atze-Jan gedelegeerd namens Emmaüs en deze keer was het mijn beurt. We waren op 14 september te gast in de Brinkstraatkerk te Bennekum. Het viel me op dat de zaal redelijk gevuld was met vooral 50, 60 en 70 plussers. Wat dat betreft voelde ik me snel thuis want in Emmaüs is het niet veel anders. De drie mannen die 'Duurzaam Bennekum' vertegenwoordigden waren wellicht iets jonger. We waren het al snel eens dat de taak van een werkgroep Groene Kerk tweeledig is: werken aan bewustwording en het organiseren van activiteiten en acties. Mooi vond ik de oproep

die daaraan gekoppeld werd: Durf profetisch te zijn!. Waar een klein dorp als Bennekum groot in kan zijn is de verbreding. In de loop der jaren is er een uitgebreid netwerk gevormd bestaand uit plaatselijke kerken en maatschappelijke initiatieven waarin veel wordt ontwikkeld en samengewerkt: tweede hands kleding beurs, repair café, zwerfvuilbrigade, speelgoedbeurs voorafgaand aan Sinterklaas, opschonen van de hei met Arocha. Allemaal duurzame initiatieven waarbij de deuren van de kerk open worden gezet. Iemand constateerde: 'Julie doen dit in Bennekum maar bij ons in Ede lukt dat niet. Wij zijn daar veel te groot voor'. Zelf geloof ik daar niet in. Met kleine stapjes en handen uit de mouwen kunnen we ook in Ede en in Emmaüs ver komen. Zo kwam er uit de zaal nog een mooie tip voor de 40-dagen tijd: Verzin duurzame vastenacties en daag daar de mensen mee uit: 40 dagen vegetarisch, 40 dagen je auto laten staan binnen Ede, 40 dagen zonder voedselverspilling. 40 dagen geen pakketjes bestellen. Dat zou voor Emmaüs ook een uitdaging kunnen zijn die leidt tot boeiende gesprekken. Eerlijk is eerlijk, ik houd helemaal niet van dit soort bijeenkomsten. Ook nu was het veel luisteren en maar weinig ruimte voor dialoog. En dan die mensen die vol trots vertellen wat ze in hun kerk allemaal doen of juist met teleurstelling constateren dat de kerkenraad alles tegenhoudt. . . Gelukkig was er een borrel na afloop en dan kom je echt met mensen in gesprek. Zo sprak ik een moeder uit Wageningen - hoera toch een 30 plusser in de zaal - die vertelde hoe ze haar jonge kinderen opvoedt in duurzaam handelen. Samen naar 'de Gieterij' en mijn dochter vult de potjes. (De Gieterij is een verpakkingsvrije winkel). In huis doen ze trouw het licht uit als ze de kamer uitgaan. En ze vertelde: Mijn kind vroeg laatst: 'Mama hoe kan het nu nog zo warm zijn terwijl het al lang donker is'. En deze moeder antwoordde: 'De aarde is een beetje in de war'. Ik wil ze niet opvoeden met angst. Als Groene Kerk heb je natuurlijk ook verplichtingen. Goed om te weten: Op 12

november hebben we in Emmaüs een 'Groene Viering' en we blijven jullie op de hoogte houden van met name kleinschalige acties en activiteiten dicht bij huis waarbij je van harte uitgenodigd wordt om aan te haken. Wellicht wil je ook de werkgroep Groene Kerk komen versterken. Atze-Jan is al druk genoeg met zijn rol als voorzitter in woelige tijden en Annie en ik kunnen het niet alleen af. Laat het gerust weten.

Hans Dekker, hansdekkerbox@gmail.com
abenjamin@kpnmail.nl

Groene Viering, 12 nov

Op 12 november hebben we opnieuw een Groene Viering. Dat wordt de tweede sinds we het bordje 'Groene Kerk' naast de deur hebben hangen. In deze viering zal het koor 'In Between' komen zingen onder leiding van Myra van der Jagt, met Erik Onnink achter de vleugel. We horen liederen uit het eerder uitgevoerde repertoire 'natuur en spiritualiteit'. Daarmee sluit het koor aan bij het thema van deze viering: 'schoonheid van de schepping'. Beleving van schoonheid is een belangrijke waarde in ons leven en het helpt ons moed te houden in een wereld waar zoveel moois voor mens en dier verloren gaat. Ook koppel ik hieraan een oproep: Graag ontvang ik de komende weken foto's waarin schoonheid van de schepping verbeeld is. Stuur me jouw favoriete natuurfoto, dat plaatje dat je raakt, ontroert, of vreugde geeft en ik monteer alle inzendingen tot een filmpje waar we samen van kunnen genieten tijdens de viering. Wanneer je daarnaast wilt meewerken aan of meedenken over de invulling en uitvoering van deze viering ben je van harte welkom. Samen kunnen we meer!

Stuur je foto en/of reactie naar
hansdekkerbox@gmail.com
Hans Dekker

Inloopochtend

donderdag 19 oktober 2023:



Het werk van een architect.

Fren Overdijk is zelfstandig architect en heeft een eigen bureau. Zijn werk ziet hij als een maatschappelijke opdracht, namelijk vormgeven aan de gebouwde omgeving. Aan de hand van een maquette met tekening en een fotopresentatie van een specifiek plan vertelt hij hoe hij een opdracht uitwerkt.

10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst.

Inloopochtend donderdag 16 november 2023:
Leven en werken op een evangelisatieschip. Albert en Seska van 't Riet hebben in de jaren '90 van de vorige eeuw gewoond en gevaren op het evangelisatieschip de 'mv Doulos'. Daar willen zij graag meer over vertellen. 10.00 uur Inloop met koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur Einde bijeenkomst.

Contact: Neleke Guldemond 06-42347890, n.guldemond@gmail.com

Volgende bijeenkomst donderdag 18 januari 2024: Theo Boessenkool vertelt over de ENKA.

Film where are you Adam?

OVER DE MONIKKEN OP DE BERG ATHOS
(Gemaakt door een Oekraïense
documentairemaker)

Zaterdag 21 oktober 2023, 20:00 uur, Kerkelijk
Centrum Emmaus, Laan der Verenigde Naties
94, 6716 JE Ede. Bij voorkeur graag vooraf
opgeven via whereareyouadam@emmaus-ede.nl

Katja Novikova en Alexander Plyska, producent
van de Oekraïense film "Where are you Adam?"
laten u kennis maken met het leven van
monniken op de berg Athos in Griekenland.
<https://denpeirazei.com/> U kunt deze avond ook
de maker/producent ontmoeten.

Deze documentaire geeft een inkijkje in het
leven van monniken op het Griekse schiereiland
Athos. Deze film is tot op heden al door zo'n
200.000 mensen in 20 verschillende landen
bekeken en we willen graag een groter publiek
bereiken. De film is Nederlands ondertiteld.
Deze film is al vertoond in 100 verschillende
katholieke en protestantse parochies en
gemeenten, en in 20 filmhuizen in Nederland.
Er is een mooi artikel geschreven in Katholieke
Nieuwsblad, zie in de bijlage. Informatie kwam
op de eerste pagina.

We hebben hier te maken met een
uitzonderlijke, visuele rijke en unieke, prachtige,
beschouwende documentaire –
eerbiedwaardige waarneming van de wereld
waar de tijd niet door de klok wordt beheerst.
We zien hier gelovige mensen, ze gaan
helemaal op in hun werk en gebed,
beproevingen en diverse moeilijkheden en pijn.
De beelden in de film raken je in jouw ziel door
de inzet van de monniken.

Er is een bescheiden toegangsprijs van 10
euro; dit geld zal gebruikt worden om
Oekraïense families te helpen en om wat van
de gemaakte kosten te dekken.

Van harte aanbevelen!

Maarten van der Dussen

Werkgroep: Tuin



Snoeien bomen en beukenhaag EMMAÛS
De herfst doet zijn intrede en we willen de tuin
winterklaar gaan maken.

Zaterdag 28 oktober 2023 van 9.30-12.00 uur
willen we de bomen en beukenhaag snoeien.
Ook is er voldoende onkruid weg te halen.
Gemeenteleden van Kleopas komen ons ook
helpen. Komt u ook?

Betty Boot, bboothiddink@gmail.com

Filosofiekringel

maandag 30 oktober 2023 om 20:00 uur



MOREEL DILEMMA

Mag je (oorlogs)geweld met geweld bestrijden?

Er woedt al anderhalf jaar oorlog op het
Europese continent, met verwoesting en vele
doden tot gevolg.

Het oog om oog, tand om tand lijkt het uithangbord van een primitieve moraal. In plaats van kwaaddoeners met gelijke munt terug te betalen en elkaar al doende de hersens in te slaan, beslecht een volwassen beschaving conflicten met hulp van een neutrale buitenstaander: een scheidsrechter. Maar soms is die neutrale derde niet voorhanden. De oorlog in Oekraïne is zo'n conflict zonder arbiter: het sleept zich voort zonder eindpunt in zicht. Beide partijen zetten vol in op de strijd en schuwen geweld niet.

De vraag die wij elkaar vanavond stellen luidt: Mogen we geweld (altijd) met geweld te lijf gaan?

Iedereen is welkom zonder aanmelden vooraf.
Nico Koopman

Collectanten gezocht

Voor Kerk in Actie 20-25 november
Help mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke oorlogstijd zo goed mogelijk door kunnen komen. Jouw hulp is nodig! Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land.

Help jij mee zodat kinderen in Oekraïne deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door kunnen komen? Met de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie sponsoren we voedselprojecten, nieuwe gebouwen zodat kinderen naar school kunnen blijven gaan, opvangplekken waar ze kunnen



opwarmen en spelen, en psychosociale hulp om trauma's te beperken. Scan de QR-code voor informatie over het collecte-doel. Er zijn voor Ede nog veel collectanten nodig. Mogen

de kinderen op je rekenen? Geef je nu op bij een coördinator, zie hieronder.

De collecte wordt gehouden in de week van 20 – 25 november 2025.

P.S. Attendeer ook je familieleden, vrienden en mede-gemeenteleden op deze website. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer kinderen we kunnen helpen.

Contactgegevens collecte coördinatoren Ede:
Simon van de Pol (postcode 6711/6712 Centrum; telefoon 06 5340 5689) Pieter Treffers (postcode 6713, 14 en 15), Grytsje de Vreugd (postcode 6717), Jan Wams (Ede-Kernhem; telefoon 06 1358 6190), Albert van Kampen (Rietkampen; telefoon 0318 252 099).



Emmaüs financieel

Heel regelmatig krijgt de CORA vragen over de financiële situatie van Emmaüs. Dat zijn heel terechte vragen en daar wil ik kort op in gaan. Komende week wordt er een begroting ingediend bij de Classis van de PKN die gebaseerd is op een prognose van inkomsten en uitgaven over een periode van 8 jaar. De helft van onze inkomsten is gebaseerd op de vaste vrijwillige bijdrage (VVB) van de leden en de collecten op zondag, in totaal ongeveer €75.000,- (€65.000 VVB en €10.000 collecten). Voor dit jaar 2023 weten we dat er €58.000 VVB is toegezegd aan het begin van het jaar. Daar kan nog van af gaan door vertrek van leden naar de PGE. We weten ook dat niet iedereen een volledige toezegging gedaan heeft in de wetenschap dat we per 1 september

zelfstandig verder zouden gaan. Gelukkig is die datum ook gehaald en opereren we nu zelfstandig en is het belangrijk dat we het gat van ongeveer €7.000,- in lopen. We willen dan ook iedereen dan ook dringend vragen die een bijdrage kan doen over de laatste 4 maanden van het jaar die bijdrage over te maken naar rekening nummer Protestantse Gemeente Ede: NL80 ABNA 0580 0921 00 onder vermelding 'Bijdrage Emmaüs'.

De rekening is van de PGE, maar met hen is afgesproken dat wat er binnen komt volledig apart gehouden zal worden voor Emmaüs. Per 1 januari hopen we een eigen rekening te hebben.

Samen sterk, we rekenen op jullie support!
Namens de CORA,
Peter van Leeuwen

Vacatures

Werkgroep Communicatie zoekt versterking. Als eerste hebben we iemand nodig voor de opmaak van Emmaüsnieuws in Word. Je kunt contact opnemen met communicatie@emmaus-ede.nl

De beheercommissie zoekt een notulist(e). We komen (nu nog) één keer per maand bij elkaar, en bespreken heel veel zaken rondom beheer, verhuur, administratie, vernieuwing enz. enz...

Wil je ook je steentje bijdragen aan Emmaüs en lijkt het je wat om onze vergaderingen zeer beknopt vast te leggen?

Of heb je nog vragen? Neem dan even contact op met Maarten van der Dussen, maarten@productip.com

We hebben je nodig!

Thomasviering

zaterdag 4 november in de Antoniuskerk
Al sinds 2018 organiseren Katholiek Ede en de Emmaüsgemeenschap gezamenlijk een Thomasviering. Wat is een Thomasviering? Deze oecumenische vorm van vieren is ontstaan in Helsinki. In het spoor van de

discipel Thomas, die misschien ten onrechte, de ongelovige genoemd wordt, gaan we in zo'n gezamenlijk viering onderzoeken hoe hij ons in deze tijd kan inspireren. De naamgever van de Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas met al zijn vragen, is net een mens in onze huidige verwarrende tijd.

Een Thomasviering is heel toegankelijk. Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk hoort. Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangens en ervaren 'dat je niet alleen bent'. Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect.

De viering heeft een pastoraal karakter. Voorganger is em.pastor Hans Lucassen, geassisteerd door mensen uit beide geloofsgemeenschappen. De viering is voor volwassenen van alle leeftijden.

Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en het delen van brood en wijn. Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Een belangrijk element in deze viering is de 'heilige chaos', waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het gekozen thema 'wat is jou heilig?' Vraag daarbij: *Wat heeft u bewaard? Wat is zo belangrijk voor u dat u dat in een doosje zou willen bewaren?* Bij een van de chaosmomenten kunnen die verhalen gedeeld worden.

Die 'chaos' verloopt overigens in een rustige meditatieve sfeer. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte.

De viering eindigt met een maaltijd waarbij we de oerelementen van brood en wijn met elkaar delen. Verder bestaat de maaltijd uit salades en quiches, van te voren klaar gemaakt door verschillende bezoekers.

Goed om te weten: Er is een collecte tijdens de viering voor een nader te bepalen doel. Als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde van de maaltijd een mandje rond.

zaterdag 4 november, 17.00 – 20.00 uur
Adres: Stationsweg 112, 6711 PZ Ede
Welkom! Team Thomasviering

Voor die maaltijd is het fijn om te weten hoeveel mensen er komen. Aanmelden dus verplicht!
Vraag namens de organisatie: Wilt u een salade of quiche voor die maaltijd maken? Ook dat a.u.b. bij de aanmelding doorgeven.

Aanmelden bij : kittyvanvoorst@gmail.com/ 06 51887217 of

ettema.konijn@hetnet.nl /0318 645831.

Samenvattingen

EXTRA CoRa vergadering maandag 21 augustus 2023

7 Leden zijn aanwezig en 2 afwezig.

De vergadering wordt geopend door Atze Jan met het lezen van een gedeelte uit Prediker.

Jan-Peter heeft een belangrijke mededeling: per 1 oktober heeft hij een andere baan en gaat hij ons verlaten. Hij gaat werken bij QuaRijn als geestelijke verzorger in een instelling voor Ouderen, Zorg en Welzijn in de omgeving Doorn/ Amerongen.

Er is al hard gewerkt om de gemeente een perspectief te kunnen bieden.

Dat is onder andere gevonden bij:

- Janneke Bron. Janneke is bereid een aantal extra vieringen in te vullen.
- Loes van Laar. Loes is bereid de werkgroep Vieringen te ondersteunen en te coachen en is daarnaast bereid om uitvaarten te verzorgen.
- Roos van Doorn. Roos is verbonden aan de Ontmoeting (Vrijzinnigen Bennekom) en kan per week een aantal uren pastoraat invullen.
- Jan Peter is nog bereid om na 1 oktober uitvaarten te verzorgen.

Aan het eind van de viering van 27 augustus zal Jan-Peter de aanwezigen zelf informeren.

Daarna wordt namens de CoRa verteld hoe we de situatie het eerste half jaar gaan opvangen.

Er zal een extra weeknieuws uitkomen en deze zal ook op papier uitgedeeld gaan worden bij de mensen die EMMAÛSnieuws via een bezorger ontvangen.

Freek gaat een en ander organiseren rondom pastoraat.

De afscheidsdienst van Jan-Peter zal zijn op 1 oktober, informeel en met een lunch.

Verslag wordt gedaan van de ontwikkelingen om een eigen PKN-gemeente op te richten. Er is contact met een kerkadviseur van de PKN. Het oprichten van een nieuwe PKN-gemeente heeft voordelen. Een Stichting gaat voor de financiën zorgen.

Vanaf 1 september opereren we als apart van de PGE, maar praktisch voor gemeentelieden veranderen banknummers en dergelijke pas met ingang van 1 januari 2024.

Het contact met het College van Kerkrentmeesters van de PGE verloopt erg vriendelijk.

Emmaüs is gevraagd voor een interview met de Ede Stad over de roze vieringen/regenboogvieringen. Hieraan wordt door een aantal mensen van Emmaüs medewerking verleend.

Verslag CoRa vergadering 28 augustus 2023

Aanwezig: 8 leden en in het begin Eugene Bogaart i.v.m. de nieuwe website

De vergadering wordt geopend met het lezen van een gedeelte uit een boek van Willem Glaudemans: Het Zelf, een studie in ontwakens. Website: Eugene geeft een korte toelichting.

Een belangrijke stap is een keuze te maken wie ons publiek is, wie bedienen we met de website. Alleen de eigen gemeente of juist veel meer mensen van buitenaf. Belangrijk is ook: wat is openbaar om te lezen en wat komt in een besloten gedeelte. De verschillende werkgroepen kunnen een eigen pagina hebben. De coördinatoren van de werkgroepen zullen deze hiervoor benaderen. Op de centrale pagina zullen actuele/ wisselende artikelen staan, voor publiek geschikt. Hierna verlaat Eugene de vergadering.

Taizé reis: wordt georganiseerd via Bespreek het Samen: iemand anders dan Jan-Peter wordt benaderd om de reis en de informatiebijeenkomst te organiseren.

Werkgroep Vieringen, hierover wordt gemeld dat er veel energie in de groep zit.

Het wordt zeer gewaardeerd dat de leden van de huidige werkgroep vieringen positief reageren op de verbreding van de werkgroep.

Verzelfstandiging Emmaüs.

Belangrijk is dat de vaste leden van Emmaüs, die niet gereageerd hebben om de keuze aan te geven waar ze bij willen horen, in overleg met de PGE, meegenomen kunnen worden naar de nieuwe PKN gemeente Emmaüs. Wel moeten we er samen alert op zijn dat de financiële toezeggingen ook worden nagekomen. Belangrijk is om eenieder te blijven informeren over de voortgang van het proces.

College van Diakenen PGE: Deelname aan dit College blijft in de nieuwe situatie ook gewenst. Atze Jan sluit om 21.45 uur de vergadering.



Givt Wist je dat..

je met de Givt App ook aan andere goede doelen kunt geven?



En je krijgt aan het begin van het jaar een jaaroverzicht voor je belastingaangifte.

Gebruik je de App nog niet, installeer hem dan op je telefoon.

Iedereen blij, jij, D.a.d.W. en de penningmeester. Het scheelt veel werk voor alle vrijwilligers..

Cor van Boven

Van de redactie



Zoals u al heeft kunnen lezen is Cor van Boven gestopt met het opmaken van het EMMAÜSnieuws. Cor dank je wel voor de afgelopen jaren.

Annie Benjamin en ik hebben zijn taak voorlopig overgenomen. We kunnen iemand gebruiken die dit over wil nemen. Dus lijkt het u wat, neem dan contact op met werkgroep communicatie communicatie@emmaus-ede.nl

Betty Boot



**Als opvulling en herfstgroet
van de redactie**



Agenda/Activiteiten

Datum	Tijd	Activiteit
16-10:	20.00 uur	agenda commissie CoRa
17-10:	10.00 uur	de ontmoeting
18-10:	19.30 uur	Emmaüskoor
19-10:	10.00 uur	inloopochtend
21-10:	20.00 uur	film Where are you Adam
23-10:	19.30 uur	beheercommissie
23-10:	19.30 uur	CoRa vergadering
28-10:	09:30 uur	Snoeien tuin Emmaüs
30-10:	20.00 uur	filosofiekringel
31-10:	10.00 uur	de ontmoeting
01-11:	19.30 uur	Emmaüskoor
05-11:	19.30 uur	meditatie
07-11:	10.00 uur	de ontmoeting
07-11:	20.00 uur	Raad van Kerken Ede, duurzaamheid
08-11:	19.30 uur	Emmaüskoor
13-11:	19.30 uur	agenda voorbereiding CoRa
14-11:	17.00 uur	eetgroep
14-11:	20.00 uur	van Ziel tot Ziel
15-11:	19.30 uur	Emmaüskoor
16-11:	10.00 uur	inloopochtend
16-11:	20.00 uur	Besprek 't Samen, Bach in Weimar
20-11:	19.30 uur	CoRa vergadering
21-11:	10.00 uur	de ontmoeting
22-11:	19.00 uur	beheercommissie
22-11:	19.30 uur	Emmaüskoor
27-11:	20.00 uur	filosofiekringel
28-11:	19.30 uur	werkgroep vieringen
29-11:	19.30 uur	Emmaüskoor



Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:
19 november 2023.

Sluitingsdatum kopij: maandag 13 november
Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Theo Boessenkool,
Adamsdreef 213, 6716 MK Ede.

Telefoon: 0318-637679

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u het EMMAÛSnieuws en Weeknieuws in
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar

info@emmaus-ede.nl

Contactadressen:

Voorganger: Vacant

E-mail: voorganger@emmaus-ede.nl

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl

voorzitter@emmaus-ede.nl

secretaris-cora@emmaus-ede.nl

penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

info@emmaus-ede.nl

weeknieuws@emmaus-ede.nl

EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl

website@emmaus-ede.nl

facebook@emmaus-ede.nl

viering@emmaus-ede.nl

dadw@emmaus-ede.nl

werkgroepen@emmaus-ede.nl

Bezoek onze website of facebook

Facebook: facebook.com/groups/emmaus-ede

Website: <https://emmaus-ede.nl>

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Emmaüs
Ede

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl

telefoon: 0318 636 252 / 06 18310356