



EMMAÜS nieuws

14 mei 2023 - nummer 275

De zee

Een poosje geleden was ik op Schiermonnikoog en liep aan het eind van de derde middag door het bos, via de duinen naar de zee. Het was fris en het waaide flink. De wolken schoten door de lucht, af en toe verscheen de zon.

Weggekropen in mijn veel te dunne zomerjas liep ik naar waar het strand overgaat in zee, op weg naar de grens. Maar hoe ik ook zocht: ik kon de plek waar het strand eindigde en de zee begon niet vinden. Hij kronkelde bij me vandaan, en ik vermoedde dat als ik maar lang genoeg zou wachten hij weer op zijn schreden terug zou keren. Want zo had ik het geleerd: Eb en vloed en dan weer eb. En ik besepte me dat de zee en het strand dat dag in dag uit doen: aantrekken en afstoten. En tegelijkertijd – zo lijkt het – voor eeuwig aan elkaar verbonden. Soms woest tekeergaand met het schuim op de mond, soms de schelpen en het helmgras en de eenzame bezoeker zandstralend, soms kalm en vredig alsof er niets lieflijker is. Maar hoe dan ook, hier aan de rand van het bestaan niets anders dan het geluid van de natuur. Puur. Rustgevend lawaai. Je hoeft niets – je kunt ook niks want van de zee ga je het niet winnen. Luisteren dan? Ja, dat kan. Luisteren naar de einder, naar het begin. Naar het gebrul of het kabbelen, naar de continuïteit. En ik vroeg mezelf af: is dat het dan waarom ik hier zo graag ben?

Ik moest denken aan Siddharta, in het boek van Herman Hesse. Siddharta was op zoek naar zijn ware zelf en kon het nergens vinden. In zijn reis door het leven komt hij uiteindelijk bij Vasudeva, een veerman die mensen de rivier

overzet. Deze wijze man leert hem te luisteren naar de rivier. Luisteren door los te laten. 'En toen Siddharta geconcentreerd naar deze stroom, naar dit duizendstemmig lied luisterde, toen hij geen verdriet of gelach meer hoorde, zijn ziel niet meer aan een bepaalde stem bond, en met zijn Ik daar niet meer in opging, maar alles hoorde, toen bleek dat grote lied van die duizenden stemmen één woord te zijn: het Om: de voleindiging.'

Het Om. Dat klinkt mooi. Ik denk dat dat het is waar ik ten diepste naar zoek. De stilte, de rust. De plek waar zee en lucht en zand en ik elkaar raken en ik niet meer hoeft te weten wie wat is. Soms kom ik dat tegen, soms vind ik het. Heel soms. Bij de zee, of in het bos. Maar ook wel eens in een lied. Of als tijdens de gebeden een kaars wordt ontstoken.

Jan-Peter Prenger

Meedenken, meedoen:

Gave Viering Op 18 juni hebben we een Gave Viering in Emmaüs. Invulling en uitvoering wordt gedaan door meestal dezelfde personen uit onze gemeenschap. Dat mag van ons gerust ook anders! Voor de komende viering op 18 juni zijn we vooral op zoek naar jongeren die met ons mee willen doen in de voorbereiding en de uitvoering. Een mooie kans om te laten weten wat er bij jou leeft en te delen waar je in gelooft, wat je hoopt en wat je verwacht. Ook als je niet zo jong meer bent ben je van harte welkom! Doe je mee? Stuur mij dan een mail en ik laat je weten wanneer we bij elkaar komen.

Hans Dekker hansdekkerbox@gmail.com

Kerkelijke gemeenschap

en ook Centrum voor de buurt?

Hoe zouden we de kernwaarde 'gastvrijheid' binnen Emmaüs nog meer vorm kunnen geven?

Na discussies over waarvoor Emmaüs eigenlijk zou willen staan, vraag ik mij het volgende af.



Emmaüs is een kerk; dat is helder.

En als we dan kijken naar wat er allemaal aan begrippen worden gekoppeld aan een kerk, dan komen we veel tegen, zoals:

>Samen tegen armoede, Voedselbank

>Midden in het leven, ontmoetingsbijeenkomsten

>Op zoek naar zin

>Gastvrijheid

>Kleine en grote verrassingen die het leven glans geven

Er zijn allerlei mooie initiatieven binnen

Emmaüs waarmee we op de laatste

startzondag kennis hebben kunnen maken. Die lijken vooral gericht op onszelf als gemeenschap.

Maar hoe zit het met anderen? Hoe gastvrij zijn we naar mensen in de wijk? Naar vluchtelingen in de crisisopvang aan de Galvanistraat? Naar een cliënt van de Riethorst die na een lange wandeling Dick's Inn gesloten aantreft en even behoefte heeft aan aandacht en een kop koffie? En binnen Emmaüs: zijn alle activiteiten wel open voor iedereen? Of hebben we die zo georganiseerd dat niet iedereen kan deelnemen?

Gemeente Ede en Malkander concludeerden eerder dat de Stadspoort eigenlijk geen centraal punt is in de Rietkampen; en dat Emmaüs dat juist wel is; en ook als een centrum voor de wijk zou kunnen fungeren.

Vraag: Kan een kerk ook het centrum van de buurt zijn? Ook voor activiteiten die niet direct 'kerkelijk' georiënteerd zijn: energiebesparingsadvies, Buurtzorg, een BSO, stembureau, taalcursussen voor vluchtelingen, een pride viering, enz.

Kan 'kerk' zijn gelijk zijn aan 'gastvrij' zijn voor de buurt/wijk? Een plek waar iedereen terecht kan?

Hoe mooi zou dat kunnen zijn!

Misschien leuk om hierover de komende tijd eens van gedachten te wisselen?

Maarten van der Dussen,

dussen.maarten@net.hcc.nl 06-15903980

Groene Kerk,

afval scheiden en A12 mars

Als Groene Kerk willen we graag bewust omgaan met afval.

Helaas is er geen mogelijkheid om bij/in ons kerkgebouw afval te scheiden. De kosten voor aparte klike's zijn zo hoog, dat dit niet reëel is. Maar we kunnen natuurlijk wel wat doen. In de bijkeuken staat een doos voor oud papier. Deze legen Dineke en Kees van Kuik regelmatig. En je kunt natuurlijk ook zelf oud papier naar huis meenemen.

Verder: als je dienst hebt in de keuken, als koster, als koker, ook dan kun je bewust met afval omgaan. Neem een extra zak of bak mee, zodat je zelf plastic afval mee naar huis kunt nemen, en het groenteafval in kunt doen. Dit is eigen initiatief. Van de beheerder, kosterdiensten kunnen we niet verwachten afval af te voeren, maar als we er allemaal aan meedoen, dan moet het toch lukken om bewust met afval om te gaan. Ik ben benieuwd of deze oproep wat gaat opleveren, namelijk minder afval!

Graag willen we ook de A12 mars van Extinction Rebellion onder de aandacht brengen. Deze is van 21-27 mei en loopt langs de A12, maar steeds vanuit een treinstation, van Arnhem naar Den Haag. Op zaterdag 27 mei is er weer een actie op de A12 met als belangrijke eis aan de regering:

Stop onmiddellijk de subsidies voor fossiele brandstoffen!

Je kunt alles over de A12 mars lezen op de website: [A12 Mars - Loop mee! Van](#)

[Arnhem naar Den Haag](#) Het zou mooi zijn als we ook vanuit Emmaüs, en wellicht ook vanuit Kleopas, meedoen aan de etappe vanuit Ede. Deze is op maandag 22 mei. Verzamelen om 9.45 uur bij het station, vertrek 10.00 uur. De mars is niet bedoeld om burgerlijk ongehoorzaam te zijn of de confrontatie met overheden op te zoeken. Heb je belangstelling, neem dan contact op met Annie Benjamin, abenjamin@kpnmail of 06-38437007 of 0318-621897.

Namens werkgroep Groene Kerk, Annie Benjamin, Atze Jan van der Goot en Hans Dekker

Bij de vieringen

Zondag 21 mei heten we pastor Hans Boerkamp weer van harte welkom in ons midden. Hij is inmiddels een vertrouwde voorganger geworden.

Zondag 28 mei is de Pinksterviering om 10.00 uur net als vorig jaar bij de Skeelerbaan in Ede.

Zie voor meer informatie pagina 5.

Zondag 4 juni zal Loes van Laar onze voorganger zijn.

Zondag 11 juni zal, voor zover ik het weet, Astrid Bulte voor het eerst bij ons de viering leiden. Zij is geestelijk verzorger en tegelijkertijd lid van de pastoraatsraad van de Katholieke kerk hier in Ede. Op de website van de parochie vertelt zij: 'Samen met mijn man Remko woon ik nu 20 jaar in het Centrum van Ede. We wonen er met veel plezier en genieten van de natuur. We vinden het heerlijk om te wandelen. Remko en ik zijn lange-afstand-wandelaars. Ooit hopen we aan te komen in Rome. In Ede wil ik graag verbonden zijn met de oecumene. Ede kent zoveel verschillende levensbeschouwingen. Het is goed om als katholieke kerk midden in die samenleving te staan.' Jan-Peter Prenger

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

14 – 05	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
18 - 05	09:00	ds.	Y. Voorhaar, Hemelvaart, dienst in de Beatrixkerk
21 - 05	10:30	pastor	Hans Boerkamp
28 - 05	10:00	ds.	Jan-Peter Prenger en ds. Agnes Gilles, Pinksteren, locatie Skeelerbaan Ede Geen dienst in Emmaüs
04 – 06	10:30	mw.	Loes van Laar,
11 - 06	10:30	mw.	Astrid Bulte
18 – 06	10:30	Gave	Viering
25 – 06	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger, Regenboogviering.

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: april 2023

02-04	Bake Ukraine	€ 139,95
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 94,35
	Bloemengroet	€ 131,80
09-04	Noah'Ark Nacmu	€ 181,35
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 102,75
	Bloemengroet	€ 36,65
16-04	Nacmu	€ 149,65
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 95,55
	Bloemengroet	€ 26,75
22-04	Thomasviering	€ 200,00
23-04	geen dienst	
30-04	Armoede in de wijk	€ 80,50
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 49,75
	Bloemengroet	€ 15,75

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst.

Bloemengroet april/mei

09 april Tanja Taale en Lenie Wielink

16 april Gery van Heusden

22 april Een jarige Syrische mevrouw die aanwezig was bij de Thomas viering

30 april Rebecca

7 mei Cent Scherpenisse en Jur Heerema

In memoriam:

Joke Scherpenisse – van Donkelaar

Op 28 april jl. is Joke, echtgenote van Cent, overleden.

Geboren en getogen in Ede, ontmoette ze Cent die hier in Ede gelegerd was. Samen kregen ze twee kinderen: Cathy en Huib. Ze was kerkelijk opgegroeid, en voor Joke was het geloof en de kerk dan ook belangrijk. Ze was dan ook een bekend gezicht, hier in Emmaüs. Een bekend gezicht omdat ze met grote regelmaat hier kwam, maar ook omdat ze dan ook wel de kaars wilde aansteken, of soms een opmerking tijdens de viering maakte, of spontaan meedanste met een Youtube-filmpje.

Tijdens de uitvaart lezen we (naar aanleiding van woorden uit Prediker 3) onder andere dat er een tijd is om ziek te zijn en een tijd is om gezond te zijn. Dat gold zeker voor Joke. Soms kon ze de hele wereld aan en ging het heel goed met haar: was ze blij, opgewekt, spraakzaam, vrolijk, olijk, ondeugende blik – soms ging het niet goed en was het leven donker en zwaar en bijna niet te doen.

Dat gold ook voor haar fysieke gesteldheid: na een klein ongelukje kreeg ze zoveel pijn die nauwelijks of zelfs helemaal niet meer is weggegaan.

Ondanks de pijn was er soms toch weer een lach, of hoop, of iets moois waar ze naar uitkeek en was ze zo opgewekt dat het wel leek alsof alle pijn weg was. Maar dat was slechts schijn. Een paar weken geleden besloot ze dat het leven te pijnlijk was geworden. Standvastig en moedig heeft ze in alle openheid afscheid genomen van allen die haar lief en dierbaar waren. Omringd door haar geliefden is ze overleden.

Boven de kaart stond: Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid. Die liefde van God wensen we Cent, Cathy en Huib, en alle verdere familie en vrienden en vriendinnen van Joke toe!

Jan-Peter Prenger

Samenvatting verslag Cora

vergadering maandag 13 maart 2023

Aanwezig zijn 7 leden van de CoRa en 1 lid van de beheerscommissie.

Als opening wordt een spiegeltekst gelezen over “Hoop”.

De voorbereiding voor de PGE Pinksterviering, samen met “De Open Hof”, op de skeelerbaan van Ede is in volle gang.

De activiteiten in het kader van de verzelfstandiging van Emmaüs vraagt veel aandacht en tijd, enkele onderdelen hiervan zijn: een correct financieel overzicht en het opstellen van een beleidsplan.

Er wordt nagedacht over een jaarthema voor 2023-2024, dit kan een kapstok worden voor het ontwikkelen van allerlei activiteiten gedurende het hele jaar.

Met Koningsdag zal het gebouw van Emmaüs ook weer open zijn. Gehoopt wordt dat het net als vorig jaar een groot succes zal worden, diverse activiteiten worden georganiseerd.

Dik Groenendijk

Filosofiekringel

maandag 29 mei 2023 20:00 uur.

Gedachtenbepaler:

Heb je een ziel of Ben je een ziel of?

De ziel van de mens, het geheim van de mens. Ziel is een woord waarbij iedereen weet, of meent te weten, waar je het over hebt.

Maar als je het uit moet leggen kom je al gauw in de problemen. Dat zie je bij uitdrukkingen als: ‘met hart en ziel’, op je ziel getrapt zijn’, zielig doen’ en ‘bezieling’. Wat is de ziel nu eigenlijk? Zonder de pretentie te hebben het mysterie rond de ziel op te lossen willen we dit begrip van diverse kanten belichten. Doe je mee? Van harte welkom!

Nico Koopman



Protestantse Gemeente
Ede



Openlucht Pinksterviering – 28 mei 2023 10:00 uur
Skeelerbaan, Langekampweg 6



Voorgangers:
Ds. Jan-Peter Prenger &
Ds. Agnès Gilles
Muzikale medewerking:
Paula Vos



Neem je
eigen
stoel mee.



Welkom!

De dienst wordt live uitgezonden via
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087-Samenwerkende-Kerken-in-Emmaus-Ede>
De kinderen mogen skeelers en/of step meenemen!

Iedereen mag een eigen stoel meenemen of een kleed/kussen als u op het grasveld wilt en kunt zitten. Voor ouderen die niet zo mobiel zijn, wordt voor een stoel gezorgd. Voor de koffie en thee wordt gezorgd, maar voor het lekkers bij de koffie kunnen we hulp gebruiken. Wie willen er allemaal wat lekkers voor bij de koffie meenemen. Als u het leuk vindt om voor deze gelegenheid iets lekkers te bakken (koek/cake) gekochte lekkernij gaan er ook zeker in. Aan de voorbereiding zal het niet liggen, maar het feest wordt natuurlijk pas groot als u en jullie komen! Hierbij van harte uitgenodigd!
Jan-Peter Prenger

Beste werkgroepen,

Als redactie van het EMMAÛSnieuws willen we graag een nieuwe rubriek toevoegen: "Nieuws van de werkgroepen".

Er zijn vele werkgroepen actief in Emmaüs en we zouden graag onze lezers informeren wat jullie gaan doen en gedaan hebben. Deel je programma en ervaringen met iedereen. Gaan jullie een mooi boek lezen of hebben jullie dit gedaan met de leesgroep, ga je iets speciaals maken of heb je een fijne maaltijd gehad, ga je iets bijzonders maken of heb je dit gemaakt met het bloemschikken. Enz., enz. Deel het met je Emmaüsgangers en maak ze enthousiast voor jullie werkgroep.

Stuur je berichtjes naar:
redactie@emmaus-ed.nl
Met vriendelijke groeten,
Redactie EMMAÛSnieuws

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Thea 't Hart

Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

Eerst woonden Chris en ik in Veldhuizen en kerkten we in de Open Hof.

We kwamen uit Bovenkarspel en gingen daar naar een Samen-op-Weg gemeente. In de Open Hof waren ze toen nog niet zo ver. Gelukkig veranderde dat later.

Toen verhuisden we naar de Maandereng. In die tijd waren ze bezig met de start van een oecumenische gemeente in de Rietkampen. Dat sprak ons erg aan.

Vanaf het begin in de school zijn we betrokken geweest bij Emmaüs.

Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik ben geboren op 2 mei 1945 in Harlingen in het huis van mijn opa. We woonden in Haarlem maar vanwege de hongerwinter waren we met ons gezin naar Harlingen gegaan. Harlingen was toen al bevrijd. Elk jaar weer rond mijn verjaardag komen de verhalen over de oorlog weer.

Ik ben opgegroeid in Amsterdam. In Amsterdam heb ik ook Chris leren kennen.

Mijn ouders zaten eerst bij het Leger des Heils maar later waren ze lid van een hervormde gemeente. Ze lieten ons vrij in onze keuze om wel of niet naar de kerk te gaan. Chris en ik zongen in een interkerkelijk jeugdkoor en kwamen daardoor in verschillende kerken. Oecumene sprak ons toen al aan.

Samen met onze oudste dochter verhuisden we van Amsterdam naar Bovenkarspel, een groeigemeente. Daar werd onze tweede dochter geboren. De plaats beviel toch niet zo en toen zijn we via huizenruil in Ede terecht gekomen. We wilden graag naar het midden van het land, naar de bossen. Na Veldhuizen en de Maandereng kwamen we in de Rietkampen terecht in een mooi appartement.



Daar was alles dichtbij: de kerk, de winkels, het ziekenhuis.

Ik ben toen ook snel gestopt met werken.

Samen met de zorg voor Chris was dat teveel.

Ik werkte op De Hartenberg als hulp bij het wassen en aankleden. Ook heb ik nog in de thuiszorg gewerkt voor De Hartenberg. Voordat de kinderen kwamen werkte ik op een Mytyschool.

Ik heb 2 dochters, die in Ede wonen. Daarnaast heb ik 6 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Mijn zus woont ook in Ede.

Samen met Chris heb ik veel gefietst in de omgeving. Inmiddels fiets ik niet meer. Ik doe zoveel mogelijk lopend en anders pak ik de bus. Daarmee kan ik alle kanten op. Al lopend blijf ik in beweging. Voor de nodige beweging zit ik ook regelmatig op de hometrainer.

Verder lees ik veel en maak ik graag een legpuzzel of een kruiswoordpuzzel.

Met Judith van de Kraats kook ik eens per 2 weken voor mensen met een beperking in het Mooi Leven Huis in Bennekom.

Wat bindt jou aan Emmaüs?

Ik voel me helemaal thuis in Emmaüs. Emmaüs is voor mij warmte. Er wordt naar elkaar omgezien. Je mag er zijn wie je bent met al je twijfels en onzekerheden. Er zijn geen dogma's.

Mijn persoonlijke contacten liggen ook voornamelijk binnen Emmaüs. Ik ga naar de inloopochtenden en ben lid van de eetgroep. Daar heb ik altijd fijne contacten en gesprekken.

Ik verzorg ook het stiltecentrum op zondagochtend. De eerste zondagavond van de maand mediteren we daar met een groep mensen. We zijn stil met elkaar, mediteren bij een tekst of een lied. Ik vind dat fijn om te doen. Na het overlijden van Chris ben ik contactpersoon geworden. Ik had op dat moment zelf behoefte aan een contactpersoon maar die waren er niet genoeg. Ik heb toen ook wel veel aandacht gekregen van mensen uit Emmaüs.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs? Ik ben blij dat we zelfstandig door kunnen gaan maar ik maak we wel zorgen. Hoe lang houden we het vol. Er vallen steeds meer mensen weg. Komen er nog nieuwe mensen bij? Ik zou het wel vreselijk vinden als Emmaüs zou stoppen. Welke Emmaüsganger(s) komt (komen) er in de volgende aflevering? Kees en Dineke van Kuik

Voedselbank Ede

Samen met de Kleopasgemeente worden boodschappen ingezameld voor de voedselbank.

De actie wordt gehouden in de maanden mei en juni.

De kratten komen in de hal van de kerk te staan. We starten op zondag 7 mei en de laatste inzameldag is op zondag 25 juni. U wordt van harte uitgenodigd om uw bijdrage te leveren.

Op aangeven van de voedselbank is er grote behoefte aan: conserven in blik, kruidenmix voor nasi, bami en macaroni, houdbare melk, pakken droge soep, bloem, zonnebloem- of olijfolie, aardappelpuree en schoonmaakmiddelen. Wat niet: producten met alcohol en producten die over de houdbaarheidsdatum zijn. Doet u weer mee?

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en namens de cliënten van de Voedselbank zeggen wij: "Hartelijk dank!"
Werkgroep Dienst aan de Wereld van Kerkelijk Centrum Emmaüs:
Gonda Schol en Inge Voorbij

Inloopochtend woensdag 31 mei 2023 (eventueel ook op woensdag 7 juni 2023).
Dagactiviteitencentrum 's Heeren Loo en Koffie in de Schaapskooi.

In het Dagactiviteitencentrum vinden 60 cliënten met een verstandelijke beperking werk en dagbesteding, ieder naar eigen kunnen en interesse. Ze maken eco-vriendelijke producten, kaarsen en lekkernijen in de keuken, die worden verkocht.

10.15 uur Korte inleiding en rondleiding
11.00 uur Einde bezoek aan

Dagactiviteitencentrum, we gaan naar de schaapskooi voor een gezellig samenzijn.

12.00 uur Einde bijeenkomst

Graag aanmelden. 's Heeren Loo kan maximaal 10 bezoekers tegelijk ontvangen. Als er meer dan 10 mensen interesse hebben, gaan we met een tweede groep op woensdag 7 juni. Geef je, uiterlijk maandag 22 mei, op bij Neleke Guldmond en vermeld op welke datum je wel of niet kunt. Daarna hoor je wanneer je mee kunt gaan.

Dagactiviteitencentrum 's Heeren Loo, Dr. Den Uijlpark 46, 6716 ES Ede.

Schaapskooi van familie Denekamp, Erasmusstate 87, 6716 SC Ede

Neleke Guldmond.

n.guldmond@gmail.com 06 42347890

Bijeenkomst PGE

Op onze Emmaüs en de PGE website staan de periodieken van de PGE. In de april editie staat vermeld dat er een informatie bijeenkomst is over de ontwikkelingen op dinsdag 16 mei om 20.00 uur in Ons Huis.

Naar: [PGE Periodiek van eind april 2023](#)

Bericht van de redactie

van EMMAÛSnieuws.

Na lange tijd redactielid van het EMMAÛSnieuws te zijn geweest, waarvan de laatste 2 jaar als ontvanger van alle kopij, neem ik afscheid. Na de oproep voor nieuwe redactieleden hebben Toos van Essen en Theo Boessenkool zich aangemeld. Daar zijn we heel blij mee.

De redactie bestaat nu uit Arie de Niet, Toos van Essen en Theo Boessenkool. Cor van Boven zorgt voor de opmaak van het EMMAÛSnieuws. Mijn taak wordt overgenomen door Theo Boessenkool. U kunt uw kopij gewoon blijven sturen naar het vertrouwde mailadres redactie@emmaus-ede.nl

Ik wens de nieuwe redactie heel veel succes en ik hoop dat het EMMAÛSnieuws elke maand weer gevuld gaat worden met mooie artikelen. Betty Boot

Agenda/Activiteiten

Datum	Tijd	Activiteit
15-05	19:30	Ziel tot Ziel groep
15-05	20:00	CoRa vergadering
16-05	15:00	Contactpersonen
17-05	19:30	Koorrepitie
17-05	19:30	Beheerscommissie
24-05	19:30	Koorrepitie
29-05	20:30	Filesofiekringel
30-05	10:00	Ontmoeting Malkander/Buurtzorg
31-05	19:30	Koorrepitie
04-06	19:30	Meditatie
05-06	20:00	Agendacommissie
05-06	19:30	Dienst aan de Wereld
06-06	10:00	Ontmoeting Malkander/Buurtzorg
07-06	19:30	Koorrepitie
12-06	20:00	CoRa vergadering
12-06	19:30	Beheercommissie vergadering
12-06	20:00	Sluiting kopij EMMAÛSnieuws
14-06	19:30	Koorrepitie
20-06	10:00	Ontmoeting Malkander/Buurtzorg
21-06	19:30	Koorrepitie
26-06	20:00	Filosofiekringel
28-06	19:30	Koorrepitie

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op: 18 juni 2023.

Sluitingsdatum kopij: maandag 12 juni.

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Theo Boessenkool, Adamsdreef, 213, 6716 MK Ede.

Telefoon: 0318-637679

Opgaven voor bezorging of mutaties voor EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u het EMMAÛSnieuws en Weeknieuws in uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar info@emmaus-ede.nl

Contactadressen:

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger
telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl
voorzitter@emmaus-ede.nl

secretaris-cora@emmaus-ede.nl

penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

info@emmaus-ede.nl

weeknieuws@emmaus-ede.nl

EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl

website@emmaus-ede.nl

facebook@emmaus-ede.nl

viering@emmaus-ede.nl

communicatie@emmaus-ede.nl

werkgroepen@emmaus-ede.nl

Bezoek onze website of facebook

Facebook: facebook.com/groups/emmaus-ede

Website: <https://emmaus-ede.nl>

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl

telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045