



EMMAÜS nieuws

16 april 2023 - nummer 274

Overlijden Huub Oosterhuis



Op tweede paasdag overleed de dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Op diezelfde dag zongen we in Emmaüs verschillende liederen van zijn hand. Niet alleen trouwens op die eerste dag van Pasen, ook in de paasnacht. In wezen is dat niets bijzonders omdat bijna iedere zondag zijn liederen klinken. Het klopt, soms zijn zijn liederen best ingewikkeld om te begrijpen, en denk je: waar gaat dit over. Maar wat vooral dé reden is waarom we ze, en daar ben ik zeker van, ook in de komende jaren zullen blijven zingen is de niet-stelligheid. Het zegt nergens: "Zo zit het." Maar veel meer: "ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen." Dat is een manier van met het geloof omgaan die in ieder geval bij mij past – en ik denk ook bij de meeste Emmaüsgangers. Ik zit niet te wachten op pasklare antwoorden, nota bene op vragen die ik niet eens zelf heb gesteld. Ik zoek mensen die met mij meezoeken en het antwoord in het midden laten, hooguit misschien ergens een vermoeden hebben en zelfs dat niet altijd.

De taal van Oosterhuis is poëtisch. Zoekend naar woorden, niet om het onzegbare proberen te vangen, maar om het onzegbare te laten zijn.

'Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen.
Dan zal ik leven.'

Uit: Dan zal ik leven. Huub Oosterhuis.
Jan-Peter Prenger

Medewerker voor het EMMAÜSnieuws gezocht!

In het vorig EMMAÜSnieuws plaatsten we een oproep voor een redactielid voor het EMMAÜSnieuws, en gelukkig hebben we een redactielid gevonden! Toos van Essen gaat ons helpen en daar zijn we heel erg blij mee! Maar het zou echt super zijn wanneer we nog iemand ons team zou kunnen versterken. Elke maand komt het EMMAÜSnieuws uit, en juist in de week voordat dat het uit komt, moet er op maandag en dinsdag wat werk verzet worden: klopt het wat er staat? Hebben we alles? Is de agenda er? Hebben we een overzicht van de vieringen? De activiteiten? Naar wie gingen de bloemen?

Lijkt het je wat, of wil je meer info, neem dan even contact met me op!

Hartelijke groeten,

Annelies Bunschoten

communicatie@emmaus-ede.nl

In memoriam Jan Hulsegge



Op 11 maart jl is Jan Hulsegge, echtgenoot van Mini en vader van onder andere Wim en schoonvader van Pauline, op de leeftijd van 87 jaar overleden. Jan woonde de laatste maanden in Walraven in Bennekom. Jan groeide op in Zutphen en haalde zijn kweekschool diploma. Het gezin verhuisde naar Overdinkel waar hij hoofd van de school werd. Na een paar jaar keerden ze weer terug naar Zutphen om onder andere voor de moeder van Jan te kunnen zorgen. Rond zijn 40-ste levensjaar besloot hij zijn hart te volgen en te gaan werken op de Hartenberg in Wekerom waar ze ook met z'n zessen gingen wonen. Daar kon hij nog meer gebruik maken van zijn muzikaliteit. Hij maakte muziek in de Hartenberg, richtte bandjes op. Hij was zo muzikaal dat hij binnen de kortste keren op willekeurig welk instrument kon spelen. Jan was inventief en zocht naar nieuwe manieren om mensen met een ernstige verstandelijke beperking te laten voelen en ervaren. De ballenbak ontwikkelde hij samen met Ad Verheul, evenals het snoezelen, waardoor zij wereldwijd aandacht kregen. Naast zijn werk was Jan een betrokken vader en echtgenoot. Samen met zijn kinderen maakte hij muziek, samen gingen ze zeilen en windsurfen, tennissen en knutselen. Na zijn pensionering hebben zowel Jan als Minie heel veel betekend voor gehandicapte

kinderen in Polen – eigenlijk ging hun werk gewoon door, maar nu voor mensen die eigenlijk aan hun lot werden overgelaten. De laatste jaren nam zijn gezondheid af en werd de communicatie lastiger.

Op donderdag 16 maart hebben we afscheid van hem genomen in Emmaüs. We wensen Mini, hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe!
Jan-Peter Prenger

Inloopochtend

donderdag 20 april 2023:



Gemeentelijke politiek in de praktijk. Stephan Neijenhuis is één van de jongste raadsleden in Ede, maar zit al negen jaar in de gemeenteraad. Op 20 april zal hij vertellen hoe de gemeentelijke politiek in zijn werk gaat, maar vooral ook vragen beantwoorden die er leven over lokale onderwerpen.

10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst.
Contact: Neleke Guldemon [06-42347890](tel:06-42347890) of [318-642534](tel:318-642534) n.guldemon@gmail.com
Over de volgende bijeenkomst in mei volgen nadere berichten.

Bij de vieringen

Zondag 16 april heten we Marieke de Vries van harte welkom in Emmaüs! Zij zal op de piano bijgestaan worden door Govert

Zaterdag 22 april is er een Thomasviering in Emmaüs. Zie verderop in EMMAÛSnieuws voor meer info. Zondag 23 april is er daarom geen viering.

Zondag 30 april gaat pastor Hans Boerkamp voor. Met Tanja op de piano.

Zondag 7 mei vieren we de Maaltijd van de Heer met Ben Piepers en Tanja zal opnieuw het muzikale gedeelte voor haar rekening nemen.

Overal van harte welkom!

Jan-Peter Prenger

Vakantie

Van 23 tot en met 30 april ben ik met vakantie.

Jan-Peter Prenger

Bloemengroet maart/april

19-03 Familie Hulsegge en Sia Raatgever

26-03 familie Bogaart, Afgelopen maandag kregen wij de bloemen van de kerk als groet van medeleven ivm het overlijden van mijn vader. Eigenlijk al een week eerder, maar we

waren steeds niet thuis. Ook de kaartjes en de appjes hebben ons goed gedaan. Het is heel fijn als er zo met je wordt meegeleefd.



02-04 Gerard en Jozien Peters

09-04 Tanja Taale

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

16 - 04	10:30	ds.	Marieke de Vries
22 - 04	17:00		Thomasviering
23 - 04			Geen dienst
30 - 04	10:30	pastor	Hans Boerkamp
07 - 05	10:30	pastor	Ben Piepers Agapè viering
14 - 05	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger Taizé + maaltijd
21 - 05	10:30	pastor	Hans Boerkamp
28 - 05	10:30?	ds.	Jan-Peter Prenger, Pinksteren Locatie IJsbaan

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: maart 2023

05-03	Kerk in Actie	€ 99,50
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 68,95
	Bloemengroet	€ 41,75
12-03	Kerk in Actie	€ 100,50
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 55,50
	Bloemengroet	€ 20,35
19-03	Kerk in Actie	€ 158,10
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 86,49
	Bloemengroet	€ 36,35
26-03	Bake4Ukraine	€ 189,80
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 127,25
	Bloemengroet	€ 44,00

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst.

Givt Wist je dat..

je met de Givt App ook aan goede doelen kunt geven? Gebruik je de App nog niet, installeer hem dan. Iedereen blij, jij, D.a.d.W. en de penningmeester. Het scheelt veel werk..



Digitaal lezen of voorlezen

van het EMMAÜSnieuws.

Van de Emmaüs communicatie groep kreeg ik onlangs het bericht dat het EMMAÜSnieuws voor telefoon of tablet gebruikers moeilijk te lezen is.

Ik begreep daar niets van en als opmaker van het blad voelde ik me aangesproken.

Na een belronde kreeg ik door wat de reden van het bericht was.

Het EMMAÜSnieuws wordt in een PDF bestand/formaat van Adobe gepubliceerd. Je kunt dit openen met een App, wanneer je de originele gratis Adobe PDF App niet op je apparaat hebt staan kun je het PDF lezen maar zie je 2 kolommen, dat leest niet gemakkelijk en moet je voortdurend inzoomen.

Heb je de originele gratis Adobe PDF lezer niet op je apparaat zet deze er dan op.



Staat deze op je apparaat, open het EMMAÜSnieuws in deze App en dan zie je dit:



Tik je op het linkse icoon:



dan krijgt dit een blauwe kleur



en 1 goed leesbare kolom.

Je krijgt dan het volgende overzicht:



Je ziet nu ook een nieuw icoon met tekstregel.



De inhoudsopgave is nu zichtbaar.



Tik op een regel en je komt op het artikel.

Je kunt ook tikken op dit icoon en een zoekwoord intikken, je komt dan bij de artikelen waar dit zoekwoord voor of in staat.



Er zijn nog meer geheimen:

Laten voorlezen, tik op icoon:



En je krijgt nu het volgende menu:



En tik op:



Het EMMAÜSnieuws zal nu worden voorgelezen vanaf de pagina waar je staat in de tekst. Het is soms een beetje zoeken om geselecteerde pagina te laten voorlezen. De voorgelezen pagina kleurt dan geel.



Je kunt via deze menupagina ook nog andere acties uitvoeren.

Niet alles is mogelijk met deze gratis App. Wil je meer dan moet je de betaal App nemen. Maar dit is meer voor de professionals.

Ben je minder digitaalvaardig, vraag dan een bekende om de App op je telefoon te zetten en je verder te helpen.

Je zult er veel lees plezier van hebben. Ik kan je ook helpen, vraag dit dan via de Redactie van dit blad. Zie laatste pagina. Cor van Boven.

Verslag CoRa vergadering:

maandag 16 januari 2023

Aanwezig zijn 13 personen.

We starten met het uitspreken van een persoonlijke verwachting over hoe Emmaüs er over twee jaar uit zal zien. De algemene trend is dat iedereen ervanuit gaat dat ook over twee jaar sprake is van een levende gemeenschap, ook al zijn er onderweg vast wel spannende momenten.

De rolverdeling van de verschillende personen wordt toegelicht. Een duidelijke splitsing zal zijn tussen CoRa: kerkelijke aspecten en Beheercommissie: technische, juridische aspecten.

In de periode tot 1 september zal veel moeten worden ontwikkeld.

Betreffende de Actie Kerkbalans is helaas géén eigen brief van Emmaüs meegestuurd.

De samenwerking tussen Kleopas en Emmaüs dient zo georganiseerd te worden dat er sprake is van een prima relatie waarbij we elkaar opzoeken als er iets voorvalt. Een "open relatie" is hiervoor heel gewenst.

De projectgroep heeft in de afgelopen periode zeer veel goed werk verricht. Door de vergadering wordt daarom gehoopt dat de projectgroep gevraagd en ongevraagd advies zal blijven geven.

Helaas is op dit moment nog een vacature vanuit Emmaüs naar de Raad van Kerken Ede. Dik Groenendijk

Verslag CoRa vergadering

maandag 20 februari 2023

Alle 7 leden van de CoRa zijn aanwezig.

Er komt een opvang voor vluchtelingen in de Galvanistraat in de Rietkampen, gekeken wordt in hoeverre Emmaüs eventueel zelfstandig of in samenwerking met Kleopas, daar ook een rol in kan gaan spelen.

Verslag wordt gedaan van een gesprek met de Classis Gelderland. De conclusie is dat er nog heel veel gedaan moet worden in de komende periode omdat een en ander ingewikkelder is dan op voorhand was gedacht.

Voorgesteld wordt om in de toekomst te gaan werken met contactpersonen tussen de CoRa en de circa 50 werkgroepen die in Emmaüs actief zijn. De bedoeling is dat hierdoor de verbondenheid met elkaar wordt vergroot. Gedacht wordt om in de toekomst te gaan werken met een thema waaraan gedurende een heel jaar allerlei activiteiten kunnen worden gekoppeld.

Dik Groenendijk

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één of twee van onze Emmaüsgangers.

Deze keer: Chris en Sia Raatgever

>Hoe zijn jullie bij Emmaüs terechtgekomen?

We zijn Emmaüsgangers van het eerste uur.

We kerkten daarvoor in de Open Hof in Veldhuizen. We waren bij de eerste vergadering met afgevaardigden van de vijf kerken in de Open Hof voor het realiseren van een nieuwe gemeente in de Rietkampen. Eerst kerkten we in de school en daarna in de sporthal. Toen hebben we ons ingezet voor een eigen kerkgebouw. Sia was afgevaardigde vanuit Emmaüs naar de KAZ. Samen met Joop Scholten heeft ze zich hard gemaakt voor een nieuw kerkgebouw met de nodige bijval van Jaap Korteweg. Het ging niet vanzelf maar uiteindelijk is het goed gekomen. We kerken nu al ruim 30 jaar met veel plezier in Emmaüs.

Chris heeft in de bouwcommissie gezeten. Ook zat hij jarenlang in de tuincommissie. Nu doet hij nog werkzaamheden op elektriciteitsgebied. Sia is alle jaren contactpersoon en doet nog wat ad-hoc bezigheden.

>Wat wil jullie graag delen over jezelf?

We zijn allebei werkzaam geweest in het MBO.

In 2000 zijn we beiden met pensioen gegaan.

We hebben veel gereisd overzee. Jaren gingen we met de caravan door Europa. Nu blijven we in eigen land. Daar is het ook aangenaam vertoeven. Lekker fietsen en wandelen!

We hebben 3 kinderen en 5 volwassen kleinkinderen. Als we allemaal bij elkaar zijn is het een gezellige boel.

We spelen jeu-de-boules bij Maboul. Ook dat is een sociaal gebeuren.

Daarnaast lezen we veel.

>Waarom is Emmaüs belangrijk voor jullie?

We voelen ons thuis in Emmaüs. Er wordt veel naar elkaar omgezien. We hebben dat zelf ook ondervonden.

Nieuwe mensen worden ook aangesproken.

Het is nu zeker erg belangrijk dat mensen zich



welkom voelen in Emmaüs.

We zijn allebei van gereformeerde huize. Dat heeft wel invloed gehad. Maar we zijn de vrijzinnige kant op gegaan onder invloed van de voorgangers van destijds. Er zijn voor ons geen dogma's meer. God zien we in de mensen en natuur om ons heen. De vieringen inspireren ons wisselend. We zingen wel veel mooie liederen. Dat is fijn.

Het is mooi al die verschillende geloven bij elkaar. Iedereen mag er zijn.

>Wat hopen jullie voor de toekomst van Emmaüs?

We hopen dat we een goede start kunnen maken in september als we als zelfstandige gemeente verder gaan. Er is een enthousiaste club mensen die gezorgd heeft dat dat kan. Hopelijk kunnen we met elkaar nog een tijd vooruit.

We zijn benieuwd of er vanuit andere kerken nog mensen naar Emmaüs komen.

>Wat zou je graag willen doen met mede-Emmaüsgangers?

In het verleden bezochten we graag de avonden van Bespreek 't Samen. Nu we wat ouder zijn verschuiven de activiteiten naar overdag. We zijn naar de inloopochtend met Piet Dekker geweest. Dat was erg interessant. Er worden veel dingen georganiseerd voor ouderen zoals de eetgroep en de ontmoetingsochtend. Wij zijn nog samen dus dan is de behoefte minder.

>Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Thea 't Hart

Huiskamergesprekken

Het eigene van de huiskamergesprekken sluit eigenlijk wel mooi aan bij de liederen van Oosterhuis. In deze bijeenkomsten praten we met elkaar over dat wat ons bezig houdt. En dan met name over dat wat ons inspireert.

Geen leerstellingen, geen discussies, maar gesprek. Dit jaar over 'Hoop'. Hoop is voor allerlei mensen wel een dingetje geworden nu de oorlog zo dichtbij is, de opwarming van de aarde niet lijkt te keren en diezelfde aarde langzaam, maar steeds sneller aan het veranderen is in een woestijn en een plastic brij.

We lezen een gedicht van Charles Peguy, waarin de zinnen voorkomen:

het is dat kleine meisje hoop, je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven, je denkt soms dat het zo onooglijk is het is dat kleine meisje hoop dat de mensen zien laat, zien soms even, wat in het leven mogelijk is. Het geloof, zegt God, waar ik het meest van hou, de liefde waar ik het meest van hou, is de hoop. Geloof, dat verwondert me niet. Liefde, dat is geen wonder. Maar de hoop, dat is haast niet te geloven. Ikzelf, zegt God, ik ben er van ondersteboven.'
Van harte welkom!

De groepen zijn niet groter dan 8 mensen. Mochten er meer aanmeldingen zijn, dan zoeken we naar meer adressen/tijdstippen.

-Maandagavond, 8 mei van 20 tot 22 uur, bij de fam. Koopman, Prof.Schermerhornpark 98

Woensdagmiddag, 10 mei van 15 tot 17 uur, bij Theo Boessenkool, Adamsdreef 213, Maandagochtend, 15 mei van 10 tot 12 uur, bij de fam. Rohn, Wiegeraadlaan 34,

-Dinsdagavond, 16 mei van 20 tot 22 uur, bij de fam. Boot, Rooseveltdreef 53.

De intekenlijsten liggen op de tafel in de hal van Emmaus.

Wil je het meteen regelen dan kan dat ook, bel/app 06 40808777 (nr. van Freek Rohn)

Jan-Peter Prenger

Uitnodiging

voor een Thomasviering in Kerkelijk Centrum Emmaüs op zaterdag 22 april 2023. Van 17.00 – 20.00 uur

De viering heeft een pastoraal karakter, dit keer geleid door ds. Jan-Peter Prenger, met assistentie van verschillende mensen uit de geloofsgemeenschappen van Katholiek Ede en de Emmaüs. De viering is voor volwassenen van alle leeftijden.

Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect. Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en het delen van brood en wijn. Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Een belangrijk element in deze viering is de 'heilige chaos', waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het gekozen thema 'Genesis: nog steeds in wording !? Die 'chaos' verloopt overigens in een rustige meditatieve sfeer

De viering eindigt met een maaltijd waarbij we de oerelementen van brood en wijn met elkaar delen. Verder bestaat de maaltijd uit salades en of quiches, van te voren klaar gemaakt door verschillende bezoekers.

Er is een collecte tijdens de viering, en als tegemoetkoming in de kosten gaat op het einde van die maaltijd een mandje rond.

Voor die maaltijd is het goed om te weten hoeveel mensen er komen.

Dus, aanmelden is verplicht ! Vraag: Als u ook een salade o.i.d. voor die maaltijd wilt maken, kunt u dat bij de aanmelding doorgeven.

Aanmelden bij:

kittyvanvoorst@gmail.com 06 51887217
ettema.konijn@hetnet.nl 0318 645831.

Agenda/Activiteiten

Datum	Tijd	Activiteit
17-04	20:00	CoRa
20-04	10:00	Inloopochtend
24-04	19:30	Beheerscommissie
24-04	17:30	Filosofiekringel
25-04	15:00	Contactpersonen
26-04	19:30	Koorrepitie
26-04	19:30	Spullen brengen voor Koningsdag
27-04	10:00	Koningsdag
02-05	10:00	Ontmoetingsochtend (Malkander/Buurtzorg)
03-05	10:15	Gespreksgroep chronisch zieken
03-05	19:30	Koorrepitie
07-05	19:30	Meditatie
08-05	20:00	Corinha's vergadering
08-05	20:00	Sluiting EMMAÛSnieuws
09-05	15:00	Eetgroep Emmaüs
09-05	20:00	Werkgroep Communicatie
10-05	19:30	Koorrepitie
15-05	19:30	Ziel tot Ziel groep
15-05	20:00	CoRa
16-05	15:00	Contactpersonen
17-05	19:30	Koorrepitie
17-05	19:30	Beheerscommissie
21-05	19:30	Meditatie
24-05	19:30	Koorrepitie
29-05	20:30	Filosofiekringel
30-05	10:00	Ontmoetingsochtend (Malkander/Buurtzorg)
31-05	19:30	Koorrepitie
04-06	19:30	Meditatie

EMMAÛS veelkleurig



Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:
16 april 2023

Sluitingsdatum kopij: maandag 10 april.

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ed.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u het EMMAÛSnieuws en Weeknieuws in
uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar

info@emmaus-ed.nl

Contactadressen:

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ed.nl

voorzitter@emmaus-ed.nl

secretaris-cora@emmaus-ed.nl

penningmeester-cora@emmaus-ed.nl

info@emmaus-ed.nl

weeknieuws@emmaus-ed.nl

EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ed.nl

website@emmaus-ed.nl

facebook@emmaus-ed.nl

vierring@emmaus-ed.nl

communicatie@emmaus-ed.nl

Bezoek onze website of facebook

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus.ede](https://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)

Website: <https://emmaus-ed.nl>

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ed.nl

telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045