



Een sprookje

Er was eens een vrouw die rustig en tevreden door het centrum van een stadje in het midden van het land fietste. Zij was op weg naar de kapper en had deze middag geen haast want de afspraak was pas over twintig minuten en als zij google-maps had aangezet, had zij kunnen zien dat zij op dat moment slechts 8 minuten van de net geopende kapsalon verwijderd was, maar dat wist ze zo ook wel. Ze groette een kennis, stopte voor het rode licht en wachtte geduldig tot het stoplicht weer op groen sprong. Precies toen zij de overkant van de straat bereikte reed een scooter met twee pratende jongens plompverloren door het rode licht en raakte de net nog zo ontspannen vrouw vol in de flank. Zij viel hard en tuimelde akelig over haar stuur.

Achteraf bleek dat zij zelfs even buiten bewustzijn was geweest. Toen zij bijkwam mompelde zij tegen de jongens: 'Jullie zullen ook wel geschrokken zijn..' En dat was inderdaad zo. De jongens, en zeker de bestuurder, stonden bleek naast de scooter. Er kwam een getuige dichtbij en zei: 'Jullie moeten wachten op de politie, hoor!'

Maar plotseling sprongen ze op de scooter en weg waren ze.

Ondertussen lag de aangereden vrouw nog steeds, enigszins verward en zich nauwelijks bewust van wat er gebeurd was, op de grond. Zij had een lelijke snee in haar kin, een gekwetste rechterhand en een paar zeer pijnlijke, gekneusde ribben. Ook al had ze willen opstaan: het zou haar niet zomaar gelukt zijn.

De getuige was echter zeer alert: zij had net al een foto gemaakt van de scooter en nu belde ze 112.

Niet veel later arriveerde zowel de politie als de ambulance en na een controle en een foto in het ziekenhuis mocht de vrouw weer naar huis. Niks gebroken noch gescheurd, maar de schade aan haar lijf was aanzienlijk en een paar weken lang voelbaar en zowel zitten als liggen was niet fijn. Maar zij besepte ook dat het (veel) erger had kunnen zijn.

De jongens zouden trouwens in het niets verdwenen zijn, ware het niet dat via de foto van het verzekeringsplaatje de bestuurder redelijk eenvoudig opgespoord kon worden. En zo geschiedde het dat de vrouw en de jongen enige tijd later uitgenodigd werden op het politiebureau. Toen de vrouw binnenkwam zat de jongen naast zijn vader weggedoken en met zijn hoofd een weinig gebogen want hij durfde de vrouw niet aan te kijken..

De vrouw ging zitten en op uitnodiging van de agent begon ze te spreken.

'Ik ben niet boos', zei ze, en wachtte even op reactie van het jongen. Hij kwam wat omhoog en keek een beetje in haar richting. 'Ik ben niet boos', herhaalde zij, 'maar je had niet weg moeten gaan. Ik voelde me als oud vuil langs de kant van de weg achtergelaten'.

De jongen slikte zijn tranen weg. Met moeite kon hij vertellen dat hij er de afgelopen weken heel veel over had nagedacht en dat het hem zo speet dat hij was doorgereden en dat het

hem nog meer speet dat hij haar alleen had achter gelaten en dat hij wist dat hij fout was maar dat zijn vriend net zijn verkering uit had en oma ziek en spannend en ziekenhuis.. en dat hij schrok van die vrouw met haar telefoon en niet meer wist wat en hoe en toen dacht weg en tegelijk wist dat het niet goed was, maar ook niet wist wat nu..

En de vrouw zei opnieuw dat het oké was en dat zij niet kwaad was. De jongen keek opnieuw op en nu recht in de ogen van de vrouw. Hij was verbaasd en geraakt door de niet-boosheid van deze vrouw. 'Want,' zei hij, 'ik was zo bang en u had alle redenen om mij alles kwalijk te nemen en me de huid vol te schelden.'

Na het tweede kopje koffie vroeg de vrouw vroeg nog hoe het met zijn oma ging en hij zei dat het gelukkig goed ging. En hij vroeg aan haar: 'Mag ik u misschien een knuffel geven?' En de vrouw zei: 'Dat mag zeker, als ik jou ook een knuffel mag geven.' En zo geschiedde.

Was het wel een sprookje? Of was het een hedendaags Bijbelverhaal? Of misschien toch echt gebeurd?

In ieder geval is het een verhaal waarin het niet van kwaad tot erger gaat. Geen wraak, geen genoegdoening, geen gelijk halen, geen boete noch straf. Er hoefde niet om vergeving te worden gesmeekt – maar het is een verhaal waar de vrede langzaam, maar zeker, indaalt. Jan-Peter Prenger

Nieuwe coördinator voor het pastoraat.

Er was al heel lang behoefte aan iemand die het pastoraat kon coördineren. Natuurlijk waren er in de afgelopen tijd allerlei mensen heel actief in het bezoeken van anderen en ging alles min of meer gewoon door, maar je merkte toch ook dat sommige dingen bleven liggen en dat andere mensen weer overvraagd werden of juist taken op zich hadden genomen die eigenlijk niet bij haar of hem hoorden. We zijn daarom erg blij dat Freek Rohn de nieuwe

coördinator voor het pastoraat wil zijn! Dit zijn de taken die hij op zich gaat nemen:

1) Allereerst het bezoeken van mensen. Nu Jan-Peter minder tijd heeft voor het pastoraat is het heel fijn dat hij dat ook wil doen. Hij kan niet bij iedereen op bezoek, dat spreekt voor zich. En het is lastig om te bepalen naar wie hij wel en naar wie hij niet zal gaan, en laten we eerlijk zijn: daar hebben we geen waterdicht systeem voor en het is dan ook enigszins natte vingerwerk: de ene keer naar die en de andere keer naar een ander.. Maar je kunt het natuurlijk altijd aangeven als je graag wilt dat hij op bezoek komt!

2) Welkom heten van nieuwe leden.

3) Het koppelen van mensen die graag met enige regelmaat bezoek willen hebben aan een bezoekmedewerk/er/ster.

4) Het mee-organiseren van huiskamergesprekken (dit jaar in mei: op maandag 8 mei 's avonds, woensdag 10 mei 's middags, maandag 15 mei 's morgens en dinsdag 16 mei 's avonds.) Nadere info volgt in het april nummer van Emmaüs nieuws.

Mocht je contact met hem willen opnemen:

freekrohn@gmail.com

Jan-Peter Prenger

Bij de vieringen

Zondag 19 februari: We hebben het lang niet gedaan, sterker nog, ik kan het me niet herinneren: tijdens een viering mensen bedanken voor alles wat ze hebben gedaan voor Emmaüs of bedanken voor alles wat ze voor mensen hebben betekend. Terwijl er zoveel gedaan en zoveel betekend wordt! Mensen doen vrijwilligerswerk in de keuken, in beheersdingen, bereiden maaltijden, organiseren inloopmorgens, maken liturgieën en zitten tijdens de vieringen achter de knoppen, mensen worden bezocht, mensen komen naar Emmaüs om mee te vieren of mee te eten, halen en brengen Hartenbergers, zorgen in financieel opzicht voor anderen, maken afspraken, vergaderen, denken na over de vieringen en soms voeren ze die ook nog

eens uit, er zijn mensen die nieuwe energie en nieuwe ideeën brengen. En dan vergeet ik de helft.

Wat maakt dat we daar nooit bij stil staan en mensen bedanken?

En deze vraag stellen is hem beantwoorden: We gaan er wél bij stil staan en wel iedereen, echt iedereen, bedanken voor zijn of haar inzet, steun of aanwezigheid! En ik zeg het niet vaak, maar het zou fijn zijn als je daarbij aanwezig kunt zijn! Volgende week zondag. Van harte welkom! Erik speelt op de piano en we lezen een stuk uit de bijbel over een dankbaar mens.

Eerste zondag van de 40-dagentijd: zondag 26 februari viering met Hans Lucassen. Elders in Emmaüsnieuws meer info. (pag. 4)

Op de tweede zondag van de 40-dagentijd, zondag 5 maart, heten we Martien Tax van harte welkom! Een inmiddels zeer bekende voorganger vanuit de parochie.

Derde zondag van de 40-dagentijd: zondag 12 maart is er weer een Taizé viering met veel liederen, stilte, piano en fluit. Na de viering is er niet zoals de vorige keren een bijbelstudie – maar zijn er voor wie wil enkele vragen om in groepjes over na te denken. En aan het eind is er weer soep met brood. Zo ongeveer:

10.30 uur Taizé viering

11.25 uur koffie

11.35 uur bespreken vragen

12.15 uur soep met brood

Je mag natuurlijk het hele programma mee beleven, maar meedoen aan een deel van de morgen is net zo prima!

De vierde zondag van de veertigdagentijd, zondag 19 maart, is Janneke Bron onze voorganger. Mocht u haar niet kennen: zij is een aantal jaren pastoraal werker geweest bij ons in Emmaüs en nu werkt ze als geestelijk verzorger bij stichting Pleyade in Arnhem. Dus voor velen een bekend iemand en zeker geliefd! Jan-Peter Prenger

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

19 - 02	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
26 - 02	10:45	pastor	Hans Lucassen m.m.v. Byzantijns koor, Ijsselstein
05 - 03	10:30	dhr.	Martien Taks
12 - 03	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
19 - 03	10:30	mw.	Janneke Bron
26 - 03	10:30	mw.	Loes van Laar

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: januari 2023

01-01	Vluchtelingenwerk	€ 139,25
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 90,46
	Bloemengroet	€ 34,10
08-01	Vluchtelingenwerk	€ 201,00
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 115,85
	Bloemengroet	€ 76,15
15-01	RvK passie	€ 103,30
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 93,50
	Bloemengroet	€ 30,75
22-01	RvK passie	€ 124,48
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 104,14
	Bloemengroet	€ 43,85
29-01	St. Hartekind	€ 102,40
	Pastoraal en Emmaüskerk	€ 87,30
	Bloemengroet	€ 34,90

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst.



Bij de vieringen tijdens de **40-dagentijd**

Het kruis neemt een bijzondere plaats in in deze 40-dagentijd en zal alle zondagen op het liturgisch centrum in de buurt van de Paaskaars staan. We vragen iedere (gast)voorganger om een symbool in of bij het kruis te plaatsen wat past bij het thema van de viering. Dat kan natuurlijk van alles zijn.. Het is de bedoeling dat er iedere zondag dus wat bij komt – als rode draad door de veertigdagentijd heen, maar ook als gedenksteen, herinnering aan de afgelopen vieringen. Ook de Dienst aan de Wereld zal iedere zondag iets symbolisch in het kruis hangen.

Daarnaast wordt iedere week een Emmaüsganger gevraagd om het kyriëgebed te bidden, steeds afgewisseld met het zelfde lied uit Taizé: ‘Heer hoor ons gebed’.

Jan-Peter Prenger

Viering m.m.v. het Nederlands-Byzantijns koor BYCHANTIUM uit IJsselstein
Iconen hebben een onmisbare plaats bij de viering van de Byzantijnse liturgie. De geloofsgeheimen die in de kerk gevierd worden, worden door iconen met kleuren en vormen zichtbaar tegenwoordig gesteld. Door iconen beleven gelovigen de werkelijke aanwezigheid van Christus, van Maria, en van heiligen en engelen. Centraal staat het paasmysterie waarin de opstanding van Christus wordt gevierd, die het nieuwe leven schenkt aan de hele wereld. Maar het gaat ook over de werking van de Heilige Geest en de beleving van de Drie-ene God, gericht op het heil van alle mensen. Zo staan engelen en heiligen dienst van dit grote gebeuren.

Het koor Bychantium uit IJsselstein, bestaande uit ong 12 koorleden o.l.v. Jan Lippus, zal op zondag 26 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, Byzantijnse gezangen in het Nederlands ten gehore brengen en ons meenemen in de mystiek van de Byzantijnse ritus. Er zal geen pianospel zijn, omdat onze stem het enige instrument is om ons te richten tot de Eeuwige.

Deze “goddelijke liturgie”, zoals die genoemd wordt, wordt toegeschreven aan Johannes Chrysostomos, een beroemd prediker en aartsbisschop van Constantinopel, van (!) 26 februari 398 tot eind 403. Hij is een van de grote kerkvaders en werd in 1568 verheven tot kerkleraar.

Wat valt op in een Byzantijnse Liturgie?

Heel de liturgie wordt gezongen. De ontroerende zang is een voortdurend gebed, in dialoog met de voorganger. In alle sereniteit wordt de aanwezigheid van de Eeuwige gevierd. De iconen, spelen een belangrijke rol spelen in deze “hemelse liturgie”. Zij ademt een grote eerbied voor het mysterie van God. God is de geheel Andere: God komt naar de mensen toe. Het is vooral een biddende liturgie: vol aanbidding en lofzang. Het mysterie van Gods menswording in Christus geeft mensen grote troost. God wordt mens, opdat de mens naar God toekomt. Vanuit de wereld waarin wij nu leven wordt de toekomst die God beloofd heeft nu al beleefd. Er ligt een grote nadruk op de werking van de heilige Geest die allen en alles vervult. De Goddelijke Liturgie heeft al sinds eeuwen een vaste liturgische ordening. In deze viering op 26 februari is de liturgische zang ingekort en wordt gezongen in het Nederlands. Voorganger is pastor Hans Lucassen; om praktische redenen begint deze dienst niet om 10.30 uur maar om 10.45 uur
(Icoon van Johannes Chrysostomus)



Hans Lucassen

Bloemengroet januari en februari

15-01 Ellen Brouwer en de familie van Netten

22-01 Mies van Steenberg

29-01 Kitty van Voorst

05-02 Gerard en Alie Kaat

12-02 Jur Heerema en Turkse Moskee

Beste Emmaüsgangers,

Wat een verrassing zo toegesproken en toegezongen te worden tijdens de dienst, heel hartelijk dank.

Bovendien ook nog prachtige bloemen die Erika keurig in een vaas heeft gezet.

Kortom een gave dienst.

Met vriendelijke groeten, Jur Heerema
Zondagmiddag 12 februari heb ik een bos bloemen en een kaart naar de Turkse Moskee gebracht als groet en ter bemoediging vanuit de Samenwerkende kerken in de Rietkampen. Dit gebaar werd zeer gewaardeerd en ik geef bij deze de dank en de groeten van de Turkse gemeenschap weer terug naar onze gemeenschap.

De Turkse gemeenschap is hard getroffen in de week van de aardbeving. Want in diezelfde week zijn ook twee vrouwen overleden in de gemeenschap, waarvan een jonge vrouw. Toen ik de bloemen bracht begon er een rouwbijeenkomst. Het was een bijzondere en warme ervaring om de bloemen te brengen en de voorzitter van het moskeebestuur te spreken.

Annie Benjamin

In memoriam:

Eef Heuvelink – Both

Op zondag 8 januari is Eef Heuvelink op de leeftijd van 93 jaar overleden. Op vrijdag 13 januari hebben we met dankbare herinneringen van haar afscheid genomen. Dankbaar voor haar leven waarin de liefde de boventoon voerde. Eef was een gastvrije en betrouwbare moeder.

Maar in haar leven was ook moeite en pijn – in haar eentje heeft ze haar dochter Marja opgevoed. Toen zij het huis uitging vond ze de moed om nieuwe liefde in haar leven toe te

laten en trouwde ze met Jo. Met z'n tweeën zijn ze hier in Ede komen wonen, waar Jo in 2013 overleed. Voor Eef werd het er niet eenvoudiger op, maar met hulp van verschillende mensen heeft ze tot een jaar of 4 geleden in het Schermerhornpark kunnen blijven wonen. Toen is ze verhuisd naar een verpleeghuis in de buurt van Marja, waar ze na een kort ziekbed is overleden. We wensen haar familie en vriendinnen en vrienden Gods nabijheid toe!
Jan-Peter Prenger

Gespreksgroep chronisch zieken en ouderen.



De gespreksgroep komt samen op de eerste woensdagmorgen van de maand met uitzondering van de maanden juni en juli. Tot voor corona was dit om beurten bij de mensen thuis, maar nu is dat in Emmaüs. De groep bestaat op het ogenblik uit 9 personen. In deze bijeenkomsten bespreken we uiteenlopende onderwerpen, aangedragen door groepsleden of de gespreksleider. Eén keer per jaar vieren we Maaltijd van de Heer en in augustus hebben we als start van het nieuwe seizoen een uitje. Mocht u belangstelling hebben, neem dan met mij contact op.

Hilda Rohn, tel. 0318-633390

Kloosterweekend

Ik zou graag met een groep(je) Emmaüsgangers een weekend (van vrijdag tot zondag) naar het klooster willen gaan: een paar dagen verstillen, de gebeden meebidden en tussendoor tijd voor eigen bezinning, een wandeling en een gesprek. Zou je mee willen? Laat het dan even weten – dan zoeken we een weekend én een klooster. Ik zit te denken aan 16, 17 en 18 juni (mocht dat nog te regelen zijn), anders 22, 23 en 24 september of 8, 9 en 10 oktober.

Jan-Peter Prenger

Taizé

Zolang ik me kan herinneren zingen we in Emmaus liederen uit Taizé. In onze gemeenschap is het de gewoonte om uit veel verschillende bronnen onze liederen te halen, zo ook uit Taizé. Laudate omnes gentes, Als alles duister is, ...

In de Beatrijkerk wordt al jaren op de tweede zondag van de maand een Taizégebed gehouden.

De afgelopen twee jaar zijn kleine groepjes jongeren voor een week naar Taizé geweest. En sinds kort hebben we ook in Emmaus een paar Taizévieringen georganiseerd. Maar wat is dat nou eigenlijk, Taizé?

Het is begonnen in 1940 toen frère Roger zich geroepen voelde om een geloofsgemeenschap te beginnen. Hij vestigde zich in Taizé, een klein dorpje ten zuiden van Dijon. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak ving hij daar samen met zijn zus vluchtelingen op, ook Joodse vluchtelingen. Na de oorlog vingen ze oorlogswezen op.

Langzamerhand kwamen er meerdere mannen om te helpen bij deze gemeenschap en een aantal sloot zich aan als broeder.

Tegenwoordig telt de gemeenschap ongeveer honderd broeders, katholiek en protestant, uit bijna dertig landen. Taizé is een teken van verzoening tussen de christenen, kerken en volkeren.

De gemeenschap leeft van haar werk.

Persoonlijk eigendom hebben de broeders niet. Een aantal broeders werkt in ontwikkelingsgebieden verspreid over de wereld.

De broeders in Taizé leven geheel van de opbrengsten van hun werk: boeken, keramiek, muziek, e.d.

Taizé is ook een plek waar mensen van een ander geloof van harte welkom zijn.

Vluchtelingen worden er opgevangen, bijvoorbeeld toen de oorlog in Syrië uitbrak. Er worden ontmoetingen georganiseerd met de vertegenwoordigers en jongeren uit de Oosters Orthodoxe kerken, maar ook met de moslimgemeenschap.

Taizé is uitgegroeid tot een oecumenisch ontmoetingscentrum waar jongeren (15-35 jaar) van over de hele wereld naar toe trekken om elkaar te ontmoeten en mee te doen met het leven in Taizé. In de drukke weken in de zomer zijn er al snel meer dan 2000 jongeren die op het terrein kamperen of logeren in de barakken. Overigens zijn ouderen ook welkom, maar de jongeren staan centraal.

Tijdens de vieringen in Taizé (drie keer per dag) wordt er veel gezongen. Omdat er mensen van over de hele wereld naar Taizé komen, worden de liederen in allerlei talen gezongen. De teksten zijn kort en door de liederen steeds te herhalen, wordt het zingen een soort meditatie. Daarnaast wordt er gebeden, uit de Bijbel gelezen (korte stukjes in meerdere talen) en is er stilte.

Elke dag is er daarnaast bijbelstudie. Tijdens de bijbelstudie wordt een bijbeltekst gelezen, legt één van de broeders de tekst uit en daarna gaat iedereen in groepjes uit elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over de tekst en/of de uitleg. Openheid en verbondenheid zijn hierbij de sleutelwoorden.

De thema's die in Taizé naar voren komen, zien we ook in Emmaus; oecumene, samen zingen, stil zijn, bidden, openheid en verbinding. De Taizévieringen kunnen daar goed bij passen. De vormgeving van de vieringen in Emmaus staat niet vast. We zoeken met elkaar naar een

manier waarop iedereen zich welkom voelt. De viering blijft centraal staan. De bijbelstudie en de maaltijd zijn niet verplicht en staan open voor iedereen die mee wil doen.

Namens de werkgroep vieringen,
Ineke Bogaart.

Zin in een avondje uit?

Zaterdag 18 maart zingen we Gospelkoor Together in Lunteren in De Oude kerk het Paasatorium van Cees Zwart en Ria Borkent: Het lam dat ons doet leven. Kerk open 19.00 uur. Aanvang 19.30 uur Entree € 7,50 Met Erik Onnink op de piano; onze vaste pianist. Bert Elbertsen: orgel. Jan van Haren: trompet. Peter en Anne Verbaan: lezers. Ria Franken

Wereldgebedsdag in Ede



Raad van Kerken Ede



Viering vrijdag 3 maart 2023:

Zichtbaar geloven

Het thema van de Wereldgebedsdag in 2023 is gebaseerd op een tekst uit Efeziërs, de brief waarin Paulus God dankt voor de Efeziërs die hun liefde en geloof leefden, en bad dat ze deze drie waarheden mochten zien: de hoop waartoe God ons oproept, de rijkdom van Gods belofte, en de grootheid van Gods kracht. In de viering willen we ons geloof in deze waarheid samen zichtbaar maken.

De viering van de Wereldgebedsdag 2023 zal plaats vinden op vrijdagavond 3 maart 2023, 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, Zuilestein 1, 6714 CA Ede.

Uitvoering van de viering zal plaats vinden door een team van medewerkers en musici uit de lidkerken van de Raad van Kerken te Ede.

Vanaf 19.15 uur is iedereen van harte welkom in de kerk. Voor meer informatie:

Albert Schol M 06-20531289

Rita Aelbers M 06-30722297

Bomen en bloemen

Als Groene Kerk zijn we nog zoekend hoe we ons kunnen inzetten.

Atze Jan zal aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de gemeente in samenwerking met de Raad van Kerken Ede. Het onderwerp zal met name zijn: het verduurzamen van Religieuze Gebouwen in de Gemeente Ede.

Kleopas is betrokken bij een project van A Rocha Ede. Zij maken een keer per maand een stuk hei “schoon” van kleine boompjes om het open heikarakter weer een kans te geven. Hans en ik zijn actief voor MeerBomenNu. Om de week helpen we boompjes uit te spitten uit het Edese bos. Deze kleine boompjes zijn kansloos in het bos en worden gratis uitgedeeld aan bijvoorbeeld voedselbossen of boeren die een houtwal willen beginnen. Het is plezierig om buiten aan de slag te zijn. Ik speur nu overal naar de vuilboom, want dat is een struik die zeer aantrekkelijk is voor insecten en vogels. Het is leuk dat je zo weer bewust naar je directe omgeving kijkt.

Na februari stopt deze activiteit want dan wordt het warmer en begint de sapstroom weer in de bomen. Tijd voor ons ook dat het gaat stromen en kriebelen om onze terrassen en balkons weer op te vrolijken met planten. Dat kan met bijvoorbeeld violen die nu alweer volop te koop zijn bij de tuincentra of bloemenwinkels. Het is alleen jammer dat deze bloemen geen nectar hebben voor vlinders en insecten. Je kunt ook kiezen om een bijenmengsel te zaaien, of de Phacelia (Phacelia tanacetifolia), ook bijenbrood, bijenvoer of bijenvriend genoemd. Ik zaai ze al jaren in mijn tuin en op het balkon. Rozemarijn is ook een bijvriendelijke plant en het kattenkruid geeft ook veel nectar en daarmee ook veel vreugde om de bijen erop te zien. Het is misschien wat meer moeite, wat minder kleurrijk, maar het helpt wel mee om de biodiversiteit in stand te houden. Ik wens jullie een groeirijk voorjaar en zomer toe.

Namens de werkgroep Groene Kerk,
Annie Benjamin

Hoe zit het nu

met de Cora en Beheerscommissie?

Het is alweer een aantal weken geleden dat we besloten hebben om als Emmaüs zelfstandig door te gaan. Zelfstandig betekent dat we financieel en organisatorisch op eigen benen gaan staan. Zelfstandig worden biedt nieuwe kansen, maar er moet ook heel wat werk verzet worden om van Emmaüs een zelfstandige organisatie te maken. Er is daarom gezocht naar mensen die bereid zijn om hieraan te gaan werken. Gelukkig hebben we die gevonden. De Cora bestaat nu uit Dik Groenendijk, Sandra van der Lugt, Aline van Willigen, Annie Benjamin, Peter van Leeuwen, Freek Rohn, Jan Peter Prenger en Atze Jan van der Goot. Ook voor de Beheerscommissie liggen er veel zaken op het bord. Dat varieert van financiën en ledenadministratie van het inrichten van de IT en de juridische structuur tot het organiseren van het beheer. Verder gaat er onderzocht worden hoe Emmaüs verbouwd kan worden om het flexibeler inzetbaar te maken als centrale plek in de Rietkampen en voor heel Ede. De Beheerscommissie bestaat nu uit Jan Boot, Annelies Bunschoten, Kees van Kuijk, Harrie Breuker, Anton van Willigen en Maarten van der Dussen. In de Beheerscommissie zoeken we nog een secretaris, iemand met een juridische achtergrond en iemand die het beheer en de kosters gaat coördineren. De beheerder is uiteraard aanwezig bij de vergaderingen. Zowel voor de Cora als voor de Beheerscommissie geldt dat organisatorisch zelfstandig worden van Emmaüs niet betekent dat we niet meer willen of kunnen samenwerken. Sterker nog, we gaan echt op zoek naar samenwerkingen. Zo hebben we uiteraard nauw overleg met Kleopas als belangrijke medegebruiker van Emmaüs. Met PGE willen we blijven samenwerken op gebieden als Toerusting, gebouwonderhoud en Bespreek het Samen. Ook zullen we met de Rooms-Katholieke kerk blijven samenwerken om mooie vieringen te houden in Emmaüs. En dit overzicht is niet compleet. We denken zelfs

aan nieuwe samenwerkingen. Zo zijn mensen buiten Emmaüs welkom om mee te gaan met bijvoorbeeld een reis naar Taizé. En sinds 1 februari is Buurtzorg gevestigd in Emmaüs, waarmee we samen de dinsdagochtendactiviteiten voor actieve ouderen gaan organiseren. Voor een aantal mensen in de Cora en Beheerscommissie is de overgang naar de nieuwe organisatie van Emmaüs een mooi moment om hun taken over te dragen. Zo zijn Albert Wielink, Mies van Steenbergen en Harrie Breuker gestopt als lid van de Cora; Harrie is toegetreden tot de Beheerscommissie. Mies van Steenbergen en Saskia Cramer zijn gestopt met de Beheerscommissie; Mies gaat nu aan de slag in de structuur van de nieuwe 'Emmaüs PKN Gemeente van Bijzondere Aard' zoals we die aan het inrichten zijn. Ook is er een Klusgroep opgericht, waarvan bijvoorbeeld Gerjan Denekamp deel uitmaakt. De Tuincommissie zet haar werk voort als voorheen.

Natuurlijk willen we iedereen bedanken voor de inzet voor Emmaüs. Dat gaan we doen in een bijzondere viering op 19 februari. Het wordt een viering die in het teken staat van dankbaarheid en waardering voor de inzet van alle leden van Emmaüs. Die zondag zullen ook de meeste leden van de Cora en Beheerscommissie aanwezig zijn. We kunnen dan (opnieuw) kennis maken met jullie, luisteren, en wellicht jullie vragen beantwoorden.

Met een hartelijke groet,
Atze Jan van der Goot, voorzitter Cora
Maarten van der Dussen,
voorzitter Beheerscommissie.

Schilderen met de nat-in-nat-techniek
Ik nodig u uit.

Op weg naar Pasen is het wellicht fijn om je even terug te kunnen trekken.

In stilte een meditatief moment nemen met verfkleur, water en nat papier.

Laten ontstaan in stilte en ruimte.

Eén worden met de kleur die je gebruikt.

Donderdagavond 2 maart laat ik u graag kennismaken met de schildertechniek nat-in-nat.



Deze kunstzinnige werkvorm is laagdrempelig, lukt altijd en is zéér inspirerend.

Zaal 1 is vanaf 19.45 uur open. We starten om 20.00 uur en zullen rond 21.30 uur klaar zijn.

U bent van harte welkom (er staat een potje met vrijwillige bijdrage voor het materiaal)

Aline van Willigen

Veertigdagenkalender

en veertigdagentijd.

De veertigdagenkalender van de Vereniging van Vrijzinnig Protestantisten heeft de titel "Zie je de bui al hangen"?

Vanaf 12 februari zijn ze beschikbaar bij de uitgang. We vragen een vrijwillige bijdrage van 3 euro. Weet je iemand die hem ook graag ontvangt, neem dan een kalender extra mee.

De veertigdagentijd begint op woensdag 22 februari, Aswoensdag. In de Anthoniuskerk is een Eucharistieviering met medewerking van het koor Cantabile, voorganger staat niet vermeld op de website. Aanvang 19.00 uur.

Een bijzonder begin van de vastentijd om het Askruisje te ontvangen. met de woorden:

"bedenk mens, dat je van stof bent en tot stof zult wederkeren." Met het zicht op goede Vrijdag wordt de mens herinnerd aan zijn vergankelijkheid en begint de Vasten.

Bewust naar Pasen wordt dit jaar niet georganiseerd. Maar wellicht kunnen we elkaar tijdens de koffie vragen in deze periode hoe het gaat, is het een periode van verstilling, van verandering? Hoe leef jij toe naar Pasen? Een gezegende en bijzondere veertigdagentijd toegewenst.

Annie Benjamin

Inloopochtend

donderdag 16 maart 2023:

TaJi-QiGong



We maken kennis met rustige, oud-Chinese oefeningen, die gebaseerd zijn op Qi, de alles doordringende levenskracht. Een samenspel tussen beweging en ademhaling geeft ontspanning, innerlijke rust en bevordert de gezondheid.

Ria Brinkman heeft ruim vier jaar TaJi-QiGong bestudeerd in Japan en geeft al meer dan dertig jaar les. Na een inleiding doen we enkele eenvoudige oefeningen, geschikt voor iedereen, zo nodig zittend.

10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst.

Contact: Neleke Guldmond 06-42347890 of 318-642534 n.guldmond@gmail.com

Volgende bijeenkomst: Donderdag 20 april 2023. Stephan Neijenhuis, gemeenteraadslid in Ede voor D66, vertelt over zijn werk in de gemeenteraad.

Neleke Guldmond

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

Deze keer: Jur Heerema



Na een mooi interview in het dagblad Trouw nu een interview voor Emmaüsnieuws met onze oudste, honderdjarige Emmaüsganger. Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen? Na jaren in Bennekom te hebben gewoond verhuisden Tine en ik naar het Schermerhornpark in Ede. In Bennekom waren we lid van de Gereformeerde kerk. In de krant stond destijds een oproep voor mensen die mee wilden denken over het realiseren van een oecumenische geloofsgemeenschap in de Rietkampen. Daar stonden we wel voor open. We waren inmiddels iets breder georiënteerd en een gemeenschap met meerdere gezindten sprak ons zeker aan. Twintig mensen hadden zich aangemeld waaronder ook Iep Bouwman en Diny Korvinus. In 1990 is Emmaüs gestart in het schoolgebouw van de Panta Rhei met een oude piano van Jaap Korteweg. Daarna kwam de sporthal. Ook die werd te klein. Samen met Teun van Hemert zat ik in de stuurgroep voor de bouw van een nieuwe kerk die in 1996 in gebruik werd genomen. Ruim 2 jaar zijn we er mee bezig

geweest. Er waren veel vrijwilligers die meehielpen. Het was een mooie tijd. Er moest veel geïmproviseerd worden. En er moest geld ingezameld worden. Voor de bazar zijn een aantal van mijn aquarellen verkocht. Eén van de 3 iconen die ik heb geschilderd staat in de stillerimte van Emmaüs. Nu kerken we al weer jaren in dit gebouw. Eén van de laatst gebouwde kerken in Ede. Na al die jaren gaat hij op zondag nog graag naar de viering in Emmaüs.

Wat wil je graag delen over jezelf? Gedurende je leven kom je mensen tegen die je leven een andere wending geven. Toen ik als jongste bediende in een winkel werkte ontdekte iemand mijn teken talent waardoor ik op de Teekenschool van het Rijksmuseum in Amsterdam terecht kwam. Ik volgde daar de opleiding voor tekenleraar. Maar dat werd het niet want ik gaf me op om naar Indië te gaan. Als gezagsgetrouwe gereformeerde jongen deed ik dat. Toen ik terug kwam uit Indië vond mijn moeder een advertentie in Trouw voor een tekenaar bij de Bodemkartering in Wageningen. Ik werd aangenomen ook al had ik weinig ervaring. Nadat ik 5 jaar op kamers in Wageningen had gewoond gingen Tine en ik in Bennekom wonen. We hebben daar altijd met veel plezier gewoond.

Van Tine heb ik veel geleerd. Zij kwam uit een heel ander gezin dan ik. Ze heeft me altijd gesteund en gestimuleerd, ook bij het werk voor Emmaüs. In Bennekom ontmoetten we mensen die ons op het spoor zetten van professor Lever van de VU. Hij vertelde dat de aarde al miljoen jaren oud was in plaats van 8000 jaar voor Christus. Dat was geheel nieuw voor ons. Het verruimde ons denken. We stonden open voor andere ideeën. Zo stonden we ook open voor de oecumene. Inmiddels ben ik al langer gepensioneerd dan dat ik gewerkt heb.

Ik heb genoten en geniet nog steeds van mijn gepensioneerde leven. Je kunt zelf je tijd indelen. Er is genoeg te doen aan vrijwilligerswerk. Het leven is zo boeiend! Ik kijk altijd vooruit.

En zoals Elie Wiesel zegt: We hebben een verplichting tot hoop. Als hij dat kan zeggen na alle verschrikkingen die hij meemaakte tijdens de Tweede oorlog dan moeten wij dat zeker kunnen.

Wat vind je in Emmaüs?
Bemoediging. Je staat niet alleen. Er is een fijne gemeenschap van mensen. Na de dienst drinken we koffie en kunnen we delen wat we aan mooie dingen hebben meegekregen in de viering. We zijn zoekend als Emmaüs. Er zijn gelukkig geen dogma's. In de jaren ben ik vrijzinnig geworden.

Het is zo fijn wat er allemaal voor de ouderen wordt georganiseerd. Ik word elke zondag opgehaald voor de viering. Als ik daar kom staat mijn rollator klaar. Er is een eetgroep voor alleenstaanden. De groep wordt steeds groter. Ook is er een inloopochtend, georganiseerd door Buurtzorg en Malkander. Nu is het wat veel zo naar mijn verjaardag toe maar anders ga ik daar graag naar toe.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs?
Ik hoop dat we nog een aantal jaren vooruit kunnen. Dat zal van de financiën afhangen. We hebben geen kinderen meer in Emmaüs dus wat is de toekomst?
Ik ben realistisch. Als het stopt dan is dat zo maar dat zou wel jammer zijn.

Welke Emmaüsgangers komt er in de volgende aflevering?
Sia en Chris Raatgever

DE ONTMOETING
Vindt u het leuk elkaar te ontmoeten,
Samen te bewegen,
Activiteiten te ondernemen,
En samen te genieten van een kop koffie en een goed gesprek?
Kom dan naar de Emmaüs!
Elke 1e, 3e en 5e dinsdag van de maand
10:00 - 12:00 uur
Emmaüs-kerk
Laan der verenigde naties 94
Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar
a.aben@buurtzorgnederland.com

Ontmoeten | Koffie & Thee | Activiteiten

malkander Emmaüs Ede BUURTZORG

Vooraankondiging

Passie Ede 2023

Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een Passie Ede. Dit jaar wordt de Passie verzorgd door de Kleopasgemeente. De Passie vindt plaats op vrijdag 7 april, Goede Vrijdag. De Stille Tocht begint om 20.15 uur bij de Gelderhorst en aansluitend aan de Stille tocht zal er dan een viering zijn in Kerkelijk Centrum Emmaüs. Deze zal rond 21.00 uur beginnen. Voorganger in deze viering is ds. Nico van den Houten en muziek en zang worden verzorgd door leden van de Kleopasgemeente. Vanaf 20.10 uur is de kerk open voor mensen, die graag de Stille Tocht willen mee beleven, maar niet mee kunnen lopen. Wij zullen zorgen voor een livestream.

In het volgende Emmaüsnieuws komen wij nogmaals terug op de Passie Ede 2023, maar nu kunt u de datum alvast noteren.

Erna Hulstein-Heinsdijk
wimenerna@hulstein.eu

Agenda/Activiteiten

Datum	Tijd	Activiteit
20-02	20:00	Filosofiekringel
21-02	10:00	Ontmoetingsochtend (Malkander/Buurtzorg)
21-02	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
22-02	19:30	Koorrepetitie
01-03	10:15	Gespreksgroep
01-03	17:30	Bewust onderweg naar Pasen
01-03	19:30	Koorrepetitie
02-03	20:00	Schilderen met Aline van Willigen
05-03	19:30	Meditatiemoment
06-03	20:00	Corinha's
07-03	10:00	Ontmoetingsochtend (Malkander/Buurtzorg)
07-03	19:30	Koningsdag vergadering
07-03	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
08-03	17:30	Bewust onderweg naar Pasen
08-03	19:30	Koorrepetitie
13-03	19:30	Beheerscommissie vergadering
13-03	20:00	CoRa
13-03	20:00	EMMAÛSnieuws kopij
14-03	17:00	Eetgroep
14-03	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
14-03	19:30	Ziel tot Ziel
15-03	17:30	Bewust onderweg naar Pasen
15-03	19:30	Koorrepetitie
16-03	10:00	Inloopochtend
18-03	09:00	Landelijke opschoondag
20-03	17:50	Alphacursus HGE en PGE
21-03	10:00	Ontmoetingsochtend (Malkander/Buurtzorg)
21-03	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
22-03	17:30	Bewust onderweg naar Pasen
22-03	19:30	Koorrepetitie
27-03	20:00	Filosofiekringel
28-03	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
29-03	17:30	Bewust onderweg naar Pasen
29-03	19:30	Koorrepetitie

Vragen over Emmaüs op weg naar

1 september 2023?

Stuur een mail naar:

samendoen@emmausEde.nl

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:
19 maart 2023

Sluitingsdatum kopij: maandag 13maart.

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,

Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor

EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasmaan, telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u het EMMAÛSnieuws en Weeknieuws in

uw mailbox ontvangen, stuur een mail naar

info@emmaus-ede.nl

Contactadressen:

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl

voorzitter@emmaus-ede.nl

secretaris-cora@emmaus-ede.nl

penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

info@emmaus-Ede.nl

weeknieuws@emmaus-ede.nl

EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl

website@emmaus-ede.nl

facebook@emmaus-ede.nl

viering@emmaus-ede.nl

communicatie@emmaus-ede.nl

Bezoek onze website of facebook

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus.ede](https://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)

Website: <https://emmaus-ede.nl>

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 telefoon: 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl

telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045