



Nieuwjaarsrolletjes



bak ik meestal alvast op oudejaarsdag met het kniepertjesijzer. Eén kom deeg voor de kniepertjes en in een andere schaal een ander soort deeg voor de rolletjes. De kniepertjes zijn plat en rond – open en alles is zichtbaar, je weet per slot van rekening wat zich in het afgelopen jaar heeft afgespeeld. De nieuwjaarsrolletjes



zijn niet voor niets rolletjes: dat wat in het komende jaar gaat gebeuren is nog niet bekend, ligt verscholen, is nog opgerold. Langzaam aan, gedurende het jaar, zal het zich ontvouwen, duidelijk worden. Maar dit jaar was het anders: we hadden geen rolletjes, alleen kniepertjes, ook voor nieuwjaarsdag. Dat kwam omdat we wat weinig tijd hadden om van allebei te maken. Maar toen bedachten we dat het symbolisch ook wel mooi was: Dat wat komt, dat wat op ons pad komt, dat wat er kan gebeuren of wat niet gaat gebeuren: we weten er nog zo weinig van, maar laten we het open tegemoet treden. Wat zou het mooi zijn als het ons lukt om ondanks dat wat we nu al wèl weten: oorlog in Oekraïne, een energiecrisis, ziekte bij familieleden en bij een heel goede vriendin, het jaar in te gaan zonder angst, zonder onszelf op te rollen of af te schermen. We zien wel wat komt en hopen op Gods ontferming. Dat is meteen mijn wens voor ons allemaal: dat we open en ontvankelijk de toekomst tegemoet gaan. En dan hoeft niet alles perfect te gaan of zonder pijn of verdriet, maar met de hoop dat we in die kwetsbaarheid elkaar vasthouden en vastgehouden worden. Jan-Peter Prenger

Actie

Kerkbalans



Op 13 december hebben we met z'n allen de keuze gemaakt om zelfstandig en tegelijkertijd verbonden met onze moederkerken verder te gaan. Er is toen ook een begroting gepresenteerd met baten en lasten van de nieuwe Emmaüs gemeente. De lasten zijn de kosten van het gebouw, het beheer, de voorganger(s) en de kosten van de vele activiteiten. Daar staan gelukkig ook baten tegenover van huurders, van Kleopas en de bijdragen van de Emmaüsgangers. Veel van die baten zijn al op langere termijn vastgelegd maar het totaal daarvan is nog niet voldoende om de lasten volledig af te dekken. Dat kunnen we alleen realiseren als we met z'n allen meer bijdragen. Dat kan doordat er nieuwe leden komen of dat leden die nu niet bijdragen dat wel gaan doen. Soms wordt daarbij een richtbedrag van minimaal €40,- per maand per gezin gegeven. We verwachten echter niet dat op korte termijn hiermee het tekort in de begroting opgevuld kan worden. Dat betekent dat we een beroep doen op allen die nu al een bijdrage doen die met 20% tot 25% te verhogen. We weten dat dat aanzienlijk is zeker in een tijd dat alles duurder wordt en als dat niet binnen je huidige uitgave mogelijkheden ligt dan is dat ook geen enkel probleem, juist daarvoor zijn we gemeenschap waarbij ieder kan bijdragen naar vermogen.

Nog enkele opmerkingen over de specifieke situatie van 2023 waarin we pas per 1 september zelfstandig worden.

De bijdragen voor de actie kerkbalans gaan vooralsnog rechtstreeks naar de moederkerken.

Van de bijdrage die leden toezeggen over 2023 aan de PGE wordt 4/12 apart gehouden en per 1 september over gemaakt naar onze eigen rekening. Dat betekent dat tot september onze bijdrage aangewend wordt voor het huidige tekort (dat overigens groter is dan na de verzelfstandiging), daarna alleen voor Emmaüs. Na 1 september (2024) loopt actie kerkbalans rechtstreeks naar Emmaüs.

Als leden een meerjarige toezegging hebben gedaan aan de PGE dan wordt die bijdrage ook in de toekomst overgezet naar Emmaüs. Een extra aanvulling daarop zou per 1 september zeer welkom zijn.

Leden van andere moederkerken kunnen daar rechtstreeks aan blijven bijdragen maar kunnen ook na 1 september een extra bijdrage rechtstreeks aan Emmaüs doen.

Leden niet verbonden aan een ander kerkgenootschap kunnen rechtstreeks bijdragen aan Emmaüs.

Even een moeilijke periode waar we doorheen moeten, maar met het huidige enthousiasme, zijn we ervan overtuigd dat we hier goed doorheen komen!

Binnenkort gaan jullie meer informatie ontvangen en als je nu al vragen hebt neem contact op met:

Wim Hulsegge, 0318 623481 of

wim@hulsegge.com

Peter van Leeuwen, 0318 623189 of

pvlm@xs4all.nl



Bij de vieringen

Zondag 15 januari is er een viering in de traditie van Taizé met natuurlijk veel Taizéliederen, een stilte, gebeden en aansluitend een korte bijbeluitleg. Daarna gaan we (met koffie of thee) in groepjes uiteen en praten we door over enkele vragen. We eindigen met soep met brood. Zou je je eigen brood mee willen nemen? Voor wie het vergeten is, is er stokbrood. Opgeven is niet nodig. De muziek wordt verzorgd door Erik op de piano en Hendrina van Driel op de fluit.

Jan-Peter Prenger

22 januari is het Thema: God Lof!

Misschien denken we wel teveel aan ons zelf en vergeten we God lof te brengen. In deze viering wil ik hier met jullie over nadenken, en lofliederen zingen. Maar ik wil ook niet voorbijgaan aan persoonlijk en wereldleed.

Mies van Steenberg

Zondag 29 januari

gaat mw. Sylvia von Kriegenbergh voor.

Zondag 5 februari Ben Piepers met een agape viering

Zondag 12 is er een gave viering. Het thema is:

‘Zachte krachten of harde actie?’ We lezen uit Exodus over de acties van de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua en die van de moeder en zuster van Mozes. Waren hier zachte krachten bezig (de vroedvrouwen) en gaat de vertelling verder met een harde actie (afstand doen van je kind zonder te weten wat dit brengt)? Het is soms maar moeilijk in te schatten. Harde acties in overvloed trouwens in het Oude Testament. Maar zeker ook in de wereld om ons heen! En hoe staan we daar zelf in met onze opvattingen en keuzes? Ben je meer van de zachte krachten of zijn er situaties waarin je zou kiezen voor harde actie, en is er nog een weg tussenin? Deze dilemma’s en vragen krijgen een plek in de viering. Van harte uitgenodigd! En mocht je mee willen doen met de voorbereiding van een volgende gave viering. Ook dan ben je van harte welkom. Laat het weten!

Hans Dekker

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

15 - 01	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
			Taizéviering, maaltijd na viering.
22 - 01	10:30	dhr.	Mies v. Steenberg
29 - 01	10:30	mv.	Sylvia v. Kriegenbergh
05 - 02	10:30	pastor	Ben Piepers
			Agape viering
12 - 02	10:30		Gave viering
19 - 02	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
26 - 02	10:45	pastor	Hans Lucassen m.m.v.
			Nederlands Byzantijns koor Bychantium uit IJsselstein

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-edel.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: december

04-12	El Salvador advent actie	€ 190,40
	Pastoraal werk	€ 111,90
	Bloemengroet	€ 51,50
11-12	Straatkinderen Congo.	€ 349,90
	Pastoraal werk	€ 124,65
	Bloemengroet	€ 73,00
19-12	Siera Leone	€ 154,70
	Pastoraal werk	€ 100,00
	Bloemengroet	€ 36,50
24/25-12	Nacmu	€ 310,70
	Pastoraal werk	€ 152,75
	Bloemengroet	€ 54,25

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst.

Vakantie

Van 27 januari tot en met 5 februari ben ik met vakantie.

Jan-Peter Prenger.

Viering

mmv het Nederlands-Byzantijns koor BYCHANTIUM uit IJsselstein

Iconen hebben een onmisbare plaats bij de viering van de Byzantijnse liturgie. De geloofsgeheimen die in de kerk gevierd worden, worden door iconen met kleuren en vormen zichtbaar tegenwoordig gesteld. Door iconen beleven gelovigen de werkelijke aanwezigheid van Christus, van Maria, en van heiligen en engelen. Centraal staat het paasmysterie waarin de opstanding van Christus wordt gevierd, die het nieuwe leven schenkt aan de hele wereld. Maar het gaat ook over de werking van de Heilige Geest en de beleving van de Drie-ene God, gericht op het heil van alle mensen. Zo staan engelen en heiligen dienst van dit grote gebeuren.

Het koor Bychantium uit IJsselstein, bestaande uit ong 12 koorleden o.l.v. Jan Lippus, zal op zondag 26 februari, de eerste zondag van de veertigdagentijd, Byzantijnse gezangen in het Nederlands ten gehore brengen en ons meenemen in de mystiek van de Byzantijnse ritus. Er zal geen pianospel zijn, omdat onze stem het enige instrument is om ons te richten tot de Eeuwige.

Deze "goddelijke liturgie", zoals die genoemd wordt, wordt toegeschreven aan Johannes Chrysostomos, een beroemd prediker en aartsbisschop van Constantinopel, van (!) 26 februari 398 tot eind 403. Hij is een van de grote kerkvaders en werd in 1568 verheven tot kerkleraar.

Wat valt op in een Byzantijnse Liturgie? Heel de liturgie wordt gezongen. De ontroerende zang is een voortdurend gebed, in dialoog met de voorganger. In alle sereniteit wordt de aanwezigheid van de Eeuwige gevierd. De iconen, spelen een belangrijke rol spelen in deze "hemelse liturgie". Zij ademt een grote eerbied voor het mysterie van God. God is de geheel Andere: God komt naar de mensen toe. Het is vooral een biddende liturgie: vol aanbidding en lofzang. Het mysterie van Gods

menswording in Christus geeft mensen grote troost. God wordt mens, opdat de mens naar God toekomt. Vanuit de wereld waarin wij nu leven wordt de toekomst die God beloofd heeft nu al beleefd. Er ligt een grote nadruk op de werking van de heilige Geest die allen en alles vervult. De Goddelijke Liturgie heeft al sinds eeuwen een vaste liturgische ordening. In deze viering op 26 februari is de liturgische zang ingekort en wordt gezongen in het Nederlands. Voorganger is pastor Hans Lucassen; om praktische redenen begint deze dienst niet om 10.30 uur maar om 10.45 uur (Icoon van Johannes Chrysostomus)



Hans Lucassen

Gezocht:

We zijn op zoek naar een zaalkoster voor de zondag en een koster voor de woensdagavond. Voor meer informatie neem dan contact op met Lenie Wielink, beheerder-emmaus@kpnmail.nl of telefonisch 06-18310356
Lenie Wielink

Bloemengroet december/januari

18-12 Klaartje en Jan van Wensveen

25-12 Marijke Veen



Bedankt voor de mooie bloemen

01-01 Jan-Peter Penger

08-01 Bewoners Dirkeweideweg 3,

Arie en Rebecca

Liturgie per mail

Kerkelijk centrum Emmaüs

viering in de Rietkampen

Liturgie



Wilt u wekelijks een digitale liturgie als Word bestand in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mailtje naar: beamer.emmaus@gmail.com

Inlooptochtend



Donderdag 19 januari 2023

Atze van der Goot vertelt over het onderzoek naar vleesvervangers aan Wageningen Universiteit en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. We gaan steeds meer toe naar gezonde en duurzame vleesvervangers die aantrekkelijk zijn voor de consument.

10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst.

Contact: Neleke Guldmond 06-42347890 of 318-642534 n.guldmond@gmail.com

Contant geld wordt steeds lastiger zowel voor de gever als de ontvanger.



Ben je in het bezit van een tablet of smartphone en nog geen gebruiker van de Givt app, zet deze dan op je apparaat via de App Store of Google Play en ervaar het gemak. Meer informatie <https://givtapp.net/>

Streetpastor

Stichting Streetpastor, ofwel het straatpastoraat Ede, wil het werk van de straatpastors in Ede ondersteunen. Het werk waarbij de straatpastors samen met een groep vrijwilligers er zijn voor de dak- en thuislozen. De mensen zijn twee keer per week welkom in de Break-Inn voor een warme maaltijd.

Verder houdt een groep dak- en thuislozen drie keer per week het centrum van Ede Schoon met de activiteit Ziezo. Voor meer info zie www.streetpastor.nl

Uit hun jaarverslag.

Thomasviering

Net voor de herfstvakantie zijn we uitgenodigd bij een zgn. Thomasviering door Katholiek Ede en de Emmaüs, in de Antoniuskerk. Een Thomasviering is heel toegankelijk.

Onbelangrijk is of je wel of niet bij een kerk behoort. Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangen: en ervaren 'dat je niet alleen bent'. Een belangrijk element is de 'heilige chaos', waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het gekozen thema 'omzien naar elkaar'. Tijdens dit onderdeel vertelden wij en spraken we met elkaar over het straatpastoraat in Ede. De collecte was bestemd voor ons werk. De viering werd beëindigd met een maaltijd in de kerk.



Kniepertjes maken.



Benodigheden:

Wafelijzer, 500 gr bloem, 0,5 theelepel zout, 400 gr (basterd) suiker, 2 pakjes vanille suiker, 3 eieren, 250 gr boter en 0,5 theelepel kaneel. Eventueel boter eerst opwarmen.

Knead van het geheel een soepel deeg en laat het 1,5 uur staan.

Verdeel het in balletjes van 2 cm en bak deze 1-1,5 minuut in het ijzer. Je kunt rolletjes maken met behulp van een stok (steel pollepel).

CvB.

Actie



Kerkebalans

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

website



vieren



FaceBook



delen



Belastingjaar 2022



Via de Givt app kunt u voor het belastingjaar 2022 uw giften aan Emmaüs en donaties (via Givt) aan goede doelen nu het overzicht downloaden.



In kleur

Kerkelijk Centrum



EMMAÜS nieuws

15 januari 2023 - nummer 271

Het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur lezen op je telefoon, tablet, laptop of computer?

Mail: redactie@emmaus-ede.nl

en vermeld "EMMAÜSnieuws digitaal"

Agenda/Activiteiten

Datum	Tijd	Activiteit
16-01	20:00	CoRa vergadering
17-01	10:00	Ontmoetingsochtend Malkander/Buurtzorg
17-01	20:00	Bespreek 't samen
17-01	20:30	Passie vergadering
18-01	19:30	Koorrepetitie
19-01	10:00	Inloopochtend
24-01	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
24-01	19:30	Beheercommissie
24-01	20:00	Werkgroep vieringen
25-01	19:30	Koorrepetitie
27-01	09:30	Intervisie
30-01	17:50	Alphacursus HGE en PGE
30-01	20:00	Filosofiekringel
31-01	10:00	Ontmoetingsochtend Malkander/Buurtzorg
31-01	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
01-02	10:15	Gespreksgroep
01-02	19:30	Koorrepetitie
05-02	19:30	Bespreek 't samen. Meditatie met muziek
06-02	20:00	Corinha's
07-02	10:00	Ontmoetingsochtend Malkander/Buurtzorg
07-02	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
08-02	19:30	Koorrepetitie
13-02	17:50	Alphacursus HGE en PGE
13-02	20:00	EMMAÛSnieuws kopij
14-02	17:00	Eetgroep
15-02	19:30	Koorrepetitie
16-02	10:00	Inloopochtend
20-02	20:00	Filosofiekringel
21-02	10:00	Ontmoetingsochtend Malkander/Buurtzorg
21-02	19:30	Projectkoor Bespreek 't samen
22-02	19:30	Koorrepetitie
01-03	10:15	Gespreksgroep
01-03	19:30	Koorrepetitie
02-03	20:00	Schilderen met Aline van Willigen

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:
19 februari 2023

Sluitingsdatum kopij: maandag 13 februari.
Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ed.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Het EMMAÛSnieuws als PDF in kleur lezen?

Mail: redactie@emmaus-ed.nl

en vermeld "EMMAÛSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus-ed](https://www.facebook.com/groups/emmaus-ed)

Website: <https://emmaus-ed.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ed.nl

CoRa: voorzitter@emmaus-ed.nl

CoRa: secretaris-cora@emmaus-ed.nl

CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ed.nl

Werkgroepen:

Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ed.nl

EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ed.nl

Website: website@emmaus-ed.nl

Facebook: [facebook@emmaus-ed.nl](https://www.facebook.com/emmaus-ed)

Vieringen: viering@emmaus-ed.nl

Communicatie: communicatie@emmaus-ed.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ed.nl

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045