



EMMAÜS nieuws

18 december 2022 - nummer 270

Oud en nieuw

Het hoort er een beetje bij natuurlijk.. in december terugkijken op het afgelopen jaar en vast een beetje over de rand heen turen naar dat wat komt.

Als we terugkijken, dan kunnen we natuurlijk niet om alle gesprekken over de toekomst heen. De discussie over de toekomst van Emmaüs en van de PGE heeft het jaar voor een groot deel gekleurd. Verschillende hackatons met jongeren, ouderen, kerkenraden, gesprekken binnen de Algemene Kerkenraad van de PGE, binnen de CoRa en gelukkig ook samen met heel veel Emmaüsgangers. Tijdens al die bijeenkomsten wisselden zorgen en mogelijkheden, krimp en enthousiasme elkaar af.

Maar er was meer. Gelukkig kwam er een eind aan Corona en konden we bijna alle zondagen weer in de kerk vieren. Wel met wat minder mensen dan vroeger, maar wat heb ik genoten van het samen zingen, luisteren, bidden, kaarsen aan steken, stil zijn, de Maaltijd van de Heer vieren en van het vervolgens met elkaar koffie drinken en bijpraten! Nog niet zo heel lang geleden was alles op afstand... Bijzonder en ook om dankbaar voor te zijn dat dat nu allemaal weer kan.

Wat er nog meer gebeurde in het afgelopen jaar: er zijn mensen overleden: een groot verdriet en een groot gemis. Er zijn mensen verhuisd, er zijn mensen bij gekomen, iedereen is weer wat ouder geworden. Emmaüs is opnieuw veranderd. En het is voor mezelf goed om te bedenken dat ik overdenkingen van 6 jaar geleden vandaag niet meer kan houden

omdat er in de wereld en in mijn en ons leven zoveel veranderd is. In diezelfde lijn is het goed om te bedenken dat we ook niet meer op dezelfde manier kerk kunnen zijn als 6 jaar geleden. Kerk zijn vraagt ieder jaar opnieuw om lef. Om nieuw. Om af te leggen wat niet (meer) bevalt of voldoet. En om te blijven zoeken naar dat wat we belangrijk vinden, hoe we het willen en hoe het kán, soms wellicht anders.. met Taizévieringen en andere alternatieve vieringen, filosofieavonden, dinsdagmorgenontmoetingen, samen eten en wie weet wat nog meer.. Ik hoop dat we blijven zoeken naar en werken aan dingen waar we warm van worden, waar we door geïnspireerd raken, wat ons voedt. En dat we niet vergeten om helper te zijn voor wie geen helper hebben.

Jan-Peter Prenger

Theater

Een paar weken geleden was ik bij de voorstelling 'Lang zal hij leven!' in het Schaffelaartheater in Barneveld. Het was een indringende voorstelling over morele dilemma's bij euthanasie. Centraal stond een dementerende man. Een paar jaar geleden had hij, toen hij net het bericht had gekregen dat hij dementerend was, een boodschap op zijn mobiel opgenomen: "Als ik mijn kinderen en mijn vrouw niet meer herken, wil ik euthanasie." Zover was het nu. Af en toe zei hij dingen die klopten, maar vaker zat hij in zijn eigen wereld en vroeg hij aan zijn dochter wie zij nu ook maar weer was.

Het bijzondere van de voorstelling was dat hij een paar keer werd stilgezet en een vraag werd gesteld waar je vervolgens met je buurvrouw/man over in gesprek ging. Zoals de vraag: Als iemand zo dementerend is, wie mag dan beslissen of de euthanasie dan ook werkelijk gaat plaatsvinden? Is het één van de kinderen? Maar welk kind dan: heeft degene die het meest zorgt (de mantelzorger) de beslissende stem? Of is het de echtgenote? Samen? En kun je eigenlijk wel bepalen of het lijden té groot is geworden nu hij niemand meer kent? Hij was het grootste deel van de voorstelling heel vrolijk en één van de kinderen zei: "Vroeger, toen hij nog gezond was, was hij altijd neerslachtig. Nu niet meer. Waarom dan nu euthanasie? Op grond van welke reden?" Het is een actueel thema, zeker in onze maatschappij waarin veel mensen heel oud worden, waarin 'zelfbeschikking' van belang is en waar het de vraag is hoe de zorg in ziekenhuis en verpleegtehuis verdeeld moet worden.

Het is een vraag voor volgens mij ieder mens: Wat wil je? Laat je het op z'n beloop en zie je wel, of wil je actief iets doen? Beslis je zelf of laat je de beslissing over aan anderen? Actuele vragen, maar tegelijkertijd beklemmend omdat het wel ergens over gaat. Maar ik vind dat we ook in de kerk over dergelijke vragen moeten nadenken en er vooral met elkaar over moeten praten: Hoe is dat voor jou? Wat is voor jou 'goed leven'? Wanneer is het wel goed geweest.. Speelt 'geloof' hierin een rol – kan geloof helpend zijn of maakt dat het juist ingewikkelder? En als we het er in de kerk al niet over hebben, dan is het misschien wel een goed onderwerp om met je partner/ouders/kinderen over te hebben.

Jan-Peter Prenger

Maaltijd van de Heer

In de coronatijd hebben we de viering van de Maaltijd van de Heer aangepast. Niet allemaal drinken uit dezelfde beker, maar een eigen

bekertje of dopen in de wijn . Dit waren/zijn wel plastic bekertjes. We kregen daar wel reacties op dat het helaas niet goed is voor de duurzaamheid en het milieu. Daarom hebben we de afgelopen twee keer ook de Maaltijd van de Heer gevierd met alleen de mogelijkheid tot dopen in wijn of druivensap. Voor onze Hartenbergers stond er dan wel een beker druivensap om uit te drinken. Toch missen verschillende gemeenteleden het drinken van de wijn of het druivensap. We hebben op dit moment nog voldoende plastic bekertjes en deze willen de komende tijd weer gaan gebruiken totdat ze op zijn. We willen de bekertjes dan niet bij het restafval doen, maar bij het plastic afval. Voor daarna willen we kleine glaasjes/bekertjes aanschaffen die we kunnen afwassen.

Betty Boot

Heb jij een idee

voor een viering in 2023??

Het is altijd een hele klus, een jaarrooster maken voor alle vieringen, maar Tanja heeft met een mooie groep gastvoorgangers de klus bijna geklaard.

Er staat een aantal verrassende vieringen gepland, maar dat kan met jullie hulp nog meer worden!!

Heb je een idee voor een viering? Een voorganger anders dan anders? Een viering met muziek, film, theater, bedenk het maar.....

Je mag je idee mailen naar Wilke, wilkevanbeek@ziggo.nl.

Je idee bespreken met een van ons als we elkaar zien, kan natuurlijk ook altijd.

We horen het graag!!

Werkgroep vieringen, Jan Peter, Tanja, Ineke en Wilke

Gezocht:

Mensen die van schrijven houden en voor de voorkant van Emmausnieuws een inspirerende, verbindende tekst willen schrijven. Het kan bijvoorbeeld zijn over de activiteit die je organiseert in Emmaüs, over wat je beleeft in Emmaüs of elders.

Reden: Jan-Peter verzorgt nu vaak deze teksten en zal dan in de toekomst minder kunnen doen. Nog een goede reden: we laten de veelkleurigheid van Emmaüs zien.

Aanmelden bij de redactie van EMMAÛSnieuws, redactie@emmaus-edc.nl
Namens de redactie, Betty Boot

Bij de vieringen

Zondag 18 december waagt Hans Lucassen zich aan het boeiende maar toch ook ingewikkelde verhaal van Tamar (Genesis 38: 24-30)

De Kerstnachtviering, zaterdag 24 december om 22.00 uur bestaat uit het kerstoratorium "De Verhalen". Het wordt gezongen door het Emmaüskoor, aangevuld met een aantal mensen die het mooi vonden om met dit oratorium mee te doen. Onder leiding van Tanja. Na de viering is er chocolademelk en glühwein. Van harte uitgenodigd!

Zondag 25 december 10.30 uur, Kerstmorgen, staat de geboorte van Jezus en zijn moeder Maria centraal. Maria: de vijfde vrouw in de rij, na Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. We lezen een keer niet over de herders en de wijzen, maar het verhaal zoals dat verteld wordt door Mattheüs: hoofdstuk 1: 18-25. Als compensatie voor het enigszins alternatieve verhaal zingen we vooral bekende kerstliederen.

Zondag 1 januari 10.30 uur een ochtendgebed met lezingen volgens het leesrooster (Numeri 6: 22-27, Lucas 2: 21) en met de viering van de Maaltijd van de Heer.

Zondag 8 januari is Marieke de Vries onze eerste gastvoorganger van het nieuwe jaar.

Zondag 15 januari is er weer een Taizé viering, gevolgd door een korte bijbelstudie waarna we met elkaar in groepjes in gesprek gaan over een paar vragen.

We sluiten rond kwart over 12 af met een maaltijd.

Jan-Peter Prenger

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

18 -12	10:30	pastor	Hans Lucassen
		4 ^e advent	
24 -12	22:00	ds.	Jan-Peter Prenger
		Kerstavond	
25 -12	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
		1 ^e kerstdag	
01 - 01	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
		Maaltijd van de Heer	
08 - 01	10:30	ds.	Marieke de Vries
15 - 01	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
		Taizéviering	
		met maaltijd na de viering	

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-edc.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: oktober

06 -11	Rouwen en Vieren	€ 248,50
	Pastoraal werk	€ 123,95
	Bloemengroet	€ 41,25
13 - 11	Achter de Regenboog	€ 155,25
	Pastoraal werk	€ 91,90
	Bloemengroet	€ 31,10
20 - 11	Warchild	€ 159,40
	Pastoraal werk	€ 93,65
	Bloemengroet	€ 42,35
27 - 11	Vastenactie Somalië	€ 170,55
	Pastoraal werk	€ 117,20
	Bloemengroet	€ 58,90

Vriendelijke groeten, Kitty van Voorst.

Givt app.

63% van de collecte opbrengsten worden nu via de Givt app ontvangen  .

In memoriam

Herman Bouter 1928-2022

Op 17 november j.l. is Herman (Hermanus) Bouter moe en vredig ingeslapen. Op de zeer gezegende leeftijd van ruim 94 jaar. Boven aan de rouwbrief stond 'Vrees niet, geloof alleen' (Marcus 5,36). Die stond ook op de rouwkaart van zijn vrouw Geer anderhalf jaar eerder.

Zonder haar viel het leven hem zwaar.

Herman Bouter was vele jaren in hart en nieren een gedreven en enthousiaste predikant, achtereenvolgens in Stavenisse, Leiden, Hilversum en Wageningen. In 1990 ging hij met de VUT en toen kwamen ze in de toen nog jonge wijk Rietkampen wonen, waar ze ook met vreugde kerkten.

In de afscheidsdienst op 24 november in de aula van de begraafplaats aan de Asakkerweg in Ede dachten we samen na over die tekst uit dat schitterende verhaal over het dochtertje van Jairus uit Marcus 5. Zijn leven lang heeft Herman zich heel veel beziggehouden met en gestudeerd over dat Marcusevangelie, dat hem intrigeerde en inspireerde. 'Vrees niet, geloof alleen', dat was voor hem de kern. In dat vertrouwen is hij ook 'heengegaan' en hebben we hem toevertrouwd aan de moederschoot van de aarde en in de handen van de Eeuwige die met ons gaat, zelfs over de grenzen van dood en graf heen. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen!

Ds. Jan Oortgiesen

Week van gebed 2023



Raad van Kerken Ede

(Startviering op zondag 15 januari 2023)

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid. De Week van gebed voor

eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg.

De gezamenlijke startviering is op zondag 15 januari 2022, om 10.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils (De Akker), Reehorsterweg 88, 6717 LG Ede. Een team van medewerkers van het Leger des Heils en andere kerken in Ede zal medewerking aan de viering geven.

In de daaropvolgende dagen zullen gebedsmomenten worden gehouden in het gebouw "De Wissel" aan de Bettekamp. Wij zijn dan te gast van de Jonah gemeente. Aanvang: 20.00 uur. De avonden zullen geleid worden door voorgangers van diverse kerken in Ede. Albert Schol.

Bloemengroet november/december

20-11 Jolanda Soeting



27-11 Hans van Doorn en Toos Bloot

04-12 Paula Vos

11-12 Jur Heerema

Van de penningmeester

Het is alweer december. Als u nog declaraties heeft liggen, dan zou ik deze graag voor 31 december 2022 willen ontvangen. Stuur u daarvoor een mail naar penningmeester-cora@emmaus-ed.nl of doe een envelop in de brievenbus van Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede. Jan Boot, penningmeester

Energiecompensatie.

Beste Emmaüsgangers,
Wij zijn blij en dankbaar dat we ook in onze geloofsgemeenschap omzien naar elkaar. Naar aanleiding van onze oproep van een paar weken geleden hebben diverse mensen hun energiecompensatie, of een deel ervan, gedoneerd. Gelukkig is er al een groot bedrag ontvangen. Hiermee kunnen we mensen helpen die door de hoge energierekening in de problemen dreigen te komen.

Kunt u de
energie
compensatie
missen?

Omdat we allemaal in december nog een bijdrage van € 190,00 ontvangen kunnen de mensen die dat willen nog een bijdrage geven door geld over te maken naar:
NL67SNSB 09894 868 34 ten name van Samenwerkende kerken in de Rietkampen, t.b.v energiecompensatie.
Met vriendelijke groet, Kitty van Voorst en Gonda Schol

Gift voor Het Gastenhuis

in Bennekom
Op 22 november heeft het zorgechtpaar Caroline en Edwin Rienstra van Het Gastenhuis een gift ontvangen van bijna € 950,00 Door Joke Scherpenzeel en Dik Groenendijk van Kerkelijk Centrum Emmaüs uit Ede werd dit aangeboden.



Dit kon worden aangeboden dankzij de inzameling van Ede-Doet-Bonnen in Emmaüs aangevuld met een bijdrage van de diaconie van de Protestantse Gemeente Ede. Het zorgechtpaar was uitermate verrast en zeer dankbaar voor deze bijdrage voor de aanschaf van een duo-fiets. Deze duo-fiets zal worden gebruikt om erop uit te trekken met de bewoners van het Gastenhuis. De bewoners zijn mensen met dementie. In het Gastenhuis is plaats voor circa 21 bewoners. Mede dankzij de vele vrijwilligers kunnen allerlei activiteiten worden ontplooid, zoals: zingen, handwerken, sport en spel, wandelen en binnenkort dus ook fietsen met de duo-fiets.



Vrijwilligers worden zoveel mogelijk ingezet op die activiteiten die zij zelf prettig vinden en er is nog steeds een grote behoefte aan vrijwilligers die zich willen inzetten voor de medemens met dementie. Het Gastenhuis Bennekom is geopend in 2020 en is gevestigd aan Pasteurlaan 14, Bennekom Dik Groenendijk

Groene Kerk actie:



Via Groene Kerken is er een vraag bij ons terecht gekomen. In Ede is een mooie actie gestart: Meer Bomen Nu - een groen initiatief die overvullige

zaailingen (deze komen op in het bos, berm, heide of sloopterrein) een tweede kans geeft door ze uit te scheppen, trekken of stekken. Door deze boompjes en struiken gratis uit te delen hopen we onze omgeving sneller te vergroenen, de natuur mooier achter te laten en de biodiversiteit te herstellen.

Een vrijwilliger van ons (Groene Kerk), Floor, is gestart met het verzamelen van deze kansarme boompjes in het Edese bos, om deze later weer uit te delen. Dat kan alleen in de winter, omdat de bomen dan in rust zijn.

Hij zoekt nog meer mede-vergroeners die hem willen helpen de boompjes te 'oogsten', zoals wij dat noemen. Zouden jullie dit initiatief willen delen met uw kerkleden? We kunnen nog alle hulp gebruiken!

Een oogstmiddag is voor jong en oud, want er zijn allerlei taken. Tot het uitscheppen, tot het stekken van struiken, tot het sorteren en bundelen van het plantgoed.

Er is tweewekelijks een dag tot eind februari, in deze link kunt u meer lezen en staat er een aanmeldlink per dag. De eerstvolgende dag is Zaterdag 17 februari. Je kunt je opgeven via onderstaande link. Andere dagen zijn: 7 en 21 januari en 4 en 18 februari.

MEER BOMEN NU

<https://meerbomen.nu/meer-bomen-nu-van-start-in-edense-bos/>

Namens de werkgroep Groene Kerk Emmaüs, Annie Benjamin

Contant geld wordt steeds lastiger zowel voor de gever als de ontvanger. Ook EMMAÜS gezinnen ervaren dit en stapten in 2022 over op de Givt app wat duidelijk te zien is op het grafiekje.



Ben je in het bezit van een tablet of smartphone en nog geen gebruiker van de Givt app, zet deze dan op je apparaat via de App Store of Google Play en ervaar het gemak. Meer informatie <https://givtapp.net/>

Liturgie per mail

Kerkelijk centrum Emmaüs
viering in de Rietkampen
Liturgie



Wilt u wekelijks een digitale liturgie in uw mailbox ontvangen, stuur dan een mailtje naar : beamer.emmaus@gmail.com .

Nog zonder gezicht

op de website?



Ga op de website <https://emmaus-ede.nl/> naar: "Alleen voor Emmaüsgangers" Log daar in en ga naar: "Mijn profiel" en "Wijzig mijn profielfoto". Je foto uploaden eventueel corrigeren en hierna de wijziging opslaan.

In kleur

Het EMMAÛSnieuws als PDF in kleur lezen?

Mail: redactie@emmaus-ede.nl

en vermeld "EMMAÛSnieuws digitaal".

website



viereen



FaceBook



delen



Agenda/Activiteiten

Datum.	Tijd	Activiteit
19-12	20:00	CoRa vergadering
20-12	11:00	Kerstbijeenkoms t ouderen
21-12	19:30	Koorrepetitie
23-12	20:00	Koorrepetitie
27-12	10:00	Ontmoetingsochtend Malkander/Buurtzorg
03-01	10:00	Ontmoetingsochtend Malkander/Buurtzorg
08-01	19:30	Meditatie
09-01	20:00	EMMAÜSnieuws kopij
10-01	17:00	Eetgroep
11-01	19:30	Koorrepetitie
17-01	10:00	Ontmoetingsochtend Malkander/Buurtzorg
17-01	20:00	Bespreek 't samen
17-01	20:30	Passie vergadering
18-01	19:30	Koorrepetitie
19-01	10:00	Inloopochtend
24-01	20:00	Werkgroep vieringen
25-01	19:30	Koorrepetitie
27-01	09:30	Intervisie

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op:
15 januari 2023

Sluitingsdatum kopij: maandag 9 januari.

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur lezen?

Mail: redactie@emmaus-ede.nl

en vermeld "EMMAÜSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus.ede](https://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)

Website: <https://emmaus-ede.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl

CoRa: voorzitter@emmaus-ede.nl

CoRa: secretaris-cora@emmaus-ede.nl

CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

Werkgroepen:

Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ede.nl

EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl

Website: website@emmaus-ede.nl

Facebook: [facebook@emmaus-ede.nl](https://www.facebook.com/emmaus-ede.nl)

Vieringen: viering@emmaus-ede.nl

Communicatie: communicatie@emmaus-ede.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045



Emmaüs Ede Samenwerkende Kerken in de Rietkampen



Beste Emmausganger,

In vervolg op de gemeenteavond in Emmaus van 13 december 2022, kunnen we het volgende besluit van de Algemene Kerkenraad van PGE aan jullie meedelen:

Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede besluit definitief over samenvoeging wijkgemeenten.

De Algemene Kerkenraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden, heeft donderdag 15 december 2022 unaniem ingestemd met de samenvoeging van de vijf wijkgemeenten. Dat betekent dat vanaf 1 september 2023 de Beatrixkerk, De Open Hof, Harskamp, Noord en Tabor zijn verenigd in één nieuwe kerkelijke gemeente. Tezamen zullen zij als Protestantse Gemeente Ede de eredienst, pastoraat en diaconaat gaan vormgeven, waarbij nadrukkelijk ruimte is voor de eigen kleur. Emmaüs gaat vanaf 1 september 2023 financieel zelfstandig verder.

Dus wij kunnen als Emmaus-gemeenschap verder, en gaan in overleg met PGE de volgende stappen zetten! In de vergadering van de Algemene Kerkenraad is ook de begroting goedgekeurd, waarin reeds is meegenomen dat Emmaus vanaf 1 september financieel en administratief zelfstandig is.

Hartelijke groet, namens CoRa en Projectgroep, Albert Wielink