



EMMAÜS nieuws

20 november 2022 - nummer 269

Laatste zondagen van het kerkelijk jaar
De zon schijnt vandaag opnieuw. De kachel staat wel op 19 graden, maar buiten wordt het vandaag 16 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten, een paar dagen terug op 12 november: 17,3 graden in Maastricht. Ik kan me herinneren dat ik een aantal jaar geleden op een herfstachtige dag eind oktober bij een donker kerkje achter in de Achterhoek moest rennen naar de ingang om niet helemaal tot op het bot nat te regenen. De bulderende wind maakte het nog angstaanjager. En terwijl ik de kapotgewaaide paraplu in de vuilnisbak gooide en m'n regenjas en winterjas op de kapstok gooide bedacht ik me dat het niet zo gek was dat mensen in deze maanden last hebben van onrustgevoelens en depressies. Gure wind, donker, regen, mist, korte dagen.. De verhalen die we op zondag lazen hielpen trouwens lekker mee aan de algehele neerslachtigheid: verhalen over het einde der tijden, over dat sommigen gered zullen worden en anderen niet (hoe zit dat dan met mij?), over de 5 dwaze en 5 wijze meisjes (ben ik eigenlijk wel wijs?), de rede over de laatste dingen. Verhalen waar je nogal wat uitleg bij nodig had om niet als vanzelf in een bodemloze put te verdwijnen. Maar de meest positieven zagen dan toch al in de verte iets van licht verschijnen. Je moest wel goed kijken, maar in gedachten werd het eerste kaarsje al aangestoken. Begin van het nieuwe kerkelijke jaar! Even wachten nog maar, dan zou het toch echt beter worden.

Het weer helpt dus niet mee en we lezen dit jaar al die deprimerende verhalen ook niet, en ik pleit echt niet voor een massale depressie, maar wel voor het serieus nemen van dat wat niet goed is, niet mooi, het pijnlijke, het moeilijke, de vergankelijkheid, de dood. Want het lijkt er steeds meer op dat we dat liever overslaan. Positieve verhalen willen we horen en vertellen. Iets leuks, iets om te lachen, iets waar je je goed bij voelt. Maar laten we wel zijn: lijden en dood zijn nu eenmaal een onderdeel van het leven. En waarom zouden we daar niet over spreken als dat nu net is wat ons zo bezig houdt?

Soms helpt de liturgie om stil te staan bij het leven en het lijden. Soms het weer. Soms allebei niet. Maar laten we vooral niet net doen alsof alles altijd maar goed gaat. Daar wordt niemand beter van. Pas als er over gesproken mag worden, wordt er naar elkaar geluisterd en wordt ik serieus genomen. Volgens mij kan dat tevoorschijn geluisterd worden juist een lichtje in het duister worden.

Gemeenteavond toekomst Emmaüs.

Op dinsdag 13 december houden we de gemeenteavond over de toekomst van Emmaüs. Sinds oktober ligt er een voorgenomen besluit van de Protestantse Gemeente Ede (PGE) om alle wijkgemeenten onder te brengen onder één dak. Emmaüs heeft een aparte positie en kan onder voorwaarden doorgaan. 15 december neemt de PGE het definitieve besluit na raadpleging van de

gemeenteleden. Bij Emmaüs is die raadpleging op 13 december.

Eén van de voorwaarden van de PGE is dat Emmaüs financieel zijn eigen broek kan ophouden. Er is een groep bezig met een plan op welke manier Emmaüs kan voldoen aan de voorwaarden om zelf door te gaan. Dit plan op hoofdlijnen wordt 13 december aan jullie voorgelegd zodat we als gemeente weloverwogen een keuze kunnen maken over de toekomst van Emmaüs. De uitkomst van de raadpleging wordt meegenomen in het definitieve besluit van de PGE. In september 2023 wordt het besluit geëffectueerd.

Je bent 13 december vanaf 19:30 uur van harte welkom om je mening te geven over onze toekomst!

Namens de projectgroep Toekomst Emmaüs,
Janet Mol

Info voor 13 december

We zijn hard aan het werk om alles voor de Gemeenteavond op 13 december op een rijtje te zetten.

Hoe zou het er uit kunnen komen te zien? Hoe zit het met ons persoonlijke lidmaatschap van de PGE, parochie of andere kerk? Hoe zit het met de financiën en de vaste vrijwillige bijdrage? Hoe gaat het met de taakomvang van Jan-Peter? Wat wordt de status van Emmaüs? En zo zijn er vast nog veel meer vragen die bij jullie leven.

We zijn al wel een heel eind – maar de puntjes moeten nog op de i gezet worden en daarom heeft het nog niet zoveel zin om nu een onvolledig verhaal te schrijven. Binnenkort gaan we er weer over vergaderen en waarschijnlijk hebben we nog niet overal een antwoord op, maar we komen dan al wel een heel eind. De informatie waar alle Emmaüsgangers recht op hebben zullen we in de week vóór 13 december bij iedereen thuisbezorgen zodat iedereen goed voorbereid naar gemeenteavond kan komen. Maar mocht je in de tussentijd toch vragen hebben: vraag/mail/app iemand van de CoRa!



Raad van Kerken Ede

Oecumenische adventsvesper:

woensdag 14 december 2022

Thema: vrouwen in beweging

Op woensdagavond 14 december 2022 houden we onze traditionele adventsvesper, ditmaal in de Ericakerk, Ericalaan 1 in Ede. We beginnen om 19.30 uur (inloop met koffie vanaf 19.00 uur) en de vesper zal ongeveer ¾ uur duren. De uitvoering (zang, gebed, lezingen en meditatie) ligt dit jaar in handen van leden van de Basisgemeente Exodus, lid van de Raad van Kerken in Ede.

Het thema van de viering is gewijd aan twee vrouwen: Mirjam en Maria: zij staan symbolisch voor vrouwen die in beweging komen, gezien willen worden en bij God genade vinden.

Wij kijken erg uit naar deze viering waar we u van harte voor willen uitnodigen.

Namens de Raad van Kerken Ede,
Albert Schol, Rita Aelbers, Ada v.d. Velden-
Westervelt

Contact: Adamar@planet.nl

Bij de vieringen

Zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, verwelkomen we Erik van de Waard. Govert speelt op de piano

Zondag 27 november is het de eerste zondag van Advent. Tijdens alle zondagen van advent staat één van de voormoeders van Jezus die in Mattheus 2 genoemd worden centraal.

Vandaag is dat Batseba (= dochter van Sjeba), 'die van Uria' schrijft Mattheus (2: 6). Om de een of andere reden noemt Mattheus noemt haar naam niet. Batseba is de de vrouw met wie David overspel pleegt, waarop zij zwanger wordt. Om dat te verhullen stuurt hij haar man, Uria, naar het front, met als logische en gewilde consequentie dat hij daar omkomt. Het is een

pijnlijk en schrijnend verhaal.. En toch: mede dankzij Batseba volgt Salomo (de tweede zoon van Batseba en David) zijn vader als koning op. (2 Samuel 11, (1) 14-27). Met Elly op de piano.

Zondag 4 december gaat het in ieder geval over Ruth (= metgezel, maatje, vriendin). Ruth is een Moabitische vrouw, die met haar schoonmoeder Naomi mee terug gaat naar Bethlehem. Een bijzondere daad: Ze is trouw aan Naomi maar dat betekent wel dat ze haar eigen familie achter moet laten en zich tegelijkertijd gaat begeven in het land dat nota bene een aartsvijand is van Moab (Ruth 1:19b-2:12) 4: 13-17). Hoe de viering eruit gaat zien is nog niet helemaal bekend, maar het zal vooral met zang en muziek zijn: Erik en Paula spelen en zingen.

Zondag 11 december lezen we over Rachab (= zij die zich wijd maakt). Rachab is een hoer die Joodse mannen, die Jericho stiekem verkenden en onderzochten hoe ze stad het beste konden innemen, onderdak geeft en hen op die manier helpt te ontsnappen. Maar ze denkt daarbij ook aan zichzelf en haar eigen familie: ze vraagt de verspieters om ook hen te sparen. En dat is wat er gebeurt. Zo redt zij, behalve de verspieters, ook zichzelf en haar familie. (Jozua (2: 1-24) 6: 22-25). Elly zorgt voor de muziek.

De vierde adventszondag 18 december gaat pastor Hans Lucassen voor. Hij doet graag mee met de lezingen over de voormoeders en dat is voor de doorgaande lijn heel fijn! Het wordt hem niet gemakkelijk gemaakt met een ingewikkeld verhaal.. : het verhaal van Tamar (= dadelpalm). Tamar neemt het recht in eigen hand. Vermomd als hoer verleidt ze haar schoonvader, die een tweeling bij haar verwekt. Juda erkent uiteindelijk dat Tamar rechtvaardiger is dan hij zich heeft gedragen. (Genesis 28: 24-40). Nellie zal zorgen voor de muzikale begeleiding.
Jan-Peter Prenger

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

20-11	10:30	ds.	Erik de Waard
27-11	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
			1 ^e advent
04-12	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
			2 ^e advent
11-12	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
			3 ^e advent
18-12	10:30	pastor	Hans Lucassen
			4 ^e advent
24-12	22:00	ds.	Jan-Peter Prenger
			Kerstavond
25-12	10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
			1 ^e Kerstdag

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-edel.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes: oktober

02-10	Voedselbank	€ 170,40
	Pastoraal werk	€ 66,15
	Bloemengroet	€ 37,00
09-10	Voedselbank	€ 157,50
	Pastoraal werk	€ 75,50
	Bloemengroet	€ 21,70
16-10	Voedselbank	€ 83,25
	Pastoraal wer	€ 45,50
	Bloemengroet	€ 26,50
23-10	Edukans	€ 183,50
	Pastoraal werk	€ 113,60
	Bloemengroet	€ 32,50
30-10	Edukans	€ 136,20
	Pastoraal werk	€ 91,70
	Bloemengroet	€ 31,55

Groet, Kitty van Voorst.

In memoriam

Op 15 oktober is Dieke ten Hove – van Zwol na een kort ziekbed overleden. Een kort ziekbed, in die zin dat ze niet zo lang in het ziekenhuis heeft gelegen, maar haar ziek-zijn duurde aanmerkelijk langer: de laatste jaren namen haar krachten steeds meer af. Trouw bijgestaan door Evert en waar mogelijk door Edie en Gerard en de kleinkinderen bleef Dieke optimistisch, haast opgewekt, ondanks de pijn en ondanks alles wat ze moest inleveren. Dieke was een bescheiden vrouw die zichzelf op de tweede plek zette. Tegelijkertijd was ze krachtig en had ze een enorm doorzettingsvermogen. Dat bleek vooral in haar zorgen. Hun eerste dochter, Foekje, werd geboren maar bleek zwaar gehandicapt, en omdat Evert in dienst zat zorgde Dieke. In haar eentje: van dokter naar dokter, van ziekenhuis naar het volgende, regelend, zoekend, verzorgend. Toen Dirk Roel geboren werd bleek ook hij gehandicapt, wat opnieuw voor veel zorg en pijn zorgde. Edie bleek vervolgens ook zorg nodig te hebben en toen Jan en Paul als pleegkinderen in huis kwamen zorgde ze als vanzelfsprekend ook voor hen. Het leven van Dieke gekenmerkt door veel zorg en veel pijn en ze was diep geraakt door het overlijden van Foekje, Dirk Roel en Paul.

Dieke was zeer betrokken op Emmaüs. Toen ze niet meer naar de kerk kon keek ze samen met Evert iedere week naar de viering: kaarsje erbij, kruisje. Ze was blij met het godsbeeld dat voor haar veranderd was van een dogmatische, afstandelijke, straffende god in een menselijke, liefdevolle en nabije God. Ondanks alles wat ze had meegemaakt bleef Dieke een dankbare, vriendelijke en liefdevolle vrouw.

We wensen Evert, Edie en Gerard en klein- en achterkleinkinderen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Jan-Peter Prenger

Bedankt!

Ik wil u, ook namens mijn kinderen, hartelijk bedanken voor het aan ons betoonde

medeleven na het overlijden van mijn lieve echtgenote Dieke ten Hove – van Zwol.

Met vriendelijke groet,
Evert ten Hove

Bloemengroet oktober/november

16-10 Familie Ten Hove

23-10 Mw. Kraak en Hans Lucassen

30-10 Jozien en Gerard Peters

06-11 Lenie en Albert Wielink

13-11 Tineke en Hans Berghmans

Kerstattenties

Ieder jaar voor kerst is het een gewoonte om kerstattenties uit te reiken aan mensen die om welke reden dan ook een groet krijgen namens de kerk. Vaak een teken van medeleven.

Onze vraag is als volgt: wilt u mee helpen denken waar de kerstattenties naar toe mogen en of u (deze) kerstattenties wilt bezorgen?

Ophalen kerstattenties op zaterdagochtend 17 December tussen 9.30 u en 12.00 uur.

Samen gaan we deze klus klaren.

Aanmelden kan t/m 4 december via:

E-mail naar: riapasman@gmail.com of

joke.scherpenzeel@gmail.com

Telefonisch: Ria Pasman 0318-641165

Onderstaande strook invullen en deponeren in bus in de kerk of in de bus bij Ria Pasman, de

Gaullesingel 115, EdeNamens de commissie:

Marleen van de Ploeg en Joke Scherpenzeel.

Naam:.....

E-mail:.....

en of telefoon nr:.....

Graag een kerstattentie voor:

Naam:.....

Adres:.....

Reden (optie):.....

Ik meld mij als bezorger ja / nee (omcirkel)

Zo ja, ik bezorg dan(aantal) attenties.



Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Wilke van Beek



Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

Sinds we vanuit Veldhuizen in de Rietkampen kwamen wonen ben ik betrokken bij Emmaüs. Dat was nog in de sporthal. Het oecumenische karakter sprak me aan en de manier waarop de vieringen werden vorm gegeven. Ik voelde me er vrij snel thuis.

Toen de kinderen kwamen was ik eerst betrokken bij de oppas en daarna deed ik mee met de kindernevendienst.

Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik heb 3 kinderen, die inmiddels al volwassen zijn. Sinds enige tijd heb ik een nieuwe woonplek. Mijn jongste zoon woont nog bij mij. Dat bevalt heel goed zeker met onze nieuwe huisgenoten erbij, 2 kittens.

Sinds dit jaar werk ik als manager Zorg bij een organisatie die mensen met autisme begeleidt. Daar haal ik veel voldoening uit. Ik heb altijd met deze doelgroep gewerkt, als begeleider en later als leidinggevende. Daar ligt wel mijn hart. Ik ben nu weer meer inhoudelijk bezig. Het is een fijne organisatie en ik heb ook leuke collega's. Ik krijg daar veel energie van.

Ik heb een paard waar ik een paar keer per week op rijdt of mee wandel. Dat doe ik veel samen met mijn dochter. Het is lekker om buiten te zijn. Ik ben ook graag in de tuin bezig. Familie en vrienden zijn ook erg belangrijk voor mij. Ik houd ook wel van lezen maar daar heb ik niet zoveel tijd voor.

Wat bindt jou aan Emmaüs?

Na al die jaren is Emmaüs heel vertrouwd geworden. Zeker sinds de scheiding voel ik mij erg gezien. Het is een mooie gemeenschap die we samen vormen. Het is een plek waar ik me thuis voel. Het vrijzinnige karakter spreekt me erg aan. De viering is voor mij ook een rustpunt in de week.

De huidige situatie van Emmaüs geeft een nieuwe boost. Er zijn veel nieuwe initiatieven. Veel mensen willen hun steentje bijdragen. Het is afwachten of het enthousiasme blijft. Ik ben vrij realistisch. De tijd zal het leren maar het zou jammer zijn als Emmaüs niet kan blijven bestaan.

Het instituut kerk is misschien wel niet meer van deze tijd. In ieder geval voel ik me niet meer thuis in van die logge instituten met al die regeltjes.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs?

Ik hoop dat we de positieve energie kunnen vasthouden. We moeten ook open blijven staan voor nieuwe mensen.

Wat zou je graag willen doen met mede-Emmaüsgangers?

Ik doe al genoeg. Ik zit in de werkgroep Vieringen. Dat is een leuke groep mensen en er zijn veel ideeën. Het is leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Er is ruimte voor een ander soort viering zoals een Taizéviering of een viering zonder voorganger.

Ik heb ook regelmatig autodienst en koffiedienst. Het concentreert zich vooral op de zondag. Door de week is het vol genoeg. Er zijn verder geen dingen die ik mis.

Uitnodiging

Kerstviering Senioren 2022.
Dinsdag 20 dec. In het Kerkelijk Centrum
Emmaüs van 10.30 - 13.30 uur.

Hartelijk welkom!

Dit jaar willen we weer voor de senioren een
Kerstviering organiseren.

Na een onderbreking van 2 jaar is het goed om
deze viering door te zetten.

We nodigen u uit vanaf 10.30 uur voor koffie
met kerstgebak en een lunch.

We hopen op een gezellig samenzijn.

U kunt zich aanmelden voor deze viering tot
dinsdag 6 dec.bij:

Janke Koopman tel. 06-46509647 of

jankekoopman@upcmail.nl

Sia Raatgever tel. 06- 40009954 / 0318-637180

of c.raatgever@chello.nl

Mocht u vervoer nodig hebben dan regelen wij
dat voor u.

Sia Raatgever

Voedselbank Ede

Samen met de Kleopasgemeente
worden boodschappen ingezameld voor de
voedselbank.

De actie wordt gehouden in de maanden
november en december.

De kratten komen in de hal van de kerk te
staan. We starten op 6 november en de laatste
inzamelingsdag is op 25 december. U wordt
van harte uitgenodigd om uw bijdrage te
leveren.

Op aangeven van de voedselbank is er grote
behoefte aan: conserven in blik, kruidenmix
voor nasi, bami en macaroni, houdbare melk,
pakken droge soep, bloem, zonnebloem- of
olijfolie, aardappelpuree en
schoonmaakmiddelen.

Wat niet: producten met alcohol en producten
die over de houdbaarheidsdatum zijn.

Doet u weer mee?

Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en
namens de cliënten van de Voedselbank
zeggen wij: "Hartelijk dank!"

Werkgroep Dienst aan de Wereld van Kerkelijk
Centrum Emmaüs:

Inge Voorbij en Dik Groenendijk

Begroting PGE

Aan de gemeente leden van de Protestantse
gemeente te Ede

Het College van Kerkrentmeesters (CvK)
nodigt u uit om op 23 november a.s. om 19.30
uur in de Open Hof vragen te stellen over de
begroting voor het jaar 2023 en de
meerjarenraming 2024-2027.

De conceptbegroting 2023 laat een tekort zien
dat in belangrijke mate veroorzaakt wordt door
de energiecrisis. In de begroting wordt
daarnaast invulling gegeven aan het
voorgenomen besluit over de toekomst van de
PGE. Hierover wordt in december besloten.
Het CvK ziet mogelijkheden om op langere
termijn te werken met een sluitende begroting.
Dit is een randvoorwaarde om in de toekomst
een zogenaamde solvabiliteitsverklaring te
krijgen; dit is een randvoorwaarde voor het
beroepen van een nieuwe predikant. Om dit te
realiseren is een extra inspanning nodig.

Al met al blijft de financiële situatie kritiek, maar
kunnen we ook een nieuw financieel perspectief
schetsen zodat we op een goede manier naar
de toekomst kunnen kijken.

Het college van Kerkrentmeesters

Van ziel tot ziel

Gewoon lekker sensitief

Donderdag 10 november zaten we voor het eerst bij elkaar. “Van ziel tot ziel”. Weet je hoe het ging?

We hadden een zorgvuldig plan gemaakt. Een plan om met elkaar zó praten dat iets van het innerlijk ter sprake komt. We hadden er zin in, maar we wisten natuurlijk niet hoe het zou gaan.

We waren deze eerste keer met z'n drieën. Dat was fijn, zo'n rustig begin. En het leuke was: we deden het met z'n drieën heel goed eigenlijk. Bij van ziel tot ziel hoef je eigenlijk niets uit te leggen. Er komen geen tegenwerpingen, alleen vriendelijke verduidelijkingsvragen.

Het was heel open. Er waren geen verplichte onderwerpen, ieder bepaalde zelf waar het over ging. En ik heb geen ongemakkelijk moment ervaren: de grenzen werden heel natuurlijk door de loop van de verhalen bepaald. Van tevoren hadden we wel afgesproken dat we elkaars uitingen veilig zouden bewaren. Dat hadden we zonder die afspraak ook wel gedaan denk ik.

Voor mij is het echt fijn om tussen waardevolle mensen te zijn die aandachtige belangstelling hebben voor elkaar. Het was helemaal niet zweverig, het was niet tranentrekkend of zo, het was ook niet té intens, het was niet sektarisch, het was gewoon lekker sensitief.

Deze kring moet misschien niet al te groot worden. Het is fijn als iedereen op zo'n avond aan het woord komt. Maar er is nog ruimte – je kunt er nog best bij.

Dit jaar zien we elkaar nog twee keer:

Donderdag 1 december – 20.00 uur

Donderdag 15 december – 20.00 uur

Kom maar gewoon als het bij je past. Of meld je bij Wimmie:

wimmiedenekamp4@gmail.com

Tel. 06 22 97 73 38

Zijn je gegevens op de website van Emmaüs nog actueel?

Emmaüs wil een geloofsgemeenschap zijn waar we met elkaar verbonden zijn. Op het besloten deel van de website van Emmaüs is een lijst beschikbaar. Hierop staan persoonlijke gegevens die je wilt delen zoals waar je woont en op wel telefoonnummer en mailadres je bereikbaar bent.

Wijzigingen deze gegevens door bijv. verhuizing of uitschrijving dan is het de bedoeling dat je deze gegevens zelf aanpast. Dit kan door in te loggen op het beveiligde gedeelte en je eigen profiel aan te passen. Kijk je even of alle gegevens nog juist zijn?

Naast je persoonlijke gegevens op de website willen wij ook graag je gegevens in de ledenadministratie van Emmaüs (in het systeem Scipio) opslaan zodat we iedereen makkelijk kunnen bereiken. Vanwege de AVG komen mutaties niet altijd meer automatisch in het systeem. Ga je verhuizen of wil je je inschrijven bij Emmaüs dan kun je dit doen door contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau: - per e-mail (kb@protestandsegemeente-edo.nl) of: - per telefoon (woensdag tussen 9 en 12 uur, 0318-612336).

Ook staat er op zondag bij de welkom een doos waar je een inschrijfformulier of wijziging kunt afgeven. Dan zorgen wij dat dit doorgegeven wordt aan het Kerkelijk Bureau.

Ria Pasman

Agenda/Activiteiten

Datum.	Tijd	Activiteit
22-11	10:00	Ontmoetingsochtend (Malkander/buurtzorg)
22-11	20:00	Werkgroep Vieringen
23-11	19:30	Koor repetitie
24-11	20:30	Werkgroep Communicatie
30-11	19:30	Koorrepetitie
01-12	20:00	Gespreksgroep
04-12	19:30	Meditatie
05-12	20:00	CoRa voorbereiding
07-12	10:15	Chronisch zieken/ouderen
07-12	19:30	Koorrepetitie
12-12	20:00	EMMAÛSnieuws
13-12	10:00	Ontmoetingsochtend (Malkander/buurtzorg)
13-12	17:00	Eetgroep
13-12	19:30	Gemeenteavond
14-12	19:30	Filosofiekring
15-12	20:00	Gespreksgroep
19-12	20:00	CoRa vergadering
20-12	11:00	Kerstbijeekoms t ouderen
21-12	19:30	Koorrepetitie

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:
18 december 2022

Sluitingsdatum kopij: maandag 12 december.

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ed.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,

Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Het EMMAÛSnieuws als PDF in kleur te lezen?

redactie@emmaus-ed.nl

en vermeld "EMMAÛSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus-ed](https://www.facebook.com/groups/emmaus-ed)

Website: <https://emmaus-ed.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ed.nl

CoRa: voorzitter@emmaus-ed.nl

CoRa: secretaris-cora@emmaus-ed.nl

CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ed.nl

Werkgroepen:

Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ed.nl

EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ed.nl

Website: website@emmaus-ed.nl

Facebook: [facebook@emmaus-ed.nl](https://www.facebook.com/emmaus-ed)

Vieringen: viering@emmaus-ed.nl

Communicatie: communicatie@emmaus-ed.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ed.nl

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045