



EMMAÜS nieuws

16 oktober 2022 – nummer 268

Over Emmaüs.

De afgelopen maanden ging het bijna nergens anders over dan over de toekomst van Emmaüs. Hoe zal het gaan? Gaan we op dezelfde voet, als samenwerkende kerken, verder? Blijven we in het gebouw? Hoe moet het met de financiën?

Toen ik deze week na een vergadering terugfietste naar huis duizelde het gesprek over geld, taakverdelingen en hoeveel fte en andere zakelijke dingen nog in mijn hoofd. Maar ineens moest ik denken aan een verhaal over een man, genaamd João, in Brazilië.

João was een graag geziene, gelovige man, geliefd in het hele dorp. Helaas kreeg hij op een dag het bericht dat hij kanker had en de artsen gaven hem niet lang meer. Maar dat betekende niet dat hij zijn geloof vaarwel zei.

Hij zat haast iedere dag vlak voor zijn huis, met zijn rug tegen een boom. Op een zondagmorgen, terwijl hij daar weer zat en nadacht over zijn leven, kwamen er twee Jehova-getuigen langs. Ze vroegen niets, maar duwden hem een bijbel in zijn handen en wilden hem bekeren. Maar, je raadt het al, daar slaagden ze niet in, en enigszins teleurgesteld dropen ze af.

João vertelde later aan een buurman dat hij op dat moment een woord van troost nodig had, maar dat ze hem niet eens naar zijn pijn hadden gevraagd..

Pas toen ik weer thuis was begreep ik iets beter waarom dit verhaal door mijn hoofd schoot.

Omdat ik ooit ergens de verbinding had gemaakt met de Emmaüsgangers.

In het verhaal van de Emmaüsgangers gaat het er immers over dat het leven aan de bijbel vooraf gaat: Jezus vraagt naar het leven van de twee mannen. Hij vraagt aan hen: wat is er met jullie aan de hand? Waar hebben jullie het over? Hij luistert naar hen, naar hun leven, naar wat hen geraakt heeft, wat er gebeurd is, en pelgrimt met hen mee.. Pas daarna zoekt Jezus woorden om iets van hun wereld te verhelleren. En juist dan is het gevolg prachtig! Want ze raken bezield. Hun harten worden geraakt, zo staat er: ze vlogen in brand. Het goede woord op de goede tijd, voor de juiste persoon.

Ik vond het wel mooi: woorden zijn er niet om mensen te manipuleren of je doel te bereiken. Maar goede woorden brengen mensen met elkaar in gesprek en zorgen voor leven: hoop, moed, geestdrift. Als je elkaar verhalen vertelt of verhalen leest is er soms iets in de verte te bespeuren van hoe God in het verleden aanwezig was: een spoor van God, niet aan te wijzen, hooguit te vermoeden.

Hoe het ook verder gaat met ons als Emmaüsgangers, en ook al zijn we nog zo druk met geld en goed en meerjarenbegrotingen: ik hoop dat we zulk soort vragen aan elkaar blijven stellen: Wie ben je? Wat houdt je bezig? Wat/wie inspireert je? Mag ik een eindje meelopen op je weg door het leven? Laten we vooral blijven pelgrimen!

Bloemengroet september/oktober

11-09 Annie Benjamin

18-09 Gijs van der Pol bedankt ons voor de mooie bos bloemen.



25-09 Nelie van Essen

02-10 Annie Benjamin

09-10 Freek en Hilda Rohn

Omzien naar elkaar.

Ik kom regelmatig mensen tegen die zich eenzaam voelen. En dan komt er wel eens iemand, maar de kinderen zijn druk of wonen ver weg en dan blijven er vanzelf heel veel uren per dag over waarin niemand gesproken wordt. Zelf kunnen ze niet zo goed meer uit de voeten of weten ze niet waar ze naar toe zouden kunnen omdat het netwerk klein is geworden. Het is een aloude vraag voor bijna iedere kerkelijke gemeenschap: hoe kunnen we er voor elkaar zijn? Hoe kunnen we elkaar (of onszelf..) stimuleren om de deur uit te gaan, iemand op te bellen of iemand uit te nodigen? Soms denk ik wel eens: het zou zo makkelijk zijn als we de schaamte voorbij waren en gewoon zouden zeggen: wat zou ik het fijn vinden als je eens bij me op bezoek zou komen. Of: Ik zou het leuk vinden om een keer bij jullie te eten.

Hoe zouden we dat nou kunnen doen? Hoe zouden we aan ons jaarthema 'Samen aan Tafel' een iets ruimere en praktische invulling kunnen geven? Het is best kwetsbaar om aan te geven dat je eenzaam bent en dat je het fijn zou vinden als iemand jou zou komen opzoeken. Maar ja, ga je dan alleen maar wachten totdat iemand het aan jou vraagt? Jan-Peter Prenger

Bij de komende vieringen

Zondag 16 oktober is een Taizé-morgen.

We beginnen met een viering in de traditie van Taizé, waarin veel liederen gezongen worden: de liederen zijn eenvoudig van melodie en worden vaak herhaald. Een belangrijk onderdeel in Taizé is ook de stilte die een minuut of 7, 8 duurt. Als je wilt kun je op de grond zitten (*neem een kussentje of matje oid mee!*) of op een knielbankje – maar er staan ook gewoon stoelen. Na de viering (rond 11.15 uur) is er een korte bijbeluitleg en vervolgens (rond 11.30 uur) praten we in groepjes over een aantal vragen. We sluiten om 12.15 uur af met een gemeenschappelijke maaltijd. En we gaan er helemaal van uit dat de broodjes nu wel gebracht worden! Opgeven is niet nodig. Van harte welkom!!

Je kunt de liederen die we gaan nog net even oefenen:

<https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=2387&lang=nl> Behüte mich Gott

<https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=259&lang=nl> Bonum est confidere

<https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=246&lang=nl> Beati voi poveri

<https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=264&lang=nl> Christe Lux Mundi

<https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=322&lang=nl> Meine Hoffnung

<https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=321&lang=nl> El alma

<https://www.taize.fr/spip.php?page=chant&song=27568&lang=nl> Herre, visa mig vägen –

met hier nog een oefenfilmpje bij:

<https://www.youtube.com/watch?v=P3iCfxUfbFU>

Zaterdag 22 oktober is de Thomasviering. Voor meer info: zie elders in deze EN.

Zondag 23 oktober is best een bijzondere viering: Hans Lucassen gaat voor. Dat feit is op zich niet zo heel bijzonder, want hij staat voor de 4^e advent bijvoorbeeld weer op het rooster, maar wat wel bijzonder is, en waar wij nog niet bij stil hebben kunnen staan is dat hij aan het begin van de Coronapandemie met pensioen is

gegaan. En juist daar willen we nu dan eindelijk aandacht aan geven. En dat lijkt me ook niet meer dan logisch: hij heeft in de afgelopen 30 jaar zoveel voor Emmaüs gedaan en voor de Emmaüsgangers betekend.. En nog steeds kijken mensen er naar uit als Hans bij ons voorgaat. Dus rondom de viering kun je hem bedanken, spreken, herinneringen ophalen, of wat dan ook maar! Tanja zorgt voor de muziek. Zondag 30 oktober heten we Hans Boerkamp van harte welkom! Voor veel Emmaüsgangers inmiddels een bekende voorganger. Ellie speelt op de piano

Zondag 6 november, de zondag na Allerzielen, herdenken we hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn:

Ruud van der Linden, overleden op

18 november 2021

Erna Meij – de Gast, overleden op

23 december 2021

Emmy Dijkstra – Teune, overleden op

21 januari 2022

Henk Draaijer, overleden op 5 februari 2022

Wim Aartsen, overleden op 16 april 2022

Karl de Zoeten, overleden op 29 mei 2022

Wim van Essen, overleden op 8 juli 2022

Syb de Boer - van der Kouwe, overleden op

17 september 2022

Naast deze Emmaüsgangers gedenken we ook hen die door ons en de Eeuwige gekend zijn en zo gemist worden. Iedereen heeft zelf de gelegenheid om een kaars voor iemand aan te steken, maar mocht u iemand genoemd willen hebben: schrijf haar/zijn naam in het inlegvel in het voorbedenboek dat bij de vieringen in de kerk ligt. Tanja zal zorgen voor de muzikale begeleiding

Zondag 13 november zal Ben Piepers, sinds mensenheugenis een gewaardeerd en geliefd pastor, bij ons voorgaan. Met Erik op de piano. Jan-Peter Prenger

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

16-10 – 10:30 ds. Jan-Peter Prenger
Taizé viering

22-10 – 17:00 pastor Hans Lucassen
Thomasviering
in de Antoniuskerk

23-10 – 10:30 pastor Hans Lucassen

30-10 – 10:30 pastor Hans Boerkamp

06-11 – 10:30 ds. Jan-Peter Prenger
Allerzielen

13-11 – 10:30 pastor Ben Piepers

20-11 – 10:30 Jaap Neerken

27-11 – 10:30 ds. Jan-Peter Prenger

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-edel.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes:

 Zie pagina 8

Koffie drinken

 met Hans Lucassen.

Met taart! Zondag 23 oktober gaat Hans Lucassen voor. Vanwege Corona hebben we als Emmaus gemeenschap nooit echt afscheid van hem genomen, sinds hij met emeritaat is. Daarom heeft de CoRa besloten om een informeel samenzijn te organiseren. Na de dienst koffie en thee drinken, gelegenheid om Hans te spreken. Het is fijn als daar wat lekkers bij is, taarten, cakes. Op de startzondag hebben we gezien dat we het kunnen, Heel Emmaus bakt!

Zijn er weer bakkers die creatief aan de slag willen gaan? Je kunt je opgeven bij Annie Benjamin, abenjamin@kpnmail.nl of 0318-621897 of 06-38437007.

Zondag 23 oktober de taart, cake graag afgeven voor de viering.

Annie Benjamin

Filosofiekring

Morgen is vandaag gisteren

Ha Emmaüsgangers. We gaan filosoferen.

Filosofie, dat is liefde voor wijsheid. Filosofie gaat over gedachten, ideeën, voorstellingen, gevoelens en argumenten.

In de filosofiekring willen we onze ideeën met elkaar delen. We willen open minded en respectvol onze gedachten en onderliggende gevoelens en argumenten uitwisselen. Ook kritische vragen aan elkaar stellen. Met doorvragen komen overeenstemmingen en tegenstellingen bloot te liggen. En ook de achtergronden daarvan. We doen dat om elkaar en onszelf te begrijpen, nooit om te winnen. Het wordt geen debat.

Zo gaan we na een uurtje praten naar huis gaan met nieuwe gedachten of nieuwe argumenten. Er is in ons iets open gegaan in ons of we snappen beter hoe weinig we begrijpen. Misschien worden we zo een beetje wijzer.

Om mee te doen hoeft je geen filosofische kennis te hebben. Je hoeft ook niet de beste prater te zijn. Het is wel fijn als je de anderen iets van je eigen gedachten wilt vertellen. En als je even geen eigen gedachten hebt is het ook fijn als je meeluistert naar andermans vragen en ideeën.

Wat het niet is: Er is geen inleiding in een grote denker of in een goed boek. Het gaat niet om de gedachten van de grote denkers, het gaat nu om onze eigen gedachten. We beginnen met een stelling of een vraag, van daaruit raken we aan de praat.

Als je het aandurft en leuk vindt, kom een keertje langs. Een uurtje filosoferen, van acht tot negen. Voorlopig elke maand één keer. Van zo'n uur kan je hoofd best vol raken. Als we toch uitlopen sowieso niet langer dan anderhalf uur.

We zijn geen vaste groep. Misschien schuiven telkens wel andere mensen aan. Iedereen is filosoof toch?

De eerste keer denken we over de stelling "Morgen is vandaag gisteren". Wij weten ook

niet hoe het gesprek daarover straks gaat lopen. Je wordt er nieuwsgierig van.

De data van dit jaar:

Ma 17 oktober 20.00

"Morgen is vandaag gisteren"

Di 15 november 20.00

"Is waarheid beter?"

Wo 14 december 20.00 ????

De bijeenkomsten zijn telkens in de Emmaüs. Het is vrij toegankelijk voor iedereen die respectvol en vrij wil denken. Neem gerust een kennis mee, wij kennen geen buitenstaanders. Hartelijk welkom, straks op de 17e Jaap Neerken en Nico Koopman

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers. De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview. Deze keer: Ineke Bogaart

Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?



Rond de kerst 1994 kwam ik in Ede wonen. Eugene woonde toen al in Ede. Hij was katholiek en ik protestant. Samen zijn we op zoek gegaan naar een kerk. Vanwege het oecumenisch

karakter was Emmaüs de eerste plek die we bezochten. Daar bleef het bij, het voelde voor ons gelijk als de goede plek. Naast de oecumene sprak ook het niet dogmatische mij heel erg aan. Je bent vrij in wat je denkt en in wat je gelooft. Omdat de kerk nog net niet klaar was zijn we getrouwd in de Noorderkerk. Op een gegeven moment werd ik benaderd door Jaap Korteweg voor de basiscatechese. Dat heb ik zo'n 10 jaar gedaan met veel plezier. Momenteel ben ik lid van de werkgroep Vieringen en de werkgroep Dienst aan de Wereld.

Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt. Het werken met kinderen is fijn maar alles wat er naast het lesgeven nog bij komt, werd te zwaar. Ik werd ziek en knapte niet op. Dit deed mij besluiten om te stoppen met werken. Er was al die jaren weinig tijd geweest om te bedenken wat ik nog meer leuk vond naast het lesgeven. Ik ga nu ontdekken wat ik in de toekomst wil gaan doen. Ik ben met vrijwilligerswerk gestart en heb (nieuwe)hobby's opgepakt. Creatieve dingen deed ik wel in de klas maar niet voor mijzelf. Nu volg ik een keramiekcursus en speel ik weer dwarsfluit.

Vrijwilligerswerk is leuk om te doen en ook hard nodig. Ik geef nu taalles aan anderstaligen via het Taalhuis. Ook ben ik betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Harskamp.

Daarnaast fietsen Eugene en ik graag. We wonen in een prachtige omgeving.

We hebben ook de camper ontdekt. We zijn er weken mee onderweg geweest. Zo heb ik eindelijk de Sagrada Familia gezien in Barcelona.

Familie is voor ons ook belangrijk.

We houden ook van gezelschapsspelletjes. We hebben meegedaan aan de spelletjesavonden voor het Zambiaproject. Het is leuk dat er weer spelletjesavonden georganiseerd gaan worden. Het zou ook weer gekoppeld kunnen worden aan de Taizéreis voor jongeren. Met de opbrengst zouden bijvoorbeeld de onkosten voor benzine en tol gedekt kunnen worden.

Ik ben al lang lid van de werkgroep Vieringen. Nu ik niet meer werk kan ik daar actiever aan deelnemen. We bedenken samen met Jan-Peter hoe we speciale vieringen kunnen invullen en kijken naar wat er de komende tijd nog aan komt.

We willen ook ééns in de zoveel tijd Taizévieringen gaan organiseren op zondagochtend. Dit worden vieringen met zang, gebed en stilte. Daarna gaan we in gesprek met elkaar in kleine groepjes. Als afsluiting is er een gezamenlijke maaltijd.

Ik ben ook nog lid van de Leeskring. Zo blijf ik scherp. Ook al is een boek soms niet om doorheen te komen dan nog kun je met elkaar in gesprek. De ideeën, gedachten van de schrijver kunnen wel aanspreken.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs?

Ik hoop dat Emmaüs als gemeenschap nog een tijd voort kan los van de PGE.

Dat het een plek is waar ruimte is voor elkaar maar ook voor nieuwe mensen. Ik zou het heel fijn vinden als er weer nieuwe mensen bij komen.

Ik hoop ook dat de banen van de mensen die nu voor Emmaüs werken behouden blijven. Met alleen vrijwilligers is het niet echt toekomstbestendig.

We moeten niet alle deuren dichtdoen. De PGE is en blijft een onderdeel van Emmaüs.

Wat drijft je om je zo in te zetten voor Emmaüs?

Emmaüs is voor mij een plek om op te laden.

En ik voel mij onderdeel van de gemeenschap.

Door mij in te zetten wordt de band beter.

De mensen zijn ook enthousiast om aan iets mee te doen. Neem de taartenbakactie. Dat was een succes.

Wat zou je graag nog willen doen met mede-Emmaüs'gangers?

Er zijn al veel dingen om te doen.

Ik ga eerst eens kijken hoe het gaat met de vele dingen die ik al doe.

Welke Emmaüs'ganger komt er in de volgende aflevering?

Wilke van Beek

Thomasviering

op zaterdag 22 oktober 2022

Historie: in maart 2018 zijn we met de Thomasvieringen gestart in het kader van het vastenproject 'Lopend Vuur' van het jaarthema. Het werd een succes.

Voor de Coronaperiode hebben we 4 Thomasvieringen gehouden.

Wat is een Thomasviering?

De naamgever van de Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de Bijbel liet zich met zijn vragen 'in de kring trekken'.

Een Thomasviering is toegankelijk voor iedereen, en het is onbelangrijk of je nu wel of niet bij een kerk hoort.

Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangens.

Bij een Thomasviering hoort ook 'ervaren dat je niet alleen bent'.

Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect.

De viering is voor volwassenen van alle leeftijden en heeft een pastoraal karakter, Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en delen van brood en wijn, tijdens de gezamenlijke maaltijd aan het eind van de viering. Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte.

Een belangrijk element is de 'heilige chaos', waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema.

De laatste Thomasvieringen zijn met enkele enthousiaste vrijwilligers vanuit de Emmaüs en Katholiek Ede voorbereid.

De allerlaatste Thomasviering was op 1 februari 2020; net voor de uitbraak van Covid 19-Corona, toen we nog van 'niets' wisten.

Dat was een geweldige viering. Er waren 84 deelnemers.

De Thomasviering op zaterdag 22 oktober om 17.00 uur in de Antoniuskerk wordt geleid door pastor Hans Lucassen met assistentie van verschillende mensen.

Het thema is "omzien naar elkaar".

Het collecte doel is: het straatpastoraat in Ede.

De twee straatpastors zullen ook in de viering aanwezig zijn

U kunt zich aanmelden via de intekenlijst in de hal van Emmaüs.

Nieuw - nieuw:

Vorbereidingsavond advent en kerst:

Nieuw - nieuw: vrijdag 11 november van 18.00 uur tot 21.00 uur. Je kunt opgehaald en thuisgebracht worden.

In de afgelopen jaren bereidden we als werkgroep Vieringen de adventsvieringen en de kerstvieringen voor. Maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we het heel fijn zouden vinden als er veel meer mensen zouden willen meedenken en meedoen! Nieuwe ideeën, fris, origineel, uitdagend, creatief, verdiepend.... Daarom hebben we iets nieuws bedacht: een kick-off advent/kerst. Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over en – wat ook kan: mee te doen met - de 6 vieringen. Schilderen of bloemschikken, maar ook zingen, maar liever nog allerlei andere dingen waar wij als werkgroep vieringen niet aan hebben gedacht! Het enige wat bekend is, zijn de bijbelverhalen die we in Advent lezen: verhalen over de voor-moeders van Jezus: Tamar, Rachab, Ruth, Bathseba.

De opzet van de avond op 11 november: we beginnen, geheel in lijn met het jaarthema 'Samen aan Tafel', met pannenkoeken en soep, daarna wisselen we uit en gaan we daar vervolgens mee aan de slag. Een gezellige avond met inhoud! In verband met de hoeveelheid pannenkoeken: wel graag even aanmelden bij Wilke, en zeg meteen even of je opgehaald en thuisgebracht wil worden. Email van Wilke: wilkevanbeek@ziggo.nl
Jan-Peter Prenger

Ontmoetings-ochtend

18 oktober

Aanstaande dinsdagochtend om 10.00 uur is het dan zo ver: de eerste ochtend van een nieuwe activiteit in Emmaüs.

Dit initiatief is ontstaan vanuit enthousiasme van inwoners van de Rietkampen. De meest centrale plek hiervoor is Emmaüs.

Het is de bedoeling dat we op 18 oktober en daarna 2x per maand op de dinsdagochtend

met iedereen die daar zin in heeft samen komen in Emmaüs.

Vanaf 10.00 uur staan koffie en thee klaar om aansluitend tot 12.00 uur met elkaar de ochtend door te brengen met datgene waar u op dat moment belangstelling voor heeft.

Het idee van ons, als initiatiefnemers, is dat we met elkaar een mooi programma maken waarbij we uitgenodigd worden tot dat wat op dat moment onze aandacht heeft. Dat kan variëren van een mooi gesprek, in beweging komen met ons lijf, ons hart en ons hoofd, spelen van gezelschapsspellen, geïnspireerd worden door een actueel of minder actueel onderwerp en van gedachten wisselen over dat wat ons bezig houdt.

Kortom met elkaar met regelmaat een mooie ochtend beleven; nieuwe contacten maken of bestaande contacten verdiepen.

Het worden dus ochtenden met elkaar en zeker in de afgelopen jaren hebben we ieder op onze eigen manier ervaren hoe "belangrijk samen en je niet allen voelen" is.

Wij gaan dinsdag de 18de graag met u in gesprek, zodat we van elkaar kunnen horen waar uw en onze ideeën liggen. Zodat we er met elkaar een mooie doorlopende dinsdag-ochtend-activiteit van kunnen maken, waar we telkens weer naar uit zien.

Wij vinden het fijn als u komt en u te kunnen ontmoeten.

Even voor de duidelijkheid: iedereen maar dan ook echt iedereen mag zich welkom weten.

Medewerkers Malkander Anita Aben,
Buurtzorg Wimmie Denekamp

Inloopochtend

Donderdag 20 oktober. Creatieve ochtend met Dorien Donkers. Samen met Dorien gaan we aan de slag met papier, stempels, schaar en lijm en maken we collages.

Donderdag 17 november. Afvalwaterzuivering. Kees van Lohuizen werkte 33 jaar in Ede bij het Waterschap Vallei en Veluwe en voorgangers. Hij vertelt wat er met ons afvalwater gebeurt,

over de afvalwaterzuivering in Ede en het grote belang van schoon water.

Beide ochtenden: 10:00 uur inloop met koffie, 10:30 uur begin presentatie, 12:00 uur einde bijeenkomst.

Contact: Neleke Guldmond 06-42347890 of 318-642534 n.guldmond@gmail.com

Kerstattenties

Ieder jaar voor kerst is het een gewoonte om kerstattenties uit te reiken aan mensen die om welke reden dan ook een groet krijgen namens de kerk. Vaak een teken van medeleven.

Onze vraag is als volgt: wilt u mee helpen denken waar de kerstattenties naar toe mogen en of u (deze) kerstattenties wilt bezorgen?

Ophalen kerstattenties op zaterdagochtend 17 December tussen 9.30 u en 12.00 uur.

Samen gaan we deze klus klaren.

Aanmelden kan t/m 4 december via:

E-mail naar: riapasman@gmail.com of joke.scherpenzeel@gmail.com

Telefonisch: Ria Pasman 0318-641165

Onderstaande strook invullen en deponeren vanaf 20 november in bus in de kerk of in de bus bij Ria Pasman, de Gaullesingel 115, Ede
Namens de commissie: Marleen van de Ploeg en Joke Scherpenzeel.



Naam:.....

E-mail:.....

en of telefoon nr:.....

Graag een kerstattentie voor:

Naam:.....

Adres:.....

Reden (optie):.....

Ik meld mij als bezorger ja / nee (omcirkel)

Zo ja, ik bezorg dan(aantal) attenties.



Agenda/Activiteiten

Datum.	Tijd	Activiteit
17-10	20:00	Filosofiekring
18-10	10:00	Spelletjesochtend
19-10	19:30	Koorrepetitie
20-10	10:00	Inloopochtend
20-10	20:00	Dienst aan de Wereld
31-10	20:00	CoRa
02-11	10:15	Chronisch zieken en ouderen
02-11	19:30	Koor repetitie
02-11	19:30	Beheerscommissie
03-11	20:00	Besprek 't Samen
06-11	19:30	Meditatie moment
08-11	17:00	Eetgroep
09-11	19:30	Koorrepetitie
10-11	20:00	Gespreksgroep
14-11	20:00	CoRa Thema
14-11	20:00	EMMAÛSnieuws
15-11	15:00	Contactpersonen
15-11	20:00	Filosofiekring
16-11	19:30	Koorrepetitie
16-11	20:00	College van Diakenen PGE
17-11	10:00	Inloopochtend

Collectes: augustus en september

14-08	Harte kind	€ 224,80
	Pastoraal werk	€ 135,63
	Bloemengroet	€ 52,25
28-08	Meet-Inn	€ 172,85
	Pastoraal werk	€ 97,15
	Bloemengroet	€ 46,00
04-09	Meet-Inn	€ 128,70
	Pastoraal werk	€ 91,80
	Bloemengroet	€ 40,55
11-09	Meet-Inn	€ 180,40
	Pastoraal werk	€ 102,90
	Bloemengroet	€ 31,40
18-09	PAX	€ 206,25
	Pastoraal werk	€ 99,10
	Bloemengroet	€ 47,40
25-09	PAX	€ 135,45
	Pastoraal werk	€ 84,85
	Bloemengroet	€ 36,30

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:
20 november 2022
Sluitingsdatum kopij: maandag 14 november.
Aanleveren kopij kan per E-mail via:
redactie@emmaus-ed.nl
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede
Telefoon: 0318 624 693
Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:
Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165
Email: riapasman@gmail.com
Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945
E-mail: gonda.schol@gmail.com
Het EMMAÛSnieuws als PDF in kleur te lezen?
redactie@emmaus-ed.nl
en vermeld "EMMAÛSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus-ed](https://www.facebook.com/groups/emmaus-ed)
Website: <https://emmaus-ed.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ed.nl
CoRa: voorzitter@emmaus-ed.nl
CoRa: secretaris-cora@emmaus-ed.nl
CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ed.nl
Werkgroepen:
Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ed.nl
EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ed.nl
Website: website@emmaus-ed.nl
Facebook: [facebook@emmaus-ed.nl](https://www.facebook.com/emmaus-ed)
Vieringen: viering@emmaus-ed.nl
Communicatie: communicatie@emmaus-ed.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger
Telefoon: 0613 848 477
E-mail: jpcprenger@gmail.com

Contact Katholiek Ede:
Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692
E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs
Samenwerkende Kerken
Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE Ede info@emmaus-ed.nl
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045