



# EMMAÜS nieuws

11 september 2022 – nummer 267

## De vlag

Vorig jaar waren we in Taizé en hadden we een regenboogvlag meegenomen. Het gaf nogal wat discussie met de broeders, maar hij hing trots en fier aan onze waslijn. Er was een meisje uit Italië dat zich hierdoor erg gekend en veilig voelde. Mooi en precies de bedoeling van de vlag! Niet om te verdelen, maar om te verbinden: een vlag van liefde voor iedereen. Op het moment van schrijven zijn we opnieuw in Taizé. En de vlag is opnieuw mee. Maar we hebben hem dit keer niet opgehangen. Met pijn en moeite, dat wel.



Je kunt je afvragen: waarom vorig jaar wel en dit jaar niet?

Daar hebben we verschillende redenen voor: Allereerst is het deze week de orthodoxe week. Dat betekent dat er veel aandacht is voor de oosters-orthodoxe kerken. Dat merken we onder andere aan het gebed van a.s. zaterdag dat volgens de orthodoxe liturgie wordt gevierd. Het is pas voor de derde (of vierde) keer in het bestaan van Taizé. Dus best bijzonder.. Taizé wil graag verbinden en een plek zijn voor alle christenen. Of het nu katholieke zusters uit Italië, orthodoxe Oekraïners of oecumenische Emmaüsgangers zijn. En Taizé wil graag een

plek zijn waar al deze mensen zich met elkaar kunnen verbinden. Eén van de broeders zei deze week over onze regenboogvlag: Wees er terughoudend in, want het werkt als een rode lap voor veel orthodoxe mensen. Dat wisten we natuurlijk wel. Vorig jaar was er een groep Hongaren die zich liet horen.. Maar toch.. kun je het gesprek aangaan met elkaar als de regenboogvlag een rode lap is geworden? Gaan wij er dan met net zo'n gestrekt been in als de Moldavische jongere die zei: als ik een homo zie sla ik hem? Natuurlijk, er zit wel degelijk verschil in en prefereer ik onze aanpak, maar wat is wijsheid? Hoe kun je verbinden in plaats van vervreemden?

De tweede reden: we lazen tijdens de bijbelstudie met broeder Luke het verhaal van de Romeinse hoofdman die naar Jezus toekomt om te vragen of hij zijn knecht beter zou willen maken. Twee mensen uit twee verschillende culturen die niets met elkaar hebben. De een is de onderdrukker van de ander. Als een Jood omging met een Romein was hij een collaborateur. En toch ontmoeten deze twee mensen elkaar hier publiekelijk. Omdat hij op de een of andere manier gelooft dat hij bij Jezus moet zijn en Jezus niet wegloopt maar naar hem luistert. Vervolgens zegt Jezus zoiets als: wij denken in Israël dat wij misschien het beste geloof hebben en de beste wet, maar zo'n groot geloof als van deze man heb ik in heel Israël nog niet gezien. Terwijl dat geloof van deze Romein geen Joods geloof is en ook geen christelijk geloof. Het heeft een andere bron en

wellicht niets met welke religie dan ook te maken. Geloof kan dus ook uit andere bronnen komen. En het is dus mogelijk om vanuit tegenovergestelde achtergronden en levend vanuit verschillende bronnen grenzen te overstijgen en elkaar te vinden.



Het is een hoopvol verhaal: dat ook de verschillen tussen christenen overstegen kunnen worden en dat we elkaar kunnen respecteren in wie en hoe we zijn. Zelfs als het gaat om een regenboogvlag of juist een rode. Jan-Peter Prenger

## Toren van Babel

Naar aanleiding van een andere bijbelstudie in Taizé schreef Ineke:

De toren van Babel spraakverwarring, doel vergeten

Straf van God omdat ze tot de hemel wilden meten?

Of juist een zegen om te mogen verschillen omdat we andere dingen mogen willen ruimte voor fantasie, een nieuw idee creativiteit, daar kun je wat mee.

Ontmoet de ander, zoek het verschil zoek uit wat de ander wil

wat iemand echt ten diepste drijft zodat je met de ander in gesprek blijft.

Zoeken naar verbinding, leren van elkaar zo maak je Gods Koninkrijk een beetje waar.

Ineke Bogaart

## Het hobbelige pad

van PGE en Emmaüs

De PGE-wijken zullen in september worden geïnformeerd over de voornemens tot het samenvoegen tot één PGE-kerk. Pas in november (vóór eind 2022) zal de AK dan

beslissen over een definitief standpunt m.b.t. de toekomst.

De PGE laat Emmaüs eigen keuzes maken. Emmaüs blijft. De algemene kerkenraad (AK) van de PGE heeft de eigen positie van Emmaüs als oecumenische gemeenschap gerespecteerd. PGE is deelnemer in Emmaüs. Een voorwaarde is dat de begroting rond moet komen. Emmaüs moet “de eigen broek kunnen ophouden”. Er moeten afspraken gemaakt worden en dat gesprek loopt.

Spannende tijden. Maar de wind staat goed bij Emmaüs. Er is enthousiasme. Er is activiteit. Er zijn plannen. Er is vooruitgang.

Het gebouw is goed. Er zijn huurders, bestaande en nieuwe. Maar er moet mogelijk ook bezuinigd gaan worden. Wat kan dat betekenen voor voorganger Jan-Peter waarmee we inmiddels 5 jaar optrekken na een bewuste keuze voor elkaar? En wat gebeurt er met Wil en Lenie die al 15 jaar voor Emmaüs werken? Er is redelijke duidelijkheid voor Emmaüs als geloofsgemeenschap, maar nog weinig duidelijkheid voor de betrokkenen. Spannende tijden dus.

Moeten we dingen anders gaan doen? We willen een levendige gemeenschap zijn. We willen dat onze behoeften, drives en enthousiasme worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Dat vraagt om doorzetten én misschien ook aanpassen aan de tijd. Een werk- en bestuursstructuur die ons als gemeenschap gaat helpen is de goede structuur. En dat vraagt nieuwe mensen die de ruimte krijgen. Tijd voor vernieuwing. Hierover wordt ook nagedacht door een groepje enthousiaste Emmaüs-gangers.

Het is een proces dat opbouwend is, met hier en daar hobbels. Het vraagt daarbij van iedereen naar iedereen een houding van vertrouwen, optimisme en respect.

Veranderprocessen kunnen pijn doen en ook slachtoffers maken, daar zijn genoeg voorbeelden van (in andere kerken). Maar het is zeker niet nodig.

Laten we samen bouwen aan een mooie toekomst. Ik hoop bij de startzondag op 11 september veel mensen te zien en te horen. En dat komende periode er één wordt van “vrijheid en blijheid” voor ieders persoon en geloofsovertuiging, met Emmaüs als de omgeving waar dat echt ook kán! Albert Wielink, voorzitter CoRa.



EMMAÜS veelkleurig

## Bij de vieringen

Zondag 11 september startzondag!

Zondag 18 september komt Loes van Laar, oud voorganger bij de Vrijzinnigen Ede en zeer gewaardeerd voorganger bij ons. Govert speelt op de piano.

Zondag 25 september lezen we Lucas 16: 19 – 31, over de rijke man en de arme Lazarus. Wat moeten we met zo'n verhaal – en wie zijn we zelf? Erik zorgt voor de muziek.

Zondag 2 oktober vieren we de Maaltijd van de Heer en gaan we verder met Lucas en we lezen hoofdstuk 17, de eerste 10 verzen, eindigend met de intrigerende zin: 'Wij zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.' Geldt dit dan ook voor ons? En hoe dan? Met Elly op de piano.

Zondag 9 oktober heten we Janneke Bron weer welkom. Janneke is ook een oude bekende en een gelukkig regelmatig terugkerende voorganger. Erik zal opnieuw zorgen voor de muziek.

## Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, [dussen.maarten@net.hcc.nl](mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl)

11-09 – 10:30 ds. Jan-Peter Prenger  
Startzondag

18-09 – 10:30 mw. Loes van Laar

25-09 – 10:30 ds. Jan-Peter Prenger

02-10 – 10:30 ds. Jan-Peter Prenger  
Maaltijd van de Heer

09-10 – 10:30 mw. Janneke Bron

16-10 – 10:30 ds. Jan-Peter Prenger

23-10 – 10:30 pastor Hans Lucassen

30-10 – 10:30 pastor Hans Boerkamp

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

[viering@emmaus-ede.nl](mailto:viering@emmaus-ede.nl)

graag zaterdag voor 12.00 uur.

## Collectes

Het overzicht van de collecte opbrengsten in augustus zal in het volgende EMMAÜSnieuws worden opgenomen.

Groet Kitty van Voorst.

## Bedankt voor de steun!

Wij zijn u samen met alle mensen die MAF vliegt zeer dankbaar voor uw betrokkenheid en uw steun aan ons werk. Gods genade draagt ons en uw steun geeft ons werk vleugels. Dank u wel voor uw gift van € 230,01 op ! Hessel Loonstra, MAF

## Bloemengroet

14-08 Harma Fidder en Anneke Riethorst en haar man.

28-08 Susan Bonnecroy en de familie Hulsegge,

Wij, Jan en Mini Hulsegge willen Emmaüs harte danken voor de mooie bos bloemen.

Een hele verassing

04-09 Harma en Peter Fidder i.v.m. hun 50 jarig huwelijik.



We genieten van de bloemen, bloemen geven gezelligheid in huis, onze dank hiervoor.

## Bezoek andere kerken.

Grote Kerk in Schagen Noord Holland

Op zondag 26 juni jl. bezocht ik een kerkdienst in de Grote Kerk in Schagen.

Het was een Oecumenische Veteranendienst.

De voorganger was Pater Robin Voorn (geestelijk verzorger Koninklijke Marine).

Ook enkele veteranen verleenden hun medewerking, o.a. met het gedicht:

Zou je van mij houden als je alles van mij wist?

Het thema van deze dienst was: Wie is je vijand?

Ook de kinderen gingen met dit onderwerp aan de slag en vertelden daar later over.

Het orgelspel, door Jacob Stam klonk prachtig in deze grote kerk. ( Voor de liefhebbers het is een van Dam orgel, vrijwel zeker één van zijn laatste werken).

Bewerkingen van koraal "Christe, der bist Tag und Licht".

Pater Robin Voorn was een boeiend verteller over het thema van deze morgen.

Wij zongen liederen uit het liedboek, maar ook hebben wij geluisterd naar "Soldier on" muziek van de band Di-Rect.



De Pater vertelde dat hij bij de jongens van de Marine altijd passende teksten van verschillende bands gebruikte. " Bij de jongens hoef ik niet met psalmen aan te komen"!

Mijn broer is actief lid van deze kerk, het was fijn hier samen te zijn.

Deze dienst staat op kerkdienst gemist.

Magda Cattel-Mechielsen



**Maak eens kennis met ons bij de Eetgroep van EMMAÛS.  
Zie onze activiteiten agenda.**

## Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Sandra van der Lugt

Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

Dat is zo'n 25 jaar geleden. Toen wij ons eerste kind hadden gekregen, had ik sterk het gevoel dat wij ons kind niet alleen konden opvoeden.

Daar had ik de steun van meer mensen bij nodig. Toen begon de zoektocht om dat te vinden en die eindigde bij Emmaüs.

De eerste stap was het

bijwonen van een

gespreksavond met Marijke.

Het onderwerp was 'geloven als je partner niet gelooft'.

Dat was heel fijn. Hieruit is de vrouwenkring ontstaan. Jaren zijn we met elkaar opgetrokken. Na deze avond bezocht ik ook af en toe de vieringen in Emmaüs. Ik werd lid van de werkgroep Vieringen. Daardoor bleef ik ook betrokken.

Wat mij aanspreekt van Emmaüs is dat er geen vast dogma, geen voorgeschreven denken is.

Met elkaar in gesprek gaan over geloven vind ik erg fijn. Dat kan binnen Emmaüs.

De verbondenheid heb ik altijd gevoeld in Emmaüs.

De viering was een moment van rust. Ik kwam en kom het licht halen.

Ik wil geraakt worden in een viering. Dat kan door een lied, door een stukje overdenking of in de stilte.

Mystieke verdieping vind ik belangrijk. Rituelen zijn daarbij belangrijk, door tijd apart te zetten, heilig je het moment. We waren erg verwend met 5 verschillende tradities. Nu moeten we het zelf doen. Daar wil ik me voor inzetten.



Wat wil je graag delen over jezelf?

Het bericht dat Emmaüs zou stoppen en zou opgaan in de PGE deed me meer dan ik verwacht had. In de coronatijd was de verbinding toch wat minder geworden. Toen ik door Maarten van der Dussen werd gevraagd om te helpen met de voorbereiding van de gemeenteavond werd ik weer enthousiast. Een hernieuwde start van Emmaüs daar wil ik graag aan meewerken.

Ik ben altijd op zoek naar spiritualiteit. Daarom heb ik in het verleden een cursus "Theologie voor leken" gedaan. Op dit moment ben ik bezig met het afronden van een studie dus heb ik niet zoveel tijd. Als dat klaar is wil ik me weer meer verdiepen onder andere in de boeken van Willem Gludemans. Hij schrijft o.a. over het wonder van vergeving en over de reis van de ziel. Thema's zijn liefde, vergeving en niet oordelen. Kijk om je heen. Kijk verder dan de eerste laag. Er is geen goed of slecht. Alles is één. God is Liefde en van daaruit leven wij. Uitgaan van non-dualiteit is wel moeilijk om na te leven. Het blijft een zoektocht en twijfelen een plicht. Sommige dingen zijn ook niet in woorden te vatten. Het is een geheim, een mysterie.

Is er nog genoeg wat je bindt aan Emmaüs?

Zeker, ik heb behoefte aan een plek zijn waar ik mijn vragen kan stellen en waar die vragen ook een luisterend oor vinden. Waar ik mensen ontmoet die ook twijfelen en waar ik misschien iets mag betekenen voor een ander.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs?

Dat we samen een inclusieve oecumenische groep mogen zijn en blijven.

Dat we nog veel goede momenten mogen beleven waarin we geraakt worden.

Dat we dit met elkaar mogen en kunnen gaan creëren. Daar wil ik aan bijdragen.

## Inloopochtend



Donderdag 15 september a.s. Een Nederlandse kolonie in Brazilië, leven tussen twee culturen. In de jaren '50 stichtte een groep van tientallen Nederlandse gezinnen hun eigen landbouwkolonie Castrolanda in Brazilië; ze bouwden alles zelf op. Jan-Peter Prenger was er predikant van 1999 tot 2002. Hij vertelt hoe het daar verder is gegaan met de mensen en de Nederlandse gemeenschap. Wat leren we van hun verhaal m.b.t. onze denkbeelden t.a.v. 'buitenlanders' in Nederland.

10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst  
Volgende inloop donderdag 20 oktober.

Contact: Neleke Guldemond 06-42347890 of 318-642534 [n.guldemond@gmail.com](mailto:n.guldemond@gmail.com)

## Vooraankondiging

van een Thomasviering

op zaterdag 22 oktober 2022

Historie: in maart 2018 zijn we met de Thomasvieringen gestart in het kader van het vastenproject 'Lopend Vuur' van het jaarthema. Het werd een succes.

Voor de Coronaperiode hebben we 4 Thomasvieringen gehouden.

Wat is een Thomasviering?

De naamgever van de Thomasviering, de apostel Thomas, is in de Bijbel een twijfelaar met kritische vragen. Die Thomas uit de Bijbel liet zich met zijn vragen 'in de kring trekken'.

Een Thomasviering is toegankelijk voor iedereen, en het is onbelangrijk of je nu wel of niet bij een kerk hoort.

Mensen mogen er zijn met al hun twijfels, hoop en verlangens.

Bij een Thomasviering hoort ook 'ervaren dat je niet alleen bent'.

Belangrijk bij deze viering is een sfeer van warmte, openheid en respect.

De viering is voor volwassenen van alle leeftijden en heeft een pastoraal karakter. Drie elementen staan centraal: Bijbellezing, gebed en delen van brood en wijn, tijdens de gezamenlijke maaltijd aan het eind van de viering. Het gesproken woord is kort en eenvoudig. Er is ruimte voor verbeelding, muziek, beweging en stilte.

Een belangrijk element is de 'heilige chaos', waar mensen zich kunnen uiten over wat hen bezighoudt rond het thema.

De laatste Thomasvieringen zijn met enkele enthousiaste vrijwilligers vanuit de Emmaüs en Katholiek Ede voorbereid.

De allerlaatste Thomasviering was op 1 februari 2020; net voor de uitbraak van Covid 19-Corona, toen we nog van 'niets' wisten. Dat was een geweldige viering. Er waren 84 deelnemers.

De Thomasviering op zaterdag 22 oktober in de Antoniuskerk wordt geleid door pastor Hans Lucassen met assistentie van verschillende mensen.

Het thema is "omzien naar elkaar".

Volg de informatie o.a. op de website:

<https://www.katholiekede.nl/>

## Adreswijziging

Dhr Hulsegge van de Allendesingel 28 is verhuisd naar:

Verpleeghuis Walraven

Huis 1

Oost Breukelderweg 1

6721 PG Bennekom.

Een kaartje zou hem blij maken.

## Samen op weg naar vrede



Raad van Kerken Ede

De Raad van Kerken Ede organiseert samen met andere partners in de komende vredesweek een vredeswandeling op dinsdag 20 september 2022. We starten om 18.30 uur bij boerderij Hoekelum aan de Edeseweg 122, 6721 KE Bennekom.



In tweetallen gaan we op weg om van en met elkaar te leren over 'praktijken van vrede'. Onderweg vertellen we elkaar over herinneringen aan wandelen, en aan 'vrede'. Wat betekent 'vrede' voor je, wat doe je om 'vrede' te bewerkstelligen, op wat voor momenten ervaar je 'vrede'?

En niet te vergeten ook op welke momenten het ondanks allerlei inspanningen niet lukt om vreedzaam samen te leven in je gezin, op je werk, of met de burens.

Na de wandeling ontmoeten we elkaar in de koffiekamer van boerderij Hoekelum. We praten na over onze ervaringen. Ook wordt dan de vrEDEsprijs uitgereikt aan een vrijwilliger of een organisatie uit Ede die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor Vrede in Ede.

Nadere informatie:

Erna Hulstein ([wimenerna@hulstein.eu](mailto:wimenerna@hulstein.eu)) en/of Ifakat Erdem ([ifakaterdem72@gmail.com](mailto:ifakaterdem72@gmail.com))

Graag vooraf aanmelden bij:

Erna Hulstein ([wimenerna@hulstein.eu](mailto:wimenerna@hulstein.eu))

Organisatie: Ina ter Avest, Erna Hulstein en Martijn Boerkamp

## Contant geld lastig

zowel voor de gever als de ontvanger.

Het betalingsverkeer in Nederland is nog niet cashloos, maar in Trouw las ik dat 96% digitaal verloopt.

Voor onze dagelijkse boodschappen wordt nu voor het gemak en hygiënische redenen ruim 80% digitaal afgerekend.

"Onze" EMMAÜS Givt-App is nu 29 maanden tot ieders volle tevredenheid in gebruik. Eerst voor 2 en vanaf 2021 voor 3 collectes (+ Bloemengroet). Via de Givt-App deelden EMMAÜSgangers 3900 maal voor een totaal bedrag van € 14.000

Gebruikt u nog geen Givt collecte App? Dan is de startzondag daar een mooi startmoment voor. Geen gedoe meer met contant geld.

Delen in de kerk of thuis. De vrijwilligers van de Dienst aan de Wereld zijn er ook blij mee, want voor hen is contant geld steeds meer gedoe.

De Givt-App wordt nu door 80.000 Nederlanders gebruikt.

Ga met je mobiel of tablet naar je App Store of Google Play en installeer de App op je apparaat.

Meer informatie: <https://givtapp.net/>



Cor van Boven

(Beheer Givt-dashboard voor Emmaüs)

## Agenda/Activiteiten

Datum. Tijd	Activiteit
11- 09 10:30	Startzondag
14- 09 17:00	Eetgroep
15- 09 10:00	Inloopochtend
24- 09 09:30	BHV cursus
28- 09 19:30	Koor repetitie
02- 10 19:30	Meditatie
03- 10 20:00	CoRa
04- 10 15:30	Contactpersonen
05- 10 10:15	Chronisch zieken en ouderen
10- 10 20:00	Sluiting kopij EMMAÛSnieuws
12- 10 17:00	Eetgroep
12- 10 19:30	Bespreek het samen
12- 10 19:30	Koor repetitie
19- 10 19:30	Koor repetitie
20- 10 10:00	Inloopochtend



Emmaüs veelkleurig.

## Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:  
16 oktober 2022

Sluitingsdatum kopij: maandag 10 oktober.

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

[redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,

Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor

EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasmaan, Telefoon: 0318 641 165

Email: [riapasman@gmail.com](mailto:riapasman@gmail.com)

Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945

E-mail: [gonda.schol@gmail.com](mailto:gonda.schol@gmail.com)

Het EMMAÛSnieuws als PDF in kleur te lezen?

[redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)

en vermeld "EMMAÛSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus.ede](https://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)

Website: <https://emmaus-ede.nl>

CoördinatieRaad: [CoRa@emmaus-ede.nl](mailto:CoRa@emmaus-ede.nl)

CoRa: [voorzitter@emmaus-ede.nl](mailto:voorzitter@emmaus-ede.nl)

CoRa: [secretaris-cora@emmaus-ede.nl](mailto:secretaris-cora@emmaus-ede.nl)

CoRa: [penningmeester-cora@emmaus-ede.nl](mailto:penningmeester-cora@emmaus-ede.nl)

Werkgroepen:

Weeknieuws: [weeknieuws@emmaus-ede.nl](mailto:weeknieuws@emmaus-ede.nl)

EMMAÛSnieuws: [redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)

Website: [website@emmaus-ede.nl](mailto:website@emmaus-ede.nl)

Facebook: [facebook@emmaus-ede.nl](https://www.facebook.com/emmaus-ede.nl)

Vieringen: [viering@emmaus-ede.nl](mailto:viering@emmaus-ede.nl)

Communicatie: [communicatie@emmaus-ede.nl](mailto:communicatie@emmaus-ede.nl)

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: [jpcprenger@gmail.com](mailto:jpcprenger@gmail.com)

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692

E-mail: [ede@pztb.nl](mailto:ede@pztb.nl)

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede [info@emmaus-ede.nl](mailto:info@emmaus-ede.nl)

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045