



God is liefde

Boven woorden, boven beelden,
boven water, boven licht
krijgt Gods liefde een gezicht
in de liefde onder mensen.

Boven vreugde, boven zorgen,
boven opstand, boven rust,
staat de liefde die ons kust
want in haar is God verborgen.

In die mens van lang geleden
die als eerste is gegaan,
uit de dood is opgestaan,
is God aan het licht getreden.

In het brood wat wordt gebroken
en de wijn die wordt gedeeld
wordt zijn leven doorverteld
wordt Gods naam weer uitgesproken.

In de liefde zonder grenzen
onder mensen met elkaar
daar wordt ons zijn naam gewaar
God is liefde onder mensen

Michaël Steehouder,
Een kring van mensen, Baarn 1990, 5



Bezoek andere kerken

Dit kerkje in Helenaveen in de Brabantse Peel
is ons zeer vertrouwd.

Wij hadden een huisje nabij Helenaveen en als



wij er in het weekend en tijdens vakanties
waren bezochten wij hier de zondagse
kerkdienst.

Altijd een hartelijk ontvangst van deze steeds
kleiner wordende kerkelijke gemeenschap.
Een enthousiaste emeritus predikant die zijn
hart heeft verpand aan het kerkje en haar
leden.

En tijdens de koffie na de dienst, in het nabij
gelegen gebouwtje, heb ik veel verhalen
gehoord over het ontstaan van dit kerkje in het
katholieke gebied .

De Peel is een gebied waar turf werd gestoken,
waar kanalen werden gegraven en de Peel
ontgonnen. De meeste Peelwerkers kwamen
uit Drenthe, Overijssel en andere delen van het
land.

De Hervormde families misten een kerk. In het
begin werden er diensten gehouden in
huiselijke kring.

Middels een landelijke actie van enkele predikanten uit het gehele land werd een commissie gevormd met het doel een kerk te bouwen en een kerkelijke gemeente te stichten. Op 3 november 1867 werd de Protestantse kerk Helenaveen in gebruik genomen. De kerk is het type Waterstaatskerk, maar wijkt op diverse plaatsen af van de standaard en is daardoor uniek. Het interieur van de kerk is sober met gewelfd plafond. Dit zorgt voor een zeer goede akoestiek.

In de vakantie periode komen steeds bezoekers van de omliggende campings.

Af en toe zijn er ontmoetingen met de katholieke gemeenschap en er wordt samengewerkt met de Protestantse gemeente Deurne.

Nu kom ik er niet veel meer, maar het contact blijft met de hartelijke gastvrije mensen uit Helenaveen en omstreken.

Ga beslist eens een kerkdienst bezoeken als u in de buurt bent. Van harte aanbevelen!!

Magda Cattel Mechielens

Mocht je ook verhalen hebben: Leuk! En een foto erbij zou het natuurlijk helemaal afmaken.. Je kunt het gewoon naar de redactie sturen: redactie@emmaus-ede.nl

Van Algemene Kerkenraad

Bericht over voorgenomen besluit van de AK
Zoals je in het voorgenomen AK-besluit kunt lezen is de aparte status van Emmaüs bevestigd. Emmaüs onderzoekt welke vervolgstappen genomen worden.

Op 25 juli overleggen CoRa en Projectgroep over de stand van zaken en de plannen die inmiddels ontwikkeld zijn op gebied van zowel activiteiten als financiën.

We houden jullie op de hoogte, zie ook hieronder

Volgende stap op weg naar één Protestantse Gemeente Ede (PGE)

Al lange tijd heeft u ervaren dat wij als PGE voor moeilijke beslissingen staan. U bent daarover geïnformeerd en gehoord aan de

hand van drie scenario's. Daarop heeft u uw mening kenbaar kunnen maken tijdens gemeentebijeenkomsten. Op basis hiervan heeft de Algemene Kerkenraad (AK) lang en intensief nagedacht. Na alle opties zorgvuldig te hebben gewogen, is de Algemene Kerkenraad van de PGE op 30 juni tot een voorgenomen besluit gekomen.

Dit besluit houdt in dat vanaf september 2023 verschillende wekelijkse kerkdiensten, parallel aan elkaar en bijvoorbeeld 's middags en/of 's avonds bijzondere diensten, in de Open Hof gevierd worden. De Beatrixkerk, Taborkerk, Noorderkerk en de kerk in Harskamp worden vanaf september 2023 niet meer gebruikt voor de zondagse kerkdiensten.

De Open Hof heeft verschillende kerkzalen. We gaan het komende jaar gebruiken om samen te bepalen hoe we deze zalen op zondag het beste kunnen gebruiken. Met de bedoeling om samen te beleven dat we één PGE zijn en tegelijkertijd het eigene van elke wijkgemeente tot zijn recht laten komen.

We weten nog niet wat we met de Beatrixkerk, de Taborkerk en de kerk in Harskamp gaan doen. Over nieuwe bestemmingen gaan we na de zomer van 2022 verder nadenken. Aan de Stichting Kerkelijk Waardebeheer is advies gevraagd hoe die gebouwen na die datum zouden kunnen worden ingezet.

De Emmaüs heeft een aparte status. Het is een samenwerkingsverband van verschillende Edese kerken waarvan de PGE onderdeel is. Dit blijkt ook uit het gegeven dat een aanzienlijk deel van de leden van de Emmaüs geen lid is van de PGE. Emmaüs onderzoekt momenteel welke vervolgstappen genomen kunnen worden.

Mariëlle Tempelman

Scriba van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede

Het gehele bericht staat op de website, hiervoor moet u wel inloggen.

www.emmaus-ede.nl

In memoriam:

Wim van Essen

Op 8 juli, op de dag dat hij samen met Nelië 58 jaar getrouwd was, is Wim van Essen op 85 jarige leeftijd overleden. Na een steeds moeizamere periode thuis was hij nog maar kort geleden verhuisd naar het Maanderzand. Wim was aanwezig en met zijn vrolijke en opgewekte blik maakte hij met iedereen een praatje. Het hielp hem ook in de kruidenierswinkel die hij samen met Nelië bestierde. Graag vertelde hij erover. Over hoe je met mensen moest omgaan, hoe hij omging met mensen die 'vergeten' te betalen, maar ook over hoe druk het was en hoeveel werk ze samen hebben verzet.

Hij was trots op zijn kinderen en ging graag met hen mee op reis. Of het nu een dichtbij-reisje in de Kraats was of een weekje naar Wenen: hij genoot van zijn dochter en zoon en van de aandacht die hij kreeg. Qua kerk ging hij net zo lief naar Emmaüs als naar de Tabor, met dien verstande dat hij niet aarzde om je te vertellen als het te lang had geduurd of als hij het niet had begrepen. In Tabor is hij trouwens jarenlang collectant geweest en dat liet hij niet zomaar overgaan, ook al was Emmaüs veel dichterbij.

Donderdag 14 juli hebben we Wim, en zowel wat hij voor zijn geliefden, als wat zijn naasten voor hem hebben betekend, herdacht in het crematorium in Zeist. We wensden Nelië, Fennie, Hans en hun schoon- en kleinkinderen heel veel sterkte toe!

Bron PGE kerkblad augustus 2022.

<https://www.protestantsegemeente-edel.nl/kerkblad>



Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

14-08 – 10:30	ds.	Marieke de Vries
21-08 – 11:00		Oecumenische viering in Openluchttheater Ede
28-08 – 10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
04-09 – 10:30	ds.	Jan-Peter Prenger
11-09 – 10:30	ds.	Jan-Peter Prenger Startzondag
18-09 – 10:30	mw.	Loes van Laar
25-09 – 10:30	ds.	Jan-Peter Prenger

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-edel.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes juni en juli 2022

		Euro
05-06	Kinder hospice dit was de buitendienst Hulp in de wijk. 1 dit was de buitendienst	18,00 9,00
12-06	kinder hospice Hulp in de wijk Bloemengroet	214,15 112,51 73,25
19-06	mooi leven huis Hulp in de wijk Bloemengroet	128,00 55,65 16,50
26-06	st.War Child Hulp in de wijk Bloemengroet	181,55 109,05 50,20
03-07	Mooi.leven Hulp in de wijk Bloemengroet	141,77 103,95 26,50
10-07	St. Hartekind Hulp in de wijk Bloemengroet	119,50 72,90 24,20

Vervolg collectes		Euro
17-0	St. Hartekind	158,65
	Hulp in de wijk	86,25
	Bloemengroet	30,27
24-07	St.Hartekind	104,55
	Hulp in de wijk	64,75
	Bloemengroet	17,70
31-07	St. Hartekind	133,87
	Hulp in de wijk	76,10
	Bloemengroet	27,00

Gr Kitty van Voorst.

Startviering

Zondag 11 september is onze startviering met als thema "Aan tafel!!"

Terecht een viering, want we hebben wel wat te vieren met elkaar.

We willen en kunnen (zoals het er nu naar uitziet) samen een gemeenschap zijn en blijven, met elkaar en voor elkaar.

We willen deze zondag gebruiken om jullie mee te nemen in alle ontwikkelingen, ideeën en plannen zodat we het nieuwe seizoen vol enthousiasme kunnen beginnen.

Bij een feestje hoort natuurlijk taart en daarom beginnen we om 10.30 met koffie/thee en taart! Heel Emmaüs bakt!! Zonder strenge jury, tijdsdruk of camera's, maar rustig thuis iets lekkers bakken. Opgeven kan bij Ineke, ineke@bogaart.net.

Na al het lekkers is er een korte gezamenlijke start, waarna iedereen vervolgens een keuze mag maken uit verschillende workshops.

Onder andere schilderen, meditatie, een goed gesprek of bezig zijn met taal. Laat je verrassen!!

Na de workshops sluiten we af met een gezamenlijke lunch.

"Aan tafel" allemaal! Tot de 11e!

Namens de voorbereiding, Wilke van Beek

Heel Emmaüs bakt!

Zondag 11 september is onze startviering! En we hebben wel wat te vieren met elkaar. We willen samen een gemeenschap zijn en blijven, met elkaar en voor elkaar. Alle nieuwe

activiteiten om dit voor elkaar te krijgen zijn goed van start gegaan. Natuurlijk is een koekje of plakje cake bij de koffie van de startviering heerlijk. Maar bij een feestje hoort toch ook wel taart! Daarom dus Heel Emmaüs Bakt. Nee, geen jury die jouw werk afkraakt, geen tijdsdruk en geen camera's die op je vingers kijken. Je mag gewoon thuis bakken. Wie doet er mee? Geef je op bij Ineke Bogaart.

ineke@bogaart.net

of via een appje naar 06 42904771

Vertel er even bij welke taart je gaat maken, dan zorgen we samen voor een breed aanbod. En de taarten hoeven pas 11 september af te zijn en meegenomen te worden.

Feestelijke viering

Op zondag 4 september is er om 10.30 uur een extra feestelijke viering in de Antonius van Paduakerk. Pastor Hans Lucassen zal voorgaan. Het is dan 35 jaar geleden dat hij voor het eerst in een viering als pastor voorging in Ede! Een bijzondere mijlpaal. Zoals u weet is het nu ruim twee jaar geleden dat Hans Lucassen met emeritaat ging. Helaas midden in de Corona-lockdowntijd. Daarom was er toen geen gelegenheid om dit met hem samen te vieren in de kerk en hem na afloop te kunnen ontmoeten. Wel heeft u toen uw bijdrage gegeven om hem te bedanken voor alle jaren van goede zorg. Daarvan heeft hij voor hem en voor zijn vrouw een e-bike gekocht. Inmiddels heeft Hans Lucassen, na een jaartje van "rust", besloten om toch nog maandelijks voor te gaan binnen onze parochie. Iets waar wij allen heel blij mee zijn. Zo ook zondag 4 september a.s. Aangezien de ergste coronamaatregelen nu even achter ons liggen, willen wij van deze gelegenheid gebruik maken u allen uit te nodigen voor deze viering en na afloop onder het genot van een kopje koffie of thee, iets lekkers en een feestelijk drankje, hem de hand te schudden en te feliciteren met dit 35-jarig jubileum. Wij hopen u allen op 4 september te zien!

Locatieraad Antoniuskerk

Afscheidsinterview

met Theo Pieter

Op de website staat, of komt heel snel te staan een afscheidsinterview met ds. Theo Pieter de Jong van de Beatrixkerk. Hij neemt zondag 11 september afscheid.

Bloemen in de viering

Iedereen kan via de mail: viering@emmaus-edede.nl bloemen vragen om op zondag vanuit de viering te geven aan een persoon die extra aandacht en/of medeleven kan gebruiken.

De bloemen in de viering worden door CORA leden gekocht en meegenomen naar Emmaüs. Tijdens de viering zal worden gevraagd door de voorganger wie de bloemen weg wil brengen. Degene die bloemen vraagt voor iemand hoeft de bloemen dus niet altijd zelf weg te brengen. Als er vooraf geen bestemming is voor de bloemengroet dan zal in de viering worden gevraagd naar wie de bloemen gebracht mogen worden.

De bloemen worden door het welkomteam ingepakt en meegegeven aan de bezorger van de bloemen. In het bloemenboek van de welkom wordt opgeschreven voor wie de bloemen zijn. Het wordt gewaardeerd als er (met toestemming van de ontvanger) een foto op de Facebook groep, Weeknieuws en EMMAÛSnieuws wordt geplaatst.

De bloemen worden betaald uit de 3e collecte (via Givt, bank of in de viering gegeven)
Ria Pasma

Bloemengroet juni en juli

05 juni familie Hulsegge senior

12 juni familie de Zoeten, Nelië van Essen en Alina Haidari

19 juni Gerard Kaat

26 juni Dittie en Theo Scheurs

03 juli Chantal Wijnhoven en

Jur Heerema

Wat een verrassing om de prachtige bloemen te ontvangen omdat ik mijn enkel gebroken heb.



Helaas kan ik enkele weken niet naar Emmaüs komen maar dank zij de computer kan ik toch de diensten volgen.

Met vriendelijke groeten

Jur Heerema

10 juli Nelië van Essen

17 juli Lenie Wielink

24 juli Jenny Davelaar

31 juli Jos van de Klashorst



Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

Deze keer: Maarten van de Dussen

Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

Toen we in 1992 in de Rietkampen kwamen wonen zijn we gelijk naar Emmaüs gegaan.

Jaikes broer kerkte daar al dus Emmaüs was al enigszins bekend voor ons. We kerkten toen in de sporthal.

Het bijzondere van Emmaüs is dat alles kan en dat het vrijblijvend is. Maar die vrijblijvendheid heeft ook nadelen. De kerkgang is hierdoor wisselend. Voor de mensen die wel gaan is een wat lege kerk niet echt motiverend.

Ik heb zelf een vrijzinnige achtergrond. Als kind kreeg ik al zondagsschool van Alie Kaat. De zondagsschool was tijdens de viering in de kelder van de Ericakerk. Een leuke tijd was dat. Wat bindt jou aan Emmaüs?

Het contact met de mensen. De viering vind ik zeker belangrijk. Ik wil graag iets meekrijgen voor de rest van de week. Maar het koffiedrinken na de dienst vind ik zeker zo waardevol. Daar vindt de ontmoeting plaats. Ik zat eerst in de bouwcommissie. Later werd dit de beheerscommissie. Na een aantal jaren gestopt te zijn ben ik sinds vorig jaar weer lid van deze club. De vergaderingen zijn altijd gezellig. Er moeten dingen gedaan worden maar het moet niet te serieus worden. Graag met wat humor erbij.

Ik ben ook van het begin af aan betrokken bij de kerk-tv. Tijdens de coronatijd betekende dat eerst elke zaterdag en later elke zondag naar de kerk. Dat was ik niet zo gewend maar het was wel een bijzondere tijd. Met een klein clubje mensen regelden we de vieringen voor de mensen thuis.

Wat drijft jou om je zo in te zetten voor het voortbestaan van Emmaüs?

Als we niets doen dan houdt Emmaüs op te bestaan.

Ik vind het mooi om de boel op gang te brengen, mij hiervoor in te zetten. Dat geeft me ook veel energie.

Ik voerde gesprekken met mensen van de AK en de CVK. Dan blijkt toch dat er dingen mogelijk zijn. Het inzicht ontstaat dat Emmaüs toch wel anders is. Neem de eerste kernwaarde van Emmaüs:

de Bijbel is niet de enige bron. Dat maakt al dat Emmaüs anders is dan een PGE-wijkgemeente.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs?

Er is veel vraag naar diversiteit in voorgangers en naar diversiteit in vormen van vieringen. De zangdienst (top tien van Emmaüs) laatst was een succes.

We moeten een aantrekkelijk programma maken zodat mensen weten wat er komen gaat en zin hebben eraan mee te doen. Het is belangrijk om te zorgen dat mensen blijven komen.

Eerst moeten we zorgen dat we Emmaüs behouden en dat lijkt te gaan lukken. Emmaüs kan zeker een succes worden. De startzondag is hiervoor erg belangrijk.

Wat wil je graag doen met mede-Emmaüsgangers?

Samen bouwen aan Emmaüs. Hopelijk kunnen we de energie van nu vast houden. Met dat enthousiasme moeten we zien dat we de diverse clubjes weer vol mensen te krijgen. En veel leuke dingen doen samen! Dat trekt dan ook de aandacht van mensen van buiten.

Wat wil je graag delen over jezelf?

Naast mijn baan en werk voor Emmaüs ben ik ook betrokken bij evenementen van Scouting. In augustus ben ik 2 weken nachtburgemeester bij zo'n evenement met 5000 kinderen. Heel bijzonder vind ik dat. We gaan zien of het lukt om wakker te blijven.

Aan een dergelijk evenement gaat een lange tijd van voorbereiding vooraf. Het is mooi om te zien hoeveel lol de kinderen hebben. Daar geniet ik van!



Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Sandra van der Lugt

Bedankje.

Ik wil graag iedereen hartelijk bedanken die ons een kaart gestuurd hebben n.a.v. het overlijden van mijn man Wim van Essen. Dat heeft ons enorm gesteund dat zo veel mensen met je meelevens.

Groet van Nelia van Essen.

Samen op weg naar vrede



Raad van Kerken Ede

De Raad van Kerken Ede organiseert samen met andere partners in de komende vredesweek een vredeswandeling op dinsdag 20 september 2022. We starten om 18.30 uur bij boerderij Hoekelum aan de Edeseweg 122, 6721 KE Bennekom.



In tweetallen gaan we op weg om van en met elkaar te leren over 'praktijken van vrede'.

Onderweg vertellen we elkaar over herinneringen aan wandelen, en aan 'vrede'. Wat betekent 'vrede' voor je, wat doe je om 'vrede' te bewerkstelligen, op wat voor momenten ervaar je 'vrede'?

En - niet te vergeten - ook op welke momenten het ondanks allerlei inspanningen niet lukt om vreedzaam samen te leven – in je gezin, op je werk, of met de burens.

Na de wandeling ontmoeten we elkaar in de

koffiekamer van boerderij Hoekelum. We praten na over onze ervaringen. Ook wordt dan de vrEDEsprijs uitgereikt aan een vrijwilliger of een organisatie uit Ede die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor Vrede in Ede.

Nadere informatie:

Erna Hulstein (wimenerna@hulstein.eu) en/of Ifakat Erdem (ifakaterdem72@gmail.com)

Graag vooraf aanmelden bij:

Erna Hulstein (wimenerna@hulstein.eu)

Organisatie: Ina ter Avest, Erna Hulstein en Martijn Boerkamp

Inloopochtend



Donderdag 15 september a.s. Een Nederlandse kolonie in Brazilië, leven tussen twee culturen. In de jaren '50 stichtte een groep van tientallen Nederlandse gezinnen hun eigen landbouwkolonie Castrolanda in Brazilië; ze bouwden alles zelf op. Jan-Peter Prenger was er predikant van 1999 tot 2002. Hij vertelt hoe het daar verder is gegaan met de mensen en de Nederlandse gemeenschap. Wat leren we van hun verhaal m.b.t. onze denkbeelden t.a.v. 'buitenlanders' in Nederland.

10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur begin presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst
Volgende inloop donderdag 20 oktober.

Contact: Neleke Guldemond 06-42347890 of 318-642534 n.guldemond@gmail.com

Samenvatting verslag

CoRa vergadering, 20 juni 2022

De CoRa is bijna geheel aanwezig: Mies van Steenberghe, Jan-Peter Prenger (voorzitter), Dik Groenendijk, Harrie Breuker, Jan Boot, Annie Benjamin (verslag).

Albert Wielink geniet van een welverdiende vakantie.

Annie leest als opening een artikel uit het tijdschrift Down to Earth van Milieudefensie: "Hoop is iets anders dan optimisme". Er ontspint zich een gesprek over duurzaamheid.

Voor het bespreken van de voortgang PGE toekomst sluit Maarten van der Dussen aan. Maarten is samen met Albert bij het overleg geweest van de voorzitters van de wijkkerkeraden en Emmaüs.

Maarten is positief over de sfeer in het overleg. Er is inmiddels begrip en inzicht over de andere positie van Emmaüs in het PGE proces: de PGE is een deel van Emmaüs, en niet andersom.

In alle wijkgemeentes heerst het gevoel te worden overvallen en dit roept emoties op. Maarten zal Albert vervangen op de vergadering van de AK op 30 juni, waarin een vergenomen besluit zal worden vastgesteld.

Van belang is om goed inzicht te krijgen op de financiën. De CvK werkt te langzaam om de wijkkerkeraden tijdig te informeren. Een belangrijk punt voor ons als Emmaüs is dat we de bijbel niet als enige bron zien als onze inspiratie. Dat is essentieel ook voor Jan-Peter om zijn activiteiten in PGE verband uit te voeren.

Communicatie binnen Emmaüs is nu ook zeer belangrijk, zeker om te verwoorden dat wat de projectgroep communiceert naar de gemeente ook gedragen wordt door de CoRa. We vragen aan de projectgroep om de communicatie naar de gemeente te doen.

Na vertrek van Maarten praten we nog even door over dit onderwerp. Naast de financiën die op orde moet zijn, is het ook van belang om menskracht te hebben. Dik geeft als voorbeeld dat werkgroep Dienst aan de Wereld nu nog maar op vier vrijwilligers draait, vanwege ziekte in de groep. We merken dat mensen zich eerder projectmatig willen inzetten dan voor een langlopende taak. De mogelijkheid voor incidentele inzet en om te stoppen mag duidelijk gecommuniceerd worden bij taken die open staan.

Jan vertelt dat de jaarrekening is ingeleverd bij de penningmeester van de PGE. Heeft hij ook naar Albert gemaild.

Het Kerkelijk Bureau wordt tegenwoordig bemenst door Dingeman de Jong, hij wil graag financiële overzichten per maand.

Aan Emmaüs werkgroepen wordt gevraagd om tijdig een begroting voor de activiteiten 2023 in te dienen.

Harrie doet verslag van het gesprek – samen met Albert - met vertegenwoordigers van de locatieraad (André Wansink) en de pastoraatsgroep (Astrid Bulte) van de zTitus Brandsma parochie. Het was een constructief gesprek. Er is gesproken dat er een afgevaardigde vanuit de RK in de CoRa zal plaatsnemen. De parochie wil actief betrokken zijn bij Emmaüs, en op de hoogte blijven van het proces waarin wij nu zitten met de PGE. Afgesproken is dat de communicatie verbeterd moet worden.

RK is een aantal scenario's aan het uitwerken rondom het convenant.

Harrie en Annelies Bunschoten hebben een demonstratie van de Donkey Mobile app gehad van de beheerder van de Open Hof app. Zij zijn enthousiast en denken dat het een goed instrument is om vooral intern te communiceren, dus binnen de gemeenschap. De website is dan vooral ingezet voor de communicatie naar buiten toe.

Er moet een keuze gemaakt worden of dit financieel haalbaar is. Op de volgende vergadering hopen we ook een demonstratie van de app te krijgen en daarna kunnen we beslissen.

Jan-Peter wil van 14-20 augustus met een groep jongeren naar Taizé. Dit gaat alleen door als er genoeg deelnemers zijn. Hij maakt "reclame" bij de PGE en de zTitus Brandsma parochie.

Jan-Peter sluit de vergadering om 22.16 uur

Jaarrekening 2021

Protestantse Gemeente Ede

Op 30 juni jl heeft de Algemene Kerkenraad de Jaarrekening 2021 van de Protestantse Gemeente Ede vastgesteld. Op de website van de PGE kunt u de jaarrekening met een toelichting inzien (ga daarvoor naar: <https://www.protestantsegemeente-edede.nl/financien>)

De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van het Generaal College Behandeling Beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland en is van een goedkeurende verklaring voorzien door onze controleur.

Het College van Kerkrentmeesters vindt dat de uitkomsten van de jaarrekening onverminderd zorgelijk zijn. De jaarrekening sluit met een negatief operationeel resultaat van € 165.066,-. Na correcties voor reserves en incidentele baten en lasten resteert een negatief resultaat van € 63.628,- dat verrekend wordt met de algemene reserve.

College van Kerkrentmeesters

Hebreeuws studeren !?

Altijd al zelf de Tenach willen lezen en vertalen !?

Dan komt daar nu volop de gelegenheid voor ! Het studieseizoen van de Werkgroep Hebreeuws in de Vallei start in september weer met de driejarige taalcursus Bijbels Hebreeuws

en verschillende leesgroepen Hebreeuws, zowel overdag als 's avonds, alle in Veenendaal.

Lees meer hierover op de bijgewerkte website van de werkgroep:

www.hebreeuwsindevallei.nl

Bij aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Werkgroep : Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 515432 of per mail rosabeijen@gmail.com

Het nieuwe programma

2022-2023 Bespreek het Samen staat online! Een prachtig aanbod van bijna 90 diverse evenementen, aangeboden door de samenwerkende kerken in Ede. U kunt zich samen met anderen verdiepen in vragen rond Bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. U kunt zich aanmelden via de website:

www.bespreekhetsamen-edede.nl

In de hal van de kerk ligt een flyer voor u om mee te nemen.



Tip: geeft u gerust een flyer aan burens, vrienden, kennissen of familieleden! Zo kunnen we mensen die Bespreek het Samen nog niet kennen ook de kans bieden om aan dit boeiende programma deel te nemen. Een ieder is van harte welkom. Graag tot ziens bij één van de activiteiten! Namens het Bespreek het Samen team, Mariëlle Tempelman.

Een geslaagde start



als Groene kerk. Zondag 3 juli werd om 10.15 uur naast de deur van Emmaüs het bordje "Groene kerk" feestelijk onthuld. Het was mooi dat zowel gemeenteleden van Kleopas als Emmaüsgangers hierbij aanwezig waren. We zongen "Dit huis is een huis waar de deur open staat". En waar dus groene zoekers en zieners geïnspireerd worden om van een groene toekomst te gaan dromen. Daarna volgde een groene viering, waar we hierover met elkaar in gesprek gingen. Conclusie: het is niet de bedoeling om elkaar langs een meetlat gaan leggen, wél elkaar aanmoedigen om bewuste keuzes te maken. Het zal mooi zijn wanneer we samen als kerken gaan optrekken om Groene kerk te zijn. We kunnen elkaar dan inspireren en wakker houden. Zijn er meer "groene enthousiastelingen" binnen de PGE? Vast wel. Neem contact op met bij Annie Benjamin, groenekerker@emmaus-ede.nl, 0318-621897. Na de vakantieperiode starten we een overleg met wie maar wil om nieuwe concrete plannen en acties vast te stellen en uit te zetten.

Bron PGE kerkblad augustus 2022.

<https://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkblad>

We zijn op zoek naar

1 koffiekoster en 2 zaalkosters voor op de zondagochtend. Je taak als koffiekoster is om voor de dienst alles klaar te zetten voor de koffie en thee na de dienst. Na de dienst dan koffie en thee te schenken en zorgen dat alles weer opgeruimd is.

Je taak als zaalkoster is dan om 1x in de maand op de zondagochtend, met hulp van anderen kosters, de zaal klaar te zetten voor de ochtenddienst.

En met de feestdagen ook wel eens op een doordeweekse avond. Denk aan Pasen en Kerst.

Neem gerust contact met mij op en dan zorg ik er voor dat je een keer, of meerdere keren, kan meelopen om te kijken wat de taken nu precies inhouden.

Je doet dit nooit alleen, je bent altijd met een leuke groep van zo'n 6 personen aanwezig bij het begin van de dienst om alles klaar te zetten. Wie durft???

Met vriendelijke groet,

Lenie Wielink. Beheerder



Van de redactie.

Afgelopen weken zijn er wat problemen geweest met het doorsturen van de mail vanaf de server naar mijn mailadres. Dit probleem is ondertussen opgelost. Voor zover ik weet zijn alle mailtjes ook aangekomen. Maar heeft u kopij gestuurd en vind u dit niet terug in het EMMAÛSnieuws, wilt u dan contact opnemen met de redactie? Dat kan per mail redactie@emmaus-ede.nl of telefonisch 0318-624693



In verband met de startviering op zondag 11 september willen het septembernummer van EMMAÛSnieuws een week eerder uit laten komen. Dit houdt in dat de sluitingsdatum nu maandag 5 september is. En het septembernummer komt dan op zondag 11 september uit.

Namens de redactie, Betty Boot



MEDITATIE

Zie de activiteitenagenda.



KOOR

Zie de activiteitenagenda.



Zie de activiteitenagenda.

Agenda/Activiteiten

Datum.	Tijd	Activiteit
15-08	20:00	CoRa voorbereiding
23-08	20:00	Werkgroep vieringen
24-08	19:30	Koorrepetitie
29-08	20:00	CoRa vergadering
31-08	19:30	Koorrepetitie
03-09	09:30	AED cursus
04-09	19:30	Meditatie
05-09	20:00	Sluiting kopij EMMAÜSnieuws
07-09	10:15	Chronisch zieken/ouderen
07-09	19:30	Beheerscommissie vergadering
07-09	19:30	Koorrepetitie
11-09	10:30	Startzondag
14-09	17:00	Eetgroep
15-09	10:00	Inloopochtend
24-09	09:30	BHV cursus



Emmaüs veelkleurig.

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op:
de startzondag 11 september 2022
Sluitingsdatum kopij: maandag 5 september.
Aanleveren kopij kan per E-mail via:
redactie@emmaus-ed.nl
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede
Telefoon: 0318 624 693
Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:
Ria Pasmaan, Telefoon: 0318 641 165
Email: riapasman@gmail.com
Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945
E-mail: gonda.schol@gmail.com
Het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur te lezen?
redactie@emmaus-ed.nl
en vermeld "EMMAÜSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus-ed](https://www.facebook.com/groups/emmaus-ed)
Website: <https://emmaus-ed.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ed.nl
CoRa: voorzitter@emmaus-ed.nl
CoRa: secretaris-cora@emmaus-ed.nl
CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ed.nl
Werkgroepen:
Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ed.nl
EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ed.nl
Website: website@emmaus-ed.nl
Facebook: facebook@emmaus-ed.nl
Vieringen: viering@emmaus-ed.nl
Communicatie: communicatie@emmaus-ed.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger
Telefoon: 0613 848 477
E-mail: jpcprenger@emmaus-ed.nl

Contact Katholiek Ede:
Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692
E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs
Samenwerkende Kerken
Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE Ede info@emmaus-ed.nl
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045