



EMMAÜS nieuws

19 juni 2022 – nummer 265

Groene Kerk viering op 3 juli

Naast de Gave viering nu ook al een Groene kerk viering? Ja, dat gaan we doen omdat we als Samenwerkende kerken in de Rietkampen, als Emmaüsgemeenschap graag oog hebben voor duurzaamheid. Dat vraagt om actie en contemplatie.

Het vraagt ook om samenwerken. Ik merk het als ik in mijn eentje mijn rondje afval rapen doe. Daar word ik somber van, al die sigarettenpeuken, zoveel rommel, en elke keer weer opnieuw. Je hebt elkaar nodig om elkaar aan te blijven vuren. Informatie kan ook helpen, dan weet je waarvoor je het doet. Ik heb pas weer een artikel gelezen over het plastic in sigarettenpeuken, het heeft een verwoestend effect op de natuur. Laatst sprak ik een jongeman aan die een peuk weggooid. Het werd een leuk gesprek. Eerst was de reactie: maar iedereen doet het, en ik doe het niet vaak hoor, alleen nu, ik zit op de fiets. Het eindigde met, oké, ik begrijp wat u bedoelt. Ergens moet bewustwording beginnen. En naar aanleiding van mijn schrijven hierover heb ik meteen maar de petitie ondertekend van het plastic peuken collectief. [Homepage - Plastic Peuken Collectief](#).

Ook in de Tweede Kamer wordt aandacht gevraagd voor deze problematiek. Genoeg gesomberd. We gaan in actie, maar niet zonder contemplatie. Op zondag 3 juli gaan we voorafgaand aan de Groene viering het bordje 'Groene kerk' onthullen en op de deurpost van Emmaüs schroeven. Dat gebeurt

om kwart over tien, tussen de kerkdiensten van Kleopas en de Samenwerkende kerken in.



Immers bij Kleopas is al een actieve milieugroep en ook zij worden uitgenodigd. Daarna zal de voorbereidingsgroep samen met Jan-Peter een Groene viering verzorgen en we eindigen met een duurzame soepmaaltijd voor belangstellenden die in actie willen komen voor duurzaamheid, in de kerk, in onze gemeenschappen, in ons eigen leven. En voor wie nog meer wil zijn hier nog enkele tips: Op donderdag 8 september is er een regionale bijeenkomst van Groene Kerken in Rhenen. Daar hopen we bij aanwezig te zijn en inspiratie op te doen.

Maar nog eerder kunnen jullie in actie komen: zondag 19 juni is er weer een klimaatmars. Dit keer in Rotterdam, om 13 uur. [Home - Klimaatmars](#)

En voor de contemplatie eindig ik graag met een gebed uit het boekje Levend Huis, ecospiritualiteit en schepping van Tini Brugge en anderen.

Jij die de aarde bekleedt
met gras en gewas
met geuren en kleuren
met bomen en stromen;

Jij die groeikracht geeft en bederf
en wat bloeit weer tot ontbinding brengt,
geef ons oog voor de schepping,
voor de onbetaalbare rijkdom
en de onpeilbare overvloed
en wek onze eerbied voor het leven;
dat wij dit huis behoeden.

Annie Benjamin

In vreemde vieringen/kerken

Omdat de vakantie voor de deur staat, een aantal pensionado's onder ons is trouwens al op vakantie of zelfs al geweest, een vraag: ik kan me vergissen, maar ik verwacht dat velen van jullie ook wel eens een andere kerk bezoeken of een viering meemaken. Wat zou het leuk zijn als je er iets over zou willen schrijven voor het komende Emmaüsnieuws. Wat sprak je er in aan? Wat niet? Wat raakte je, wat vervreemde je.. Zoiets. Of gewoon een leuk verhaal over hoe je er terecht kwam en of je iemand gesproken had.. Zo waren wij met hemelvaart in Schermerhorn, een dorpje in Noord-Holland, en ineens stonden we voor de kerk. Nou ja, ineens, de kerk was enorm groot voor zo'n klein dorpje en was vanaf grote afstand al te zien dus je kon er eigenlijk niet omheen. De kerk bleek open en er was een jonge vrouw uit het dorp zelf die ons van harte welkom heette. Ze had daar een soort van koffiecormer en bleek ook veel van de kerk af te weten. Zo vertelde ze dat Schermerhorn vroeger een heel rijk dorp was omdat het in directe verbinding stond met de Zuiderzee. De handel met vooral de Scandinavische landen had hen grote financiële voorspoed opgeleverd. En om dat aan iedereen te laten zien werd deze kerk gebouwd: groot, prachtige ramen, prachtig plafond.

Tegenwoordig zijn er in de kerk geen wekelijkse vieringen meer, maar je kunt het huren voor trouwerijen enzo. Volgend jaar kun je ook de

toren beklimmen en over een balk in de kerk lopen.. Dat laatste ga ik trouwens niet doen als ik er nog eens in de buurt ben, de toren beklimmen wel.

Mocht je ook verhalen hebben: Leuk! Een een foto erbij zou het natuurlijk helemaal afmaken.. Je kunt het gewoon naar de redactie sturen: redactie@emmaus-ede.nl



Top 10 Emmaüslieder

Een poosje geleden werd de lijst met 20 populairste protestantse liederen bekendgemaakt. Nou was ik eigenlijk wel benieuwd wat de Emmaüs top 10 is! Dus bij deze de vraag: maak een lijstje met maximaal 3 liederen die bij jou in de top 10 zouden moeten komen. Geef ze aan mij, of mail ze jcprenger@gmail.com en dan maak ik er een top tien van en in de viering van 26 juni zullen we de hele top 10 zingen. Wat het leuk maakt: als je er bij zet waarom het voor jou een mooi lied is. Vanwege herinneringen, omdat de woorden iets bij je geraakt hebben (wat dan..), vanwege de melodie (omdat..), of wat dan ook dat het lied voor jou mooi maakt, zodat er bij alle liederen van alles verteld kan worden!

Zambia

Het Zambia project is al een poosje geleden gestopt. Maar we hadden in de loop van de tijd best veel geld bij elkaar gespaard. De jongeren hadden, in samenspraak met de CoRa, besloten om 5000 euro over te maken aan de projecten waar we naar toe zouden zijn gegaan: De opleiding voor theologiestudenten en 'maatjes voor aidswezen'. Aan beide doelen is inmiddels 2500 euro overgemaakt. Het geld wat over is blijft beschikbaar voor toekomstige jeugdactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de Taizéreis.

Taizéreis

Afgelopen jaar zijn we, zoals jullie wellicht nog weten, met een groep(je) jongeren een week naar Taizé geweest en dat was een geweldige ervaring! Daarom gaan we dit jaar weer, maar dan voor alle jongeren (vanaf 15 jaar) van de Titus Brandsma parochie en de Protestantse Gemeente Ede. Maar ook als je bij een andere kerk hoort of bij geen kerk, dan ben je van harte uitgenodigd! Mocht je mee willen: we vertrekken zondag 14 augustus ('s morgens rond 06.30 uur) tot en met zaterdag 20 augustus (thuiskomst rond 21.00 uur). De kosten voor deze reis zijn te overzien: de reis- en verblijfkosten waren ongeveer 200 euro p.p., waarvan een deel betaald wordt uit een jongerenpotje. Mochten de financiën toch een probleem voor je zijn, aarzel dan vooral toch niet om mee te gaan: dan zoeken we een oplossing zodat je toch meekunt!

Voorlichtingsbijeenkomst, kennismaking met andere potentiële Taizégangers: zondagavond 26 juni, 20.00 uur, Emmaüskerk, Laan der Verenigde Naties 94. Graag aanmelden via 06-13848477 of jpcprenger@gmail.com.



EMMAÜS

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

19-06 – 10:30	ds. Jan-Peter Prenger
26-06 – 10:30	ds. Jan-Peter Prenger
03-07 – 10:15	ds. Jan-Peter Prenger, groene kerkviering, MvdH
10-07 – 10:30	mw. Janneke Bron
17-07 – 10:30	pastor Ben Piepers
24-07 – 10:30	pastor Hans Boerkamp
31-07 – 10:30	nog niet bekend
07-08 – 10:00	Viering in Open Hof
14-08 – 10:30	ds. Marieke de Vries
21-08 – 10:30	Geen viering (Heideweek)

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes mei 2022

01-05	Het Vakantiebureau	€ 167,15
	Hulp in de wijk	€ 107,15
	Bloemengroet	€ 66,65
08-05	Toon Hermanshuis	€ 108,80
	Hulp in de wijk	€ 51,05
	Bloemengroet	€ 33,92
15-05	Toon Hermanshuis	€ 159,15
	Hulp in de Wijk	€ 108,95
	Bloemengroet	€ 49,70

22-05	Bake for live	€ 166,70
	Hulp in de wijk	€ 66,05
	Bloemengroet	€ 40,35
29-05	Bake for live	€ 85,95
	Hulp in de wijk	€ 264,90
	Bloemengroet	€ 39,50

Gr Kitty van Voorst.

Bedankje Toon Hermanshuis

Geachte lezer,
 Het bestuur, MT en alle vrijwilligers van het Toon Hermans Huis danken u hartelijk voor de donaties van € 79,22 en van € 25,-- die wij onlangs van u mochten ontvangen. Mede dankzij deze donaties wordt het voor ons mogelijk gemaakt om onze activiteiten voort te zetten en te organiseren voor onze gasten. Daar zijn wij u zeer erkentelijk voor. Nogmaals hartelijk dank.
 Hartelijke groet,
 Bestuur en MT Toon Hermans Huis Ede

Bij de komende vieringen

Zondag 19 juni lezen we het laatste hoofdstuk van Ruth. Dit boekje stond in de afgelopen weken op het leesrooster maar is vanwege verschillende oorzaken niet gelezen. Misschien lijkt het wel wat raar om alleen het vierde hoofdstuk te lezen, maar het gaat wel ergens over. En we kunnen met een goede reden luisteren naar het prachtige lied van Stef Bos: my land is jouw land. Tanja speelt.
 Zondag 26 juni zingen we vooral: de top 10 van Emmaüs. Met Erik op de piano.
 Zondag 3 juli wordt een groene viering mét Maaltijd van de Heer. Dat is nog een ingewikkelde vraag hoe we dat groen én veilig kunnen doen. Govert zorgt voor de muziek. Voor meer info: zie het stukje over groene kerk elders in dit EN.
 Zondag 10 juli heten we Janneke Bron weer van harte welkom! Velen van ons zullen haar nog kennen van haar (pastorale) werkzaamheden bij ons in Emmaüs. Muzikale begeleiding is in handen van Erik.

Inloop Open Hof

Als Emmaüs gaan we steeds verder in de samenwerking met de 5 wijken van de Protestantse Gemeente Ede. Zo gaan we binnen niet al te lange tijd ook het pastoraat samen vorm geven. Eén van de mooie bijkomstigheden daarbij is dat we ook van elkaar horen wat er in de andere wijken voor mooie dingen gebeuren waar wij ook bij aan zouden kunnen sluiten. Het eerste wat we nu kunnen noemen, en waar iedere Emmaüsganger dus ook van harte welkom is in de Open Hof: kom gezellig binnen lopen voor een kopje koffie of thee .

Vanaf dinsdag 28 juni staat de deur van de Open Hof elke dinsdagmiddag om 14.30 uur open om u of jou te ontvangen. Iedereen is welkom, jong en oud. Het gaat om de ontmoeting, gewoon een praatje maken met elkaar, gezellig samen een kopje thee of koffie drinken of eventueel een spelletje spelen.

Iedereen is van harte welkom! Neem ook rustig iemand anders mee voor de gezelligheid. Is het je oppasdag neem de kinderen mee. U / je hoeft zich niet op te geven, loop gezellig even binnen.

Als je/u afhankelijk bent van vervoer: neem dan contact op met iemand van de bezoekgroep of spreek iemand van de CoRa aan om te kijken of vervoer mogelijk is.

Vakantie

Het duurt nog even, maar beter te vroeg dan te laat vermeld: ik ben met vakantie van 16 juli tot en met 14 augustus, en meteen aansluitend gaan we (hopelijk...) naar Taizé. Dat betekent dat ik op 22 augustus weer in Bennekom/Ede ben. En mocht de Taizéreis niet doorgaan, dan ben ik de 15^e weer bereikbaar. Op het beveiligde deel van onze website zal komen te staan welke pastores wel aanwezig zijn.
 Jan-Peter Prenger

Bloemengroet

15 mei mw. Verduijn, Evert en Dieke ten Hove
22 mei Karl de Zoeten
29 mei Kitty van Voorst en Gonda Schol



Gonda bedankt jullie van harte voor de mooie bloemen die vandaag door Aline van Wlligen gebracht zijn.

05 juni familie Hulsegge senior

12 juni familie de Zoeten, Nelie van Essen,
Alina, vrouw van Khaliq

In memoriam

Op 29 mei is Karl de Zoeten overleden
Hij is 77 jaar geworden.

Karl ontmoete Will bij Phillips waar zij allebei werkten. Op 29-03-1968 zijn ze getrouwd.

Kregen een zoon Peter en een dochter Lia.

Helaas is hun dochter, die met haar man in België woonde, na ernstige ziekte op 33 jarige leeftijd overleden. Gelukkig bleef het contact met hun schoonzoon Mike heel goed.

Karl sprak altijd vol liefde over Will , de kinderen en de kleinkinderen. En stond altijd voor hen klaar. Genoten van reisesjes , kamperen en fietsen op de duo fiets en de weekenden met het hele gezin. Karl hield van fotograferen en de natuur.

In 2007 veranderde hun leven totaal door een ongeluk van Will. Zij hield hieraan hersenletsel over.

Door haar geheugen en oriëntatie problemen werd Karl haar mantelzorger. Samen met hun betrokken kinderen en kleinkinderen zorgen zij goed voor haar.

Toen zij vanuit Heveadorp naar Ede kwamen, kwamen zij bij Emmaüs en voelden zich zeer betrokken. Karl zong bij het koor , genoten van de kerstbijeekkomsten voor ouderen. En hadden daar hun contacten Will vind de

bijeekkomsten chronisch zieken fijn. Ook in het appartementen complex waar ze wonen voelen zij zich thuis en deed Karl de klussen die gedaan moesten worden. Karl hield van koken en nieuwe recepten uitproberen en maakte heerlijke jam. Op donderdag hun vaste loopje naar de markt. De laatste jaren trokken zij zich steeds meer terug. Will kan niet veel prikkels aan en Karl kreeg gezondheidsklachten.

Tijdens corona kwamen zij bijna nergens meer. De gezondheid van Karl ging ineens heel snel achteruit de laatste maanden... Op 6 mei hoorde hij dat hij ernstig ziek was en niet lang meer te leven had. Hij regelde veel voor Will dat was zijn grote zorg. Na een week ging Karl al naar de Hospice. Hij zei: „Dat dat zo snel kan ,word geregeld door boven!“ Hij werd daar liefdevol verzorgd en genoot van het fluiten van de vogels. Hij was dankbaar. Genoot van de bloemen van Emmaüs. „Wat word ik toch verwend “zei hij. De voorganger van Bethanië heeft nog avondmaal gevierd met hem, Will en zoon Peter. Hier was hij zeer door ontroerd. Karl en Will waren zo n hecht stel, niet voor niets stond erop de rouwkaart Karl s Willy & Willy s Karl...

Karl overleed op 29 mei rustig met familie aan zijn zij.

In vol vertrouwen op zijn Hemelse Vader.

Hij is op 2 Juni op Natuurbegraafplaats Heidepol in kleine kring begraven. Wij wensen Will de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe!

Joke Scherpenzeel

Een Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Arie de Niet

Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

Toen ik in 2005 weer in Ede kwam wonen, na een uitstapje van 9 jaar in Wekerom, paste de Akker eigenlijk in de reeks PKN kerken waarbij ik aangesloten ben geweest (Beatrixkerk en de wijkgemeente Harskamp). In het kerkblad boeide me destijds de stukjes die Hans van de Linden schreef. Daarbij sprak de oecumenische gedachte me aan. Het duurde nog wel even voordat ik een voet zette in Emmaüs. Het is echt mijn kerkelijk thuis geworden en ik zal niet snel een dienst overslaan.

Wat wil je graag delen over jezelf?

Voor Emmaüs heb ik 8 jaar in de werkgroep Bespreek het samen gezeten. Ik vond het boeiend om hiervoor onderwerpen aan te dragen die pasten bij het vrije karakter van Emmaüs. Zelf vind ik het interessant om nog wat verder te kijken dan het christendom. Ik zie mezelf eerder als een meervoudig religieus iemand. Geloof is soms ook een individuele zoektocht. Boeiend en mooi vind ik het verhaal in het Thomasevangelie waarin een schaap de kudde verlaat om zijn eigen spirituele weg te vinden. De herder prijst het schaap in deze. Ik herken mezelf in dit verhaal. Deze zoektocht heeft mij een boeiend en rijk leven opgeleverd. Die ruimte ervaar ik in Emmaüs. Leuk vond ik het dat ik een keer mijn verhaal over mijn single bestaan in een Gave Viering mocht vertellen.

Wat bindt jou aan Emmaüs?

Nogmaals het Open en Vrije karakter. Ook de veelkleurigheid van de voorgangers. En natuurlijk ook de mensen die er komen waarvan ik met sommigen een goede band heb. Het is altijd weer leuk om hen zondags in de kerk te zien. En ook daarin heeft een ieder zo zijn eigen verhaal. Ook de kerkzaal vind ik mooi in de ronde vorm met het indirecte licht bij het

liturgisch gedeelte. Het zingen en de keuze van de liederen maken de vieringen tot een mooi samenzijn. En mocht het een en ander een keer wat tegenvallen dan hebben we vaak nog het mooie pianospel van de pianisten, wat soms een klein concertje is.

Wat hoop je voor de toekomst van Emmaüs?

Een spannende tijd voor Emmaüs.

Kunnen we doorgaan in het vertrouwde zoals we dat nu

hebben of moeten we ergens op inleveren? Van ganser harte hoop ik van niet. Mooi om te zien dat mensen zich sterk maken voor de eigenheid van Emmaüs.

Wat zou u graag willen doen met één of meer Emmaüsgangers?

Eigenlijk ben ik best tevreden met hoe het nu is. Met Neleke Guldmond help ik een keer per maand bij de inloopmorgen. En zo hebben we doordeweeks ook nog een beetje kerk. Zelf speel ik geen instrument maar ik zou het leuk vinden als er wat muzikanten de zondagse vieringen af en toe zouden opluisteren met klassieke muziek. Weer een mooi concertje! Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Maarten van der Dussen



Samenvatting verslag CoRa vergadering maandag 28 maart 2022

Harrie opent met twee gedichten over wat hem bezighoudt. De oorlog, de clashes in Nederland. Een gedicht van Huub Oosterhuis, tegen de code van terreur. En een gedicht van Toon Hermans, over de hoop.

Pastoraat:

Kitty van Voorst is als vertegenwoordiger van Emmaüs aanwezig geweest bij een bespreking over het pastoraat binnen de PGE, met het oog

op de toekomst na 1 januari 2023. Ook Jan-Peter was daarbij aanwezig. Uitgewisseld is wat de verschillende gemeenschappen doen aan pastoraat.

Het bezoekerswerk is veelal hetzelfde. In Emmaüs zijn het bezoekers, geen ambtsdragers.

In de Beatrixkerk is een netwerk van kringen opgezet, waarin er ook onderling naar elkaar wordt omgezien. Dit functioneert niet altijd even goed.

In de Open Hof zijn spontaan een paar kringen ontstaan rond een thema.

Ook een tip vanuit de Beatrixkerk: bloemen worden met vaas afgeleverd, waarna twee weken er weer een contactmoment is om de vaas op te halen.

Jan-Peter vult aan dat pastoraat gedaan wordt door predikanten en bezoekers samen.

Hij noemt ook dat in de toekomst het mogelijk kan zijn dat er kringenwerk ontstaat waarbij de huidige grenzen van de gemeenschappen los wordt gelaten. Je kunt denken aan wijk/buurtringen, maar ook aan themakringen.

Jan-Peter benoemt wat als pastoraat gedefinieerd is binnen de PGE: omzien naar elkaar in het licht van de verhalen van God.

Verslag vergadering 14 februari 2022

Naar aanleiding van bespreking met Team Communicatie. Emmaüsnieuws en website zijn leidend in de communicatie. De functie van het weeknieuws gaat nog nader besproken worden. Harrie zal aanwezig zijn bij een demonstratie van de donkey app, een app die in meerdere kerken gebruikt wordt. Mogelijk is dit een goed communicatiemiddel voor de gemeente. Het verslag wordt aangenomen.

4. Ingekomen stukken

Groene kerk

Standpunt RvK inzake Iftar op 21 april

Bespreekpunten

Verslag PGE bijeenkomst 12 maart + vervolgstappen → we besluiten 25 april een gemeenteavond te organiseren, met een maaltijd vooraf waarin het gesprek over de positie van Emmaüs binnen de PGE al wat kan

gaan beginnen. We nodigen zo breed mogelijk uit en versturen de brief met de drie scenario's en een gedrukt Emmaüsnieuws naar de "grote groep" ingeschrevenen bij Emmaüs.

Maarten sluit aan en vertelt over de gesprekken met Kleopas en het gebruik van het gebouw.

Kleopas heeft meer ruimte nodig, zij huren nu ruimte bij in de wijk. Er zijn verbouwingsplannen ontwikkeld. Er is nog veel onzeker, omdat het investeringsbedrag nog berekend moet worden en de bouwkosten momenteel zeer hoog aan het worden zijn. Tevens hangt het samen met de keuze die de Algemene Kerkenraad van de PGE gaat nemen voor de toekomst van de PGE en de gebouwen.

Groene kerk

Een kleine groep mensen binnen Emmaüs willen het bewustzijn over duurzaamheid onder de aandacht brengen. We willen een aanvraag doen om Groene Kerk te worden, omdat dit een goede stimulans is om verder aan de slag te gaan. We willen samenwerken in praktische acties met de Kleopas die binnen Hervormd verband al actief is als Groene Kerk. De CoRa geeft toestemming om de aanvraag te gaan indienen bij Groene Kerken. Annie zal hiervoor zorg dragen.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt

Jan vertelt over de financiële bijdragen waar we tot nog toe nog gebruik van konden maken van de Vrijzinnigen Ede. Dit geld raakt dit jaar op.

Jan: vrijwillige bijdragen van leden die niet aan een moederkerk verbonden zijn wil hij graag op de agenda voor de volgende keer.

Koningsdag 2022 | Emmaüs timmert aan de weg!

Op 27 april was het zover. Na weken voorbereiding was het prachtig weer en kon Koningsdag 2022 van start. Met een kleedjesmarkt voor heel veel kinderen en ouders op het parkeerterrein, met een groot springkussen dat veel kinderen aantrok. Met schminken, met 'kroon maken', met activiteiten buiten. En met een gezellige rommelmarkt in de

hal en kerksaal, waar Jan Willem prachtige muziek speelde op zijn gitaar. En...., er was koffie, thee en limonade met vele lekkere cakes die door veel van ons waren gebakken!



Kortom, het was weer als vanouds. Jong en oud uit de Rietkampen kwamen naar Emmaüs en het parkeerterrein voor een leuke ochtend! Ieder die heeft meegeholpen om dit te realiseren (uiteraard ook de rondbrengers van de flyers en de posters): super bedankt voor je hulp en inzet!

Maarten van der Dussen

Emmaüs BBQ op 3 juni | Veel mensen, veel om bij te praten

Cora en Beheerscommissie hadden weer de jaarlijkse BBQ georganiseerd; voor iedereen in Emmaüs. Want iedereen is tenslotte betrokken bij Emmaüs, of je nou kleine of grote dingen doet, of je nu aan de maaltijden deelneemt of actief bent in Bespreek het Samen. Het gaat

erom dat we samen die unieke gemeenschap zijn in de Rietkampen.

Nu langzaam na Corona aan veel mensen op zondag en doordeweeks weer de weg terug hebben gevonden naar Emmaüs, waren er veel mensen die veel met elkaar hadden uit te wisselen tijdens het bakken van een hamburger, of het eten van een lekkere salade. Aan alles was gedacht, niet alleen vlees, maar ook vega!



Het werd een gezellige avond, en veel dank aan Lenie, Wil en Dineke voor de prima organisatie en voorbereidingen! Maarten van der Dussen

Projectgroep Emmaüs

Ha goede mensen. De werkgroep voor hernieuwing van de Emmaüs is donderdag de 9e weer bij elkaar geweest. Wij komen voort uit de gemeenteavond van 2 mei. Wij noemen onszelf nu "Projectgroep Emmaüs". Jullie waren erbij toen we van start gingen. Nu zijn we echt lekker onderweg. Er zit beweging in. De CoRa is goed vertegenwoordigd en ook

Jan Peter is van de partij. Er wordt vergaderd met lef en liefde.

Wij geloven dat het verhaal van onze gemeenschap belangrijk is voor ons, maar voor veel meer mensen in de Rietkampen en in de wijde omgeving. We hebben zin om onze gemeenschap helderder neer te zetten en te beleven, maar ook om het buiten Emmaüs en buiten de kerkmuren te laten zien.

Wij willen de band met de Katholieken en de vrijzinnigen versterken, maar ook de band met andere fijnzinnige of zoekende mensen zonder religieuze traditie. Wij hebben een verhaal dat raakt en bindt – ze zullen zich thuis voelen bij ons.

Heel belangrijk wordt een slimme en vooruitkijkende organisatie. Alles wat sprankelt in onze community willen we in de jaaragenda hebben. Een jaaragenda die onze ambities en spiritualiteit goed laat zien. Een jaaragenda die mensen uitnodigt. Als je meedoet aan een inspirerende activiteit, zorg er dan voor dat het voor komend jaar in de jaaragenda terecht komt. Je kunt het veilig stellen bij Maarten of mailen naar samendoen@emmaus-ede.nl. De projectgroep Emmaüs is open. Wanneer je mee wil denken of mee wil doen, kom dan gewoon meedenken. De volgende ontmoeting is hier in de Emmaüs op zondagavond 26 juni om acht uur.

Namens de projectgroep,
Jaap Neerken

Verslag van de individuele retraite in het Dominicanenklooster in Huissen van 13 tot 17 februari 2022

Tijdens een huisbezoek van Jan Peter vertelde ik over de retraite die ik gevolgd had in een klooster. Hij heeft gevraagd of ik daar iets over wil schrijven voor het Emmaüs Nieuws. Dus bij deze.

Na een pannenkoek gegeten te hebben in een druk restaurant (hoe harder de moeders naar de kinderen riepen dat ze niet mochten rennen hoe harder ze renden), zet Jos mij af voor de deur van het klooster.

Coronaregels gelden nog, dus de coronacheck en een mondkapje voor.

Een groep van 10 mensen, 6 vrouwen, 4 mannen.

De meesten zijn betrekkelijk jong, vooral de mannen, dat vind ik opvallend.

Er volgt een korte meditatie en introductie door Maria van Mierlo over het huishoudelijk reglement enzovoort.

Maria zal ons door de retraite heen loodsen.

We gaan in stilte de tijd doorbrengen en niet met elkaar praten, tenzij iemand dat echt wil en de ander ook.

Maria raadt ook aan geen boeken te gaan lezen.

Dat is beter om te blijven in waar je me bezig bent en niet afgeleid te worden. Ik moet lachen want ik zie iedereen opschrikken, mijzelf inclusief. Iedereen heeft boeken mee.

Daarna noemen we onze namen, hoe komen we aan die naam en wat betekent deze voor ons.

We vertellen ook waarvoor we komen.

Voor mij is dat: ik wil kijken hoe ik mijn leven verder kan leven, wat is belangrijk, wat kan ik laten vallen.

Daarna gaan we naar de Binnenkamer voor nog een meditatie en dan naar onze kamer. Op mijn kamer ligt een kaart:

"We leven van genade. Dat betekent: we leven niet van onze plannen maar van wat komt" (Erik Borgman)

De vraag: Kun jij verwelkomen wat er komt? Zelfs als het niet in je plannen past? Zo, daar kan ik het mee doen.

Weinig geslapen maar dat is niet erg. Er komt een gedachte bij me op: Ik ben ziek en de ziekte kan mijn lichaam pakken maar niet mijn ziel.

Zo was het ook bij mijn moeder en mijn zusje. De volgende dag gaan we om 7 uur mediteren met ademhalingsoefeningen.

Om 8 uur het lauden in de kapel en om 8.30 uur aan het ontbijt.

Om 10 uur (optioneel): "wijsheid uit de woestijn", een verhaal wat gelezen wordt

volgens de Lectio Divina. Je verdiept je steeds meer in de tekst door deze drie keer te lezen en je te verdiepen in wat er staat tot je het begrijpt.

Ik vind dat heel fijn om te doen.

Wat ik leer uit het verhaal, wat gaat over de koepelbouwer die zich moet richten op het middelpunt om een goede koepel te kunnen bouwen, is om je op dat middelpunt te richten. Dan ontvouwt de weg zich vanzelf, deze ligt er al voor mij. Ik heb de weg alleen maar te volgen met de focus op het middelpunt.

Voor mij is dat de Eeuwige, die er was, is en zal zijn. Overgave is de weg. Ik hoef daar niet moeilijk over te doen.

Het middaggebed, voor de lunch, wordt verzorgd door Maria. We zingen dan een Taizé lied. Voor mij een verademing. Op den duur vind ik het zingen van de monniken erg eentonig en verlang ik naar mijn eigen koor. Ik heb ingetekend voor een gesprek van een half uur met Maria.

Dit gesprek heeft mij erg goed gedaan en was voor mij het hoogtepunt van het kloostergebeuren.

We kwamen tot de kern:

Het is ego om te denken dat je egoïstisch bent als je zorgen voor jezelf (voor je eigen ziel) bovenaan stelt in je leven.

Doe geen dingen vanuit de intentie om je eigen ego te versterken.

Er is een verhaal van een rabbijn die vertelt dat aan de hemelpoort niet gevraagd wordt wat je gedaan hebt maar: was je genoeg Hanny.

Ik ben ziek en daarom komt alles harder binnen in mijn geest en lichaam, de beschermlaag is verdwenen, het wordt steeds transparanter. Ook dit hoort bij het proces. Bouw vooral geen beschermlaag meer op.

Maria raadt mij aan om te mediteren en met rituelen te werken, bijvoorbeeld symbolisch iets begraven of een kaars te branden.

Ik mag mijn leven afronden.

Om 18.30 uur is er een vespers in de kapel.

Om 20.30 uur is er weer een meditatie.

De volgende dag weer een mooie Lectio Divina. 's-Middags vrij.

Om 18.30 de vespers met eucharistie. Henk Jongerius die voorgaat, draagt een regenboogsjaal als statement voor de lhbt gemeenschap.

De laatste morgen gaan we schrijven over ons verlangen.

Voor mij is dat:

Een fysieke plek creëren om te mediteren en alleen te zijn. Ik wil vertrouwen dat de weg zich wel ontvouwt. Ik wil mijn ziel verzorgen en mijn ego achter mij laten.

Ik laat nu aan de groep weten dat ik ziek ben en durf mijn sjaaltje, dat mijn kale hoofd bedekt, voor het eerst af te doen. Bevrijding!

Het heeft mij goed gedaan, deze retraite.

Je voelt dat op deze plek het gebed in de muren zit.

Ik vond de stilte een verademing en het gesprek met Maria heilzaam.

De kamer was fijn en het eten (vegetarisch) met zorg bereid, dat proefde je.

Het is bijzonder dat je, ondanks dat je niet met elkaar praat, toch verbinding met elkaar hebt. Dat was de verdienste van Maria. Je zag het wel als iemand het moeilijk had maar daar was Maria voor.

En de laatste avond heb ik wel een boek gelezen en een paar toeren gehaakt. Dat wat binnen gekomen was tijdens deze retraite werd er niet door verjaagd.

En thuis komen is ook fijn. Er staat een prachtige bos rozen op tafel.

Hanny v.d. Kooij

De retraite waar het in dit artikel over gaat is de Individuele Retraite zoals begeleid door Maria van Mierlo, in Klooster Huissen (bij Arnhem).

Voor meer info zie www.hebhethart.nu of www.kloosterhuissen.nl. Op de site van Huissen kun je in het zoekvenster Maria's naam invoeren, dan kom je bij de programma's die zij in Huissen begeleidt.

Tuincommissie

Beste Emmaüsgangers, Al een aantal jaren proberen wij als tuincommissie de tuin rondom de kerk te verzorgen. Dit doen we op zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur. We hebben de status groene kerk gekregen en willen proberen hier de tuin, waar mogelijk, ook op aan te passen. Maar dat lukt ons niet alleen. Dus onze vraag: zijn er Emmaüsgangers die ons hierbij kunnen helpen? We zijn op dit moment met zijn vieren, waarvan er twee in de gezondheidszorg werken en niet elke zaterdag kunnen. Dus al kan je niet elke zaterdag, schroom niet om je aan te melden. Alle hulp is welkom. Voor vragen en aanmelden stuur een mailtje naar Jan Boot, j.j.boot@kpnplanet.nl, of bel naar 0318-624693. Maar je mag natuurlijk op zaterdagmorgen ook gewoon langskomen. Namens de tuincommissie,
Jan Boot

Bericht van de redactie

Beste lezers van het EMMAÛSnieuws. U heeft net het juni nummer door kunnen lezen. We hadden deze keer veel kopij en daarom een dikker EMMAÛSnieuws, met dank aan allen die kopij hebben toegestuurd. Volgende maand komt het EMMAÛSnieuws niet uit, in augustus wel weer.

Elke maand maken wij het EMMAÛSnieuws klaar. Arie de Niet en Betty Boot lezen alle stukken door en sturen het daarna door naar Cor van Boven. Cor gaat dan alle stukken op volgorde in het EMMAÛSnieuws zetten en zorgt dat deze naar de drukker gaat en dat het op de website wordt gezet.

De redactievergadering is elke tweede maandag van de maand. In coronatijd was de vergadering digitaal. Alle kopij voor het EMMAÛSnieuws komt binnen bij Betty en zij stuurde de stukken dan door naar Arie.

Op deze manier lezen we allebei de stukken door en haalden waar nodig de “taalfoutjes” eruit. Nu komen we weer bij elkaar, maar als het niet uitkomt dan gaat het weer digitaal. Arie en Betty zouden graag redactieleden erbij willen hebben ter ondersteuning bij het doornemen van de binnengekomen stukken. Dus als u denkt, dat is echt iets voor mij, stuur dan een mailtje naar redactie@emmaus-ede.nl of neem telefonisch contact op met Betty Boot 0318-624693.

Wij wensen u een hele fijne vakantie en hopen in augustus weer een mooi EMMAÛSnieuws voor u te maken.

Namens de redactie,
Betty Boot

Agenda/Activiteiten

Datum.	Tijd	Activiteit
15-06	19:30	Koorrepetitie
19-06	20:00	Taizéreis
20-06	20:00	CoRa vergadering
26-06	20:00	Jongeren bijeenkomst
26-06	20:00	Emmaüs bijeenkomst
12-07	20:00	CvK
25-07	20:00	CoRa
08-08	20:00	EMMAÛSnieuws
29-08	20:00	CoRa
31-08	20:00	Koor



Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op: zondag 14 augustus 2022

Sluitingsdatum kopij: maandag 8 augustus

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ed.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,

Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor

EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Het EMMAÛSnieuws als PDF in kleur te lezen?

redactie@emmaus-ed.nl

en vermeld "EMMAÛSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus.ede](https://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)

Website: <https://emmaus-ed.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ed.nl

CoRa: voorzitter@emmaus-ed.nl

CoRa: secretaris-cora@emmaus-ed.nl

CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ed.nl

Werkgroepen:

Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ed.nl

EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ed.nl

Website: [website@emmaus-ed.nl](https://www.emmaus-ed.nl)

Facebook: [facebook@emmaus-ed.nl](https://www.facebook.com/emmaus-ed.nl)

Vieringen: viering@emmaus-ed.nl

Communicatie: communicatie@emmaus-ed.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@emmaus-ed.nl

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ed.nl

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045