

Kerkelijk Centrum



EMMAÜS nieuws

20 maart 2022 – nummer 262

عيد الفطر
EDE
viert

Je zou ze zomaar gezien kunnen hebben in de afgelopen twee coronajaren: langs de kant van de weg stonden de billboards met posters van 'Ede viert kerst' en 'Ede viert Fitr-feest'. Alle keren was het een initiatief van verschillende mensen die iets voor Ede wilden betekenen. Ze hadden ontdekt dat er wel heel veel verschillende verenigingen, werkgroepen, organisaties als Malkander, Dien je Stad, stichting Present, Cultura, maar ook kerken, moskeeën enzovoort in Ede te vinden waren, maar dat er eigenlijk helemaal geen samenhang in zat. Hoe kunnen we nou mensen met elkaar verbinden? Hoe zorgen we ervoor dat plannen die voor één vereniging of voor één kerk eigenlijk te groot zijn, toch door kunnen gaan? Hoe kunnen we elkaar helpen, versterken? Hoe vinden we elkaar? Hoe kunnen we mensen met elkaar verbinden? De achterliggende idee is dus: mensen met elkaar verbinden is goed. Het zorgt voor een mooiere samenleving met minder eenzaamheid en met meer verdraagzaamheid. Wat mij betreft klopt dat helemaal! In je eentje vorm je voor dat je het weet oordelen over de ander: dat gaat al zo binnen de verschillende wijkgemeenten van de PGE – dus dat gaat ook zo voor al die andere organisaties. Hoe mooi is het dan om een

centrale plek te hebben waar je elkaar kunt vinden, waar je met elkaar kunt overleggen en sparren, en waar je van elkaars expertise gebruik kunt maken! Ede viert heeft in die zin nu het voortouw genomen. Afgelopen dinsdag kwamen we met 100 mensen van minstens 30 verschillende organisaties bij elkaar – en dan waren er nog 20 groeperingen die wel hadden



willen komen, maar niet konden. Boeiend om te zien hoeveel mensen er eigenlijk mee werken aan het welzijn van mensen! Want dat was wel het gemeenschappelijke: de aanwezigen zetten zich allemaal in voor anderen. We hebben met elkaar gedeeld welke plannen er in de afgelopen twee jaar in de koelkast zijn komen te staan (voor ons was dat: kerk in de wijk) – al die plannen zijn geïnventariseerd en vervolgens wordt gekeken wie wie kan helpen. Ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken! Maar ik hoop wel dat we dit van de corona-jaren hebben geleerd: dat we elkaar nodig hebben én dat het inspirerend is om met elkaar samen te werken! Voor meer info: www.edeviart.nl
Jan-Peter Prenger

Over de vieringen

Zoals iedereen inmiddels hopelijk weet zijn we druk aan het praten over de (nabije) toekomst van Emmaüs en van de Protestantse Gemeente Ede. We vinden het belangrijk om onze eigen identiteit te behouden, maar we willen ook graag met de andere wijken samenwerken. En dat gaat zeker gebeuren! Het jeugd- en jongerenwerk (vanaf 1 september 2022) en het pastoraat (vanaf 1 januari 2023) zullen al snel samengaan en er zal ook vaker samen gevierd worden. Voor de vieringen in de stille week hebben we het volgende afgesproken: op Witte Donderdag is er één gezamenlijke viering in de Beatrixkerk, om 19:30 uur, met Maaltijd van de Heer; op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een viering in de Noorderkerk en verder is er een Passion viering om 21.00 uur in de Open Hof; op Stille Zaterdag is de Paaswake om 22.00 uur in Emmaüs. Vervolgens is er op Paaszondag in alle kerken weer een eigen viering. We zijn heel benieuwd hoe de afwisseling en het samen vieren van de goede week gaat bevallen! Namens de CoRa, Harrie Breuker, secretaris.

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers. De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview. Deze keer:



Evert en Dieke Ten Hove
Hoe bent u bij Emmaüs terechtgekomen?
Sinds 2006 wonen we weer in Ede. Vanwege het werk van Evert hebben we op veel plekken in het land gewoond. Uiteindelijk zijn we weer naar Ede verhuisd omdat we dichterbij onze dochter en andere familie wilden wonen.

We wonen nagenoeg tegenover Emmaüs. Daar zijn we direct gaan kijken. Dat beviel goed. In Emmaüs gaat het om de beleving. 'Zo hoort het' was er af.

We kregen veel nieuwe dingen aangeboden waarover we thuis samen verder praatten. Door de diverse voorgangers waren er ook verschillende invalshoeken.

Wat willen ze graag delen over zichzelf?

In mei zijn we 60 jaar getrouwd. We zijn dankbaar dat we al zolang bij elkaar mogen zijn en het zo goed hebben samen.

We hebben een dochter, schoonzoon, 4 kleinkinderen en 1 achterkleindochter. Ook hebben we een pleegzoon.

Dieke schildert heel graag. Ze heeft ook meegedaan aan het schilderproject voor de adventstijd vorig jaar.

Evert heeft vroeger wel films gemaakt maar is nu vooral druk met allerhande klusjes voor jan en alleman. Naast het bezig zijn is het soms ook een uitdaging om de dingen voor elkaar te krijgen. Daar houdt hij wel van.

Evert is erg optimistisch van aard. Hij probeert lastige dingen te beredeneren. Dieke is meer een gevoelsmens.

Wat bindt u aan Emmaüs?

We waren trouwe bezoekers van de vieringen in Emmaüs. Door de corona en door de gezondheid van Dieke is dat weggefallen. Nu kijken we elke zondag samen naar de onlineviering met een kruisje en een kaars naast de televisie. We zitten naast elkaar op de bank, zingen mee, luisteren samen en na afloop praten we na over de viering. Dat is heel waardevol.

In de loop der jaren is hun geloofsbeleving veranderd. Veel dingen zijn weggefallen.

Andere dingen zijn er voor terug gekomen. Ieder mens heeft zijn eigen beleving.

We luisteren graag naar Jan Peter Prenger. Hij brengt de wereld en de kerk samen, maakt de bijbel actueel. Het gaat uiteindelijk om de zorg en liefde voor elkaar, de mensen om je heen en voor de natuur.

We voelen ons verbonden met de mensen van Emmaüs. We krijgen regelmatig bezoek van Jan Peter Prenger. Ook de verdere aandacht van mensen uit de kerk is fijn. Evert heeft een mooie kaart ontvangen voor zijn 81e verjaardag.

We zijn heel blij met Emmaüs. Er verandert wel veel. Vroeger waren er veel kinderen en jongeren maar nu niet meer. Het wordt steeds moeilijker om het allemaal in stand te houden. De kerkelijke bijdragen worden steeds minder. Veel mensen bekijken de vieringen online. De uitzendingen mogen nog wel wat geoptimaliseerd worden.

Er komen steeds minder mensen in de kerk dus je moet de mensen op een andere manier zien te bereiken. De website kan nog wel verbeterd worden en een flyer in de bus is misschien ook een middel.

Wat zou u graag willen doen met één of meer mede-Emmaüsgangers?

Daar hebben we geen behoefte aan. We zijn redelijk op ons zelf. Dat is nog versterkt door de corona en door gezondheidsproblemen van Dieke. Samen zijn we heel wat en onze familie is heel belangrijk voor ons. We hebben ook een goed contact met verschillende bureaus. We doen regelmatig dingen samen.

Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Nog niet bekend

Giften en Belastingen

In de vorige Emmaüs nieuws ook al vermeld maar hier een kleine geheugen steun Omdat we administratie technisch onze boekhouding verantwoordt via de PGE kunnen we voor alle deze giften ook het RSIN van de PGE, dus RSIN: 857175415 gebruiken voor de belasting aangifte van 2021 met Groet, Mies van Steenbergen (Mies.v.steenbergen@gmail.com)

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

20-03 - 10:30 uur	ds.	Jan-Peter Prenger
27-03 - 10:30 uur	mw.	Loes van Laar
03-04 - 10:30 uur	ds.	Jan-Peter Prenger Maaltijd v.d. Heer
10-04 - 10:30 uur	ds.	Jan-Peter Prenger
14-04 - 19:30 uur		Beatrixkerk
	ds.	Theo-Pieter de Jong Witte Donderdag Maaltijd v.d. Heer
15-04 - 19:30 uur		Taborkerk
	ds.	Egbert van Dalen en
	ds.	Gerben Westra Goede Vrijdag
15-04 - 21:00		Open Hof, Passion
	ds.	Agnès Gilles Goede Vrijdag
16-04 - 22:00	ds.	Jan-Peter Prenger Stille Zaterdag
17-04 - 10:30	ds.	Jan-Peter Prenger 1 ^e Paasdag

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.



Collectes februari 2022

06-02	MAF	€ 42,00
	Pastoraal werk	€ 48,50
	Bloemengroet	€ 27,20
13-02	MAF	€ 94,95
	Pastoraal werk	€ 43,95
	Bloemengroet	€ 20,55
20-02	Artsen z. Grenzen	€ 138,20
	Pastoraal werk	€ 72,20
	Bloemengroet	€ 20,20
27-02	Artsen z. Grenzen	€ 245,60
	Pastoraal werk	€ 81,05
	Bloemengroet	€ 46,45

Groet Kitty van Voorst

Bij de vieringen

N.B: Alle zondagse vieringen zijn weer om 10.30 uur!

Zondag 20 maart lezen we verder uit Johannes: hoofdstuk 12, vers 27 tot en met 50. In dit bijbelgedeelte gaat het over mensen die niet in Jezus geloven en over mensen die wel in Jezus geloofden maar er niet voor uit durfden te komen. Maar ja, je kunt je vooral afvragen: wat betekent dat dan: in Jezus geloven? Waar geloof je dan in? En als je niet in hem gelooft, wáár geloof je dan niet in? Tanja speelt op de piano.

Zondag 27 maart heten we Loes van Laar van harte welkom! Erik zorgt voor de muziek. Eén vraag heeft Loes alvast aan de Zambia-jongeren gesteld: Wat is voor jullie een lied waar je bemoediging uit haalt? Dus het zal zeker over 'bemoediging' gaan.. Erik zorgt voor de muziek. Zondag 3 april lezen we Johannes 15: 18-27 waarin het gaat over haat.. Waarom zouden mensen Jezus en zijn navolgers haten? En in het verlengde daarvan: wat zouden de redenen zijn waarom mensen mensen, christenen, ons haten? Maar natuurlijk ook andersom: zijn er mensen die wij haten? En waarom dan? Paula speelt en zingt. En we vieren ook de Maaltijd van de Heer

Zondag 10 april, Palmпасen, met centraal Johannes 12: 12-19, de intocht in Jeruzalem, met als hoopvolle laatste zin: 'En de farizeeën zeiden tegen elkaar: 'Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.' Erik zal ons muzikaal begeleiden. De viering op Witte Donderdag 14 april is om 19.30 uur in de Beatrixkerk, met Theo Pieter de Jong als voorganger, met Maaltijd van de Heer. De lezing is uit Johannes 13: 1-15, waarbij Jezus de voeten van zijn discipelen wast. Goede Vrijdag 15 april begint in de Noorderkerk en in de Tabor om 19.30 uur een viering o.l.v. respectievelijk ds. Egbert van Dalen en ds. Gerben Westra. De Passie- viering begint om 21.00 uur in de Open Hof met als voorganger Agnès Gilles (zie elders in dit Emmaüsnieuws voor meer info). Dus als je zou willen kun je zelfs naar twee vieringen toe. Maar je kunt er ook eentje uitkiezen die het beste bij jou op dat moment past.

Stille Zaterdag 16 april vieren we in Emmaüs om 22.00 uur de Paaswake, m.m.v. het koor o.l.v. Tanja Taale. We gedenken onze doop en het nieuwe Licht zal binnengebracht én gedeeld worden!

Paaszondag, 10.30 uur viering van de opstanding, van nieuw Licht aan de horizon, van het licht van hoop, van toekomst en leven! Het kale kruis zal gevuld worden met de mooiste kleuren! Daarom een vraag: neem bloemen mee: Narcissen, tulpen, anjers, hyacinten, het maakt niet uit! Eén grote, bonte bos die we vervolgens weer kunnen weggeven aan mensen die wel een extra lichtje kunnen gebruiken. We vieren ook de Maaltijd van de Heer en wensen elkaar en de wereld daarbij vrede toe...

Jan-Peter Prenger

Oorlog

De diepingrijpende gevolgen van de oorlog zijn tot in de kern van onze eigen gemeenschap te voelen. Er zijn gezinnen die gevluchte familieleden en gevluchte vrienden opvangen, er zijn mensen die geld geven, er zijn mensen

die een vloertje leggen of een zolder leegruimen om ruimte te maken, er zijn mensen die een bed of een televisie met hdmi-ingang komen brengen, er zijn mensen die helpen in Harskamp, er zijn mensen die meebidden en een kaarsje aansteken. Het is prachtig en hartverwarmend om te zien! Wie weet – en het zou zo maar zo kunnen zijn – dat we in de komende tijd vragen krijgen van de gemeentelijke overheid of we als kerkelijke gemeenschap iets zouden kunnen betekenen voor de vluchtelingen. Zo is de kerk in Harskamp bijvoorbeeld al gevraagd of zij een ruimte over hebben waar Oekraïners zouden kunnen slapen. Een dergelijke vraag hebben we nog niet gekregen, maar we staan wel in direct contact met CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede) en COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en hebben ook aangegeven dat wij graag mee willen denken en van harte bereid zijn om te kijken wat onze mogelijkheden zijn. Mocht iemand mee willen denken/doen/organiseren: laat het alsjeblieft weten (jpcprenger@gmail.com)! Als er dan een concrete vraag komt kunnen we meteen aan de slag!

Hoe dan ook: ik steek een kaars aan en bid om Gods ontferming voor iedereen die verbonden is met Oekraïners, voor iedereen die verbonden is met mensen in Rusland en voor ieder mens die verbonden is met mensen die op andere plekken leven tussen bommen en granaten.

Jan-Peter Prenger

Meet en Eat

ontmoetingen voor vluchtelingen

Zoals jullie wel vernomen hebben, zijn er in Harskamp honderden mensen uit Oekraïne opgevangen. Gevlucht uit het oorlogsgeweld hebben ze voorlopig een plek in Harskamp gekregen.

Net als destijds in de Mauritskazerne willen we vanuit het diaconaal platform (dus namens de kerken) weer Meet en Eat ontmoetingen gaan organiseren. Het kan nu nog niet omdat het COA eerst de administratie voldoende op orde

moet hebben. Maar wellicht kan het over een week of zo wel.

Het principe is eenvoudig

- mensen, die dat willen, worden opgehaald en zijn bij een gezin thuis. Een ontmoeting, een spelletje of zo en samen eten, daarna worden ze weer naar Harskamp teruggebracht. - of een groep mensen regelt een maaltijd (voor een groep) - bijvoorbeeld in de kerk - en organiseert zo samen met anderen de ontmoeting en maaltijd.

Maar voor een goede organisatie moet er wel weer een werkgroep zijn, die de draag oppakt. Jullie zaten destijds ook in de werkgroep.

Willen jullie ook nu weer meedoen in het regelwerk voor deze ontmoetingen?

Ik hoor graag van jullie.

en als je zelf niet kunt, weet je een ander uit je omgeving - uit de kerk, die mee wil doen?

Jan de Kluijver, Posthoornstraat 8, 6711BX Ede

Ingestuurd door Erna Hulstein

Van de CoRa:

Hoogtepunten uit het verslag van 3 januari 2022:

-Er is volop contact met de Titus Brandsma parochie om de samenwerking weer nieuw leven in te blazen.

-we constateren dat we regelmatig dubbele taken hebben in een dienst, en dat dit een teken is dat er een tekort is aan vrijwilligers.

-de overdracht naar de nieuwe penningmeester is nog gaande, en vraagt nog de nodige aandacht.

-Mies geeft een update over het gebouw en het gesprek hierover met de Kleopas

-Albert noemt dat de website volop in ontwikkeling is. We besluiten om in de vergadering van 14 februari 'team communicatie' uit te nodigen.

Jan-Peter vertelt dat hij intensief overleg heeft met de pastores met wie hij in 2023 overblijft, Agnes Gieles en Theo-Pieter de Jong over het pastoraat. Ondertussen blijft hij gemeenteleden bezoeken, de groep vanaf 70 wordt nu ook benaderd of er behoefte is aan een gesprek met hem. Het verslag van 14 februari moet nog

worden besproken in de CoRa-vergadering van 28 maart. Op 7 maart heeft de CoRa een extra overleg gehad om over de toekomst van onze geloofsgemeenschap te spreken binnen de PGE, Protestantse Gemeente Ede. Op 12 maart zijn de kerkenraden en deelnemers aan de eerdere hackatons bij elkaar geweest om over drie voorgestelde scenario's te spreken en over een aantal daarmee verband houdende thema's. Dit was een inspirerende, maar ook wel spannende bijeenkomst want de noodzaak om duidelijke keuzes te maken als gehele PGE dringen zich op. Begin april komt de AK van de PGE met een op basis van deze bijeenkomst bijgewerkt voorstel. Dat voorstel zal in een eind april te organiseren gemeente-avond met alle Emmaüsgangers worden besproken.

Evensong-

schoonheid, spiritualiteit, reflectie, verstillig. Al enkele seizoenen kennen we in de Beatrixkerk de Evensongs.

Een Evensong is een grotendeels gezongen avondgebed, dat zijn oorsprong vindt in de Anglicaanse Kerk. Omdat een groot deel van de dienst door een koor wordt gezongen heet het ook wel Choral Evensong.

Veel mensen worden steeds opnieuw geraakt door de ingetogen diensten met prachtige muzikale vormen en stijlen; het is zó mooi om de aanwezigheid van God te ervaren door stilte, gewijde sfeer en schoonheid.

De diensten volgen een vaste lijn van psalmen, Bijbellezingen, traditionele Engelse hymnes (koormuziek gaat terug tot de 16^e eeuw) en gebeden.

Na elke Bijbellesing volgt een gezongen lofzang van Maria (Magnificat) en de lofzang van Simeon (Nunc dimittis).

Een deel van de liederen kunnen overigens door de aanwezigen worden meegezongen! Om een indruk te krijgen kun je de diensten van 31 oktober en 28 november terugkijken via kerkdienstgemist / Beatrixkerk.

Ook via YouTube is een keur aan Evensongs te vinden en te beleven.

De Evensongs vinden doorgaans plaats elke laatste zondag van de maand om 17.00 uur in de Beatrixkerk, tenzij anders vermeld. We pauzeren in de zomerperiode.

We hopen steeds meer mensen te kunnen begeesteren!

Je bent van harte welkom op:

zondag 27 maart om 17.00 uur in de Beatrixkerk

voorganger pastor Lucassen

organist Sebastiaan 't Hart

koor gelegenheidskoor,

Maarten Diepenbroek, Theo Pieter de Jong,

Tineke Kamphuis, Martin Heuvelman

Reserveer vast de volgende dagen in de

agenda: 24 april, 29 mei, 30 oktober,

27 november en 18 december

Meer uitgebreide en actuele informatie via

www.beatrixkerk.nl

Werkgroep Edesche Evensongs

Het passieverhaal in Ede

Alles komt goed

Op Goede Vrijdag 15 april is het passieverhaal in Ede. De Raad van Kerken Ede organiseert in de week voor Pasen samen met De Open Hof een stille tocht waarin mensen samen het kruis dragen. De stille tocht symboliseert het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Het is het verhaal van God met mensen op weg naar een nieuw begin. Dat is in deze tijd van oorlog, geweld en verschrikking van grote betekenis. Samen houden we de hoop levend.

Route De stille tocht begint bij de Albert Heijn aan de Parkweide. Vanaf 19.45 uur kunnen mensen zich hier alleen of met een groepje verzamelen en aansluiten bij de tocht. Even voor 20.00 uur vertrekt de stille tocht. De route is ongeveer 1.5 kilometer lang. Deze gaat onder de N224 door de tunnel en rechtsaf bij Hoekenburg en over de Lindenhorst. Vervolgens linksaf bij Hogerhorst en door tot het kruispunt bij de Slotlaan. Voor het kruispunt rechtsaf over de stoep en vervolgens rechtsaf om het kinderdagverblijf heen naar de Open Hof waar het kruis wordt binnengedragen.

Stem van hoop In de Open Hof aan de Hoflaan 2 start om 21.00 uur de dienst met ds. Agnès Gilles. Drie stemmen zullen deze avond klinken. De stem van Maria die vertelt over de weg van Jezus. De stem van de verteller, dat is de stem van de wereld, en de stem van een mens. Deze drie stemmen vertellen over verraad, over redding en over hoop dat het nooit te laat is. Dat er ruimte is voor een nieuw begin.

Meedoen of meekijken Iedereen die de dienst en/of de stille tocht wil bijwonen, is van harte welkom. De kerk is vanaf 20.00 geopend voor mensen die de tocht op afstand willen meebeleven. Met een livestream is de stille tocht vanuit de kerk op een groot scherm te volgen. U kunt de tocht ook live meebeleven door bij de route aanwezig te zijn en u kunt de stille tocht volgen en terugkijken via de website van De Open Hof.

Voor vragen kunt u zich wenden tot:

Martijn Boelhouwer (Open Hof)

martijnboelhouwer@hotmail.com

Erna Hulstein (Raad van Kerken Ede)

wimenerna@hulstein.eu Tel. 0620905959

Koningsdag 2022

Nu het weer kan, willen vanuit Emmaüs weer een koningsdag event organiseren. Wellicht weet u het nog, kinderen met kleedjes op het parkeerterrein, springkussen en de kerk open met koffie, WC bezoek en even rondkijken.

We willen dit weer gaan doen, maar nu uitbreiden. We willen het event gebruiken om geld in te gaan zamelen voor Giro555.

Een clubje mensen is nu aan het regelen dat het rond komt met de gemeente en kijken wat we in de kerk kunnen doen. Het is wel duidelijk dat we hulp nodig hebben, dus wat we vragen:

- Mensen die die ochtend hand en span diensten kunnen verlenen
- Mensen die een goed idee hebben om geld in te zamelen
- Mensen die hun eigen spullen in de kerk willen verkopen, opbrengst voor giro555 We willen graag weten wie en wat we kunnen verwachten. U kunt zich opgeven bij Ellen Brouwer

0610060474 of haar vragen als je niet goed weet wat te doen. In het volgende Emmaus nieuws komt nog een oproep voor meer hulp. We hopen op deze manier onze gemeenschap wat onder de aandacht van de wijk te brengen en direct ook Giro555 te steunen. Voor algemene vragen kunt u terecht bij Albert Wielink.

Namens de CoRa, Mies van Steenbergem

Zaalkosters

We zijn op zoek naar 2 zaalkosters voor de zondag.

Je bent dan 1x in de maand aan de beurt.

Je zet dan, samen met andere kosters, alles klaar ter voorbereiding van de dienst.

Loop een keertje mee, wie durft?

Interesse, bel of mail mij dan.

Lenie Wielink 0618310356

Beheerder-emmaus@kpnmail.nl

Penningmeester CoRa.

Vanaf 1 december 2021 ben ik penningmeester van de CoRa. Heeft u een declaratie, dan kunt u deze per mail sturen naar

penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

met vermelding van uw naam,

bankrekeningnummer en bon.

Met vriendelijke groeten, Jan Boot

Bloemengroet februari/maart 2022

20 feb Familie Draaijer

27 feb Mevrouw Loppersum

Bedankt voor de bloemen

Ik was erg verrast met het prachtige boeket bloemen dat ik van Emmaüs mocht ontvangen voor mijn 89 ste verjaardag. Hartelijk dank!

Leny Loppersum – Boot

06 mrt Paul en Carola U-a-Sai, Sia Raatgever en Annie Budding

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat ik zondag 6 mrt. kreeg. Ook de kaarten met zoveel lieve woorden hebben ons goed gedaan. Dank jullie wel! Chris en Sia Raatgever.

Annie Budding: Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik 6 maart na de dienst kreeg

13 mrt Familie Oosterveld en Jop en Dacia.

Agenda/Activiteiten

Datum.	Tijd	Activiteit
21 mrt	19.30	doorpraten koningsdag
22 mrt	19.00	bewust naar Pasen
23 mrt	19.30	Koor repetitie
24 mrt	10.00	Inloop ochtend
28 mrt	20.00	CoRa
29 mrt	19.00	bewust naar Pasen
30 mrt	19.30	Koor repetitie
31 mrt	19.30	D.a.d. wereld bijeenkomst
3 apr	19.30	meditatie moment
5 apr	19.00	bewust naar Pasen
6 apr	19.30	Koor repetitie
7 apr	19.30	Bespreek 't samen
11 apr	20.00	Sluiting kopij EMMAÛSnieuws
12 apr	17.00	eetgroep
13 apr	10.15	Chronisch zieken/ouderen
13 apr	19.30	Koor repetitie

Inloopochtenden

De inloopochtenden beginnen weer. Donderdag 24 maart is de eerste keer, we drinken koffie en praten bij, verder is geen programma. Tijd 10.00 tot 12.00. Volgende ochtenden op 21 april en op 19 mei.
Neleke Guldemond.
0318-642534, 06 42347890.

Eetgroep.

Wij zijn weer gestart met de eetgroep. De eerst volgende keer is dinsdag 12 april en daarna dinsdag 10 mei.
Vriendelijke groeten, Koos Brouwer

555

13, 20 en 27 maart collecteren we voor 555 en daarmee kijken we af van het collecterooster. Dit heeft natuurlijk te maken met de oorlog in Ukraine en opvang van de vluchtelingen. Er is veel nodig, de mensen hebben weinig kunnen meenemen en aan alles gebrek. We hopen een mooi bedrag te kunnen ophalen, misschien kan er uit de kas van de alg. diaconie bijgelegd gaan worden. Op deze zondagen vervallen de 2 en 3 collecte. Namens de commissie DADW Gonda Schol.

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op: zondag 17 april 2022
Sluitingsdatum kopij: maandag 11 april
Aanleveren kopij kan per E-mail via: redactie@emmaus-ede.nl
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink, Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede
Telefoon: 0318 624 693
Opgaven voor bezorging of mutaties voor EMMAÛSnieuws kunt u melden bij: Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165
Email: riapasman@gmail.com
Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945
E-mail: gonda.schol@gmail.com
Het EMMAÛSnieuws als PDF in kleur te lezen? redactie@emmaus-ede.nl
en vermeld "EMMAÛSnieuws digitaal".

Facebook: [facebook.com/groups/emmaus.ede](https://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)
Website: <https://emmaus-ede.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl
CoRa: voorzitter@emmaus-ede.nl
CoRa: secretaris-cora@emmaus-ede.nl
CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ede.nl
Werkgroepen:
Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ede.nl
EMMAÛSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl
Website: website@emmaus-ede.nl
Facebook: facebook@emmaus-ede.nl
Vieringen: viering@emmaus-ede.nl
Communicatie: communicatie@emmaus-ede.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger
Telefoon: 0613 848 477
E-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl

Contact Katholiek Ede:
Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692
E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs
Samenwerkende Kerken
Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045