



EMMAÜS nieuws

20 februari 2022 – nummer 261

Een actuele studiedag..

'Als je ooit lastig bent gevallen of aangerand, reageer dan op deze tweet met 'metoo'.'

Ruim vier jaar geleden werd deze oproep door Alyssa Milano getwitterd. En ze was daarin niet de eerste: 'me too' werd tien jaar eerder al bedacht door de Tarana Burke. Ook zij wilde slachtoffers van misbruik ondersteunen. En de verhalen kwamen.

Je zou hopen dat we daar wat van geleerd zouden hebben. Maar niets blijkt deze weken minder waar te zijn. Nieuwe verhalen, nieuwe namen – overall denken mensen hun gang te mogen gaan en hun macht te kunnen misbruiken. Ze hebben daarbij wel of niet in de gaten dat ze daarmee grenzen overschrijden en mensen traumatiseren.

Afgelopen studiedag ging het niet over de trauma's, oorzaken of verklaringen. We namen een andere insteek en we gingen bij onszelf te rade: welke beelden heb jij bij seksualiteit? Hoe werd er vroeger bij jou thuis over gesproken? Positief of negatief? Door wie werd er over gesproken? Of was het helemaal geen gespreksonderwerp en lag het juist helemaal in de taboesfeer? De een vertelde dat er nooit over gesproken was, de ander kon zich herinneren dat er één keer over gesproken was, weer een ander vertelde dat het altijd op een zogenaamd 'grappige' manier ging maar dat het eigenlijk helemaal niet grappig was. Wat krijg je mee als kind en wat geef je mee als ouder/volwassene?

Binnen het contextueel gedachtengoed noem je iets dat niet goed, niet passend is meegegeven een *delegaat*. Een delegaat is dus een

verwachting die ouders hun kinderen opleggen, vaak ter goeder trouw, maar er wordt geen rekening gehouden met de belangen van het kind. Een *legaat* is juist positief: dat wat je zelf hebt ontvangen en als waardevol hebt ervaren wordt doorgegeven aan het nageslacht waarbij de belangen van het volgende geslacht behartigd worden.

Als het gaat over seksualiteit of breder – machtsverhoudingen – kun je daarin delegaten hebben meegekregen: omdat er bijvoorbeeld seksueel misbruik of verbaal of ander fysiek geweld in de familiegeschiedenis aanwezig was kan dat natuurlijk invloed hebben op de volgende geslachten. Maar ook als je bijvoorbeeld hebt meegekregen dat het niet wenselijk is om over seksualiteit te praten: waarom zou je dat dan in je huwelijk of richting je eigen kinderen wel makkelijk doen? Delegaten kunnen gelukkig wel legaten worden. Maar daar moet je wel wat voor doen en je moet er wel voor uit je comfortzone. In dit geval zou je jezelf kunnen afvragen wat jij hebt meegekregen als het gaat om machtsverhoudingen en seksualiteit. En wil je het op die manier ook het doorgeven aan anderen?

Ik heb niet de illusie dat al het seksueel overschrijdend gedrag daarmee ineens verdwenen is, maar ik vind het onze opdracht om te zoeken naar dat wat wij zelf in positieve zin kunnen betekenen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Zo lees ik deze zin uit Leviticus ook: "De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft Hij, al laat Hij niet alles ongestraft en roept Hij de kinderen voor de

zonde van hun ouders ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht.” Ik geloof niet dat de Heer ons zal straffen, maar wel dat wij een verantwoordelijkheid hebben om onrecht door de geslachten heen een halt toe te roepen. Om te proberen delegaten om te buigen naar legaten.

Jan-Peter Prenger

In memoriam

Op 5 februari is Henk Draaijer, na een kort ziekbed, op de leeftijd van 86 jaar overleden. Henk groeide op in Wijhe en leerde al vroeg Dicky kennen en samen met haar kregen ze drie kinderen: Ewald, Lydia en Richard. Ze verhuisden naar Dordrecht waar Henk een baan kreeg als leraar technische vakken. Ze hebben daar een zeer goede tijd gehad, ook al was het hard werken en heel veel avondstudie. Henk wilde zich eigenlijk wel verder ontwikkelen als docent maar de technische mogelijkheden in Dordrecht waren beperkt en in Ede stonden ze opener voor de nieuwste technieken – en dat betekende een verhuizing voor het hele gezin naar Ede. Henk was een gelovig man, die dankbaar in het leven stond. Dankbaar voor Dicky en voor zijn kinderen, dankbaar voor alles wat hij ontvangen had. Op de kaart stond: ‘We hebben een prachtig leven samen gehad. Waar zit de bottleneck? Nergens. Waar zit de vreugde? Overal.’ We wensen Dicky en hun kinderen Gods nabijheid toe!

Jan-Peter Prenger

Bijbelgesprekskring

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 8 maart van 10.00 tot 11.30 uur. Het zijn tot nu toe bijzonder boeiende gesprekken, maar we kunnen zeker nog meer mensen gebruiken! Dus iedereen is van harte welkom voor koffie en een goed gesprek. Zeker nu het lijkt alsof alles weer ‘open’ gaat kan ik alleen maar redenen verzinnen om gewoon te komen!

Jan-Peter Prenger

PGE dag 19 februari

Op zaterdag 19 februari vind de bijeenkomst van PGE plaats met alle vertegenwoordigers van wijken (kerkenraden en CoRa Emmaüs). Afgelopen jaar hebben al veel gesprekken plaatsgehad, waaronder ook de hackathon in juni met gemeenteleden van diverse generaties, en een gesprek over pastoraat met de drie voorgangers van PGE en ouderlingen (die heeft Emmaüs niet, dus bij ons vertegenwoordigers van de bezoekersgroep).

Doel van dit alles is om scenario's voor de toekomst te verkennen en het gesprek te voeren over: hoe gaan we ons op de toekomst van de PGE voorbereiden (en jullie weten dat we als Emmaüs bijna geheel worden gefinancierd door PGE).

Eerder geformuleerde uitgangspunten voor het overleg 19 februari zijn o.a.:

- De PGE is een gemeenschap met ruimte voor diversiteit. Momenteel wordt die diversiteit vooral gekenmerkt door de verschillen tussen de wijken. De PGE respecteert de eigenheid van de wijken, biedt hiervoor ook de ruimte, maar organiseert de kerk in de toekomst niet meer vanuit de wijken, maar vanuit het geheel van de PGE.

- De PGE telt 3600 leden (november 2021). De norm voor pastoraat is 1 fte op 1000 leden.

- Er is enkel ruimte voor meer dan 3,6 fte of andersoortige betaalde functies binnen de PGE als hiervoor de financiële ruimte is.

- Predikanten en eventuele kerkelijk werker/pastoraal werker/jugendwerker werken vanuit een team.

- Het aantal gebouwen wordt teruggebracht en het gebruik van één (nieuw te bouwen) gebouw is een optie.

Op zaterdag 19 februari worden gezamenlijk een aantal scenario's voor een toekomstige kerk uitgewerkt.

Vanuit onze gemeenschap van Samenwerkende kerken in de Rietkampen (kortweg “Emmaüs”) nemen we als CoRa de resultaten van de enquête mee en daarin komt (naast de verschillende meningen en

opvattingen die juist eigen zijn aan Emmaüs) vooral naar voren:

>Emmaüs hecht zeer sterk aan de eigen oecumenische basis zoals verwoord in onze visie. Wij zijn een open, vrije, verbinden en zoekende gemeenschap en bij die vier kernwaarden horen bepaalde zaken wel en bepaalde zaken niet.

>Emmaüs wil zelf blijven bepalen hoe vieringen worden gehouden en wie daarin voorgaan (ook voorgangers van buiten de PKN/PGE)

>Emmaüs acht een eigen plek met eigen symboliek waardevol, zelfs voorwaardelijk vinden

Volgend op deze dag zullen de gemeenten weer aan het woord zijn.

Natuurlijk brengen deze ontwikkelingen tegelijk zorgen en kansen. We spannen ons als CoRa in om de gemeenschappelijke visie (en de verschillen) vanuit de Emmaüsgangers zo goed mogelijk over de Bühne te brengen en we houden jullie op de hoogte. Voor vragen over de voortgang en/of ontwikkelingen kun je altijd een berichtje sturen aan de CoRa t.a.v. Harrie of mij. secretaris-cora@emmaus-ede.nl

Contact Titus Brandsma

Op 19 januari heeft de CoRa weer gesproken met vertegenwoordigers vanuit de Titus Brandsma Parochie, Agnes Bulte en André Wansinck. Sinds vorig jaar is er weer een goed bezette Pastoraatsgroep en een Locatieraad de Geloofsgemeenschap Katholiek Ede. We hebben o.a. gesproken over praktische gegevensuitwisseling, voorgangers en hernieuwing van contacten. Het is een prettig en opbouwend contact en komende tijd gaan we elkaar vaker spreken.

Albert Wielink,
voorzitter CoRa voorzitter@emmaus-ede.nl

Vakantie

Ik ben met vakantie van 25 februari tot en met zondag 6 maart.

Jan-Peter Prenger

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

Aanvang 11.00 uur

20-02	ds.	Jan-Peter Prenger
27-02	pastor	Hans Lucassen
06-03	pastor	Hans Boerkamp
13-03	ds.	Jan-Peter Prenger
20-03	ds.	Jan-Peter Prenger
27-03	mw.	Loes van Laar

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes december

02-02	Tear	€ 54,00
	Pastoraal werk in de wijk	€ 28,00
	Bloemengroet	€ 9,50
09-01	Tear	€ 43,00
	Pastoraal werk in de wijk	€ 29,00
	Bloemengroet	€ 5,50
16-01	Raad van Kerken Ede	€ 48,50
	Pastoraal werk in de wijk	€ 33,50
	Bloemengroet	€ 19,50
23-01	Toon Hermanshuis	€ 92,50
	Pastoraal werk in de wijk	€ 50,50
	Bloemengroet	€ 30,94
30-01	Toon Hermanshuis	€ 92,50
	Pastoraal werk in de wijk	€ 62,00
	Bloemengroet	€ 38,20
Groet	Kitty van Voorst	



Bij de vieringen

Zondag 20 februari lezen we het bijbelgedeelte waar we in de bijbelgesprekskring ook over hebben gesproken: Lucas 6 :27-38. Het lijkt een onmogelijke opgave: je vijanden liefhebben en geld uitlenen zonder het terug te verwachten. Is deze opdracht van Jezus in onze tijd niet té moeilijk? Erik speelt op de piano.

Zondag 27 februari verwelkomen we Hans Lukassen. Voor wie hem niet kent: Hans was één van de grondleggers van het samen-kerken in de Rietkampen. Vorig jaar ging hij met pensioen, daarom zijn we extra blij dat hij weer de viering van de liturgie leidt! Wie ons muzikaal zal (bege)leiden is op dit moment nog niet bekend.

Zondag 5 maart verwelkomen we pastor Hans Boerkamp, inmiddels ook een (enigszins) vertrouwd gezicht. Govert zorgt voor de muziek. We zouden eigenlijk een Thomas-viering hebben op 11 maart in de Katholieke kerk, maar die gaat deze keer nog niet door – we hebben hem verplaatst naar oktober. In plaats daarvan is er een gewone viering op zondag 12 maart. Erik stond al per ongeluk ingepland om te spelen dus dat komt nu prachtig uit!

Wereldgebedsday

Al jarenlang bestaat in vele landen de traditie , dat op de eerste vrijdag van maart door Christenen over de gehele wereld wordt gebeden voor vrede en gerechtigheid.

Elk jaar wordt door de organisatie van een land een thema opgezet, en uitgewerkt een liturgie, waarin zingen, bidden en overdenken centraal staan. Het thema voor dit jaar is “Gods belofte” en komt uit Engeland.

De viering van de Wereldgebedsday 2022 zal plaats vinden op vrijdagavond 4 maart om 19.30 uur in de NGK Proosdijkerk, Veenderweg 163, 6713 AE Ede.

Tijdens deze oecumenische viering, die georganiseerd wordt door de Edese Raad van Kerken, is de voorganger mevr. Sylvia van Kriegenbergh, voorganger in de Zalige Titus Brandsma Parochie in Ede. Medewerkenden

zijn leden van de werkgroep vieringen van de Raad van Kerken en de organist is Leen Walraven van de Proosdijkerk.

U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in de kerk.

De viering zal ook online te volgen zijn via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/533-Nederlands-Gereformeerde-Kerk-De-Proosdij-Ede>

Albert Schol, Voorzitter RvK Ede
M 06-20531289

Oproep

Beste mensen,

We zijn op zoek naar 2 zaalkosters voor op de zondagochtend.

Je taak is dan om 1x in de maand op de zondagochtend , met hulp van anderen kosters, de zaal klaar te zetten voor de ochtenddienst.

En met de feestdagen ook wel eens op een doordeweekse avond. Denk aan Pasen en Kerst.

Neem gerust contact met mij op en dan zorg ik er voor dat je een keer, of meerdere keren, kan meelopen om te kijken wat de taken nu precies inhouden.

Je doet dit nooit alleen, je bent altijd met een leuke groep van zo'n 6 personen aanwezig bij het begin van de dienst om alles klaar te zetten. Wie durft???

Met vriendelijke groet,
Lenie Wielink Beheerder

Giften en Belastingen,

Herhaling

In de vorige Emmaus nieuws ook al vermeld maar hier een kleine geheugen steun

Omdat we administratie technisch onze boekhouding verantwoorden via de PGE kunnen we voor alle deze giften ook het RSIN van de PGE, dus RSIN: 857175415 gebruiken voor de belasting aangifte van 2021 met Groet, Mies van Steenbergem (Mies.v.steenbergen@gmail.com)

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Janke Koopman

>Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

We wonen al 14 jaar in Ede op het Schermerhornpark. We hebben het hier goed naar ons zin. We woonden hiervoor in Barneveld. Toen 4 van de 5 kinderen het huis uit waren, wilden we kleiner gaan wonen. Met onze jongste dochter zijn Nico en ik toen naar Ede verhuisd.

In Barneveld was de gereformeerde kerk waar wij toe behoorden, gefuseerd met de Hervormde kerk. Al een stukje oecumene dus en Emmaüs was voor ons een logisch vervolg. Er waren frisse ideeën en er was ruimte om anders te denken.

Ik kom uit een vrij behoudende traditie en het is toch lastig om dat los te laten. Maar geloof is geen vaststaand iets, het verandert met je mee. In Barneveld waren we heel actief in de kerk. In Emmaüs waren we, niet geheel volgens plan, toch ook weer snel betrokken bij activiteiten.

>Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik ben bescheiden. Ik hoef niet op de voorgrond te zijn. Ik ben graag dienstbaar.

Ik ben blij met ons gezin. We hebben 5 kinderen en 8 kleinkinderen. Daar genieten we enorm van. We passen graag op.

Eén van onze zoons woont in Ierland. Door corona was het lastig om op bezoek te gaan.

Juli vorig jaar zijn we er een paar weken geweest en we hopen er dit jaar weer naar toe te gaan.

De zorg voor ons gezin stond voor mij voorop. Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Uit beide heb ik altijd veel voldoening gehaald. In Ede ben ik bij de Unie van Vrijwilligers terecht gekomen. Hiervan ben ik secretaris.

Een grote groep van de vrijwilligers werkt in het ziekenhuis de Gelderse Vallei. Ik werk hier zelf ook als gastvrouw. Ook hier weer het

dienstbaar zijn. Maar als secretaris regel en overleg ik ook veel. Daarnaast houd ik van borduren, lezen en puzzelen. Bij Emmaüs ben ik koffiekoster en ga ik meedoen met de welkomgroep.

Ik zing ook bij het koor. Gelukkig mogen we



weer repeteren zij het op anderhalve meter afstand. Ik houd erg van zingen. Dat het een tijd niet mocht tijdens de vieringen vond ik maar niets. Je mist daardoor een stukje beleving. Ook al kan ik de tekst van de liederen niet altijd meevoelen dan nog is het zingen fijn.

>Wat bindt jou aan Emmaüs?

Elkaar ontmoeten is wel het belangrijkste. Als dat niet gebeurt zoals in deze coronatijd dan wordt het snel los zand. De ontmoeting met anderen geeft je het gevoel dat je ergens bij hoort.

De openheid in Emmaüs is heel fijn. Er is geen sociale controle. Alles kan en niemand is fout.

>Wat zou jij graag willen doen met één of meer mede-Emmaüsgangers?

Ik heb geen behoefte aan nieuwe dingen. Ik maak gebruik van het aanbod wat er is en dat is genoeg.

>Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Evert ten Hove

Bloemengroet



9 januari: Thea Groters



16 januari: Ria Oosterveld

23 januari: Janet en Arjen Mol

30 januari: Joke Scherpenisse en
Anneke Riethorst

6 februari: Nellie Schol

13 februari: Gijs van de Pol en
Jur Heerema



Bedankt voor de mooie bos bloemen die ik
mocht ontvangen voor mijn 99^{ste} verjaardag.
Jur Heerema

Bewust naar Pasen 2022

Dit jaar organiseren we een Bewust naar Pasen" light". We komen een uur samen op de dinsdagavonden in de veertigdagentijd van 19-20 uur. Thema is het Onze Vader. We lezen uit het boekje Vensters op het Onze Vader, bespreken de tekst aan de hand van vragen en eindigen met een korte vesper van 15 minuten. De eerste bijeenkomst is op 8 maart, andere data: 15, 22, 29 maart, 5 april.

Dit keer dus geen gezamenlijke maaltijd. Dat vinden we erg jammer, maar liever organiseren we een bijeenkomst die door kan gaan, dan weer de teleurstelling te hebben van afzeggen. Een maaltijd geeft te veel bewegingen van de deelnemers.

Vensters op het Onze Vader van Teun Kruijswijk Jansen is een bundeling van preken gehouden in de periode 2019-2020 over het Onze Vader. Corja Bekius heeft hierbij schilderijen gemaakt geïnspireerd door kleuren een beelden van het Schotse eiland Iona, en de Iona Community, waar Teun aan verbonden is als lid. Bijpassende liederen zijn tevens opgenomen in het boekje.

[Vensters op het Onze Vader - Teun Kruijswijk Jansen \(docete.nl\)](#)

Voor de bijeenkomst is het niet nodig om het boekje aan te schaffen, maar wel aan te bevelen. De kosten zijn 10,00 euro. Het is een prachtig boekje, ook om geschenk te doen. We hebben er als werkgroep 18 op voorraad, dus u kunt ze bij ons aanschaffen.

Graag aanmelden bij

bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl of
0318-621897

Wilt u hierbij aangeven of u het boekje wilt aanschaffen?

Werkgroep Bewust naar Pasen, Annie Benjamin, Hilda Rohn, Jan-Peter Prenger

Wie zingt er mee?

Kinderkoor Jedaja zoekt nieuwe leden
Na een lastige coronatijd kan kinder- en tienerkoor Jedaja gelukkig alweer enkele maanden lekker zingen. Het koor is ook weer op zoek naar nieuwe leden. Iedereen tussen de 6 en 18 jaar is welkom.

Jedaja bestaat in Ede sinds 2007 en repeteert elke dinsdagmiddag in het schoolgebouw aan de Oranjelaan.

'We treden vaak op in kerkdiensten en bij evenementen in de gemeente Ede', zegt dirigent Wilna Sierksma. 'In de weken voor Kerst en Pasen zijn we ook altijd op verschillende plekken te horen. Komend najaar staat een groot eigen concert op het programma rondom het thema "Onderweg".'

Het repertoire van Jedaja bestaat uit liedjes die gaan over alledaagse dingen, zoals vakantie of sporten, maar ook over liefde, vriendschap, de Bijbel, God en elkaar. Ook is er tijdens de repetities aandacht voor zaken als 'hoe sta je op een podium?' en 'hoe zing ik zo dat de tekst verstaanbaar is?' Ook wordt er aandacht besteed aan mimiek en beweging.

Jedaja is een christelijk koor. De naam betekent 'de Here loven'. 'Dat is ook het belangrijkste wat we elke week doen', zegt Sierksma.

Kinderen mogen twee keer vrijblijvend bij een repetitie komen kijken, voordat ze besluiten lid te worden. De repetities zijn op dinsdagmiddag: 16.00-16.45 uur Jedaja kids, voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool 16.45-17.30 uur Jedaja young, voor kinderen uit groep 6, 7 en 8

17.30-18.15 uur Jedaja girls, voor meiden vanaf de middelbareschoolleeftijd.

Locatie: Oranjelaan 7, Ede.

Meer info: www.kinderkoorjedaja.nl en [Facebook](#).

Landelijke opschoondag op

zaterdag 19 maart

Kleopas en Emmaüs doen mee!

[Landelijke Opschoondag \(nederlandschoon.nl\)](http://LandelijkeOpschoondag(nederlandschoon.nl))

Net als eerdere jaren gaan we op de landelijke opschoondag de wijk schoon maken.

Voor de wijk Rietkampen werkt de Kleopas gemeente samen met de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen om de wijk rondom Emmaüs schoon te maken.

Je kunt je hiervoor aanmelden bij Tinus Hoogendoorn (Kleopas). Heb jezelf een grijpstok en groene afvalzakken, neem ze mee! Verzamelen om 10 uur bij de kerk.

Tinus: amhoogendoorn@hotmail.com , telefoon: 06-80133634

Groene tip van de maand, ter stimulatie om in actie te komen!

Zwerfafvalweetjes. De tijd die nodig is om te verteren:

- >appel klokhuis – ongeveer 14 dagen
- >bananen- of sinaasappelschil – 1 tot 3 jaar, afhankelijk van het weer
- >blikjes van frisdrank – het deksel (aluminium) vergaat nooit, de rest van het blikje (staal) 50 jaar!
- >kauwgom – 20 tot 25 jaar
- >kranten – van een paar dagen tot een half jaar
- >petfles van polyester, zoals frisdrankflesjes – in de schaduw 10 jaar, in de zon 5 jaar
- >sigarettenpeuken – ongeveer 2 tot 12 jaar
- >kartonnen drankbeker – minstens een half jaar
- >polystyreen zoals koffiebekers, patat bakje, piepschuim – enkele tot tientallen jaren
- >papier en karton – half jaar
- >plastic zak – 10 tot 20 jaar
- >glazen fles – 1 miljoen jaar
- >mondkapje- De wegwerpvariant is voor een deel gemaakt van polypropreen, een vrijwel onafbreekbaar plastic.

Annie Benjamin

Agenda/Activiteiten

Datum.Tijd	Activiteit
23-02 19:30	Koorrepetitie
02-03 10:00	Ouderen/chronisch.zieken
02-03 19:30	Koorrepetitie
02-03 19:30	Beheer Comm. vergadering
04-03 19:30	Wereldgebedsdag NGK Proosdijkerk Veenderweg 163
06-03 19:30	Meditatie moment
08-03 10:00	Bijbelkring
08-03 19:00	Bewust naar Pasen
09-03.19:30	Koorrepetitie
14-03 20:00	CoRa voorbereiding
14-03 20:00	Sluiting kopij EMMAUSnieuws
15-03 19:00	Bewust naar Pasen
15-03 19:30	Koorrepetitie
19-03 10:00	Landelijke opschoondag
23-03-19:30	Koorrepetitie
28-03 19:00	CoRa
29-03 19:00	Bewust naar Pasen
30-03 19:30	Koorrepetitie

Op bedevaart

Uit de nieuwsbrief van de Locatie Katholiek Ede behorend bij RK Parochie z. Titus Brandsma Jaargang 2 - nr. 1 - 27. januari 2022

Op bedevaart naar Lourdes.

Onze parochie zalige Titus Brandsma gaat van maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei 2022 per vliegtuig op bedevaart naar Lourdes. De reis valt in de meivakantie zodat ook jongeren, tieners en kinderen de gelegenheid hebben om elkaar in Lourdes te ontmoeten en samen het geloof te vieren en te (her)ontdekken. De bedevaartorganisatie Christoffel Reizen verzorgt de reis. Gaat u ook mee? Wilt u nu al meer weten – neemt u dan contact op met Elly Croon, onze parochiecoördinator van de bedevaart, tel. 06 5554 2876. U bent van harte uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 12 maart 2022 om 14.00 uur in de Johannes de Doperkerk, Bergstraat 17 in Wageningen. U kunt zich hiervoor opgeven via de mail - ellycroon@outlook.com of telefonisch onder het bovengenoemde nummer.

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: zondag 20 maart 2022

Sluitingsdatum kopij: maandag 14 maart
Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede
Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:
Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij: Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur te lezen?

redactie@emmaus-ede.nl

en vermeld "EMMAÜSnieuws digitaal".

Facebook: facebook.com/groups/emmaus.ede

Website: <https://emmaus-ede.nl>

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl

CoRa: voorzitter@emmaus-ede.nl

CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

Werkgroepen:

Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ede.nl

EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl

Website: website@emmaus-ede.nl

Facebook: facebook@emmaus-ede.nl

Vieringen: viering@emmaus-ede.nl

Communicatie: communicatie@emmaus-ede.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl

Contact Katholiek Ede:

Ma-vrij 09:30 -11:30 0318 610692

E-mail: ede@pztb.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045