



EMMAÜS nieuws

16 januari 2022 – nummer 260

Een nieuw jaar

En opnieuw kunnen we elkaar niet face-to-face een gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen. Ik mis de gemeenschap en ik hoor het ook om me heen: het samen zingen/bidden/koffiedrinken/eten/praten is weer onmogelijk – en eigenlijk is dat de afgelopen twee jaar al zo. Ik merk om me heen een soort gelatenheid en moeheid. Het wordt voor mensen steeds moeilijker om zichzelf te motiveren en wachten af. Nieuwe plannen worden in de ijskast gezet en het lijkt wel alsof niemand meer goed weet hoe het nu verder moet.

Laten we wel zijn: ik heb ook geen oplossing voor de pandemie en de bijkomende sociale geïsoleerdheid. Maar ik zie wel dat het niet goed is als we bij de pakken gaan neerzitten en de lethargie toelaten. Dus de vraag is wel: hoe kunnen we elkaar toch motiveren? Hoe kunnen we energie vinden om het op een wellicht andere manier te proberen? Als je in beweging komt krijg je het warm, dat weet iedereen. Als je blijft zitten waar je zit gebeurt er niet zoveel en blijft het koud en kil. Als je niet aan de bel trekt, als je niets van je laat horen, als je niet om hulp/bezoek/een telefoontje vraagt kan het zomaar zijn dat je niet gezien wordt. Als de wijzen niet naar de lucht hadden gekeken, als ze de ster niet hadden gezien, als ze niet hadden besloten om op pad te gaan, hadden ze het Kind nooit ontmoet. En dan waren ze ook niet in een droom gewaarschuwd om via een andere route hun leven te vervolgen.

Ik weet ook niet hoe het gaat en wie of wat we gaan ontmoeten, maar dat wisten die magiërs ook niet. Ze wisten alleen: laten we op weg gaan en dan zien we wel. Hopend? Gelovend? In ieder geval konden ze niet blijven zitten waar ze zaten.

Ik hoop dat we dat zelfde elan komend jaar gaan oppakken. Op allerlei gebied: pastoraal, diaconaal, spiritueel, bezinnend, ontmoetend, vierend, biddend..

Ook qua beleid en toekomst wordt het een belangrijk jaar waarbij we niet stil kunnen blijven zitten. Binnen de protestantse gemeente verdwijnen aan het eind van 2022 drie predikanten en dus komen drie wijken zonder voorganger te zitten. Hoe lossen we dit met elkaar op? Hoe is onze positie daarin? Wat kunnen wij voor de andere wijken betekenen – en wat kunnen wij van hen leren? Hoe kunnen we samen kerk zijn én onze eigenheid, vertrouwdeheid en verbondenheid met elkaar bewaren? Spannende vragen, best moeilijk ook, maar als we niet op weg gaan zullen we ook niet zoveel vinden. En ik weet zeker dat ergens het Kind, en in zijn kielzog het Rijk waar hij voor stond, dat Rijk waar het goed toeven is, te vinden is.. Misschien net wat anders dan we hadden vermoed of bedacht, maar dat het net wat anders is, dat pas wel bij ons, bij Emmaüs. Dus ik zou zeggen: Laten we gaan!

Jan-Peter Prenger

Bijbelgesprekskring

De volgende bijeenkomst (als het mogelijk is) is op 8 februari. We lezen dan Lucas 6: 27 – 38, waar het gaat over het liefhebben van je vijanden en over het uitlenen van geld aan anderen zonder het terug te verwachten. We beginnen om 10.00 uur met koffie tot ongeveer half 12. Aanmelden is niet per sé nodig, maar wel handig: dan kan ik ook een berichtje sturen als het toch niet door kan gaan. Graag via mail: jpcprenger@gmail.com. Van harte uitgenodigd! Jan-Peter Prenger

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers. De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Dorine Donkers

>Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?
In 1999 zijn we (Jan Willem, ik en onze dochter van 2 maanden) vanuit Wageningen in Ede komen wonen.

In Wageningen hebben we geen kerk gevonden waar we ons thuis voelden. Toen we in Ede kwamen wonen had ik de behoefte om weer naar een kerk te gaan. Ik ben van oorsprong katholiek en J.W. komt uit de protestantse traditie. Onze buurvrouw, Ellen Brouwer, wees ons op Emmaüs. We zijn gaan kijken en dat voelde goed. Wat aansprak waren het oecumenische karakter, afwisseling door verschillende voorgangers en het samen zingen. Dat laatste was ik niet gewend vanuit de katholieke kerk.

>Wat wil je graag delen over jezelf?
Ik deel niet zo makkelijk wat over mezelf. Mensen komen niet snel dichtbij. Doordat ik CVS heb moet ik altijd zoeken naar balans, zorgen dat ik mijn energie goed verdeel over de dag. Tuinen en het werken erin zijn mijn grote hobby. Ik deed dat ook wel als betaald werk maar in

verband met de aanstaande verhuizing heb ik dat afgebouwd.

Ik ben zeer begaan met het klimaat. Het is fijn dat daar in Emmaüs nu ook aandacht voor is. Het zou mooi zijn als hiervoor een samenwerking komt met mensen van Kleopas. Ik houd erg van muziek. Vanwege een operatie lukt zingen niet goed meer maar luisteren is ook heel fijn. Ik luister graag naar J.W. Regelmatig krijg ik een privéconcert.

Ik lees ook graag filosofische boeken. Ik vind het leuk om kaarten te maken. Ik heb kaarten gemaakt voor het Zambiaproject en met een groepje mensen maakten we kaarten voor andere Emmaüsgangers.



Ik vind het fijn om in de natuur te zijn. Lekker wandelen, fietsen en kamperen. We zijn lid van de Nederlandse. Toeristen Kampeer Club. Die heeft mooie kampeerterreinen midden in de natuur.

Ik ben een tevreden mens. Ik ben gelukkig met J.W., onze kinderen en onze woonplek en ik geniet van de mooie natuur en muziek.

>Wat bindt jou aan Emmaüs?

Ik ben dankbaar voor al die lieve mensen in Emmaüs en ik ben ook blij met onze voorganger Jan Peter. Ik krijg altijd iets mee om over na te denken.

Ik ben betrokken bij de beamerclub, ik help mee met het tuinonderhoud en ik ben koffiekoster. Ik zal Emmaüs zeker gaan missen straks als we verhuisd zijn. Gelukkig kunnen we de vieringen online blijven meemaken. Eén van onze dochters woont in Ede dus een bezoekje aan haar zal vast nog wel eens gecombineerd worden met het bijwonen van een viering in Emmaüs. Zo blijven we betrokken. Onze nieuwe woonplek is in de buurt van Deventer. Daar worden in ieder geval Taizévieringen gehouden waar we naar toe kunnen. Een oecumenische kerk hebben we nog niet gevonden maar we zoeken verder als we er eenmaal wonen. Misschien gaan we zelf wel een zingevingsgroep opstarten.

>Wat zou jij graag willen doen met één of meer mede-Emmaüsgangers?

In verband met de verhuizing zullen er voor mij geen nieuwe activiteiten met Emmaüsgangers meer komen.

Het is goed om activiteiten te blijven doen met elkaar zoals een spelletjesavond. Die waren altijd erg leuk. Na corona kunnen die mogelijk weer opgestart worden.

De 'tuingroep' kan ook nog wel nieuwe mensen gebruiken.

Verder lijkt het me leuk om een bord in de tuin van Emmaüs te zetten met daarop de activiteit die die dag plaatsvindt. Dit trekt wellicht ook andere mensen aan.

>Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Janke Koopman

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

Aanvang 11.00 uur

16 jan	ds.	Jan-Peter Prenger
23 jan	ds.	Jan-Peter Prenger
30 jan	ds.	Eric de Waard
06 feb	ds.	Jan-Peter Prenger
13 feb	pastor	Ben Piepers
20 feb	ds.	Jan-Peter Prenger
27 feb	pastor	Hans Lucassen

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ed.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes december

05-12	Advents Actie	€ 130,65
	Pastoraal werk	€ 63,70
	Bloemengroet	€ 40,20
12-12	Advents Actie	€ 74,40
	Pastoraal werk	€ 37,45
	Bloemengroet	€ 13,65
19-12	Advents Actie	€ 65,50
	Pastoraal werk	€ 40,00
	Bloemengroet	€ 15,00
24-12	Diva dicht bij	€ 70,60
	Pastoraal werk	€ 54,70
	Bloemengroet	€ 7,75
25-12	Diva dicht bij	€ 59,50
	Pastoraal werk	€ 30,00
	Bloemengroet	€ 18,50
26-12	Leger des Heils,	
	Noorderkerk	€ 35,00
	Pastoraal werk	€ 15,00
	Bloemengroet	€ 10,00
Groet	Kitty van Voorst	

Bij de vieringen

(Alle vieringen zijn alleen online te volgen. Mocht dit veranderen dan zullen we dit zo snel mogelijk via de weekbrief, Emmaüsnieuws, website en facebook laten weten.)

Zondag 16 januari lezen we één van de bekendste verhalen uit de bijbel: de bruiloft te Kana. Het verhaal staat ieder jaar op het rooster, en dat is maar goed ook... We verwelkomen de oud dirigent van ons koor: Piet Poot. Hij zal deze viering muzikaal verrijken.

Zondag 23 januari lezen we Johannes 1: 35-51, over de roeping van de discipelen en dan met name over Filippus die Natanaël er bij haalt. Erik speelt op de piano.

Zondag 30 januari heten we Erik de Waard van harte welkom! Andere Erik speelt opnieuw.

Zondag 6 februari vieren we de maaltijd van de Heer en lezen we Lucas 4: 14-30, over een niet zo heel gezellig optreden van Jezus in Nazareth: de mensen worden zelfs woedend op hem! Nellie Schol, opnieuw een oude bekende, is bereid gevonden om voor de muziek te zorgen. Van harte welkom!

Zondag 13 februari is Ben Piepers onze voorganger met Tanja op de piano.

Verslag CoRa vergadering

Samenvatting verslag CoRa vergadering 29 november 2021 (online)

>Nieuw CoRa-lid: In deze vergadering is Jan Boot hartelijk welkom geheten als nieuwe penningmeester.

>Covid. De nieuwste maatregelen i.v.m. Covid voor de kerkdiensten (wel of niet online, hoeveel bezoekers enz.) zijn besproken en zal worden afgestemd met de Beheerscommissie. In elk geval zal de Kerstavond al van tevoren opgenomen worden. Jan-Peter gaat overleggen met Betty Boot over wel/niet vieren van het Avondmaal en in welke vorm.

>Gemeentebijeenkomst 12 december. Deze bijeenkomst wordt 30 november voorbereid door Albert, Jan-Peter, Harrie en Mirella en Peter van de AK. In 2023 moet er een sluitende begroting zijn voor de hele PGE. Er is dan nog

maar 2,8 fte predikantsplaats voor de hele PGE. Daarmee moeten 6 kerkgebouwen bediend worden qua zondagse vieringen. De pastores hebben een overleg gehad en vier opties besproken over hoe met het pastoraat om te gaan. Als CoRa moeten we daar ook over nadenken. Jan-Peter stuurt info hierover op naar de CoRa leden, met het verzoek om voor 15 december te reageren. Ook voor deze situatie is het hebben van een beleidsplan/toekomstvisie van belang. Eerst de gemeente hierin meenemen op 12 december.

>Beleidsontwikkeling. Als CoRa constateren we dat we hiervoor te weinig menskracht kunnen mobiliseren. We moeten goed nadenken over waar we ons als gemeente vooral op moeten richten en daarin ook rekening houden met een scenario van krimp zonder kramp. We wachten eerst de gemeentebijeenkomst af en daarna zoeken we iemand die de interne discussie met een "beleidsteam" zou willen leiden.

>Collecterooster 2022 Dienst ad Wereld (DadW). Doelen die vanuit PGE zijn aangegeven, zoals Meet-inn en het Diakonaal Quotum, zijn opgenomen in het collecterooster. DadW zorgt voor een heldere communicatie naar de gemeente over de collecten 2022.

>Overleg gebouw kerkelijk centrum Emmaüs. Het gesprek over de exploitatie en het beheer van het Kerkelijk Centrum loopt nog steeds door met PGE en HGE (koepel van Kleopas). De kosten voor de PGE, eigenaar van het gebouw, moeten neutraal zijn. De Beheerscommissie inventariseert ook bij de CoRa het gebruik van het gebouw met alle activiteiten.

>Overige zaken

>Pinksteren 2022 wordt een PGE dienst buiten. Hiervoor komt een aparte commissie.

>Het PGE kerkblad gaat geëvalueerd worden. Nagedacht wordt over een andere vorm en inhoud.

>Pastores van de PGE zijn bezig een 40-dagen kalender te maken.

>De vorm van GivT-codes moeten we opnieuw overwegen om zo helder mogelijk te zijn over hoe men, en waaraan men kan geven.

>Over de vragen rond Anbi-status van giften aan Emmaus wordt informatie gegeven naar gemeenteleden.

>De actie Kerkbalans zal door Wim en Pauline Hulsegge gedaan gaan worden in 2022.

>Volgende vergaderingen CoRa: 3 januari (regulier), 14 februari (thema) 2022

Vragen aan secretaris Harrie Breuker:
secretaris@emmaus-ede.nl ; Tel. 06 1533 5838

Vragen aan voorzitter Albert Wielink:
voorzitter@emmaus-ede.nl; Tel. 06 83561997

Givt App



Meer dan 1500 kerken gebruiken nu de Givt App voor hun collectes.

Emmaüs gebruikt het Givt platform in samenwerking met de PGE. (Protestantse Gemeente Ede)

>De helft van de collecte opbrengsten ontvangen wij nu via Givt.

>In 2021 werd er via de Givt App door Emmaüsgangers 1676 x gegeven.

1^e collecte 710 x, 2^e collecte 563 x en 3^e collecte 403 x.

Givt App gebruikers ontvingen onlangs een mail om een overzicht van hun giften te ontvangen.

Net als geven met Givt gaat dit erg eenvoudig.

Met 5 stappen ontvang je per mail de specificatie per dag, collecte en het totaal bedrag van het ingestelde jaar

die je met andere giften kunt verwerken in je belastingaangifte. Bovendien houdt je meer inzicht op je giften.

Zo simpel werkt het: 1) open je Givt App, 2) open menu, 3) ga naar Giften overzicht, 4) log in op je account, 5) kies het jaar en versturen. Binnen enkele seconden ontvang je een mail met je jaaroverzicht overzicht.

Stap 1	Stap 2 ,3	Stap 4
 Givt	 Giften overzicht	E-mailadres Wachtwoord 
Stap 5		
Wil je een giftenoverzicht voor je belastingaangifte downloaden? Kies hieronder het jaar en we versturen het naar je E-mailadres.		

Wil je ook de Givt App gaan gebruiken? Zet deze dan op je mobiele telefoon via de App Store of Google Play. Ben je niet zo vaardig op dit gebied neem dan contact op met de EMMAÜSnieuws redactie@emmaus-ede.nl en zij zorgen voor assistentie.

Cor van Boven

Giften en Belastingen

Sinds vorig jaar is er iets veranderd in hoe je je giften verantwoord in je belasting aangifte en dat leverde bij mensen wat problemen op met het indienen

Hieronder probeer ik het uit tet leggen

Alle Giften aan de PGE bv de vaste vrijwillige bijdrage(VVB) en ander extra giften zoals het solidariteitsfonds kun je het RSIN: 857175415 van de PGE gebruiken, staat ook op hun website.

Maar zult U denken wat dan met de giften aan de CoRa, de beheercommissie en via de GIVT app?

Omdat we administratie technisch onze boekhouding verantwoorden via de PGE kunnen we voor alle deze giften ook het RSIN van de PGE gebruiken, dus RSIN: 857175415 Het feit dat de administratieve verantwoording via de PGE loopt betekend overigens niet automatisch dat deze er inhoudelijk invloed opheeft.

Mocht het toch nog niet duidelijk zijn stuur me even een mailtje, dan probeer ik het in de volgende Emmaüs nieuws nog beter te verwoorden,

met Groet, Mies van Steenbergem

[\(Mies.v.steenbergen@gmail.com\)](mailto:Mies.v.steenbergen@gmail.com)

Welkom in Emmaüs

Als je op zondagochtend in de kerk komt staan er in de hal altijd 1 of 2 mensen om je welkom te heten. Het welkom is natuurlijk belangrijk voor nieuwe bezoekers die nog niet bekend zijn in Emmaüs maar ook voor de vaste bezoekers die vragen hebben of gewoon even een praatje willen maken. Bij de welkom staat een tafel waarop de liturgie voor de dienst ligt (beknopt of uitgebreid), het laatste Emmaüs Nieuws en ook het blauwe infoboekje waarin algemene informatie over Emmaüs staat zoals de vaste activiteiten die georganiseerd worden met telefoonnummers van de werkgroepen. Ook liggen er inschrijfformulieren (en een inleverdoos) voor mensen die graag bij Emmaüs ingeschreven willen worden maar niet een PGE achtergrond hebben. Als je ingeschreven staat bij Emmaüs kunnen we je gemakkelijker vinden als we bijvoorbeeld een bepaalde doelgroep willen bereiken voor een activiteit en je geeft hiermee ook aan dat je bij Emmaüs wilt horen.

Het afgelopen jaar zijn er wat welkomheters gestopt en nu zoeken we nieuwe mensen die ingeroosterd willen worden voor het welkom heten. Je komt een half uur voor de dienst om alles gereed te zetten en je blijft na de dienst iets langer om nog even een praatje te maken met (nieuwe) mensen. Ook zorg je voor het inpakken van de bloemen. Er is een rooster maar als je verhinderd bent kun je altijd makkelijk ruilen met een ander.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden om te helpen bij het welkom? Neem contact op met Ria Pasman, 0610863433

riapasman@gmail.com.

Week van gebed 2022



in Ede
"Licht in het duister"
De jaarlijkse gebedsweek van de Raad van Kerken vindt plaats van 16 tot en met 23 januari 2022.

De startviering is op zondagmiddag 16 januari 2022, om 15.30 uur in de "De Ark", Heyendaal 10 te Ede. De voorganger is wijkpredikant ds. Davy Hoolwerf en er zal o.a. medewerking worden verleend door de Sri Lankaanse gemeente in Ede.

Online via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1908-De-Ark-Ede> .

Aanmelden voor het bijwonen van de viering kan via de link:

<https://www.hervormdede.nl/deark/kerkdiensten/inschrijven-de-ark>.

NB: maximaal 50 personen, daarna wordt de inschrijving gesloten.

Gebedsmomenten gedurende de week

In het gebouw De Wissel aan de Bettekamp 99 te Ede. Aanvang: 20.00 uur.

Een team van voorgangers uit Ede heeft zich bereid verklaard deze gebedsmomenten in te leiden en te begeleiden

Nadere informatie t.z.t. op de de website van de Raad van Kerken in Ede (zie onder).

Aanmelden via: roy.timmerman@gmail.com.

Thematisch in De Ark. Aanvang: 8.30 uur (duren ½ uur). Deze bijeenkomsten zijn i.v.m. corona beperkt toegankelijk.

NB: deze bijeenkomsten zijn niet online te volgen.

Informatie en aanmelden via predikant.deark@hervormdede.nl

Uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende corona maatregelen.

Zie verder de website

www.raadvankerkenede.nl/nieuws.

Namens de Raad van Kerken te Ede:

Albert Schol (voorzitter)

E albertschol@hetnet.nl 06-20531289

Oproep van de Beamerclub

Beste mensen

Elke week maakt een kleine club mensen de liturgie klaar voor verspreiding en maken ze de presentatie voor de zondag.

Tijdens de dienst bedienen zij de laptop zodat in de kerk en via de uitzending de teksten meegelezen en meegezongen kunnen worden. Dit doen we al sinds eind 2008, ja echt waar!

Door een sabbatical en een verhuizing zitten we de komende tijd wat krap in beameraars.

We zijn dus met spoed op zoek naar mensen die;

-of op zondag de presentatie willen verzorgen (de laptop bedienen)

-of in de week ervoor de liturgie willen opmaken en de presentatie willen maken

-of een combinatie van beiden

Ben je geïnteresseerd of zit je nog vol vragen over deze taak maar lijkt het je wel een zinvolle taak binnen Emmaüs, neem dan even contact op met Gerard Peters (0618474537) of Mies van Steenberg (0653606045)

Bloemengroet

19 december: Wim en Nelia van Essen

24 december: Maarten van der Dussen

25 december: Gerjan en Wimmie Denekamp
Andries en Joke Scherpenzeel



Heel erg bedankt voor het prachtige boeket! Wij genieten ervan! Andries en Joke.

9 januari: Thea Groters



In memoriam

Op donderdag 23 december is Erna Meij – de Gast overleden. Ze is 90 jaar geworden.

Samen met Kick is ze vanuit Amstelveen naar Ede verhuisd, en met z'n tweeën hebben ze hier een heel goede tijd gehad, met als één van de hoogtepunten hun 65 jarig huwelijk. Veel hebben ze betekend voor zowel de kerk in Amstelveen als voor Emmaüs. Zo hadden ze jarenlang de verantwoordelijkheid voor de paaskaarsen op zich genomen. Nauwkeurig werd de lijst met de bestelde huispaaskaarsen bijgehouden, en als het zo ver was zorgden ze er via een ingenieus systeem voor dat de goede kaars bij de goede persoon kwam.

De kerk en het geloof hoorde bij Erna. Het waren vanzelfsprekende maar belangrijke onderdelen van haar leven en Emmaüs was dan ook een plek waar ze graag kwam. Ze genoot van de oecumene en vond dat dat echt een meerwaarde had.

Erna was een betrokken vrouw: op de kerk, op de mensen die er kwamen, ook nog steeds op de kerk in Amstelveen – maar uiteindelijk het meest betrokken op haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Trots vertelde ze over hen, maar hoe kan het ook anders: ze had ook de nodige zorgen.

Met en na het overlijden van Kick en het overlijden van hun zoon Jan-Willem brak een moeilijke tijd aan. Lichamelijk ging het steeds wat minder, maar vooral het alleen zijn viel haar zwaar. De laatste maanden van haar leven kon ze gelukkig bij Wimmie en Gerjan en in de Compagnie verblijven, en dat heeft haar goed gedaan.

Op oudejaarsdag hebben we afscheid van haar genomen met de woorden van Psalm 8: over hoe kostbaar een mens, hoe kostbaar Erna voor God en voor haar geliefden was en nog steeds is.

We wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe!

Beste Emmaüsgangers,



Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de lieve kaarten die ik heb gekregen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en nu in het hospice. Het doet me goed dat zoveel mensen aan me

denken. Ik vind het leuk als je me een keer belt of om een keer samen een spelletje te doen.

Hartelijke groet, Emmy Dijkstra,

Telefoon: 0651517259

Actie Kerkebalans



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Beste mensen,

Zoals eerder vermeld krijgt u in de week van 17 januari bericht via een enveloppe die door iemand gebracht en opgehaald wordt, of digitaal over de actie Kerkebalans.

Wij hopen van harte dat u uw steentje wil bijdragen.

Belangrijk om alle onkosten die gepaard gaan met het gebruik maken van het Kerkegebouw, predikant, allerlei andere activiteiten te dekken. Bedankt voor uw ondersteuning, we moeten er met ons allen voor gaan!

Groet Pauline en Wim Hulsegge

Wim@hulsegge.com Tel:0318-623481

Agenda/Activiteiten

Omdat het nog niet duidelijk is op het moment dat we het EMMAÜSnieuws maken wat de nieuwe maatregelen worden, zijn er geen activiteiten gepland.

17 jan Start actie kerkebalans

08 feb 10:00 uur Bijbelgesprekskring

14 feb Sluitingsdatum EMMAÜSnieuws.

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: zondag 20 februari 2022

Sluitingsdatum kopij: maandag 14 februari

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink, Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor

EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com Of bij:

Gonda Schol, Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur te lezen?

redactie@emmaus-ede.nl en vermeld

"EMMAÜSnieuws digitaal".

Website: <https://emmaus-ede.nl>

Facebook: facebook.com/groups/emmaus-ede

CoördinatieRaad: CoRa@emmaus-ede.nl

CoRa: voorzitter@emmaus-ede.nl

CoRa: penningmeester-cora@emmaus-ede.nl

Werkgroepen:

Weeknieuws: weeknieuws@emmaus-ede.nl

EMMAÜSnieuws: redactie@emmaus-ede.nl

Website: website@emmaus-ede.nl

Facebook: facebook@emmaus-ede.nl

Vieringen: viering@emmaus-ede.nl

Communicatie: communicatie@emmaus-ede.nl

Voorganger: Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@emmaus-ede.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede info@emmaus-ede.nl

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045