



EMMAÜS nieuws

19 december 2021 – nummer 259

Kerst

Kerst heeft dit jaar voor mij te maken met het zoeken van perspectief. Vorig jaar ging het daar ook wel over, maar lag het meer op het vlak van Corona en ging het vooral over het vaccin en de hoop en verwachting die daaraan gekoppeld waren. Nu we er haast aan gewend zijn dat er steeds weer andere maatregelen zijn en dat het virus vast nog wel een poos onder ons zal zijn,



komen er andere vragen naar boven die even naar de achtergrond waren verschoven. Het klimaat en de toekomst van onze aarde is misschien wel dé vraag van het moment die even verborgen was. Maar gelukkig was er in november een klimaattop in Glasgow en werden daar omheen allerlei andere activiteiten zoals een klimaatmars georganiseerd. En binnen Emmaüs is er op een indrukwekkende manier over geschilderd. Terwijl ik afgelopen zondag nog een keer de schilderijen in Emmaüs bestudeerde, besepte ik

me ook dat ik 's middags naar Max Verstappen zou gaan kijken. Twee grootheden die absoluut niet bij elkaar passen: kritische, waarschuwendende schilderijen met hoopvolle doorkijkjes tegenover rubber en tegenover rubber en benzine verslindende auto's..



En ik weet dat ik eigenlijk tegen de Formule 1 moet zijn, maar ik vind het ook geweldig interessant en kijk er juist naar uit als er weer een wedstrijd is.

Wie weet herkennen jullie het, maar ik zit zo vaak in dubio over al die verschillende keuzes die ik kan maken: 'Ik wil eigenlijk niet met de auto, maar het regent en er moeten best veel boodschappen komen en dan zou ik twee keer moeten fietsen..' 'Zondag naar de kerk: ik ga maar niet met de fiets want stel je voor dat ik een lekke band krijg.'

'Houtkachel aan?' Ja, laten we maar doen, het is best koud. Bovendien de gasprijs is zo hoog.' Ik geef het eerlijk toe: ik ben er lang niet altijd even goed in om aan het milieu te denken. Soms gewoon heel slecht. En dat is tegelijkertijd niet wat ik wil: Want ik wil de klimaatcrisis wél serieus nemen, en ik vind het



Ook belangrijk en zelfs een Bijbelse opdracht om daar zelf wat aan te doen.

Wat mij daarbij zou kunnen helpen is verhalen van anderen. Hoopvolle verhalen. Verhalen van daadkracht en moed en gewoon voorbeelden en ideeën hoe we het beter zouden kunnen doen.

Voor de kerstviering zou ik heel graag voorbeelden van jullie willen krijgen van hoe jullie dat doen. Hoe ben je milieubewust bezig, wat doe je wel, wat doe je niet, welke maatregelen heb je getroffen, hoe ben je er mee bezig, welke keuzes maak je, enz. Grote voorbeelden, kleine voorbeeldjes – alles wat jij doet, waar je mee bezig bent, wat je van plan bent of wat je al gedaan hebt is méér dan welkom!! Als jullie ze naar mij mailen jpcprenger@gmail.com – dan zou dat heel fijn zijn en kan ik ze met kerst met iedereen delen! Het maakt dus niet uit: het mogen grote verhalen zijn, of hele kleintjes, maar hoe meer, hoe beter, om elkaar op weg te helpen en te inspireren!

Jan-Peter Prenger

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

>Deze keer: Ria Franken



Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

In onze vorige kerk kostte het veel moeite om er tussen te komen. Toen Michel en ik bij Emmaüs

kwamen, destijds nog in de sporthal, werden we wel gezien. Toen de nieuwe kerk klaar was hebben we ons definitief laten overschrijven vanuit de wijkgemeente Ede-Zuid. In Emmaüs wordt niet gekeken naar de verschillen maar naar wat samen bindt. Ik voel me er kind aan huis. Het is wel jammer dat er zo weinig nieuwe jonge mensen bij Emmaüs komen. Ik heb meegedaan aan brainstormsessies. Er zijn ideeën genoeg over hoe we verder zouden kunnen maar daarvoor heb je mensen nodig die de kar trekken. Door Corona ligt nu ook alles stil.

>Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik ben getrouwd met Michel en ik heb een zoon en een schoondochter. Ik werk drie dagen als verpleegkundige voor een groot bedrijf.

Bij Emmaüs ben ik contactpersoon, lid van de groep Welkom en coördineer ik de autodienst. In mijn vrije tijd maak ik graag kaarten. Met Ria, Dorine en José maak ik nu kaartjes voor de kerstattendedies van Emmaüs. Ik zing bij het koor 'Together' in Lunteren. We zingen met name gospels. Erik Onnink is onze pianist. Het lijkt mij erg leuk om een keer met het koor tijdens een viering in Emmaüs te zingen. Samen met Michel wandel en fiets ik veel en we spelen samen op de panfluit. We houden ook van gezelschapsspelen. Af en toe doen we een spelletjesmiddag met Rob en Ria van Emmaüs.

>Wat bindt jou aan Emmaüs?

Je word gezien in Emmaüs. Ik voel verbondenheid. Er wordt niet in hokjes gedacht. Ik leer steeds meer mensen kennen.

Door mijn verschillende taken ontmoet ik ook veel mensen. Als ik onbekende mensen zie maak ik even een praatje.

>Wat zou jij graag willen doen met één of meer mede-Emmaüsgangers? Op dit moment heb ik naast de activiteiten die ik al doe met mensen van Emmaüs geen behoefte aan nieuwe dingen.

>Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Dorine Donkers.



Voedselbank

In de afgelopen weken hebben we gecollecteerd voor een tent voor de voedselbank. Hier een foto's die we gekregen hebben van de voedselbank.



Onze bijdrage is direct en goed gebruikt!

Zaalkoster gezocht!

We zijn op zoek naar een zaalkoster voor op de zondagochtend. Je taak is dan om 1x in de maand op de zondagochtend, met hulp van anderen kosters, de zaal klaar te zetten voor de ochtenddienst. En met de feestdagen ook wel eens op een doordeweekse avond. Denk aan Pasen en kerst. Neem gerust contact met mij op en dan zorg ik er voor dat je een keer, of meerdere keren, kan meelopen om te kijken wat de taken nu precies inhouden.

Je doet dit nooit alleen, je bent altijd met een leuke groep van zo'n 6 personen aanwezig bij het begin van de dienst om alles klaar te zetten. Wie durft???

Met vriendelijke groet,

Lenie Wielink, beheerder 06-18310356,

Mail: beheerder-emmaus@kpnmail.nl

Bijbelgesprekskring

De eerstvolgende bijbelgesprekskring staat gepland op dinsdag 11 januari om 10.00 uur in Emmaüs. Als de omstandigheden en regels niet veranderen gaat het gewoon door! We houden afstand.

Jan-Peter Prenger.

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

Aanvang 11.00 uur

18 dec.	ds.	Jan-Peter Prenger
	14:00 opname v.d.	Kerstnachtdienst
19 dec.	pastor	Ben Piepers
		4 ^e advent
24 dec.	ds	Jan-Peter Prenger
	22:00 uitzending v.d.	Kerstnachtdienst

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

25 dec.	ds.	Jan-Peter Prenger
26 dec.		Geen dienst in Emmaus
		10:00 in Noorderkerk

02 jan.	ds.	Jan-Peter Prenger
		M.v.d.H.
09 jan.	mw.	Loes van Laar
16 jan.	ds.	Jan-Peter Prenger
23 jan.	ds.	Eric de Waard

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes Oktober

07-11	Achter de regenboog	€ 151,75
	Pastoraal werk	€ 81,25
	Bloemengroet	€ 44,50
14-11	Vakantiebureau	€ 92,50
	Pastoraal werk	€ 53,95
	Bloemengroet	€ 20,40
21-11	Vakantiebureau	€ 48,00
	Pastoraal werk	€ 40,50
	Bloemengroet	€ 22,95
28-11	Advent actie	€ 106,68
	Pastoraal werk	€ 44,67
	Bloemengroet	€ 26,25





Bij de vieringen

>Zaterdag 18 december nemen we om 14.00 uur de kerstdienst op. Verre van ideaal natuurlijk (ook nog eens een dag voor de laatste adventszondag.) maar wel van harte uitgenodigd! We gaan luisteren naar liederen die het koor al eerder heeft opgenomen en naar verhalen van hen die er toen 's nachts in Bethlehem bij waren.

>Zondag 19 december, de vierde adventszondag, heten we Ben Piepers van harte welkom! Het zal in deze viering gaan over de geboorte van Johannes (vanaf Lucas 1: 57).

>Vrijdag 24 december, vanaf 22:00 uur uitzending van de 18 december opgenomen Kerstdienst via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

>Zaterdag 25 december, gewoon om 11.00 uur, luisteren we naar een kerstverhaal en zoeken we naar hoop. Paula speelt en zingt en ook het kwartet (of misschien wordt het toch nog een octet) zal meedoen. Geen uitbundige gemeentezang, maar twee keer zingen we met elkaar 'op ingetogen wijze' een kerstlied.

Ondanks alle beperkingen kijk ik er naar uit!

>Zondag 26 december is er geen viering in Emmaüs, maar een gemeenschappelijke viering in de Noorderkerk. Voorgangers: Theo Pieter de Jong, Gerben Westera, Egbert van Dalen en Jan-Peter Prenger. Zonder preek, maar met mooie liederen en inbreng van de cantorij van de Beatrix. Het begint om 10.00 uur.

>Zondag 2 januari staan de wijzen uit het oosten weer op het rooster. Waar ik graag met elkaar over wil nadenken is de laatste zin uit het Bijbelgedeelte (Mattheus 2: 1-12): 'En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.' We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer: Een stukje brood en een slokje wijn om het nieuwe jaar mee in te gaan.



>Zondag 9 januari verwelkomen we Loes van Laar! Voor wie haar niet kent: zij was tot een paar jaar geleden voorganger bij de Vrijzinnige geloofsgemeenschap in Ede en sinds kort werkzaam als geestelijk verzorger bij de Stichting Samen Zorgen.

Van harte welkom bij alle vieringen!
Jan-Peter Prenger

Verhuisd

Lieve mensen,
Wij willen jullie er van op de hoogte brengen dat Tini Knoop niet meer thuis woont.

Haar geestelijke gezondheid is de laatste maanden sterk achteruitgegaan en toen er een kamer in het verzorgingstehuis "het Maanderzand" voor haar beschikbaar kwam, zijn wij tot de conclusie gekomen dat verhuizing naar een verzorgingstehuis zowel voor Tini als voor ons de beste optie is. Maandag 22 november 2021 is ze verhuisd.

Het Nieuwe Cavaljé, Louise Henriettelaan 14 kamer 11, 6713 MH Ede.



Het zou leuk zijn als jullie haar een kaartje sturen.

Met vriendelijk groet,
Wil, Marlies en Jeroen.



Bloemengroet

november en december

7 november: Marrie van de Pol, Ellie van der Veen en Jan-Peter Prenger.

14 november: mw. de Ruiter

21 november: Ad van den Oever

28 november: Wim en Beppie Maljers

5 december: Gerie van Heusden, Zij was bij verrast door de bloemengroet van de Gemeente



12 december: Tini Koops

Bij de schilderijen:

De schilders van Emmaüs hebben mooi werk geleverd: een adventsexpositie hier in de kerkzaal. Advent, wat betekent Komst! En bij ons thema 'het land van de toekomst' ging het over de komst van een nieuwe aarde en hoe deze eruit gaat zien. Jules de Corte was daar in 1974 al niet gerust op. In de rol van Noach zag hij zijn duiven en raven niet terugkeren na hun tocht over de aarde. Slechts een musje slaagde daarin maar stierf in zijn hand. Het schilderij van Jan Boot, hier om de hoek, toont ons de duiven en de raven levenloos op het water. Maar gelukkig Jan heeft ook een prachtige boom op een eiland geschilderd. Er is hoop. En wie goed kijkt naar de schilderijen ziet die hoop steeds terugkeren. Maar het is geen stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Eerder een mensen wordt wakker voor het te laat is. Voor wie via het scherm kijkt is er maar weinig te zien. Ik zal de komende weken de schilderijen als in een adventskalender via de facebooksite de revu laten passeren. Zo kunnen we allemaal met



deze beelden op weg naar kerst en naar we hopen op weg naar een betere wereld.

Hans Dekker



Aline van Willigen:

Ik, jij, wij samen, Het is al begonnen zie je het niet? Aline van Willigen: Vol verwachting bij elkaar. Kijk je met me mee? Zie je dat daar ook? Wat staat daar te gebeuren?



Annie Benjamin:

Altijd zijn mensen al op de vlucht geweest, gegaan. Op de vlucht voor machthebbers, oorlog.

Maar ook: door oorlog mislukken oogsten, ontwricht een samenleving en ook dat heeft invloed op de bodem, heeft gevolgen voor ecosystemen.

Geen vrolijke boodschap, al vertrouw ik op dat nieuwe leven in de Heilige Nacht. Dwars door alles heen gaan we op weg naar een goede toekomst voor allen!

ars door alles heen gaan we op weg naar een goede toekomst voor allen!



Theo Boessenkool:
De groene en vruchtbare stad van de toekomst.



Jeannette van Leeuwen:
Het land van de toekomst kan
overstromen. Met grote gevolgen voor
mensen en bomen.



Hans Dekker (beeld)
Mies van Steenberg (tekst):
De toekomst die voor ons oplicht is veel
belovend. Tenminste de spirituele toekomst. In
gedachten kunnen we ons het mooiste
voorstellen. Helaas is de realiteit anders. Het is
belangrijk om met beide voeten in het heden te
staan, het goede te doen en lief te zijn voor de
wereld en de schepping die er leeft.
Stil maar wacht maar, alles word nieuw.....
Vol verwachting!



Jan Boot:
De raven en de duiven
(Luister naar: Jules De Corte - Het Land Van
De Toekomst).

<https://www.youtube.com/watch?v=Pg0DWDBO4z4>



Annelies Bunschoten:
Vrijheid op de mooie aarde waarvan je niet weet hoe die eruit ziet.



Dieke ten Hove-van Zwol:
Op weg naar het licht.



Toos van Essen
Door toedoen van de mens zijn de 4 elementen (aarde, vuur, water en lucht) niet meer in evenwicht. De aarde wordt bedreigd en hangt aan een zijden draadje. Hoopvol is dat we er zelf wat aan kunnen doen om het tij te keren, dat we kunnen werken aan een betere, nieuwe wereld. God heeft mensen nodig om voor zijn schepping te zorgen!



Jeannette van Leeuwen:
Het land van de toekomst.



Annelies Bunschoten:
Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van
deze is de liefde.

Stringen tijdens vieringen

op 5 en 12 december opgelost. Als u op 5 en/of
12 december de viering in Emmaus hebt
gevolgd via KerkTV, dan heeft u ongetwijfeld
last gehad van haperingen in geluid en beeld.
Inmiddels is de 'verstoorder' gevonden: er was
sprake van defecte apparatuur van Ziggo.
Deze wordt inmiddels vervangen.
De beide vieringen waren wel zonder verstoring
opgenomen en op Kerkdienstgemist.nl gezet.
Dus u kunt beide diensten normaal terugkijken
zonder haperingen.
Maarten van der Dussen

Agenda/Activiteiten

03 jan 20:00 CoRa vergadering (digitaal)
05 jan 10:00 Chronisch zieken/ouderen inloop
05 jan 20:00 Beheerscommissie (digitaal)
10 jan Sluitingsdatum kopij EMMAÛSnieuws
11 jan 10:00 Bijbelgespreksgroep
11 jan 18:00 Eetgroep
12 jan 19:30 Koor
Of de activiteiten fysiek door kunnen gaan,
hangt af van de maatregelen rondom corona.

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÛSnieuws verschijnt op:
zondag 16 januari 2022
Sluitingsdatum kopij: maandag 10 januari
Aanleveren kopij kan per E-mail via:
redactie@emmaus-ede.nl
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede
Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÛSnieuws kunt u melden bij:
Ria Pasman, De Gaullesingel 115,
Telefoon: 0318 641 165
Email: riapasman@gmail.com
Of bij:
Gonda Schol,
Telefoon: 0318 786945
E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u een link om het EMMAÛSnieuws als PDF
in kleur te lezen?
E-mail dan naar: redactie@emmaus-ede.nl
en vermeld EMMAÛSnieuws digitaal'.

Zie ook de website: www.emmaus-ede.nl

Er is ook een (besloten) Facebookgroep:
www.facebook.com/groups/emmaus.ede

Gegevens pastor:
Ds. Jan-Peter Prenger
Telefoon: 0613 848 477
E-mail: jpcprenger@gmail.com

Kerkelijk Centrum Emmaüs
Samenwerkende Kerken
Laan der Verenigde Naties 94
6716 JE Ede
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045
E-mail: info@emmaus-ede.nl