



Zegen

Na de gedachteniszondag vroegen verschillende mensen om de woorden van de zegen. Die volgen hierbij. Ik heb het overigens niet zelf bedacht, maar ik kan de bron niet meer terugvinden.

Dat gezegend is de dag als de brug tussen gisteren en morgen.

Dat de levenskracht van voorouders en de idealen van kinderen je dragen.

Dat vreugde en verdriet om wat geweest is en de verwachtingen naar wat komt je staande houden.

Dat de levenservaring van anderen en de nabijheid van je geliefden je inspireren.

Dat je wortelt in de akker van je leven, dat je voorzichtig, maar onweerstaanbaar uitgroeit tot wie je ten diepste bent.

Dat je leven door te snoeien wat dood is, licht krijgt en uitbot.

Dat je leven door te geleiden wat vergroeid is nieuwe kansen krijgt.

Leef in verbondenheid met wie je voorgingen en na je komen met je geliefden die net als jij op weg zijn.

Leef in verbondenheid met je ziel en luister naar de stem van de stilte.

Ga verder op jouw weg.

De Eeuwige vergezelle jou en hen die bij je horen!

Amen.

Jan-Peter Prenger

CoRa-vergadering

4 oktober 2021 Tijdens deze CoRa-vergadering zijn onder meer de volgende punten aan de orde gekomen:

Jan-Peter heeft 0,2 FTE uitbreiding gekregen om het vertrek van Netta op te vangen.

De nieuwe covid-19 maatregelen. Het standpunt is nu: eigen verantwoordelijkheid van de kerkgangers, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars persoonlijke ruimte. Koffiedrinken wordt weer opgestart.

Een vervolg op de startzondag is niet voorzien vanwege gebrek aan menskracht.

Na de viering van 21 november wordt een bespreking georganiseerd voor en met alle Emmaüsgangers over de toekomstplannen van de PGE. Vanuit de Algemene Kerkenraad van de PGE zijn hierbij de voorzitter en de scriba aanwezig om de plannen toe te lichten. Ook wordt dan – als afgeleide daarvan – gesproken over wat de toekomst van Emmaüs zelf is.

Voor een lunch wordt gezorgd (pannenkoeken!).

De eerste nieuwe registratieformulieren komen binnen en worden verwerkt.

De begroting voor 2022 wordt opgesteld. Het is de eerste die in lijn met de wijkkerken van de PGE wordt opgesteld, zodat een algemene PGE-begroting kan worden vastgesteld. Er is een nieuw registratieprogramma in gebruik genomen (FRIS).

Er is nog steeds een aantal vacatures die dringend ingevuld moeten worden en de CoRa acteert vrijwel op “crepeersterkte”. De meest dringende vacature is die van een nieuwe

penningmeester: de huidige penningmeester is gestopt.

Er wordt een actiegroep gestart voor klimaat en Emmaüs. Daarbij wordt samenwerking met Kleopas gezocht. Contactpersonen vanuit Emmaüs zijn Annie Benjamin en Hans Dekker. Volgende CoRa-vergadering is op 25 oktober a.s.

Wil je ergens op reageren of meer van weten, neem dan contact op met een van de CoRa-leden (zie website en infoboekje).

Meditatie

zondagavond 28 november 19.30 uur (in plaats van 5 december)

Het is altijd goed om anderen te laten delen in iets dat het leven beter kan maken. Iets dat waardevol is op alle niveaus van je persoonlijk leven. Iets dat niet alleen aan de oppervlakte wat deining veroorzaakt, maar dat doordringt tot datgene wat ten diepste betekenis geeft aan je leven.

Wil meditatie helpen, dan moet je ze persoonlijk beoefenen, met regelmaat, als iets heel eenvoudig en verrassend lichamelijk. Alleen het werkelijk ervaren van wat meditatie is, met open geest, zal helpen.

....



OP ADEM KOMEN



Oefenen in een groepje kan hier erg behulpzaam bij zijn, samen tot rust tot inkeer komen. Rust en ontspanning in je lichaam

ervaren doormiddel van adem-oefeningen. Vanuit deze innerlijke rust tot innerlijke vrede komen.

Meditatie geeft zin omdat ze relaties legt in elke richting en op alle vlakken, en alle leeftijden een verbondenheid die er is in een wisselende samenstelling je kunt komen wanneer je er tijd en ruimte voor hebt.

Iets wat we op de eerste zondagavond van de maand met elkaar in het stiltecentrum van Emmaüs met elkaar mogen delen in het mediatiegroepje welke bijeenkomt om 19.30 uur.

Van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Voor meer informatie:

a.scherpenzeel@incompany-ed.nl

Andries Scherpenzeel

Gezocht: chauffeurs

Hartenberg bewoners.

De bewoners van de Hartenberg zijn al jaren lang vaste bezoekers van onze dienst in kerkelijk centrum Emmaüs.

Dit is mogelijk door vrijwillige chauffeurs die de bewoners ophalen en bij hen in de kerk plaatsnemen.

Na afloop van de dienst wordt er met hen koffie gedronken waarna ze weer thuis worden gebracht.

Het gemiddeld aantal rijbeurten wil ik beperken tot maximaal vier per kwartaal.

Omdat in de afgelopen periode een aantal chauffeurs heeft aangegeven te stoppen met het vervoeren van Hartenbergers ben ik op zoek naar nieuwe chauffeurs.

Is het iets voor u of kent u iemand die zou willen rijden neem dan contact op met:

Rob Rosbak

Mobiel: 06 40 16 61 58

E-mail: robrosbak@gmail.com

of spreek mij aan in de kerk.



Uitnodiging

Kerstviering Senioren 2021.

Maandag 20 dec. in het Kerkelijk Centrum

Emmaüs 15.00 – 17.00 uur.

Hartelijk welkom!

Zoals elk jaar wordt er door de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen een kerstbijeenkomst voor senioren georganiseerd.

Dit jaar nodigen we u uit voor koffie met kerstgebak en een aangeklede borrel.

We hopen op een gezellig samenzijn.

Uiteraard onder voorbehoud wat betreft de nodige maatregelen i.v.m. Covid-19.

U kunt zich aanmelden voor deze viering t/m zondag 5 dec. bij

Janke Koopman tel.668496 of per mail

jankekoopman@upcmail.nl of bij

Sia Raatgever tel. 637180 of per mail

c.raatgever@chello.nl

Mocht u vervoer nodig hebben dan regelen wij dat voor u.

Graag vermelden bij aanmelding.

Inloopochtend

De inloopochtend van 18 november a.s. vervalt i.v.m. de ontwikkelingen m.b.t. corona.

Neleke Guldemon.

n.guldemon@gmail.com , 06 42347890.

Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

Aanvang 11.00 uur

14 nov.	pastor	Hans Lucassen
21 nov.	mw.	Marieke de Vries
28 nov.	ds.	Jan-Peter Prenger
05 dec.	ds.	Jan-Peter Prenger
		2 ^e advent, MvdH
12 dec.	ds.	Jan-Peter Prenger
19 dec.	pastor	Ben Piepers
24 dec	ds.	Jan-Peter Prenger
		22.00 uur
25 dec.	ds.	Jan-Peter Prenger
26 dec.		gave viering

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar:

viering@emmaus-edel.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes Oktober

03-10	Kerk in Actie	€ 128,50
	Pastoraal werk	€ 65,40
	Bloemengroet	€ 34,20
10-10	Voedselbank	€ 126,75
	Pastoraal werk	€ 65,40
	Bloemengroet	€ 20,35
17-10	Voedselbank	€ 100,75
	Pastoraal werk	€ 52,85
	Bloemengroet	€ 27,75
24-10	Voedselbank	€ 114,55
	Pastoraal werk	€ 63,75
	Bloemengroet	€ 35,45
30-10	Voedselbank	€ 92,90
	Pastoraal werk	€ 59,95
	Bloemengroet	€ 57,40

Groet, Kitty van Voorst

Komende vieringen

>Zondag 14 november zou ik eigenlijk voorgaan, maar omdat mijn ouders vorig jaar 60 jaar getrouwd waren en het dit weekend zouden vieren, had ik gevraagd of Hans Lucassen de viering wilde overnemen en dat wilde hij. De viering zal in het teken staan van het klimaat. Met Elly op de piano.

>Zondag 21 november heten we Marieke de Vries van harte welkom! Zij is wel vaker bij ons te gast geweest en in 2020 stelde ze zichzelf als volgt voor: "Vanaf eind jaren 90 ben ik lid van het Venster in Veenendaal. Vanuit mijn verbondenheid met het vrijzinnig gedachtengoed heb ik gestudeerd aan de OVP in Bilthoven en deze met succes afgerond. Ik ervaar het als een verrijking om voor te gaan in vrijzinnige vieringen in de regio en waar nodig mensen pastoraal te begeleiden, een eindje op hun levensweg mee te mogen lopen. Wat erg bij me past, is verbinding. Voor mij is religie verbinding, steeds opnieuw verbinden, met jezelf, met de ander, met het Andere. Het is bij mij een verlangen naar kunnen en mogen verbinden. Dat is mijn kern, verbonden met mezelf en met iets dat zich niet noemen laat. Dat kan me steeds opnieuw verwonderen. Iets van die verwondering hoop ik te kunnen delen in de vieringen en de contacten met anderen." Govert speelt op de Piano.

>Zondag 28 november is de eerste zondag van Advent. We lezen een best wel traditioneel Bijbelgedeelte voor deze tijd, maar zeer actueel, over Zacharias en Elizabeth, Lucas 1: 5-25. Over spreken en niet spreken, over goede woorden en slechte woorden. Tanja zorgt voor de muziek.

>Zondag 5 december, met Maaltijd van de Heer en Erik op piano, gaan we verder met de Lucaslezing: 1: 26-38, de engel Gabriël komt bij Maria om te vertellen dat ze zwanger zal zijn. Over schrikken en niet bang hoeven te zijn.



Bloemengroet

17 oktober 2021

Coranne en Ton van Kampen

24 oktober 2021

Jan-Willem en Dorine Donkers

31 oktober 2021 Arjen en Janet Mol



Bedankt voor de mooie bloemen voor ons 25-jarig huwelijk! Arjen en Janet.

07 november 2021 Mw. Van der Pol en Ellie van der Veen

ADVENTSACTIE

In de komende adventsweken collecteren we in Emmaüs voor de Adventsactie 2021 - Gezonde start voor moeder en kind

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzichte van 1990. Het helpt dus enorm deze kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!

Onvoldoende toegang tot zorg
Maar nog altijd halen er jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld malaria of diarree en overlijdt er iedere twee minuten een moeder in het kraambed. Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg.

Hoe helpt Adventsactie?

Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten.

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen. Doneer aan Adventsactie NL89 INGB 0653 1000 00

t.n.v. Adventsactie, Den Haag,
of maak tijdens of na de viering gebruik van uw Givt code ! Van harte aanbevolen !

Namens DADW: Gonda Schol –Roorda



Vieringen van de Raad van Kerken Ede (2021-2022)

Nadat we afgelopen jaar verschillende plannen hebben moeten cancelen, of aanpassen via een

online viering, willen we dit seizoen toch weer aan de slag met een aantal vieringen en andere activiteiten op locatie met bezoekers. We willen daarbij het oecumenisch geluid in Ede weer laten klinken en met mensen uit verschillende kerken of geloofsgemeenschappen en

daarbuiten bij elkaar komen. In de ontmoeting met elkaar kunnen we het woord van Christus: “Opdat zij allen een zijn”, proberen in de praktijk te brengen.

We hopen u bij de vieringen te ontmoeten, met in achtneming van de dan geldende Coronamaatregelen. Ons advies is om daarbij onze website tijdig te raadplegen.

Zie: www.raadvankerkenede.nl

>Adventsvesper: woensdag 15 december 2021
Op woensdagavond 15 december a.s. houden we onze traditionele adventsvesper, ditmaal in de Ericakerk, Ericalaan 1 in Ede. We beginnen om 19.30 uur (inloop met koffie vanaf 19.00 uur) en de vesper zal ongeveer ¾ uur duren. Voorbereiding en uitvoering (zang, gebed, lezingen en meditatie) zullen plaatsvinden door leden van de Basisgemeente Exodus, lid van de Raad van Kerken in Ede. Wij kijken erg uit naar deze viering waar we u van harte voor willen uitnodigen.

>Week van gebed 2022 (Startviering op zondag 16 januari 2022)

Tijdens de Week van gebed voor eenheid in 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

De startviering is op 16 januari 2022, om 17.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk “ De Ark”, Heyendaal 10 te Ede. De voorganger is wijkpredikant ds. Davy Hoolwerf en er zal door een team van betrokkenen uit de wijkkerk en daarbuiten. medewerking worden verleend.

In de daaropvolgende dagen zullen gebedsmomenten worden gehouden in het gebouw “De Wissel aan de Bettiekamp. Wij zijn dan gast van de Jonah gemeente. Aanvang: 20.00 uur. Op het moment van schrijven is deze informatie nog onder voorbehoud.

>Wereldgebedsdag 2022 (vrijdag 4 maart 2022)
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag in maart het gebed opnieuw de wereld rond.

Honderdduizenden mensen voelen zich, in

de 173 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag, door gebed verenigd en bemoedigd. Op deze bijzondere dag is de hele christelijke wereld solidair en maakt de viering van de orde van dienst heel duidelijk dat gebed en actie onafscheidelijk zouden moeten zijn en krijgt het christelijk geloof een internationale, oecumenische dimensie.

De liturgie komt dit jaar uit delen van het Verenigd Koninkrijk.

De jaarlijkse viering in Ede plaats op vrijdag 4 maart 2022 in de R.K. Antoniuskerk aan de Stationsweg. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur 's avonds. Nadere informatie volgt begin 2022.

>Passie 2022 (15 april 2022)

Deze willen we gaan houden op vrijdagavond 15 april 2022 in de Edese wijk Veldhuizen.

Na afloop van de stille tocht, waarin we het kruis willen meedragen, zal de viering worden gehouden om 21.00 uur in de "Open Hof" aan de Hoflaan in Ede. Voorganger zal zijn de wijkpredikant ds. Agnes Gilles van de OpenHofgemeente (PGE). Ook hiervoor geldt: nadere informatie zult u komend voorjaar bijtijds ontvangen. ontvangen.

Noteert u deze data in uw agenda? U bent van harte welkom!

Namens de Raad van Kerken te Ede,
Albert Schol, voorzitter RvK Ede
albertschol@hetnet.nl



Samen met de Kleopasgemeente worden boodschappen ingezameld voor de voedselbank. Ook nu is er een grote behoefte aan levensmiddelen. De actie wordt gehouden in de maanden november en december.

De kratten komen in de hal van de kerk te staan. We starten op 7 november en de laatste inzamelingsdag is op 26 december. Vóór de kerkdienst bent u welkom om uw

levensmiddelen in te leveren. Wat wel: wasmiddelen, koffie, thee, aardappelen, lang houdbare producten in blik of glas, (natuurlijk alleen met geldige houdbaarheidsdatum). Wat niet: producten met alcohol en producten die over de houdbaarheidsdatum zijn.

Doet u weer mee?



Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd en namens de cliënten van de Voedselbank zeggen wij: "Hartelijk dank!"

Werkgroep Dienst aan de Wereld van Kerkelijk Centrum Emmaüs:

Inge Voorbij en Dik Groenendijk

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Gerard Peters

Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

In 1994 zijn wij in de Rietkampen komen wonen en hebben ons bij Emmaüs aangesloten. Het

oecumenische karakter van Emmaüs sprak ons heel erg aan. We kenden dit al vanuit ons vrijwilligerswerk in Wolfheze. In de ziekenhuiskerk daar werden ook oecumenische diensten gehouden. Er was een fijne pastor en er werden andere liederen gezongen. Voordat we in Emmaüs kwamen kerkten we in de Ede-Noord. Via de jongerenvereniging Marturion van Noord hebben Jozien en ik elkaar ooit leren kennen.



Wat wil je graag delen over jezelf?
Ik werk als werkvoorbereider/ tekenaar bij een groot bedrijf in de pluimveesector dat de inrichting van stallen of onderdelen daarvan verzorgt. Het is heel gevarieerd werk en vaak ad-hoc. Ik weet 's ochtends meestal niet hoe de dag er precies uit gaat zien.
Wekelijks ben ik bij Cultura bezig met beeldhouwen. Ik werk met diverse materialen zoals steen, hout, kunststof en metaal.
Ik ben ook regelmatig in het weekend jurylid bij een atletiekwedstrijd. Ik ben daar ooit mee begonnen toen onze zoon op atletiek zat. De wedstrijden zijn overal in het land. Het is heel leuk om te doen.
Voor mijn werk en de kerk zit ik veel achter de computer. Jozien en ik verzorgen het contact met de gastpredikanten. We maken daarvoor ook de liturgie.
Daarnaast zit ik eens in de 5 weken achter de beamer. Dat is ook leuk om te doen. Dit werk ging ook in de coronatijd gewoon door. De beamer was altijd nodig.

Wat bindt jou aan Emmaüs?

Er is veel mogelijk in Emmaüs. Dat komt ook door de verschillende voorgangers en gastpredikanten. Er is veel diversiteit in liederen. Tegenwoordig kunnen we ook liederen beluisteren via de beamer zoals bijvoorbeeld die van Stef Bos in de vieringen van Loes van Laar en Janneke Bron.

De manier van kerkzijn is erg fijn. Er zijn geen verplichtingen, er is geen sociale controle. Daardoor is het wel losser van structuur.

Wat zou jij graag willen doen met één of meer mede-Emmaüsgangers?

Ik ben niet zo van het deelnemen aan of organiseren van activiteiten.

Ik houd meer van het ondersteunen, een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld de viering. Ik heb voederhuisjes en kaarsenstandaards gemaakt voor het Zambiaproject. Zulk soort dingen doe ik graag.

In de tijd die ik over houd naast mijn werk, vrijwilligerswerk en hobby ga ik graag met Jozien kijken naar kunst zoals in het Depot in Wageningen. We houden allebei erg van kunst.

Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Ria Franken

Schilderen voor advent

Dit is een oproep om mee te schilderen aan een mooie serie schilderijen die in de weken van advent een plek krijgen in onze kerkzaal. Het thema is: 'Het land van de toekomst'. Onze hoop is dat leefgemeenschappen van planten, bomen en dieren daar weer leefruimte krijgen en dat wij mensen hier goede zorg voor zullen dragen. Advent krijgt zo de invulling: Komst van een nieuwe aarde, niet in afwachting, maar door actief te handelen. Daarmee sluiten we aan bij de slogan van de klimaatpelgrims op weg naar Glasgow: Geh doch! Gewoon gaan! Ga op weg en bouw mee aan het land van de toekomst. Maar het kan ook anders gaan. Jules de Corte maakte over het land van de toekomst een mooi maar kritisch lied. Met deze variatie

op het verhaal van Noach schetst hij in 1974,
haast een halve eeuw geleden, een door de
mens geruïneerde toekomst:

Het land van de toekomst

Ik heb twee duiven opgelaten, hij en zij Door
simpelweg hun vleugels los te winden
Ze zouden vrijwel zeker, volgens mij
Moeiteloos de juiste richting vinden

Naar het land van de toekomst, het toekomstige
land

Naar het land van de toekomst, het toekomstige
land

Ik heb ze afgewacht totdat de avond viel
Maar nooit is er een spoor van hen gevonden
Met duidelijke twijfels in m'n ziel
Heb ik toen twee raven uitgezonden

Naar het land van de toekomst, het toekomstige
land

Naar het land van de toekomst, het toekomstige
land

Maar ook de raven zijn helaas nooit
weergekeerd
Ik durfde er met niemand over praten
Omdat je tot het laatste toe probeert
Heb ik toen twee mussen losgelaten
Naar het land van de toekomst, het toekomstige
land
Naar het land van de toekomst, het toekomstige
land

De beide mussen kwamen weer, maar vraag
niet hoe
Ze hebben in mijn hand de geest gegeven
Waar glijden we in 's hemelsnaam naartoe
Als er zelfs geen vogel meer kan leven
In het land van de toekomst, het toekomstige
land
In het land van de toekomst, het toekomstige
land
Wat zijn jouw beelden bij het land van de
toekomst en welke rol speelt de mens daarin?
Graag zie ik jouw verbeelding in verf tegemoet.

Helaas wordt samen schilderen in Emmaüs met
de huidige beperkingen te lastig. Daarom
hanteer ik dezelfde werkwijze als bij het 40-
dagentijd project in het voorjaar. Als je meedoet
stuur je mij een mailtje. Je geeft daarin ook aan
wanneer je bij mij thuis het schilderkarton en
indien nodig verf en kwasten komt ophalen. Dat
kan vanaf vrijdag 12 november. Je schilderij
maak je vervolgens thuis en je levert dit uiterlijk
op 25 november bij mij in. Stuur je mail naar:
hansdekkerbox@gmail.com
Hans Dekker

Een paar Advents schilderijen 2020



Aline van Willigen



Annie Benjamin



Jeannette van Leeuwen

Pastoralia

We hebben afgesproken om wat meer te communiceren over Emmaüsgangers die verhuisd zijn of ergens opgenomen zijn om meer en beter met elkaar te kunnen meeleven.

Erna Meij -de Gast is verhuisd naar Huize de Compagnie, appartement 110, Elias Beeckmanlaan 108, 6711 VS Ede.

Emmie Dijkstra verblijft nu in 'De Olijftak', Platteelhof 3, 6711 JK Ede.

Een kaartje zou fijn zijn!

Jan-Peter Prenger





Kerstattenties

Ieder jaar net voor kerst is het een gewoonte om kerstattenties uit te reiken aan mensen die om welke reden dan ook een groet krijgen namens de kerk. Vaak een teken van medeleven.

Onze vraag is als volgt: wilt u mee helpen denken waar de kerstattenties namens de kerk naar toe mogen? Het onderstaande antwoord strookje kunt u hiervoor gebruiken.

Wij zouden het op prijsstellen wanneer u de kerstattentie zelf weg brengt. Via de mail of telefoon krijgt u van één van ons dan bericht waar en wanneer u de kerst attentie kunt ophalen

Tevens zoeken wij gemeenteleden die de kerstattenties willen weg brengen. Meld u aan, samen kunnen wij deze klus klaren. (aanmelden via onderstaande mogelijkheden). Inleveren kan t/m 5 December 2021. E-mailen kan naar; riapasman@gmail.com of e.brouwer-berghege@hetnet.nl

Deponeren in de bus; in de kerk (vanaf 21 November)/ Ria Pasman de Gaullesingel 115 in Ede

Telefonische mag ook Ria Pasman, 0318-641165

Namens de commissie:
Ellen Brouwer en Joke Scherpenzeel

Uw gegevens :

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

Emailadres:.....

Graag een kerstattentie voor:

Naam:.....

Adres:.....

Reden (niet verplicht):.....

Ik meld mij aan als bezorger ja / nee

Zo ja, hoeveel kerstattenties zou u weg willen brengen.....

Telefoonnummer:.....

.....

.....



website



EMMAUSnieuws digitaal



vieren



FaceBook



delen

Pastoraat 75 plussers

Sinds 1 september heeft Joke Groenendijk voor mij afspraken gemaakt met de 80-plussers.

Maar deze 80 plussers zijn nu eventjes 'op'.

Dus we hebben afgesproken om verder te gaan met de 75 – 80 jarigen. Iedereen in die leeftijd kan in de komende tijd een telefoontje van haar verwachten. Eén ding daarbij aangetekend: soms hebben we niet de goede

(telefoon)gegevens – en dan wordt het wel heel lastig om contact te maken.. Het zou fijn zijn als u even zou willen controleren of uw gegevens op de website kloppen. Ga naar

www.emmaus-ede.nl,

klik op 'alleen voor Emmaüsgangers' en vervolgens op 'Emmaüsgangers overzicht' en zoek op je eigen naam en kijk of alle gegevens kloppen. Je moet dan wel even inloggen of inloggegevens aanmaken. Mocht je daarbij hulp nodig hebben: laat het vooral weten!

Jan-Peter Prenger

Agenda/Activiteiten

15 nov. 20:00 CoRa

17 nov. 19:30 Koor

24 nov. 19:30 Koor

28 nov 19:30 Meditatiemoment

01 dec. 10:15 Chron. zieken/ ouderen inloop

01 dec. 19:30 Koor

05 dec. Sluitedatum kerstattenties

13 dec. Sluitedatum kopij EMMAÜSnieuws

14 dec. 10:00 Bijbelgesprekkring

15 dec. 19:30 Koor

20 dec. 10:30 Kerstviering senioren

22 dec. 19:30 Koor

Of de activiteiten fysiek door kunnen gaan, hangt af van de maatregelen rondom corona.



Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op: zondag 19 december 2021

Sluitedatum kopij: maandag 13 december.

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,

Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor

EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, De Gaullesingel 115,

Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij:

Gonda Schol,

Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur te lezen?

E-mail dan naar: redactie@emmaus-ede.nl

en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal'.

Zie ook de website: www.emmaus-ede.nl

Er is ook een (besloten) Facebookgroep:

www.facebook.com/groups/emmaus.ede

Gegevens pastor:

Ds. Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045

E-mail: info@emmaus-ede.nl