



# EMMAÜS nieuws

17 oktober 2021 – nummer 257

## De hemel

Iemand stuurde mij een linkje met een liedje: "Heimwee naar de hemel". Kent u dat nummer? Paul de Munnik en Maarten van Roozendaal zingen het. Zo herkenbaar voor mij. Zo logisch.

Vroeger was de hemel iets met gras en blauwe lucht

Waar je mocht waaien wanneer je tijd voorbij was

Je ziet je vader en je moeder en je dode vrienden weer

En je danste samen door de eeuwigheid

Ja, er was een tijd dat de hemel heel aanraakbaar was. Opa en Oma waren heel dicht bij die hemel, bij de Heere God. Dat was fijn want Opa en Oma konden zo gezellig gelukkig zijn met elkaar. Tot een jaar of zeven, acht heb ik zo de hemel heel concreet ervaren. Net als God en het Goede: een warme wereld, zo veilig en zo logisch. De hemel was een logisch sluitstuk van het beste van ons thuis, het beste van de school, het beste van de zuil waarin ik opgroeide.

Later werd het lastiger. In de drukke fase van het leven loste veel traditioneel geloof op in algemeen beschaafde Nederlandse logica die zich met wetenschap voedde. De hemel kan je nu eenmaal niet waarnemen en logisch is hij ook niet. Als hij in onze vier dimensies gezocht moet worden, waar is hij dan? En als hij niet in ruimte of tijd gezocht moet worden, waar hebben we het dan eigenlijk over? De hemel geldt in Nederland als een intellectueel onverantwoord concept.

Het verdwijnen van de hemel was overigens niet zo ernstig: de aandacht lag niet bij een hiernamaals maar bij dit leven. Carrière, activisme, liefde, vrienden, gezin. Ik kon goed zonder hemel. Het was daarbij wel comfortabel dat ik in die tijd zelf het 'eeuwige leven' had. Niet echt natuurlijk, maar achteraf zie ik dat ik nauwelijks gevoel van eindigheid had. Voor mij was er altijd een morgen, een volgende keer, een streven en een toekomst. Ik was juist bezig met groeien en groter worden. Een hemel wordt pas belangrijk wanneer ons leven, of dat van een geliefde, ophoudt.

Het was toen fijn om met een beetje dedain te denken: 'Nee, die hemel, daar geloof ik niet meer in. Daar sta ik nu boven'. Maar die overmoed wordt bij mij wat minder. Op feiten en intellect kan ik niet leven. Als mens heb ik ook waarheid nodig. Een verhaal dat mij draagt.

Als leraar godsdienst en Filosofie werk ik met jonge mensen. Expliciet christelijk geloof kom ik bij hen niet veel tegen, maar wel verlangen en nieuwsgierigheid. Niet naar feiten, maar wel naar wonderen, naar een vijfde dimensie, naar energieën en spirituele krachten. Naar waarheid om te voelen. Ze zoeken naar de toverstof die van materie leven maakt, van feiten een verhaal. Ze zijn best geïnteresseerd in de werkelijkheid, maar de oerknaltheorie vinden ze niet geloofwaardig omdat het leven zo zinloos en toevallig wordt in dit verhaal. Een goed verhaal is een verhaal dat werkt. Als ik bijvoorbeeld inlog in mijn Raborekening zie ik dat ik 841,32 euro op mijn rekening heb.

Maar wat is dat, zo'n digitale euro? Toch niet meer dan wat bites op een goed beveiligde server? Maar als ik bij bakker Bart zes en een halve euro weg-pin krijg ik in ruil drie gesneden tarwebroden mee. De bakker en ik geloven allebei dat die bites waarde hebben. Dat is een goed verhaal, dat werkt.

Een ander voorbeeldje: Veel leerlingen van mij geloven in keuzevrijheid. Ze geloven dat ze zelf kiezen hoe ze zich kleden en wat ze met hun leven doen. Ik denk dan: wel toevallig dat jullie allemaal de spijkerbroek kiezen en allemaal 'zo hoog mogelijk' je school willen doorlopen, maar ze verzekeren mij dat dit echt hun eigen, persoonlijke, in vrijheid gemaakte keuze is. De werkelijkheid van keuzevrijheid is niet zo belangrijk. Het geloof is genoeg om hun een gevoel van eigenaarschap over hun leven te geven. Een gevoel waar ze van gaan stralen. Het geloof werkt.

Wat ik fijn vind aan onze kerkgemeenschap is, dat ook wij leven met onbewezen waarheid en een krachtig verhaal. Wij geloven in het goede. Wij geloven dat liefde bestaat. Dat je niet in boosheid of wrok, maar in vertrouwen kan leven; dat er een diepe goedheid onder het leven schuil gaat. Dat je nooit bang hoeft te zijn. Vaak deel ik die overtuiging, hoe onwaarschijnlijk ook. Het doet me goed. Het werkt.

Zo heb ik ook zin om weer in de hemel te gaan geloven, al is het maar parttime. Geloven in verbondenheid door de dood heen. In goedheid, die heel echt is maar buiten ons gezichtsveld ligt. In een plaats buiten onze rationele wereld en aan de overkant van de dood waar wij een plekje krijgen en tot ons recht komen. En dat wij dan heel ontspannen verbonden zijn met onszelf en met elkaar, net zoals de engelen.

De hemel is gemaakt van verhalen, geloof en toverstof. Dat is niet alleen iets voor kinderen. Ik laat me graag meenemen.

Jaap Neerken

## Thuis of in Emmaüs?

'Komt iedereen weer terug in kerk na Corona?' Het is een vraag waar een half jaar geleden niemand een antwoord op had. Je kon het natuurlijk ook niet weten, maar er was wel een vermoeden: het zal wel een stukje leger zijn dan we gewend waren. Het was trouwens niet alleen een vraag voor ons – ik zag dezelfde vraag met grote regelmaat op sociale media en in de kranten voorbij komen. Zeker binnen de PKN hield men rekening met een sterkere en snellere kerkverlating dan eerdere prognoses deden vermoeden.

Nu we een paar vieringen zonder beperking konden houden lijkt het er inderdaad op dat er mensen zijn die thuisblijven. Maar is dat eigenlijk wel zo erg? En bovendien: betekent dat ook dat mensen de kerk verlaten?

Nog niet zo lang geleden sprak ik met iemand over de zondagse vieringen en hoe fijn hij het vond om vanuit huis op de laptop te kijken.

'Geen afleiding, de voorganger is duidelijk in beeld, alles is goed te verstaan, maar vooral: op deze manier zijn er niet al te veel prikkels.

En dus vier en zing ik rustig in mijn eentje aan de keukentafel mee. Voor hem was het feit dat we in Corona-tijd extra aandacht zijn gaan besteden aan de uitzendingen een uitkomst.

Niet zo in beeld, maar nauw betrokken bij Emmaüs en zeker geen kerkverlater. Deze meneer laat wel zien dat thuis kijken voor hem, en waarschijnlijk geldt dat ook wel voor anderen, zo z'n voordelen heeft: rustig en niet afgeleid worden. In Coronatijd waren er minder mensen en was het sowieso minder druk op straat en in de winkels en dat was voor mensen die gevoelig zijn voor veel lawaai of veel beweging best plezierig. En nu alles weer (bijna) kan, is het ineens ook wel weer erg druk. Ik hoor ook opvallend veel mensen die erg moeten wennen aan 'zoveel mensen om hen heen' en er ook erg moe van worden. Andere mensen daarentegen willen graag weer naar de kerk om juist zoveel mogelijk mensen te ontmoeten. Zingen is pas zingen als je dat samen met anderen doet - en zij

vinden juist dat ze thuis afgeleid worden en niet echt kunnen meedoen.

Allebei is goed, zou ik zeggen. Het is gewoon mooi dat het op twee manieren kan! En ja, er zijn natuurlijk ook mensen die kerkverlater zijn geworden en niet meer in de kerk en ook niet thuis meevieren. Maar dat was anders ook wel het geval geweest.

Jan-Peter Prenger

## Bijbelgesprekskring

12-oktober hadden we een mooie bijeenkomst waarbij we Johannes 9 lasen. Een heftig verhaal met oordelen omdat we zo blind kunnen zijn, maar we zochten met elkaar naar mogelijkheden om toch wat meer te zien. Voor de volgende keer is iedereen opnieuw van harte welkom, dinsdagmorgen 9 november om 10.00 uur in Emmaüs.

Jan-Peter Prenger

## Inloopochtend

donderdag 21 oktober 2021,  
Familiegeschiedenis.

Familiegeschiedenis gaat over mensen, dat is altijd boeiend en verrassend. Je kunt denken aan je stamboom uitzoeken, aan verhalen, herinneringen en familiefoto's. Neleke Guldemond vertelt over de zoektocht naar een boerderij in de familie in Noord-Groningen, landarbeiders en spoorwegaarbeiders en een loopbaan in de scheepsbouw. We maken ook een uitstapje naar Parijs.

10.00 uur inloop met koffie, 10.30 uur presentatie, 12.00 uur einde bijeenkomst.

Contact: Neleke Guldemond

06-42347890 of 642534

[n.guldemond@gmail.com](mailto:n.guldemond@gmail.com)

## Vieringen:

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, [dussen.maarten@net.hcc.nl](mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl)

Aanvang 11.00 uur

17 okt.	pastor	Hans Boerkamp
24 okt.	mw.	Janneke Bron
31 okt.	ds.	Jan-Peter Prenger
07 nov.	ds.	Jan-Peter Prenger Allerzielen
14 nov.	ds.	Jan-Peter Prenger
21 nov.	mw.	Marieke de Vries
28 nov.	ds.	Jan-Peter Prenger

## Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar emailadres:

[viering@emmaus-ed.nl](mailto:viering@emmaus-ed.nl)

graag zaterdag voor 12.00 uur.

## Collectes september 2021

05-09	Bake for life	81,25
	Pastoraal in de wijk	40,80
	Bloemengroet	27,35
12-09	Bake for life	126,55
	Pastoraal in de wijk	73,05
	Bloemengroet	58,30
19-09	Pax vredesweek.	43,50
	Pastoraal in de wijk	29,80
	Bloemengroet	17,25
26-09	Hulp in de wijk	193,02
	Pastoraal in de wijk	78,85
	Bloemengroet	52,40

## Bij de vieringen

>Zondag 17 oktober heten we Hans Boerkamp van harte welkom! Met Govert op de piano.

>En op zondag 24 oktober zijn we blij om Janneke Bron weer in ons midden te hebben! Tanja bespeelt de piano.

Zondag 31 oktober lezen we Johannes 9. Een lang Bijbelgedeelte over de genezing van een blinde man, maar met Farizeeën die het niet willen geloven en het bijzonder ingewikkeld lijken te vinden dat juist Jezus deze man heeft genezen. Paula zal ons muzikaal begeleiden en ik vermoed dat ze ook wel zal zingen.

>Zondag 7 november, de eerste zondag na Allerzielen, gedenken we hen die in het afgelopen jaar overleden zijn:  
Maria Alfonsa Christina Kuijper-Bosdriesz (Rie)

Jacob Eliza Vegter (Jaap)

Herman Posthuma

Geertje Maria Bouter (Geer)

Magdalena Jacoba Uithol - Woudenberg (Leny)

Naast deze Emmaüsgangers gedenken we ook hen die door ons en de Eeuwige gekend zijn en zo gemist worden. Iedereen heeft zelf de gelegenheid om een kaars voor iemand aan te steken, maar mocht u iemand genoemd willen hebben: mail zijn of haar naam aan mij door of schrijf haar/zijn naam in het inlegvel in het voorbedenboek dat bij de vieringen in de kerk ligt. Tanja zorgt voor de muziek.

Jan-Peter Prenger

## Bloemengroet:

19 september 2021 Emmy Dijkstra

26 september 2021 Piet Poot en

Ruud van der Linden

### Bedankt!

Beste mensen

Zondag 26 september, werd in meerdere opzichten een bijzondere dag voor mij.

Aangezien ik mij iets minder vermoeid voelde, startte ik mijn zondag met deelname aan de dienst in de Maria Virgo Regina kerk in

Bennekom. Zij vierden daar Parochie dag/startzondag onder het thema Samen Leven. Fijn om na lange tijd weer veel bekenden te ontmoeten. Zeer voldaan keerde ik naar huis terug.

Na een korte rust werd ik verrast door mevrouw Koopman, die mij met een prachtige bos bloemen kwam verrassen, namens Emmaüs, die hoe bijzonder ook, deze dag stil stond bij haar inmiddels 25-jarig bestaan. Een initiatief, waaraan mijn moeder, Marrieta van der Linden vol enthousiasme door de jaren heen heeft mee kunnen werken en vieren. Omzien naar elkaar is en blijft ook binnen het thema Samen Leven de centrale opdracht. Nogmaals dank voor de mooie bloemengroet

Ruud van der Linden

Prof Schermerhornpark 26

03 oktober 2021 Neline van Essen

Neline van Essen was heel blij en verrast met de bloemen die Thea bracht namens Emmaüs.



10 oktober 2021 Nico Koopman

## Beheer website Emmaüs

Emmaüs heeft een website, dat weet iedereen natuurlijk. Via de website kun je gemakkelijk zien welke voorganger er volgende week (of over twee maanden) in de viering staat, welke activiteiten er zijn, je kunt je plekje in de viering reserveren en nog veel meer.

De eerste versie website is gebouwd door Marieke Berting in 2009. In 2012 zijn we overgegaan naar het befaamde NING platform, in 2017 heb ik samen met René Anker de huidige versie gebouwd op basis van Wordpress. Al met al ben ik nu 12 jaar actief bezig met bouw, onderhoud en redactie van de website.

De meesten van jullie zullen inmiddels wel weten dat Dorine en ik een huis gaan bouwen in Olst bij Deventer. De bouw hiervan zal waarschijnlijk komend voorjaar van start gaan. Om deze reden stop ik per 1 januari a.s. met een aantal taken voor Emmaüs, waaronder ook de website.

Op korte termijn is er dus behoefte aan een aantal nieuwe mensen die deze taak/taken van mij kunnen overnemen. De komende maanden ben ik nog in de buurt om mensen te coachen en te trainen, daarna wordt het lastiger (of volgen er facturen 😊)

Om welke taken gaat het, en wat moet je kunnen c.q. willen leren?

>Administrator (admin) zijn. Dat houdt in: de techniek van het platform Wordpress snappen, plug-ins kunnen implementeren of juist weggooien, emailadressen voor gebruikers(groepen) in de gemeente aanmaken etc.

>Webredacteur(s): het plaatsen van nieuwsberichten en het doorvoeren van tekstuele wijzigingen op de site (bijvoorbeeld de introductie en de liturgie van de viering en de digitale versie van EMMAÛSnieuws). Hiervoor is veel minder technische kennis nodig, als je een webformulier kunt invullen bij de gemeente, dan kun je dit ook. Er draait momenteel al een klein team van

webredacteurs, waar je dit werk samen mee doet.

>Mailbox beheer: er komt regelmatig mail binnen via algemene emailadres van Emmaüs: [info@emmaus-ede.nl](mailto:info@emmaus-ede.nl) Dat moet worden beoordeeld en doorgestuurd naar de juiste ontvangers in de gemeente, de Cora, Dienst aan de wereld etc.

>Beheer Mailchimp communicatieplatform (voor nieuwsbrieven weeknieuws etc). Gebruikers bijhouden, overlijdensberichten sturen, evt. mailings verzorgen (het opmaken en verzenden van het Weeknieuws wordt al gedaan door Annie Benjamin)

Voor alle duidelijkheid: je hoeft dit dus niet allemaal te kunnen of te willen, als er een deel bij zit dat je wat lijkt, kan dat natuurlijk ook!

Wil je meer info? Meld je dan even bij mij: [donkers@emmaus-ede.nl](mailto:donkers@emmaus-ede.nl) 06 24734729  
Jan-willem Donkers

## Gesprekskring

Beste mensen,

Graag willen we onze gesprekskring uitbreiden en we zijn op zoek naar mensen die graag mee willen doen.

Momenteel bestaat de kring uit 4 personen en we komen elke eerste dinsdagavond van de maand tussen 20.00uur en 22:00 uur bij elkaar.

We behandelen allerlei onderwerpen over het leven, geloof, wat ons bezig houdt, soms behandelen we Bijbelteksten of een boek dat ons aanspreekt.

Het ontmoeten van elkaar is ook belangrijk en betrokken bij elkaar zijn! Het maakt niet uit welke (kerkelijke) achtergrond je bent en leeftijd speelt ook geen rol.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kom gerust eens kijken. Het adres waar het gehouden wordt: de Gaullesingel 42.

Heb je vragen dan kan je mij bellen of mailen: tel: 0318 623481, mailadres:

[pauline@hulsegge.com](mailto:pauline@hulsegge.com)

Hartelijke groet, Pauline Hulsegge

## Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Dit keer: Maureen Wittendorp

Hoe ben je bij Emmaüs terecht gekomen?

Ik kom nu zo'n 3 jaar in Emmaüs. Jaren was ik zoekende. Ik heb verschillende kerken bezocht. Ik ben in de Beatrixkerk geweest. Dat vond ik best een fijne plek. Een sportmaatje vertelde me over Emmaüs. Toen ik daar kwam voelde dat direct goed. Het is laagdrempelig en iedereen is welkom.

Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik kom uit Arnhem. Ik woon 25 jaar in de Maandereng met mijn man en 2 kinderen. Ik werk elke dag, al 22 jaar bij hetzelfde bedrijf. Daarnaast ben ik graag creatief bezig: Ik haak, brei en maak voorwerpen van kraaltjes. Ook sport ik, doe aan moderne jazzdance en zing bij het Emmaüskoor. Ik houd erg van zingen en dansen.

Mijn zoon zingt bij het jongerenkoor Sint Antonius. Mijn man, van huis uit katholiek, gaat daar regelmatig luisteren.

Mijn leven verloopt rustig maar fijn. Gelukkig heb ik nog weinig nare dingen meegemaakt.

Wat bindt jou aan Emmaüs?

Ik zing in het koor van Emmaüs. Daarnaast rijd ik mensen naar de kerk. Zo kom je met diverse mensen in contact.

De vieringen in Emmaüs zijn prettig. De preken zijn goed te volgen. Dat ben ik ook van huis uit gewend. We gingen naar een "lichte" kerk. Het is ook fijn dat er verschillende voorgangers zijn.

Het oecumenische karakter van Emmaüs spreekt mij erg aan. Ik vind het mooi dat in Emmaüs alle geloven er mogen zijn, ook het boeddhisme van Dhjana. Ik reed haar naar de kerk toen ze ziek was.

De laatste tijd ben ik minder in Emmaüs omdat ik mijn moeder bezoek die wat meer aandacht nodig heeft nu ze ouder wordt.



Wat zou jij graag willen doen met één of meer mede Emmaüsganger?

Als het weer kan zou ik graag samen gezellige dingen doen zoals creatieve workshops of samen eten.

Per 1 september gaan we weer zingen met het Emmaüskoor. Dat is ook fijn.

Met mensen van het koor heb ik ook een keer meegezongen bij de kerstvieringen van de Hartenberg. Dat was een bijzondere ervaring. Dat wil ik nog wel een keer doen. Daar neem ik graag vrij voor.

Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering? Gerard Peters

## Vakantie

Vanaf vrijdag 15 oktober tot en met 24 oktober ben ik met vakantie. Mocht het nodig zijn, dan kunt u het beste contact opnemen met het pastorale meldpunt van de katholieke parochie: 06-51676004

Jan-Peter Prenger

## Verbonden met EMMAÜS

Beste Emmaüsgangers, iedereen die zich verbonden voelt met onze gemeenschap. Wij willen graag jullie allemaal kunnen bereiken om bv. bijzondere diensten of gebeurtenissen onder jullie aandacht te brengen. Ook als we iets specifiek aan een bepaalde doelgroep willen sturen. Bijvoorbeeld aan alle mensen boven een bepaalde leeftijd (voor de kerstviering) of alle jeugd tussen 12 en 18 jaar (voor een nieuwe activiteit) of alle mensen het afgelopen jaar lid zijn geworden van Emmaüs (voor een kennismakingsavond).  
Verbetering actuele informatie

Ons bestand van Emmaüsgangers is op dit moment onvolledig. Iedereen die lid is van de PGE staat geregistreerd in hun administratie. Deze gegevens staan in het Scipio programma dat wordt beheerd door het Kerkelijk Bureau van PGE. Bij Emmaüs hebben Jan-Peter Prenger en Frank van Netten (met Ria Pasman als reserve) toegang tot het programma.

Van een aantal Emmaüs leden die geen lid zijn van de PGE hebben we een lijst (in Excel) maar in dat bestand zitten nu eigenlijk zoveel fouten dat het niet werkbaar is.

Wat gaan we doen?

We gaan nu een overzichtelijke administratie opzetten, die voldoet aan alle eisen van volledigheid en zorgvuldigheid. We willen mensen die nu niet in het Scipio bestand staan daarin opnemen. Daarvoor moeten we hen vragen of wij hun gegevens mogen opnemen in dit systeem. Het voordeel is dat mutaties zoals verhuizingen enz. tijdig kunnen worden aangepast en dat deze lijst gemakkelijk actueel gehouden kan worden. (NB: Scipio is niet verbonden met het PGE-lidmaatschap, deze voert louter de uitvoerende administratie. Alle Emmaüsgangers: protestants, katholiek, luthers, vrijzinnig, ongebonden, anderszins kunnen opgenomen worden onder Emmaüs)

Wat vragen we?

Er komt een inschrijfformulier dat je kunt invullen. Voor de duidelijkheid: het is niet verplicht, je geeft ermee aan dat je bij Emmaüs hoort en geïnteresseerd bent in de verbinding met onze gemeenschap en informatie die we aan je willen sturen. Het gegevensbestand van Scipio is veilig, neutraal en met onze aanpak voldoen we ook aan alle privacy-eisen.

Er zijn bij inschrijving van Lid van onze gemeenschap verschillende mogelijkheden. (Als je PKN-lid bent dan sta je waarschijnlijk al ingeschreven)

Je bent lid van de RK gemeenschap of een PKN kerkgenootschap, dan kun je in Scipio laten registreren als gastlid.

Je bent lid van een ander kerkgenootschap of ongebonden, dan kun je in Scipio laten registreren als vriend.

Hiermee geef je te kennen dat je bij Emmaüs aangesloten bent. Je krijgt informatie die voor jou bestemd is.

Als je je verbonden weet aan een geloofsgemeenschap is het ook mogelijk om jaarlijks een financiële bijdrage naar draagkracht te geven aan deze gemeenschap. De leden van de PGE en de zTitus Brandsma-parochie krijgen jaarlijks een verzoek om een kerkelijke bijdrage (VVB).

Leden van andere kerkgenootschappen en leden die niet zijn aangesloten bij een kerkgenootschap vragen we om een vrijwillige bijdrage rechtstreeks aan ons.

Voor vragen en inschrijven kun je terecht bij Kitty van Voorst en Ria Pasman.

Het formulier ligt voor elke dienst in de kerk bij de welkoms personen en is te downloaden van onze website <https://emmaus-edede.nl/2021/09/29/ledenadministratie-emmaus/>

## Versterking

voor de redactie EMMAÜSnieuws  
De redactie van het EMMAÜSnieuws komt één keer per maand bij elkaar op de 2<sup>e</sup> maandag van de maand om 20.00 uur. We nemen dan samen de kopij door voor het komende EMMAÜSnieuws. Meestal duurt deze “vergadering” een half uur tot maximaal een uur, dat is afhankelijk van de hoeveelheid kopij en hoe lang we nog bijpraten met elkaar. Arie en ik zouden het fijn vinden als er mensen zijn die onze redactie komen versterken. Dus lijkt het je wat om mee te doen en te denken voor het EMMAÜSnieuws, meld je dan aan bij Arie de Niet (0318-461413) of Betty Boot (0318-624693) of stuur een mail naar: [redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)  
Redactie EMMAÜSnieuws

## Agenda/Activiteiten

21 okt. 10:00 Inloop  
21 okt. 20:00 Besprek 't samen  
25 okt. 20:00 CoRa  
27 okt. 19:30 Koor  
03 nov. 10:15 Chron. zieken/ouderen inloop  
03 nov. 19:30 Koor  
03 nov. 20:00 Beheerscommissie vergadering  
07 nov. 19:30 Meditatiemoment  
08 nov. 20:00 CoRa voorbespreking  
08 nov. 20:00 Sluiting kopij EMMAÜSnieuws  
09 nov. 10:00 Bijbelgesprekskring  
09 nov. 17:00 Eetgroep  
09 nov. 19:30 Kerkrentmeesters bijeenkomst  
10 nov. 19:30 Koor  
17 nov. 19:30 Koor  
18 nov. 10:00 Inloop  
22 nov. 20:00 CoRa  
24 nov. 19:30 Koor  
01 dec. 10:15 Chron. zieken/ouderen inloop  
01 dec. 19:30 Koor

## Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op:  
zondag 14 november 2021  
Sluitingsdatum kopij: maandag 8 november  
Aanleveren kopij kan per E-mail via:  
[redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)  
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,  
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede  
Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:  
Ria Pasman, De Gaullesingel 115,  
Telefoon: 0318 641 165  
Email: [riapasman@gmail.com](mailto:riapasman@gmail.com)  
Of bij:  
Gonda Schol,  
Telefoon: 0318 786945  
E-mail: [gonda.schol@gmail.com](mailto:gonda.schol@gmail.com)

Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur te lezen?  
E-mail dan naar: [redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)  
en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal'.

Zie ook de website: [www.emmaus-ede.nl](http://www.emmaus-ede.nl)

Er is ook een (besloten) Facebookgroep:  
[www.facebook.com/groups/emmaus.ede](http://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)

Gegevens pastor:  
Ds. Jan-Peter Prenger  
Telefoon: 0613 848 477  
E-mail: [jpcprenger@gmail.com](mailto:jpcprenger@gmail.com)

Kerkelijk Centrum Emmaüs  
Samenwerkende Kerken  
Laan der Verenigde Naties 94  
6716 JE Ede  
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045  
E-mail: [info@emmaus-ede.nl](mailto:info@emmaus-ede.nl)