



Taizé - een terugblik.

Het was maar één week (zondagmorgen vertrokken we om 7 uur en zondagavond om 20.30 uur waren we weer terug bij de kerk), maar wat kan er in 8 dagen veel gebeuren! Een verslag aan de hand van vier thema's: de vieringen, de taken, de vlag, wat neem ik mee.

De vieringen zijn niet te vergelijken met de vieringen zoals we die in Emmaüs kennen. Het zijn eigenlijk ook geen vieringen, maar meer gebeden: het ochtend-, middag- en avondgebed om respectievelijk 8.15 uur, 12.30 uur en 20.30 uur. Iedereen zit, met mondkapje, op 1,5 meter op de grond of een gebedskrukje. Een enkeling die snel last heeft van zijn of haar lijf zit op de stenen trapjes die her en der in het gebouw aanwezig zijn. De liturgie is eenvoudig: >er worden liederen met een niet al te moeilijke melodie een keer of 10 herhaald, al dan niet met tussenzang van één van de broeders.

>er is één lezing uit de bijbel die in verschillende talen wordt voorgelezen.
>'s morgens is er communie en wordt de hostie of gezegend brood gedeeld.
>op vrijdagavond kun je na de viering bidden bij het kruis: alles wat je op je hart hebt kun je neerleggen bij het kruis.

>zaterdagavond wordt de opstanding gevierd en wordt het licht gedeeld.
>centraal in iedere viering is de stilte: een zoektocht naar jezelf, naar rust, leegte: een oefening in loslaten en overgave.
>In totaal waren er deze week een kleine 700 kerkgangers, waarvan 150 ouderen. De rest was jonger dan 30.

Vanaf de eerste viering op zondagavond ging iedereen mee naar alle gebeden. Bijzonder om te zien dat jongeren die normaalgesproken er niet aan zouden moeten denken om 7 dagen lang 3 x per dag naar de kerk te gaan dat deze week zonder tegenzin deden. Sterker nog: de vieringen werden zeer gewaardeerd en vaak ging men na het eindsignaal niet meteen weg maar bleef nog zeker een kwartier, en soms zelfs véél langer, zitten.



Vrijdag- en zaterdagnacht zat er rond half 12 nog steeds iemand van onze groep in de kerk te luisteren, te schrijven, te lezen en mee te zingen.

Iedereen die een week naar Taizé komt krijgt een *taak*. Er moet natuurlijk van alles gedaan worden: de wc's moeten schoon, er moet worden afgewassen, eten gekookt, de kerk moet worden gestofzuigd, mensen moeten welkom worden geheten en wegwijs gemaakt, er moet iemand in de bediening zijn van de kiosk, enz. enz. En dit wordt allemaal door de bezoekers gedaan. Sommige taken duren niet zo lang (afwassen bijvoorbeeld duurt max. anderhalf uur), maar er is één taak die de hele middag in beslag nam: die van 'animateur' in Olinda. Olinda is de plek waar kinderen met hun ouders hun eigen programma volgen. Sannah en Stijn hadden zich (helaas..) opgegeven voor deze taak. De taak bestond uit het



voorbereiden en opvoeren van een toneelstukje en vervolgens was er iets van een creatieve verwerking en een spel. Op zich heel leuk, alleen: het duurde veel te lang. En er is nog zoveel meer te beleven in Taizé: de stiltetuin, theedrinken om 17.00 uur met alle andere jongeren, workshops (o.a. het instuderen van

liederen), enz. En als je de hele middag naar Olinda moet heb je dus nergens anders tijd voor. En dat is niet leuk voor iemand die voor de eerste keer in Taizé is. Je loopt ook de kans om de gesprekken met de Nederlandse broeder Sebastiaan te missen. Maar na heel wat heen en weer gepraat lukte het Sannah en Stijn om bij beide ontmoetingen met alle andere Nederlandse jongeren en frère Sebastien te zijn. Gelukkig maar, want dergelijke gesprekken horen er bij en maken van Taizé de echte Taizé-experience.

De *vlag* speelde deze week gewild én ongewild een hoofdrol en zorgde ervoor



dat veel mensen in Taizé zich de groep uit Ede zullen herinneren.. Eén van ons vond van te voren dat wij onze naam als LHBTI-gemeenschap eer aan moesten doen en had daarom de regenboogvlag meegenomen. Vanaf de eerste dag wapperde hij op ons kampement. Totdat donderdag een briefje aan de vlag was vastgemaakt met de dringende vraag of de eigenaar van deze vlag contact zou willen opnemen met broeder Henri. Dat beloofde niet veel goeds... Want het gerucht ging dat als je je bij een broeder moest melden (bijvoorbeeld omdat je 's nachts teveel lawaai had gemaakt of boven op een bus was gaan zitten), je de kans liep om voor vijf jaar geschorst te worden en dat je hele groep dan 5 jaar lang niet naar Taizé mocht komen. Zo'n

vaart zou het wel niet lopen dachten we, maar goed, je weet maar nooit. Maar ineens waren wij (of in ieder geval de vlag) onderwerp van gesprek in heel Taizé. Iedereen had het erover en was benieuwd: wat gaat er gebeuren? We hadden bedacht: hoe dan ook, die vlag gaat niet weg. En als die vlag weg moet, gaan wij weg. We spraken af dat we het er eerst met broeder Sebastiaan over zouden hebben. En toevallig hadden we die middag al een ontmoeting met hem. Toen wij erover begonnen zei hij: Ah, jullie zijn van de vlag.

Vervolgens vertelde hij dat de broeders



eigenlijk geen enkele vlag in Taizé wilden hebben. Want het was in het verleden gebeurd dat Nederlanders hun vlag meenamen en Duitsers en Spanjaarden ook hun eigen vlag – en daar was eerst nog niet zo heel veel mis mee, maar toen kwam ook de Baskische vlag. En dat zorgde begrijpelijkerwijze voor nogal wat opschudding. En zo kun je je voorstellen dat ze niet wilden dat er vlaggen van landen die op politiek gespannen voet met elkaar stonden in Taizé zouden komen te hangen. En vanaf dat moment hadden ze bedacht dat het beter was als er helemaal geen vlaggen meer zouden hangen.

Vervolg op pagina -5-

Vieringen

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

Aanvang 11.00 uur

| | | |
|--------|-----|---|
| 15 aug | mw. | Janneke Bron |
| 22 aug | | geen viering, Heideweekviering in Beatrixkerk 10.00 uur |
| 29 aug | ds. | Jan-Peter Prenger |
| 05 sep | ds. | Jan-Peter Prenger, Maaltijd van de Heer |
| 12 sep | ds. | Jan-Peter Prenger |
| 19 sep | ds. | Erik de Waard |
| 26 sep | ds. | Jan-Peter Prenger |

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar emailadres:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes juli 2021

| | | |
|-------|----------------------|--------|
| 04-07 | Hulp in de wijk | 101,15 |
| | Pastoraal en kerk | 49,63 |
| | Bloemengroet | 7,50 |
| 11-07 | Hulp in de wijk | 112,55 |
| | Pastoraal en kerk | 46,00 |
| 18-07 | Achter de regenboog | 79,75 |
| | Pastoraal en kerk | 38,75 |
| | Bloemengroet | 27,30 |
| 25-07 | Achter de regenboog | 65,25 |
| | Pastoraal en kerk | 33,25 |
| | Bloemengroet | 20,20 |
| | Pastoraal in de wijk | 63,70 |
| | Bloemengroet | 24,50 |

Bij de vieringen

Zondag 22 augustus: Heideweekviering.

Ook Emmaüs doet mee met de alternatieve Heideweek viering van de PGE. Door het besluit van het Heideweekbestuur om de Heideweek niet door te laten gaan is ook de oecumenische Heideweekviering vervallen. De PGE heeft nu, als alternatief hiervoor, op zondag 22 augustus een gezamenlijke kerkdienst georganiseerd in de Beatrixkerk, aanvang is 10.00 uur. Voorganger is ds. G. van Belzen uit Leusden. Samen met de PGE-wijkkerken doet ook Emmaüs hieraan mee.

De Beatrixkerk is open voor aanmelden door het invullen van het aanmeldformulier op:

[Aanmelden \(beatrixkerk.nl\)](https://www.beatrixkerk.nl).

En natuurlijk is ook deze kerkdienst online te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1312-Beatrixkerk-Ede>.

Zondag 29 augustus lezen we uit Johannes 6: 60-71, een verhaal over geloof en ongeloof. Best ingewikkelde vragen: wat is geloven? En als je zegt wat je gelooft: wát geloof je dan? En nog een vraag: Als je zegt dat je niet gelooft, geloof je dan nergens in?

Op zondag 5 september vieren we de Maaltijd van de Heer en nemen we 'officieel' afscheid van Netta Hakkenberg als pastoraal werker binnen Emmaüs. Op het leesrooster staat opnieuw een gedeelte uit Johannes: Hoofdstuk 7: 1-25, over Jezus die onderricht geeft. En de mensen vragen zich af: hoe kan het dat hij zoveel kennis heeft terwijl hij zelf nooit onderricht heeft gehad? Het gaat in dit

stuk over het verschil tussen kennis doorgeven en leren.

Ik kijk uit naar zondag 12 september: de Startzondag! Het zou zo mooi zijn als we dat weer met z'n allen zouden kunnen vieren! Het plan is op dit moment om ons te bezinnen op een nieuw begin, of misschien wel beter: bezinnen op een doorstart. En daarbij kijken we natuurlijk terug naar de tijd die achter ons ligt: Wat hebben de afgelopen anderhalf jaar met ons gedaan? Het lijkt ons goed om daar met elkaar bij stil te staan. Het wordt een viering met stilte en zoeken, maar ook met vreugde en hoop op toekomst! Met schilderen en meditatie, met een Taizé-introductie en samen-zijn en samen lunchen. Hopelijk.....

Zondag 19 september heten we ds. Erik de Waard van harte welkom!

Feliciteatie

Op 21 juli (gemeentehuis) en op 23 juli (kerk) zijn Reinier en Louise Kleiman getrouwd

Op hun trouwkaart staat: 'We have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abids in love abide in God, and God in him.' (1 John 4: 16).

We wensen hen heel veel geluk en de liefde van de Eeuwige toe! Hun adres is: Langenhorst 817, 6714 LM, Ede.

Vervolg van: Taizé – een terugblik

Ook niet van bijvoorbeeld Greenpeace of WNF. Maar op dat moment kwam broeder Henri toevallig langsgelopen en Sebastiaan sprak hem aan en vertelde dat wij de groep van de vlag waren. Broeder Henri moest nog even iets anders doen, maar tien minuten later kwam hij om met ons praten. Hij had een beetje hetzelfde verhaal: ze waren bang dat vlaggen onderscheid maken tussen mensen, vlaggen stellen grenzen en bakenen af: wij tegenover zij. Bovendien zei hij, ging het gerucht dat wij de vlag mee hadden genomen naar het ontbijt en dat de Hongaren daar aanstoot aan hadden genomen. Wij vertelden dat de vlag alleen maar bij onze tenten heeft gehangen, en dat van de Hongaren geloofden we ook niet. 'En', zei Mattijn, 'het is wel zo dat vlaggen van landen mensen verdelen, maar de regenboogvlag is geen landenvlag en al helemaal geen vlag die mensen buitensluit. Het is een vlag van liefde en inclusie. Wij willen laten zien dat wij de LHBTI-gemeenschap een warm hart toedragen en dat wij geen onderscheid maken en dat wij iedereen accepteren en hem/haar/hen de liefde gunnen. En dat is de boodschap die wij willen uitdragen. Om anderen een hart onder de riem te steken'. Broeder Henri reageerde erg begripvol. Hij vertelde dat het ook niet zijn bedoeling was dat wij de vlag weg zouden halen, maar dat hij het er wel graag met ons over wilde hebben. Wat hem betreft mocht de vlag gewoon blijven wapperen. Hij was geraakt door de woorden van Mattijn en voelde met hem en ons mee – dat was aan alles te merken. Maar als er alsnog allerlei klachten zouden komen of dat er andere

onrust zou ontstaan zou hij opnieuw met ons komen praten. Hier konden wij goed mee leven en we waren trots op en blij met de vlag!

Gelukkig kwamen er geen klachten en ontstond er geen onrust, integendeel: de volgende avond lag er een briefje van een meisje: 'Ik zag jullie regenboogvlag. Dat deed me goed! Daardoor voel ik me hier een stuk minder eenzaam. Zou je langs willen komen om met mij te praten over geloof en LHBTI?' Kan het nog mooier?? Zondagmorgen, vlak voordat we weer naar huis gingen, kwam broeder Henri langs met een cadeau (een afbeelding van de icoon Jezus met een vriend) voor Mattijn: 'Voor mijn regenboogvlagvriend'. Hoe geweldig om je uit te spreken en zulke prachtige gesprekken te hebben, zo serieus genomen te worden en écht iets te hebben betekend voor in ieder geval één meisje! Alleen deze ervaring maakte deze reis tot iets om nooit meer te vergeten.

En nu wat we meenemen.

Het is een vraag die altijd gesteld wordt: wat kun je van Taizé meenemen naar huis? Op zich niet zo heel veel.. Al die prachtige mensen die we ontmoet hebben gaan gewoon weer naar hun eigen huis in Hamburg, Leeuwarden, Salzburg, Lissabon en Hengelo. De broeders blijven in Taizé en de stiltetuin is ook alleen daar te vinden. En, zegt iedereen, je kunt Taizé niet thuis vertellen. Dat moet je proeven, zien, voelen, ruiken, daar moet je zijn en alles wat er gebeurt in je opnemen. Maar dat is voor een groot deel waar, maar tegelijk vind ik het belangrijk om te zoeken naar woorden die in de buurt komen van wat we ervaren en beleefd hebben. We moeten het proberen, net zolang tot we

denken: ja, dit komt wel ongeveer in de buurt. Zo was het.

We gaan een poging doen. Daarom schrijven we er nu over. En een tweede poging gaan we doen tijdens de startzondag: één van de workshops zal door ons verzorgd worden en is een kennismaking met Taizé.



Ontmoeting met broeder Sebastiaan

Jan-Peter Prenger

Benoeming

Kandidaat priester Titus Parochie.

Met vreugde delen wij u mee dat per 1 september a.s. onze bisschop, kardinaal Eijk, voor onze parochie heeft benoemd: Mr. Erik Rozeman

In het afgelopen jaar heeft Erik zijn pastorale stage in onze parochie voltooid. De beperkte bezetting van het pastorale team en de lopende projecten in de parochie heeft de bisschop doen besluiten aan hem het verzoek voor te leggen een eerste benoeming in dezelfde parochie te willen aanvaarden. Hierop heeft Erik van harte "ja" gezegd.

We zijn blij met zijn bereidheid en wensen hem een vruchtbare start in het pastoraat. Erik wordt benoemd in een voltijds aanstelling voor onbepaalde tijd als kandidaat priester.

Bron: Nieuwsbrief Katholiek Ede

Onze bloemengroet:

Zondag 18 juli: Gerard Kaat en Hanneke van de Kooij

Zondag 25 juli: Wimmie en Gerjan Denekamp en familie Loppersum. Mede namens mijn man wil ik bekende en onbekende Emmaüsgangers bedanken voor de bloemen die hier in het revalidatiecentrum Mooi-land namens u bezorgd werden.

Hartelijke groet van Leny en Kor Loppersum

Zondag 1 augustus dienst in Open Hof

Zondag 8 augustus: Elly van Liempt: Blij, dankbaar en ontroerd toen ik hoorde dat ik de bloemen mee mocht nemen. Dank jullie wel! En wat was het een mooie dienst vanmorgen met dank aan Ben Piepers.



Groet

van Eef Heuvelink.

21 Juli ben ik weer op bezoek geweest bij Eef Heuvelink. Eef woont in Leiden, dichtbij haar dochter.

Eef woont daar in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Sinds een val vorig jaar is zij nu ook afhankelijk van een rolstoel.

Eef woont daar leuk, in een kleine groep, wat voor haar nu erg vertrouwd is.



Samen met haar man Jo, heeft zij in de Rietkampen gewoond en hebben samen veel gedaan in de Emmaüs.

Bij deze een groet van haar aan ons allen, want Eef vraagt nog steeds hoe het met ons gaat in de Emmaüs.

Gr.Ellen Brouwer

Delen

Hoe kun je delen met de doelen van de week?

A) Met de Givt app voor alle collectes of

B) D.m.v. van bankoverschrijvingen voor 1^e collecte op de genoemde rekening t.n.v. en o.v.v. van het weekdoel.

Voor de 2^e en 3e collecte gebruikt u ons rekeningnummer

NL67 SNSB 0989 486 834 t.n.v.

Samenwerkende kerken o.v.v.

2^e collecte Pastoraal wijkwerk.

3e collecte Bloemengroet.

C) Contant of collectebonnen in de mandjes

QR-codes

Met een QR-code scanner App op je tablet of smart telefoon, ga je via deze QR-codes direct naar het internetadres van je keuze.





Kopij sluitingsdatum: maandag 6 september

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op:
zondag 12 september 2021

Sluitingsdatum kopij: maandag 6 september

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ede.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,

Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor

EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, De Gaullesingel 115,

Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij:

Gonda Schol,

Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als
PDF in kleur te lezen?

E-mail dan naar: redactie@emmaus-ede.nl
en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal'.

Zie ook de website: www.emmaus-ede.nl

Er is ook een (besloten) Facebookgroep:

www.facebook.com/groups/emmaus-ede

Gegevens pastor:

Ds Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

6716 JE Ede

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045

E-mail: info@emmaus-ede.nl