



# EMMAÜS nieuws

18 juli 2021 – nummer 254

## Taizé

Taizé...

Wat moet ik over Taizé vertellen? Wat KAN ik over Taizé vertellen? We kwamen zondagmiddag rond 17:00 uur aan en na een wat rommelige aankomst werden we welkom geheten, werd ons gewezen waar we onze tent neer konden zetten en konden we ons gaan inschrijven voor een weektaak. Toen begon de puzzel van het opzetten van de tenten en niet lang erna was het tijd om te gaan eten. Simpel, maar lekker. Na het eten was het tijd voor de avonddienst. Dit was eigenlijk het eerste moment dat we echt te maken kregen met Taizé als concept en niet alleen de plaats. Het was een bijzondere, meertalige dienst en iets heel anders dan ik gewend ben. Misschien ook wel anders dan ik verwacht had, maar ik weet ook niet zo goed wat ik verwachtte. Het overgrote deel van de dienst bestaat uit het zingen van Taizé liederen, met of zonder solo door een van de broeders. Tussendoor een enkele keer een korte tekst door een of meerdere van de broeders zoals een gebed en een korte schriftlezing. En ook een stilte van een paar minuten. Het geheel heeft een bijzonder effect. Je ziet het nummer van het Taizé lied wat we gaan zingen op verschillende digitale bordjes verschijnen en iedereen zoekt het op en probeert mee

te zingen, maar het valt niet op wanneer jou dat niet helemaal lukt. Er is geen liturgie het loopt gewoon allemaal in elkaar over en iedereen lijkt te weten wanneer ze in moeten zetten met zingen en wanneer we ophouden. En dan ergens tussendoor het moment van stilte. Een moment wat ook weer heel natuurlijk verloopt. Het lijkt allemaal een vloeiend geheel in de dienst, als meerdere onderdelen van een groter geheel. Het organische van het groeit zo en vormt een geheel, dat zie je ook in de kerk terug. Aan de originele kerk zijn steeds meer stukken aangebouwd en daardoor krijgt het geheel een heel bijzondere vorm, maar alles lijkt toch een geheel te vormen. Na de dienst was het alweer bijna tijd om naar bed te gaan.

Na de warme zonnige dag van gisteren is het vandaag een hele omslag. Op het moment dat ik dit typ giet het van de regen en rolt de donder rond. Het is niet de hele dag zo nat geweest, maar wel regenachtig. De dag begon vandaag met het ochtendgebed om 8:30. Ook dit was weer een bijzondere ervaring. Deze keer zaten we op de grond in plaats van op een bankje en op de een of andere manier voelde dat voor mij veel meer als een verbinding met de anderen die er zaten. Na de dienst was het ontbijt en wat

ook weer prima was. Na het ontbijt was het tijd om naar de kerk te lopen om naar de Bijbelstudie groepjes te gaan. Eerst vertelde een van de broeders wat over de achtergrond van het verhaal en wat eraan vooraf was gegaan in de bijbel. Hierna gingen we uiteen in groepjes van ongeveer 8 man. In deze groepjes gingen we aan de hand van dat een klein stukje uit de bijbel in gesprek. Het ging daarbij niet zozeer om de tekst zelf, maar om de concepten en thema's die in het verhaal naar voren komen. We zaten met allemaal verschillende mensen, ook uit verschillende landen, bij elkaar en dit zorgde voor een interessant gesprek. Hierna was het alweer tijd voor de middagdienst en daarna de lunch. Na de lunch was het tijd voor onze taken. Normaal gesproken zou ik daar niet heel blij mee zijn, in mijn vakantie aan het werk gezet worden. Hier was het echter de normaalste zaak en was het oprecht ook wel gezellig. Afhankelijk van je taak ben je een gedeelte of de hele middag bezig. Als je maar een gedeelte van de dag bezig bent is er de rest van de middag tijd voor jezelf, voor ontmoetingen, voor eventuele workshops en andere dingen. Zo zit ik nu dit stukje te typen voor de Emmaüs. Zo meteen is het tijd voor thee later weer voor het eten en de avonddienst. We gaan zien wat de rest van de week ons brengt, maar de eerste dag is in ieder geval interessant en vol indrukken geweest.

Esther Peters

## Taizé (2)

Op het moment dat ik dit schrijf ben ik samen met Esther, Sannah, Mattijn en Stijn, 4 van de 9 jongeren die eigenlijk

naar Zambia zouden gaan in Taizé. Het leek ons een op zich goede manier om het Zambia-traject af te sluiten. Natuurlijk jammer dat we niet naar Zambia konden, maar Taizé is een prima alternatief, hoewel het natuurlijk niet te vergelijken is met het project van Aids-wezen in Zambia..

Taizé is een van oorsprong protestantse broedergemeenschap in het midden van Frankrijk (800 kilometer van Ede). In Taizé leven ongeveer 100 broeders, maar er zijn nog veel meer broeders die, verbonden aan Taizé, op andere plekken in de wereld werken. Zo vertelde broeder Sebastiaan dat een viertal broeders een gemeenschap waren begonnen in een buitenwijk van Parijs – een buitenwijk waar de omstandigheden schrijnend zijn: onveiligheid en geweld en heel veel coronabesmettingen en - doden. Vanmorgen ging de Bijbelstudie over Exodus 3 – de roeping van Mozes. Broeder John (afkomstig uit de USA, maar al honderd jaar (vertelde hij) woonachtig in Taizé, vertelt onderhoudend en erg gericht op vandaag over Mozes. Over zijn identiteitscrisis (wie ben ik – ben ik Egyptenaar of niet, ben ik schaapherder of wat eigenlijk..), over dat je juist als je kwetsbaar bent op de een of andere manier opener staat voor iets nieuws, voor andere geluiden. En de kwetsbare, ontheemde Mozes ontmoet God in een brandende braamstruik die niet verbrandt: in het gewone iets bijzonders zien. Deze middag hebben we verder gepraat met een groepje Duitsers, Nederlanders en een Zwitser over wat je geraakt heeft en waar je mee bezig bent. Bijzonder hoe in één gesprek de meest persoonlijke ervaringen worden gedeeld!

En bovenal: dat er niemand is die zegt hoe het zit, maar nieuwsgierig luistert naar wat de ander zegt.  
Jan-Peter Prenger

## BESPREEK HET SAMEN

Het nieuwe programma van **Bespreek het Samen** staat online! De samenwerkende kerken in Ede hebben weer een aantrekkelijk programma samengesteld met 70 activiteiten. Deze zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht kerkelijke afkomst of gezindte. Ook als u niet kerkelijk bent betrokken, bent u van harte welkom. Neem dus gerust een bekende mee.

U kunt zich samen met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Het aanbod bestaat onder andere uit lezingen over geloof en samenleving, theater, muziek maken, muziek luisteren en bijbels koken.

Zoek naar de onderwerpen die u aanspreken en geef u vóór 7 september op via [www.bespreekhetsamen-ede.nl](http://www.bespreekhetsamen-ede.nl). U bent van harte welkom!

Mocht u hierbij hulp nodig hebben, neem dan contact op met:  
Janet of Arjen Mol, 0318-690197

## Vieringen

Ook online live, of later te volgen via:  
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/evens>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, [dussen.maarten@net.hcc.nl](mailto:dussen.maarten@net.hcc.nl)

Aanvang 11.00 uur

18 juli	ds.	Erik de Waard	25 juli
	pastor	Hans Boerkamp	
01 aug		Dienst in de Open Hof (10.00 uur)	
08 aug	pastor	Ben Piepers	Open Hof bij ons
15 aug	mw.	Janneke Bron	
22 aug		Geen viering	
		Heideweekviering	
29 aug	ds.	Jan-Peter Prenger	

## Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar emailadres:

[viering@emmaus-ede.nl](mailto:viering@emmaus-ede.nl)

graag zaterdag voor 12.00 uur.

## Collectes juni 2021

06-06	Fietsambulance	68,25
	Pastoraal in de wijk	38,75
	Bloemengroet	18,50
13-06	Fietsambulance	97,30
	Pastoraal in de wijk	63,70
	Bloemengroet	24,50
20-06	St. Peculier Anak.	97,00
	Pastoraal in de wijk	73,40
	Bloemengroet	26,00
27-06	St. Peculier Anak.	78,25
	Pastoraal in de wijk	49,75
	Bloemengroet	24,00

## Bij de vieringen

Een groot aantal gastvoorgangers, de komende weken: Zondag 18 juli ds. Erik de Waard, zondag 25 juli pastor Hans Boerkamp, 1 augustus is de viering samen met de Open Hof in de Open Hof, zondag 8 augustus komt Ben Piepers en zondag 15 augustus Janneke Bron. Juist in de vakantieperiode van harte welkom bij al deze vieringen!

Zondag 22 augustus ligt ik er even uit: Dit is de Heideweekviering in het openluchttheater. In deze prachtige omgeving, omringd door mooie muziek en als Edese mensen van binnen en buiten de kerk verbonden met elkaar, kunt u luisteren naar een inspirerend verhaal van een bijzondere gastspreker! Dit jaar is dat Jacobine Geel. De muzikale ondersteuning is door het keer In Between olv Myra van der Jagt. Erik speelt op de piano. Het geheel staat onder leiding van ds. Caroline Oosterveen. Het Openluchttheater is open vanaf 10.30 en om 11.00 uur begint de viering. Voor meer info en aanmelden: [www.bespreekhetsamen-edo.nl](http://www.bespreekhetsamen-edo.nl)  
Jan-Peter

## Vakantie

Van vrijdag 23 juli tot en met zondag 22 augustus ben ik met vakantie. Mocht het nodig zijn: op de beveiligde pagina van de website komt een lijst met predikanten/voorgangers te staan die beschikbaar zijn.

Jan-Peter

## Onze bloemengroet:

Zondag 20 juni: Willem van der Kamp

Zondag 27 juni: Lenie Wielink

Zondag 4 juli: Sonja Demilt

Zondag 11 juli: Jos Mulder



## Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

Deze keer: Anneke Bammens



Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen?

Wij wilden onze oudste zoon laten dopen. In de Open Hof, waar we toen naar toe gingen, zou voorlopig geen doopdienst zijn. Hans van de Linden vertelde ons dat

er in Emmaüs wel snel een doopviering zou zijn. We zijn toen naar een viering geweest. Dat beviel goed. Mijn man sprak de sfeer direct aan. Ik moest wel wat wennen. Ik vond het in eerste instantie wat onrustig door de inbreng van diverse mensen.

We hebben onze zoon in Emmaüs laten dopen en zijn daarna gebleven. Ook onze tweede zoon is in Emmaüs gedoopt. De samenwerking van de diverse kerken vind ik heel mooi. Vroeger zat ik op het Taborjongerenkoor. De ene keer zongen we in de Open Hof bij de Taborgemeente en de andere keer bij de Gereformeerden.

Dat was eigenlijk heel raar. Later zijn deze twee kerken samen gegaan.

In Emmaüs werkten destijds 5 kerken samen. Je moet niet kijken naar verschillen maar juist naar de overeenkomsten.

Mijn man heeft destijds vanuit zijn professie ook nog meegedacht over de constructie van enkele liturgische meubels van Emmaüs, die zijn ontworpen door Hans van de Linden.

Wat wil je graag delen over jezelf?

Ik ben al ca. 16 jaar lid van de vrouwenkring van Emmaüs. Jaren heeft Marijke van de Bos deze kring geleid en na haar heeft Afien Faas dit een tijdje gedaan. Op dit moment is er geen leiding en zijn er nog 4 mensen over van deze groep. Nieuwe mensen zijn heel erg welkom. De leeftijd varieert nu tussen de 50 en de 60. Maar leeftijd is eigenlijk niet belangrijk. Ook mannen zijn welkom. Op de 1<sup>e</sup> dinsdag van de maand komen we bij elkaar. De ideeën komen uit de

groep zelf. Het kan een boekbespreking zijn maar ook iets heel anders. Alles is bespreekbaar. Het zijn altijd hele fijne avonden. Het geeft verdieping. We delen ook lief en leed met elkaar.

Ik ben ook nog een tijdje lector geweest. Op dit moment ben ik niet actief in de Emmaüs omdat ik bezig ben met een opleiding tot verzorgende. Ik loop stage bij de ouderenpsychiatrie in Bennekom. Ik was directiesecretaresse maar wilde heel graag meer met mensen werken. Een sociaal beroep geeft veel voldoening. Ik had daarvoor al een opleiding tot massagetherapeut gedaan. Sinds 2018 heb ik een eigen praktijk. Nu werk ik nog 1 dag in de week als masseur vanwege mijn opleiding. Voor het Zambiaproject heb ik ook nog enkele behandelingen aangeboden.

Ik heb altijd geleerd tijdens mijn werk. Soms was dit in het kader van mijn werk en later om een switch te kunnen maken naar een sociaal beroep. Voor mij geldt: Niets doen is stilstaan.

Wat bindt jou aan Emmaüs?

In Emmaüs vallen de grenzen tussen geloven weg,

Je ziet de gebruiken van de diverse kerken wel terug zoals bijvoorbeeld de wierook.

Experimenteren met diverse vormen zoals de agapèvieringen spreekt mij wel aan. Steeds meer wordt gezocht naar nieuwe vormen waarbij de gemeenteleden mogen meedenken.

Ook is er een grote inbreng van gemeenteleden. Het is niet alleen maar consumeren. Iedereen draagt zijn steentje bij.

Ik kom in Emmaüs voor het complete plaatje. De preek, het zingen, de ontmoeting. Maar het zingen is wel favoriet. Ik houd heel erg van zingen. Met het Taborjongerenkoor kwamen we in diverse kerken. Dat was een mooie tijd met elkaar. Ik heb nooit meer een koor gevonden met dit repertoire, zowel moderne als klassieke muziek.

Wat zou jij graag willen doen met één of meer mede-Emmaüsgangers?

De Veiling voor Zambia vond ik erg leuk. Er was nog een mooi doel ook. Ik heb hierdoor gezeild met Peter van Leeuwen en nog wat mensen. Bij dit soort activiteiten voel je verbondenheid. Ik mis saamhorigheid in Emmaüs. Een onderlinge band is er niet en daar heb ik wel behoefte aan. Ik ga ook altijd naar de huiskameravonden. Dat zijn hele waardevolle avonden. Daar voel ik die verbondenheid wel. Het zou mooi zijn als er een paar keer per jaar een gezamenlijke activiteit was. Op deze manier leer je mensen beter kennen. In de kerk spreek je weinig mensen, meestal alleen degenen die bij je zitten.

Tekst: Toos van Essen

Wie volgende keer geïnterviewd wordt is nog niet bekend, maar dit interview komt in het septembernummer van Emmaüsnieuws.

## Inzameling Voedselbank

Op de woensdagavonden van de afgelopen maanden mei en juni zijn levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Ede.

Dit is weer een groot succes geworden! Leden van Emmaüs en van Kleopas hebben erg goed hun best gedaan. Zelfs op de laatste avond was de opbrengst 8 overvolle kratten. Allen die mee hebben gedaan héél hartelijk bedankt.

Namens de werkgroep Dienst aan de Wereld,  
Gonda, Kitty, Inge, Jan en Dik



## Delen

Hoe kun je delen met de doelen van de week?

A) Met de Givt app voor alle collectes of  
B) D.m.v. van bankoverschrijvingen voor 1<sup>e</sup> collecte op de genoemde rekening t.n.v. en o.v.v. van het weekdoel.

Voor de 2<sup>e</sup> collecte gebruikt u ons rekeningnummer

NL67 SNSB 0989 486 834 t.n.v.

Samenwerkende kerken o.v.v.

2<sup>e</sup> collecte Pastoraal wijkwerk.

C) Contant of collectebonnen in de mandjes

## QR-codes

Met een QR-code scanner App op je tablet of smart telefoon, ga je via deze QR-codes direct naar het internetadres van je keuze.





## Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op:  
zondag 15 augustus 2021

Sluitingsdatum kopij: maandag 9 augustus

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

[redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,  
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede

Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor  
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasmaan, De Gaullesingel 115,

Telefoon: 0318 641 165

Email: [riapasman@gmail.com](mailto:riapasman@gmail.com)

Of bij:

Gonda Schol,

Telefoon: 0318 786945

E-mail: [gonda.schol@gmail.com](mailto:gonda.schol@gmail.com)

Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als  
PDF in kleur te lezen?

E-mail dan naar: [redactie@emmaus-ede.nl](mailto:redactie@emmaus-ede.nl)  
en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal'.

Zie ook de website: [www.emmaus-ede.nl](http://www.emmaus-ede.nl)

Er is ook een (besloten) Facebookgroep:

[www.facebook.com/groups/emmaus.ede](https://www.facebook.com/groups/emmaus.ede)

Gegevens pastor:

Ds Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: [jpcprenger@gmail.com](mailto:jpcprenger@gmail.com)

Gegevens pastoraal werker:

**Tot 1 augustus 2021**

Netta Hakkenberg

Telefoon: 0318 300833

E-mail: [nhakkenberg@emmaus-ede.nl](mailto:nhakkenberg@emmaus-ede.nl)

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045



E-mail: [info@emmaus-edo.nl](mailto:info@emmaus-edo.nl)