



EMMAÜS nieuws

20 juni 2021 – nummer 253

Wees mij nabij

“Abide with me; fast falls the eventide”

Een ontmoeting in het ziekenhuis al een tijdje geleden.

Ze ligt op een 6-persoons kamer, meteen links naast de deur. We begroeten elkaar en ik ga naast haar bed zitten. Zomaar vraagt ze me: 'vind je het goed als ik even mijn ogen dicht doe'. 'Ja hoor', antwoord ik. En daar ligt ze met gesloten ogen, haar kleine hoofd met de witte haartjes rusten in de berg kussens die zorgt dat ze comfortabel ligt.

Ik zit en wacht.

Na tien minuten doet ze haar ogen weer open en kijkt allereerst of ik er nog ben. 'Dat was fijn', verzucht ze. Ik wacht opnieuw.

'Weet je', zegt ze, 'ik krijg best bezoek, maar ze zijn zo druk. Dan gaan ze van alles over zichzelf en anderen vertellen. Ik weet wel, ze bedoelen het goed, maar het past niet in mijn hoofd, ik word er alleen maar moe van.'

Het feit dat ik bij haar was, was genoeg.

Graag en vaak neurie ik het lied: 'Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij'. Dit vers leerde ik vroeger op school. Velen kennen het ook in andere bewoordingen zoals: 'Blijf mij nabij,

wanneer het duister daalt', of als 'Blijf met mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt'. Dit van origine Engelse gedicht 'Abide with me' is geschreven door de predikant Henry Francis Lyte (1793-1847). Hij schreef het vlak voor zijn dood; hij was ongeneeslijk ziek.

Nu lijkt het misschien net alsof dit lied alleen bedoeld is voor als je gaat sterven, maar zo hoef je het niet op te vatten. Natuurlijk

verlangen wij ernaar dat God bij ons is in de nadagen van ons leven. Maar is ons verlangen naar zijn nabijheid er niet altijd, iedere dag? En kunnen we zijn nabijheid ook voelen door anderen die bij ons zijn?

Nabij zijn door naast iemand te zitten, nabij zijn door te luisteren naar de ander. Bij wie verdriet heeft. Bij wie zich eenzaam voelt. Nabij zijn als het even wat minder gaat. Belangrijk is dat je echt die ander ziet; zij zoals ze is, hij met hoe het vandaag met hem gaat. Ziekte, verdriet, problemen; je kunt het niet oplossen. Maar er zijn kun je wel. Sta open voor de ander. Sta open met oprechte interesse. Uit naastenliefde, gewoon omdat je het kan. En, ontvang ook de oprechte aandacht die er is voor jou.

Mijn mevrouw heb ik nog een jaar lang opgezocht. In haar laatste dagen noemde men haar onrustig en leek ze niet meer bij bewustzijn. 's Middags zat ik naast haar en zong: 'Blijf bij mij Heer'. Ze lag rustig met gesloten ogen in haar bed. Ik weet zeker dat ze voelde dat ik bij haar was en dat Hij bij ons was.

Netta Hakkenberg.

Lieve mensen van de Emmaüs,

De Emmaüs ervaar ik als een hartelijke en warme gemeenschap van mensen, waar ik met veel genoegen ben. En nu ga ik een nieuwe stap zetten. Vanaf augustus ga ik namelijk als geestelijk verzorger werken in verpleeghuisorganisatie Present in Ameide.

Dit betekent dat ik als pastoraal werker de Emmaüs, de PGE, ga verlaten. Ik ben dankbaar voor alle mooie ontmoetingen met u/jullie en het in mij gestelde vertrouwen. Het was fijn om heel direct met Jan-Peter, Albert en de mensen van het bezoektteam te mogen samenwerken. De komende weken neem ik contact op met de mensen die ik thuis heb bezocht om hen persoonlijk gedag te zeggen. Op een ander moment zal ik afscheid nemen binnen de Emmaüsgemeenschap. Ik wens jullie alle goeds en Gods zegen.
Netta Hakkenberg.

Een week uit het leven

Ik kreeg van iemand de vraag of ik eens kon opschrijven wat ik eigenlijk doe in een week. Met de opmerking in mijn achterhoofd: "Want een dominee werkt toch maar één keer een uurtje per week en nog niet eens iedere week?" hierbij een inklek in mijn werkzaamheden. Met het gevaar dat er iemand is die vindt dat ik eigenlijk andere dingen zou moeten doen: zo zag de afgelopen week eruit:

Zondagmorgen om 9.00 uur lees ik voor de laatste keer de viering door en verander hier en daar nog wat. Rond kwart over tien ben ik in de kerk om kaarsen klaar te zetten, om even na te kijken of ik alles goed heb doorgegeven aan de beameraar en om nog een paar dingetjes door te spreken met de koster en pianist. Om 11.00 uur begint de viering – voor de tweede keer met 30 mensen – en deze keer ben ik iets ontspannener, ook al blijft het lastig om rekening te houden met de mensen in de kerk én de mensen thuis. Na de viering praten we nog even na en dan ga ik naar huis.

Zondagmiddag denk ik in de tuin na over de Zambia-bijeenkomst van vanavond. Hoe gaan we het doen? Wat zijn de ideeën van de jongeren? Kunnen we al naar Frankrijk/Taizé? Want dat we niet naar Zambia gaan is duidelijk. Ontvangt Taizé eigenlijk al weer

gasten, wanneer moeten we ons opgeven. Wil iedereen wel mee? Kan iedereen? Zondagavond hebben we de Zambia-bijeenkomst in Emmaüs. Eerst maken we een rondje hoe het met iedereen gaat. Vervolgens praten we over wel of niet naar Taizé, wie kan wel, wie kan niet, wie moet wat nog afzeggen om mee te gaan. We hebben een goed gesprek. Bijna iedereen was erbij, behalve Roos (zij zit op zee) en Niels. Stijn deed mee via Zoom vanuit Zeeland.

Maandagmorgen staat eerst een pastoraal gesprek op de agenda. Daarna ga ik naar de kerk om de liturgie voor zondag te maken en mail te verwerken. Vorige week had ik m'n hele mailbox leeggemaakt, dus nu liggen er niet zo heel veel mailtjes die vragen om een antwoord.

's Avonds hebben we CoRa, waarin we na al die jaren afscheid nemen van Erna. We sluiten af met een drankje.

Dinsdagmorgen twee pastorale gesprekken. Daarna naar huis om de liturgie af te maken en alvast in te lezen in de tekst van a.s. zondag: Johannes 4 vanaf vers 5. Over de Samaritaanse vrouw zonder naam en Jezus bij de bron. Bijzonder dat ze op dit uur van de dag met elkaar praten..

Woensdagmorgen en woensdagmiddag ben ik op de CHE vanwege de studie. Onderweg naar de CHE bots ik bijna tegen Annie op. Samen fietsen we naar Ede en zij vraagt of ik al ideeën heb voor de Regenboogzondag. Ik niet, zij wel.. Ze zou het mailen.

's Morgens hebben we intervisie, waarbij we praten over casussen uit ons werk. 's Middags heb ik supervisie. Eigenlijk hetzelfde als intervisie, maar nu onder begeleiding van een supervisor.

Donderdagmorgen ga ik verder met de overdenking. Boeiend verhaal. En mijn gedachten gaan terug naar ruim 20 jaar geleden toen ik nog in Brazilië werkte. Ik kan het niet nalaten om er iets over te vertellen. Om 11.00 uur komt Netta op bezoek met het bericht dat ze een andere werkplek heeft

gevonden. Ben blij voor haar, maar niet blij voor mezelf en ook niet voor Emmaüs en de PGE.

's Middags ga ik verder met de overdenking en tussendoor bekijk ik hoeveel mensen zich hebben aangemeld voor de huiskameravonden/morgen. Het zijn er niet verschrikkelijk veel, maar toch voldoende om alle bijeenkomsten door te laten gaan. Ik mail hen die volgende week komen dat het gelukkig weer in de kerk kan. Vervolgens ga ik verder met de overdenking en schrijf de gebeden uit. Nog een paar mailtjes en omdat vrijdag mijn vrije dag is, is het weekend. Jan-Peter.

Feliciteatie

Netta is voor mijn gevoel nog maar net begonnen of ze gaat ons al weer verlaten.. En dat terwijl we zo blij waren met haar komst in februari van dit jaar! De extra uren voor het ouderenpastoraat waren zeer welkom. Voor Emmaüs in het bijzonder omdat Netta een dag in de week tijd had voor het ouderenpastoraat waardoor, ondanks Corona, veel ouderen extra bezoek konden ontvangen. Maar ook voor mezelf was het fijn omdat de druk er wat af was en ik daardoor meer tijd kreeg om me te richten op het pastoraat onder 'jongeren' en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast was ik gewoon heel blij met Netta als persoon en als een heel plezierige en kundige collega!

En toch ben ik heel blij voor haar en feliciteer haar van harte met haar nieuwe baan als ouderenvastor in verzorgingstehuizen in en rondom Ameide! Een prachtige uitdaging voor haar op een plek waar ze eigenlijk altijd al heel graag wilde werken! Voor ons, en voor de Beatrixkerk én voor de hele Protestantse gemeente Ede, een nieuwe uitdaging om deze leegte op te vullen.

Jan-Peter.

Vieringen

Ook online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

Aanvang 11.00 uur

20 juni	ds.	Loes van Laar,
27 juni	ds.	Jan Peter Prenger
04 juli	ds.	Jan-Peter Prenger MvdH
11 juli	ds.	Jan-Peter Prenger
18 juli	ds.	Erik de Waard
25 juli	pastor	Hans Boerkamp

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar emailadres:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes mei 2021

02-05	Vluchtelingenwerk	€ 58,50
	Pastoraal in de wijk	€ 31,00
	Bloemengroet	€ 24,50
09-05	Hulp in de wijk	€ 26,00
	Pastoraal in de wijk	€ 16,50
	Bloemengroet	€ 14,00
16-05	Hulp in de wijk	€ 73,50
	Pastoraal in de wijk	€ 38,50
	Bloemengroet	€ 20,00
23-05	Corona India	€ 377,50
	Dit is incl mandjes kerk	
	Pastoraal in de wijk	€ 2,00
	Bloemengroet	€ 6,50
30-05	Toon Hermanshuis	€ 72,05
	Pastoraal in de wijk	€ 29,15
	Bloemengroet	€ 14,50

Bij de vieringen

Zondag 20 juni verwelkomen we Loes van Laar in Emmaüs. Voor wie haar niet kent: zij heeft jarenlang als voorganger van de Vrijzinnige geloofschap in Ede een aantal vieringen per jaar bij ons op haar eigen Loesmanier verzorgd. Anders dan anders – en je weet nooit wat je kunt verwachten, maar altijd intens, betrokken en met genoeg om op door te kauwen! Piet Poot, eveneens een oude bekende, zal zorgen voor de muziek op de piano. Van harte welkom!

Zondag 27 juni is de jaarlijkse Regenboogviering. De lezing komt uit Johannes 4: 43-52. Over een genezing van een zoon van een hoveling. Het lijkt niet meteen een onderwerp dat past bij een Regenboogviering, want voordat je het weet wordt er een associatie gemaakt met lhbti en genezing... En dat is dus net niet waar we het over gaan hebben! Veel meer over de intrigerende vraag/opmerking van Jezus: 'Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!' Wel een mooie vraag: wat zijn voor jou tekenen en wat zie jij als een wonder.. Elly speelt op de piano.

Zondag 4 juli vieren we de Maaltijd van de Heer, waarbij Govert onze pianist is. We gaan verder met Johannes, nu hoofdstuk 5, vers 1-18. Het verhaal over de man die al 38 jaar lang verlamd is en die het niet lukt om bij het water-dat-in-beweging-komt te komen terwijl dat zijn enige kans op genezing is. 38 jaar niet in staat om bij bewegend water te komen, dat is heel lang. Maar waar staat dat bewegende-water voor en waar wil hij graag van genezen worden? Waarin zijn wij verlamd geraakt?

Zondag 11 juli, opnieuw een verhaal uit Johannes, het tweede gedeelte uit hoofdstuk 5: 19-36a. Nu een stukje moeilijker, wat mij betreft: over de opstanding van de doden en – ook best ingewikkeld – wat zegt Jezus wel niet allemaal over zichzelf! Met Elly op die piano.

Zondag 18 juli heten we 2 x Erik welkom: Erik de Waard als voorganger, Erik Onnink als onze pianist.

Van harte welkom om deze vieringen in Emmaüs of online mee te beleven!
Jan-Peter.

Onze bloemengroet:

Zondag 23 mei:
Susan Bonnecroy en



Zondag 30 mei: ?? Niet bekend bij redactie.

Zondag 6 juni: ?? Niet bekend bij redactie.

Zondag 13 juni:



en
Nico Koopman



Fitrfeest – een terugblikje.

Op verschillende manieren werd er voor het eerst Ede-breed het Fitrfeest gevierd. Zo werd er gevierd (en vooral gespeeld) in een speeltuin, waren er Raamgedichten, werden er Highteboxen besteld en weer weggegeven aan iemand die dat zeker goed kon gebruiken. Wij als Emmaüs waren vooral betrokken bij het Eten met Zin-specials. De twee bijeenkomsten die in het teken stonden van de Ramadan en het Fitr-feest waren druk bezocht. In totaal deden er ongeveer 75 mensen mee. We hebben elkaar écht kunnen ontmoeten, al was het dan via het scherm. Aan het einde van de bijeenkomsten werd unaniem besloten dat het smaakte naar meer. De plannen daarvoor worden al voorzichtig gemaakt. Jan-Peter.

KerkTV

We zenden al heel lang onze vieringen uit via KerkTV. Het begon als vervolg op 'kerktelefoon' voor leden van Emmaüs die niet aanwezig konden zijn bij de vieringen door ziekte of vakantie. Maar sinds maart 2020 is het eigenlijk voor de meeste Emmaüsgangers de enige verbinding met de wekelijkse vieringen. En af en toe was er ook een uitvaart, die alleen online bij te wonen was. We zijn nu met een team van 6 'operateurs', die de uitzendingen elke week verzorgen: Jan, Annelies, Rob, Mies, Anja en Maarten.



Iedere week weer een uitdaging, omdat 'ons publiek thuis' best kritisch is. En wij proberen als vrijwilligers de vieringen zo mooi mogelijk in beeld te krijgen. Er gaat wel eens een kleinigheidje mis, maar zoals Jan-Peter Prenger dan treffend zegt: dát hoort er een beetje bij in Emmaüs. Hoeveel mensen kijken nu eigenlijk mee? Dat zijn er gemiddeld toch zo'n 200-250 met uitschieters tot 400 op hoogtijdagen. Vóór Corona lag dit aantal rond de 20. Zoals Albert Wielink in de viering op 6 juni al aangaf: we zijn erg benieuwd hoe dit straks verder gaat als we weer naar Emmaüs mogen komen. Voor de uitzendingen maakt het niet uit: 20 of 400, het is even belangrijk voor ons. Heeft u wensen of suggesties, dan horen wij die graag. Maarten van der Dussen

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers. De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview. Deze keer: Coby Dirksen
>Hoe ben je bij Emmaüs terechtgekomen? In 2008 zijn Frits en ik in de Rietkampen komen wonen. Ik miste de kerkgang. Toen zijn we op zoek gegaan. We hoorden over Emmaüs en zijn toen een keer binnen gelopen en tot nu toe gebleven. Het voelde goed. Iedereen is welkom en mag er zijn. Het gaat niet om uiterlijkheden, maar er wordt gekeken naar de mens.
>Wat wil je graag delen over jezelf? Ik ben getrouwd met Frits Hardeman. Wij hebben een samengesteld gezin. Ik heb een zoon van 22 jaar. Ik ben geboren en getogen in Lunteren. Van huis uit kom ik uit de Hervormde kerk (op gereformeerde grondslag). Op mijn 21e heb ik een jaar als au-pair in Zwitserland gewerkt. Nu

werk ik al weer jaren als secretaresse bij Van Veen Advocaten.

Ik ben een bezig bijtje in huis en werk graag in de tuin. Ik besteed ook graag tijd aan mijn sociale contacten en familie. Met Frits ga ik fietsen, af en toe ergens een hapje eten of naar het theater, maar we genieten ook van lekker samen thuis zijn.

>Wat bindt jou aan Emmaüs?

De kerkgang is voor mij een rustpunt.

Wat ik fijn vind aan Emmaüs is de vrije en ongedwongen toegang. Er zijn geen ongeschreven regels en er is geen sociale controle. Je mag zijn wie je bent. Ik vind het heel waardevol dat ik mij vrij kan bewegen en zelf keuzes mag maken zonder dat er op mij wordt gelet en er van alles van mij wordt verwacht. Het christen zijn betekent voor mij dat je je best doet om naar elkaar om te kijken en een goed voorbeeld probeert te zijn voor anderen. Het gaat niet om de buitenkant, het opgepoetste schilletje.



Door mijn achtergrond hecht ik wel aan een kerkdienst met een vaste structuur. Soms mis ik stiekem het orgel ook een beetje.

De diversiteit aan voorgangers vind ik ook fijn. Elke keer hoor je wat anders. Ik wil graag geestelijk gevoed worden.

>Wat zou jij graag willen doen met één of meer mede-Emmaüsgangers?

Ik ben geen mens van wekelijkse verplichtingen en vaste afspraken.

Incidenteel een keer iets doen voor Emmaüs is prima.

Ik kijk af en toe wat er zoal te doen is in de kerk en bij Bespreek het Samen. Kom ik dingen tegen die ik leuk vind dan geef me er

daarvoor op zoals voor de Thomasviering en voor Zingen met Piet Poot (activiteit Bespreek het Samen).

Ik vind het ook leuk om na de dienst koffie te drinken en een praatje te maken met andere Emmaüsgangers.

>Welke Emmaüsganger komt er in de volgende aflevering?

Anneke Bammens. Haar heb ik leren kennen via Emmaüs en het zingen met Piet Poot.

Tekst: Toos van Essen.

PERSBERICHT

Van het Gelderse inloophuis Toon Hermans in Ede, waar wij 30 mei voor collecteerden.

>Borsten kwijt, baan kwijt, maar wel een fiets en een missie!

Corona bleek twee kansen met zich mee te nemen voor de 57-jarige Evelien van der Werff die zelf tweemaal borstkanker overleefde. De eerste was het schrijven van het boek 'Dit boek brengt geluk' en de tweede het stoppen met vliegen, na 34 jaar, bij de KLM. Ze is iets gaan doen waar ze ook gelukkig van wordt: de IPSO inloophuizen voor mensen geraakt door kanker op de kaart zetten.

>Evelien fietst in 6 weken langs de 75 IPSO inloophuizen van Nederland

De inloophuizen zijn cruciaal voor veel mensen die worden getroffen door kanker. Waar de ziekenhuizen zich richten op het fysieke genezingsproces, zorgen de inloophuizen voor de psychosociale zorg. Inloophuizen zijn er ook voor hun partners, kinderen, familie, mantelzorgers en nabestaanden, kortom de naasten. Het is een plek om thuis te komen, een verhaal te delen, voor een luisterend oor en om informatie te vinden. Er zijn ondersteunende activiteiten welke helpend kunnen zijn bij verwerking, maar ook ontspannend, juist even niet met de ziekte bezig zijn. Er is van alles mogelijk zowel individueel als in groepsverband. Veel mensen weten niet van het bestaan van deze huizen. Ontzettend zonde, want ze

kunnen écht het verschil maken voor mensen die getroffen zijn door kanker en hun omgeving. Evelien wil deze hulp meer bekendheid geven.

>Wil je Evelien onderweg aanmoedigen? Eind juni fietst Evelien de provinciegrens in Gelderland over, dit voor de tweede keer Op vrijdag 25 juni fietst ze opnieuw door Gelderland en bezoekt ze de inloophuizen in Tiel, Veenendaal, Ede en Arnhem. Na het weekend fietst ze door naar Nijmegen, Zevenaar en Doetinchem. Vanuit het inloophuis in Winterswijk gaat ze richting Overijssel.

Ieder inloophuis verwelkomt Evelien op hun eigen manier. Wil je meer weten over deze actie en/of over het inloophuis in Ede, neem dan contact met ons op via de website:

www.toonhermanshuisede.nl of met:

Ester Wormgoor – THH Ede -

esterwormgoor@kpnmail.nl

De Pinksterschilders

In de kerkzaal is in mei een nieuwe expositie met schilderijen van Emmaüsgangers ingericht. Een deel van het schilderwerk hing er al eerder maar nieuw zijn de schilderijen die voor Pinksteren gemaakt zijn. Voor wie hier nog niets van gezien heeft volgen hier de beelden en een korte beschrijving:



Hans Dekker maakte een abstract werk in pastelintinten dat in een serie luchtballonnen de adem verbeeldt.

Jan Boot schilderde een natuurgetrouwe duif als symbool voor de Heilige Geest.



Deze duif zien we ook terug in het werk van Jeannette van Leeuwen. Zij combineert dat met twee biddende handen.



Ook Esther Peters toont een duif maar deze is geplaatst in een rood kader aangevuld met vele vlammen. Ook zien we de duif terug in het logo op de telefoon.



Vervolg pagina op 8.

Een ander aspect van Pinksteren is de vreugde. Dat laat Annelies Bunschoten mooi zien in een serie veelkleurige danseresjes. Ook na Pinksteren kunnen we nog lang genieten van deze schilderijen.



Delen

Hoe kun je delen met de doelen van de week?

A) Met de Givt app voor alle 3 collectes of

B) D.m.v. van bankoverschrijvingen voor 1^e collecte op de genoemde rekening t.n.v. en o.v.v. van het weekdoel.

Voor de 2^e en 3^e collecte gebruikt u ons rekeningnummer NL67 SNSB 0989 486 834 t.n.v. Samenwerkende kerken o.v.v.

2^e collecte Pastoraal wijkwerk en voor de 3^e collecte Bloemengroet.

C) Contant of collectebonnen in de mandjes.

Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op:
18 juli 2021

Sluitingsdatum kopij: maandag 12 juli 2021

Aanleveren kopij kan per E-mail via:

redactie@emmaus-ed.nl

of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede
Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:
Ria Pasman, De Gaullesingel 115,
Telefoon: 0318 641 165

Email: riapasman@gmail.com

Of bij:

Gonda Schol,

Telefoon: 0318 786945

E-mail: gonda.schol@gmail.com

Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als PDF in kleur te lezen?

E-mail dan naar: redactie@emmaus-ed.nl
en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal'.

Zie ook de website: www.emmaus-ed.nl

Er is ook een (besloten) Facebookgroep:
www.facebook.com/groups/emmaus.ede

Gegevens pastor:

Ds Jan-Peter Prenger

Telefoon: 0613 848 477

E-mail: jpcprenger@gmail.com

Gegevens pastoraal werker:

Netta Hakkenberg

Telefoon: 0318 300833

E-mail: nhakkenberg@emmaus-ed.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs

Samenwerkende Kerken

Laan der Verenigde Naties 94

Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045

E-mail: info@emmaus-ed.nl