



Over LHTBQI-queer, de politiek in Ede en Emmaüs

Afgelopen week ging ik voor het eerst bij iemand uit de plaatselijke politiek op bezoek. We hebben als predikanten een paar keer per jaar een overleg met de burgemeester en wethouders, maar ik was nog nooit in gesprek gegaan met één politieke partij. Nou is dat niet helemaal waar: een poosje geleden waren we door de Christen Unie uitgenodigd om mee te praten over LHTBQI, maar dat was toch wat anders omdat dat meer een brede maatschappelijke discussie was. Bovendien kwam het initiatief nu van mij om in gesprek te gaan met de fractievoorzitster van Groen Links. En ik vond dat ik daar ook wel een aanleiding voor had. Het was als volgt: Een poosje geleden had ik deze email geschreven:

“Dag GroenLinks,

Ik zag vandaag een interview met iemand van groen links over inclusie. Hij zei onder andere dat het jammer was dat de coming out dag op zondag was en dat dat jammer was omdat het daarom ingewikkeld was om de regenboogvlag op te hangen.

Dat begrijp ik, maar die zondag gaf juist ook prachtige mogelijkheden! Hoe jammer, mochten jullie het echt belangrijk vinden, dat jullie geen contact met bijvoorbeeld ons hebben opgenomen.. De vlag wapperde bij ons wel de hele zondag. Als jullie wat voorbij je eigen politieke grenzen hadden gekeken en juist naar dat wat er wel in Ede gebeurt,

hadden we samen mooie dingen kunnen doen.

Ook misschien met het oog op black lives matter..

Met vriendelijke groet,
Jan-Peter Prenger, ”

Oké, ik geef het toe: het was een nogal chagrijnige mail. Welnu, dat paste dan ook uitstekend bij mijn toenmalige gemoedstoestand. En ik vind nog steeds dat er nauwelijks echt naar kerken zoals die van ons gekeken wordt. Er is weinig aandacht voor dat wat hier gebeurt of gezegd wordt. En er is ook geen gesprek over waar we met elkaar zouden kunnen samenwerken of waar we elkaar zouden kunnen helpen.

Maar er zit ook een andere kant aan. De kant van de kerk. Want vanuit de geschiedenis stonden de kerken ook niet te popelen om samen te werken met politieke partijen. Er is heel lang gezegd dat kerk en politiek niet samen gaan: “Geen politiek vanaf de kansel!”. De kerken waren veel te bang voor ruzie binnen hun eigen geledingen dus moesten de dominees en kerkenraden zich verre houden van politieke standpunten of uitspraken. Met als gevolg dat je elkaar uit het oog verliest en denkt niets met elkaar te maken te hebben, maar met het badwater werd ook het kind weggegooid. Want waarom zouden we niets voor elkaar kunnen betekenen?

In ons gesprek werd het me duidelijk dat ik dus ook de hand in eigen boezem kan steken: het ligt dus ook aan mij, aan ons.. Want als wij

een LHBTQI-Queer viering houden: waarom laten we dat niet weten aan het college, of waarom nodigen we hen niet uit? Hetzelfde geldt voor een interreligieuze viering, of voor Ede viert Fitr-feest, of Eten met zin, de samenwerking die we zoeken met Cultura, de heideweekviering.

In ieder geval: zij zei dat zij het erg op prijs zou stellen als we dat in het vervolg zouden doen! En ze vertelde dat er ook een beleidsmedewerker binnen de gemeente is die dit onderwerp (LHBTIQ-gemeente) in zijn of haar portefeuille heeft en dat wij wellicht iets samen zouden kunnen gaan ondernemen. En dat er ook nog een spirituele tak is van GroenLinks: de linker wang. En dat we wellicht één van hen eens zouden kunnen uitnodigen voor een (s)preek.

Dus wie weet – en gaat het lukken om meer samen te werken! En dat hoeft dus echt niet alleen met Groen Links, maar kan ook met de Christen Unie, het CDA of jouw/uw partij.

Jan-Peter Prenger

Bij de vieringen

Zondag 23 mei vieren we het Pinksterfeest: een feest van vuur en enthousiasme, van warmte en passie, van nieuwe energie en hoop! En net zo belangrijk: voor het eerst sinds hele lange tijd weer met 30 mensen in de kerk! We lezen Genesis 11: 1-9 en Handelingen 2: 1-13, over spraakverwarring én elkaar kunnen verstaan. Paula speelt en zal vast ook zingen!

Zondag 30 mei heten we pastor Hans Boerkamp van harte welkom! Met Govert op de piano

Zondag 6 juni lezen we Johannes 3: 22-36 en als het enigszins mogelijk is vieren we de Maaltijd van de Heer. Boven het stukje staat in mijn bijbel: Getuigenis van Johannes de Doper, eindigend met 'Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen;

integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten'. Met best moeilijke vragen: wat wordt bedoeld met: 'Wie de Zoon niet wil gehoorzamen' en 'Gods toorn blijft op hem rusten'? En daaraan vooraf gaat eigenlijk ook nog de vraag: wat is dat: 'eeuwig leven'? Tanja zorgt voor de muziek.

Zondag 13 juni lezen we verder uit Johannes: Hoofdstuk 4: 5-26. Het is een ontmoeting tussen een Samaritaanse vrouw en Jezus bij de put. Een bijzondere ontmoeting want mannen praatten vroeger niet zomaar in het openbaar met (vreemde)vrouwen en Joden gingen ook niet met Samaritanen om. Het gaat over dorst en nooit meer dorst hebben. Een prachtig verhaal! Erik speelt op de piano.
Jan-Peter Prenger

Pastoraat

Nu Netta het pastoraat voor de 80 plussers op zich heeft genomen, ben ik van plan om in de komende tijd contact op te nemen met mensen onder de 80 en te vragen of ik bij hen op bezoek zou kunnen komen. Bij een groot aantal van hen ben ik al wel eens op bezoek geweest, maar bij een groot aantal ook nog niet. Dus het zou zo maar kunnen zijn dat je binnenkort een mailtje/belletje/appje krijgt met de vraag of het goed is dat ik eens langs kom. En mocht je het te lang vinden duren: neem dan even met mij contact op: 06-13848477.
Jan-Peter Prenger

Huiskamergesprekken

Wie weet kan het weer in real life.. Het lijkt er op dat het in echte huiskamers bij jullie thuis nog niet zal kunnen, maar we kunnen wel een soort van huiskamer in de kerk maken (de zaal is in ieder geval gereserveerd). En als dat ook nog niet kan dan doen we het maar via zoom.. Hoe dan ook, in de maand juni zijn er 4 mogelijkheden om mee te doen aan de huiskamergesprekken:
Dinsdagavond 15 juni 20.00 uur

Donderdagmorgen 17 juni 10.00 uur
Maandagavond 21 juni 20.00 uur
Dinsdagavond 22 juni 20.00 uur

De ontmoeting met elkaar vind ik eigenlijk wel het belangrijkste onderdeel van de huiskamergesprekken. Dus daar zou ik ook graag de tijd voor willen nemen: hoe is het met je? Hoe sta je ervoor, hoe ben je het afgelopen jaar doorgelopen? Een ontmoetend gesprek.

Het tweede deel van de avond gaan we verder met het thema: *'Een nieuw begin'*. Natuurlijk kunnen we niet echt opnieuw beginnen – een aantal van ons hebben al een Emmaüs-geschiedenis van meer dan 25 jaar, en die kun je niet zomaar loslaten. Maar we kunnen het wel hebben over de volgende vragen:

> Is er iets wat je in het afgelopen jaar hebben gemist en graag weer terug zou willen zien in de kerk?

> Wat heb je eigenlijk helemaal niet gemist en kunnen we dus beter afschaffen?

> Waar heb je nu meer behoefte aan dan vóór de pandemie?

> En voor de 'nieuwelingen' onder ons: hoe zie jij het voor je, hoe hoop je dat Emmaüs 'in het echt' zal zijn?

Van harte uitgenodigd!

In de kerk komen intekenlijsten te hangen – maar – wat mij betreft nog makkelijker - je kunt ook een mailtje sturen naar

jpcprenger@gmail.com. Graag met een 1^e en 2^e voorkeur voor een avond/de morgen.

Vieringen

Online live, of later te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2087/events>

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met Maarten van der Dussen, tel 06 15903980, dussen.maarten@net.hcc.nl

Aanvang 11.00 uur

23 mei	ds.	Jan-Peter Prenger, Pinksteren
30 mei	pastor	Hans Boerkamp
06 juni	ds.	Jan-Peter Prenger
13 juni	ds.	Jan-Peter Prenger
20 juni	mw.	Loes van Laar
27 juni	ds.	Jan-Peter Prenger Regenboogviering

Er kunnen weer 30 mensen deelnemen aan de dienst. Opgave hiervoor bij voorkeur via de website: <https://emmaus-ede.nl/reserveren-voor-een-dienst/> anders telefonisch via een CORA lid.

Voorbede + Bloemengroet

Voorbede vragen en suggesties voor de bloemengroet kun je mailen naar emailadres:

viering@emmaus-ede.nl

graag zaterdag voor 12.00 uur.

Collectes april 2021.

04-04	Kerk in Actie	
	Zuid-Afrika	€ 71,50
	Pastoraal in de wijk	€ 34,50
	Bloemengroet	€ 15,00
11-04	Kerk in Actie,	
	Rode Kruis	€ 75,50
	Pastoraal in de wijk	€ 25,00
	Bloemengroet	€ 10,00

Vervolg op pagina 4

18-04	Artsen z. grenzen	€ 79,50
	Pastoraal in de wijk	€ 24,00
	Bloemengroet	€ 10,50
25-04	Vluchtelingenwerk	€ 44,50
	Pastoraal in de wijk	€ 26,50
	Bloemengroet	€ 25,50
Totaal via Givt en bonnen		
1 ^e collecte € 271,00 2 ^e € 110,00 3 ^e € 61,00		

Delen

Hoe kun je delen met de doelen van de week?

- A) Met de Givt app voor alle 3 collectes of
 B) D.m.v. van bankoverschrijvingen voor 1^e collecte op de genoemde rekening t.n.v. en o.v.v. van het weekdoel.
 Voor de 2^e en 3^e collecte gebruikt u ons rekeningnummer NL67 SNSB 0989 486 834 t.n.v. Samenwerkende kerken o.v.v.
 2^e collecte Pastoraal wijkwerk en voor de 3^e collecte Bloemengroet.
 C) Contant of collectebonnen in de mandjes.

Gebed.

Ik zal aan de wereld vertellen
 Heer Jezus, U hebt
 de woorden die leven geven,
 woorden die alles kunnen veranderen,
 woorden die de meest gekwetste mens
 er weer bovenop kunnen helpen.

Maar hoe kan de wereld die woorden
 vernemen
 als niemand ze verkondigt?
 Vandaag zegt U ons nog eens:
 "Ik zend u uit! Het is nu uw beurt ...!"
 U rekent op mij, nietwaar, Heer?
 Met uw Geest in mij zal ik niet bang zijn,
 uw kracht zal de mijne zijn.

En ik zal aan de wereld vertellen
 dat de liefde de beste zorg is,
 dat de liefde het beste wapen is,
 dat U de liefde zelf bent!

Netta Hakkenberg

Emmaüsganger uitgelicht

In deze rubriek maken we kennis met één van onze Emmaüsgangers.

De uitgelichte persoon kiest de volgende kandidaat voor het interview.

Deze keer: Ria Pasman

>Hoe ben je bij Emmaus terecht gekomen?
 We woonden eerst in het centrum van Ede maar toen onze zoon Stefan werd geboren wilden we graag een huis met tuin in een kindvriendelijke buurt en dat vonden we in de Rietkampen. We voelden ons meteen thuis bij Emmaüs, toen nog in de sporthal. De oecumene sprak ons aan. We konden ook meteen actief meehelpen als vrijwilliger met de kosterdienst. Samen met elkaar bouwde je iets op.



Rob is nog steeds koster en hij coördineert het Hartenberg vervoer en ik ben bezoeker en heet mensen welkom bij binnenkomst in Emmaüs. Ik help ook bij verspreiding Emmaus Nieuws.

>Wat wil je graag delen over jezelf?
 Al sinds mijn 18^e doe ik aan Werelddans. Vooral Israëliische dansen vind ik heerlijk omdat de muziek en de bewegingen mij ontspannen en tegelijkertijd ook energie geven. Muziek uit verschillende landen en dus ook de verschillende bewegingsstijlen maken het afwisselend. Samen met Rob doe ik aan Geocaching. We wandelen en fietsen met een GPS en vinden dan de verstopte schatten. Het brengt ons altijd op onbekende mooie plekjes

en dat maakt het heel erg leuk om te doen. Het spelen van bordspellen vinden we een gezellige manier om contact met vrienden te hebben. Op dit moment via BGA. Met beeldbellen erbij zit je toch "live" tegenover elkaar aan een tafel (op de laptop). Verder ben ik graag creatief bezig. Samen met Ria Franken en Dorine Donkers en nog een andere vriendin hebben we een creaclubje. Helaas kan dat door corona nu even niet met ons vieren maar dat komt straks wel weer. Met Dorine maak ik regelmatig kaarten voor mensen van Emmaüs als groet namens ons allen.

>Wat bindt jou aan Emmaüs?

Ik vind het fijn om actief mee te kunnen helpen als vrijwilliger. Zo leer je veel mensen kennen. Ook nu in corona tijd merk ik hoe sterk de band is tussen de Emmaüsleden onderling. Er is veel belcontact en mensen sturen kaartjes naar elkaar. We genieten ook van georganiseerde activiteiten zoals de Zambia-activiteiten en -maaltijden en de spelletjesavonden. Zo leer je mensen ook op een andere manier kennen en je praat met mensen waar je anders niet zo snel contact mee hebt. Welkom heten in Emmaüs vind ik ook heel leuk om te doen omdat je dan toch een soort van contactmomentje hebt. Door mensen te bezoeken en de contacten die ik daardoor heb met de andere mensen van de bezoekersgroep voel ik me met veel mensen in Emmaüs verbonden.

Nu we niet naar Emmaüs kunnen, nodigen we geregeld mensen uit om op zondagmorgen samen naar de viering te kijken. Dit doen we niet alleen voor de ander maar zeker ook voor ons zelf. Je beleeft de dienst anders als je samen kijkt en na de viering praat je samen nog wat na.

>Wat zou je graag willen doen met een of meerdere Emmaüsgangers?

Ik hoop dat er weer activiteiten kunnen worden opgestart na de zomer zoals een spelletjesavond of -middag. En ik ben ook

van plan om vaker mee te doen met een activiteit van Bespreek het samen.

Ik heb meegedaan aan de opschoondag samen met de mensen van Kleopas.

Misschien is het mogelijk om meer activiteiten samen te doen met Kleopas. Voor Emmaüs is het soms moeilijk om alleen iets van de grond te krijgen.

>Wie komt er de volgende keer in Emmaüsnieuws?

Coby Dirksen

Onze bloemengroet



Kitty van Voorst bracht 25 april onze bloemengroet naar Nelie en Wim van Essen ze waren blij verrast.



De bloemen van afgelopen zondag 18 april zijn bezorgd bij Jan en Klaartje Wensveen. Zij waren zeer blij met de bloemen uit de kerk.



Lenie Uithol heeft de bloemen gekregen van zondag 2 mei en zij was er erg blij mee.



Tineke Berghmans heeft zondag 9 mei de bloemen ontvangen, dat doet haar goed.

Ede viert fitr-feest

Het kwam een beetje laat op gang, en Corona zat natuurlijk ook in de weg, maar het resultaat mocht er zijn! In de afgelopen tijd werden er verschillende dingen georganiseerd na afloop van de Ramadan: kinderactiviteiten in verschillende speeltuinen, raamgedichten, highteaboxen en – wat voor ons als Emmaüs misschien wel het meest aansprekende was – Eten met Zin, waarbij de nieuwe Imam van de Turkse moskee, Ramazan Kuvanc een verhaal hield over de betekenis van de ramadan en wat het Fitr-feest precies inhoudt. Van te voren had iedereen die zich had opgegeven een dadel en baklava gekregen:

een dadel omdat het traditie is om dat als eerste te eten aan het einde van een dag tijdens de ramadan, baklava omdat dat gewoon erg lekker is! Mensen van vooral de Turkse moskee en van de vrijzinnige gemeenschap in Bennekom zijn een groot deel van de zondag bezig geweest om alles rond te brengen in zowel Ede als Bennekom. Het was een mooie bijeenkomst met zo'n 50 á 60 mensen. En het smaakte naar meer! Het blijkt dat met elkaar kennismaken en elkaars verhalen horen echt verbindt! Dus laten we hopen dat er een vervolg komt.. Jan-Peter Prenger

“Emmaatjes”

Maatjes in Corona-tijd, je ziet ze niet maar ze zijn er zeker...

De “belmaatjes” van Emmaus. Of misschien moeten we ze “Emmaatjes” noemen. Vanaf het begin van de Corona-periode in maart heeft Jan-Peter, toen nog samen met Geke, het idee van een belmaatjes-actie gelanceerd. Om de eenzaamheid en gebrek aan contacten in de periode van afstand, bezoekerrestricties, gesloten gebouwen, gesloten kerk te doorbreken bellen Emmausgangers andere Emmausgangers. Prachtig!

Op dit moment onderhouden zo'n 10 contactpersonen met ca. 40 Emmausgangers op die manier contact. Door regelmatig, soms elke week te bellen, of eens een kaartje te sturen, of langs te gaan als dat kan. Daarnaast zijn in afgelopen maanden mooie acties geweest zoals een kaartje met Valentijnsdag (Ria en Dorine); Netta heeft - daar waar dat kon- de oudsten van onze gemeenschap bezocht; Jos heeft de soepgroep-mensen met een kaart/presentje verrast; Koos heeft de eetgroep met deze paasdagen eitjes bezorgd, en we doen nog veel meer. Noem ze hieronder als je wilt; want er gebeurt veel maar we zien niet alles, en het is mooi om te weten hoe we elkaar kunnen bereiken ondanks alles.

En ook doe ik hier een oproep: als je iemand weet die wel een telefoontje of berichtje kan gebruiken (of als je dat zelf leuk zou vinden) geef het door. En als je het zelf leuk vindt om iemand te bellen of iets te doen voor iemand, geef je op, geef het door.

Nog belangrijker: Doe het gewoon. Bel iemand op. Er hoeft geen aanleiding voor te zijn. Stuur iemand een kaartje. We kunnen elkaar niet zien in de kerk, we kunnen niet samen koffiedrinken maar we kunnen wel contact maken en aandacht geven. Veel plezier!
Albert Wielink

Geluk, bij ongeluk

Gabriël Anthonio is een groot verteller van storytelling, zowel in de wetenschap als in leiderschap. 'Een goed verhaal maakt meer duidelijk dan een memo, rapport of tabel'. Hij vertelt graag verhalen over zijn zoon Mahil, die een geweldige inspiratiebron voor hem is. Mahil praat niet en communiceert door met zijn handen te flapperen en klanken uit te stoten. Hij is autistisch en heeft een zeer laag intelligentieniveau. Door middel van gebarentaal communiceert hij met ons en ook met het Hogere. Voor het slapen gaan doet hij met gebaren een gebed: 'Lieve Vader, zegen mijn hart, mijn hoofd en alle lieve mensen om me heen!'. Hij legt eerst de handen op zijn hoofd, dan zijn hart en maakt daarna een grote wijde cirkel. Vervolgens omhelst hij ons en gaat slapen.

Eens in de maand heb ik een mannen-middag met hem en gaan we wandelen en eten ergens patat. Op een middag vond het volgende voorval plaats. We hadden onze patat op en mijn zoon huppelt en fladdert nog een beetje door het restaurant heen onder het uitstoten van vrolijke klanken. Mensen kijken over hun schouder naar hem en kinderen gapen hem met open mond aan. De deur van het restaurant gaat open en het wordt stil. Er komt een man binnen met ernstige littekens in zijn gezicht en op zijn handen. Zijn vingers zijn nog maar half aanwezig en zijn oren zijn

verschrompeld. Zijn vrouw en dochter komen achter hem aan. De man gaat in een hoek zitten met het gezicht naar buiten gericht. Het is stil in de zaak, behalve Mahil, die huppelt vrolijk door. De man, vrouw en dochter krijgen hun patat en snacks. Mahil kijkt geïnteresseerd naar de man die naar buiten kijkt. In een paar seconden is hij bij de tafel, pakt een groot stuk patat en gaat bij de man op schoot zitten. Hij knabbelt rustig aan het patatje en onderwijl kijkt hij de man diep in de ogen. Dan vouwt hij even zijn handjes en doet in gebarentaal het avondgebedje. Vervolgens omhelst hij de man, springt van zijn schoot en huppelt weer verder. Ondertussen ben ik opgestaan en wil Mahil terugroepen. Maar iets houdt me tegen. Terwijl ik achter de man sta volstrekt dit bijzondere moment zich. Ik stamel iets van 'sorry'. De man draait zich verminkte gezicht naar me toe. Zijn wangen zijn nat van tranen. "Nee, dank u wel, wat een bijzonder kind heeft u, u beseft niet wat dit voor mij betekent. Wat een geluk dat ik hem heb ontmoet". Geluk is volgens Gabriël Anthonio dat ieders leven betekenis krijgt in het kleine en eenvoudige. Een klein gebaar, ja zelfs een on gepaste handeling kan van grote betekenis zijn. Gelukkig durven sommige mensen zich op betekenisvolle wijze onaangepast te gedragen. Dit is een gewaagd kunststuk. Als we dat allemaal eens wat vaker zouden doen. Ingezonden door Arie de Niet.



Kopij en verspreiding

Het volgende EMMAÜSnieuws verschijnt op:
20 juni 2021
Sluitingsdatum kopij: maandag 14 juni 2021

Aanleveren kopij kan per E-mail via:
redactie@emmaus-ede.nl
of op redactieadres: Betty Boot-Hiddink,
Rooseveltdreef 53, 6716 CN Ede
Telefoon: 0318 624 693

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
EMMAÜSnieuws kunt u melden bij:
Ria Pasman, De Gaullesingel 115,
Telefoon: 0318 641 165
Email: riapasman@gmail.com
Of bij:
Gonda Schol,
Telefoon: 0318 786945
E-mail: gonda.schol@gmail.com

QR-codes

Met een QR-code scanner App op je tablet of
smart telefoon, ga je via deze QR-codes direct
naar het internetadres van je keuze.



Wilt u een link om het EMMAÜSnieuws als
PDF in kleur te lezen?
E-mail dan naar: redactie@emmaus-ede.nl
en vermeld EMMAÜSnieuws digitaal'.

Zie ook de website: www.emmaus-ede.nl

Er is ook een (besloten) Facebookgroep:
www.facebook.com/groups/emmaus.ede

Gegevens pastor:
Ds Jan-Peter Prenger
Telefoon: 0613 848 477
E-mail: jpcprenger@gmail.com

Gegevens pastoraal werker:
Netta Hakkenberg
Telefoon: 0318 300833
E-mail: nhakkenberg@emmaus-ede.nl

Kerkelijk Centrum Emmaüs
Samenwerkende Kerken
Laan der Verenigde Naties 94
Telefoon: 0318 636 252 / 06 5360 6045
E-mail: info@emmaus-ede.nl