

Schildergroep advent 2020:

**Jeannette van leeuwen: kerstboom met vaccin**

Kerstfeest is denken,  
Aan vrede en licht  
Aan het beter nieuws  
Het blijde bericht  
Van komen van mensen  
Hopen heel dicht tot elkaar  
Niet voor het even.  
Hopen op de juiste vaccin  
Als het kan !  
Het hele jaar.



**Annelies Bunschoten: Ook dit gaat voorbij**

Soms is het ingewikkeld.  
Een virus lijkt te bepalen.  
Vrijheid te beteugelen.  
Mensen van elkaar te splijten.

En toch...

Ook dit gaat voorbij.  
Het hek ontvouwt,  
En vogels vliegen op.

Dus toch.  
Het wordt kerst.  
Toch  
weer kerst.

Natuurlijk! Houdt moed!



## Toos van Essen: lichtpuntjes

We hebben een blijde boodschap nodig!!

De aarde staat er niet goed voor. Veel problematiek – moeilijk oplosbaar allemaal.

In de bijbel komt het goede nieuws van de engel.

Er komt licht.

Laten we blijven hopen op dat licht. Ook nu zijn er zeker lichtpuntjes in deze donkere tijd



## Mies van Steenberghe: Weinig best nieuws

Gelukkig nieuwjaar, fijne feest dagen, hoe vaak horen we dat wel niet.

Of een kaartje, goed bedoeld in de bus. En al die doorgestuurde Whatsapp en Facebook berichten. Helaas zit daar weinig origineels bij. Gewoon doorsturen. Vaak niet eens goed gelezen.

Kijk maar eens goed wat er gebeurt met sommige teksten. Eigenlijk is er dus weinig best nieuws. **Eén** blijft er over, het aloude, de ster van Bethlehem, een kind is u geboren. En dromen van vakantie



## Hans Dekker: Dit is mijn weg.

Pelgrimslied (vrij naar ZZZ lied 27)

Zomaar te gaan met een stok in je hand

Altijd maar lopen

Altijd maar hopen

Zomaar te gaan met een stok in je hand

Eindeloos ver is 't beloofde land.

Het beste nieuws is dat er die weg is in jouw leven  
waarop je de ander ontmoet. Als je open staat  
voor ontmoeting wordt jouw leven steeds  
vernieuwd.

*De stok in het schilderij was mijn metgezel op de  
200 kilometer van Méry sur Seine naar Vezelay in  
april 2019. Na de ontdekking dat ik mijn aluminium  
uitschuifstok thuis had laten liggen vond ik deze na  
een uurtje lopen in de berm. En deze bracht mij in  
7 dagen naar de pelgrimsstad in Bourgondië. Het  
was fijn deze stok nog eens te schilderen!*



## Jan Boot: herwonnen vrijheid

Het vaccin dat de wereld weer vrijheid gaat geven.



### **Frits Hardeman: golven**

Golven van donker naar licht, vanuit onzekerheid en onrust naar zekerheid en rust.



### **Sandra van der Lugt: licht en liefde**

Het beste nieuws oftewel licht en liefde is in ons aanwezig. We mogen in dat licht staan.



**Aline van Willigen: Vrede en licht**

'Ik heb voor jou een goed bericht.  
Vrede en licht zullen naast je staan''

We gaan door golven, bergen, dalen.  
Ergens in de verte brand licht.  
Zijn er lichtpuntjes?  
Een beschermende mantel, verwachtingsvol.  
Horen we de boodschap van de engel?



**Annie Benjamin:**

Het Kind ontvangen in mijzelf  
Mij verbonden weten met de wereld  
Samen vormen wij gemeenschap  
Het Kind ontvangen in mijzelf  
Samen zijn we sterker dan alleen  
Samen volgen wij dat Kind  
Mij verbonden weten met de wereld  
Het Kind ontvangen in mijzelf

*Ik heb voor ik ging schilderen eerst wat geschreven over wat voor mij het beste nieuws is. Ik heb de techniek van open zinnen gebruikt. Daarbij kwam naar voren dat ik me verbonden weet met de wereld om me heen en dat ik verbonden ben met het kind/Kind in mijzelf. Maar dat ik het ook zo belangrijk vindt dat we als wereld instituten hebben als de Verenigde Naties, het Rode Kruis, Amnesty. Organisaties die zich inzetten over landsgrenzen heen.*



## Louise van der Lugt: de wereld omarmen

Aan de ene kant is er polarisatie en haat wat we nu veel zien, aan de ander kant civil society. Dat nieuws hebben we ook. Het beste nieuws is dat we de haat achter ons laten en samen de wereld omarmen.



## Gonda Schol: drie koningen

Zij kwamen van heel ver  
en hadden mooie dromen  
over vrede op aarde.  
Zou het er dan toch van komen?  
Want een koningskind is geboren.  
Goed nieuws, ieder moet het horen.  
En zij gaan doen wat zij deden:  
op weg gaan en gaan bidden  
voor een wereld vol van vrede.

