



Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Tel. (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij AMV
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

Ik heb de Heer gezien!

Het is koud, maar ook helder, zonnig weer, deze derde week van maart, terwijl ik deze woorden tik. 's Avonds zakt de zon als een grote, rode bal onder de horizon.



"Papa, de zon is gegroeid", zegt het kind dat samen met vader naar de ondergaande zon kijkt. Voor het oog is de zon, die in het westen ondergaat, groter dan de felle middagzon in het zuiden. Toch gaat het om dezelfde lichtbron. De zon is niet veranderd, alleen wij zien hem anders.

Hoe betrouwbaar is ons gezichtsvermogen eigenlijk? We hebben allemaal ogen gekregen, maar zien we ook? Jezus zegt in Matteüs 13 dat het niet zo vanzelfsprekend is dat we met onze ogen ook echt zien: *Daarom spreek ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende blind zijn.*

Johannes heeft het in hoofdstuk 20 van het naar hem genoemde evangelie over zien en geloven. Hij maakt ons duidelijk dat Jezus werkelijk gestorven is, want de tekenen van zijn dood worden in zijn graf aangetroffen: linnen doeken, een zweetdoek, voorwerpen die in Israël bij een begrafenis gebruikelijk waren.

Die doeken liggen daar heel tastbaar, als een teken dat wil zeggen: kijk er eens op een andere manier naar, kijk eens door de buitenkant heen. Johannes gebruikt daarvoor het woordje *zien*. En dit *zien* doe je niet met je ogen, maar met je hart. En dan zie je anders dan je ogen je op het eerste gezicht te zien geven.

Op het eerste gezicht zeg je, als je in het lege graf kijkt: dit kan toch niet waar zijn? Maar Johannes *ziet* en *gelooft*. Hij kijkt door de buitenkant heen en ziet met de ogen van zijn hart. Ook na de opstanding van Jezus blijft het mogelijk om te *zien*. Jezus blijft heel dichtbij, ook al kunnen we Hem niet aanraken. Jezus leeft! Hij is onder ons, omdat zijn stem hoorbaar is, omdat zijn woorden niet vergaan.

Johannes wordt in de Bijbel de geliefde leerling van Jezus genoemd. Hij had een speciale band met Jezus. Daarom begrijpt hij wat het lege graf betekent. Als hij in het graf kijkt en ziet dat daar niets te zien is, herkent hij als in een bliksemflits de betekenis van Jezus' dood. Hij laat meteen het graf achter zich, want daar is niets te vinden ... en hij gelooft!! Vanuit zijn relatie met Jezus, kijkt hij naar het graf en gelooft tegen alle logica in. Alleen wie werkelijk *ziet*, mét het hart en vanuit een hart dat liefheeft, kan vatten wat de opstanding van Jezus betekent.

Wie geraakt zijn door de liefde van Jezus, worden de ogen geopend en dan mogen we *zien*, echt *zien*! Zoals Maria uit Magdala het uitroept: *Ik heb de Heer gezien!* Om dan te ontdekken hoe God bezig is met ons en deze wereld. Want de kiem van de nieuwe tijd is gelegd. Hoe sterk de tegenkrachten ook zijn, de toekomst is aan de Levende. Verborg en gezien, zoals Inge Lievaart dichtte:

*De toekomst is al gaande,
verborgen en gezien,
een stem die te verstaan is,
een God die draagt en dient.*

*De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand
ons uit het doods bestaande
naar nieuw, bewoonbaar land.*

(lied 605)



Ds. T. Volgenant - Beima

SCHRIFTLEZEN

1 april - Pasen

Jesaja 25:6-9/ Kolossenzen 3:1-4/ Johannes 20:1-18. Of: Genesis 2:4b-25

Vandaag is het Pasen. In de afgelopen Paasnacht hebben we, terwijl de klokken feestelijk luiden, het Opstandingsevangelie uit Johannes 20 gelezen. Op de Paasmorgen horen we hoe Jesaja het al riep: op de berg van de HEER zal Hij voor eeuwig de dood vernietigen, de sluier die het zicht op Zijn heerlijkheid bedekte wegdoen, de tranen afwissen en een maaltijd voor alle volken aanrichten. In de lezing uit het evangelie blijkt hoe het opstandingsgeloof 'in fasen doorbreekt'. Het geloof is niet opeens daar – het ongeloof moet soms op heel verschillende manieren overwonnen worden. Paulus geeft in de brieflezing een heel concreet advies: Als je dan met Christus opgewekt bent, 'zoek dan de dingen die boven zijn', 'bedenk de dingen die boven zijn'. Dat het niet de bedoeling is dat we zweverige hemelburgers worden met het hoofd in de wolken blijkt uit de daarop volgende concrete adviezen.

Het alternatieve leesrooster voert ons deze weken door het boek Genesis. Prachtig, om op de Paasmorgen, als de schepping in Christus herschapen is, een nieuwe Adam, een nieuwe schepping - uit Genesis 2 over de schepping te lezen.

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 1	Marcus 16:1-8	De eerste getuigen <i>Eerste Paasdag</i>
ma. 2	Sefanja 1:1-13	Waarschuwing
di. 3	Sefanja 1:14-2:3	Oproep
wo. 4	Sefanja 2:4-15	Vijanden gestraft
do. 5	Sefanja 3:1-8	Recht voor een onrechtvaardige stad
vr. 6	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad
za. 7	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk
zo. 8	Genesis 2:18-25	Schaamteloos gelukkig
ma. 9	Genesis 3:1-24	Gevallen
di. 10	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen

wo. 11	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme
do. 12	Spreuken 23:15-25	Laat je onderwijzen
vr. 13	Spreuken 23:26-35	De kater komt later
za. 14	Psalm 4	Slaaplied

zo. 15	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet) verder
ma. 16	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?
di. 17	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles
wo. 18	Spreuken 24:10-22	Zoete woorden?
do. 19	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt
vr. 20	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
za. 21	Genesis 5:1-24	Leeftijden

8 april, 1^e na Pasen Quasimodo Geniti

Jesaja 26:1-13/ 1 Johannes 5:1-6/ Johannes 20:24-31 Of: Genesis 3:1-14

De naam van deze zondag komt van de beginwoorden van het introïtus dat op die zondag wordt gezongen: "Quasi modo geniti infantes..." (1 Petrus 2:2). Verlang als pas geboren kinderen,... De lezing uit het Oude Testament gaat verder uit Jesaja. Een lezing vol geloofsbelijdende taal en vol verlangen. 'Naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis ging ons zielsverlangen uit'. In de brieflezing uit 1 Johannes zien we het geloof in Israëls God sterk ingevuld in Israëls Zoon. Dat blijkt bepalend: 'wie is het die de wereld overwint, dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Dat te geloven is nog niet zo eenvoudig. Thomas geeft zich niet zomaar gewonnen en gaat niet over één nacht ijs... In de Evangelielezing horen we hoe Christus hem tegemoet komt en pastoraal handelt.

De alternatieve lezing, uit Genesis, vertelt over de eerste zonde. De (her)schepping staat onder druk...

15 april, 2^e na Pasen Misericordia Domini

Micha 4:1-5/ 1 Johannes 1:1-7/ Johannes 21:15-24 Of: Genesis 4:1-16

'Van de gunstbewijzen van de Heer, wil ik altijd zingen...!' Psalm 89, aan deze psalm heeft deze zondag haar naam te danken. Een prachtige uitroep, die vandaag klinkt. Micha houdt ons op deze zondag een schitterend visioen voor. De woorden zijn in een prachtig kunstwerk verbeeld bij het gebouw van de Verenigde Naties in New York. De belofte roept een verlangen wakker. Net als vorige week is ook vandaag de brieflezing uit de 1^e Johannes-brief. Wandelen wij in het licht of in het duister?, zo vraagt Johannes ons onder andere. In de lezing uit het evangelie horen we hoe de opgestane Heer zijn leerling Petrus, die in de duistere nacht gevluht was opnieuw in dienst neemt als werker van het Licht.

De alternatieve lezing gaat verder in Genesis, en verhaalt van de twee zonen, Kaïn en Abel. Indrukwekkend zijn de waarschuwendende woorden die God richt aan Kaïn... 'Waarom ben je zo boos en staat je gezicht zo donker...? Als je goed doet, kun je toch gerust omhoog kijken? Maar als je slecht handelt, ligt de zonde bij de deur van je leven op de loer, maar jij moet over de zonde heersen...!' Woorden om over na te denken, juist in deze Paastijd.

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 1 april 2018 Bijen en zaaigoed voor vrouwen in Zuid-Soedan



Het leven van veel vrouwen in Zuid-Soedan lijkt uitzichtloos. Er woedt al jaren een burgeroorlog in het land. Bovendien lijden vrouwen onder discriminatie en armoede. Bijen en zaaigoed helpen kwetsbare vrouwen nu aan een inkomen. Vrouwen die in armoede leven in Zuid-Soedan, staan elke dag voor de vraag hoe ze hun kinderen moeten voeden en kleden. Vaak verbouwen ze op kleine schaal voedsel om te verkopen en zo wat extra's te verdienen voor hun gezin. Om hun inkomen te vergroten, volgden de meest kwetsbare vrouwen in het stadje Maridi landbouwtrainingen van het Environmental Rehabilitation Program (ERP), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze zaaigoed, zodat ze meer kunnen verbouwen en oogsten.

Dit jaar traint ERP bovendien honderd vrouwen in het houden van bijen. De vrouwen krijgen eigen bijenkorven en leren hoe ze honing kunnen verwerken en verpakken. De vrouwen verkopen de oogst en de honing, dit betekent een broodnodige aanvulling op hun gezinsinkomen. Doel van het ERP is dat de vrouwen hun armoede met 80 procent kunnen terugdringen.

ZWO-collecte 8 april 2018: Een toekomst voor vrouwen en jongeren in Myanmar

Precious Stones is een jonge, christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk in Yangon (Rangoon), de hoofdstad van Myanmar (Birma). Ontstaan vanuit de Methodistenkerk begon de organisatie Precious Stones in 2006 met kleinschalige projecten voor gemarginaliseerde vrouwen en jongeren. De organisatie leerde vrouwen om weerbaarder te worden en aan een inkomen te werken. Ook jongeren krijgt Precious Stones bij elkaar, ze leren voor zichzelf opkomen, hun talenten ontdekken en denken na over thema's als seksualiteit en drugs. Precious Stones wil zich ontplooiën tot een sterke lokale organisatie die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van vrouwen en jongeren in Myanmar.

Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Plumiers

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
6	13 april	22 en 29 april, 6 mei
7	4 mei	13, 20 en 27 mei

Kerkdiensten

Zondag 1 april

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
koor Rejoice
o.l.v. Jan Broekhuis

30 maart 19.30 uur ds. C. Oosterveen
thema: 'Weg van de hoop'.

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

29 maart 19.30 uur ds. T.P. de Jong
Heilig Avondmaal

30 maart 19.30 uur ds. T.P. de Jong

31 maart 21.30 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G. H. Westra

29 maart 19.30 uur
ds. G. H. Westra Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 30 maart 19.30 uur
ds. G. H. Westra

31 maart 21.00 uur
ds. G. H. Westra Heilig Avondmaal

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. T. Volgenant - Beima

30 maart 19.30 uur **Goede Vrijdag**
ds. E.H. Egberts (Nijkerk)

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. H. Breunese

29 maart 19.30 uur ds. J. Breunese

30 maart 19.30 uur ds. J. Breunese

31 maart 21.30 uur ds. J. Breunese

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. J.P. Prenger
Maaltijd van de Heer

29 maart 21.00 uur ds. J.P. Prenger

30 maart 19.45 uur ds. J.P. Prenger

31 maart 22.00 uur ds. J.P. Prenger

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling
14:30 uur mevr. I. Oosterhof
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur ds. F.C. van Dijke
30 maart (Goede Vrijdag) 10.30 uur
mevr. E. de Jong -
oecumenische dienst

Ziekenhuis Gelderse Vallei

10:00 uur ds. J.E. Akihary

30 maart 19.00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 31 maart
19:30 uur ds. A. Romein

Zondag 8 april

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur dhr. J. Kroon

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T. Werner

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. J. Doolaard, Zeist

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. F. Kuipers, Nunspeet

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. J. Dam-Oskam

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. J.P. Prenger

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. H.J. Oortgiesen, Ede

Hartenberg:

10:00 uur ds. T. Vos
14:30 uur dhr. J. van Riessen jr.
vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. C. Ippel

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.H. Weijenberg

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 7 april
19:30 uur ds. T. Vos

Zondag 15 april

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
15.30 uur Preek-van-de-Leek,
burgemeester R. Verhulst

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. A.P. Cammeraat, Gouda

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G. H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. K. Dijk, Duiven

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. J. Dam-Oskam

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur Gave Viering

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. P. 't Hoen
14:30 uur mevr. W. Schouten
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. W. Smit

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. H.J. van Maanen

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 14 april
19:30 uur ds. G.H. Westra

Preek-van-de-leek-dienst in de Noorderkerk met burgemeester



Het bijzondere van de “Preek-van-de-leek diensten” is dat niet-predikanten het woord krijgen. Op 6 november 2016 was minister-president Rutte de leek in zo'n dienst in de Duinzichtkerk te Den Haag. Hij begon zijn preek als volgt:

Dank voor de uitnodiging, dank dat ik hier op deze zondagmorgen de Preek van de Leek mag houden. Want ik zeg u eerlijk: er gaan in de hectiek van alledag periodes voorbij waarin bezinning en reflectie er bij inschieten. Toen ik ja zei, heb ik me gerealiseerd: preken is iets anders dan 'zomaar' spreken en de kansel is geen gewone kathedra. Deze plek

maant tot bezinning op vragen die ik mijzelf normaal niet zo gemakkelijk stel. Wat betekent de kerk, wat betekent het geloof voor mij persoonlijk? En wat voor ons samen, als gemeente, als land, als samenleving?

Op zondagmiddag 15 april wordt in de Noorderkerk een “preek-van-de-leek-dienst” georganiseerd. De burgemeester van Ede, René Verhulst, zal dan op zijn wijze laten zien dat preken iets anders is dan zomaar spreken en dat een kerk een plek is die maant tot bezinning. In de preek legt hij een verbinding met een Bijbelgedeelte dat hem in het bijzonder aanspreekt.

Naast de woorden van onze burgemeester is er ook prachtige muziek op de vleugel te horen.

De pianist die zondag is Erik Onink.

Er is een collecte voor het inloopcentrum Meet-Inn te Ede.

Van harte welkom op zondag 15 april in de Noorderkerk, aanvang 15.30 uur, de kerk gaat open om 15.00 uur.

BESPREEK HET SAMEN

www.bespreekhetsamen-ed.nl

De onderstaande muzikale activiteiten vinden binnenkort plaats.

U bent van harte uitgenodigd!

Uitvoering Bachs Oosteratorium

Op *zaterdag 14 april* om 17:00 uur in de Oude kerk en op *zondag 15 april* om 19:00 uur in de Beatrixkerk door Myra van der Jagt *Kommt eilet und laufet, ihr flüchtigen FüÙe* (BWV 249) (Paasoratorium; Oosteratorium) is een compositie van Johann Sebastian Bach geschreven voor Paaszondag en door hem 'oratorium' genoemd. Naast dit werk werden twee andere composities door Bach met oratorium aangeduid: het Weihnachtsoratorium (BWV 248) en het Himmelfahrtsoratorium (BWV 11). Het werk werd in zijn huidige vorm waarschijnlijk voor het eerst uitgevoerd op Paaszondag in 1735 in plaats van de voor die zondag gebruikelijke paascantate. In stijl, lengte en instrumentatie vertoont het werk overeenkomsten met Bach's wereldlijke cantates.

Lente in Parijs, een vertelconcert

Donderdag 26 april 2018
Om 19.30 in de Noorderkerk

Caroline Oosterveen, verteller

Trio:
Corien van den Berg, piano
Francien Post, fluit
Sander Westphal, cello

delen uit de sonate van Debussy, delen uit de sonate van Poulenc en een variëteit aan korte stukken (Fauré, Ravel, Satie, Gaubert) met allerlei verschillende sferen.

Beleef een mooie muzikale wandeling!

BESPREEK HET SAMEN

Het Bespreek het Samen team

Verbonden in duurzaamheid wereldwijd Sustainability Worldwide

In het Kerkblad van de PGE las ik over de Special Sunday, met het thema ‘Duurzaamheid’, op zondagmorgen 11 maart in de Noorderkerk. Tijdens de dienst sprak collega Caroline Oosterveen over de betekenis van de gelijkenis van de zaaier en het zaad dat drie keer niets opleverde, maar bij een vierde keer het veelvoud van soms 30, 60 en zelfs 100 vruchten droeg omdat het in de goede grond groeide. De agrarische gelijkenis is van alle tijden wereldwijd en betreft de boer en de consument op elkaar. Zo eten wij van het boerenland maaltijden die internationaal en universeel zijn samengesteld. Daarom koop ik bij de supermarkt producten, die van overal in de wereld verzameld en aantrekkelijk aangeboden worden in de schappen die nooit leeg raken.

Gastspreker was de heer Duijzer, de directeur coöperatie en duurzaamheid van de Rabobank Nederland. Hij vertelde over de betrokkenheid bij en zorg om boeren in Nederland en ver daar buiten, die hun werk als een roeping ervaren. Wij maken deel uit van Gods schepping en het voedsel dat de aarde ons jaarlijks geeft. Om te zorgen dat alle mensen in de wereld te eten hebben, wordt door de voedselwetenschappen en biotechniek in Wageningen hard gewerkt. Hier is de Rabobank nauw bij betrokken.

Duurzaamheid betekent dat wij zorg dragen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen en de generaties na ons. Voedsel inzetten om armoede op te heffen en tegen te houden was de boodschap en armoede is de eerste van de 17 UN Sustainable Development Goals van 2015. Het zijn deze duurzaamheidsdoelstellingen van de VN die mij bezig houden en waar directeur Duijzer aan refereerde.

De gastspreker vertelde dat hij ook een beetje herenboer is met zijn groentetuin en zijn vee. Hij eet van zijn eigen grond. Als tweede genodigde gast was de stichting Herenboeren aanwezig. Janneke Blijdorp vertelde over de inspanningen van deze groep mensen, die samen een boerderij in Ede willen opzetten. Zij willen daar hun eigen groenten en fruit verbouwen en varkens, vleeskoeien en kippen houden om zo ook zelf in het vlees te kunnen voorzien en eten. Het gaat dan om 150 deelnemers die samen de kosten van de herenboerderij dragen en meebeslissen over wat er gepoot, geplant en welke dieren gehouden zullen worden. De inleg zal eenmalig €2000,- per gezin zijn als deelnemer van de coöperatie. Daarna betaalt men € 10,- per persoon per week voor de groente, fruit, vlees en eieren. Er zal geen financiering van een bank zijn.

Meer informatie kregen de bezoekers van de informatieavond van de stichting Herenboeren in het restaurant van het gemeentehuis op donderdagavond 15 maart. Vooraf heb ik op de tribune het debat van de lijsttrekkers in de raadszaal gehoord. De eerste stelling ging over het toekomstige World Food Center op de Prins Mauritz kazerne. De kosten en de opbrengsten kregen de aandacht, maar ook of er wel/geen woningen gebouwd gaan worden en hoe om te gaan met de grond en de natuur. Berekeningen in de miljoenen en vele statistieken moeten het welslagen van dit project doen slagen. Het pretentieuze WFC is aan Ede toegekend en zal onze stad in Food Valley internationaal wereldberoemd maken.

In het restaurant werd door een bestuurder van Herenboeren uitleg en informatie gegeven. De 50e deelnemer werd door wethouder Vreugdenhil welkom geheten. Zij vertelde over de situatie en de toekomst van minder boerderijen in de gemeente Ede en de mogelijkheid die de stichting Herenboeren aanbiedt.

De stichting had voor de aanwezigen die al bekend waren met het project een aparte bijeenkomst in een raadskamer over de 10 perma beginselen die bij het project horen. Het project Herenboeren is goed doordacht en heeft in Boxtel een coöperatie met een eigen boerderij en speelt in op het vernieuwende regeneratie ideaal. Deelnemers en geïnteresseerden werden deskundig voorgelicht en zijn zelf deskundigen als het gaat om duurzame voeding voor iedereen.

In het verlengde van wetenschap, techniek en idealen was het de gelijkenis van de zaaier en het zaad dat ons bewust maakte van Jezus en ons bidden: “Geef ons heden ons dagelijks brood”.

Dominee Peter 't Hoen

Inloop - Open Kerk



Donderdag is de dag van de inloop in "Ons Huis" bij de Taborkerk. Op donderdag 5 april is er handenarbeid en spel. Op 12 april komt de heer Jan Bolkenbaas met een mooie film over vogels in de natuur. Op 19 april is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open. Iedereen is, zoals altijd van harte welkom.

Werggroep Kerk en Buurt

Bericht vanuit de Algemene Kerkenraad.



Op 18 januari jl. heeft de AK vergaderd. De onderwerpen die behandeld zijn waren de begroting van het

College van kerkrentmeester 2018 en de begroting van het College van Diakenen 2018. Wat betreft het collecterooster is afgesproken dat de gemaakte afspraken in 2017 doorlopen naar 2018, totdat het beleidsplan 2018 van de PGE door de AK is goedgekeurd. Beleidsafspraken uit het verleden worden gerespecteerd zowel voor de wijkgemeente Tabor als De Open Hof.

- In de AK wordt ds. C. Oosterveen per 12 januari 2018 opgevolgd door ds. T.P. de Jong.

- De voorzitter heeft een gesprek gehad met ds. Reiling, vertegenwoordiging van Ned. Hervormde Kerk Ede en Nederlands Gereformeerde kerk over de samenwerking in de afgelopen 20 jaar en hoe in de toekomst nu verder.

- In de PKN kerken in Ede is een werkgroep "duurzaamheid", die zich bezig houdt op een breed vlak, dus niet alleen voor gebouwen. Wellicht voelt iemand zich geroepen om vanuit de gemeente zich hierbij aan te sluiten. Reactie kan naar de scriba.

- In de vergadering van 15 maart is de aangepaste taakomschrijving organisten opnieuw behandeld en goedgekeurd.

- Verder is gesproken over wijkbudgetten, overheveling wat centraal en wat decentraal. De wijkkerkenraden zijn verantwoordelijk voor de wijkkas en de wijkleden van het CvK hebben het beheer van de gebouwen in hun portefeuille. Bij de vorming van de PGE is in de "Plaatselijke Regeling" al opgenomen dat de wijken voor 1 oktober hun begroting voor het jaar daarna moeten inleveren bij het CvK. Ter compensatie wordt voorgesteld om in 2019 4 kerkcollectes voor het wijkwerk te bestemmen. In 2018 ontvangen de wijkkassen uit de algemene middelen een compensatie.

- Het beleidsplan 2018 - 2021 is verder doorgesproken en is in de vergadering van 15 maart voorlopig vastgesteld. Dit zal elke jaar moeten worden bijgesteld, zodat het actueel blijft.

- Van het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken(RCBB) is bericht binnengekomen over de aanvraag voor het beroepen van een predikant in de Open Hof. Het geeft slechts toestemming voor het beroepen van een predikant voor 0,6 fte. Daarnaast gaat het college akkoord met het aanstellen van een predikant voor 0,4 fte gedurende 5 jaar.

De aanstelling voor 0,4 fte is echter aan voorwaarden gebonden die een dergelijke aanstelling haast onmogelijk maken. De voorwaarden zijn:

*Na 5 jaar stopt de aanstelling en heeft de betrokken predikant geen recht op wachtgeld. De predikant moet daarvoor tekenen.

*In 2024 moeten begroting en exploitatie op 0 uitkomen.

Zowel de wijkkerkenraad als het moderamen werd door dit bericht verrast. Wij zijn zeer teleurgesteld, vooral omdat een volledige predikant voor de Open Hof zo hard nodig is. Wij meenden dat ons vermogen zo groot is dat een volledige predikant gemakkelijk betaald kan worden, ondanks het feit dat de begroting een tekort vertoont. Het college kijkt echter niet naar het vermogen, maar alleen naar de inkomsten in de exploitatie.

Het moderamen meent dat de PGE niet kan zeggen dat dit het probleem van de wijk Open Hof is. De situatie is een probleem van de hele PGE dat we met elkaar moeten zien op te lossen op een voor de Open Hof aanvaardbare manier. Temeer omdat de predikanten worden aangesteld door de AK. We dachten na de benoemingen voor de wijk Beatrixkerk en voor Emmaüs ook voor de Open Hof een fulltime predikant te kunnen benoemen. Nu dat niet kan, moeten we naar de PGE als geheel kijken. Vanuit de Open Hof en Moderamen van de AK zal bij het Breed Moderamen van de classis getracht worden in de besluitvorming nog verandering aan te brengen.

- Op wat langere termijn zal een commissie een rapport uitbrengen over de toekomstverwachting van de PGE gelet op inkomsten, ledenaantal, gebouwen en formatie.

- De voorzitter memoreert dat, hoewel in het fusieproces is uitgesproken dat binnen de PGE het accent ligt op de wijkgemeenten, de PGE en daarmee de AK meer dan een lichaam is gericht op doelen van administratieve en vermogensrechtelijke aard, maar dat we met elkaar gemeente van Jezus Christus zijn en daarbij past solidariteit in moeilijke omstandigheden.

- Het moderamen van de AK is nog steeds opzoek naar een 2° scriba/notulist. Tot op heden heeft nog niemand zich gemeld bij ondergetekende of via de wijkkerkenraden. Graag nog aandacht hiervoor. Meldt u aan!

Greet Vink-Schouwstra

Scriba van de Protestantse Gemeente Ede

Vrijwilligerswerk bij Het Maanderzand

Het Maanderzand

Wonen - zorg - ontmoeten

Wilt u wat betekenen voor een ander?

Bij woonzorgcentrum Het Maanderzand bent u van harte welkom als vrijwilliger! Wij zijn onder andere op zoek naar: Begeleiders koersbal

Houdt u van spelletjes? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om het spel koersbal te begeleiden. Koersbal lijkt op jeu de boules, echter de bal rolt niet in een rechte baan maar in een boog. Als vrijwilliger helpt u met klaarzetten en opruimen, zorgt u voor een prettig spelverloop, maar bovenal zet u zich in voor een plezierige middag!

Wanneer: Dinsdag 14.00-16.30 uur.

Onze coördinator vrijwilligers (Marieke Rodenburg) vertelt u graag meer over deze vrijwilligersfunctie, maar ook over andere mogelijkheden! email: mariekerodenburg@maanderzand.nl tel. 0318-685318 (maandag en donderdag)

Klinkenberg

Op 26 februari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met alle vrijwilligers, de coördinator activiteiten en de coördinator van de vrijwilligers.

Wij hebben met elkaar gesproken hoe wij na de verhuizing en in de nieuwe situatie invulling kunnen geven aan de behoefte van de bewoners in plaats van de huidige weeksluiting en Bijbelkring.

Zaterdag 31 maart om 19.00 uur is weer een weeksluiting waarin Maj. J. Fennema (Leger des Heils) zal voorgaan en bespeelt Piet Poot de piano.

De volgende weeksluiting zal zijn op 14 april.

Hierin zal ds. P. 't Hoen (PGE) voorgaan en verzorgt Corrie Glasbergen de muzikale omlistung.

Ik wens u allen Gods nabijheid toe en gezegende Paasdagen.

Een hartelijke groet van

Marie-José Ebersson

Concert

Op D.V. 7 april 2018 vindt in de Oude Kerk te Ede een koorconcert plaats van diverse koren: het Chr. Reiskoor o.l.v. Peter Wildeman, het Veluws Mannenkoor o.l.v. Gerrald Bronkhorst, Kinderkoor "De kleine Harp" en Tienerkoor "Jedidjah" o.l.v. Mathilde van Engelenburg. Begeleiding is van Joost van Belzen aan de vleugel en Henriëtte Bronkhorst-Barten op de fluit. Peter Wildeman en Joost van Belzen hopen ook op orgel te begeleiden. De avond is bestemd voor het Deputaatschap Israël van de Gereformeerde Gemeente. Dominee W.J. van den Brink zal de opening en sluiting op deze avond verzorgen. Kaarten zijn te reserveren via www.peterwildeman.nl De avond begint om 19:30 uur. U bent van harte welkom!

Rossini's Petite Messe Solennelle in de Edese Oude Kerk

Op zaterdag 21 april geeft Sursum Corda een concert in deze sfeervolle kerk. Dit keer een compositie van de operacomponist Rossini, die met de 'Petite Messe Solennelle' een bijzonder werk schreef.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het een volwaardige mis met grote contrasten. Het geliefde koorwerk zit vol met pakkende melodielijnen en ritmische vitaliteit. Rossini schreef dit werk voor koor, piano en harmonium, een ongebruikelijke combi-

natie van instrumenten die zorgt voor een bijzondere klanksfeer. Het geeft een slepend en dramatisch effect, doordat het harmonium crescendo's sterker kan laten klinken.

De 'Petite Messe Solennelle' van Rossini wordt in dit concert gecombineerd met iets ouds, namelijk twee stukken van Palestrina. Deze stukken worden a capella gezongen en ze werden 300 jaar voor Rossini's compositie geschreven.

Kortom, een concert met grote contrasten. De moeite van het beluisteren waard!

Solisten zijn Martina Prins (sopraan), Florieke Beelen (mezzosopraan), Gerben Houba (tenor), Berend Eijkhout (bas-bariton). De begeleiding is in handen van Elly Meijer - Klein (harmonium) en Roland Aalbers (piano).

Het geheel staat onder leiding van dirigent Gert Jan van der Pol.

Zaterdag 21 april, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede

Kaartverkoop: www.covsumcorda.nl,

via secretariaat (0318-413518) en Boekhandel Het Paard van Troje, Ede.

PCOB-Afdeling Ede



Op maandag 16 april a.s. heeft onze eerstvolgende ledenbijeenkomst plaats. Het thema van deze middag: Het waterschap in Nederland.

"Het waterschap is de oudste bestuurslaag in Nederland. In het verleden hebben boeren en grondeigenaren deze schappen in het leven geroepen, omdat men inzag dat water zich niet laat dwingen door individuele maatregelen ter bescherming van hun landerijen. Het is nagenoeg uniek in de wereld en door de ervaring van jaren vervult Nederland een voortrekkersrol op het terrein van beschermingsmaatregelen tegen wateroverlast". Aldus Roel Kremers, lid van het algemeen bestuur van het waterschap Veluwe en Vallei. Hij verzorgt deze middag de presentatie.

Al met al een boeiende materie om eens bij stil te staan. Leden en belangstellenden: hartelijk welkom!

Tijd: maandag 16 april a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.

Plaats: "Ons Huis", Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, Hovvystraat 2 te Ede.

Ouderenmiddag in de Beatrixkerk



De Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk nodigt alle ouderen uit Ede e.o. van harte uit voor de ouderenmiddag op woensdag 18 april in de grote zaal van de Beatrixkerk (te bereiken via de zijingang bij het Kerkelijk Bureau). Het thema is: Bijbelse platen van Isings en Jetses. Drs. Vincent van Poortvliet zal ons vertellen over de bekende bijbelplaten van Isings en Jetses. Twee kunstenaars, beiden met hun eigen talent en met hun eigen stijl.

Isings (1884-1977) werd bekend als illustrator en werd onvergankelijk als de ontwerper van de geschiedenis-vertelplaten van Wolters-Noordhoff. Jetses (1873-1955) maakte ook schoolplaten en tekende de beroemde plaatjes van Ot en Sen. Twee kunstenaars, concurrenten en vrienden tegelijk. Wat u misschien niet weet is dat ze allebei kinderbijbels hebben geïllustreerd: Isings illustreerde vanaf de eerste druk (1918) de kinderbijbel van W.G. v.d. Hulst. Jetses illustreerde de kinderbijbel van Anne de Vries (eerste druk 1940). Het is bijzonder dat zowel Isings als Jetses hebben benadrukt dat ze hun bijbelplaten beschouwden als hun allerbeste werk. En die bijbelplaten komen in de lezing langs; vaak in één beeld een plaat van Isings met een plaat van Jetses over hetzelfde onderwerp er naast. Niet om te bepalen welke plaat de beste is, want het waren allebei top-illustratoren. Maar wel om samen te genieten van hun verbeeldingskunst, waardoor de bijbelverhalen nog sterker voor kinderen en grote mensen gaan spreken.

Aanvang: 15.00 uur. Vanaf 14.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar - halverwege is er een pauze. De sluiting is om ± 16.30 uur. Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk, Janny Westmaas, tel. 625268

Jubileum Evangelisch-Lutherse Kerk Ede - een uur muziek op 15 april

Op 14 april 1918 (Eerste Paasdag) werd het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Ede in gebruik genomen. Ter ere van het honderdjarig bestaan is er op zondag 15 april vanaf 15.00 uur een uur muziek. De organisten Dick Troost en Erik van der Heijden laten de vier (!) in de kerk aanwezige orgels horen. Met harpiste Annemieke IJzerman spelen zij muziek voor twee en drie instrumenten. Het belooft een uur vol verrassende samenklanken te worden, waarbij iedereen van harte welkom is (toegang gratis).

Opgave vakantieweek 2018 Hyde park, Roosevelt-paviljoen

Door de diaconieën van Nijmegen, Wageningen, Renkum, Ede en Bennekom wordt ook dit jaar van 27 oktober t/m

3 november een vakantieweek georganiseerd in een prachtige bosrijke omgeving van Doorn in het Hydepark met het Roosevelt-paviljoen. Het Roosevelt-paviljoen is van alle gemakken is voorzien en biedt u een mooie 1 of 2 persoons kamer met eigen sanitaire voorzieningen en veel privacy, in totaal kunnen er 34 gasten geplaatst worden.

Deze week is speciaal bedoeld voor mensen die om verschillende redenen niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Op deze schitterende locatie in de bossen van Doorn, worden de gasten door een groep van ca. 35 vrijwilligers onthaald op een gevarieerd ontspanningsprogramma:

Op zondag is er de dienst van schrift en tafel. Het weekprogramma bestaat uit een dagje uit met de bus die geschikt is voor rolstoelvervoer. Een programma met muziek en zang en veel ontspanning, een heerlijke wandeling in het bos rondom het Roosevelthuis, het winkelen in Veenendaal, de gezelligheid van het samen aan tafel gaan en genieten van de prima keuken! Kortom, een vakantie waar niks moet, maar heel veel kan.

Het blijkt uit de vele positieve reacties die we krijgen, dat deze week als heel fijn ervaren wordt. Uiterlijk moet uw inschrijving op 15 mei a.s. binnen zijn. Door Ede kunnen maximaal 8 gasten worden geplaatst.

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met uw diaken of ondergetekende,

Namens het College van Diakenen,
Paul Haver

Email: p.haver-h.crossen@hetnet.nl
Telefoon 0318-641183 / 06-53665368

Toon Hermans Huis Ede uitgiftepunt BreiBoezem



Het Toon Hermans Huis Ede is er voor wie geraakt wordt door kanker. Vanuit de regio Gelderse Vallei kunnen mensen met kanker, hun gezinsleden en verzorgers hier terecht voor diverse vormen van ondersteuning.

Het Toon Hermans Huis Ede is sinds deze maand uitgiftepunt van Stichting BreiBoezem.

Stichting BreiBoezem heeft als doel vrouwen die getroffen zijn door borstkanker (of gendragr zijn) en een borstamputatie hebben ondergaan (Boezemdraagsters), gratis te voorzien van gebreide borstprothese(s). Deze gebreide borstprotheses zijn een goed alternatief voor siliconen borstprotheses. Ze zijn comfortabel (lichtgewicht en ademend), wasbaar en voelen als 'echt' aan. Daarnaast zijn deze BreiBoezems ook beschikbaar in een halve variant, speciaal ontwikkeld voor vrouwen die borstsparend zijn geopereerd. Deze halve variant geeft meer volume aan de borstsparende borst. De borstprotheses van BreiBoezem worden gebreid door vrijwilligsters, de Boezemvrienden. Een BreiBoezem kan aangevraagd worden via www.breiboezem.nl en daarna worden opgehaald bij het Toon Hermans Huis aan de Telefoonweg 124b in Ede.

Voor informatie en aanmelden: 06-22161969 of via info@toonhermanshuisede.nl

Passie-Paasconcert Hervormd Zangkoor Jubilate te Ede

Traditiegetrouw verzorgt Jubilate op 'stille zaterdag', dit jaar op 31 maart, een Passie-Paasconcert in de Oude Kerk van Ede, Grotestraat 58. In het repertoire staan het lijden, het sterven, de opstanding en de wederkomst van Christus centraal. Er is ruim gelegenheid voor samenzang. Het programma bevat ook enkele instrumentale intermezzo's. Medewerking wordt verleend door: Bert Elbertsen (orgel/piano), Elize Verlaan (sopraan), Rutger Stoel (hobo) en ds. C. H. Bax (opening, korte meditatie en sluiting). De

algehele leiding is in handen van Jan Willem den Hartogh. De kerk is open vanaf 19.00 uur en de aanvang is 19.30 uur. De entreeprijs is €5,00. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Toegangskarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de koorleden en bij boekhandel F. Hardeman, Maandereind 10a te Ede. Jubilate nodigt u/jou van harte uit om de 'stille week' op deze passende manier met ons luisterend en zingend af te sluiten. Voor meer informatie: www.jubilate-ede.nl.

Uit de Classicale Vergadering Veluwe (i.o.)

In de afgelopen jaren hebt u ongetwijfeld iets gelezen over het traject Kerk 2025 van de Protestantse Kerk in Nederland. Uitgangspunt daarbij is: 'back to basics', terug naar de kern van kerk zijn: Waarom zijn we kerk, wat leidt af van de kern, wat belemmert ons kerk-zijn?

De in dit kader door de generale synode genomen besluiten - die ook voorgelegd zijn aan gemeenten en huidige classes - hebben o.a. betrekking op het aantal classes (van 74 naar elf), de vorming van de classes (twintig tot dertig verkozen leden) en haar werkwijze, de taken van de classispredikant, de ontmoetingen van gemeenten onderling, de rol van de werkgemeenschap van predikanten, de veranderingen in de visitatie, en gemeentevormen.

Een en ander begint nu concretere vormen aan te nemen. De huidige classes Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk vormen per 1 mei 2018 de classicaie vergadering (CV) Veluwe. In oktober en maart zijn er al voorbereidende bijeenkomsten gehouden. Momenteel zijn er vier afgevaardigden per 'oude' classis. De CV kan er voor kiezen om dit aantal te verhogen naar vijf. De CV zou dan uit 25 afgevaardigden bestaan. Bij dit aantal is het waarschijnlijk gemakkelijker om het breed moderamen (BM) te bemensen. In de nieuwe situatie heeft niet iedere (wijk)gemeente een afgevaardigde naar de CV, het is dus van groot belang om de niet-afvaardigende gemeenten vanuit de CV goed van informatie te voorzien, o.a. via kerkbladen en een nog op te zetten website.

Het moderamen van de CV Veluwe (i.o.) wordt momenteel gevormd door Martin Morsink (voorzitter) uit Barneveld en Gerrit Bok (scriba) uit Apeldoorn. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de CV voorkeur uitgesproken voor een boventallige voorzitter en scriba, de dubbele petten van afgevaardigde en de functie van voorzitter en scriba worden minder wenselijk geacht. Ondergetekende is gevraagd de functie van 2e scriba te vervullen.

Op dit moment zijn de sollicitatieprocedures voor de functie van de elf classispredikanten in de afrondende fase. Op 1 mei zal de CV Veluwe een besluit moeten nemen over de dan voorgedragen kandidaat voor onze classis. De classispredikant speelt o.a. een belangrijke rol bij het gestalte krijgen van de nieuwe classis.

Henny Dolstra-Muggen, 2^e scriba

Uit de protestantse classis Ede, 28 februari 2018

Misschien kwam het door de kou, misschien door de krokusvakantie, misschien omdat het de laatste vergadering was: in ieder geval waren er minder afgevaardigden vanuit de (wijk)gemeenten op 28 februari aanwezig dan in de voorgaande vergaderingen. De betrokkenheid bij de agendapunten leed daar echter niet onder.

Voorzitter ds. Bergshoeff gaf in zijn overweging tijdens de opening o.a. aan *'dat verandering soms hard nodig is, juist om het waardevolle te behouden. Structuren, ook kerkelijke structuren, zijn niet heilig. We doen er geen goed aan te blijven staren naar het verleden, alsof vroeger alles beter was, maar ook niet door te denken dat we met een structuurwijziging een gouden eeuw tegemoet gaan.'*

Het grootste deel van de vergadering werd besteed aan de behandeling van deel 3 van het pakket aan kerkordewijzigingen in het kader van het traject Kerk 2025. De synode had op 17 november deze wijzigingen in zogenaamde eerste lezing vastgesteld. Ook nu weer hebben de kerkenraden hun oordeel kunnen geven over deze wijzigingen. Vervolgens was het aan de classicaie vergadering om zich hierover uit te spreken. De voorstellen hebben vooral te maken met 'de cultuur van mobiliteit en flexibiliteit van predikanten'. Het gevoeligste onderdeel daarbij is de mogelijkheid dat gemeente en predikant na twaalf jaar gezamenlijk kunnen besluiten om uit elkaar te gaan. Dit punt roept veel vragen op: Bevordert het daadwerkelijk de mobiliteit? Is de maatregel niet te ingrijpend? Krijgen predikanten die op deze manier uit een gemeente vertrekken en dan wachtgeld krijgen

wel een nieuwe gemeente? Moeten ze solliciteren, en hoe zit dat voor predikanten vanuit dat deel van de kerk waar meer de nadruk ligt op de roeping? Hoe worden ze daarin begeleid? Moet er niet veel meer ingezet worden op de jaargesprekken tussen kerkenraad en predikant? Hoe zit het met de kosten?

Uiteindelijk concludeerde de classicaie vergadering met overgrote meerderheid dat het betreffende voorstel niet rijp is voor besluitvorming. Dit zal aan de synode worden voorgelegd.

Overgang naar de nieuwe classis (classis Veluwe) en vorming van ring Ede: scriba Bikker gaf een toelichting bij de nieuwe structuur. In de classis Veluwe (komt in de plaats van de huidige classes Apeldoorn, Harderwijk, Hattem, Nijkerk en Ede) is niet meer elke wijkgemeente vertegenwoordigd, maar de kerkenraden krijgen wel de agenda en de verslagen toegestuurd, zij kunnen ook zelf agendapunten aandragen. In april en mei zal de vorming van de ring Ede (op het grondgebied van de huidige classis Ede) - vooral gericht op de onderlinge ontmoeting tussen de gemeenten - voorbereid worden door het huidige breed moderamen van de classis, voorzitters/scriba's wijkkerkenraden en de werkgemeenschap van predikanten.

Ds. Nap, plaatsvervangend voorzitter, gaf een terug- en vooruitblik op de classis. In zijn veertig jaar als predikant is hij afgevaardigd geweest naar verschillende classicaie vergaderingen. De CV werd beschouwd als de grondvergadering van de kerk: hoe zal dat straks zijn? Hij benadrukte dat het van belang is dat de kerkenraden ook bij de nieuwe structuur voldoende betrokken zijn.

Henny Dolstra, actuarius

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuis, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

In memoriam

Op 5 maart is onze broeder Gerrit Jansen overleden, in de leeftijd van 88 jaar. Meer dan 58 jaar was hij innig verbonden met Dith, zijn vrouw. En bijna een leven lang was hij lid van de Tabor-gemeente.

Gerrit was voor de kring buiten zijn gezin, zijn werk (ambtenaar, ook van de burgerlijke stand - hij heeft heel wat huwelijken voltrokken!) en zijn vrienden óók en vooral zichtbaar in de kerk. Daar nam hij trouw zijn plek in en deed zijn dingen (waaronder met de jeugd). Trouw én vriendelijk. Minzaam en beminnelijk. Woorden die hem ten voeten uit tekenen - misschien moeten er nog de woorden bescheiden en onopvallend bij: in de kerk viel hij de laatste kerken vooral op, als hij er niet was. Dan werd hij opvallend gemist! Er viel een gat in de tweede rij. Daar zat hij. Bijna vooraan, maar niet haantje de voorste, niet op de barricaden: de één achte de ander uitnemender dan zichzelf, schreef Paulus al ooit. Ook dat was een spreuk die hem op het lijf geschreven was.

Op 12 maart hebben we in de aula van crematorium Slingerbos afscheid genomen, in het vertrouwen dat Gerrit zijn plek heeft in het 'heilig trekkend volk' (lied 103 werd gezongen!), geborgen in de barmhartigheid van de Eeuwige. We lazen uit de Hebreeën-brief, die markante regels 'het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt - en het bewijs van de dingen die men niet ziet.

Dochter Marina, oude vriend Nico Lantinga en kleinzoon Jorik gedachten hun vader, vriend en opa: betrokken en bescheiden, hartelijk en trouw waren woorden die een rode draad vormden. Wij gedenken hem met respect. En wensen zijn vrouw, de (achter-klein)kinderen en ieder die hem moest loslaten de troost en genegenheid van God en mensen!

Liedboek

Tijdens de 'koffie +' op 29.1.18 is gesproken over de mogelijke invoering van het Liedboek 2013. De WKR heeft daarna besloten vanaf Pinksteren 2018 die nieuwe bundel te gaan gebruiken. In de praktijk zal er niet veel veranderen, behalve dat in het vervolg de liederen uit het LvdK die niet meer in het nieuwe boek staan worden afgedrukt op de Kerkbrief, in plaats van omgekeerd.

De WKR zal een aantal exemplaren aanschaffen, voor 'algemeen gebruik'. De mogelijkheid bestaat 'mee te liften' met die bestelling, zodat u van een bescheiden korting op de aanschafprijs kunt profiteren. Intekenlijsten liggen in de koffiehok.

Seniorenkring

In april vervalt de bijeenkomst van de kring, vanwege een aantal verplichtingen in de landelijke kerk.

Let op de berichten in het komende kerkblad - we komen in mei zeker nog bij elkaar!

Diensten in de Goede Week

Op raadselachtige wijze zijn 'onze' diensten in de Goede Week niet in het vorige kerkblad opgenomen.

Nóg een poging dus: op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, op Goede Vrijdag lezen en zingen we de Passie, ditmaal in een 'vrije' bewerking - de Cantorij zingt delen uit het Stabat Mater van Pergolesi. Beide diensten beginnen om 19.30 uur. De Paaswake begint om 21.00 uur. Paasmorgen als altijd om 10.00 uur. De cantorij zingt in alle diensten en ondersteunt de gemeente bij een fraaie bewerking van psalm 139, van de hand van Oosterhuis en Oomen. Met medewerking van muzikale talenten!

Paasontbijt

Zondag 1 april, eerste Paasdag, willen we om 09.00 uur beginnen met een gezamenlijk ontbijt. Opgeven hiervoor kan bij:

- Finy Hossevoort (telefoonnummer 0318-650868)
- Corrie en Rob Broersma (telefoonnummer 0318-843590)

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:

Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Of je ziek of gezond bent, gebogen of fier overeind, zoekend of dichtbij je ziel, naar Pasen toe zoeken we richting; niet die van de dood, maar die van al wat leeft. Van die Ene, die leeft.

*Wanneer je zegent en niet vervloekt,
Wanneer je hoop biedt en geen wanhoop zaait,
Wanneer je zorgzaam bent en niet verwaarloost,
Wanneer je begroet en niet afwijst,
Wanneer je bemoedigt en geen moed ontnemt,
Wanneer je vergeeft en geen haat koestert,
Wanneer je dankt en niet optelt wat nog ontbreekt,
Wanneer je omhelst en niet afstoot,
Wanneer je begripvol bent en niet wilt misverstaan,
Wanneer je licht zoekt en het donker verlaat,
Wanneer je recht zoekt en onrecht aankaart,
dan wordt Gods liefde in jou zichtbaar
help je Christus mee het kruis te dragen.*

Gods liefde in ons.....onvoorwaardelijk zal Hij ons helpen opstaan tot liefde ontvangen en liefde geven.

*Proef de stilte
van de winterwende.
Vouw in vrede dicht.
En laat,
vol vertrouwen
in de liefde,
je omhelzen
door het licht.*

Anoniem

In de dienst op Goede Vrijdag om 19.30 uur wordt muzikale medewerking verleend door Arjen Threels, hobo en Johan van Markesteyn, orgel. Thema: *Weg van hoop*.

Aan de hand van enkele kruiswegbeelden staan we stil bij datgene wat alle gewenning doorkruist. De niet te bevatten dood, grenzeloze verlatenheid.

Op eerste Paasdag begroeten we het koor Rejoice o.l.v. Jan Broekhuis. Het thema in deze dienst is:

Overbelicht en onderbelicht- Over onvoorwaardelijke liefde
'De schrijver Godfried Bomans en de schaker Max Euwe voerden samen een televisiegesprek. Nogal onverwacht vraagt Bomans aan Euwe: 'Geloof U in God?' Euwe, tamelijk overrompeld: 'Ik ben er wel in opgevoed, maar het speelt nu geen rol meer in mijn leven.' Bomans, pal er overheen en recht uit zijn hart: 'Is het dan niet een beetje koud geworden?'

Op 15 april is het zover: de eerste preek van de leek in onze gemeente, door de burgemeester! Zorgvuldig en enthousiast is het geheel voorbereid. Van harte welkom. U leest er meer over voor in het kerkblad.

Voor de zondag daarop, de eerstvolgende special Sunday, wil ik graag **een oproep** doen. Het thema van de dienst: *'Leven in een lied'*.

Soms past een lied je als een handschoen. Soms roept het herinneringen op. Soms blijft het maar in je hoofd zingen. In deze viering luisteren we naar verhalen achter de liederen die geschiedenis schrijven met mensen. En we zingen ze, met elkaar!

Maar daar hebben we u natuurlijk bij nodig. De kerk is één van de plekken waar met elkaar gezongen wordt. Best uniek. Er zijn zoveel nieuwe en schitterende liederen die ons verrassend nieuwe perspectieven laten zien. En liederen met woorden die we nooit zo zouden uitspreken vandaag, maar die ons diep in ons hart raken. Om de melodie, om het moment waarop ze gezongen werd. Het verhaal erachter...ik ben er benieuwd naar.

Graag hoor ik **uiterlijk 10 april** wat voor u een lied is met een speciale betekenis. Misschien wilt u er op 22 april wel kort iets over vertellen.

De Heer is opgestaan: Alleluia!

*De bloemen in hun kwetsbaarheid
de vogels vanuit hun heggen
en in lichte kruinen
zingen volmondig: Alleluia!*

*Want de dood heeft niet
het laatste woord gekregen.
De nevel om ons heen trekt op.
En er ontkiemt iets in ons hart
wanneer wij op de terugweg
van het graf elkaar terugvinden.
En de bestorven woorden
in ons laten spreken.*

Over liefde

*die het ultieme antwoord blijft.
Over het wondere vermogen
dat in elke mens is neergelegd
om op te staan.*

*Met een vertrouwen
sterker dan de vrees.*

Want Hij, die Mens van Hoop

is hier, onder de levenden. Kris Gelaude

Goede dagen gewenst, vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 6 maart 2018

Op 6 maart kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Tjimen Apeldoorn opent de bijeenkomst met het gedicht "Stilteweg naar Pasen" van Priscilla Laneuze. In het moment van bezinning wordt van gedachten gewisseld over het thema: "Duurzaamheid in en rondom de kerkgemeenschap". De enquête over het al of niet houden van een oudejaarsdienst is van start gegaan. De Special Sunday met de heer Duijzer van de Rabobank op 11 maart en de Preek van Leekdienst met burgemeester Verhulst op zondagmiddag 15 april komen aan de orde. De jaarrekening van de PGE over 2017 wordt besproken. De vergadering wordt besloten met: "Daarom geloven wij" van A.C. Bronswijk.

Tjimen Apeldoorn

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Gedachtenis

Adriana Los -de Beer

- * Rotterdam, 4 juli 1927 † Harskamp, 14 maart 2018
en Hendrik Los
- * Alkemade, 15 mei 1933 † Harskamp, 15 maart 2018

'Wees mij tot een rots ter woning'. Deze huwelijgstekst ontvingen Henk Los en Adrie de Beer op 18 juni 1957 in een kerk te Rotter-

dam. Zo zijn Henk en Adrie samen verder gegaan door het leven. Ze hebben gewoond op een flat in Rotterdam; vervolgens even in Wageningen en daarna vele jaren op het terrein van Het Woonzorgcentrum 'De Hartenberg'. Hier verzorgt Henk het technisch onderhoud aan de gebouwen. En Adrie als moeder en huisvrouw biedt thuis de zorg en de geborgenheid. Wat hebben ze daar met hun kinderen Dick en Rob genoten van de natuur; de vogels. Maar boven dit alledaagse leven uit de diepte van deze bede: 'Wees voor mij een rots, een helper.' Maar zo'n God moet je trouw blijven. Voor hen was dat regelmatige kerkgang, bijbel en gebed. Zeer betrokken bij de kerk en de gereformeerde traditie. Ze kregen kleinkinderen en enige jaren geleden hun eerste achterkleinkind. Altijd waren ze zo graag in liefde bijeen! En zo mochten ze vorig jaar beleven dat ze 60 jaar getrouwd waren. Maar dan is het alledaagse leven moeilijk voor hen beiden geworden. Adrie kampt vanaf 2007 met de ziekte van Alzheimer. Dat is wat geweest ook voor Henk en de kinderen. Zij moet worden opgenomen in het verpleeghuis. Eerst in Beekbergen, later in De Stolpe te Harskamp. Ook Henk gaat tobben met zijn gezondheid. Op zichzelf wonen in de Nienhof te Wageningen kan niet meer. Gelukkig kan hij twee jaar terug ook een kamer krijgen in het verpleeghuis Metje te Harskamp. Opnieuw zijn ze dichtbij elkaar. Totdat Henks gezondheid enige weken terug zo verslechtert dat de dood dreigend nabij is. Maar dan overlijdt Adrie toch onverwacht op de 14^e maart.

Wanneer ik op 15 maart met de kinderen de dankdienst voor moeder bespreek, komt het bericht dat ook vader is overleden. Dan word je stil en je huivert. Dat zowel moeder en oma, alsook vader en opa nu zijn overleden...dat is niet te bevatten. Maar toch ook is er de dankbaarheid voor hun liefde en zorgzaamheid en de gedachte: voor hen beiden en voor ons kinderen is het zo het beste. Daarom schreven de kinderen deze tekst op de rouwkaart:

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij. Voor altijd samen, ze laten elkaar niet 'los'.

Op woensdag 21 maart werd de dankdienst voor hun leven gehouden in de aula van de Gemeentelijke begraafplaats te Ede. Naast Psalm 71:1-6 stonden we stil bij Johannes 14:1-7. Jezus zegt: 'Uw hart worde niet ontroerd'. Dat wil zeggen: Niet geschokt, verbijsterd. Hij, de Levende wil de kinderen en kleinkinderen geborgenheid en kracht geven. Ja allen, die Henk en Adrie zullen missen; in de familiekring en zeker ook in de gereformeerde kerk te Harskamp.

Na de dankdienst werden ze te ruste gelegd in de goede moedergrond van Ede.

Moge hun gedachtenis ons allen tot zegen zijn.

Ds. K. Santing

Wijk

Op Goede Vrijdag mogen we samen stil staan bij het sterven van onze Here Jezus in een dienst waarin dominee Egberts zal voorgaan. Zondag mogen we vieren dat onze Heer waarlijk is opgestaan, het belooft een mooie dienst te worden zoals u kunt lezen in het stukje van de liturgiecommissie.

Wat een schok was het voor Dick en Gerda en voor Rob en Natascha Los met hun gezinnen toen ze zo kort na elkaar afscheid moesten nemen van hun beide ouders. Het is niet te bevatten, zoals Dick in die dagen tegen mij zei en dat is goed te begrijpen. Dominee Santing heeft een gedachtenis geschreven waarin hij stilstaat bij het leven en het sterven van onze trouwe gemeenteleden Adrie en Henk. We zullen hen missen. Op 14 maart overleed op 94-jarige leeftijd mevr. Rap-van Veelen, (schoon)moeder van Johan en Annetta. Wij wensen hen met hun kinderen veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd. Roel Rap, Westenerdijk 38 in Harskamp tobt met zijn gezondheid. Wij wensen hem veel sterkte en van harte beterschap toe. In de komende weken mogen de volgende leden van onze wijk hun verjaardag vieren: 5 april dhr. H. De Hoop, 7 april mw. W.A. Brummelman-Wrusters en 18 april mw. E.H. Jacobsen-van Goor. Wij wensen u allen een goede en gezellige dag toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Eerste Paasdag

Op 1 april mogen wij als gemeente weer een mooie Paasdienst vieren, waarin ds. Volgenant hoopt voor te gaan. Voor de dienst

willen we gezamenlijk enkele liederen zingen als voorbereiding op de dienst, dus kom op tijd! U bent van harte uitgenodigd!

De liturgiecommissie

Hallo jongens en meisjes

1 april - Jezus leeft: het wordt licht



Jezus is gekruisigd en in zijn graf gelegd. Maria uit Magdala ging samen met een andere vrouw en vrienden van Jezus naar het graf om Jezus te balsemen. Toen Maria samen met de andere vrouw kwam aanlopen, zag ze dat de steen voor het graf was weggerold. In het graf zagen ze dat Jezus er niet meer was. Ze liepen snel terug naar Simon Petrus en Johannes. 'Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.' Petrus en Johannes gingen snel naar het graf om te kijken. Johannes rende vooruit. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam Simon Petrus en hij ging wel het graf in. Ook hij zag de linnen doeken liggen, maar hij zag ook dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag. Deze lag namelijk apart opgerold op een andere plek. Toen ging Johannes ook het graf in. Nu geloofde Johannes dat het waar was wat Jezus had voorspeld. Jezus had namelijk voorspeld dat hij weer zou opstaan. Johannes was niet meer verdrietig, maar juist blij. Pasen maakt ons nieuw en blij. Het is weer licht.

8 april - De mens in Gods schepping



In de tijd dat God aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik of plant. Want, dacht God, dan moet er iemand voor zorgen en die was er nog niet. Wel had God ervoor gezorgd dat er water uit de aarde kwam, zodat er riviertjes konden ontstaan. Toen maakte God de mens van stof uit de aarde. God blies en zo werd het een levend iemand. Voor de mens legde God een tuin aan. Hij liet uit de aarde allerlei

bomen groeien met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin zette God de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. God zei tegen de mens: 'Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, want wanneer je daarvan eet, zal je sterven.' Nu dacht God: 'Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past.' Toen schiep God het vee, de wilde dieren en alle vogels. Die bracht hij bij de mens en die mocht er namen aan geven. Maar hij vond geen helper die bij de mens paste. Daarom liet God de mens in een diepe slaap vallen en nam hij een van zijn ribben. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God een vrouw. Hier was de mens heel blij mee en zei: 'Eindelijk een gelijk aan mij.' En zo maakte God planten, struiken, bomen, dieren en de man en vrouw. God wil dat de mensen goed zorgen voor de mooie aarde die de Schepper heeft gemaakt. De mens (Adam) en zijn vrouw (Eva) mogen dat samen doen: samen nadenken wat God het liefste wil. Dan blijft de wereld een paradijs, waar God altijd dichtbij is.

15 april - De eerste zonde



Van alle wilde dieren die God had gemaakt was de slang het sluwst (slim en gemeen). Hij vroeg aan de vrouw: 'Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten?' De vrouw antwoordde: 'We mogen de vruchten van alle bomen eten, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van die boom te eten. Doen we dat toch dan zullen we sterven.' 'Jullie zullen helemaal niet sterven,' zei de slang. 'Integendeel, jullie zullen dan net zo wijs zijn als God.' De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit en ze wilde wel net zo wijs zijn als God. Ze plukte een paar vruchten

en at ervan. Ook gaf ze een paar vruchten aan haar man en ook hij at ervan. Toen zagen ze opeens dat ze naakt waren. De mens en zijn vrouw maakten van vijgenbladeren kleren die ze aan deden. 's Avonds liep God door de tuin, maar kon de mens niet vinden. Hij had zich samen zijn vrouw verstopt tussen de bomen. God riep de mens: 'Waar ben je?' Hij antwoordde: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.' 'Wie heeft je verteld dat je naakt ben? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?' De mens legde uit dat zijn vrouw hem een vrucht had gegeven van de boom. 'Waarom heb je dat gedaan?'. vroeg God. 'De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten', zei de vrouw. Dit vond God niet leuk en daarom krijgen de slang en de mens en zijn vrouw een straf. De mens en zijn vrouw moesten het paradijs uit.

Adam en Eva dachten dat ze God niet nodig hebben, dat ze het net zo goed weten als Hij. Daarom zetten ze zijn verbod om van die boom te eten aan de kant. Eigenlijk gingen ze met hun rug naar God toe staan: ik luister lekker niet naar U. Dat wilde de slang, de duivel, bereiken. Hij stelde het heel mooi voor: net zo wijs zijn als god, maar dat kan natuurlijk niet. Mensen zijn God niet! Dan is opeens alles anders. Adam en Eva waren bang voor God, ze schaamden zich voor elkaar. God strafte hen: ze moeten uit het paradijs vandaan. Maar God liet hen niet los. Hij belooft dat Hij er altijd zal zijn.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas en kindernevendienst:

01-04 Nicoline en Anouska
08-04 Alice en Lisa
15-04 Marike en Djoerd
22-04 Erica en Hennie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Johan Huizinga Edendreef 61 tel 638832e-mail:
scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, 6713 JJ Ede, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, 6717 JS Ede, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In Memoriam Willem Vermeer, 'Wim'

19 september 1934 - 15 maart 2018

Op 20 maart hebben wij Wim Vermeer op de begraafplaats aan de Asakkerweg te Ede begraven na een diens van Woord en gebed in de Beatrixkerk. Deze dienst was een dankdienst - want nadenkend over Wims leven was er veel reden tot dank. Wim werd geboren op 19 september 1934 maar had geen makkelijke start van zijn leven. Na bij adoptie-ouders te zijn opgegroeid vond hij echt onvoorwaardelijke liefde bij zijn Ger met wie hij trouwde. Ook Gers ouders, naast wie hij nu begraven ligt, werden voor hem zeer belangrijk. Vele jaren heeft Wim bij de Koninklijke Luchtmacht gewerkt. Enkele oud-collega's waren bij Wims uitvaart aanwezig om hem de laatste eer te brengen. Op de rouwkaart stond het wapen van de Luchtmacht, met de wapenspreuk. In de dienst stonden we stil bij die woorden, maar vooral ook bij psalm 121. Vanwaar is mijn hulp? We dankten voor de behulpzaamheid van Wim maar ook voor de hulp die hij zelf ontvangen heeft, vooral in de laatste jaren toen hij door zijn ziek zijn steeds afhankelijker werd. Getroost werden wij door de wetenschap dat Wim vooral zijn hulp vond bij de God van Psalm 121, de God die hemel en aarde schiep en in Christus herschape heeft. Voor die God, Wiens liefde sterker is dan de dood, was Wim niet onbereikbaar. 'Hij zal uw gaan en komen bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid'. Moge die God de gedachtenis aan Wim tot zegen laten zijn, en Ger en allen die Wim zullen missen met Zijn troost nabij zijn.

In Memoriam Anco Slagter

Op zaterdag 3 maart overleed Anco Slagter; hij werd 96 jaar. Anco was vooral een dankbaar mens. Dankbaar voor het mooie gezin dat hij had, samen met zijn vrouw Anneke. Dankbaar dat zij zolang en fijn in Veldhuizen hebben kunnen wonen in een prettig appartement en heerlijke tuin. Dankbaar dat, toen ze allebei meer zorg nodig hadden, ze een in een wooncomplex naast Het Maanderzand terecht konden en van daaruit goede zorg mochten ontvangen. Altijd wanneer je met hem sprak vertelde hij hoe mooi het leven was en hoe dankbaar hij voor dit leven was. En hij hing ook aan het leven. Wilde graag zolang mogelijk bij zijn Anneke blijven. Tijdens de dankdienst las een van de kleinkinderen dan ook, met toestemming van opa en oma, een liefdesverklaring voor die Anco voor haar had geschreven, en destijds tijdens een jubileumfeest aan de familie had voorgelezen.

De bijbeltekst in de dienst was ook naar aanleiding van de liefde tussen hem en zijn vrouw: 1 Korintiërs 13, dat eindigt met: 'Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde'. Anco Slagter is rustig ingeslapen, klaar om naar zijn Heiland te gaan.

De dankdienst voor zijn leven en de crematie was zaterdag 10 maart in Ede.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Ter nagedachtenis van Geessien van Lingen-Bos

Op dinsdagmiddag 6 maart namen wij afscheid van Geessien van Lingen-Bos in de Margrietzaal van Het Maanderzand. Terwijl Joke en Peter Jan en Bonita met hun kinderen op de eerste rij zaten, vulde de zaal zich met verdere familie, vrienden, en bewoners van Het Maanderzand. Wij luisterden staande naar het lied 'de Roos' van Ann Christy. Een afbeelding van de roos stond op de rouwkaart en het prachtig bloemstuk vol rozen verwees naar haar liefde voor deze bloem.

Beide dochters verzorgden de gedachtenis van hun moeder en zij vertelden over haar leven in Ede aan de Stationsweg naast de houtzagerij van Tulp waar hun vader timmerman was. Geessien was geboren in Groningen, maar is met haar ouders naar Ede verhuisd omdat haar vader hier werk vond.

Na de oorlog, in 1956 trouwde zij met Nic van Lingen en werden Joke en Bonita geboren. Moeder kon heerlijk verhalen vertellen en de dochters werden met christelijke waarden en normen opgevoed, die zij weer hebben doorgegeven aan hun kinderen. Geesje was vele jaren als gezinsverzorger in dienst van de NS en heeft door het hele land heen vele gezinnen geholpen. Sinds acht jaar verbleef Geessien in Het Maanderzand waar zij zich thuis voelde.

Zij genoot van de Roosevelt vakantieweek in Doorn en wij als staf genoten van haar. "Je bent een parel in Gods hand" was de spreuk die zichtbaar in haar kamer heeft gestaan. Deze spreuk stond ook boven aan de rouwkaart en was voor haar een fijne herinnering aan de vakantieweek van vorig jaar.

Els Hoogendoorn sprak namens onze Beatrixkerk over wie Geesje was en haar betrokkenheid in het verleden bij de Akker-gemeente. Rustig en beschouwend was Geessien.

Els las Marcus 4: 35-41 nadat kleinzoon Eric-Jan psalm 93 had voorgelezen. De overdenking volgde met als thema: *Tot in Lengte van dagen*. God laat ons en de wereld niet los hoe groot, bedreigend en duister de gevaren kunnen zijn. Jezus heeft ons dit laten zien bij het bedwingen van de storm op het meer. Geschrokken, maar zonder vrees en wonder boven wonder kwamen de leerlingen samen met de Heer veilig aan land.

Kleindochter Wendy vertelde over oma met wie je als kleinkinderen spelletjes speelde en plezier had en dat zij genoot van de kleine Douwe. Wendy bedankte het personeel en de vrijwilligers van Het Maanderzand voor de goede zorg en aandacht. Het personeel had zich opgesteld voor het uitgeleide tijdens het lied van Sting, 'The last ship'.

Bij het graf op de Gemeentelijke Begraafplaats in Ede, waar haar man Nicolaas in 2000 is begraven, hebben wij het Onze Vader gebeden. Na de zegen was het afscheid van Geessien van Lingen-Bos die de hoge leeftijd van 93 jaar heeft bereikt. Wij hebben haar met dankbaarheid mogen opdragen aan onze God de schepper van hemel en aarde tot in eeuwigheid.

Dominee Peter 't Hoen

Vanaf Proosda Beatitudinum

Het is in de pastorie elk jaar weer een uitdaging om de Stille Week ook werkelijk een week van stilte, bezinning, en verdieping te laten zijn. Zelf ervaar ik het als bijzonder waardevol om dagelijks in de gemeente een moment te hebben waarop er tijd is voor samenkomen, bidden, Bijbellesen, zingen en rust. Onderling maken predikanten het grapje nog wel eens dat met Pasen de Heer wel is opgestaan maar de dominees gevloerd zijn - vanwege alle drukte, toch is deze week voor mij zelf het hoogtepunt van het jaar.

Het afgelopen weekend, samen met een groep uit de gemeente, op retraite in het klooster in Diepenveen was daarin een mooie opmaat naar het Paasfeest. Intens en verrassend. De Avondmaalsdienst met zoveel gemeenteleden uit Ede op zondagmorgen in de abdij maakte me dankbaar en verwonderd. Juist de evangelielezing met de duidelijke oproep tot dienstbaarheid hielp gelukkig bij alle bijzondere 'wauw'-kloosterervaringen om niet een soort fijn emotie weg te dromen, maar om concreet te blijven. Durven wij dienstbaar te zijn, zoals Christus ons oproept?

Naast de gewone catechese bereiden Martine en Corine Berens zich voor op hun belijdenis. De twee zussen zijn dankbaar dat hun ouders hen ooit hebben laten dopen, maar in de Paasnacht zullen zij ook zelf hun doop beamen door zelf hun geloof in Christus als Heer te belijden. Wij allen als gemeente worden in die nacht ook bij ons sterven en opstaan met Christus bepaald. Paulus schrijft daarover: *'Weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.'* (Rom. 6)

Een nieuw leven... Geleid door Gods Geest. Bij het volgende feest, het Pinksterfeest, mogen we opnieuw dopen.

Sofia, dochter van Lars en Victoria Lamers - mag dan gedoopt worden. En zo rijgen de feesten zich aanéén.

Vanuit de pastorie u allemaal een vreugdevol, bemoedigend Paasfeest toegewenst. Vooral hen voor wie dit moeilijke tijden zijn van harte Gods nabijheid toegebeden.

ds. Theo Pieter de Jong

Leeskring

Op donderdag 19 april a.s., 20.00 uur is er weer een bijeenkomst van de leeskring. We bespreken dan het boek "De winter voorbij" van Isabel Allende. Wilt u meepraten over dit boek? U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol-Rademaker

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-edel.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-edel.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door:

ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam.

Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hen en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling:

Predikant: ds Hans Breunese T 06-18700102, bereikbaar op dins- en donderdag van 12.30-13.00 uur

Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: VACATURE. Aanspreekpunt tijdens de vacature: mw. Nel de Vries, T0318-631259, nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling: mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling: dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl

Predikant: ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: VACATURE

Ede-overig en Bennekom

Ouderling: dhr. Herman Slijper
T 0318-692226; herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248 scriba@openhof-edel.nl

In Memoriam Jantina (Tiny)van de Waal-Nijland

Afgelopen 5 maart overleed In Naaldwijk Jantina van de Waal-Nijland. Zij is 87 jaar geworden.

Tot voor een jaar of vier geleden maakte zij deel uit van de Open Hof gemeente.

Vanwege haar gezondheid en de benodigde zorg verhuisde ze meer richting de woonplaats van haar dochter.

Na de pensionering van haar echtgenoot Kees, die zeeloods was, verhuisden ze samen uit Hoek van Holland terug naar Nieuwolda in de provincie Groningen waar Tiny geboren was. Toen het huis daar te groot werd, kwamen zij naar Ede, waar ze met veel plezier aan de Dennenlaan (Belvédère) woonden. De Open Hof werd hun kerkelijk thuis. Tiny deed mee waar ze kon, maakte contacten, zoals bij haar uitvaart wel bleek uit de aanwezigen vanuit de Open Hof. In 2004 overleed Kees. Hij werd in Ede begraven en toen al gaf Tiny aan dat daar ook haar laatste rustplaats zou zijn.

Tiny's krachten zijn de laatste jaren sterk achteruit gegaan. In Naaldwijk was er geen thuis raken meer in een kerkelijk gemeente, zoals ze dat in Ede nog wel had gedaan. De dochter deed

daarom een beroep op de Open Hof, om vanuit onze kring haar te begeleiden naar haar laatste rustplaats en om te zoeken naar woorden die bij haar leven pasten. Tiny had zelf de tekst al genoemd: Mattheüs 11:25-28. We stonden stil bij haar leven, vonden bemoediging in de tekst die zij aanreikte. Tiny laat dochter en schoonzoon en kleindochter met partner na. We wensen hen veel sterkte.

Ds. J. Dam

Nog twee andere gemeenteleden ontvielen ons. Ik noem u hun namen: Rie Lodewijckx en Ben Piso. De sluitingsdatum voor de kopij is nog voor hun respectievelijke begrafenis en crematie. In het volgende kerkblad volgt een 'in memoriam'.

Ds. J. Dam

In memoriam Lambertus Kombrink

Op 4 maart jl. overleed Bert Kombrink, bijna 80 jaar oud. De laatste 10 jaar leed hij aan een zuurstofziekte die hem de adem dreigde te benemen. Maar met bewonderenswaardige inzet en doorzettingsvermogen was hij vastbesloten om tot het einde toe iets van zijn leven te maken. Hij trok erop uit en genoot van zijn leven, ondanks zijn handicap. Maar toen ruim 3 jaar geleden zijn vrouw Ineke overleed, was dat voor hem een zware slag, die hij ook niet te boven is gekomen. Deze laatste jaren waren bepaald niet gemakkelijk voor hem. Met hun 2 zonen, Marc en David, mocht ik de uitvaartdienst in het crematorium Slingerbos op 9 maart jl. voorbereiden. Bert groeide op in Hoogeveen als een "degelijke gereformeerde jongen". Bij alle ontwikkelingen in kerk en theologie die hij nauwlettend volgde, bleef bij hem het besef dat in ons christelijk geloof woorden van eeuwigheidswaarde besloten liggen die zin en betekenis geven aan een mensenleven. Vele jaren was hij tekenleraar aan de toenmalige Felua opleiding in Ede. Hij legde gemakkelijk contact met mensen en was steeds in hen geïnteresseerd. Voor zijn kinderen was hij trouw, liefdevol en zorgzaam. Hij had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. In de dankdienst voor zijn leven hebben we daarom stilgestaan bij de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard uit Mattheüs 20. Een gelijkenis waarin het begrip "rechtvaardig" een sleutelrol speelt. Tegenover rechtvaardigheid als het menselijk calculeren en afwegen van de arbeiders staat in deze gelijkenis een royale opvatting van rechtvaardigheid van mensen tot hun recht laten komen. En daarin spelen die eigenschappen van Bert Kombrink, - trouw, liefdevol en zorgzaam - een belangrijke rol. Zo mochten we hem in dankbaarheid gedenken.

In memoriam Cornelis Hoogendijk

Op 13 maart jl. overleed Cornelis (Kees) Hoogendijk op 90 jarige leeftijd. De laatste jaren was Kees toenemend aan bed gekluisterd. Dankzij de enorme toewijding en zorg van zijn vrouw, Maris, en van medewerkers van de zorginstelling Opella, kon hij tot het laatst toe thuis worden verzorgd en ook sterven. In de dankdienst voor zijn leven, op 19 maart jl. in het crematorium te Dieren, werd hij door een van zijn kinderen getekend als kind van twee culturen. De cultuur van het vroegere Nederlands Indië, waar hij werd geboren en tot zijn 18^e jaar bleef, en de cultuur van Nederland. De cultuur van het vroegere Nederlands Indië voor hem als kind aan de ene kant vrolijk en zonder zorgen, maar aan de andere kant ook de cultuur van zijn verblijf in een jappenkamp, dat hem voor zijn leven tekende.

De cultuur van Nederland, waarmee hij enerzijds vrede kreeg, maar waarin hij anderzijds vaak ook een onbestemd verlangen voelde. In Nederland bouwde hij een bestaan op als leraar handarbeid. Toen hij als gevolg van een ongeluk dit beroep niet meer kan uitoefenen, deed hij veel vrijwilligerswerk, o.a. als gids op de Hoge Veluwe. In de dankdienst stonden we stil bij de trouwtekst van Kees en Maris: 1 Korinthe 13: 1-13. Over de liefde die niet zichzelf zoekt en die in een adem met geloof en hoop wordt genoemd als "de grootste" van deze drie. En over hoe die liefde gestalte heeft gekregen in het leven van Kees en Maris.

ds Hans Breunese

Preekvoorbereiding

Op 8 en 15 en 22 april mag ik weer drie keer achter elkaar voor- gaan in de Open Hof. Net als al eerder (eind 2016) met de Jozef- verhalen, wil ik daar een klein projectje van maken. Ik hoop met

een groepje belangstellenden vooraf aan de diensten wat mooie gesprekken te hebben over de lezingen van de komende zondagen. Daaruit voortvloeiend, verzamel ik dan ideeën voor de overdenking en bereiden we zoveel mogelijk samen deze diensten voor.

Op de woensdagavonden vooraf aan de diensten kunt u meedoen aan deze gesprekken. Om 19.30 uur is er koffie in de Open Hof. We lezen vervolgens samen de Schriftgedeeltes voor de dan komende zondag. Ditmaal volgen we het spoor van het alternatieve rooster van de eerste dag: delen uit Genesis 3, 4 en 6. Welke vragen, aansporingen, bemoedigingen horen wij daarin? We nemen een tot uiterlijk anderhalf uur om daar met elkaar over te spreken. Het betreft bijeenkomsten op de woensdagavonden 4, 11 en 18 april. U hoeft zich niet aan te melden (die preek moet toch voorbereid worden, nietwaar?) Informatie of reactie: Jacqueline Dam-Oskam, tel. 575907 jpdo@wxs.nl

Informatie Werkgroep nieuwe predikant

Op 28 januari bent u geïnformeerd door de kerkenraad over het instellen van een werkgroep nieuwe predikant, waarvan ik de voorzitter mag zijn. In overleg met de kerkenraad willen we u regelmatig informeren over de voortgang. U kunt mij, of bij afwezigheid één van de andere leden, hier op iedere tweede zondag van de maand verwachten met informatie. We blijven nog even werkgroep heten, omdat over de solvabiliteitsverklaring nog steeds intensief overleg plaatsvindt tussen alle betrokken partijen.

De werkgroep is inmiddels enkele malen bijeen gekomen. We hebben eerst kennis gemaakt. Daarna zijn we enthousiast aan onze klus begonnen. De verstandhouding is goed, we zijn een prima team.

Omdat beroepingswerk voor vrijwel iedereen nieuw is, hebben we ons hierin verdiept, met hulp van onze adviseur Jan Oortgiesen, die specialist is op dit gebied. Daarbij hebben we ook kennis genomen van allerlei documenten die ons door de kerkenraad zijn aangereikt, waaronder de profielschetsen van de gezochte predikant en onze gemeente.

In totaal beschikt de werkgroep over bijna 40 namen van kandidaat predikanten. Die zijn ons grotendeels aangereikt door gemeenteleden - u dus - en het landelijk bureau van de PKN. Hieraan heeft de werkgroep zelf nog een aantal namen toegevoegd.

Het werk wordt voortvarend aangepakt. We realiseren ons dat het belangrijk is dat onze gemeente zo snel mogelijk weer een predikant krijgt. Tegelijkertijd mag snelheid niet ten koste gaan van kwaliteit: bovenal hebben we een goede predikant nodig. Alvorens we met kandidaat predikanten contacten kunnen leggen, moeten we door de kerkenraad formeel worden benoemd als beroepingscommissie. In afwachting daarvan hebben we ons voorbereid op het horen. Door in onze eigen Open Hof te proefhoren hebben we geoefend met het scherp kijken en luisteren naar predikanten, evenals het gestructureerd vastleggen van onze bevindingen op lijsten met objectieve meetpunten. Door die bevindingen met elkaar door te nemen raken we op elkaar ingespeeld en bereiden we ons voor op het echte horen binnenkort. Daaraan vooraf gaat nog het selecteren van onze favorieten uit de lijst met kandidaat predikanten en het aftasten of zij geïnteresseerd zijn om zich te oriënteren op onze Open Hof.

Tot zover onze eerste rapportage aan u. Voelt u zich alstublieft vrij om mij of andere werkgroepleden aan te schieten met vragen of suggesties. Realiseert u zich daarbij wel dat we gehouden zijn geheimhouding te betrachten. Totdat we, samen met de kerkenraad, een kandidaat predikant aan u voorstellen om te beroepen kunnen we helemaal niets vertellen over de predikanten met wie we in gesprek zijn.

Roelof Vogelzang
(voorzitter werkgroep)

Tweede collecte ook tijdens de viering

Sinds enige tijd worden beide collectes in de viering gehouden. De tweede collecte was voorheen bij de uitgang, maar is nu dus ook tijdens de viering. Het zakje van deze tweede collecte komt dus even later achter het zakje van de eerste collecte aan.

De diakenen

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. A.J. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Uit de CoRa-vergadering

In de vergadering van 5 maart is onder andere het volgende aan de orde geweest.

- Het overleg met de vier kerken zal op 14 maart weer plaatshebben. In de gevoerde gesprekken met de Protestantse Gemeente Ede, de Vrijzinnigen en de Rooms-Katholieke Gemeenschap overheerst de behoefte aan wederzijdse informatie, communicatie en aandacht voor elkaars activiteiten. Met de Vrijzinnigen zijn al afspraken om meer samen te gaan werken, bijvoorbeeld gezamenlijke vieringen (zoals op 27 mei in Emmaüs) en de activiteit "Restaurant Ont-moeten" afwisselend in Emmaüs en in het kerkje van de Vrijzinnigen. Ook met de Evangelisch-Lutherse Gemeente blijven we in gesprek over de gezamenlijke toekomst. Tijdens het vierkerkenoverleg op 14 maart spreken we verder over de toekomst van de onderlinge samenwerking. Daarin zal vanuit Emmaüs worden toegelicht hoe we inmiddels, na de komst van Jan-Peter Prenger, op weg zijn in onze ontwikkeling.

- Loes van Laar gaat voor op 17 juni, de woensdag erna (20 juni) is het Wereldvluchtelingendag. Loes wil dit mogelijk als thema gebruiken in de viering. Ideeën hiervoor zijn welkom.

- Het team Jeugd en Jongeren heeft met Jan-Peter gesproken. De relatief kleine groep mensen is enthousiast met de plannen voor jeugd en jongeren bezig.

- Naar de bijeenkomsten van Bewust naar Pasen komt een redelijk vaste groep van ongeveer 20 mensen.

- De werkgroep Kunst in de Kerk heeft het Psalmenproject uit 2017 geëvalueerd. Het project is naar tevredenheid verlopen. De CoRa is blij met de activiteiten van de werkgroep. Voor 2018 is er budget beschikbaar voor een nieuw project. Jan-Peter wil graag het volgende Kunst in de Kerk-project integreren in een aantal van zijn vieringen.

De voorbereidingen voor de Passie Ede-Zuid verlopen goed. Er zijn tot nu toe 40 aanmeldingen voor de viering.

- De eerste vieringen zijn inmiddels naar tevredenheid uitgezonden via Kerk-TV. De beelden van de presentatie van de schilderijen in het kader van Bewust naar Pasen zijn uit de uitzending geknipt en te bekijken via de website en de Facebookpagina.

Emmaüs open op Koningsdag

Vorig jaar is op Koningsdag de kerk niet open geweest omdat er geen kledjesmarkt was aangekondigd. Het blijkt dat 'the will of the people' sterker is dan regels, dus was er toch spontaan een kledjesmarkt. Wij hebben daarom besloten de kerk komende 27 april te openen. We zullen er als vanouds vanaf 07:00 uur zijn, en maken broodjes en drinken voor de diverse kinderen die er door hun ouders op uit gestuurd zijn om vroeg een plekje te bezetten. Ook kunnen mensen in de kerk naar het toilet en is de kerk open om te bekijken. We serveren de hele ochtend gratis koffie of thee en een koekje voor wie maar wil. We nodigen ook Kleopas uit.

Oproep: wie vindt het leuk om mee te helpen? Meld je aan via info@emmaus-ede.nl

ALGEMEEN

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein. Herhaling: zondag 21.00 uur.

Programma Kerkvenster april:

Alle 'liederen van de week' zijn in deze maand uit de bundel 'Zingende gezegend'.

2 april

Interview met pastoor Henri ten Have over 'De betekenis van de opstanding.' Lied van de Week: 'Met lampen voor het feest gereed.' Paasverhaal: "Leeg". Actuele berichten. Paasmuziek.

9 april

Gesprek met Maries van der Hek over 'Hoe maak je jongeren maatschappelijk betrokken? In de leer bij 'Dien je Stad' - Ede.' Lied van de Week: 'Ik leef vandaag als koningskind'. Column: Wim den Ouden. Actueel nieuws. Muzikale intermezzo's.

16 april

In de rubriek 'In 't Vizioer' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week op het gebied van kerk en geloof.' Column: Sandra Kooij. Lied van de Week: 'Wij leven opgewekt.' Actuele berichten. Muzikale aanvulling.

23 april

Vraaggesprek met Corinne van Pommeren en Lisan Verboom over 'Kerk en schuldhulpverlening.' Lied van de Week: 'Nu is het Pasen, Jezus leeft.' Boekbespreking: Adriana Balk. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

30 april

Gesprek met Ed van Seters over 'De geestelijke verzorging van militairen voorheen in Ede.' Lied van de Week: 'Dat eens de Heer zal komen.' Column: Bart Cusveller. Zang en muziek. Actueel nieuws.

KERKELIJKE STAND

Overleden

27 feb 2018: H. Waaijenberg, Washingtondreef 18, 85 jaar
 28 feb 2018: W. Koerselman-Kroeze, Platteelhof 3/602, 92 jaar
 1 maart 2018: G. van Lingen-Bos, L. Henriettelaan 17, 93 jaar
 2 maart 2018: J. van der Els-Houwers, L. Henriettelaan 17, 102 jaar
 3 maart 2018: A. Slagter, L. Henriettelaan 7C, 96 jaar
 4 maart 2018: L. Kombrink, Binnenhof 7, 79 jaar
 5 maart 2018: G. Jansen, Agaatstraat 10, 88 jaar
 13 maart 2018: C. Hoogendijk, Hofbeeklaan 20, 90 jaar
 14 maart 2018: A. Los-de Beer, Smachtenburglaan 25-6, 90 jaar
 15 maart 2018: H. Los, Smachtenburglaan 25-6, 84 jaar
 15 maart 2018: W. Vermeer, Veenderweg 98, 82 jaar
 18 maart 2018: L. van Oostrum-Hovenkamp, Bunschoterweg 54, 94 jaar

Gedoopt

Open Hof 11 maart 2018:
 Joanne Dirkje Cornelie (Jonne) Schoonderbeek,
 Catharinadaal 23

Nieuw ingekomen

S.P. Bakelaar, Vuursteenbergr 9
 R. Ansink, Drouwenerzand 21
 E.J. Bunt, Moolenstraat 116
 E.E. Veerbeek, Liebeek 43
 B.B. Stolk, St. Hubertus 61
 F.E. van der Gaag-van Dokkum, J. Vermeerstraat 110
 J.W. van der Berg, Wekeromseweg 44
 F.K. Hardeman, Erasmusstate 21
 L.M. Freeke, Parelstraat 14
 fam. Aalberts-Immikhuizen, Detmarlaan 27

Verhuisd

fam. Hazeleger-Brink, Solleveld 11 naar Loevestein 6
 A.J. den Ouden, Pomphuislaan 29 naar Rooseveltdreef 65
 G.C. Geels, prof. Oudpark 44 naar Grotestraat 111
 P. Apon, Raadhuisstraat 23 naar Wilsondreef 36
 J. Roseboom, Ruiterspad 2g naar Grote Beer 10, V'daal
 T. van Iterson, ML Kingstate 36 naar Kampstraat 3
 P.C. Stavast, Vanenburg 49 naar Ermerzand 59
 Fam. Waaijenberg-Blankespoor, Kraatsweg 36 naar Harderwijkeweg 18

Vertrokken

S.D. Verboom, Coornhertstate 39 naar Arnhem
 R.J.W. Kerkhof, Edeseweg 8-9 naar Apeldoorn
 M.F.A. Scholtens, A. van Burenlaan 50 naar Wageningen
 F.M. van der Meer, hoefweg 87 naar Wageningen
 P.M. Nieuwets, Zuiderkroon 12 naar Noordwijk
 R. Biewinga, Veldhuizerweg 34 naar Apeldoorn
 E. Keppel-van Rixoord, Hoog Maanen 64 naar Veenendaal
 fam. Roseboom-Joosten, Heremeijesteeg 4 naar Veenendaal

NIEUWS

Campagne Kerk in Actie: Geloven in delen



vr 23 mrt. 2018

In de week voor Pasen start Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk, wederom met de 'Geloven in delen' campagne. Met deze campagne laat Kerk in Actie zien wat haar identiteit is: geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

De campagne is een vervolg op de tv-campagne van vorig jaar. Daarin werd een afbeelding van Jezus versnipperd en uitgespreid over de wereld. Als beeld voor de kerk in actie die wereldwijd het voorbeeld van Jezus navolgt, die het ultieme offer gaf: Zijn leven. Daar komt de motivatie om te delen vandaan.

In de spotjes die komende weken te zien zijn, komt dit beeld terug. Nu zijn mensen van Kerk in Actie te zien die een afbeelding van zichzelf versnipperen en uitstrooien over de wereld. Hun snippers waaiëren uit en komen terecht bij projecten die Kerk in Actie steunt. Om daarmee te benadrukken dat de kerk wereldwijd het voorbeeld van Jezus navolgt om te delen.

Wereldwijd delen

In de spotjes staan drie projecten centraal die Kerk in Actie ondersteunt. Deze projecten staan symbool voor wereldwijde projecten die door kerken en kerkelijke organisatie worden uitgevoerd voor mensen die steun nodig hebben. In Oeganda hebben mensen weer schoon water. In Bangladesh versterkt bijbelonderwijs kansarme groepen. En in Nederland krijgen kwetsbare kinderen een nieuw thuis dankzij de steun van Kerk in Actie.

Eén van de mensen die te zien zijn in de commercials is Elise Kant, die diaconieën bijstaat in Noord-Holland: "Voor mij is meedoen aan dit spotje een aansporing om te delen met anderen. Om niet weg te kijken, niet op te houden, maar door te gaan met delen. Zo kunnen we verschillende plekken op deze wereld met elkaar verbinden."

Op de speciale campagnewebsite www.gelovenindelen.nl zijn de verschillende tv-spots te bekijken. Ook is er meer informatie over de projecten in de commercials en het verhaal achter de campagne te vinden.

De schroom voorbij: een nieuwe editie van 'Kerkproeverij'



ma 26 mrt. 2018

Na een geslaagde eerste editie in 2017, krijgt de campagne 'Kerkproeverij' dit jaar een vervolg. Op de inspiratiedag op 6 april komen onder andere best practices aan bod. "Onze gasten waren verrast dat er zo'n jonge dominee op de kansel stond."

De Maartenskerk in Doorn was één van de protestantse gemeenten die vorig jaar meedeed aan de campagne Kerkproeverij, een initiatief om mensen uit te nodigen eens mee te gaan naar een kerkdienst. De Maartenskerk wist op 11 september maar liefst 75 extra gasten naar de kerk te krijgen. "De meeste bezoekers vertelden mij dat ze ervan genoten hadden, sommigen waren verrast dat er zo'n jonge dominee op de kansel stond", aldus de 28-jarige dominee Sophie Hofstee. Er was goed rekening gehouden met de gasten: zo werd tijdens de dienst uitgelegd wat de betekenis is van het lezen uit de Bijbel, het bidden het houden van een preek. Daarnaast konden de bezoekers een kaarsje aansteken.

Programma inspiratiedag

Op 6 april kunnen kerkleiders en enthousiaste leden alvast inspiratie opdoen voor de nieuwe editie van Kerkproeverij, op 15 en 16 september 2018. Onder andere Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de VU, spreekt tijdens de dag over het thema 'uitnodigen'. "Uitnodigen voor een kerkdienst is niet vanzelfsprekend", zegt Nynke Dijkstra-Algra, verbindend specialist bij de dienstenorganisatie. "We voelen schroom en soms zelfs schaamte. Hoe komt het eigenlijk dat we niet ontspannen iemand kunnen uitnodigen? Daaronder ligt de vraag naar onze motivatie: vinden we de kerkdienst zelf de moeite waard om mensen bij te betrekken, en waarom dan? Wat willen we delen? Wat kan mensen die zelf geen kerkganger zijn boeien in een kerkdienst? Hierover spreekt Stefan Paas in het ochtendprogramma."

Andere sprekers op deze dag zijn scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver en bisschop Gerard de Korte. Tijdens het middagprogramma is er ruimte voor verdieping en de toepassing van de kennis door het volgen van verschillende workshops. Best practices, de rol van gebed, het belang van nazorg en de rol van effectieve communicatie in voor- en natraject komen daarbij aan bod. Diverse organisaties werken mee aan de workshops.

Aanmelden

De inspiratiedag Kerkproeverij vindt plaats op vrijdag 6 april van 10.00 tot 15.30 uur, bij de KRO-NCRV in Hilversum. Aanmelden kan op kerkproeverij.nl. Via deze website kunnen lokale kerken materialen downloaden, zich aanmelden voor de nieuwsbrief en hun kerk op een kaart laten zetten. Kerken kunnen zich houden aan het weekend van 15 en 16 september, maar kunnen ook beslissen om de Kerkproeverij op een andere datum te organiseren.

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à € 1,25 = € 25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede