



Redactie:

Wijnand Rietman
Agnietendaal 18, 6715 JD Ede
Tel. (0318) 62 10 45

Druk: Drukkerij AMV
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

“Ingaan in het nieuwe jaar,” lied 511 van Dietrich Bonhoeffer

Op de grens van een nieuw jaar spreekt dit lied velen aan. Een ieder persoonlijk. En dat is mooi. Bij dezen een hartelijke uitnodiging om het lied zelf te doordenken!

Maar blijkbaar roept het in ons ook een gezamenlijk herkennen op. Licht er een diepgaand besef aan ten grondslag van samen voor Gods aangezicht leven. Hem deelgenoot laten zijn van ons gezamenlijk zoeken en vinden....En voor mij is dat iets dat hoort bij kerkzijn. Bij uitstek één van de plekken in onze samenleving waar sprake mag zijn van een wij. Zo vaak worden we opgeroepen naar je eigen kern te gaan, je persoonlijk te ontwikkelen, te ontdekken wie je bent. En dat is onmisbaar goed. Je hebt je tijden van stil nadenken en je terugtrekken nodig. En niet alles kun je of hoeft je te delen met een ander. Dan kan God genoeg zijn.... Maar word je niet ook mede gevormd door je omgeving? De omstandigheden van je werk, familie, je leefsituatie, de mensen om je heen of juist niet meer om je heen... zij hebben hun onmiskenbare invloed op jou. En jij dus net zozeer op hen....

Niet iedereen is het gegeven de goede machten om zich heen te mogen ervaren of te ontdekken.

Zo dankbaar kun je zijn als je er je wel door omgeven weet en ziet.

Maar zouden de goede machten hier niet net dat gezamenlijke laagje dieper gaan in geloof: de woorden die Bonhoeffer eraan geeft doen mij denken aan de woorden van de zegen: trouw behoeden....vergeet niet dat altijd Gods liefde je omringt.....onmisbaar om een stap te zetten naar toekomst....

*Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.*

In die omringende liefde wordt niet voorbij gegaan aan pijn. Juist niet. Niet: als je maar gelooft komt het goed. Bij Bonhoeffer niet, bij ons misschien niet. Als je het met lef aandurft echt om je heen te kijken kan dat een opening vormen naar het lijden in de wereld. Durven uiten welke pijn harten vernielt, het verdriet en de onmacht van mensen leren zien en onder woorden brengen, er stem aan geven: het zijn dié dingen die mensen die moeten leven in beklemmende omstandigheden voorzichtig lucht en daarmee misschien een beginnetje van licht kunnen geven. En hebben we voor die moed niet de rust en onrust van God zelf nodig in ons denken en doen?

*Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.*

Want is het niet een wonderlijke God in wie wij geloven? Een God die niet de andere kant opkijkt als het soms zelfs uitzichtloos is? Hoeveel bittere bekens worden er niet leeg gedronken?... Ik vind het telkens opnieuw een wonder als mensen juist dan, in hun diepste eenzaamheid, angst of ellende durven drinken. En zeggen dat juist, toen, toen het het allerswaarst was zij de kracht van een helpende hand hebben ervaren. Júist, toen zij dwars door diepten heen gingen, iets van God hebben ervaren.

Onvoorstelbaar, hoe soms die ervaringen hen gevormd hebben tot mensen met littekens, maar daarmee levende mensen.

*En wilt Gij ons de bittere beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.*

*Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.*

Als teken van dat geloof kennen wij ook in de kerk het veelzeggende symbool van het licht, toch? Oneindig krachtig. Het kan goed zijn om zichtbaar te maken wat je hoopt. Een kaars voor een ander ontsteken als zij het moeilijk heeft; ik steek elke avond mijn van de kerk gekregen Paaskaars aan, en noem dan de naam van iemand die ik die dag heb ontmoet. Het leert mij in geloofslicht naar mensen kijken. Dat brengt licht en warmte in ons bestaan.

*Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.*

Je kunt er stil van worden. Er is ook een andere stilte. Om hartverscheurend lijden waarbij geen woorden passen...

De melodie sterft in je hart. Maar zegt Bonhoeffer: het lied op and're lippen draagt jou dan door de nacht.

*Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.*

SCHRIFTLEZEN

Zondag 7 januari, de dag na driekoningen staat onder andere Mattheus 2: 1-12 op het rooster

Niet dat het in dit bijbelgedeelte over koningen gaat, maar de geschiedenis is nogal aan de loop gegaan met dit verhaal. Of was het de kinderbijbel? Het gaat over magiërs, zo staat in de nieuwe bijbelvertaling. De statenbijbel houdt het op wijzen, net als de NBG. Koningen zouden wijs moeten zijn, maar dat is natuurlijk niet per definitie waar, magiërs wellicht ook niet. De koning die we vandaag tegenkomen is in ieder geval niet wijs. Het stelt als vanzelf de vraag: wat is wijsheid en wie van ons is wijs?

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 7	Romeinen 1:16-32	Tegen beter weten in	do. 18	Psalm 3	Beschermheer
ma. 8	Romeinen 2:1-16	Niets om je voor te schamen	vr. 19	1 Korintiërs 5:1-13	Tucht om ontucht
di. 9	Romeinen 2:17-29	Hand in eigen boezem	za. 20	1 Korintiërs 6:1-11	Christelijk recht
wo. 10	Romeinen 3:1-8	Gods trouw	zo. 21	1 Korintiërs 6:12-20	De ware tempeldienst
do. 11	Romeinen 3:9-20	Schuldig	ma. 22	Spreuken 17:1-15	Vrede bewaren
vr. 12	Romeinen 3:21-31	Wet van het geloof	di. 23	Spreuken 17:16-28	Recht
za. 13	Romeinen 4:1-12	Vader van gelovigen	wo. 24	Spreuken 18:1-11	Zeggen en zwijgen
zo. 14	Romeinen 4:13-25	Niet zien, maar toch geloven	do. 25	Spreuken 18:12-24	Toegankelijk
ma. 15	Psalm 66	Wereldwijde uitnodiging	vr. 26	Psalm 5	Gebed om recht
di. 16	Spreuken 16:1-15	De HEER en de mens	za. 27	Marcus 1:1-15	Water in de woestijn
wo. 17	Spreuken 16:16-33	De koning en de wijze			

Zelfs dat is een gedeelde ervaring, al een mensheid lang. Dat geeft troost. Of eigenlijk staat er het Duitse woord 'getroost', dat niet 'getroost', maar 'vol goede moed' betekent. Dus: "vol vrouwen wachten wat er ook gebeurt". Dat wens ik u, nee, óns toe in het nieuwe jaar:

*In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.*

Caroline Oosterveen

Zondag 14 januari: Johannes 2: 1-11, bruiloft te Kana

Een verhaal over te weinig wijn, te weinig leven. Ik hoor de mensen, en mezelf trouwens ook, verzuchten: dat lezen we toch elk jaar? Moet dat nu weer? Nou, misschien wel. Want het gaat om een steeds weer terugkomend thema uit de bijbel. Over dood en over leven, en dat er een doorkomen aan is. Dat ondanks alle rampspoed er onverwachte manieren, wonderen, zijn die er voor kunnen zorgen dat het niet ophoudt. Ok, je moet er wel een beetje creatief voor zijn, maar daar waar het naar menselijke maatstaven niet verder meer lijkt te kunnen, gloort er toekomst.

Zondag 21 januari: Marcus 1: 14-20, de roeping van de discipelen

Jezus loopt langs het water en vraagt 4 mannen om met hem mee te gaan om mensen op te vissen. Enigszins confronterend toch zeker. Want wie haalt het in zijn hoofd om alles achter te laten en hem achterna te gaan? Het verhaal stelt serieuze vragen over wat wij doen en laten en waarom wij doen wat wij doen.

Het Luthers leesrooster stelt Mattheus 17:1-9 voor, in de geschiedenis bekend geworden als 'de verheerlijking op de berg'. Een verhaal over een mystieke ervaring die je het liefst zou willen bewaren, waar je het liefst niet bij weg zou willen gaan. Maar het leven gaat door. Vanuit de wolken, terug op aarde. Wat nu? Waar blijft je ervaring en hoe geef je daar handen en voeten aan?

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
2	19 januari	28 januari, 4 en 11 februari
3	9 februari	18 en 25 februari, 4 maart

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 21-01-2018: Oeganda, bestaanszekerheid in een lastig klimaat.

Het noorden van Oeganda is jarenlang het toneel geweest van oorlog en geweld. De LRA, de Lords Resistance Army heeft er huisgehouden met plundering en geweld. De rust is nu weergekeerd, maar in de regio Teso is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. Niet alleen de oorlog verdreef de mensen van hun velden, ook de regenval wordt steeds onberekenbaarder in dit gebied. Dankzij wereldwijde klimaateffecten.

De boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms gaat het goed en komt de regen op het goede moment. Soms blijft er weinig te oogsten over. Door de oorlog zijn er weinig reserves om de slechte jaren op te vangen.

Partnerorganisatie 'Church of Uganda'

De Anglicaanse kerk van Uganda dient de mensen met landbouwvoorlichting en het bevorderen van sterke boerenorganisaties. Hun motto is: "Dienen door Christus". Zij denken nuchter en praktisch: 'Als de regens veranderen, dan moeten we ons aanpassen'. En dus geven zij informatie over zaden die sneller kiemen, of die juist langer kunnen doorgroeien zonder regen. Het belangrijkste is het stimuleren van boeren en boerinnen om groepen te vormen. Samen kunnen boeren een betere prijs vragen voor hun producten. Samen zoeken ze ook andere bronnen van inkomsten. Zo valt met bijenhouderij goed geld te verdienen. Boerengroepen worden geholpen met de aanschaf van bijenkasten en met de training voor de imkers. Diversificatie van het inkomen is het grote motto. In dit project wordt 480 gezinnen begeleid. Ze komen samen in boerengroepen van ongeveer 20 personen per groep.

Geeft U voor dit goede doel?

Bestemmingscommissie ZWO, Bart van der Pol

PROTESTANTSE
GEMEENTE



EDE

Bericht van het Moderamen
van de Algemene Kerken-
raad van de Protestantse
Gemeente Ede

Kerk 2025

Op 13 december bezocht de scriba van de landelijke synode, ds. De Reuver, de nieuwe classis Veluwe in Apeldoorn.

Veluwe is één van de 11 nieuwe classes van de Protestantse Kerk en komt in de plaats van de 5 oude classes die er op de Veluwe waren.

De AK is niet vertegenwoordigd in classisvergaderingen- dat is een zaak van de wijkkerkenraden- maar omdat het gesprek met de scriba ging over het plan Kerk 2025 waren de voorzitter en de scriba van de AK-PGE er deze keer ook bij.

In het plan Kerk 2025 staat voorop dat de kerk terug moet naar de basis:

Waar gaat het om in de kerk?

Het gaat in elk geval niet om veel vergaderen.

Vergaderen staat vaak voor regels bedenken, regels handhaven, organiseren, beleid uitstippelen, etc. Waar het om zou moeten gaan is ontmoeten en geestelijk leiding geven.

Kerkdiensten

Zondag 7 januari 2018

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
thema: 'Onrust'

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. J.P. Prenger
Maaltijd van de Heer

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. P. 't Hoen
14:30 uur mevr. J. Fredrikze
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. A. Zeeman-van de Water

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 6 januari
19:30 uur dr. W. Vos

Zondag 14 januari 2018

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. A. Romein

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. K. Dijk

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. E. de Waard

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur pastor B. Piepers

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur ds. P. Sinia
14:30 uur dhr. J. van Riessen
vertelviering

De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. W. Smit

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur dhr. M. Tax

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 13 januari
19:30 uur ds. J.M. Molenaar

Zondag 21 januari 2018

Wijkgemeente Noord:

10:00 uur ds. C. Oosterveen
thema: 'Roeping'

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur ds. A.R. Davelaar
21.00 uur ds. J.P. Prenger

Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur ds. K. Santing

Wijkgemeente Harskamp:

10:00 uur ds. A. Pilkes -van Delft
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur ds. J. Dam-Oskam

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur ds. J.P. Prenger,
Dienst Raad van kerken

Evang. Lutherse Kerk:

10:30 uur ds. J.H. Uytenbogaardt

Hartenberg:

10:00 uur ds. R. Reiling
14:30 uur mevr. I. Oosterhof,
zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur voorganger RKK

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 20 januari
19:30 uur dhr. A. Borsje

De scriba van de synode verstaat onder geestelijk leidinggeven drie dingen:

- perspectief bieden,
- stimuleren en
- verbinden.

Dat is de eerste taak van wijkkerkenraden.

Maar ik bedacht dat het ook de eerste taak van de AK zou kunnen zijn.

Te gemakkelijk wordt gedacht dat de AK er vooral is om zaken te regelen voor alle wijken: geld, gebouwen, predikanten en personeel, contacten met kerkelijke instanties.

Maar volgens mij is een minstens zo belangrijke taak van de AK ruimte bieden zodat wijken elkaar ontmoeten en stimuleren, dat ze iets van hun (geloofs-)visie delen en dat ze de verbinding zoeken in plaats van te strijden voor het eigen wijkbelang.

Daar hoort goede communicatie bij en openheid.

Ook voor de AK geldt: van vergaderen naar ontmoeten.

En dat gaan we doen ook.

Peter Blokhuis
Voorzitter algemene kerkenraad PGE

weten we dat u daar graag in meedenkt, en dat waarderen we zeer! Samen kunnen we zo werken aan een boeiend en actueel programma.

U kunt uw idee voor het nieuwe seizoen

(het liefst voor 16 januari) via e-mail opsturen naar onze e-mail info@bespreekhetsamen-ede.nl of Wouter Helmich; e-mail: wmcfhelmich@hotmail.com

Op *maandag 8 januari 2018* om 14:00 uur in de St. Antonius van Paduakerk door pastor Guido Dieteren

Kennismaken met de Islam

De Islam is als godsdienst volop aanwezig in onze Westerse maatschappij. Ook in Ede leven we samen: moslims zijn onze buren, we komen ze tegen in de supermarkt en we sporten samen. Maar wat weten we feitelijk over de Islam?

Op *dinsdag 9 januari 2018* om 20:00 uur in de Lutherse Kerk door dr. Jan Kleij



De diepste betekenis van religie

Zou het niet prachtig zijn als de strijd tussen religies voorgoed stopt? Omdat mensen inzien dat de kern van religie niets anders is dan naastenliefde? Naastenliefde, of zoals Levinas en Derrida liever zeggen: verantwoordelijkheid voor de naaste.

Op *woensdag 10 & 17 januari 2018* om 20:00 uur in de Taborkerk door Gerben H. Westra

De Bijbel - welke eigenlijk?

De zestiende-eeuwse Engelse 'Statenvertaling', de 'King James' wordt vooral door fundamentalistische christenen als Gods-

**BESPREEK
HET SAMEN**

www.bespreekhetsamen-ede.nl

De onderstaande activiteiten vinden binnenkort plaats. U bent van harte uitgenodigd!

Wanneer u ook wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. Ondertussen zijn wij als team al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het komende seizoen 2018-2019. Uit ervaring

woord-zelf beschouwd, net zoals dat het geval is met de Nederlandse Statenvertaling.

Op woensdag 17 januari 2018 om 20:00 uur in het Kerkelijk Centrum Emmaüs door Jan Offringa

Liberaal christendom voor iedereen

Begin 2016 verscheen het boek 'Liberaal christendom. Ervaren, doen en denken'. Daarin presenteren elf auteurs, merendeels predikanten binnen de Protestantse Kerk in Nederland, een ruimdenkende en actuele vorm van christendom.



Op donderdag 18 januari 2018 om 20:00 uur in de Open Hof door drs. John Biermans

Seksualiteit binnen het christendom

Bijna alle religies doen moeilijk als het gaat over seksualiteit, zeker over die van vrouwen. Hoe zou dat komen?

Op vrijdag 19 januari 2018 om 20:00 uur in de St. Antonius van Paduakerk door Marijke Alkema

Lezing over iconen

In de Oosters Orthodoxe kerk zijn iconen een tastbare openbaring van het hemels pantheon. Door het beschouwen van de icoon "schouw" je in de achterliggende werkelijkheid.

Op woensdag 24 & 31 januari 2018 om 20:00 uur in de Taborkerk door Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer

Geloof in de publieke ruimte

De theoloog Rowan Williams uitte zich in zijn jaren als aartsbischop van Canterbury over tal van maatschappelijke kwesties. Hij voert het gesprek met alle hoeken van de samenleving, maar brengt daarbij altijd een specifiek theologisch gezichtspunt in.

Het Bespreek het Samen team

Actie Kerkbalans 2018



Op 21 januari start de Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 22 januari kunt u een vrijwilliger van uw kerk aan de deur verwachten met de bekende Kerkbalansenvelop. Een aantal dagen later wordt de retourvelop met toezeggingsformulier dan weer opgehaald.

Gemeenteleden die zich geregistreerd hebben voor Kerkbalans via internet krijgen geen Kerkbalansenvelop meer, maar ontvangen omstreeks maandag 22 januari een e-mail met alle informatie om digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie Kerkbalans 2018.

Vorig jaar kwam bij een aantal gemeenteleden dit e-mail bericht terecht in hun spambox. Wij hebben al het mogelijke gedaan om dat nu te voorkomen. Maar als u omstreeks 22 januari toch geen e-mail hebt ontvangen van het kerkelijk Bureau, kijk dan even in uw spambox.

Ook zonder e-mailbericht kunt u vanaf maandag 22 januari uw toezegging doen via www.skgcollect.nl/136

Uw financiële bijdrage is o.a. bestemd voor het pastoraat, het onderhoud van de kerkgebouwen, het salaris van de predikanten, kosters en organisten en om de wekelijkse en speciale vieringen te bekostigen.

Van harte aanbevolen!

Voorzitter College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Ede



Voor de liefhebbers:
Actie Kerkbalans regelen met uw smartphone of tablet

De Actie Kerkbalans kunt u nu ook eenvoudig regelen met uw smartphone of tablet via

de app 'Kerkgeld'. Deze app kunt u downloaden via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Na installatie koppelt u het Digitaal Portaal Protestantse Gemeente Ede aan de app (dat is een eenmalige handeling).

Daarna kunt u inloggen met uw bestaande gebruikersnaam en wachtwoord of een account aanmaken. Via de optie 'Doelen' komt u vervolgens terecht bij de Actie Kerkbalans 2018. Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app.

Avondmuziek

Terug van 'even weg geweest': de Avondmuziek in de Tabor.

Concerten op 20 januari, 10 februari, 3 maart en 21 april.

Steeds om 19.30. Een uurtje, dat nauwelijks beter te besteden is! Zie verder onder de wijkberichten van Tabor.



Raad van Kerken Ede



Van 21 t/m 28 januari is er de Week van Gebed in Ede

Het thema is: Recht door zee. Dit naar aanleiding van de uittocht uit Egypte.

Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. In Exodus 15 lezen we een lied dat Mozes samen met de Israëlieten hierover zong. Het lied is het uitgangspunt voor het materiaal van de Week van Gebed voor de Eenheid 2018, dit jaar verzorgd door de gezamenlijke kerken uit het Caribisch gebied.

Ook in Ede werken we, zowel vanuit Missie Nederland als vanuit de Raad van Kerken (RvK), mee aan de Week van Gebed. Bij Missie Nederland ligt de nadruk op het gebed, terwijl er door de RvK vespers worden georganiseerd. Hiertoe is besloten zodat iedereen naar de dienst van zijn eigen voorkeur kan gaan.

Op woensdag 24 januari is er een gemeenschappelijke dienst in de Ark waarin beide aspecten naar voren zullen komen. In deze dienst gaan voor Peter Slingerland van het Leger des Heils en Aart de Goede van de Schuilplaats.

De diensten vanuit Missie Nederland vinden allen om 20.00 uur in de Ark plaats.

Zondag 21 januari	: Stef Looijen (Jonah)
Maandag 22 januari	: ds. Kees Bax (De Ark)
Dinsdag 23 januari	: Marianne Krijgsman (Op Doortocht)
Woensdag 24 januari	: Aart de Goede en Peter Slingerland (De Schuilplaats/ Leger des Heils)
Donderdag 25 januari	: ds. Henk van Hemmen (Ontmoetingskerk GKV)
Vrijdag 26 januari	: ds. Nico van den Houten (Kleopas)
Zaterdag 27 januari	: Hans Haverlach (De Ark)

De vespers van de RvK vinden op verschillende locaties plaats en beginnen ook om 20.00 uur.

Zondag 21 januari	: ds. Jan Peter Prenger - Beatrixkerk
Maandag 22 januari	: Cocke Post - Ericakerk
Dinsdag 23 januari	: Martien Tax - St. Antonius parochie
Woensdag 24 januari	: Aart de Goede en Peter Slingerland - De Ark
Donderdag 25 januari	: ds. Nico van den Houten - Kerkelijk Centrum Emmaüs
Vrijdag 26 januari	: ds. Gerben Westra - Taborkerk
Zaterdag 27 januari	: Tineke Werner - Nieuwe Kerk

Wij wensen u een gezegende Week van Gebed toe.

Bart Amsing, amsingb@gmail.com
Erna Hulstein-Heinsdijk, w.hulstein3@upcmail.nl

Inloop- Open Kerk



Op de tweede inloopochtend in het nieuwe jaar, 11 januari is er handenarbeid en spel. Op donderdag 18 januari komt "Manege zonder Drempels" met een presentatie. Op 25 januari is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 uur staan de deuren

open. De plaats is: " Ons Huis " bij de Taborkerk. Iedereen is hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

Nieuwjaarsbijeenkomst ouderenmiddag



De Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk nodigt alle ouderen van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 10 januari 2018 in de Margrietzaal van Het Maanderzand.

Aanvang: 15.00 uur. Vanaf 14.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. De sluiting is om ± 16.30 uur.

De precieze invulling van de middag is nog niet geheel bekend, maar zoals altijd zal er naast de ruime gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen ook bingo worden gespeeld waarmee een aantal leuke prijsjes is te winnen.

Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk,
Janny Westmaas, tel.: 625268 - ouderen@beatrixkerk.nl

Bewust naar Pasen

In de veertigdagentijd willen we ons weer voorbereiden op Pasen.

Op 5 woensdagen worden er bijeenkomsten georganiseerd, waarin we samen "Bewust naar Pasen" op weg gaan.

Het thema is Verbondenheid.

De inspiratie hiervoor komt uit " De tien Stappen naar gemeenschap" van Jean Vanier, oprichter van de Ark Gemeenschappen. "In deze gemeenschappen leven mensen met en zonder verstandelijke beperking samen. Iedereen is waardevol en we hebben elkaar nodig. We helpen elkaar en leren van elkaar. Vertrouwen in God en in elkaar vormt de basis voor een betekenisvol samenzijn. Vriendschappen verrijken ons leven," aldus vertegenwoordigers van deze organisatie.

Uit de Tien Stappen hebben we 5 thema's gekozen, die op de avonden worden uitgewerkt:

Verbondenheid en groeien naar het doel van de gemeenschap

21 februari Jan-Peter Prenger, voorganger van de Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

Zijn zoals je bent

28 februari Agnes Janmaat, psychosynthese coach en sacred dans docente

Deel je eigen zwakheid mee

7 maart Tonny Mulder, nu als vriend betrokken bij de Arkgemeenschap, eerder daar werkzaam.

Van gemeenschap-voor-mezelf naar mezelf- voor- de-gemeenschap

14 maart Jan Lok van de Bewonersvereniging Vredehorst Veldhuizen-Ede

Geheim van elk mens/ Eenzaamheid blijft

21 maart Angelika van der Meer, casemanager in Bethanië

In de stille week is er geen bijeenkomst.

De opzet van de bijeenkomsten is als volgt:

17.15 u. ontvangst met koffie en thee

17.30 u. welkom en inleiding op het onderwerp

18.00 u. eenvoudige maaltijd, soep en brood

18.30 u. nagesprek en hoe dit toe te passen op ons eigen leven

19.00 u. korte vesper

U kunt zich opgeven, per avond of voor de hele cyclus, bij Annie Benjamin, 0318-621897 of via

bewustnaarpasen@emmaus-ede.nl, steeds tot 19.00 u. de maandag ervoor. Ter bestrijding van de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van €3,-

De bijeenkomsten zijn open voor iedereen en staan onder auspiciën van de Raad van Kerken Ede. We komen bij elkaar in het Kerkelijk Centrum Emmaüs, Laan der Verenigde Naties 94, 6717JE Ede.

Hebt u belangstelling om de Tien Stappen in het geheel te lezen, dan kunt u dit vinden op

<http://www.stucom.nl/pub/0137/0137a.pdf>

De voorbereidingsgroep: Annie Benjamin, Jos van de Klashorst en Hilda Rohn

Midwinterduik voor Bikkels in Ede



Vorig jaar organiseerde de Beatrixkerk in Ede vlak na Nieuwjaar een Midwinterduik. Heel wat bikkels (zowel dames als heren) trotseerden toen de kou en waagden een sprong in het bad. Ook dit jaar wordt weer zo'n sportieve Midwinterduik gehouden. Bij de Beatrixkerk (Beatrixlaan 54 in Ede) is dan een compleet zwembad ingericht. Op zondag 14 januari om 12.00 uur kan iedereen die dat wil daarin een frisse duik nemen. Dit alles onder het motto: 'Be

cool! Duik in de poel!'

Wees erbij, om zelf de duik te wagen of om anderen aan te moedigen. Niet alleen de leden van de Beatrixkerk, maar ook gasten, buurtbewoners, kortom iedereen is welkom! Neem zelf badkleding en een (grote...!) handdoek mee. Deelname is - uiteraard - gratis!

PKN-volleybaltoernooi op 13 januari



De 32^e editie van het PKN-volleybaltoernooi wordt op zaterdagavond 13 januari (19-23 u.) gehouden in sporthal De Reehorst, hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer op deze vertrouwde locatie. We spelen volgens het bekende concept: 16 teams van minimaal 7 man/vrouw, elk team speelt zes wedstrijden van 12 minuten, de te behalen prijzen variëren slechts in smaak en de grote supportersschare van hervormde en gereformeerde komaf mag het favoriete team met alle mogelijke sportieve middelen ondersteunen. Wees erbij bij dit supergezellig en sportief gebeuren!

Toernooiorganisatie,
Alice Bakker en Han Pol

Openstelling Kerkelijk Bureau

Door flexibilisering van werkzaamheden is het Kerkelijk Bureau vanaf 1 januari 2018 uitsluitend geopend op woensdag van 9.00 - 12.00 uur.

Indien nodig kunt u altijd op een ander moment daar terecht. U dient dan wel eerst telefonisch contact op te nemen om een afspraak te maken.

Wij denken dat de diensten van ons Kerkelijk Bureau zo op een nog betere manier gewaarborgd zijn.

Het College van Kerkrentmeesters

De Klinkenberg



Zaterdagavond 16 december vond de kerstviering plaats in 'de Klinkenberg'.

Het Maanderzandkoor o.l.v. pianist Piet Poot heeft bijzondere en mooie muzikale bijdragen geleverd ook bij het samen zingen. Voorgangers waren da.

Mevr. Marie-José Ebersson en ds. Peter 't Hoen.

Twee declamaties werden voorgedragen door Klara Smits en Corrie de Kruijff.

De Evangelielezing was uit Matteüs 1: 18-25.

De engel van de Heer verscheen Jozef in een droom. Hij vertelde Jozef om Maria, die in verwachting was van Gods zoon, te trouwen. Jozef deed wat de engel hem had bekendgemaakt en hij gaf Maria's zoon de naam 'Jezus'. De naam Jezus betekent 'de Heer redt'.

Bijna 100 aanwezigen mochten deze boodschap van de engel aan Jozef horen. Vervolgens zongen wij bekende kerstliederen. Velen van de aanwezigen spraken hun bezorgdheid uit over dat de jaarlijkse kerstvieringen op de nieuwe locaties misschien niet meer kunnen plaatsvinden. Het zou een groot verlies betekenen voor bewoners van 'de Klinkenberg'.

Deze uitgesproken zorg wordt gedeeld met de grote groep van vrijwilligers die al jaren lang meewerken aan de zaterdagavond vieringen.

De laatste *Bijbelkring* 2017 was in het licht van advent op dinsdagmiddag 19 december.

De volgende weeksluiting zal zijn op zaterdagavond 6 januari 2018 om 19.00 uur. Br. A.C. Borsje zal de viering leiden.

Wij wensen allen Gods nabijheid in een gelukkig en vredig nieuw jaar 2018.

Een hartelijke groet,
Da. Marie-José Ebersson en Ds. Peter 't Hoen

Alpha-cursus gaat weer van start!



Een cursus over de basis van het christelijk geloof. In deze cursus komen allerlei onderwerpen aan bod die jou iets vertellen over deze unieke godsdienst, zoals: 'Wie is Jezus?', 'Waarom de kerk?' en 'Hoe leidt God ons?'. De Alpha-cursus is opgezet voor mensen die meer willen weten over deze onderwerpen en is helemaal vrijblijvend. Elke week komen we een avond bij elkaar om samen te eten en daarna over één van die onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan.

Ben jij geïnteresseerd? Dan zien we je graag op onze kennismakingsavond op 15 januari a.s. om 18.45 uur in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54. Deze avond krijg je een beeld van wat de Alpha-cursus is en bepaal je of je wel of niet wilt deelnemen. Uiteraard wordt ook deze avond een maaltijd geserveerd, dus we vinden het fijn als je van te voren even aanmeldt. Voor meer informatie, zie <https://www.alpha-edo.com/waar-en-wanneer>. Voor vragen/aanmelden kun je mailen naar afbatterink@upcmail.nl of bellen naar 0318-613867.

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Wensen

Allereerst heel hartelijk dank voor de goede wensen die ik van velen uwer mocht ontvangen!

Op deze plaats wens ik u allen een 'aangenaam Jaar des Heren' 2018. Dat doe ik in het besef, dat niet iedereen het nieuwe jaar even welgemoed tegemoet is gegaan. Naast 'alle goeds' zal er ook moed gewenst moeten worden en om kracht gebeden! Laten we dat over en weer ruimhartig doen.....

Seniorenkring

Komt bijeen op 10 januari, 10.30 in de zijzaal van de Taborkerk. Niet iedereen zal weten dat de kring ook deelnemers heeft uit andere wijken dan Tabor; een ieder is welkom, die periodiek behoefte heeft eens wat dieper op 'zaken' rond geloof en

samenleving in te gaan - óók op persoonlijke ervaringen.....Wees welkom!

Avondmuziek!

Terug van even weggeweest: De Avondmuziek. Tabortraditie van bijna een kwarteeuw oud, die door misverstand (laten we het zo maar noemen) en miscommunicatie op een haar na verdwenen was.

Gert van der Kaa nam ooit in 1993 het initiatief, anderen hebben zich er na hem voor ingezet: dank! Hulde!

Dit seizoen hebben al die nijvere (net)werkers gelukkig opvolgers gevonden, die de traditie voortzetten - of omgekeerd: die zich geïnspireerd weten door de traditie. Wat maakt het uit. Wat er toe doet: dat tientallen musici in de afgelopen decennia de akoestiek en de ambiance van de Taborkerk hogelijk gewaardeerd hebben en er graag kwamen spelen. Ook in de eerste maanden van 2018 zal dat weer zo zijn!

De concerten vinden plaats in de Taborkerk, beginnen om 19.30 en duren ongeveer een uur.

De toegang is gratis - een ruimhartige vrijwillige bijdrage in de kosten is welkom.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een glas wijn of fris nog wat na te praten met de musici en elkaar. Wij rekenen op de 'stamgasten' en vele andere liefhebbers.....

Noteer alvast een paar te memoreren data, met memorabele musici..... Aanstormende én bewezen talenten.

20 januari 2018 Cello verhalen

Charlotte Gulikers en Renate Apperloo Sweelinck Conservatorium Amsterdam.

Barokke sonates voor cello-duo - werken van o.a. Boccherini en Bach

10 februari 2018 Hout en koper

Roefke van der Louw - klarinet en Adriaan van der Louw - trombone.

Afgestudeerd/studerend aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Conservatorium van Amsterdam.

Werken van o.a. Brahms, Händel, Weber en Poulenc.

3 maart Helikon Kwartet - jong talent: viool, altviool en cello

talent van de conservatoria in Groningen en Amsterdam.

21 april 2018

Jasper van der Klis, piano, Guildhall School of Music & Drama, London GB.

werken van o.a. Händel, Bach en Mozart.

Tenslotte: een goede groet van huis tot huis,

Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Een deel van een gedicht van M.L. Haskins:

*Ik zei tot de man die aan de poort van het nieuwe jaar stond
Geef mij een licht, zodat ik veilig het onbekende binnen kan gaan
Maar hij antwoordde: Ga in de duisternis en leg je hand in de
hand van God,
Dat zal beter voor je zijn dan licht, en veiliger dan een bekende
weg*

Veel mensen moesten of moeten de duisternis in. In onzekerheid over gezondheid. Van zichzelf of een ander die in het hart wordt gedragen. In onduidelijkheid over relaties, werk of woning.

*Dat we onze dagen openhouden
voor wat ons onverwacht kan overkomen:
een ontmoeting, een vaarwel,
ontroering om de schoonheid
van de mensen of van de wereld,
een mens die ons troost komt vragen
of ons een ogenblik vrede schenkt.
Dat we onze dagen openhouden
voor wat nutteloos is:
gastvrijheid en welkom,
dankzeggen, stilte,
zomaar een woord
of een gebaar van goedheid.
Dat we onze dagen openhouden
voor God, ook als Hij uitblijft,
voor zijn spreken en voor zijn zwijgen,
voor de God over wie wij niet beschikken.
God, als we ons opsluiten in zelfvoldaanheid,
kom dan en verricht aan ons,
nog voor we het vragen
het wonder van een nieuwe geboorte.* Frans Cromphout



Op 7 januari is er een dienst met als thema: De onrust van de wijzen uit het oosten...
Wijsheid groeit daar, waar mensen door een nieuwe ervaring onrustig worden en samen op zoek gaan naar antwoorden.

Op 21 januari is het thema: *Mensen gevraagd!* Over de roeping van mensen toen en nu.
Waar je talenten en de behoeften van de wereld elkaar kruisen, ligt je roeping. -Aristoteles-

Vrede en alle goeds, ook in dit nieuwe jaar.
Caroline Oosterveen

In memoriam John Kisters

Wat was hij gelukkig met zijn gezin. Met ieder die daar bij hoort. Een kring van innig geliefde mensen waarbinnen hij tot zijn recht kwam. En niet minder ervoor zorgde dat zij dat ook kwamen. Beroepsmatig als politieman was het ook de drijfveer bij zijn inzet en bewogenheid. Zoveel kan ontspreken; hoe wezenlijk is het dat je opkomt voor wat goed is. Je leert gaandeweg de waarde van *samen* zien en liefhebben.

Wat was hij bezorgd om de mensen om hem heen. Een tafel vol papieren getuigde van zijn nauwlettende zorg dat alles goed geregeld moet worden. Al loop je als mens tegen allerlei regelingen aan, hij gaf er zijn totale inzet aan om het goed voor elkaar te hebben.

Wat was hij dankbaar voor zijn geloof. En trots op zijn vrouw die zo trouw bidt voor iedereen. Natuurlijk waren er volop vragen in zijn hart over het onrecht op aarde. Maar wat is het bijzonder als je weet hebt van een God die niet ophoudt op te komen voor de

zwakkeren, de verdrietigen, de kleinen van moed, de kwetsbaren. Niet voor niets lazen we in de afscheidsdienst uit de Bergrede. Jezus, die vanuit grote bewogenheid de wereld om liefdeswil op de kop zet.

Hoewel hij ongelooflijk fit was, met vroeger als vooropleiding vast de heuvels uit zijn Limburgse landschap, en energiek allerlei mensen hielp en bezocht, sloeg ziekte toe. En dubbelop: ook bij zijn geliefde vrouw. Een puzzel hoe je dan elkaar kunt steunen, vanuit verschillende ziekenhuizen. Wat een zorg ook voor de kinderen. Maar wat deden zij het samen goed.

De dood kwam onverwacht. En ook al was Godzijdank alles uitgesproken en liefdevol samen gedeeld: dat brengt immense pijn. In die pijn hebben zijn geliefden toch warme en intense woorden ter afscheid gesproken, onder het toezien van een grote vogel bij de aula.....Een vogel die zijn jongen heeft leren vliegen?....

We hebben gebeden om de kracht en steun van de Vogel Gods: Gods geest van nabijheid en liefde voor zijn vrouw en kinderen en kleindochter met wie hij zeer verbonden was. Lia las een gebed waarin de vraag om doorgaande liefde juist nu herkend kan worden:

*Beweeg in mij,
dat ik leven voel.*

*Adem in mij,
dat ik tot rust kom
en overgave.*

*Groei in mij,
dat ik word vervuld
van vrede.*

*Wees kracht in mij,
dat ik sterk kan zijn
dat ik sterk kan zijn wanneer het moeilijk is.*

*Wees zacht in mij,
dat ik niet verhard,
versteen.*

*Wees licht in mij,
dat ik zie
zoals het werkelijk is.*

*Wees een bron in mij,
dat ik levend water vind.*

*Heel mij,
genees mij,
raak mij teder aan,
dat ik kan verdergaan
in vrede.*

Caroline Oosterveen

Nieuw in de Noorderkerk: "Preek-van-de-leek dienst"

Het idee van een "preek-van-de-leek dienst" komt uit Amsterdam; in het jaar 2008 werd daar voor het eerst zo'n dienst gehouden. Men vond daar dat als je mensen van deze tijd wil bereiken, je het soms in de kerk eens op een andere manier moet aanpakken. Het bijzondere van deze "preek-van-de-leek diensten" is dat niet-predikanten het woord krijgen. In Amsterdam waren dat bijvoorbeeld wijlen burgemeester Eberhard van der Laan en oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. Aan hen werd gevraagd hun licht te laten schijnen over een onderwerp dat hen aan het hart ging. Zij werden uitgedaagd om in een preek een verbinding te leggen met een Bijbelgedeelte dat ze zelf hadden uitgekozen. Ondanks het feit dat er geen predikant voorging, bleef het karakter van een kerkdienst wel bewaard met Bijbelzetting, collecte en muziek. Wij zijn de uitdaging aangegaan om zo'n dienst ook eens in de Noorderkerk te organiseren. We hebben een bekende Edenaar bereid gevonden de rol van "leek" in deze dienst op zich te nemen: onze nieuwe burgemeester René Verhulst. Erik Onnink speelt deze middag op de vleugel. Deze

“preek-van-de-leek dienst” zal plaats vinden op zondag 15 april om 15.30 uur in de Noorderkerk. (En NIET om 10.00 uur zoals abusievelijk op de januari flyer staat vermeld!)

Peter Blokhuis, Fenno Bolks, Wim den Ouden

Vrijwilligersavond Noorderwijk

Op vrijdagavond 26 januari 2018 om 19.45 uur is in de Boshoeke van Careander een vrijwilligersavond voor alle medewerkers van de Noorderwijk. Dan bedanken we met een gezellige avond alle vrijwilligers voor hun inzet in 2017. We wensen elkaar vrede en alle goeds voor het lopende jaar met veel inspiratie in en buiten onze geliefde Noorderkerk.

Sander van Voorst

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 14 december 2017

Op 14 december kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Aljo Bos opent de bijeenkomst met een tekst van Ds. de Reuver (scriba PKN) “Laten we weer tot de kern gaan”.

In het moment van bezinning wordt een ieder gevraagd een keuze te maken uit de titels van 12 korte “Christmasprayers” en die keuze te motiveren. Enkele kerkenraadsleden brengen verslag uit van de bijeenkomst met het moderamen van de generale synode van de PKN in Apeldoorn. Er wordt terug geblikt op een heel mooie dienst op 10 december met de onderbouw van de Paasbergschool. Nagegaan wordt of de 40 dagenkalender van de PKN beschikbaar kan worden gesteld voor de gemeenteleden, die niet de digitale versie van de wijk kunnen bekijken. Op zondagmiddag 15 april zal burgemeester Verhulst in de Noorderkerk een “preek van de leek” houden. In de eerste maanden van 2018 zal er een maaltijdenproject “maaltijd voor elkaar” worden georganiseerd. De opbrengst wordt bestemd voor de Johanniter opvang in Ede. Op 26 januari zal er een avond voor alle vrijwilligers in de wijk worden georganiseerd. De vergadering wordt besloten met het gedicht “Jezus roept hier mensen samen”.

Tijmen Apeldoorn

HASKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkhaskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkhaskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkhaskamp.nl

Wijk

Om te beginnen wil ik u allen veel heil en zegen wensen voor het nieuwe jaar. Zo ver is het inmiddels al weer. De feestdagen zijn achter de rug en een nieuw jaar ligt voor ons. Mijn moeder zei dan altijd: “wat zal dit jaar ons weer gaan brengen?”. We weten het niet, maar wat er op ons pad zal komen, een ding mogen we zeker weten: we staan er niet alleen voor, want de Heer gaat altijd met ons mee. In de afgelopen weken hebben we mooie diensten mogen beleven met zeker op eerste kerstdag een volle kerk. Iedereen die heeft bijgedragen aan de verschillende activiteiten, de voorbereidingen, de vieringen en alles wat daar bij komt kijken, hartelijk bedankt voor jullie inzet.

Zondag 21 januari mogen we samen het Heilig Avondmaal vier-

ren, in deze dienst zal dominee Pilkes uit Rhenen voorgaan. Half december is dokter Moret erg ongelukkig ten val gekomen. Door de verwondingen die hij daarbij heeft opgelopen, zal hij een behoorlijke periode uit de running zijn. Wij wensen hem veel sterkte en een voorspoedig herstel toe. Verder zijn mij op dit moment geen dingen bekend die hier vermeld moeten worden. Graag tot de volgende keer.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Aktie Kerkbalans

Op 21 januari start de Aktie Kerkbalans. Vanaf maandag 22 januari kunt u een vrijwilliger van uw kerk aan de deur verwachten met de bekende kerkbalans envelop.

Enkele dagen later wordt de retourenvelop met toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.

Gemeenteleden die zich hebben geregistreerd voor kerkbalans via internet krijgen in de week van 22 januari een email met alle informatie om digitaal een toezegging te doen voor de Aktie Kerkbalans 2018.

Met vriendelijke groet,
Steven Heiwegen

Hallo jongens en meisjes

7 januari - Jezus wordt gedoopt en verzocht



In de tijd van Jezus lieten de mensen, die graag bij God wilde horen, zich dopen. Dit deed Johannes. Ze werden dan in de rivier de Jordaan helemaal ondergedompeld. Jezus wilde zich ook laten dopen. Door zich te laten dopen liet Jezus zien dat hij God wilde volgen en zijn weg wilde volgen. Daarom ging hij op weg naar Johannes. Op het moment dat Jezus weer uit het water omhoogkwam, kwam er een duif uit de hemel en die ging op Jezus zitten. God sprak ook tot Jezus: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ Daarna werd Jezus de woestijn in gestuurd door God. Veertig dagen bleef hij daar. Daar werd hij door de Satan op de proef gesteld. Hij wilde Jezus testen of hij dit echt wilde. Maar Jezus liet zich niet kisten en bleef vertrouwen op God. Jezus slaagde voor de proef.

14 januari - Jezus bidt



’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken naar Jezus toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Jezus genas veel mensen van allerlei kwalen. Vroeg in de ochtend stond Jezus op en ging naar buiten. Hij liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Simon en de anderen die bij hem waren gingen Jezus achterna. Toen ze hem gevonden hadden zeiden ze tegen hem: ‘Iedereen is naar u op zoek!’ Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Jezus heeft het heel druk. Hij vertelt het goede nieuws, dat God de wereld gaat redden door Hem. Dat dit echt waar is, bewijst Jezus door zieke mensen beter te maken. Vanaf de vroege ochtend totdat de zon ondergaat, zijn er mensen die Jezus om hulp vragen. Daarom bidt Jezus als het nog donker is. Hij dankt God voor alles dat Hij de mensen geeft en bidt om kracht om het vol te houden. Ook vraagt Hij zijn vader om raad: Hoe moet ik het doen? Jezus is op aarde en zijn Vader is in de hemel, toch werken ze samen om het goede nieuws te brengen.

21 januari - Jezus roept Levi

Jezus ging bij een meer zitten. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe, hij vertelde hen verhalen. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij Levi bij het tolhuis zitten. Tollenaars zijn vaak rijk, omdat ze de belasting innen voor de Romeinen en nog wat extra voor zichzelf. Jezus zei tegen hem: ‘Volg mij.’ Jezus vraagt Levi Hem te volgen, om te gaan leven zoals God vraagt. Zou Levi zijn geld op willen geven voor een onzeker leven met Jezus? Ja, want hij begrijpt dat Jezus hem iets kan geven dat



hem niet armer, maar rijker maakt: een leven volgens Gods bedoelingen. Levi stond op en volgde hem. Op een keer was Jezus bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars. Toen de Farizeese schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: 'Eet hij met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde zit en zei tegen hen; 'Gezonde

mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Hebben de Farizeeën niet groot gelijk met hun kritiek op Jezus? Hij maakt zichzelf verdacht door met tollenaars en zondaars om te gaan. Dat doet een fatsoenlijke godsdienstleraar niet. En bovendien: moet je nu je rijkdom (ook al is die waarschijnlijk niet helemaal eerlijk verdiend) opgeven om die Jezus te volgen? Hij vertelt prachtig van God en doet wonderen, maar toch...Jezus legt uit dat Hij juist mensen die het verkeerd doen, wil helpen. Hij wil iedereen Gods liefde geven.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas

07-01 Nicoline en Anouska
14-01 Alice en Marike
21-01 Lisa en Djoerd
28-01 Erica en Hennie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In Memoriam

Sophia Hoonhoud-Wieman

22 augustus 1920 - 16 december 2017

In de week van de 2^e advent overleed op 97-jarige leeftijd ons gemeentelid Sophia Hoonhoud-Wieman. Op donderdag 21 december was haar crematie na een dienst van woord en gebed in het crematorium aan de Slingerboslaan. Sophia was een gelovige vrouw. In haar leven heeft zij veel vreugde maar ook verdriet gekend, onder andere in het vroege overlijden van één van haar vier kinderen. Sophia zag er naar uit om weer met haar man en dochtertje verenigd te worden. Ondanks haar hoge leeftijd genoot Sophia nog van het leven en voelde zij zich betrokken bij wat er in dat leven plaatsvond, in zowel kerk als maatschappij. Haar kenmerkende milde humor was vaak te horen in wat ze zei. Tijdens de dienst van Woord en gebed stonden we stil bij de familiepsalm van de familie Hoonhoud: Psalm 103. In deze psalm wordt gesproken over de vergankelijkheid van een mens, maar valt die vergankelijkheid midden in één grote oproep om God te prijzen. Immers, Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid, en Zijn trouw gaat door in de geslachten. Dat die trouwe, goedertieren God de nagedachtenis aan Sophia Hoonhoud-Wieman tot zegen mag laten zijn en alle nabestaanden sterken in dit gemis.

In Memoriam

Op zaterdagmorgen 9 december is op 84-jarige leeftijd Meta Jager-Hut overleden. Zij was al enige tijd ziek, maar dit moment van overlijden kwam voor velen onverwacht. Meta Jager wilde andere niet belasten met haar ziek zijn en het verdriet hierover. Dit was kenmerkend voor hoe zij was, zichzelf wegcijferend voor anderen. Ze wilde niemand tot last zijn en ging, samen met haar man, haar eigen weg. De twee hadden een hele innige relatie en nu moet hij verder zonder zijn geliefde maatje. Op de kaart stond dan ook: 'Van het concert des levens krijgt niemand een program; de laatste bladzijde schreven ze samen, voor zover ze konden.' En niet voor niets koos Anne Jager ook voor hun trouwtekst en de tekst uit hun trouwbijbel voor in de liturgie voor in het moment van afscheid nemen. Dit waren hun opdrachten voor in hun leven samen en met hun gezin.

Tijdens de afscheidsdienst spraken de kinderen en kleinkinderen hele mooie en dankbare woorden over hun moeder en oma. Voor het gezin deed ze alles. Daarom wilde zij ook zonder ondertoon zolang mogelijk genieten van gezin, omgeving, van het leven. En zo heeft zij echt en oprecht met volle teugen geleefd. Het afscheid van Meta Jager-Hut was zaterdag 16 december in Crematorium Slingerbos in Ede.

In Memoriam

Op zaterdagmorgen 16 december is Enna Koopmans-Weening overleden. Enna Koopmans was 89 jaar. Na een val van de trap kwam ze met een gebroken rugwervel in het ziekenhuis terecht. Voor herstel ging ze hierna naar De Klinkenberg, maar ze knapte niet op en al snel werden man, kinderen en kleinkinderen opgeroepen om nog afscheid van haar te kunnen nemen.

Enna en Jan Koopmans waren 24 jaar getrouwd. Na het verlies van hun partners vonden zij elkaar. Ze waren veel op pad tot de gezondheid van Enna haar meer en meer aan huis bond.

Kleindochter en naamgenoot Enna vertelde tijdens het afscheid over veel leuke belevenissen van vroeger van de kleinkinderen met hun toen nog zeer ondernemende oma. De tekst tijdens de dienst kwam uit de brief van Paulus aan de gemeente in Filippi. Een helemaal bij Enna passende tekst, heel specifiek uitgezocht door de familie. Paulus doet in deze brief een oproep om voor elkaar te zorgen. En dat is wat Enna Koopmans, zolang haar fysieke situatie het toeliet, altijd heeft gedaan. Eerst zorgen voor haar moeder en zorgen voor haar zus, en toen zorgen voor het gezin.

Op vrijdag 22 december was het afscheid van Enna Koopmans-Weening in Crematorium Slingerbos in Ede.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Omzien naar elkaar

Na jaren met veel plezier in Belvédère te hebben gewoond heeft is mevrouw Truus de Bondt verhuisd naar Het Schild in Wolfheze. Zij heeft hier een mooi appartement gevonden en kan hier, als nodig, ook de goede verzorging krijgen in verband met haar visuele beperking.

Mevrouw van Oostende werd pas met een acute bronchitis in het ziekenhuis opgenomen. Omdat haar algehele conditie toch wel minder wordt is zij hierna naar De Pleinen verhuisd. Hier heeft zij een goede plek gevonden waar er directe zorg voor haar is. Haar man verbleef de afgelopen periode in Hospice Bennekom, waar het naar omstandigheden wel met hem gaat. In januari zal ook hij verhuizen naar De Pleinen. Dit is natuurlijk heel erg fijn voor het echtpaar.

Heel blij was de heer van Kampen dat hij weer terug is vanuit Oranje Nassau's Oord. Hij is voldoende hersteld om, met wat extra ondersteuning, thuis te kunnen zijn.

Mevrouw Kamphorst-Lozeman uit Het Maanderzand is onlangs gevallen. In het ziekenhuis bleek dat ze een flinke hersenschudding heeft. Mevrouw Kamphorst zal voorlopig veel moeten rusten om daarna weer heel voorzichtig op de been te komen.

Mevrouw Tillema uit Het Maanderzand heeft onlangs op zondag de bloemen uit de kerk ontvangen. Zij laat ons hier allemaal hartelijk voor danken; dit was voor haar echt een hele blij verrassing.

In de wintermaanden is het vroeg donker en koud weer. Niet altijd lekker om er op uit te gaan. Zo is dit voor mevrouw Clarie van Steenis altijd een moeilijke tijd. We vergeten haar niet.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Vanaf Proosda Beatitudinum

Iedere keer als ik vanuit de woonkamer naar de keuken loop passeer ik een wand vol mooie kerstkaarten met daarop warme, vriendelijke woorden. Heel hartelijk bedankt voor alle goede kerstwensen, ook namens Maarten!

Vandaag ruim ik mijn studeerkamer op en rond ik de laatste zaken af. Morgen vertrekken we voor een korte week naar Canterbury. Met het gelegenheidskoor dat in november de maandelijkse Evensong in de Beatrixkerk zong mogen we enkele dagen de diensten en Evensongs in de kathedraal van Canterbury zingen. Ik kijk er enorm naar uit. Het zal mooi zijn om weer terug te zijn in dat prachtige oude stadje, waar ik ooit een semester als student heb rondgelopen om me in de vroegchristelijke liturgie en mystiek te verdiepen. De oude kathedraal maakte toen grote indruk op me dus ik zie uit naar een 'weezien'.

Als we morgen vertrekken, dan vertrek ik vooral als een dankbaar mens. Wat was het waardevol en goed om samen naar het kerstfeest toe te leven en dat zó samen te vieren. De kindermusical, het koor in de kerstnacht, de muziek op de kerstmorgen, de gesprekjes in de wandelgangen bij de vele vele activiteiten die er zijn... Het wonder van kerst ontroert me en het maakt me blij om dat mooie nieuws te mogen verkondigen.

Het interview wat Maarten en ik samen gegeven hebben (in 'Dag6') heeft het één en ander opgeroepen, bij veel gemeenteleden, maar blijkbaar ook breder. Vorige week is een reporter van Radio 1 (Nieuws & Co) hier geweest om ons te interviewen over kerst – en na onze Canterbury reis zal er hier iemand van de Gelderlander op de stoep staan. We hebben gearzeld of we er wel aan mee wilden werken, maar als we iets kunnen bijdragen aan 'een positief geluid' dan doen we dat graag.

In 2018 zal de 40-dagentijd vroeg beginnen zie ik, als ik in de agenda kijk. Al op 14 februari. Dan begint dus ook de oude catechumenen-tijd, de voorbereidingsfase voor hen die in de paasnacht gedoopt zullen worden. Dit betekent dat we in januari met de Taakgroep Liturgie en Eredienst de liturgie voor de 40-dagen voorbereiden. Met andere woorden: de weg tussen Bethlehem en Jeruzalem zal dit jaar misschien best kort zijn...

Hoe dan ook, als u of jij wilt meewandelen op die weg; welkom! Misschien bent u of ben jij nog nooit gedoopt – of hebt u die doop nog nooit met een persoonlijk 'ja' beantwoord... Mail of bel me dan gerust, ook als u er nog niet helemaal uit bent of u dat zou willen. Ik denk graag mee. Trouwens, op die weg van 40-dagen zullen we een gezamenlijk 'rustmoment' houden: voor wie wil is de gelegenheid om mee te gaan met het gemeenteklooster-weekend in het weekend van zondag 'Judica'. Zie voor meer informatie op de wijkbrieven.

Voor nu een hartelijke groet, en ook namens Maarten al het goede voor 2018 toegewenst!

ds. Theo Pieter de Jong

Leeskring

Op donderdag 18 januari 2018, 20.00 uur, is in de Beatrixkerk een bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij het boek "Een onberispelijke man" van Jane Gardam. Wilt u ook een keer meepraten? U bent van harte welkom en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Gré van der Pol

Alpha-cursus: invullen van een missionaire roeping?



Als gemeente van Christus hebben we een missionaire roeping die we als individuele christen tot uiting mogen laten komen in het leven van elke dag. Dit kan door de mensen om ons heen te vertellen over hoe wij het christelijk geloof zelf ervaren, maar ook zeker en vooral door onze levenswandel. Dit roept soms vragen op of wekt een bepaalde interesse. Wat is er dan mooier om iets te kunnen aanbieden? Een cursus bijvoorbeeld. Dit jaar organiseren de gemeenten van de Beatrixkerk, de Bethelkerk, de Kleopas en de Nieuwe Kerk samen de Alpha-cursus. Een mooie uiting van samenwerken in Gods koninkrijk. We zoeken mensen die deel willen nemen aan de cursus.

Heeft u iemand op het oog? Geef u hem of haar dan een Alpha-folder en/of kom samen naar de kennismakingsavond op 15 januari a.s. om 18.45 uur in de Beatrixkerk.

Voor meer informatie en/of aanmelding: contactpersoon Aly Batterink, 0318-613867: afbatterink@upcmail.nl. Wilt u meer weten over de opzet van de cursus, dat is te vinden op de site van Alpha Nederland: www.alpha-cursus.nl

Behalve deelnemers zoeken we ook nog hulp voor een aantal praktische zaken. Daarvoor kunt u zich aanmelden via alphacursus.nu@gmail.com of 06-23875986.

Namens het Alpha-team,
Aly Batterink

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Pastoraat

De pastorale zorg voor gemeenteleden wordt via een hulpdienst ondersteund door:

ds. Hans Breunese, en ds Jacqueline Dam - Oskam.

Voor pastorale zorg kunt u desgewenst contact opnemen met hen en natuurlijk via uw wijkouderling.

Wijkindeling

Predikant Hans Breunese:
Telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag van 12.30-13.00 uur via 06-18700102
Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden

Ouderling: Vacature

Aanspreekpunt tijdens vacature van ouderling voor de Hoffen, Beken en Velden: Nel de Vries, T 0318-631259;
nelwentzel@yahoo.com

Dalen en de wijk Klaphek

Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552;
htimmerman@che.nl

Kernhem en Lunteren

Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045;
john.vandenberg@xs4all.nl
Ds. Jacqueline Dam-Oskam T 0318-575907

Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen

Ouderling: Vacature

Ede-overig en Bennekom

Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226;
herman.slijper@gmail.com

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029 / 06-15686248
E-mail: scriba@openhof-ede.nl

In memoriam mevr. van Bruggen- van Velde

In de maand dat ze 103 zou gaan worden (twee weken voor haar verjaardag) overleed het oudste gemeentelid van De Open Hof. Gerritdina Maria van Bruggen -van Velde

Ze is geboren op 28 december 1914 in Heerde, aan de Noordkant van de Veluwe. In het jaar dus dat de eerste wereldoorlog uitbrak.

Ze woonde en werkte er tot ze trouwde met Gerrit van Bruggen. Samen woonden ze in Hattem en in Oldebroek.

De oorlog zijn ze ongeschonden doorgekomen. Op het platteland wonen had toen zo zijn voordelen. Na de oorlog is het gezin in Ede komen wonen. Waar je werk is, is je vaderland. Gerrit werkte bij het kabelbedrijf van de PTT.

Ze woonde zo'n 50 jaar aan de Thomasmaan. De drie jongens werden er groot en vlogen uit. Een groot verdriet was het vroege overlijden van twee van haar drie zoons.

Mevr. van Bruggen kerkte jaren in de Taborkerk, waar ze ook gezongen heeft in het koor. Later werd het De Open Hof. Maar daarnaast was er ook de gezelligheid in de buurt en in vereniging. Ze legden samen met vrienden graag een kaartje, ze maakten graag een reisje met de boot. Er waren wekelijks steevast de telefoontjes met haar zus Bartje, tot ze ook die moest missen. Met haar jongere broertje Wim ('pas' 93jaar oud) hield ze goed contact.

Na een inbraak in haar huis, waarbij mevr. Van Bruggen weliswaar de dieven kranig weerde, was haar gevoel van veiligheid verdwenen. Haar huisarts voelde dat goed aan en begeleidde haar naar een plek in het Maanderzand. Daar heeft ze nog jaren veilig kunnen wonen, dagelijks opgezocht door haar zoon Asje en vaak ook door schoondochter en de kleinkinderen. Op 13 december overleed ze in het Maanderzand. Mevr. van Bruggen laat een zoon, schoondochter, klein en achterkleinkinderen na. Hen wensen wij deze dagen veel sterkte.

J. Dam

Mijmering

Zaterdagmorgen 30 december achter mijn bureau. Ik heb zojuist een heerlijke oliebol gegeten, gekocht op de avond van ons Top 2000 Kerkencafé. Wat een gezellige avond hadden we met elkaar en wat een talenten hebben we in de Open Hof.

Allereerst de talenten van onze jongeren! De muziek live door hen gemaakt, de Dj's die technisch alles perfect in orde hadden, de vele handen in de bediening en bij de verkoop van het lekkers en de spulletjes uit Nepal. Hebben we jullie eigenlijk wel bedankt? Anders bij dezen!!

En wat een originele talenten werden er geveild. Van taarten tot taalles (de d's en de t's opgefrist) van zeilreis tot ruimtereis. Van stoofschotel tot Indische reistafel, van sokken op maat gebreid tot uurtjes werken in de tuin. Van groentepakket tot wijnpakket en nog zoveel meer.

Zo heeft de hele decembermaand vol gestaan van activiteiten in de Open Hof. Het adventsproject van de KND, de adventsmarkt met koekjes, cakes en kerstversiering, de foto's door gemeentelieden aangeleverd om elkaar iets door te geven van de blijde boodschap in de kerstmorgendienst, de Carols van de cantorij, de kunstzinnige kerstgroet voor en door gemeentelieden. Het gevaar van een opsomming is, dat je dingen kunt vergeten. Dat is niet de bedoeling, ik wil juist iedereen bedanken die op welke plek dan ook ons 'samen gemeente zijn' mee heeft gedragen en mee heeft vormgegeven. In ben dankbaar dat we met elkaar en met al deze activiteiten in de decembermaand dit pittige jaar 2017 zo goed afsluiten. Ik zie uit naar nog veel meer goede ont-

moetingen in het nieuwe jaar. In het kader van ons project voor Nepal staat er nog veel moois te gebeuren. Van het eerste wat er komt vindt u onder de wijkberichten al een "save the date" Voor nu wens ik u allen persoonlijk en ons als open Hoffers samen een goed en gezegend 2018 toe!

Ds. Jacqueline Dam-Oskam

"Save the date"

Reserveer de datum al vast, betekent dat. Tegenwoordig stuur je berichtjes of kaartjes met deze tekst vooraf aan grote gebeurtenissen. Voor bruiloften krijg je ze soms al een jaar in het vooruit.

In de Open Hof komt er ook zo'n "grote happening" aan, waarvan we hopen dat er heel veel mensen in de gelegenheid zijn om aan mee te doen, vandaar een "save the date".

Zaterdag 10 maart a.s. is er een "Walking Dinner" in de Open Hof. In het kort komt het erop neer dat we met groepjes van ongeveer 6 personen bij elkaar aan tafel gaan en wisselen tussen de gerechten: Zo eet je het voorgerecht en hoofdgerecht in een wisselende samenstelling op steeds een ander adres. Aan het einde ontmoeten we elkaar bij het dessert. Waar je eet en met wie is de verrassing.

Binnenkort krijgt u een uitgebreide uitleg en brief om u op te geven. We zoeken natuurlijk mensen die willen koken. Dus gooi het recept van je geslaagde kerstdiner nog niet weg. (Maar het gaat niet om het ingewikkelde gerecht, maar om het gezellig samen zijn.) Ook willen we graag zorgen voor een autodienst, zodat ook onze oudere gemeenteleden mee kunnen doen.

Doel: een gezellige avond, veel ontmoetingen en een mooie opbrengst voor ons project in Nepal.

Dus: Save the date: zaterdag 10 maart 2018 vanaf 18.00 uur.

Petra Harkema en Barend Dam

Nieuwjaarsdienst met koffie plus!

Zondag 7 januari is de eerste dienst in het nieuwe jaar in de Open Hof. We vieren het begin van een nieuw jaar, ook voor onze wijkgemeente. Met goede wensen voor elkaar en voor onze wijk, straks op zoek naar een nieuwe predikant en toekomst. We hopen op en bidden om 'veel heil en zegen'. Vanwege dit nieuwe begin is er na de dienst een nieuwjaarsontmoeting bij de koffie (en fris voor de kinderen) met iets extra's: een oliebol, een nieuwjaarsrolletje, een appelflap, een plakje cake, een lekker koekje of iets anders zelf gebakken of gekocht. Maar: dat mag u dan zelf meenemen zondagmorgen naar de Open Hof (en op de bar zetten). Na de dienst zal er dan vast voor elk wat wils zijn! Neemt u/jij iets mee?

In de dienst, waarin ik hoop voor te gaan, lezen we traditioneel van de wijzen uit het Oosten en zingen we Gods lof met bijpassende liederen. Tot dan?!

Namens de wijkkerkenraad,
Ds. Jan Oortgiesen, consulent

Verlenging contract hulpdiensten

De wijkkerkenraad is verheugd u te kunnen melden dat ds. Jacqueline Dam-Oskam en ds. Hans Breunese ons ook in het nieuwe jaar blijven ondersteunen. Met Hans Breunese is afgesproken dat hij voor 0,5 fte blijft werken tot er een nieuwe predikant aan de wijkgemeente de Open Hof wordt verbonden, maar maximaal tot 31 december 2018.

Jacqueline heeft aangegeven haar contract van 0,4 fte te willen verlengen tot 31 mei 2018.

Veel dank aan beide predikanten voor hun inzet en contacten met de gemeente. Fijn dat jullie dit ook in het nieuwe jaar willen voortzetten.

Voortgang beroepingscommissie en nieuwe predikant

Naar aanleiding van de gemeenteavond van 29 november jl. heeft de wijkkerkenraad veel namen van u mogen ontvangen met betrekking tot zowel de beroepingscommissie als die van een nieuwe predikant.

Wij danken u voor het meedenken in dit proces.

Na de vergadering van de wijkkerkenraad op 8 januari wordt u, mogelijk, verder geïnformeerd. We wachten nog op de solvabiliteitsverklaring.

Betty Pluimers, scriba

'Kerk met Stip' start in Ede met 'Zin op Zondag'



Ex-gedetineerden en daklozen bereiken op hun 'eigen' tijd en plek. Op zondag 7 januari 2018 starten de zondagse bijeenkomsten, gericht op ex-gedetineerden, thuis- en daklozen, in de ruimte achter de Lutherse kerk aan de Maanderweg 27. Deze bijeenkomsten komen voort uit een initiatief van 'Kerken met Stip' in Ede, gedragen door een (groeiend) aantal kerken uit Ede.

Doel

Het doel is om op de zondagmiddag, tussen 14 en 16 uur, de kerk letterlijk open te stellen voor de doelgroep en deze mensen soep, broodjes, koffie en thee aan te bieden. Iedereen is welkom en er is geen sprake van een vast programma of verplichtingen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van deze bijeenkomst is om ex-gedetineerden, thuis- en daklozen te bereiken op de plekken waar zij zich bevinden (centrum Ede) op het tijdstip in de week dat zij het meest behoefte hebben aan een warme activiteit (zondagmiddag). Deze activiteit sluit heel mooi aan op de twee doordeweekse lunchbijeenkomsten, georganiseerd door streetpastor Max Paans in de MeetInn. Hierop komt een grote groep mensen vanuit de doelgroep (ca. 40 a 50 personen) af.

Vrijwilligers gevraagd

Per zondag vragen wij 4 vrijwilligers voor de ontvangst van onze gasten. Als vrijwilligers vragen wij kokers/kooksters voor eenvoudige maaltijden, alsmede gastheren/gastvrouwen. Geeft u zich op als vrijwilliger voor deze mooie en bijzondere activiteit. U kunt dat doen via een van onderstaande personen, per e-mail of telefonisch. Initiatiefnemers zijn leden van de werkgroep Kerk met Stip van de Open Hof te Ede, Hennie Timmerman, Dingeman de Jong, Steven Berendsen, Han Pol 06-28795597, Kerkmetstipede@gmail.com

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.P. Prenger, tel. 306943
Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

De CoRa heeft op 20 november vergaderd. O.a. de volgende punten zijn aan de orde geweest:

- De begroting is besproken. De CoRa zal samen met de Beheerscommissie deze maand een extra vergadering beleggen. Komend jaar willen we samen meer aandacht geven aan de financiën, opdat zorgvuldige en effectieve bestedingen kunnen worden gedaan voor de zaken waarvoor we staan als gemeenschap.
- De Vrijzinnige Gemeente wil verdere samenwerking met Emmaüs. Emmaüs staat uiteraard open voor toenadering vanuit de verschillende kerken. Als initiatief voor samenwerking

wordt er nu een gezamenlijke dienst op 27 mei 2018 voorbereid.

- Jan Peter Prenger heeft de CoRa in een intermezzo meegenomen in de lijn van waarderende gemeenteopbouw, ook als opmaat voor de vraag wie we willen zijn als Emmaüs-. Beleid - niet geformuleerd vanuit problemen en bezorgdheid- maar vanuit vertrouwen en positieve verbinding. We gaan op zoek naar datgene waardoor we als gemeenschap en als Emmaüs-gangers geraakt zijn, en worden. Met iedereen. De komende maanden zal een groep mensen aan de slag gaan. Daarbij zullen alle opvattingen en ideeën voorbij gaan komen, van meerderheid en minderheid.
- Het afscheid van Janneke Bron zal in overleg met Janneke in een gewone dienst op 31 december plaatsvinden. Jan-Peter Prenger gaat voor in deze dienst.
- Het Team Nieuwe Voorganger heeft in een evaluatieverslag aangegeven hoe zij e.e.a. gedaan en beleefd. De CoRa is blij met de gedegen werkwijze van de commissie, maar vooral ook over de positieve energie die zij hebben ervaren. Intentie en wens vanuit de vergadering is om die positieve energie ook vast te houden.
- In geval van calamiteiten zoals het onwel worden van gemeentelieden is mogelijk niet altijd even duidelijk wie wat doet. Ook wat de rol van de koster is. We zullen dat een keer na de dienst toelichten.
- Vanuit de nieuwe werkgroep Communicatie zal Jolanda Soeting vertegenwoordiger van de werkgroep in de Cora worden.

ALGEMEEN

Kinder- en tienerkoor Jedaja

Ben jij tussen de zes en twintig jaar en houd je van zingen? Of hebt u een zoon of dochter die daarvan houdt? Dan is dit stukje voor jou/u. Goed nieuws! De repetities beginnen weer op dinsdag 9 januari. En er is nog plek voor nieuwe leden! Afgelopen jaar hebben we de cd 'Ik ben 't' gemaakt. Ook deden we mee aan de kerstzang in het Dolfinarium en traden we op met het koor Con Amore. Elk jaar hebben we wel een paar gave optredens: bij de heideweek, op kerstmarkten, in kerkdiensten of bij andere evenementen.

Behalve zingen leer je ook andere zaken, zoals: hoe sta je op een podium? Hoe zing je verstaanbaar voor mensen in een zaal? Ook besteden we aandacht aan mimiek en beweging. Ons koor heeft een bijzondere naam: Jedaja. Dat betekent: de Here loven. Dat is ook het belangrijkste wat we elke week doen. We zijn een christelijk kinder- en tienerkoor. We zingen liedjes die gaan over alledaagse dingen, zoals liefde, vriendschap, de Bijbel, God en over elkaar.

Gezellig is het er altijd. Samen met de dirigent en de pianist zorgen we ervoor dat er op de repetities altijd wat te beleven valt. Dus wil je ook goed leren zingen? Grijp dan je kans en kom een keer kijken, luisteren en/of meedoen. Dan kan je zelf zien of het wat voor je is. De repetities worden gehouden in het schoolgebouw op de Oranjelaan 7:

- KIDS: voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 van 16.00-16.45 uur
- YOUNG: voor kinderen vanaf groep 6 van 16.45-17.30 uur
- GIRLS: voor meiden vanaf klas 1 van de middelbare school van 17.30-18.15 uur

Meer info? www.kinderkoorjedaja.nl of onze facebookpagina



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: Orgeluur, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: Kerkvenster: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: Zingend Geloven Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

Programma 'Kerkvenster' januari 2018

Alle liederen van 8 t/m 29 januari zijn gekozen uit de bundel 'Zangen van zoeken en zien' en worden gezongen door het koor van de Pepergasthuiskerk, Studenten CHN locatie Groningen en Emmen en kinderen van de basisschool 'De Fontein' uit Ten Boer.

1 januari 2018 - Nieuwjaar

Interview met *Twee statushouders, vooral over hun toekomstvisie*. Lied van de Week: Psalm 98: 'Alles op aarde zing Gods eer' (NLB98b). Column: Arie Romein. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

8 januari 2018

Gesprek met de heer Karel de Krijger over *De zangbundel "Zangen van zoeken en zien"*. Lied van de Week: Psalm 26: 'Levende weg'. Column: Willem de Vos. Muzikale intermezzo's. Actuele berichten.

15 januari 2018

In de rubriek 'In 't Vizioer' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Niet groots hoeft ik te zijn' (Psalm 131). Column: Geeske Telgen. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

22 januari 2018

Vraaggesprek met Christina van Uffelen over *'Zorg bij dementie.'* Lied van de Week: 'Blijf niet ver van ons' (naar Psalm 22) Column: Frank Meijboom. Actuele berichten. Muzikale aanvulling.

29 januari 2018

Interview met Mevr. Annelies van der Kolk over *De Stichting Oude Gelderse Kerken*. Lied van de Week: 'Schreeuw uit de diepte' (Psalm 130). Boekbespreking: Arie Romein over *'Heilige Strijd'* door Prof. Dr. Beatrice de Graaf. Intermezzo's: muziek en zang.

KERKELIJKE STAND

Overleden

24 nov 2017: M. Huisjes-Kalfsbeek, Min. Aalbersepark 1, 94 jaar
24 nov 2017: S. Dijkstra, Hofbeeklaan 56, 84 jaar
14 dec 2017: G.M. van Bruggen-van Velde, L. Henriettelaan 17/108, 102 jaar
16 dec 2017: E. Koopmans-Weening, Talmalaan 8, 89 jaar
16 dec 2017: S. Hoonhoud-Wieman, L. Henriettelaan 17/17, 97 jaar
19 dec 2017: J.C.C. Veen-Brouwer, L. Henriettelaan 17/209, 94 jaar
19 dec 2017: G. van Grootheest, L. Henriettelaan 17/11, 84 jaar

Gedoopt

17 december 2017 Open Hof:
Maria Antoinette (Merel) Groeneveld, Orvelterzand 6
Kim en Simon de Vaal, Kamperfoelielaan 20

Nieuw ingekomen

C.E.M. de Boer, Julianalaan 19
fam. Pasop-Bakker, Buurtweg 13, O.
L.L. Benthem, Diedenweg 67
fam. Van der Mijl-Van der Veer, St. Hubertus 52
Y. van der Linden, Grotestraat 117
J. van Dijk, Lindenhorst 9
L. Benthem, Sportlaan 47
E.G. Gosker, Poelbos 12
N. Schraa, Slunterweg 2C

Verhuisd

M.M. Lawalata, JT Tooroplaan 37 naar Hobbemastraat 17
E.E. Hugo-van Doorn, Saffierstraat 26 naar Veenderweg 57-2
N.J. van den Broek, Prins Hendrikweg 5, B.
naar Sint Michielsgestel
A. Beekman, Dubceksingel 144 naar Adenauersingel 48
fam. Kremer/Tuinstra, Buurtscheuterlaan 70 naar De Halte 73
fam. Evers-Zandbergen, Loevestein 1 naar Dorpsstraat 25, Lunteren
fam. Prins-Hoonhoud, Haldereng 59 naar Stationsweg 92-115
A. Zwieters, Luttikenerf 2 naar Torenstraat 11
fam. Potman-Hartman, Olthorst 3 naar Dubbelhof 69
A.J. Hovestad-Adams, Wadestein 4
naar Nwe Klinkenberg 1A358
L. Kamperman, Schaapsweg 20C naar Ranonkellaan 34
E.L. Breekveldt, E. Casimirlaan 107 naar Hakselseweg 55

Vertrokken

T. Hoevelaken-Piet, Weerdestein 175 naar Wageningen
D.R. ter Mors, Hofbeeklaan 27 naar buitenland
L.A. Klarenbeek, Glindhorst 5 naar Amersfoort
N. Harmsen, Annadaal 1 naar Amsterdam
T. IJsselstijn, Holleweg 5 naar Veenendaal
H.S. Vreugdenhil, Maxwellstraat 55 naar Hoogland
R.M.J. Oortgiesen, Ketelstraat 7/11 naar Wageningen

NIEUWS

'Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?'



za 30 dec. 2017

Nieuwjaarswens van ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode. "Ik kijk uit naar gesprekken waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent."

God staat aan het begin

'God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.' Rond de jaarwisseling zal dit lied op veel plaatsen klinken. Het laatste couplet van een prachtig lied van de hand van Jan Wit. 'God heeft het eerste woord.' In het liedboek uit 1973 was het gezang 1. In het huidige liedboek is het ingedeeld bij de liederen uit de Kersttijd en staat er de aanduiding boven 'Nieuwjaarslied'.

De regel 'God staat aan het begin en Hij komt aan het einde' vertolkt het diepe weten van veel gelovigen dat het leven door God omvangen is. Het is van God ontvangen, het is naar God onderweg, ten diepste is er niets anders dat er toe doet in het leven. In het lied wordt taal gegeven aan een breed gedeeld besef dat wij deel van Gods schepping zijn.

Vreemd genoeg ontstaat er vaak heel wat discussie als mensen in gesprek gaan over wat die poëzie nu exact betekent. En al gauw vallen dan de woorden 'schepping' en 'evolutie'.

Oeroude vragen

Onlangs kreeg ik van mijn kinderen het nieuwste boek van Dan Brown. 'Oorsprong.' 'Mam, dit is misschien niet helemaal jouw stijl, maar het is lekker dik en spannend en het gaat ook over theologie.' En zo dompelde ik mezelf direct na Kerst even onder in dit knap geconstrueerde en spannende boek. Het is bewonderenswaardig en amusant hoe Dan Brown de oeroude vragen 'Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?' weet te behandelen in een verhaal dat leest als een puzzel, dat je adrenalinepeil af en toe doet stijgen en dat zich afspeelt in het alledaagse leven met smartphones, Uber taxi's, bouwwerken van Gaudí, reacties op de huidige paus.

'Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe?' Tijdens het lezen van het boek van Dan Brown moet ik één punt van ergernis wel regelmatig onderdrukken. Het starre frame van geloof versus wetenschap lijkt torenhoog aanwezig. Verschillende beelden over kerk en geestelijk leiders wisselen elkaar af, maar de neiging van geestelijk leiders om zich te verzetten tegen vooruitgang in de wetenschap is regelmatig onderwerp van gesprek.

Wetenschap en geloof

Het raakt voor mij aan een oude pijn. Zo vaak kom ik tegen dat geloof afgedaan wordt als irrationeel. Voor mijzelf is het glashelder. De vraag naar schepping of evolutie is geen echte vraag. Schepping en evolutie spreken over verschillende domeinen. Als ik uitspreek dat God aan de basis van mijn bestaan staat, dan heeft die uitspraak te maken met wie ik ten diepste ben, waartoe ik mij geroepen voel, op Wie ik kan bouwen.

Het boek van Dan Brown blijft uiteindelijk gelukkig niet in de tweespalt hangen. Er is wel degelijk een heilzame verbinding tussen wetenschap en geloof mogelijk. Al blijft het frame dat het overgrote deel van de gelovigen niet met wetenschap overweg kan in dit boek overeind.

Oorsprong en doel en zin

Op de drempel van 2018 zal ook ik het lied van Jan Wit weer graag zingen. 'God staat aan het begin en Hij komt aan het einde. Zijn woord is van het zijnde oorsprong en doel en zin.' Als ik het zing, vertolkt het hoe ik mij geroepen en gedragen weet door God. Als ik klaar ben met zingen, weet ik hoezeer het ook nodig is om het gesprek over de betekenis van die woorden voort te zetten.

De Protestantse Kerk in Nederland is voor mij de plaats waar het theologische en gelovige gesprek met inbreng van een veelheid van perspectieven gevoerd wordt. Ik kijk uit naar een vurige voortzetting van de gesprekken in 2018, waarin de Bijbelse poëzie oplicht en ons bestaan glans en diepgang verleent.

Ik wens u een inspirerend 2018 toe.

*Ds. Karin van den Broeke
preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland*

Dominee Holtslag uit Giessenburg op zoek naar de Kerktwitteraar

GIESSENBURG • Dominee Jan Holtslag van de Hervormde gemeente van Giessenburg is woensdag begonnen met de vraag wie de nominatie Kerktwitteraar 2017 moet krijgen.

"Ik zag op twitter de wedstrijd voorbij komen wie de beste voetbaltwitteraar van 2017 zou zijn. Toen dacht ik; dat kan ook met de kerk", legt Holtslag uit. Hij is een fervent twitteraar en tikt bijna de 25.000 tweets aan.

"Toen ik de actie startte, vooral voor de lol, wist ik niet wat ik losmaakte. Vanuit alle hoeken werden er mensen genomineerd. Ik wilde het eigenlijk beperken tot tien, maar steeds kwamen er nieuwe nominaties bij, zodat de teller boven de 40 staat. Ik had de criteria niet duidelijk aangegeven en kon daardoor niemand weigeren."

Veel reacties

Dat alles een beetje uit de hand gelopen is en heel veel reacties heeft losgemaakt, vindt dominee Holtslag eigenlijk ook wel weer leuk. "Nu zie je wie ermee bezig is en welke twitteraars leuk zijn om te volgen. Er staan predikanten en kerkelijk werkers op de lijst uit alle geledingen; van katholiek tot evangelisch en van protestant tot baptist. Mooi toch?"

Dominee Holtslag ziet het gebruik van twitter als een stukje profilering voor predikanten en voor het werk dat zij doen. "Voor veel mensen heeft twitter een zakelijke insteek. Daar zijn wij als predikanten natuurlijk niet mee bezig. Wij kunnen geen promotie maken, maar kunnen wel laten zien waar we mee bezig zijn."

Korte boodschappen

De Giessenburgse dominee geniet van twitter en de contacten die hij daardoor opgedaan heeft. Soms voert hij virtuele discussies via twitter, maar meestal gaat het om korte boodschappen die een inkijkje geven in het denken en doen van de dominee. "Maar als ik het druk heb of veel op pad ben, dan komt het er niet van om te twitteren. Ik kan ook zonder hoor. Op vakantie heb ik gewoon zonder gedaan en dat was prima."

Er kan tot 31 december gestemd worden op de 'kerktwitteraar 2017'. Voor de winnaar is er eeuwige twitterroem. Jan Holtslag: "Ik heb geprobeerd om contact te leggen met de Evangelische Omroep, om te kijken of zij het willen oppakken. Zij moeten nog reageren, maar hebben wel laten weten dat ze de actie volgen."

In de tussenstand staat dominee Holtslag overigens op een keurige derde plaats, op de voet gevolgd door dominee Mirjam Kollenstaart van de Gereformeerde kerk van Ottoland. Voor meer informatie of stemmen: www.holtslag.org/kerktwitteraar.

Tafels van Hoop geven handen en voeten aan christelijke identiteit

De Gereformeerde Kerk Twijzelerheide gaf gehoor aan de oproep van Kerk in Actie om samen met vluchtelingen aan tafel te gaan. Maar niet nadat ze ook samen gekookt hadden.

Een aantal mensen zit te eten, anderen lopen heen en weer, maken een praatje of houden zich bezig met het bereiden van het eten. Gasten uit het Asielzoekerscentrum Burgum zijn het, een gezin uit De Westereen en een groep vrijwilligers uit Twijzelerheide. De meeste van de 25 gasten komen uit Eritrea, een paar uit Afghanistan en Iran. Kinderen - er zijn er vooral tot een jaar of tien oud - vliegen door de ruimte en spelen enthousiast en luidruchtig met het aanwezige speelgoed. Er ligt genoeg; het verenigingsgebouw Het Kompas wordt ook gebruikt voor kindernevendienst en crèche.

De Gereformeerde Kerk Twijzelerheide doet mee aan de actie 'Tafels van hoop voor vluchtelingen'. Kerk in Actie riep op dit vandaag te doen, op de Internationale Dag van de Migranten, maar op zaterdag was het wel zo praktisch, legt Alma van der Boon uit. Ze is één van de initiatiefnemers in Twijzelerheide en ze coördineert het gebeuren. Ze doet het om de kerk, de gemeente, een gezicht geven. „Handen en voeten geven aan ons geloof, daar gaat het om. Zondag naar de kerk gaan is mooi, maar dat moet je ook in praktijk brengen. We willen mensen het gevoel geven dat ze erbij horen en dat ze welkom zijn - ze afleiding bieden in een tijd van wachten. En samen eten verbindt."

Van der Boon heeft in Leeuwarden ervaring opgedaan met dit soort maaltijden. Daar werd een aantal keren een Meet & Eat georganiseerd voor mensen uit de noodopvang, onder meer uit Heliconstate. Ze had daar ontdekt dat niet alleen het samen eten, maar ook - en misschien vooral - het samen koken verbindt. „Daardoor wordt het minder statisch. Iedereen heeft wat te doen, en doordat iedereen heen en weer moet lopen, ontmoet je ook meer mensen."

In de zaal staat een lange smalle tafel met een aantal grote bakplaten. Eromheen allerlei soorten groente en stukjes vlees die ieder er naar geloven op kan leggen om op te warmen of aan te braden. Een soort gourmet, maar dan zó dat niet iedereen alleen z'n eigen potje bereidt. De opzet werkt en het is een dynamisch gebeuren.

Broers en zussen

Veel van de gasten zijn christen. Daar waren ze niet op uitgezocht, iedereen was welkom, maar het kwam toevallig zo uit. Taleb uit Iran is één van hen. In Iran was hij socialist, vertelt hij, en pas in Nederland is hij christen geworden. Hij is blij hier uitgenodigd te zijn „door broers en zussen in Christus”.

Tegen één van wanden van de zaal staat een flap-over. Op het vel papier staat in grote letters ‘Hoop’. Iedereen mag er een omtrek van z'n hand op zetten, en erin zetten wat hoop betekent voor hem of haar. „Ook een manier om creatief en inhoudelijk bezig te zijn”, legt Van der Boon uit. „Vooral de kinderen vinden het prachtig en maken er hele kunstwerken van. Abeba, tien jaar oud, trekt de hand van haar moeder om en schrijft de naam ‘Birri’ erin. Wat wil ze ermee zeggen? Wat is hoop voor haar? Het duurt even voordat Abeba de vraag voor haar moeder kan vertalen. ‘Niets’ komt terug als antwoord. Of de vraag begrepen was, blijft onduidelijk.

Albert is een van de aanwezige vrijwilligers. Meer dan ‘er zijn’, hoeft hij niet vanavond, maar dat doet hij van harte. Met World Servants is hij in het verleden naar Zuid-Amerika geweest, en daar leerde hij hoe belangrijk gastvrijheid is. „Door mensen te ontmoeten leer je ze kennen.” Mensen uit die culturen gooien de bakplaat niet vol voor zichzelf maar om uit te delen aan anderen, weet hij bijvoorbeeld. Ook dat het beeld dat wij van de islam krijgen door alle berichtgeving over IS, heel gekleurd is. „De meeste moslims zijn een stuk toleranter dan je denkt.”

Zegen zingen

Voorafgaand aan de maaltijd was het Onze Vader gebeden, na het eten worden de aanwezigen in de kerkzaal genodigd. Alleen de lichtjes in de twee kerstbomen zijn aan. De Nederlanders verzamelen zich op het podium, gewapend met liedboeken. Het wordt stiller in de kerk. „Wij willen jullie Gods zegen toezingen”, legt Van der Boon uit. Samen zingen ze de vier de coupletten van Ga met God en Hij zal met je zijn’ (LB 416). Daarna mag wie dat wil een kaarsje aansteken en in de kaarsenboom zetten. Er wordt ruim gebruik van gemaakt. Veel van de gasten willen dit ook vastleggen. Mobieltjes komen tevoorschijn, en er worden foto's gemaakt bij de kerstboom en bij de kaarsenboom.

Tot slot krijgt iedereen een envelop mee voor thuis. Er zit een kaart in en een waxinelichtje. ‘Een klein lichtpuntje voor het nieuwe jaar. Van de kerk in Twijzelerheide.’

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op woensdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ed.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Ede