

EENHEID



Bennekom



Ede



Lunteren



Oosterbeek



Rhenen



Renkum



Veenendaal



Wageningen

VOORWOORD

OER VROUW

In de decembermaand hadden de vrijzinnigen Ede een kerstboom in de vorm van een Oervrouw, met foto's van oervrouwen uit de hele wereld. (Hier was een plaatje bij, maar omdat dit in zwart-wit absoluut geen recht doet aan de werkelijkheid heeft de redactie ervoor gekozen dit niet mee te plaatsen).

We kwamen hier op uit, omdat dankzij oervrouwen het verhaal van Kerst door is gegaan. De stamboom van Jezus vorm kreeg. En dat door vaak onbekende vrouwen wiens daden groot waren.

Ik wil u er zo aan het begin van het nieuwe jaar graag mee lastig vallen, want het zijn dames om een voorbeeld aan te nemen.

Zoals daar is oervrouw Ruth, uit het bijbelboek, het verhaal van Naomi die na ellende in Moab en het verlies van haar man en zonen, terugkeert met haar twee schoondochters. Vreemdelingen. Waarvan de één terugkeert, niet mee gaat naar de Israëlieten, maar Ruth met haar mee gaat, het onbekende land tegemoet.

Er staat 'maar Ruth week niet van haar zijde.' 'Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17 Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!' 18 Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. 19 Zo gingen zij samen verder, tot in Bethlehem.'

Ruth, haar naam betekent: Zij die je vergezelt. Blijkbaar is daar in Moab iets gebeurt in de

ontmoeting tussen deze schoonmoeder en haar schoondochter. Ze is geraakt, geraakt door de God van Naomi, of door de manier waarop Naomi over haar land sprak, door het verdriet dat beide vrouwen hebben meegemaakt.

En ze kiest het pad van Naomi.

En dat betekent dat het verhaal door kan gaan. Het kerstverhaal, uit de stam van David, want Ruth zal als asielzoeker in Israël trouwen met Boaz en een zoon krijgen die staat in de stamboom van Jezus. (lees voor uzelf ook nog even over Pua en Sifra in Exodus 1, ook hun daad was van groot belang)

Dan wat hedendaagse oervrouwen die in onze kerstboom hingen:

Madeleine Allbright, de eerste vrouw die minister van Buitenlandse zaken in de VS werd, zei ooit: er is een speciaal plekje in de hel voor vrouwen die andere vrouwen **niet** helpen.

Een heel pittige uitspraak. Veel subtieler is Maya Angelou, de Amerikaanse schrijfster van o.a. 'Ik weet waarom gekooide vogels zingen', zij zei: 'mensen vergeten wat je gezegd hebt, wat je gedaan hebt, maar ze vergeten nooit **welk gevoel** je hen hebt gegeven.'

Oprah Winfrey, die zichzelf vanuit een heel slechte start als kind, heeft opgewerkt tot de vrouw die ze nu is, zei: 'Ga door, val, vanaf de grond gezien ziet de wereld er anders uit.'

Probeer eens vanuit een andere invalshoek te kijken en laat je verrassen door wat en wie je ziet. Het is niet erg als je onderuit gaat, wie weet wat er daarna op je pad komt.

En Malala uit Pakistan, die de dood in de ogen heeft gezien, het diepste zwart wat mensen elkaar aan kunnen doen en toch zegt deze jonge dame: 'Als de hele wereld stil is, hoe krachtig klinkt dan die ene stem.'

Tot slot nog een hedendaagse oervrouw: Martha C. Nussbaum, Amerikaans filosoof en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de Universiteit van Chicago. In 1999 ontving ze een eredoctoraat in de Humanistiek van de Universiteit voor Humanistiek. Nussbaum hoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van een groeiende groep deskundigen die het onzin vinden de ontwikkeling van een land af te meten aan economische maatstaven zoals het bruto-nationaal product, de enige maatstaven waar instellingen als de Wereldbank en het IMF – van zo een cruciaal belang voor ontwikkelingslanden – van uitgaan. De ontwikkeling van een land – of liever zijn bevolking – hangt meer af van de mogelijkheden ('capabilities') die individuen hebben, die beslissend zijn voor de kwaliteit van het menselijk leven.

Deze hedendaagse oervrouw die ons in bange tijden vertelt hoe we hoop kunnen houden. Hoop is alleen vol te houden als we vreugde en plezier in het leven hebben.

Zij ziet dat we in de tijd leven en waarin onze waarden van respect en tolerantie aan een test worden onderworpen. Zij heeft daarom 5 opdrachten waarmee wij onze zware tijd tegemoet kunnen treden.

1. Informatie *kijk naar de feiten en oordeel (als je dat al wilt) op basis van de feiten. Verdiep je in alles wat anders is, negeer het niet, maar onderzoek. Kijk naar de geschiedenis van de wereld, en leer aan anderen wat je geleerd hebt
2. Principiële consistentie *beoordeel de ander precies zoals je jezelf beoordeelt. En houd je aan dezelfde regels die je anderen oplegt. Streef hierbij naar fatsoen en respect.

3. Verbeelding *we worden geboren met het vermogen om de wereld vanuit het gezichtspunt van de ander te bekijken. Maar daarin worden we al snel beperkt. Probeer de wereld vanuit verschillende posities te bekijken. Verbeeld je, verdiep je in geschiedenis, literatuur en filosofie.
4. Teamwork *menselijke waarden kunnen in deze tijd niet zegevieren tenzij we als mensen de handen ineenslaan om de problemen van de mensheid aan te pakken op voet van gelijkheid en met respect en wederkerigheid.
5. Hoop *zoals Kant de filosoof zei: zelfs wanneer we geen reden tot hoop zien, hebben we een morele plicht hoop te koesteren. Dus juist in deze soms moeilijke tijden hoop houden, door vreugde in het leven te hebben. Plezier te ontlenen aan vrienden, gemeenschap. En niet alleen werken, maar ook spelen.

Ik wens u een hoopvol 2018

*Loes van Laar
Voorganger Vrijzinnigen Ede*

ESTAFETTESTOKJE

UIT RHENEN

'Hoe ik talent voor het leven kreeg' (2016) van **Rodaan Al Galidi** is de titel van het boek dat onze literatuurkring onlangs heeft gelezen. Een schokkend boek.

De schrijver Al Galidi, eigenlijk Rodhan Al Khalidi, is van Irakese afkomst. Hij is geboren in 1971, maar zijn precieze geboortedatum is onbekend omdat zulke gegevens niet geregistreerd worden en verjaardagen niet gevierd worden in zijn geboortestreek.

Na zijn studie tot bouwkundig ingenieur vlucht hij uit Irak om de dienstplicht onder het regime van Saddam Hoessein te ontwijken. Na jarenlange omzwervingen komt hij in 1998 in Nederland terecht, waar hij asiel aanvraagt. Dat wordt hem geweigerd en hij raakt uitgeprocedeerd. Omdat hij taallessen niet mocht bijwonen, leerde hij zichzelf Nederlands en begon te schrijven. In Vlaanderen wordt hij erkend als schrijver en ontving hij een werkbeurs. Hij schrijft zowel romans als gedichten en ontvangt talrijke literaire prijzen waaronder de Prijs voor Literatuur van de Europese Unie. In 2007 valt hij alsnog onder het generaal pardon in Nederland, maar ondanks zijn literaire werk en prijzen zakt hij in 2011 voor zijn inburgeringsexamen.

Het boek beschrijft de vlucht uit Irak en de ervaringen van de auteur gedurende zijn 9-jarig verblijf in het asielzoekerscentrum (AZC). De verteller van de roman is niet Rodaan, maar Semmier Kariem. Zo kon Al Galidi de schrijver blijven zonder hoofdpersoon te zijn.

Als Semmier na zijn vlucht uit Irak na zeven jaar van honger en onzekerheid op Schiphol landt en asiel aanvraagt, weet hij niet dat dan het langste wachten in zijn leven begint in het AZC, een wachtkamer die hij deelt met 500 anderen.

Het boek houdt ons een onthutsende spiegel voor van Nederland en zijn bureaucratie, een beeld waar wij geen idee van hebben. Het laat ons tegelijkertijd de onmacht van de asielzoekers zien en hun wanhopige verlangen en pogingen om die begeerde verblijfsvergunning te krijgen en zo eindelijk een nieuw leven te kunnen opbouwen.

Iedereen zou dit boek moeten lezen, niet alleen om een beter begrip voor de situatie van asielzoekers en migranten te krijgen, maar hopelijk ook om via de politiek of wat dan ook een menswaardiger opvangbeleid te bewerkstelligen.

Grietje van der Voet

Wolfheze - Het Schild

Centrum voor blinden en slechtzienden



VIERINGEN IN HET SCHILD

Vele jaren organiseerde onze Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid Veluwe Vallei vrijzinnige vieringen in Het Schild, Centrum voor blinden en slechtzienden in Wolfheze.

Een aantal mensen vanuit onze afdelingen coördineerde dit en hielpen mee de vieringen te realiseren. De afgelopen zes jaar werd dit vooral georganiseerd door de heer Koos Hoekzema. De heer Hoekzema had aangegeven te willen stoppen met het coördineren en vanuit het algemeen bestuur van de Stichting bleek dat een goed moment voor evaluatie. Het bestuur besloot dat dit het moment was om de vrijzinnige vieringen te beëindigen omdat de belangstelling daarvoor de laatste tijd sterk terugliep. Afgelopen 19e november vond de laatste vrijzinnige viering plaats.

Het bestuur wil allen die aan deze vieringen hebben bijgedragen voor het welzijn van de bewoners van het Schild hartelijk danken.

VIERINGEN | JANUARI

Zondag 7 januari

Bennekom	10.30	Harm Knoop	VN
Ede	10.30	mevr. L.P.H. van Laar	VN
Lunteren	10.30	viering/nieuwjaarsreceptie, Menno Hofman/bestuur	
Oosterbeek	10.00	ds. P.J.A. Nissen	R
Renkum	10.00	mevr. I. Hörst	VN
Rhenen	11.00	nieuwjaarsbijeenkomst eigen leden	
Veenendaal	10.00	thema-ontmoeting	
Wageningen	10.00	nieuwjaarsviering, kinderkringen en oppas; Andries Govaert	

Zondag 14 januari

Bennekom	10.30	Kiki van Holst van der Waarde	VN
Ede	10.30	koffieochtend	
Lunteren	10.30	ZinGdag, Geertje/Juliette	
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. R. Ritmeester	
Renkum	10.00	ds. H. Noordeman	PKN
Rhenen	10.30	dhr. J.B.(Hans) le Grand	Unitarians
Veenendaal	10.00	Irene Hörst	VN
Wageningen	10.00	Elske Bast	VN

6

EENHEID

Zondag 21 januari

Bennekom	10.00	eenheidszondag Brinkstraatkerk m.m.v. Peter Samwel	VN
Bennekom	10.30	Zin op Zondag: Toeval en Levenskunst	
Ede	10.30	mevr. M. van Leeuwen	
Lunteren	10.30	Interculturele Ontmoeting, drieluik van ontmoetingen	
Oosterbeek	10.00	oecumenische dienst	
Renkum	10.00	mevr. L. van Laar	VN
Rhenen	10.30	oecumenische dienst, Gedachteniskerk	
Veenendaal	10.00	Vrije Ruimte	
Wageningen	15.00	oecumenische viering in de Grote Kerk op de markt	

Zondag 28 januari

Bennekom	10.30	Peter Samwel	VN
Ede	10.30	lezing: 'Zie de Mens' een zoektocht tussen diversiteit en verbondenheid door Heino Brink; gevolgd door 2 interactieve gespreksavonden op 31 januari en 7 febr. (deze zijn los van elkaar te volgen)	VN
Lunteren	10.30	Ivo de Jong	VN
Oosterbeek	10.00	mevr. ds. H.J.M. van der Woude	
Renkum	10.00	mevr. M. Visch	VN
Rhenen	10.30	mevr. ds. E.(Esseldien) Wennink	VN
Veenendaal	10.00	Bert Cozijnsen	
Wageningen	10.00	Marrie van Leeuwen	

ALGEMENE AGENDA | JANUARI

2	Veenendaal	nieuwjaarswensen tijdens contactochtend	10.00 uur
9	Renkum	koffie met thema; zingen met Henk	10.00 uur
9	Rhenen	film Amnesty, <i>'The Danish girl'</i> , Tom Hooper, 2016	20.00 uur
9	Bennekom	open tafel	17.15 uur
9	Lunteren	Thee met een thema: boeken	14.00 uur
11	Bennekom	donderdagavondlezing	20.00 uur
13	Rhenen	concert, Duo Bilitis, 2 harpen en mezzosopraan	20.00 uur
16	Renkum	stiltekring	12.00 uur
18	Lunteren	filmhuis, Frantz	20.00 uur
20	Bennekom	opening expositie	15.00 uur
20	Rhenen	bezoek tentoonstelling. Pyke Koch, Centraal Museum Utrecht	
26	Rhenen	koffie met Monique	10.00 uur
26	Veenendaal	Lied van de Ziel	20.00 uur
28	Ede	lezing <i>'Zie de mens'</i> door Heino Brink	10.30 uur
31	Ede	Heino Brink: <i>'Zie de mens'</i> interactieve gespreksavond	19.30 uur

Bennekom

Vrijzinnigen Bennekom

Voorganger: Peter Samwel
Panoramaweg 105
6721 MK Bennekom
tel. 0318 784334
mob. 06-40359838
e-mail: petersamwel@telfort.nl

Secretaris: vacant
e-mail: info@vrijzinnigenbennekom.nl

Post- en bezoekaadres: De Ontmoeting, Emmalaan 1, 6721 CT
Bennekom
tel. 0318 430226
banknr. Vrijzinnig Bennekom: NL78INGB0000870161
www.vrijzinnigenbennekom.nl



8

EENHEID

IN MEMORIAM: op 20 november jl. overleed mevrouw Dit Brander. Zij werd 96 jaar en bracht haar laatste dagen door in het hospice in Bennekom omdat daar voor haar de best mogelijke zorg voor handen was, nadat velen aanvankelijk hadden helpen mogelijk maken dat zij zo lang als mogelijk thuis heeft kunnen blijven wonen.

Dit werd op 8 december 1920 geboren in Wageningen als oudste dochter in een gezin van twee kinderen. Zij had één broer. Beiden leefden een totaal verschillend leven. Dit bleef autonoom en op zichzelf, had geen levenspartner en werd ook geen moeder. Zij voelde zich, ook toen ze al het huis uit was, in eerste instantie in het bijzonder verantwoordelijk voor haar ouders, zeker ook vanwege de gezondheidssituatie van haar moeder. Ze was er vele jaren bijna alle weekenden.

Na de HBS werkte Dit eerst bij de gemeente, later werd zij maatschappelijk werker en ging voor vele jaren aan de slag bij Enka, later Akzo, in Ede, Arnhem en later opnieuw in Ede waar het personeel zeer op haar gesteld was.

Dit had een goed leven en heeft daar velen van laten meeprofiteren. Zo konden meerdere

goede doelen steeds weer op haar jaarlijkse financiële bijdragen rekenen.

Van huis uit was de vrijzinnigheid vertrouwd voor Dit. Zij bleek eerder een spiritueel – dan een godsdienstig mens. Binnen de NPB in Bennekom in die tijd, was ze met name vele jaren actief binnen de Vrouwengroep. Deze startte in 1946 en zij was erbij toen de groep haar 50-jarig bestaan vierde. Ze kwam er ook graag op de zondagochtend naar de Vieringen en collecteerde, bezocht zieke leden en bracht hen de bloemen.

Het liefste was Dit tot het laatst in haar eigen huis aan de Gasthuisbouwing in Bennekom gebleven. Met steun van velen heeft ze die zelfstandigheid lang kunnen volhouden. Toch moest ze ook veel hiervan inleveren de afgelopen jaren omdat ze uiteindelijk steeds afhankelijker werd. Dat viel natuurlijk niet altijd mee voor haar maar uiteindelijk schikte zij zich er op kranige wijze toch in.

Dit is haar hele leven, zo lang als mogelijk, autonoom gebleven, op eigen benen, zelfstandig en onafhankelijk. Dat zijn dan ook zeker de kenmerken die haar als persoon sieren en sterk hebben gemaakt. Op 27 november jl. is in crematorium 'Slingerbos' in Ede op passende wijze afscheid van haar genomen.

Ik wens haar, na een lang en bijzonder leven, de rust die zij verdient.

*Peter Samwel;
voorganger Vrijzinnigen Bennekom*

VAN HET BESTUUR:

* **Marieke de Vries-Hofman** uit Veenendaal komt in het kader van haar opleiding bij het OVP (opleiding vrijzinnig pastoraat), het eerste half jaar van 2018 stage lopen bij ons. Het betreft

een stage van 200 uur, ongeveer 2 dagdelen per week. Zij richt zich vooral op het pastoraat. Peter zal haar begeleiden. In januari zal zij verder met ons kennis maken.

* **Maand van de spiritualiteit:** plaatselijke kerken zorgen van half januari tot half februari voor activiteiten voor alle bewoners van Bennekom. Maandag 15 januari is er in de Ontmoeting een bijeenkomst met Matthijs Schouten en Agnes Gilles. Besproken wordt het boek van vreugde van de Dalai Lama en Desmond Tutu. Zie verder de plaatselijke kranten.

* **Nieuws van de bibliotheek:** in de zijaal van de Ontmoeting is een kleine bibliotheek gevestigd die onlangs door Maya Siepel opnieuw is gerangschikt. Hierin bevindt zich o.a. religieuze en levensbeschouwelijke literatuur. De uitleenregels zijn via de website en in de zijaal verder te lezen. Informatie: Maya Siepel 0318-415141 mayasiepel@planet.nl

EENHEIDSZONDAG: vindt plaats in de Brinkstraatkerk om 10.00 uur. Een oecumenische viering heeft dit jaar het thema: Dorst?

Datum: zondag 11 januari
Aanvang: 10.00 uur

ZIN OP ZONDAG: 'Toeval en levenskunst' door **Ronald Wolbink** muziek: Wagenings dubbelkwartet.

In je leven heb je regelmatig goede voornemens en maak je plannen. Maar dan word je geconfronteerd met het toeval in de vorm van pech, ziekte, ontslag of een ongeluk. Of je hebt geluk. Je wordt verrast of het komt plotseling uit de lucht vallen. Anderen verstoren wat je van plan was of maken juist iets mogelijk. Telkens

sta je weer voor de opgave om te bepalen hoe hiermee om te gaan. Het spanningsveld tussen enerzijds kiezen, plannen en sturen en anderzijds omgaan met toeval, (on)geluk en het onvoorziene is onvermijdelijk in het leven. Een eerste opgave voor je levenskunst is om deze spanning te verdragen. Want dat is volgens de zestiende-eeuwse filosoof Montaigne het kunnen leven met het toevallige: "omdat ik de toevalligheden niet kan sturen, stuur ik mezelf en richt ik me ernaar als zij zich niet naar mij richten". Docent, coach en auteur van het boek 'Levenskunst à la Montaigne', Ronald Wolbink, vindt dat het er juist niet om draait het leven te kneden en te vormen en het succesrijk te maken, maar om het leven zoals het zich aandient bewust te leven. Hij gaat in op hoe je jezelf actief kunt vormgeven te midden van alles wat je overkomt.

Ronald Wolbink studeerde bedrijfskunde en volgde opleidingen op de terreinen filosofie, supervisie en coachen. Zijn filosofisch proefschrift 'De coach, de begeleider van de laatste mens' is van 2012. Recent verscheen zijn boek 'Levenskunst à la Montaigne'. Hij was manager, P&O professional en hoofd van een opleiding. Momenteel doceert hij levenskunst en (organisatie-)filosofie in het hbo, bij het humanistisch verbond en aan de ISVW (Internationale School Voor Wijsbegeerte). Daarnaast heeft hij een bureau voor filosofische gesprekken, supervisie en coaching. www.ronaldwolbink.nl

Datum: zondag 21 januari
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: richtbedrag van € 5,-

DONDERDAGAVONDLEZING: 'Het andere bestaan na de dood' door **Ineke Koedam**. De dood is een bij uitstek persoonlijke beleving, gekleurd door eigen ervaringen, overtuigingen en cultuur. Toch maken specifieke aanwijzingen, zoals bijzondere bewustzijns ervaringen, veranderend gedrag en taalgebruik ons erop attent dat ziekte of ouderdom overgaan in een voorbereiding op de dood. In haar lezing vertelt Ineke over de stervende die zich voorbereidt, over hoe een sterfproces kan verlopen en hoe diepgaand betekenis kan worden gevonden in sterven. Zij gaat daarbij in op de gelaagdheid van het stervensproces, op visioenen, coïncidenties, ongewone transcendentie fenomenen en betekenisvolle ervaringen die mensen lijken aan te sporen om onafgemaakte zaken af te ronden voordat zij sterven. Deze zogeheten levenseinde-ervaringen worden als troostrijk en geruststellend ervaren en lijken te duiden op een overgang naar een andere vorm van bestaan.

Na een loopbaan in het bedrijfsleven startte Ineke Koedam (1963) haar eigen praktijk Weerschijn voor sterven, afscheid en rouw en werkte achtereenvolgens als vrijwilliger en coördinator in het Rotterdamse hospice De Vier Vogels. Haar ruime ervaring in de zorg voor stervenden en hun naasten leidde tot een steeds groter aanbod aan scholing voor werkers in de terminale zorg.

In 2009-2011 voerde zij voor de vooraanstaand neuropsychiater Peter Fenwick (UK) onderzoek uit naar zogenaamde 'end-of-life-experiences'. Dat resulteerde in het boek 'In het licht van sterven, ervaringen op de grens van leven en dood' (juli 2013 AnkhHermes). Het is Ineke's missie een bijdrage te leveren aan vermindering van angst voor de dood en verruiming van bewustzijn rondom sterven (SBO). In oktober 2014 verscheen

haar boek 'Een andere kijk op orgaandonatie - verkenningen van het stervensproces'. Zij is initiatiefnemer en voorzitter van het Landelijk Expertisecentrum Sterven. Zie voor meer informatie over Ineke www.weerschijn.nl

Datum: donderdag 11 januari 2017
Tijd: 20.00 uur
Kosten: € 7,- (leden) / € 10,- incl. koffie/thee
Opgave: U hoeft zich voor deze lezing niet op te geven

KUNSTINDEONTMOETING: van zaterdag 20 januari tot en met 18 februari 2018 is in De Ontmoeting werk te zien van **Anna Beuvs** stillevens en **Wijmie Schuurkamp** sieraden. Feestelijke opening 20 januari 2018 om 15.00 uur. Zondag 18 februari ook open van 14.00 – 17.00 uur. Of op telefonische afspraak 06 30709180.

In de stillevens van **Anna Beuvs** (olieverf op paneel) lijken de objecten te zweven in een lege, neutrale ruimte. Gebruikmakend van licht en schaduw, kleur en vorm, intimiteit en expressie, stilte en voorzichtig bewegen, spelen de voorwerpen hun rol, zoekend naar samenhang en evenwicht. Anna Beuvs is autodidact en sinds 10 jaar heeft ze zich toegelegd op het schilderen van stillevens op deze vrij unieke manier. Zij streeft ernaar om dit genre nieuwe impulsen te geven, vertaald naar de tegenwoordige tijd: 'modern stilleven'. Sinds enige tijd legt ze zich ook toe op het maken van portretten, waarbij dezelfde verfijnde manier van schilderen het uitgangspunt is. **Wijmie Schuurkamp** heeft 20 jaar geleden twee jaar van de opleiding Goudsmeden in Amsterdam gevolgd en is daarna haar eigen weg gegaan. De laatste paar jaar heeft het ontwerpen weer een grotere plek in haar leven en sinds 2017 exposeert ze met haar sieraden. Uit haar handen komen met name ringen en hangers van zilver, gecombineerd

met edelstenen. Maar ook van naturel leer en hout heeft ze aantrekkelijke modellen ontworpen. De stenen inspireren haar tot mooie vormen van het zilver en ze experimenteert met manieren van verbinden van het zilver met de steen. Zo komt ze met unieke, draagbare sieraden die met aandacht en liefde zijn gemaakt.

VAN DE LEDEN: *overleden:* Mevr. D. Brander, Gasthuisbouwing 66, 6721 XL Bennekom. *Opgezegd als lid:* Mevr. M Haver, Jagerskamp 33, 6706 EG Wageningen. *Opgezegd als begunstiger:* Mevr. F.M.C Marsman, Gelria 7, 6871 EE Renkum.

VAN DE PENNINGMEESTER: de extra collecte voor Voedselbank Wageningen bedroeg € 221,92 Alle gevers dank!

OPEN TAFEL: de open tafel bestaat uit een groep mensen die 1 x per maand op de tweede dinsdagavond van de maand samen een maaltijd gebruiken, bereid door een vaste groep kokers. In januari is dat op de 9^e om **17.15 uur**. Nieuwe gasten en ook nieuwe kokers en kooksters zijn van harte welkom. Opgave uiterlijk vier dagen voor de geplande datum bij. mevr. Inge Reitsma, tel. 0317 840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com. De kosten van de maaltijd zijn € 5,-

PENDELDIENST: minder mobiele leden of begunstigers die willen deelnemen aan activiteiten op de zondagmorgen kunnen gebruik maken van de autopenmeldienst. Informatie bij mevr. Inge Reitsma-Vink, tel. 0317-840286 e-mail: inge.reitsmavink@gmail.com Als u wilt rijden, geef u dan op bij Inge. Als u gereden wilt worden, kunt u contact opnemen met mevr. Siti van de Dussen 0318-416921 U kunt bellen op vrijdagmiddag en -avond en zaterdagmorgen.

Ede

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Voorganger: mevr. L.P.H. van Laar
tel. 06 15110184,
e-mail: voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Secretaris: Gerdine Gaikhorst
Monnetsingel 57 6717 RA Ede
Tel.: 06 13909384
e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-ede.nl

Kerkgebouw: Ericalaan 1, 6711 MZ
tel. 06 24852978
Rekeningnummer: NL61 INGB 0000950104
Rekeningnummer Agapè: rek.nr. zie afdeling.
Website: www.vrijzinnigen-ede.nl



LEZING: 'Zie de mens...' door Heino Brink. Een zoektocht tussen diversiteit en verbondenheid.

Met behulp van beeld en geluid, tekst en muziek probeer ik 'de mens' (zo die al bestaat) en de weg die zij gaat, te duiden in zijn omgang met cultuur, zingeving, religie, taal, de natuur. Dat roept verwondering op, dat roept vragen op en heel af en toe ontdekken we iets van een antwoord, misschien. Wat betekent ons bestaan, welke zin heeft dat, of bepalen we dat alleen maar zelf in het hier en nu?

Waar komt onze welhaast vanzelfsprekende fascinatie van natuurverschijnselen vandaan, of waar leidt die toe? Zijn er misschien waarden die mensen over heel de wereld met elkaar gemeen hebben?

Leven we alleen met deze werkelijkheid, of hebben we nodig dat we ons een beeld vormen van een 'hierna', in welke vorm dan ook?

Ik wil met u een zoektocht ondernemen, zonder precies te weten waartoe die leidt. Vragen oproepen, omdat dat misschien wel het mooiste is: vragen stellen, nieuwsgierig zijn. Antwoorden formuleren we, als dat kan en wenselijk is, altijd met elkaar, vanuit ieders eigen achtergrond en ervaringen. Door met elkaar die persoonlijke ervaringen te delen, hoop ik dat we elkaar meer

en meer gaan begrijpen, opdat we daarmee een misschien een begin kunnen maken met het vormen van een gemeenschap, een samenleving, een toekomst, een 'hierna'.

Heino Brink (1959), studeerde theologie en media en is docent Beeldcommunicatie, Cultuur en Videotechniek, Graafschap College Doetinchem.

1 presentatie met koffie en nabespreking en 2 interactieve gespreksavonden, deze zijn los van elkaar te volgen.

Datum/tijd: zondag 28 januari 10.30 uur
woensdag 31 januari 19.30 uur
woensdag 7 februari 19.30 uur

Entree: uw vrijwillige bijdrage met een richtbedrag van €5,- wordt per bijeenkomst zeer op prijs gesteld

12

EENHEID

VAN DE LEDEN: *lidmaatschap opgezegd:* de heer T. van der Velde, Bezuidenhout 18, 6711 BZ Ede

AUTODIENST:

07	Ingrid Neuteboom	635461
14	Hilde Hijwegen	415461
21	Jan Wamelink	636620
28	Nelke Schaap	06 30061630

Diensten in DE RIETKAMPEN
Kerkelijk Centrum Emmaüs
Laan der Verenigde Naties 94



Emmaüs Rietkampen.

Aanvang diensten 10.30 uur

07	ds. J.P Prenger
14	pastor B. Piepers
21	ds. J. P. Prenger
28	pastor J.A. Lucassen

GAVE VIERINGEN IN DE EMMAÛS: zondag 26 november was er een Gave viering in de Emmaüs. Gave vieringen zijn vieringen gemaakt door gemeenteleden. Er wordt voor zo'n viering geen voorganger uitgenodigd. De Gave vieringen zijn vier jaar geleden ontstaan. Binnen de gemeente is genoeg spiritualiteit en creativiteit te vinden om zelf een viering vorm te geven. Daarom ook de naam Gave viering. We maken gebruik van de "gaven", de talenten van gemeenteleden en we hopen dat deze vieringen als "Gaaf!" worden ervaren. Het zijn vieringen die anders verlopen dan normaal. Er wordt altijd vanuit een thema gewerkt, wat bedacht wordt door een voorbereidingsgroep. De hulp en inzet van de gemeenteleden wordt gevraagd voor de uitwerking. Bijvoorbeeld om liederen aan te dragen bij het thema, maar ook een inhoudelijke inbreng.

Deze zondag hebben we gevraagd of gemeenteleden hun eigen credo of Magnificat, Danklied, wilden maken en voorlezen in het midden van de gemeente. Dit keer werkelijk vanuit het midden van de gemeente, want dit

gedeelte van de dienst werd gedaan rondom het doopvont. Er waren prachtige bijdragen. Zij staan op de website van Emmaüs: <http://Emmaüs-ede.nl/vieringen/gave-viering-26-november-2017>

Deze viering begon wat 'anders dan normaal'. We hebben elkaar namelijk eens diep in de ogen gekeken. Vanuit de gedachte: kennen we elkaar eigenlijk wel, hebben we elkaar wel eens in de ogen gekeken hebben we daarin een oefening gedaan. In tweetallen elkaar in de ogen kijken. Wat zie je bij de ander. Een minuut duurt dan best wel lang. We zijn hierdoor geïnspireerd door een filmpje, waarbij mensen elkaar ook in de ogen kijken. Het ontroert me elke keer weer als ik het zie. Nog meer ontroering is er als je weet dat het Joden en Palestijnen zijn die elkaar in de ogen kijken, soms voor de eerste keer van hun leven. Het is zeker de moeite waard om het eens te bekijken. Het heet Eye to eye. Ook dit filmpje vindt u op onze website.

Zo weet u weer iets meer van wat er in Emmaüs gebeurt.

*Namens de werkgroep Gave vieringen,
Annie Benjamin*

Lunteren

Vrijzinnig Lunteren

Voorganger: vacature

Secretaris: Gineke van Hoogdaem,
Rogakker 10
6741 ER Lunteren
tel. 0318 484566
e-mail ginekevvh@hotmail.com



Kerkgebouw: Dr. Kimmijserlaan 28
Rekeningnummer: NL94RABO0337544298
Website: <http://lunteren.opengeloofsgemeenschap.org>

VAN HET BESTUUR: nog enkele dagen en 2017 verandert in 2018. Het bestuur wenst u allen fijne feestdagen en een goed nieuw jaar toe. Na de dienst op 7 januari is de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst waar we elkaar kunnen ontmoeten en wensen kunnen uitwisselen. Onze voorzitter spreekt en heeft mogelijk weer een tastbaar 'iets' ter ondersteuning van de start van het nieuwe jaar. Dat alles na de viering waarin Menno Hofman voorgaat. Menno is een jonge voorganger die na zijn studie Theologie bij het OVP in Wageningen heeft gestudeerd. Zie bijvoorbeeld facebook <https://www.facebook.com/menno.hofman.3>

*** Meedenken over voorgangers / sprekers**

Het bestuur vraagt u namen door te geven van voorgangers / sprekers, zodat we die mee kunnen nemen in de planning voor 2019.

*** Vacatures bestuur**

Natuurlijk hoopt het bestuur dat in 2018 de vacatures in het bestuur worden opgevuld. Met name de komende vacature van voorzitter! Meldt u even bij onze secretaris!

*** Kosten gezocht!**

Door ziekte zijn er een paar open plekken ontstaan in het rooster van de (zondagochtend) kosters. Wie wil 1 of meerdere keren koster zijn bij vieringen in de maanden februari en maart? Graag contact opnemen met Leni v.d. Marel.

INTERCULTURELE SPIRITUELE ONTMOETING: met **Anass Habib** en **Rachid Oahalou**

Na het inspirerende verhaal van en gesprek met vrijzinnig moslim Rachid Oahalou afgelopen seizoen, gaan we verder met ontmoetingen met vrijzinnige moslims in ons kerkje. Hoe fijn is dat, om samen naar inspirerende zang en teksten uit de moslim traditie te luisteren en zelf ook te laten horen wat ons raakt uit onze eigen vrijzinnige traditie. En daar dan met een open houding met elkaar over in gesprek te gaan, uit te wisselen wat ons daarin persoonlijk raakt, inspireert, bevreedt, ontroert, verrast, ...we hopen dat we veel mensen met een moslim en/of Arabische achtergrond kunnen meenemen op deze zondagochtenden. Als je al contacten hebt, taalmaatjes, leerlingen, kennissen, buurtgenoten, nodig ze uit en neem ze mee! Te beginnen op 21 januari. Naast zang van Anass Habib zullen Rachid Oahalou en twee leden van ons kerkje, te weten Jan Dirk van de Voort en Marieke van Es, met elkaar en de bezoekers in gesprek gaan. Dan zijn er nog de 2 zondagochtenden van 8 april en 17 juni 2018. Op deze data wordt hier een vervolg aan gegeven. We nemen de ervaringen en wensen, voortkomend uit de ontmoeting van 21 januari, daarin mee.

Personalia: Anass Habib is een bekeerde moslim. Hij is zanger en leraar klassieke Arabische muziek. Hij treedt op in Nederland en ver daarbuiten. Hij zal in onze bijeenkomst voor ons een aantal Aramese liederen zingen. U kunt al veel over hem lezen en van hem horen op internet. Rachid Oahalou werkt voor IOM (International Organization for Migration) t.b.v. vrijwillige terugkeer en reïntegratie van migranten in hun land van herkomst.

Datum: zondag 21 januari
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 5,-

FILMHUIS: 'Frantz'

Datum: donderdag 18 januari
Kosten: richtbedrag vrijwillige bijdrage € 5,-

Welkom voor
koffie/thee vanaf: 19.30 uur
Aanvang film: 20.00 uur
Na afloop napraten met een glas wijn of sap

THEE MET EEN THEMA: op dinsdagmiddag 9 januari komen we weer bij elkaar om te praten over een thema. Eigen inbreng is mogelijk, maar niet noodzakelijk. In de bijeenkomst van november hebben we al een thema afgesproken, namelijk: Welk boek vind jij mooi/ spreekt jou aan? Aanmelden bij Klaske tel.nr. 0318 300969, mail: heidak57@hotmail.com

Datum: dinsdag 9 januari
Tijd: 14.00 uur – 15.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage van € 2,-

ZINGDAG: de derde keer alweer in dit seizoen, dat we een uurtje of iets langer met elkaar gaan zingen. Nog nooit meegedaan? Je bent altijd welkom. Het is laagdrempelig en voor iedereen die van zingen houdt. Begeleiding: Juliette Stout en Geertje Timmers.

Datum: zondag 26 november
Aanvang: 10.30 uur
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info: Geertje Timmers: 0318 482145

STILTE-UUR: elke zondagavond wordt in het Witte Kerkje van 20.00 - 21.00 uur de mogelijkheid

geboden om met elkaar in stilte aanwezig te zijn. Geïnspireerd door de 'stadsverlichting' (www.stadsverlichting.nu) is dit initiatief in januari 2014 van start gegaan. Tijdens dit stilte-uur zijn kussens en stoelen aanwezig. Om 20.00 uur wordt er geopend met een gong door degene die de avond leidt. Een ieder is vrij om na verloop van tijd van een zit- naar loopmeditatie te gaan of anderszins te bewegen zolang hij/zij dat prettig vindt om vervolgens de zitmeditatie weer voort te zetten. Het gaat erom dat we met elkaar in stilte aanwezig zijn, ieder op haar/zijn eigen wijze.

'Als mensen samen stil zijn, hebben zij een harmoniserend effect op hun omgeving, zo blijkt uit onderzoek' aldus de initiatiefnemers van de 'stadsverlichting'.

Je bent van harte welkom op de zondagavond, ook wanneer je eenmalig komt deelnemen om te ervaren of je dit vaker zou willen.

Data: alle zondagavonden van september t/m juni. M.u.v. Kerstmis, Pasen en Pinksteren
Tijd: 20.00 - 21.00 uur.
Kosten: vrijwillige bijdrage, richtbedrag € 2,-
Info: Theresia Kamphuys (06 13650293)

Oosterbeek

Voorganger: dhr. Peter Nissen
Berg en Dalseweg 296
6522 CN Nijmegen
tel: 06 44107308
email: peterjanissen@hotmail.com

Voorganger: ds. H.J.M. van der Woude
(Annemarieke)
Kanunnik van Osstraat 6
6525 TX Nijmegen 06 20133994
hjm.vanderwoude@gmail.com

Secretaris: mevr. G.M.M. Versteegen,
Benedendorpsweg 55
6862 WC Oosterbeek
tel: 026 333611
email: secretaris@kerkoost.org

Kerkgebouw: Wilhelminastraat 10
tel. kerk: 026 3340693
Rekeningnummer: 938060
Website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>

Voor informatie over activiteiten kijkt u op de website: <https://oosterbeek.remonstranten.nl>



Renkum

Geloofsgemeenschap Vrijzinnig Renkum

Voorganger: vacature

Secretaris: Roos Kwakernaak
tel: 026 - 3334059
e-mail: rooskwakernaak@hotmail.com

Kerkgebouw secretariaat:
Utrechtseweg 119
6871 DR Renkum
Tel. kerk: 06 23883386
Rekeningnummer: NL16 INGB 0000 9045 48
Website: www.vrijzinnigrenkum.nl



IN MEMORIAM: op 1 oktober overleed Jantje Sol-Slim, op 89-jarige leeftijd. Zij is eigenlijk niet weg te denken uit onze geloofsgemeenschap. Want wat was ze een markante en aanwezige persoonlijkheid!

Vanaf 1971, toen ze met haar gezin kwam wonen in Heelsum, was ze al betrokken bij onze NPB. Ze hielp mee een verteluur opzetten voor kinderen in de basisschool-leeftijd, en behoorde ook tot een groepje dat de jaarlijkse Wereld- (toen nog: Vrouwen-) Gebedsdag organiseerde.

Maar vooral in de laatste 10-tallen jaren, toen de kinderen het huis uit waren, werd de NPB voor haar steeds belangrijker.

En toen haar man, Henk, overleed, hebben we allemaal met bewondering gezien hoe ze zich daar doorheen sloeg, zich weer oprichtte. Ze waren zo verknocht aan elkaar, en toch heeft ze haar leven een nieuwe wending kunnen geven, daarin natuurlijk in de eerste plaats geholpen door hun beide dochters. Maar ook door te kijken naar anderen in onze gemeenschap, die een dierbare partner hadden verloren en doorgingen. Ze kon er over praten, en het delen. Ze kwam trouw naar de zondagse kerkdiensten en heeft vooral haar sporen verdiend als wijkhoofd. Velen koesteren de zelfgemaakte kaartjes van echte bloemen, die ze stuurde met

Kerst en bij verjaardagen. Als je ziek was of iets te vieren had kwam ze met een beeldig flesje bloemetjes uit haar eigen, zo dierbare tuin.

Wij zullen haar missen, op haar vertrouwde plekje, ergens rechts vooraan, in de kerk, waar ze de laatste tijd graag zat.

In onze gedachten zal ze nog altijd een plaats innemen, en zullen we haar voor ons zien, en haar stem in gedachten horen, warm en hartelijk als ze was. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Jelly Hoepman

IN MEMORIAM: Simon Klaas van Huijzen.

Siem was vanaf zijn jeugd een groot natuurliefhebber. Na de kweekschool, waar hij zijn vrouw Gerda leerde kennen en zijn periode als dienstweigeraar, werkte hij op verschillende plekken tot hij in Renkum terecht kwam. In 1970 ging hij naar de BIO-Mytyschool. Zijn ideaal was de kinderen liefde voor de natuur bijbrengen. Siem had veel hobby's : hij was een bevlogen vogelaar, speelde prachtig blokfluit, maakte zijn eigen clavecymbel en was een begaafd beeldhouwer. Hij had een atelier in zijn 'bosje' bij zijn tuin. Na de dood van Gerda werd hij een trouwe bezoeker van de diensten. Al veel eerder werkte hij ook in de tuingroep. De laatste jaren vielen hem zwaar. Hij kreeg steeds meer last van zijn ziekte en kwam uiteindelijk in het Hospice terecht waar hij op 7 oktober overleed. De uitvaartdienst en crematie werden geleid door mevr. ds. M. van Leeuwen. Wij herinneren ons Siem als een zeer bijzonder, humorvol en talentvol mens.

Henk Spijker

PASTORAAT NA 1 JANUARI: verschillende gastvoorgangers hebben onze Gemeenschap hulp aangeboden. In voorkomende gevallen willen zij er voor ons zijn. Mocht u behoefte hebben aan pastorale zorg, op welke wijze dan ook, meldt u dat dan aan het bestuur. Het spreekt vanzelf dat reeds gemaakte afspraken met Marrie met wederzijdse instemming gewoon doorgaan.

KOFFIE MET HENK: we zingen uit het Liedboek met aandacht voor de teksten.

Datum: dinsdag 9 januari
Aanvang: 10.00 uur
Plaats: Rijnkapel

MEDITATIEVE DANS: deze maand is het thema '**Bomen**'. In de winter zien we goed hoe ze gevormd zijn. Er zijn veel dansen rond dit thema.

Data: vrijdag 12, 19 en 26 januari
Aanvang: 10.00 - 11.15 uur
Plaats: Rijnkapel

STILTEKRING: met een aantal mensen in een cirkel stil zijn kan positieve energie geven! Voor ons zelf, voor anderen in de kring en allen daar buiten.

Datum: dinsdag 16 januari
Aanvang: 12.00 - 12.30 uur
Plaats: Rijnkapel

POEZIEKRING: met elkaar kozen we het thema '**Wijn**'. Ook als u niet eerder mee heeft gedaan of geen gedicht hebt gevonden, bent u van harte welkom.

Datum: dinsdag 23 januari
Aanvang: 14.00 uur
Plaats: bestuurskamer Rijnkapel

WEEK VAN GEBED: de aan de 'Raad van Kerken' verbonden kerken kennen al meer dan 100 jaar de week van gebed voor de eenheid van de christenen, die overal ter wereld gehouden wordt in de 3e week van januari. In de week van 21- 28 januari doen ook wij mee met de gezamenlijke kerken in Renkum en Heelsum. Waarschijnlijk zal er ook in onze kerk een bijeenkomst gehouden worden. Deze zal op tijd aangekondigd worden. Thea Bollen is onze contactpersoon.

JAARLIJKSE MAALTIJD: ieder jaar vindt deze maaltijd in januari plaats omdat iemand ooit zei: 'Januari is zo'n saaie maand'. We stellen ons voor dat er verschillende maaltijdsoepen gemaakt worden. Op de intekenlijst kunt aangeven of u een pan soep wilt maken of een toetje voor een paar personen. Ook is om 11.45 uur, enige hulp nodig voor het klaarzetten van stoelen, tafels e.a.

Datum: vrijdag 26 januari
Aanvang: 18.00 uur
Plaats: Rijnkapel

VAN DE LEDEN: *bedankt:* dhr. J.J. (Jaap) de Gruijter; *van lid naar begunstiger:* mevr. H.C. (Hennie) Spaan - Littooy

ACTIVITEITEN:

09	koffie met thema;	
	zingen met Henk	10.00 uur
12	meditatieve dans	10.00 uur
19	meditatieve dans	10.00 uur
26	meditatieve dans	10.00 uur

16	stilte kring	12.00 uur
17	tuingroep	09.30 uur
23	poëzie kring	14.00 uur
26	jaarlijkse maaltijd	18.00 uur

AUTODIENST:

07	Gerrit Bollen	0317 313233
14	Gerrit Bollen	0317 313233
21	Anneliese van Dam	0317 313616
28	Hendrik Harssema	0317 314328

KOPIJ: voor de volgende Eenheid (februari) doorgeven voor 1 januari aan: Jenny de Zwart.
jenny-de-zwart@kpnplanet.nl

18

EENHEID

Rhenen

De Vlam

Pastor: mevr. M.M. van Zoest
tel: 0488 454354
e-mail mmvanzoest@hetnet.nl

Secretaris: mevr. Ph.H. van der Zee-Schlebaum
Rijnbandijk 61, 4043 JJ, Opheusden
tel: 0488 441160,
e-mail pien@zeetronic.nl

Kerkgebouw: De Vlam
Beukenlaan 2
Rekeningnummer: NL17ABNA0478600097
Website: www.devlamrhenen.nl
Facebook: www.facebook.com/devlamrhenen



NIEUWJAARSBIJENKOMST: op zondag 7 januari om 11.00 uur houden we onze traditionele nieuwjaarsbijeenkomst met na afloop een gezellige, winterse lunch met soep en brood. Het bestuur nodigt iedereen van harte uit. Hiermee willen we iedereen (en dat is ook vrijwel iedereen) bedanken, die actief is voor De Vlam of het nu om hand- en spandiensten gaat of om klussen in een commissie of werkgroep. Het enige wat u moet doen is u opgeven bij het bestuur per mail, telefoon of op de intekenlijst die op het prikbord hangt. Eventueel dieetwensen opgeven.

AMNESTY FILM: 'The Danish girl' Engels gesproken, 114 minuten
Kopenhagen, 1926. De Deense artiest Gerda Wegener (Alicia Vikander) schildert haar eigen man, Einar Wegener (Eddie Redmayne) als een vrouw. Zodra het schilderij populair begint worden begint Einar zichzelf steeds vaker als een vrouw te kleden, en noemt zichzelf voortaan Lili Elbe. Met zijn passie voor feminisme en de steun van Gerda begint Einar - of Elbe - aan zijn reis om zichzelf door middel van operaties helemaal te veranderen in een vrouw, een beslissing die een grote impact heeft op hun leven. Een

kindervriend van Einar, kunsthandelaar Hans Axgil (Matthias Schoenaerts) verschijnt en begint een complexe liefdesrelatie met het koppel.

Alicia Vikander is de Oscarwinnares van de Best Supporting Actress Award voor de film *The Danish Girl*!

Datum: dinsdag 9 januari
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Kosten: € 6,- inclusief consumptie

CONCERT DE KORENWINDE: 'Ballade Slave'

Duo Bilitis bestaat uit Eva Tebbe harp en Ekaterina Levental (zij was ook op onze jubileumviering!) mezzosopraan en harp. De grote Franse en Russische componisten uit eind 19e, begin 20ste eeuw, onder wie Debussy en Tsjajkovsky, zijn hun grote inspiratiebronnen. Op het eerste gezicht lijken deze twee componisten weinig met elkaar gemeen te hebben. Echter, niets is minder waar; Debussy bezocht Rusland voor het eerst in 1881 op uitnodiging van de Russische gravin Nadezjda Von Meck. Zij was de beroemde mecenas van Tsjajkovsky en bracht Debussy met Tsjajkovsky in contact. Debussy koesterde zijn hele verdere leven een grote bewondering voor de Russische muziek.

Datum: zaterdag 13 januari
Aanvang: 20.00 uur
Prijs: tot en met 18 jaar gratis
van 19 - 26 jaar € 10,-
vanaf 27 jaar € 16,-

Kaartjes zijn inclusief een kopje koffie of thee in de pauze

BEZOEK CENTRAAL MUSEUM UTRECHT:

Pyke Koch, magisch realisme, staat centraal in het programma. Zijn korte bewondering voor

Mussolini in de oorlog geeft hem het imago van 'goede kunst, foute man'. In deze tentoonstelling wordt voor het eerst zijn werk vanuit een contemporaine context belicht. Naast tijdgenoten als Charley Toorop en Carel Willink wordt ook aandacht geschonken aan de veranderende wereld van de twintigste eeuw waarin hij leefde.

Datum: zaterdag 20 januari

KOFFIE MET MONIQUE: op vrijdag 26 januari om 10.00 uur in de benedenzaal. Monique stelt als thema voor: Wat verbindt ons.

VAN DE LEDEN: met dank aan website en buurt-app heeft zich een *nieuwe begunstiger* aangemeld: mevr. D. (Doreth) Boidin, Zanglijster 74, 3911 ES Rhenen. Tel: 0317 741010, e-mail: doreth.boidin@gmail.com. We heten haar van harte welkom en hopen dat zij zich thuisvoelt in De Vlam.

Bedankt als begunstiger: mevr. H.D.W. (Ine) Koudijs-Goorhuis. Ine blijft nog wel deelnemen aan de filmcommissie. Hierbij bedanken we Ine voor haar inzet in de filmcommissie en we hopen dat ze met haar medecommissieleden nog voor menige aansprekende film zal zorgen.

VERNIUWING WEBSITE: www.devlamrhenen.nl
Recentelijk is onze website vernieuwd. Dit was noodzakelijk omdat de oude site niet meer onderhouden kon worden door wijzigingen bij Google. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de huisstijl en inrichting drastisch te veranderen. Het is nu onder meer mogelijk om op de homepage de laatste nieuwtjes te vermelden en het eerstvolgende evenement aan te kondigen. Een handige kalender maakt het zoeken naar activiteiten nog gemakkelijker. De kunst heeft een prominentere plaats gekregen

voor museumuitjes en tentoonstellingen in De Vlam.

AUTODIENST:

07 januari	dhr. van Holst	0317 613 597
14 januari	mevr. van der Zee	0488 441 160
21 januari	dhr. Korver	0317 619 194
28 januari	dhr. Mulder	0317 613 639

De persoon, die zich op een bepaalde zondag beschikbaar stelt voor uw vervoer naar en van de kerk, doet dit zo nodig ook tijdens de daaropvolgende week. Bij geen gehoor kunt u ook iemand anders van de lijst bellen.

KOPIJ: voor de volgende Eenheid moet uiterlijk 5 januari 2018 zijn doorgegeven aan Woukje Vierkant. E-mail: h.vierkant@hetnet.nl

Veenendaal

Het Venster

Secretaris:

Jaap van 't Riet
Dijkhorstheem 33
3907 NB Veenendaal
tel. 0318 517888
e-mail: secretaris@hetvensterveenendaal.nl



Het Venster: Vijftien Morgen 2
Rekeningnummer: NL11TRIO0197622208
Website: www.hetvensterveenendaal.nl

VOORJAARSCURSUS: 'Méditation des Tanzes/ Sacred Dance' o.l.v. Oda Damen, dansdocente.

Sacred dance brengt ons innerlijk en uiterlijk in beweging.

Deze dansvorm bestaat uit eenvoudige passen in een zich herhalend patroon, waardoor er ruimte kan ontstaan voor een meditatieve beleving. Het ervaren staat voorop, presteren is niet van belang. De dansen zijn in zijn algemeenheid rustig van aard. Natuurlijk krijgen ook dansen met een wat sneller en levenslustiger ritme aandacht. Herkenbaar zijn de oude universele symbolen zoals het kruis, de cirkel, lemniscaat en stervorm.

We dansen met de handen verbonden in een cirkel op gevarieerde muziek.

Naarmate de cursus in de tijd vordert worden de dansen meer gekleurd door de nadering van Pasen. Het geheel wordt afgesloten met een klein ritueel, waarin de dansen samengebracht worden met poëzie en tekst.

Gegevens:

- Data: de vrijdagen 19 januari (proefles), 26 januari, 2, 9, 16 en 23 februari, 2, 16, 23 en 30 maart (ritueel). Aanvang: 10.00 uur.
- Wie nog niet eerder heeft deelgenomen aan sacred dance, kan 19 januari beschouwen als proefles en dan beslissen wel/niet door

te gaan met de hele cursus.

- Kosten voor de hele cursus € 100,- voor niet-leden van Het Venster en € 90,- voor leden.
- De proefles kost € 10,-.
- Betaling gaarne vooraf door overmaking naar rekeningnummer NL11TRIO 0197 6222 08 t.n.v. NPB Veenendaal o.v.v. Sacred Dance - voorjaar 2018.
- Nadere inlichtingen en opgeven bij Els van Duijvenbode, e-mail: els@duijvenbode.nl of tel. 0318 -526027.

AUTODIENSTEN: wie opgehaald wil worden, kan bellen (tot zondagmorgen 9 uur) naar:

07	Marjo van Rijnsoever	0318 527495
14	Els van Duijvenbode	0318 526027
21	Wil Gouda	0318 820357
28	Hannie Kämink	06 44256648

VASTE ACTIVITEITEN IN HET VENSTER:

***Contactochtenden:** op dinsdag 2 januari is iedereen van harte uitgenodigd om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen. Op 16 januari is het weer een gewone koffieochtend. Contactochtenden zijn ochtenden (1^{ste} en 3^e dinsdag van de maand) waarop we gezellig met elkaar kunnen praten over alles wat ons ter harte gaat. Iedereen is van harte welkom; vanaf 9.45 uur staat de koffie klaar. Opgeven hoeft niet. Informatie bij Wil Gouda: 0318- 820357.

***Gespreksgroep Een Cursus in Wonderen:** maandag 8 januari (let op: datum wijkt af). Aanvang 20.00 uur. In principe zijn de bijeenkomsten op de 1e maandag van de maand.

Inl. Agnes Colijn, tel. 0318-507301 of info@agnescolijn.nl.

***Lied van de Ziel:** 26 januari, aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom. Je hoeft geen zangervaring te hebben. Inloop vanaf 19.30 uur. Bijeenkomsten zijn doorgaans iedere laatste vrijdag van de maand. Voor meer informatie: www.zingenddoorhetleven.nl

COLLECTES: alle voor Het Venster

Wageningen

Arboretumkerk - vrijzinnig op weg

Voorganger: vacant

Secretaris: mevr. José Kok /in transitie
E-mail: secretaris@arboretumkerk.nl

Kerkgebouw: Hoek Arboretumlaan/
Aug. Faliseweg
Rekeningnummer NPB:
NL89 INGB 0000 895280
Website: www.arboretumkerk.nl



UITGAVE: Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei. Secretariaat: mevrouw D. Gorter-Scheffer, Boterbloem 15, 6721 RC Bennekom, tel. 0318 419593, e-mail: secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl

Rekeningnummer: NL68 SNSB 0935 5275 59 ten name van Stichting Samenwerkingsverband Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei, Wageningen.

Website: www.vrijzinnigen-zwv.nl

ADRESSEN VOORGANGERS EN PASTORAAL WERKENDEN

mevr. L.P.H. van Laar			06 15110184
Peter Nissen	Berg en Dalseweg 296	6522 CN Nijmegen	06 44107308
Peter Samwel	Panoramaweg 105	6721 MK Bennekom	0318 784334
			06 40359838
Annemarieke van der Woude	Kanunnik van Osstraat 6	6525 TX Nijmegen	06 20133094
mevr. M.M. van Zoest			0488 454354

REDACTIE

Liesbeth Wieringa	Kamperfoelielaan 13 6706 CV Wageningen		
	e-mail: lieswieringa@upcmail.nl .		0317 420010
Geertje Timmers	Reigerlaan 2, 6741 DC Lunteren		
	e-mail: geertjetimmers@hotmail.com		0318 482145

23

Kopij s.v.p. inleveren vóór de 5e van de maand bij beide leden van de redactie.
Losse abonnementen Eenheid: € 20,- per jaar (10 nummers), opgave bij Dieneke Gorter, secretariaat@vrijzinnigen-zwv.nl
Ook voor overige vragen kunt u zich tot haar wenden.



Vrijzinnigen Zuid-Veluwe-Vallei