

EMMAÜS nieuws

3 september 2017 - nummer 212

Hoe zou het zijn om thuis te zijn

Tussen de verhuisdozen zit ik dit stukje te schrijven. Alweer. Nog geen twee jaar geleden verhuisde ik van Nijmegen naar Velp. Nu ben ik opnieuw verhuisd, omdat de huiseigenaar andere plannen heeft met de woning. Ik stak de straat over. Het verhuisgedoe is er niet minder om.

Sinds ik zeven jaar geleden een ingrijpende keuze maakte die mijn leven een totaal andere wending gaf, is dit de vijfde verhuizing en zeker nog niet de laatste. Boven de verhuiskaart schreef ik opnieuw een regel uit lied 419, deze keer uit het derde couplet: Wonen overal bijna thuis.

Wonen is belangrijk voor een mens. Een thuis hebben, een plek voor jezelf waar je je goed voelt. Verhuizen ontregelt dat: je vertrouwde plek wordt tot chaos van dozen en gedemonteerde kasten, de nieuwe plek moet nog vertrouwd worden.

Mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats missen zo'n eigen plek. Ze moeten het maar doen met waar ze even mogen wonen, soms maar voor een nacht. Stel je dat eens voor.

Jezus is ook zo iemand. Het is zijn keuze om zo door het leven te gaan. 'De vossen hebben een hol en de vogels hebben een nest', zegt Jezus. 'Maar de Mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten.' (Lucas 9: 58)

Jezus heeft zelf geen huis. Geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is altijd onderweg. Hij leeft onder de open hemel. Hij woont tussen de

mensen. Wie hem volgen wil moet zich dat realiseren: het kost je je vastigheid. Op weg gaan met Jezus naar Gods nieuwe wereld (BGT) betekent dat je een nieuwe weg in slaat, op weg gaat als een pelgrim, die 's morgens niet altijd weet waar hij/zij 's avonds een slaappleats zal vinden. En vind je die slaappleats, dan ben je bijna thuis. Nooit helemaal, want de stem die je dromend verstaat roept je op om verder te gaan.

Waar ben je thuis? Jezus veroordeelt niet dat iemand zijn leven lang op dezelfde plaats woont. Tegelijk: geworteld zijn mag niet verhinderen dat je je vleugels uitslaat. Het verleden durven loslaten, voor toekomst kiezen, worden wie je bent met als doel dat deze wereld wordt wat God voor ogen heeft: een wereld waar mensen waardig leven mogen en elk zijn naam in vrede draagt. (lied 601)

Jezus is nergens thuis, maar tegelijk kan hij zich overal thuis voelen. Zijn levenskunst is, dat hij vrij leeft in verbondenheid met, in vertrouwen op God. Hij woont overal en nergens: hij woont bij de mensen. Bij ons. En als de goddelijke liefde bij ons is, kunnen we overal wonen.

Janneke Bron

Wij leven mee met

- Jaap en Wil Vegter. Wil woont nu sinds enkele maanden in De Pleinen, omdat het thuis niet meer ging. Dat was een moeilijke stap voor hen beiden. Daar komt nog bij dat Jaap twee maanden geleden een tia heeft gehad, waardoor er nu ook zorgen zijn rond zijn gezondheid.

- Erik en Jony Posthuma en hun kinderen. Jony zal niet meer beter worden en het is leven bij de dag, de ene dag beter dan de andere.

- Henny Waaijenberg, die in De Klinkenberg woont en het moeilijk vindt om daar een beetje te aarden. Ze is blij met de vele mensen die haar bezoeken, maar het valt niet mee als je lichamelijk zoveel moet inleveren.

- De heer en mevrouw Kits, Vondelingpark. Mevrouw Kits heeft geen goed bericht gehad, maar het is nog onzeker hoe zijn ziekte zal verlopen.

- Mien van der Ende heeft na alle behandelingen goed bericht gekregen. Ze moet nog wel conditie opbouwen en ze zal moeten leren leven met een aantal restverschijnselen. Maar ze is weer vol goede moed en dankbaar dat ze hierdoor is gekomen.

- Lenie Uithol, ze komt niet meer zo vaak naar Emmaüs, wel nog altijd bij de eetgroep. Door de parkinson en het slechte zien wordt de wereld kleiner. Niet makkelijk als je altijd actief was! Maar Lenie voert nog altijd graag een goed gesprek en blijft van alles op de hoogte door de radio en door bezoekers die de wereld bij haar thuis brengen.

Naast de genoemde gemeenteleden zijn er altijd nog anderen met kleine en grote zorgen. Wij denken aan allen die zorgen hebben rond gezondheid, op een behandeling wachten, of in een behandelproces zitten. Wij leven mee met wie verder moeten met een gemis. Vaak voel je je machteloos, maar meelevens laten blijken door een klein gebaar doet altijd goed.

Stil zijn

'Je denkt misschien dat je wat moet zeggen. Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken. Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.

Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

Maar wat ik vraag is dit:

Wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal, naar wat ik voel en denk.

Je hoeft alleen maar stil te zijn, mij aan te kijken, mij tijd geven.

Je hoeft mijn verdriet zelfs niet te begrijpen. Maar als het kan slechts te aanvaarden zoals het voelt voor mij.

Je luisterend aanwezig zijn, zal mijn dag anders maken.'

Marinus van den Berg, Woorden in stilte (Kok, Kampen 2000)

Janneke Bron

Autodienst

Wanneer u niet zelfstandig naar Emmaüs kunt komen, kunt u gebruik maken van de autodienst.

U kunt dan de zaterdag ervoor tot 17:30 uur bellen met autodienst-coördinator Ria Franken, tel 0318 842 789.

Agenda

Datum	tijd	activiteit
6 sep	19.30	Koorrepetitie
6 sep	20.00	Beheercomm. vergadering
9 sep	09.30	AED cursus
12 sep	17.00	Eetgroep
13 sep	19.30	Koorrepetitie
20 sep	19.30	Koorrepetitie
21 sep	10.00	Inloop
27 sep	19.30	Koorrepetitie
4 okt	19.30	Koorrepetitie
9 okt	20.00	CoRa vergadering
10 okt	17.00	Eetgroep
10 okt	19.45	Bespreek `t samen
11 okt	19.30	Koorrepetitie
11 okt	20.00	Bespreek `t samen
11 okt	20.00	Werkgroep bezoekers
19 okt	10.00	Inloop
21 okt	09.30	BHV cursus
25 okt	19.30	Koorrepetitie
29 okt	12.30	Zondagse soepmaaltijd

Kerkdiensten

aanvang 10.30 uur

3 sept	pastor B. Piepers, brood&wijn
10 sept	ds. J.O.C. Bouma (Kampen)
17 sept	ds. A.J. van Zanden
24 sept	12.00 uur ds. J.P. Prenger intrededienst
1 okt	ds. E. Braam (Kampen)
8 okt	ds. J.P. Prenger
15 okt	ds. E.S. ten Heuw (Leiden)
22 okt	dhr. D.J. Gutter (Baarn)
29 okt	ds. J.P. Prenger

Bedankt

Hartelijk dank dat ik, met het oog op een operatie die ik moest ondergaan, een prachtige bos bloemen mocht ontvangen.

Het is fijn om te weten dat mensen aan je denken en meeleven. Dat bleek ook uit de kaarten die ik kreeg, waaronder zelfs letterlijk een opkikker.

Dank je wel lieve Emmaüsgangers, ik heb het zeer gewaardeerd!

Vriendelijke groet,
Hanny v.d Kooij

Kleopasdienst

Op 8 oktober organiseert Kleopas weer een dienst voor de Hartenbergers. U bent van harte welkom. Aanvang 15.00 uur

Tini Knoop



Brieven schrijven voor Amnesty International

In kerkelijk centrum Emmaüs ligt sinds vele jaren elke maand een stapeltje brieven van Amnesty International bij de uitgang. De werkgroep Dienst aan de Wereld heeft gevraagd om de achtergrond hiervan wat duidelijker te maken.

Brieven schrijven is Amnesty's meest beproefde actiemethode.

Postzakken vol brieven maken indruk op autoriteiten van landen die mensenrechten schenden. Iedere maand selecteren wij een aantal zaken waarvoor u een brief kunt schrijven. De acties worden wereldwijd verspreid en zorgen zo voor massale druk.

U ontvangt iedere maand een e-mail met daarin drie tot vijf schrijfacties. In deze schrijfacties komen thema's aan bod zoals de doodstraf, vrouwenrechten, LHBT-rechten en mensenrechtenverdedigers. Ook zijn er regelmatig schrijfacties voor mensen die al jarenlang vastzitten en voor wie het nodig blijft om aandacht op hun zaak te vestigen. Bij iedere actie zit een voorbeeldbrief die u eenvoudig kunt uitprinten of aanpassen. Op basis van dit materiaal wordt door schrijfgroepen binnen Nederland elke keer de maandelijkse actie ingevuld.

Ook in Ede wordt dit materiaal maandelijks verspreid en verstuurd. Uit de schrijfacties (zie boven) worden daarvoor naar beste weten drie brieven met de bijbehorende toelichting gekozen. Deze worden vervolgens in de voor Ede gebruikelijke vorm gegoten.

Via de mail worden dan de toelichting en een set brieven aan ongeveer 90 mailadressen gestuurd.

Daarnaast worden ze ook in papieren versie, met behulp van een aantal verdeelpunten, verdeeld over ca. 60 schrijfadressen en daarnaast

nog neergelegd in vijf kerken.

Er is in Ede geen schrijfgroep meer actief. De brieven worden individueel verstuurd. Centraal e-mail adres voor Ede is Remieke Niermeyer remieke.niermeyer@gmail.com.

Na het vertrek van Yeng Nation heb ik begin 2017 de maandelijkse verzorging in Emmaüs overgenomen.

Als u verder vragen heeft, kunt u die stellen aan www.amnestyede.nl, of aan ondergetekende: Theo Boessenkool, t.boessenkool@wxs.nl.

Inloopmorgen donderdag 21 september

Op deze eerste inloopmorgen is het onderwerp: "Psalmen in beeld".

In mei jl hingen in de kerk een aantal bijzondere tekeningen (gouaches), gemaakt door Cor van Iterson met als thema: PSALMEN. Deze expositie was een initiatief van de Kleopasgemeente in samenwerking met de werkgroep KUNSTin-deKERK.

Het was de bedoeling dat Cor van Iterson bij de opening hierover een toelichting zou geven. Door omstandigheden kon dit toen niet doorgaan. Inmiddels is hij bereid alsnog over deze tekeningen te komen vertellen.

Hij wil er graag ook wat breder op ingaan.

Niet alleen hij, maar vele anderen hebben in het verleden al getekend en geschilderd over de psalmen. Hij kan daar met behulp van de beamer ook voorbeelden van laten zien. Dat maakt deze lezing des te interessanter.

U bent deze morgen van harte welkom.

Om 10 uur staat de koffie klaar.

Vooraankondiging voor de inloopmorgen van 19 oktober.

Omdat het volgende Emmaüs Nieuws slechts een paar dagen vóór de volgende inloopmorgen verschijnt, hierbij alvast enige informatie.

Joke Scherpenisse komt vertellen over de reis naar Zuid China en Tibet, die zij en haar echtgenoot gemaakt hebben. Frank van Netten heeft van hun dia's een korte film van een half uur gemaakt.

O.a. bezochten ze een panda-fokprogramma, dat als doel heeft deze dieren voor uitsterven te behoeden. Een boeiend reisverslag over deze landen met een geheel andere cultuur en gewoonten.

Henny Posthuma

Uitnodiging voor de Stiltewandeling op 3 september

Zondag 3 september starten we de meditatiebijeenkomsten met een stiltewandeling op de stille natuurplekken rond de wijk de Rietkampen. We starten om 19.30 uur bij kerkelijk centrum Emmaüs. Graag 5 minuten voor de tijd aanwezig zijn.

We beginnen de wandeling met een korte oefening om te 'landen', contact te maken met ons lichaam: we activeren onze zintuigen.

Deze voorbereiding helpt je tijdens de wandeling telkens weer terug te keren naar jezelf, in het moment. Tijdens de wandeling zijn we stil. Ieder loopt een deel in zijn of haar eigen tempo en we wisselen ook het loopritme af om te ervaren wat dat met je doet.

Soms blijven we tussentijds stilstaan, gaan we even zitten of luisteren naar een tekst. Ik draag er zorg voor dat we allemaal dezelfde kant op gaan en tegelijk terugkomen op het vertrekpunt. Hier is gelegenheid om iets uit te wisselen maar je mag ook in stilte weggaan.

Wil je je vooraf opgeven als je mee wilt lopen en neem gerust iemand mee.

a.scherpenzeel@incompany-ede.nl

tel. 06-20013130

Je bent ook op de volgende mediatiebijeenkomst welkom. Deze is er iedere eerste zondagavond van de maand in het stiltecentrum van Emmaüs.

Groet Andries Scherpenzeel



Van de CoRa

In de CoRa van 26 juni is o.a. het volgende aan de orde geweest:

- Kennismaking met Jan-Peter Prenger: in deze korte kennismaking is een 'voorstelrondje' gedaan waarbij zowel de leden van de CoRa als Jan Peter Prenger iets vertellen over leven en werk. Jan-Peter is nog druk bezig met het regelen van het afscheid van zijn huidige gemeente Zeist en met de praktische zaken rond het vertrek naar Ede. Hij zal per 1 september starten.
- Intrededienst: het plannen en organiseren van een mooie en passende intrededienst brengt nog op diverse fronten het nodige regelwerk met zich mee. Taken worden verdeeld en er worden mensen betrokken bij de voorbereidingen zoals kerkadministratieve afhandeling, uitnodigen/agendaplanning van direct betrokkenen, publiciteit, voorzieningen. E.e.a. vraagt zorgvuldigheid en het moet vooral een mooie dienst voor Emmaus en Jan-Peter Prenger worden.
- Brief van Evangelisch Lutherse Gemeente (ELG) die op dit moment weinig binding voelt met de Emmaüs Gemeenschap. Gezien dit signaal, dat ook in het 4-kerken-overleg aan de orde was, en het belang dat de CoRa hecht aan de samenwerking wil de CoRa: a) méér gezamenlijk en ook wederkerig optrekken met de kerken in goede onderlinge communicatie, en -zodra en waar dit in de activiteiten en uitingen past- elkaar waar mogelijk en gewenst beter informeren, en b) dat spoedig een inhoudelijk gesprek zal plaatsvinden waarbij de vier kerken betrokken zijn. We zijn het erover eens dat ook de rol van de pastores -waaronder die van de nieuwe predikant Jan-Peter Prengers- bij die

ontwikkeling van veel belang is. Daarom wordt er in elk geval een 4-kerken-overleg gepland.

Van de laatste CoRa-vergadering van 28 augustus zijn nog geen notulen. Belangrijke onderwerpen waren de finale planning van de intrededienst op 24 september en het onderwerp "communicatie". Een breed thema, maar met een heel praktische inslag: om goed te luisteren naar gemeente en alle betrokkenen en antwoord te geven op behoefte aan informatie en betrokkenheid, en om Emmaus als oecumenische gemeenschap beter zichtbaar te maken. Er is bij de CoRa alle begrip voor informatiebehoefte op diverse gebieden; door drukte in de afgelopen tijd was de communicatie niet optimaal.

Eén van de middelen om met de gemeente te communiceren is Emmaus-nieuws: wat wilt u als lezer daarin horen van de CoRa?

Vragen, suggesties kunnen worden aangegeven per mail (of brief) aan de secretaris donkers@emmaus-edede.nl of voorzitter voorzitter@emmaus-edede.nl en worden dan in elk geval behandeld in de CoRa. Natuurlijk kunt ook u altijd één van de CoRa-leden aanspreken.

Nieuwe PKN voorganger Jan-Peter Prenger – feestelijke intrededienst op 24 september

U heeft vast al wel vernomen dat Emmaüs per 1 september een nieuwe voorganger uit PKN verband heeft, Jan-Peter Prenger.

Nu alle formele zaken zijn geregeld, wordt zijn feestelijke intrededienst gehouden op 24 september a.s. om 12:00 uur in Kerkelijk Centrum Emmaüs.

Met veel plezier kunnen we melden dat in deze dienst pastor Hans Lucassen en ds. Jaap Korteweg samen met Jan-Peter zullen voorgaan.

De normale viering om 10:30 uur komt hiermee te vervallen!

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om Jan-Peter te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje. Mocht u na de dienst nog iets willen zeggen tegen Jan-Peter of iets anders willen doen, bijv. een muzikaal intermezzo of een gedicht, wilt u dit dan voor 10 september doorgeven aan secretaris van de CoRa, Jan-willem Donkers: donkers@emmaus-edo.nl

Vanuit Emmaüs willen we Jan-Peter een welkomstgeschenk aanbieden in de vorm van een kaartenboek. We vragen alle gemeenteleden om een (brief)kaart te maken met tips om je thuis te voelen in Ede. Wat is uw eigen favoriete plaats in Ede? Welk restaurant, wat is de mooiste fietstocht, wat moeten Jan-Peter en zijn gezin echt gaan zien en beleven?

U kunt de kaarten tot 18 september inleveren bij Geke ter Velde.

Wij hopen u in groten getale tijdens de dienst, maar ook daarna, te mogen ontmoeten.

Albert Wielink,
Voorzitter Coördinatieraad Emmaüs Ede
Samenwerkende Kerken in de Rietkampen

Openingsavond Werkgroep Hebreeuws in de Vallei

Het nieuwe studieseizoen 2017-2018 van de Werkgroep Hebreeuws begint met een openingsavond, waarop iedereen welkom is die interesse heeft met een muzikaal optreden van MIR TSVEY, Josine Franken zingt en Leo Driesenaar speelt piano, gitaar en accordeon. Zij zullen vooral Jiddische liederen zingen en vertellen, maar ook Hebreeuwse en Ladino teksten. Samen leggen zij zich erop toe het Jiddische lied levend te houden.

Onderwerp: " Ikh un di Velt"

Plaats: Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86,
3902 CZ Veenendaal

Tijd: 12 sept 2017 van 20.00 tot 22.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur, toegang gratis

De werkgroep organiseert ook cursussen en leesgroepen Hebreeuws.

Voor wie de Hebreeuwse Bijbel wil lezen en de Hebreeuwse taal nog niet beheerst, organiseert de Werkgroep een driejarige Taalcursus Bijbels Hebreeuws. Men oefent met teksten uit de Hebreeuwse Bijbel. Docenten Jan en Marise Wiersma en Paul van Veen.

Daarna bestaat de mogelijkheid om aan één van de leesgroepen van de werkgroep deel te nemen. Er zijn verschillende leesgroepen (om de week): op dinsdagochtend, maandagmiddag en op donderdagmiddag o.l.v. Nelie de Groot-Buijs.

Ook is er een avondleesgroep Tenach voor gevorderden op dinsdag (even weken) in een zaal van kerkcentrum Aller Erf te Veenendaal en geleid door Lukas de Groot en Jan Wiersma. Men leest profetische en verhalende teksten uit de Hebreeuwse bijbel.

Op de maandagmiddagen (even weken) is er een groep die Jiddische tekst bestudeert; poëzie, proza en Bijbelse teksten, o.l.v. Nelie de Groot -Buijs. Als u de Hebreeuws lettertekens beheerst, dan is Jiddisch verrassend!

Wie lid van de Werkgroep is of wordt, kan deelnemen aan alle activiteiten en krijgt het les- en leesmateriaal gratis. Lidmaatschap is 60 euro per jaar.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep: Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 51 54 32, rosabeijen@gmail.com



In het Toon Hermans Huis Ede is tot eind september weer een nieuwe expositie te bewonderen. Vanaf heden exposeert Willemijn Koppens-Gimbrère haar werken. Willemijn begon haar schildersloopbaan met aquarelleren, maar ontwikkelde al snel een passie voor het werken met acryl.

Wars van opgelegde patronen heeft zij een geheel eigen stijl ontwikkeld, herkenbaar aan een mystieke vormgeving en een warme kleurzetting. Haar doel is de oplettende toeschouwer een eigen virtueel schilderij te laten creëren dat aansluit bij zijn eigen verwachtingspatroon.

Gevoel en stemming zijn heel bepalend voor het tot stand komen van het werk van Willemijn. "Ik hanteer licht en kleur als belangrijkste middelen om emoties op het doek tot leven te laten komen. Schilderen is niet gebonden aan leeftijd. Gevoel is iets dat nooit eindigt." Willemijn schildert ondanks haar hoge leeftijd nog steeds. Haar doeken zijn onveranderd kleurrijk en eigentijds, waardoor ze in menig modern interieur een plaatsje kunnen krijgen. Het zijn werken met een verhaald dat immer verteld kan worden.

Deze expositie is te bezichtigen tot 30 september gedurende de openingstijden van het inloophuis. Voor informatie: 06-22161969 of via info@toonhermanshuisede.nl

Het Toon Hermans Huis is gevestigd aan de Telefoonweg 124B in Ede (er is een lift aanwezig).

Contact met pastores

Ds Hans Reedijk, tel. even niet.

Pastor Hans Lucassen, tel 652 255,
hanslucassen@hotmail.com

Voorganger Loes van Laar, tel. 06 1511 0184,
voorganger@vrijzinnigen-ede.nl

Ds Lieke van Zanden, tel. 0317 843395,
lvanzanden@hetnet.nl

Past. werker Janneke Bron, tel. 06 4065 3487,
mail.janneke.w.bron@gmail.com

Als u een pastor nodig heeft, neem dan contact op met één van hen. Als u bezoek wilt ontvangen vanuit Emmaüs, neem dan contact op met de coördinator bezoekwerk vrijwilligers:

Geke ter Velde, tel 619395,
email.geketervelde@gmail.com

Kopij en verspreiding

Het volgende nummer van Emmaüsnieuws verschijnt op zondag 15 oktober 2017.

Sluitingsdatum kopij: maandag 9 oktober 2017

Aanleveren kopij kan per email op
redactie@emmaus-ede.nl

Of op redactieadres: Aart van Wijngaarden,
Mr Calspark 12 Ede, telefoon 69 09 03

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
Emmaüsnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, De Guallesingel 115, tel. 641165
mail.riapasman@gmail.com

Of bij:

Gonda Schol, Langeweideweg 45, tel. 645 865
email.gonda.schol@gmail.com

Wilt u Emmaüsnieuws digitaal ontvangen, stuur dan een email naar redactie@emmaus-ede.nl en vermeld 'Emmaüsnieuws digitaal'.

Zie ook de website www.emmaus-ede.nl