

EMMAÜS nieuws

18 juni 2017 - nummer 211

Trinitatis

Als we naar de icoon van Pinksteren kijken zien we daar het begin van de kerk bijeen: Paulus en Petrus bovenaan, de evangelisten en zes apostelen. Broederlijk zitten ze hier bijeen, met een open plek in hun midden als de nieuwe innerlijke ruimte waarin de Geest verblijft. Jezus is niet langer in hun midden, maar zijn vertrek laat geen leegte achter, maar er is juist ruimte geschapen waarin zijn volgelingen de Geest kunnen ontvangen.

Boven de hoofden van de mannen zien we twaalf stralen, de volheid van de Geest die op hun hoofden neerdaalt.

Terwijl het Pinksterverhaal een verhaal is van vurige tongen, van vele talen, van rumoer en opwinding, straalt deze icoon rust en vrede uit. Alsof de icoon wil zeggen: als je leven vernieuwd is door de Geest, dan geeft dat innerlijke rust, vrede. De wereld blijft hoe die is, vol onrust en er is van alles aan de hand. Wie zich richt op God gaat daar niet aan ten onder.

De rust en vrede van de icoon straalt niet alleen af van elke persoon afzonderlijk, maar vooral ook van het geheel. We zien een gemeenschap. Samen vormen de twaalf een harmonieuze gemeenschap, verenigd door de Geest. Anders dan je misschien zou denken kijken ze helemaal niet naar elkaar, praten niet met



elkaar, werken zelfs niet met elkaar. Maar ze bidden samen: samen luisteren ze naar de God van binnen.

Ze vormen geen groep omdat ze op elkaar lijken, of omdat ze elkaar aardig vinden. Ze worden verbonden vanwege hun gezamenlijke gerichtheid op God. De Geest heeft hun harten geopend om het woord van God, dat zij van Jezus hebben ontvangen, te verstaan. Dat is de reden waarom Paulus en de evangelisten zijn afgebeeld met een boek en de anderen met rollen. Het woord van God bindt hen samen in een heilige geloofsgemeenschap.

Hier, op deze icoon voor Pinksteren wordt het mysterie van de kerk verbeeld. De kerk, die eenheid en verscheidenheid is.

Zoals in het scheppingsverhaal de mens de levensadem, de Geest, van God ingeblazen krijgt om als mens te kunnen leven, zo ontvangt de biddende gemeenschap de Geest om een levende gemeenschap te worden. Een gemeenschap die er niet zomaar voor de leden van die gemeenschap is, maar voor de bevrijding van de wereld.

Dat is het volgende aspect van geestelijk leven dat de icoon zichtbaar maakt.

Onderin zien we de koninklijke persoon die de tijdelijke wereld, of de kosmos voorstelt. Het is donker om hem heen, symbool voor het donker van zonde en dood, afwezigheid van Gods licht. Een oude man is hij, hij vertegenwoordigt de vergankelijkheid. Hij biedt twaalf boekrollen aan op een wit kleed. De boekrollen staan voor het onderwijs dat de apostelen komen brengen en dat licht zal verspreiden. De apostelen blijven niet met de heilige Geest in die vredige ruimte, nee, ze gaan de wereld in om alle volken tot leerlingen te maken van Jezus Christus.

Je zou het misschien zo kunnen zeggen: God

de Vader blaast je de levensadem in en je bent daardoor, diep vanbinnen, met God verbonden. God de Zoon verbindt mensen met elkaar in een biddende gemeenschap die uitziert naar God de Geest, die ons bezielt en op weg zendt, en samen met ons de wereld bevrijdt en herschept tot Gods nieuwe wereld.

Janneke Bron (janneke@jannekebron.nl)

Wij gedenken Tine Heerema

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste ervan is de liefde (1 Korinthiërs 13: 13)

Op zondagmorgen 9 april, Palmzondag, overleed Tine Heerema-Janse, zij is 89 jaar geworden. Tine was vele jaren samen met haar Jur, en de moeder van Arjen, Nieske, Erica en Corno. Tine en Jur zijn Emmaüsgangers van het eerste uur.

In 1927 werd Tine geboren in Zaandam, waar zij ook haar laatste rustplaats kreeg, bijgezet in het familiegraf van haar ouders.

Tine was vrolijk en creatief en heeft als lerares naaldvakken met plezier les gegeven.

Haar gezin was voor Tine belangrijk. Voor Jur en de kinderen was zij een sterke rots in de branding. We kenden Tine als een liefdevolle en krachtige vrouw, die niet snel bij de pakken neerzat. In Emmaüs heeft ze heel veel mensen bezocht door de jaren heen, tot ze dat niet meer kon doen en zelf bezocht mocht worden.

De laatste jaren van haar leven woonde Tine in verzorgingshuis Bethanië, omdat bij Jur wonen niet meer kon, er was teveel zorg nodig. Die beslissing heeft Tine zelf genomen, en dat tekent haar. Het leven gaat vaak anders dan je hoopt, maar na een paar moeilijke dagen lukte

Agenda

| Datum | tijd | activiteit |
|--------------|-------------|-------------------------|
| 21 jun | 19.30 | Vorbereiden roze zondag |
| 25 jun | 12.30 | Zondagse soepmaaltijd |
| 26 jun | 20.00 | CoRa vergadering |
| 23 aug | 19.30 | Koorrepetitie |
| 27 aug | 12.30 | Zondagse soepmaaltijd |
| 28 aug | 20.00 | CoRa vergadering |
| 30 aug | 19.30 | Koorrepetitie |

het Tine steeds weer om haar kalme positieve levenshouding te hervinden. De bron van haar liefde en kracht was voor Tine haar geloof: psalm 23 was één van de teksten die zij altijd bij zich droeg.

Toen duidelijk werd dat Tine zou gaan overlijden zijn Jur en de kinderen steeds om haar heen geweest. Jur en Tine hadden eerder al samen nagedacht over een afscheidsdienst en liederen en teksten bij elkaar gezocht. Hun trouwtekst, de prachtige lofzang aan de liefde uit 1 Korinthiërs 13, kwam op de kaart en stond centraal in de dankdienst voor het leven van Tine. De liefde van God omvat haar leven en dat van Jur.

In een dienst op 13 april in Emmaüs dankten we voor wie Tine was en vertrouwden we haar toe aan God. In onze gedachten en gebeden zijn we bij Jur en hun kinderen en kleinkinderen.



Kerkdiensten

aanvang 10.30 uur

| | |
|---------|---|
| 18 juni | mw. ds. E.S. ten Heuw (leiden) |
| 25 juni | dhr. M. Tax |
| 2 juli | mevr. J. Bron, roze viering, brood&wijn |
| 9 juli | ds. L.P.H. van Laar |
| 16 juli | pastor B. Piepers |
| 23 juli | ds. E.S. ten Heuw (Leiden) |
| 30 juli | dhr. W. Laverman |
| 6 aug | mevr. C. Roolvink |
| 13 aug | dienst in de Open Hof |
| 20 aug | pastor B. Piepers |
| 27 aug | pastor J.A. Lucassen |
| 3 sept | startzondag |

Van harte aanbevolen!

Een bètaman die zo'n cursus volgt? Ja, een aantal weken geleden hebben we ons aangemeld voor een cursus mindfulness. Ik had geen idee wat het precies inhield, was uit nieuwsgierigheid eraan begonnen. Al gauw denk je aan zweverige dingen, maar dat valt mee: je kunt je inleven en een en ander meebeleven. Je krijgt een open mind voor je omgeving, je leert jezelf een beetje beter kennen en begrijpen. Het is kleinschalig, er waren 8 mensen, kortom: een echte aanrader. Dhjana doet het heel rustig, spreekt zacht, maar duidelijk en het is niet alleen voor de avonden: ook thuis mag / moet je er iets aan doen, via audiobestanden. Waardevol!

Ton van Kampen

Bedankt voor de bloemen

Op Hemelvaartsdag brak ik mijn pols en de zondag daarop ontving ik al een prachtige bos bloemen uit de kerk. Hartelijk dank daarvoor. Het was een geurig en kleurig stukje troost. Erna Meij

Van de Cora

In de laatste CORA van 8 mei is o.a. gesproken over:

Startzondag

Vooralsnog wordt door drie CORA-leden alvast een aanzet gedaan en ideeën bedacht (15 mei) en richten we ons op voorlopige datum 3 september voor de startzondag, hopelijk met een nieuwe voorganger. Werkthema is vooralsnog "Wie zijn wij? Wat bindt ons?" wat mooi in combinatie kan worden gebracht met kennismaking met een nieuwe voorganger.

Vieringen

Het zou waardevol zijn als Emmausgangers hun bevindingen na het meemaken van diensten van gastvoorgangers ook communiceren naar de CORA (in beginsel naar Annie), zodat we samen ook aandacht blijven houden voor de diversiteit en cultuur die we als oecumenische gemeente van Emmaus willen hebben.

Werkgroep vieringen

De voorbereiding van vieringen ligt bij te weinig mensen en zij willen graag nieuwe enthousiastelingen. Suggesties voor geschikte nieuwe mensen en nieuw elan zijn welkom.

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond is op 8 juni: fijn dat we weer al die vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten (avond heeft plaatsgevonden en was bijzonder gezellig).

Koningsdag

de kerk is niet open geweest op Koningsdag. Er was vanuit de wijk/gemeente/comité niets georganiseerd, maar desondanks waren er dit jaar veel mensen. Voornemen is om volgend jaar de kerk weer open te doen.

Raad van Kerken

bij de 4 mei herdenking is een krans gelegd vanuit RvK. Erna is bij de opening van de Turkse moskee geweest namens de Raad van Kerken. Op 6 juni wordt in de Turkse moskee de Iftar-maaltijd gehouden (aantal Emmausgangers zijn hier geweest).

Vijfkerken overleg

de binding met de vijf moederkerken is in de afgelopen tijd op een laag pitje geweest vanwege andere prioriteiten. De CORA vindt het van belang om daarin (opnieuw) te investeren en de banden aan te halen, in elk geval door hen te blijven informeren en belangstelling te (blijven) tonen voor elkaars activiteiten en aandachtsgebieden.

Team nieuwe voorganger

We zijn alert op het procesverloop volgens de formeel juiste paden en op 29 mei wordt een voordracht naar de CORA en AK gedaan.

Kerk tv

Willen wij dit wel of niet voor Emmaus? Dit komt in de vergadering van 26 juni aan de orde.

Volgende CORA-vergadering is dus op 26 juni. Heb je vragen, suggesties, geef ze door aan JanWillem of Albert (of andere leden).

Van de redactie

Het eerstvolgende nummer na de zomer verschijnt op 3 september. De sluitingsdatum is op 28 augustus.

Tussentijdse mutaties rond bijvoorbeeld voorgangers, kunt u ook terugvinden op de website www.emmaus-ede.nl

Wilt u Emmaüsnieuws digitaal ontvangen, stuur dan een email naar redactie@emmaus-ede.nl en vermeld 'Emmaüsnieuws digitaal'.

Voordracht nieuwe voorganger Emmaüs

Tijdens de gemeentebijeenkomst op zondag 11 juni 2017 aansluitend aan de kerkdienst heeft het team Nieuwe Voorganger de naam en profiel van de te beroepen kandidaat aan de gemeente voorgedragen.

Na een korte inleiding over de procedure van onze zoektocht naar een geschikte kandidaat is aan de gemeente de naam van Jan-Peter Prenger bekend gemaakt. Jan-Peter Prenger is momenteel voorganger in Zeist-West. Vervolgens heeft hij zichzelf voorgesteld middels een filmpje, waarin hij iets laat zien over zijn herkomst, zijn ontwikkeling als voorganger. En wat hem aantrekt om naar Emmaüs te komen. De keuze is op Jan-Peter gevallen omdat hij goed aansloot bij het profiel dat we gezamenlijk hebben opgesteld. Een aantal kernwoorden hierbij zijn: Enthousiast, Samenbinder, Inspirerend die aanzet tot verdieping. Een toegankelijk iemand met een warme en authentieke persoonlijkheid. Het filmpje is terug te zien op de website van Emmaüs.

De gemeenteleden is gevraagd om, als ze achter de voordracht van Jan-Peter Prenger staan, op te staan van hun stoel (indien mogelijk) om zo in te stemmen met het beroepen van Jan-Peter Prenger. Vrijwel de gehele gemeente is gaan staan waarmee zij dus instemt met een vervolg op het beroepingsproces.

De Algemene Kerkenraad (AK) zal op de hoogte worden gebracht van de instemming van de gemeente en zal de beroepingsbrief aan Jan-Peter overhandigen. Het vervolg van de benoemingsprocedure ligt bij de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede. We hopen Jan-Peter en zijn gezin na de zomervakantie welkom te heten om zo met elkaar een

mooie en nieuwe start te kunnen maken. Namens het Team Nieuwe Voorganger dank ik een ieder van de Emmaüs-gemeenschap voor de betrokkenheid, aanbevelingen, tips, het vertrouwen en het overnemen van onze voordracht.

Het Team Nieuwe Voorganger:

Annelies Bunschoten

Arjen Mol

Betty Boot

Daniel van den Bos

Geke ter Velde

Ineke Bogaart

Jolanda Soeting

Wilke Bakelaar

Erik Velthuijs namens de A.K.

Andries Scherpenzeel, voorzitter.

Zondagskoster

We zijn nog op zoek naar een koster die op de zondagochtend helpt bij het klaarzetten van alle spullen die nodig zijn voor de ochtenddienst. Je doet dat dan samen met een groepje andere kosteren.

Heb je interesse –of weet je misschien iemand die dat leuk zou vinden- dan kun je me bellen op 06-18310356 of mailen op beheerder-emmaus@kpnmail.nl.

Met vriendelijke groet,
Lenie Wielink, beheerder

Dienst aan de Wereld

Denkt u met ons mee over de collectebestemmingen van 2018?!

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van het collecterooster voor 2018. Een aantal vertrouwde doelen zullen terugkeren in het rooster, maar daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar mooie nieuwe doelen.



Graag zouden wij u als gemeenteleden willen uitnodigen om hierin met ons mee te denken.

Dus kent u een mooi (kleinschalig) initiatief waarbij financiële steun gewenst is, geef dit dan aan ons door.

U kunt uw suggesties (graag met uw motivatie) doorgeven aan Jet Habermehl via de mail: habermeisjes@gmail.com of telefonisch: 0318-301670

NB. Lijkt het u leuk om mee te helpen in onze commissie (en mee te helpen bij het samenstellen van het rooster en eens in de 7 weken de afkondiging te verzorgen)? Ook dan horen we graag van u!

Jet Habermehl
dienst aan de wereld

Oproep: Roze viering voorbereiding

Zondag 2 juli is de jaarlijkse Roze Viering bij Emmaüs. Dit jaar mag ik daarin voorgaan en een eerste voorbereiding met Annie en Arie heb ik al achter de rug.

Thema: Colourful me, over veelkleurigheid (in jezelf). Wil je meedenken?

Woensdag 21 juni om 19.30 uur komen we bij elkaar in Emmaüs. Van harte welkom!

Janneke Bron (janneke@jannekebron.nl)

Stiltewandeling

Zondagavond 11 juni hebben met een groep Emmaüs-gangers een Stiltewandeling gehouden rond de Kreelse-plas. Jan en Betty Boot hadden een mooie route uitgestippeld.

We begonnen met een kort gedicht om van hieruit in stilte met elkaar op weg te gaan. Over de grote stille heide, langs landerijen met halverwege een pauze bij de Kreelse-plas, een oase van rust. Hier zagen oplettende wandelaars enkele reetjes lopen. Heerlijk in de natuur de stilte te mogen ervaren, een koele wind om je lijf te voelen echt op adem kunnen komen.

3 september is de volgende stiltewandeling als je mee wil dan ben je van harte welkom, wil schrijf het alvast in je agenda.

Groeten
Andries Scherpenzeel

Contact met pastores

Ds Hans Reedijk, tel. even niet.

Pastor Hans Lucassen, tel 652 255,
hanslucassen@hotmail.com

Voorganger Loes van Laar, tel. 06 1511 0184,
voorganger@vrijzinnigen-edo.nl

Ds Lieke van Zanden, tel. 0317 843395,
lvanzanden@hetnet.nl

Past. werker Janneke Bron, tel. 026 785 1805 of
06 4065 3487 mail janneke.w.bron@gmail.com

Als u een pastor nodig heeft, neem dan contact op met één van hen. Als u bezoek wilt ontvangen vanuit Emmaüs, neem dan contact op met de coördinator bezoekwerk vrijwilligers:

Geke ter Velde, tel 619395,
email geketervelde@gmail.com

Kopij en verspreiding

Het volgende nummer van Emmaüsnieuws verschijnt op zondag 3 september 2017.

Sluitingsdatum kopij: maandag 28 augustus 2017

Aanleveren kopij kan per email op
redactie@emmaus-edo.nl

Of op redactieadres: Aart van Wijngaarden,
Mr Calspark 12 Ede, telefoon 69 09 03

Opgaven voor bezorging of mutaties voor
Emmaüsnieuws kunt u melden bij:

Ria Pasman, De Gaullesingel 115, tel. 641165
mail riapasman@gmail.com

Of bij:

Gonda Schol, Langeweideweg 45, tel. 645 865
email gonda.schol@gmail.com

Wilt u Emmaüsnieuws digitaal ontvangen, stuur dan een email naar redactie@emmaus-edo.nl en vermeld 'Emmaüsnieuws digitaal'.

Zie ook de website www.emmaus-edo.nl