



## Ik wens je: een gouden huis!



Vanmorgen bij het opstaan zag ik de bomen in de achtertuin in gouden gloed. De natuur bedekt met ijskristalletjes, bevroren dauw als een fraaie witte beto-

vering van de omgeving. Ook waar een stukje leven bedekt wordt met kou gebeurt iets wonderlijks. De zon laat haar kracht gelden. Om alles wat warmer te maken en te laten ontdooien; dat zal even duren. En er kunnen wolken komen. Maar op dat moment zette ze met haar lichte warmte dit stukje aarde in een gouden glans. Ja, zó mooi....

Als modern mens probeer je dan die glans a.h.w. vast te pakken. Even een fotootje met mijn mobiel....maar dat fotootje haalt het niet bij de krachtige uitdrukking van dat moment van verwondering.

Het is niet vast te leggen.

Stilstaand bij het grensmoment van een oud naar een nieuw jaar: er is weer veel veranderd in het dagelijks leven van mensen. Te Ede hebben we nu officieel een protestantse gemeente! Gesprek gaat door in gedeelde samenwerking. We weten dat we elkaar nodig hebben. Voor een goed, "gouden" jaar....

Elkaar nodig hebben; zoek je dat niet in alle verbanden?

Niet meer thuis kunnen wonen, zorg om partners wederzijds, een nieuw jaar in zonder die ene ander, een leeg huis....Het besef dat dat ook erg pijn kan doen is er ook. Iemand zei: *ik kom pas in het nieuwe jaar weer tevoorschijn*. Soms heb je echt tijd van stilte nodig om jezelf niet kwijt te raken. Luiken voor de ramen, je zou ze soms zelf erop willen zetten. Hoe maak je ooit een overstap naar een nieuwe situatie? Het zijn gouden mensen die je die stilte gunnen.

Juist in een nieuw jaar wensen we elkaar van alles toe. Soms zoek je naar woorden die je maar niet kunt vinden. De ander heeft zoveel verdriet...Gelukkig nieuwjaar? Tuurlijk wens je dat die ander. Zelfs meer dan ooit. En je bedoelt het zo goed. Maar je voelt misschien ook dat je die woorden nu net beter even niet kunt uitspreken. Ze zouden het leven van de ander niet verlichten. Het is te koud in het leven van die ander.

Als we elkaar op afstand kennen kan een wens wat oppervlakkiger geuit worden, dat wel. En wie weet zit er wel een verborgen kracht in die gewone dingetjes. Wie weet laat je zo een ander net even weten dat hij of zij er wel toe doet. Vooral niet belerend in de zin van: kop op, er zijn zoveel gouden momenten, kijk eens om je heen. Dat kan heel misplaatst meeleven zijn. Wel in de zin van: ook in de koude periode van je bestaan zie ik je. Dat kan je omgeving haast een beetje van kleur doen veranderen.

Zo'n klein dingetje betekenisvol?

Ik denk dat het te maken heeft met de kracht en de intentie ervan. Als die warm en licht brengend is kan ze nooit zonder zin zijn.

Ik moet even denken aan wat ik ooit hoorde. Dat er minstens vijf soorten troost zijn. En ik vertaal het voor mezelf met wensen.

Helpend. Dat kan heel zakelijk en concreet zijn.

Meelevend. Je vindt elkaar meer op het emotionele vlak.

Luisterend. Je oren bereidwillig maken.

Innerlijk. Als liefdevolle aandacht.

Existentieel. Die diepe ervaring dat het leven ertoe doet. Hoe dan ook. Verbinding. Maar niet vast te leggen.

Misschien moeten we wel even wennen aan de gedachte dat het aanbieden van een gratis autoritje God net zo'n gouden glimlach ontlokt als de meest doordachte of woorden. Nét zo'n glimlach. Dat kan toch? De een zit anders in elkaar dan de ander. Niet iedereen zit op dezelfde golflengte. Soms is het alleen maar kristalkoud in je bestaan, soms warm je je aan wat je overkomt.

Ieder heeft een ander soortelijk gewicht van mededogen

(*Anne v.d. Meijden*).

Maar we leven onder dezelfde zon.

Als het ons lukt onze luiken (na een periode van bezinning of gewoon stilte misschien) open te maken en elkaar het goede toe te wensen, dan hebben we vast iets begrepen van dit prachtige verhaal:

Een kleine jongen woonde op een zeer afgelegen boerderij. Hij moest elke ochtend voor zonsopgang opstaan om mee te werken. Tijdens een zonsopgang nam hij een pauze en klom op het hek, zodat hij in de verte het huis kon zien met de gouden ramen. Hij bedacht hoe geweldig het zou zijn om dáár te wonen. Als ze zich gouden ramen konden veroorloven, dan moeten er nog veel andere leuke dingen zijn.

### SCHRIFTFLEZEN

#### 8 januari, Jesaja 42, 1 - 7 en Mattheüs 3, 13 - 17

Valt de eerste zondag na 1 januari op de achtste, dan kan zowel de Epifanie als de Doop van de Heer gevierd worden. Zo luidt een oude leesordelijke regel. Wij kiezen voor de doop.

Jezus heeft de weg die Jesaja voor zich ziet vastbesloten gelopen en heeft van het eerste begin af weerstand geboden tegen wat hem daarvan af zou brengen.

Wie de doopscene zoals Mattheüs die beschrijft nauwkeurig leest, ontdekt dat daar de verleiding, de verzoeking al meteen begint. Johannes trachtte hem tegen te houden - en het NBG laat Jezus dan zeggen: laat mij thans worden. Dat staat wel deftig en beleefd, maar het staat er niet. Er staat iets veel krachtigers (aphiemi), een woord dat tegen uitgedreven geesten en weggejaagde duivels gezegd wordt: ga weg. Of beter: hou op, donder op. Jezus weet dat het er meteen al om spant.

Die doop is een broodnodig begin van zijn weg, zijn weg moet door het water van de Jordaan. En het verhaal kan pas verder, niet als de Doper 'hem laat begaan', maar als hij hem 'laat gaan'. Als hij hem vrijlaat, eigenlijk.

Het lijkt er dus op, dat Johannes, uitgerekend hij, de eerste verleider is, de eerste die Jezus van zijn weg wil brengen, met een beroep op de kennelijke grootheid van Jezus: Hij moet Johannes dopen - en niet omgekeerd.

Lees verder op pagina 2.

# Bijbelleesrooster

zo. 8	1 Kronieken 28:11-21	Tempelschets
ma. 9	1 Kronieken 29:1-9	Fondsenwerving
di. 10	1 Kronieken 29:10-20	Dankbaarheid
wo. 11	1 Kronieken 29:21-30	Koningsdag
do. 12	Johannes 1:19-28	Identiteitsbewijs
vr. 13	Johannes 1:29-39	Zichtbaar teken
za. 14	Johannes 1:40-51	Herinnering aan de Jakobs ladder
zo. 15	Johannes 2:1-12	Feestvreugde
ma. 16	Johannes 2:13-22	Tegen marktwerking
di. 17	2 Kronieken 1:1-17	Wijze wens
wo. 18	2 Kronieken 1:18-2:9	Grote plannen <sup>19</sup>

do. 19	2 Kronieken 2:10-17	Positieve reactie
vr. 20	Matteüs 4:1-11	Woordstrijd
za. 21	Matteüs 4:12-25	Licht in het donker
zo. 22	1 Korintiërs 1:1-9	(Van) wie ben jij?
ma. 23	1 Korintiërs 1:10-25	Eenheidsstreven
di. 24	1 Korintiërs 1:26-2:5	Onverwachte keuzes
wo. 25	1 Korintiërs 2:6-16	Onthuld geheim
do. 26	Psalm 37:1-11	Heb geduld
vr. 27	Psalm 37:12-24	Eerlijk duurt het langst
za. 28	Psalm 37:25-40	Wie goed doet, goed ontmoet

Op een morgen vertelde zijn vader hem dat hij die dag niet hoefde te werken. Dit was zijn kans. Hij pakte een boterham en ging over het veld naar het huis met de gouden ramen.

Naarmate de dag vorderde, begon hij te beseffen dat hij de afstand verkeerd had ingeschat. Toen hij bij het huis aankwam, zag hij geen gouden ramen, maar een huis dat net als zijn huis veel onderhoud nodig had.

Hij liep naar de deur en klopte aan. Een kleine jongen van zijn leeftijd deed open.

Hij vroeg hem, of hij het huis met de gouden ramen had gezien. De jongen zei: "Jazeker." En hij nodigde hem uit om op de veranda te gaan zitten. Daar keken ze samen naar waar hij vandaan kwam.

En hij zag: zijn eigen huis, het huis waarvan de ondergaande zon de ramen goud kleurde.

Caroline Oosterveen

## Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
2	20 januari	29 januari, 5 en 12 februari
3	10 februari	19, 26 februari en 5 maart

## OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1<sup>e</sup> zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

## 15 januari, tweede na Epifanie, Jesaja 62, 1 - 5 en Johannes 2, 1 - 11

Op de derde dag was er een bruiloft te Kana. De derde dag wordt Jezus' dag. Maar met dat telwoord 'derde' is wel wat aan de hand. Op de derde dag *gebeuren* de dingen - ten *derden* dage is hij opgestaan.

De derde dag is voor de rabbijnen sowieso een bijzondere dag. Het is de dag dat in het scheppingsverhaal het droge te voorschijn komt, de aarde; de dag dat de aarde jong groen voortbracht en vruchtbomen. Het is de enige scheppingsdag waarop God twee keer zegt dat *'het goed is'*.

Daarom is deze dag al eeuwen de ideale joodse trouwdag, de dag voor de perfecte bruiloft: twee keer *'goed'*.

Ten derden dage *'geschiedde'* er een bruiloft - Johannes staat nog genoeg met zijn beide benen in de joodse traditie om dat woord te gebruiken. Er geschiedde, dat woord staat ook altijd in Tenach als er *'iets'* te gebeuren staat. *'En op de dag, de derde, een bruiloftsmaal geschiedde'*, staat er letterlijk. een bruiloft. Maar de bruid wordt niet genoemd en de bruidegom pas helemaal aan het eind: vreemde bruiloft.

## 22 januari, derde na Epifanie, Jesaja 49, 1-7 en Matteüs 4, 12 - 22

Jezus loopt langs de oevers van de zee: in gesprek, al prattend, vragenderwijs.

En dan komt hij zonder in- of aanleiding niet maar tot een vraag, maar tot een oproep: de vragende wijs wordt een gebiedende wijs: hierheen!

Waar de vissende broers Simon (die Petrus genoemd werd) en Andreas ook maar van plan waren heen te gaan, het kan niet meer *'daarheen'* zijn. Het wordt *'hierheen'*. Achter mij.

Dat woord *'achter'* gebruikt Mattheus maar zes keer - opvallend genoeg schrijft hij het op als Petrus bestraft wordt, als hij zegt dat Jezus niet mag lijden. Dan zegt Jezus: *'Ga weg achter mij, Satan'* (16, 23) - die is als volgeling niet gewenst, zo'n type is in je rug altijd een bedreiging.

Hierheen. Dit is je nieuwe richting: het is een eerste uitleg bij dat *'bekeert u'* van een paar verzen eerder (4, 17). Bekerken is omkeren, op je schreden terugkeren, in het besef dat die met reden de goede schreden niet waren. *'Metanoia'* (want dat staat er) is zoiets als een nieuw leven beginnen.

GHW

## ALGEMEEN PLAATSELIJK

### Collectes:

8 januari	Jeugdwerk en Diaconie Algemeen
15 januari	Kerk en Diaconie (Meet-Inn)
22 januari	Diaconie (DPE) en ZWO



### Protestants licht

Op deze pagina vindt u een afbeelding van een zon. Het is de zon van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland. De PKN bestaat al jaren en de lutheranen, de (gewone) hervormden en de (gewone) gereformeerden zijn daar lid van. De zon is dan ook niet nieuw. Maar toch staat de afbeelding voor het eerst in kleur voorop dit kerkblad. De reden is dat in Ede de zon is doorgebroken: sinds 1 januari 2017 is er een Protestantse Gemeente Ede (PGE). Was die er dan niet? Als er in Ede leden waren van de PKN, waren er dan niet automatisch een of meer protestantse gemeenten en wijkgemeenten? Wie dat denkt, denkt goed maar goed denken is nog geen goed kerkelijk denken.

Toen de PKN tot stand kwam werden de landelijke organen van lutheranen, hervormden en gereformeerden samengevoegd: één synode, één kerkorde, één begroting, één landelijk centrum. Maar dat betekende niet dat alle lutherse, hervormde en gereformeerde plaatselijke gemeenten voortaan *'protestants'* gingen heten. Zoals velen weten bleven er in Ede- ik beperk mij nu tot de plaats waar u woont- een gereformeerde kerk, een hervormde gemeente, een hervormde Tabor gemeente en een evangelisch-lutherse gemeente bestaan en de eerste drie bestonden weer uit een aantal wijkgemeenten. *'Protestants'* kon een plaatselijke gemeente pas heten bij een beweging van toenadering. Dat wil zeggen: als een plaatselijke PKN gemeente kenbaar maakt met een andere plaatselijke PKN gemeente samen te willen gaan, dan heet de nieuwe eenheid *'protestantse gemeente'*. Hierin komt de kerkelijke vrijheid tot uitdrukking: plaatselijk wordt de protestantse eenheid niet opgelegd.

Tot enkele jaren geleden was er in Ede geen beweging van toenadering, al leek het daar wel op in De Open Hof. Maar sinds 1 januari zijn de Hervormde Taborgemeente van Ede (HTE) en de Gereformeerde Kerk van Ede (GKE) gefuseerd. Daarom heten zij nu samen Protestantse Gemeente Ede (PGE). De beweging van

# Kerkdiensten

## Zondag 8 januari 2017

### Prot. Wijkgemeente Noord:

10:00 uur Ds. A. Gillis

### Prot. Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur Ds. N. Vlaming

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur Ds. T.P. de Jong  
Raamdienst 'Alfa en Omega'  
10:00 uur Jeugdkerk  
19:00 uur Taizédienst

### Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur Drs. A. Groeneveld

### Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur Ds. L. Terlouw

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur Pastor J.A. Lucassen

### Harskamp:

10:00 uur Ds. K. Dijk

### Hartenberg:

10:00 uur Ds. D.C. Floor  
14:30 uur Mevrouw J. Fredrikze  
Vertelviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur De heer W. Smit

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur Geen opgave ontvangen

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 7 januari 2017

19:30 uur Ds. J. de Jong

## Zondag 15 januari 2017

### Prot. Wijkgemeente Noord:

10:00 uur Ds. C. Oosterveen  
Gedichtendienst

### Prot. Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur Ds. T. Werner

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur Ds. T.P. de Jong  
Viering Heilig Avondmaal  
19:00 uur Vesperdienst  
Ds. C. Oosterveen

### Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur Ds. A.J. van Zanden

### Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur Ds. H.J. Oortgiesen

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur Ds. E. Braam

### Harskamp:

10:00 uur Ds. T. Volgenant-Beima

### Hartenberg:

10:00 uur Ds. R.Reiling  
14:30 uur Mevrouw I. Oosterhof  
Zangviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur Ds. J. Swager

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur Geen opgave ontvangen

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 14 januari 2017

19:30 uur Ds. C. Hendriks

## Zondag 22 januari 2017

### Prot. Wijkgemeente Noord:

10:00 uur Ds. E.P. van der Veen

### Prot. Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur Ds. N. Vlaming

### Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur Ds. A. Nicolai

### Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur Ds. A. Metske

### Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur Ds. J.J. Reedijk  
15:30 uur Interreligieuze viering  
Ds. J.J. Reedijk en imam  
Marokkaanse moskee

### Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur Pastor B. Piepers

### Harskamp:

10:00 uur Ds. O. Doorn

### Hartenberg:

10:00 uur Ds. H. Nap  
14:30 uur De heer J. van Riessen jr.  
Vertelviering

### De Gelderhorst:

10:30 uur Ds. M.I.W. Karels

### Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur Geen opgave ontvangen

### Het Maanderzand:

#### weeksluiting zaterdag 21 januari 2017

19:30 uur Ds. W. van Sorge

toenadering had zich kunnen uitstreken tot meer PKN gemeenten in Ede maar zover kwam het niet. Men kan goede redenen hebben het te laten bij vriendschappelijke omgang.

Tot zover was het verhaal waarschijnlijk nog wel te volgen. Maar er moet meer gezegd worden. Er mag dan een protestantse gemeente zijn, daaruit kan niet afgeleid worden dat die bestaat uit protestantse wijken. Er is pas sprake van een protestantse wijkgemeente als er op wijkniveau een beweging van toenadering is. Dat is alleen het geval in De Open Hof. Die is niet alleen protestants, ze heet ook zo. Maar in Harskamp blijven ze over zichzelf spreken als een gereformeerde wijkgemeente die deel uitmaakt van de protestantse gemeente Ede. Hetzelfde doen ze in wijk Noord en in de wijk Beatrixkerk. De wijk Tabor-Centrum blijft hervormd heten: hervormde wijkgemeente Tabor-Centrum. Op deze wijze kan elke wijkgemeente haar eigen kleur houden.

Tot de PGE behoren ook mensen die lid zijn van Kerkelijk Centrum Emmaüs. Emmaüs is echter geen wijkgemeente van de PGE omdat er ook leden zijn die niet tot de PGE behoren. Emmaüs doet in veel mee met de PGE maar is zelfstandig. Een commissie van drie vertegenwoordigt de PGE



leden van Emmaüs bij de algemene kerkenraad van de PGE. Er is geen bijzondere relatie meer tussen Emmaüs en De Open Hof. Nu is dus de zon van de PKN in Ede doorgebroken. Bij het beeld van de zon op zichzelf moeten we niet lang stil staan. Het symbool van de PKN laat meer zien: de zon staat voor God de Vader. Daarop ligt een wit doorschijnend kruis: God de Zoon. En

in het hart van het beeld is op het kruis het beeld van een witte duif te zien: God de Heilige Geest. In geest en kruis komt de betekenis van de schepping en van ons leven tot uitdrukking. Als we in de PGE licht zien, dan is dat licht in het teken van geest en kruis. Er is reden tot enig vreugdebeton vanwege de zon die is doorgebroken.



Maar dat is geen feit waarvan we kunnen zeggen: het is nu mooi geregeld. Het is een uitnodiging om in het krachtenveld van geest en kruis te gaan staan en zo licht voor elkaar en anderen te zijn.

Peter Blokhuis  
voorzitter algemene kerkenraad  
Protestantse Gemeente Ede

### Interreligieuze Gebedsviering in De Open Hof

Onder auspiciën van de Raad van Kerken Ede zal er op zondag 22 januari een Interreligieuze Gebedsviering plaatsvinden om 15.30 uur in De Open Hof. Deze dienst is de afsluiting van de Week van Gebed, die vanaf 15 januari wordt gehouden in diverse kerken en Moskeeën in Ede. Voor meer info kijk op [www.raadvankerkenede.nl](http://www.raadvankerkenede.nl) Het thema van deze dienst is: 'Verzoening' en de voorgangers zijn de imam van de Marokkaanse Al Mouahidin Moskee en de dominee van de Open Hof.

Na de (bijzondere) Interreligieuze Viering op 4 september 2016 in



Kerkelijk Centrum Emmaüs samen met de Grote Turkse Moskee en een geweldig bezoek vanuit Bespreek het Samen en de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken in de Marokkaanse Al Mouahidin Moskee, rees bij de werkgroep Vieringen van de Open Hof het idee om samen met de Marokkaanse gemeenschap een Interreligieuze Gebedsviering te houden. Tijdens de voorbereidingsgesprekken kwam al snel aan het licht dat er naast belangrijke verschillen in het geloof van Moslims en Christenen er toch ook erg veel overeenkomsten zijn. Samen willen wij juist kijken naar dat, wat ons bindt: de hoop op een vreedzame samenleving met onderling respect voor het anders zijn van de ander.

Wij geloven, Moslims en Christenen, dat haat en geweld niet het laatste woord hoeven te zijn. Samen moeten wij zoeken naar een goede manier om met elkaar te leven, die van hoop op een betere toekomst. Een toekomst, waar we samen in vrede met elkaar kunnen leven. Dat willen wij gezamenlijk uitdragen door middel van deze Interreligieuze Viering. U bent dan ook van harte uitgenodigd dit mee te vieren!

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij:

Karel de Krijger: karel@kjdekrijger.nl (werkgroep vieringen Open Hof)

Mariëlle Jellema: info@bespreekhetsamen-ede.nl

Erna Hulstein-Heinsdijk: w.hulstein3@upcmail.nl (werkgroep Pluriforme Samenleving)

Werkgroep Vieringen van de Open Hof, het bestuur van de Al Mouahidin Moskee en de werkgroep Pluriforme Samenleving van de Raad van Kerken Ede

#### Actie Kerkbalans 2017



Op 22 januari start de Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 23 januari kunt u een medewerker van uw kerk aan de deur ver-

wachten met de bekende Kerkbalansenvlop. Een aantal dagen later wordt de retourenvlop met toezeggingsformulier dan weer opgehaald.

Gemeenteleden die zich geregistreerd hebben voor Kerkbalans via internet krijgen geen Kerkbalansenvlop meer, maar ontvangen omstreeks maandag 23 januari een e-mail met alle informatie om digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie Kerkbalans 2017.

Uw financiële bijdrage is o.a. bestemd voor het pastoraat, het onderhoud van de kerkgebouwen, het salaris van de predikanten, kosters en organisten en om de wekelijkse en speciale vieringen te bekostigen.

Van harte aanbevelen!

Voorzitter College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente Ede

**BESPREEK HET SAMEN** [www.bespreekhetsamen-ede.nl](http://www.bespreekhetsamen-ede.nl)

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. Wanneer u ook wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. U bent van harte uitgenodigd!

Woensdag 11 januari 2017 om 20:00 in de Taborkerk door Prof. dr. Joep Dubbink

#### Kleine profeten Micha en Zacharia

Klein mag slaan op de omvang van deze profetenboeken, maar dat wil niet zeggen dat de inhoud daarom minder belangrijk is....

Woensdag 11 januari 2017 om 19:30 in de Open Hof door John Biermans

#### De ster van Bethlehem en de drie Wijzen

Visies van historici, theologen, classici, wis- en sterrenkundigen die op een congres dit verhaal vol mysterie hebben bestudeerd en becommentarieerd. Om ons wegwijs te maken.

Donderdag 12 januari 2017 om 20:00 in de Taborkerk door ds. Carel ter Linden

#### Veranderde visie op 'God'

Ter Linden vertelt over zijn opzienbarende boek en noemt het een zoektocht, in afscheid van een persoonlijk Opperwezen en van de zinnigheid van het bestaan.



Zaterdag 14 januari 2017 om 20:00 in het Luthers gemeentecentrum door Dick Troost & Erik van der Heijden

#### Een Klein Uur Muziek: Lutherliederen

Organisten Troost en van der Heijden laten uit verschillende stijlperioden composities geïnspireerd door Luthers liederen horen, én in bijzondere combinaties: vierhandig, twee orgels.

Maandag 16 januari 2017 om 19:30 in de Beatrixkerk door drs. J.J.P. Gardeniers

#### Kerken van Ede, gebouwen met boodschap

We leren met beeldmateriaal liturgische en architectonische aspecten van onze Edese kerken herkennen; en ze te zien in samenhang met de bouwkundige geschiedenis in West-Europa.



Zondag 22 januari 2017 om 10:30 in de Ericakerk door Evert vd Ven

#### Zin in Zondag: Eckhart Tolle

Meer tevredenheid, minder psychisch lijden? Op zoek naar eenvoudige en praktische manieren om te leren leven in het Hier en Nu, volgens geestelijk leraar Tolle.

Maandag 23 januari 2017 om 20:00 in het kerkelijk Centrum Emmaüs door pastor Ben Piepers

#### Beleving van stilte

Over stilte kun je mooie gedachten uiten. Stilte zelf ervaren is van een andere orde. Het is ruimte maken voor de monnik in jezelf.

Woensdag 25 januari 2017 om 20:00 in de Taborkerk door dr. Peter Blokhuis

#### Blaise Pascal tegendraads christen

Blaise Pascal, wis- en natuurkundige, Franse denker, christelijk filosoof en theoloog, bekend van gevleugelde uitspraken. Lezing en discussie over hart, geloven en denken.



Donderdag 26 januari om 19:00 in de Edesche concertzaal / Noorderkerk met Jan Siebelink & Caroline Oosterveen

#### Knielen op een bed violen: film & gesprek

We zien het aangrijpende, klassieke noodlotsdrama over mensen die zielsveel van elkaar houden en de invloed van geloofskeuzes. Daarna gaan we met de schrijver in gesprek.



Het team van Bespreek het Samen

#### Week van Gebed - Ede 15 t/m 22 januari 2017

De Raad van Kerken Ede en de twee moskeeën (de Turkse en Marokkaanse) uit Ede geven samen invulling aan de Week van Gebed, met het thema: Verzoening.

Op zondagavond 15 januari vindt de start plaats. Elke avond is er om 19:00 uur in één van de kerken of moskeeën een vesper. De gebedsdienst op zaterdag in de Ark is van 20.00 - 21.00 uur. Op zondagmiddag 22 januari sluiten wij de Week van Gebed af met een interreligieuze viering in de Open Hof. Deze viering is van 15.30 tot 16.30 uur. Voorangangers zijn ds. Hans Reedijk en de imam van de Marokkaanse Moskee.

U bent van harte welkom!



Programma van dag tot dag:

Datum	Tijd	Locatie / voorganger
Zondag 15 jan	19.00	Beatrixkerk / Ds. Caroline Oosterveen
Maandag 16 jan	19.00	Kerkelijk Centrum Emmaüs / Janneke Bron
Dinsdag 17 jan	19.00	Evangelisch Lutherse Kerk / Tineke Werner
Woensdag 18 jan	19.00	St Antonius van Paduakerk / Wytze Laverman
Donderdag 19 jan	19.00	Turkse Moskee / Imam Zühdü Elveren
Vrijdag 20 jan	19.00	Leger des Heils - De Akker
Zaterdag 21 jan	20.00	De Ark / Stef Looyen
Zondag 22 jan	15.30	Open Hof/ Ds. Hans Reedijk en imam

Erna Hulstein-Heinsdijk  
w.hulstein3@upcmail.nl

### Nieuwjaarsbijeenkomst ouderenmiddag



De Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk nodigt de ouderen uit onze wijk en uit andere wijken van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 11 januari a.s. in de Margrietzaal van Het Maanderzand.

Aanvang: 15.00 uur - vanaf 14.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar - sluiting is om ± 16.30 uur.

Naast de ruime gelegenheid om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen, zal er ook bingo worden gespeeld waarmee een aantal leuke prijsjes is te winnen.

Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk,  
Janny Westmaas, tel.: 625268 - ouderen@beatrixkerk.nl

### Leeskring

Op donderdag 19 januari 2017, 20.00 uur, is in de Beatrixkerk een bijeenkomst van de leeskring. Die avond bespreken wij het boek "De vrouw van de tijdreiziger" van Audrey Niffenegger. Wilt u meepraten over dit boek? U bent van harte welkom en graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,  
Gré van der Pol

### Bethanië is op zoek naar vrijwilligers! Kom eens een keer kennismaken

Maakt u het anderen graag naar de zin?

Bent u een gastvrouw/-heer in hart en nieren? Schenkt u graag een lekker kopje koffie? Weet u anderen snel op hun gemak te stellen, met een warm woord of wat extra aandacht? Dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken voor:



- Dagbesteding, woensdag van 13-16.30 en op zaterdag, mag ook 1 x per 2 weken, wat binnen uw mogelijkheden ligt. Eventueel vervanging in vakanties
- Huiskamer De Herberg, verschillende tijden en dagen.
- de drie huiskamers van Kleinschalig wonen, diverse dagen en tijden mogelijk. Met name op de middag en avond liggen er verschillende mogelijkheden. U kunt een spelletje doen, praatje maken, koffie schenken.
- Kook vrijwilligers, samen met en voor cliënten een warme maaltijd bereiden op kleinschalig wonen.
- Het koffiedrinken in ons restaurant, elke avond van 19.00 tot 21.00 uur, enkele dagen mogelijk
- Activiteiten vrijwilliger voor losse activiteiten. Bijv. als er een koor komt in de avond of ondersteuning bij een gezellige markt.
- zaterdagavond zang. Samen met cliënten psalmen zingen.

### Zorgdier

Nieuw bij ons is de vacature voor een vrijwilliger met een dier. Voor onze cliënten zijn we op zoek naar huisdieren. Het verhoogt de levenskwaliteit van mensen met een dementie.

Cliënten missen vaak hun huisdieren en de genegenheid die ze van hen krijgen. Hebt u een hond, kat of konijn en is die makkelijk te aaien dan bent u van harte welkom.

### Hebt u zin een van deze taken op te pakken? Of kent u iemand die hier voor geknipt is? Welkom!

U mag zich melden bij: Tamara ter Velde, coördinator vrijwilligers.

Na een oriënterend gesprek wordt gezamenlijk gekeken of en hoe men als vrijwilliger ingezet kan worden.

Met vriendelijke groet,  
Tamara ter Velde  
Woon-zorg en dienstencentrum Bethanië  
Platteelhof 3  
6711 JK Ede  
ttervelde@bethanie.nl 0318-68999

### PCOB-Afdeling Ede



Maandag 16 januari a.s. heeft onze eerste ledenbijeenkomst van dit seizoen plaats. Deze middag houdt de heer Jan Bos een lezing over een belangrijk landbouwproject dat hulporganisatie ZOA in

Oeganda uitvoert. Een project onder het thema *Bees and Trees*. Bijen zijn immers onmisbaar om bloemen en planten te bestuiven. Zonder bijen geen bestuiving en zonder bestuiving komen er geen appels, peren en tomaten aan bomen en planten en is er ook geen productie van cacao en koffie mogelijk. Bijen: voor de wereldeconomie van zeer groot belang. Bijen: een onderwerp dat al met al een boeiende lezing garandeert waarvoor wij leden en belangstellenden van harte uitnodigen.

Tijd: maandag 16 januari a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Plaats: "Ons Huis", Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, Hovystraat 2 te Ede.

### Contactgroep Ede-Ethiopië

Allereerst iedereen een voorspoedig en gezond 2017 gewenst. In 2016 hebben we het mooie bedrag van €2.575 kunnen overmaken naar ons project, de (reizende) oogkliniek van het ziekenhuis van Ziway. Iedereen, die op welke wijze dan ook, hieraan heeft bijgedragen: hartelijk dank!

Op woensdag 11 januari 2017 gaan onze clubochtenden weer van start in de Beatrixkerk.

Met vriendelijke groet,  
Alie Wijnen  
Gré van der Pol

### PROT. WIJGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,  
www.taborkerk.nl

### Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

### Scriba:

J.G. Hoogteijling, Postbus 131, 6710 BC Ede

### Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074  
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

### Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,  
tel. 61 06 79

## Fusie

Op het moment van schrijven ligt de ondertekening van de acte die de GKE en de HTE verenigt in de nieuwe PGE net achter ons, een handeling die na alles wat eraan is voorafgegaan toch eerder nuchter dan plechtig was. Die overigens, o ironie, plaatsvond in het statige pand aan de Molenstraat dat ooit als Hervormde pastorie gebouwd werd (de 'eerste steen' memoreert het jaar 1856). De kerk maakte dus in zekere zin plaats voor het kapitaal - en da's dan weer bittere ironie....

Hoe dat zij, namens de GKE waren Peter Blokhuis en Greet Vink aanwezig, namens de HTE Wim Koenen en ondergetekende - daarmee waren beide Algemene Kerkenraden vertegenwoordigd. De andere Colleges hadden volmachten aangeleverd. Notaris Schutte las de acte voor, waarop allen het deftig geformuleerde document tekenden. Per 30 december zijn twee kerkgemeenschappen één geworden. De weg naar die vereniging is lang geweest: de eerste aanzetten zou men al kunnen zien in de samenwerking in de Veldhuizense Open Hof, later waren er de verkennende gesprekken in Centrum/Beatrixpark. De weg was lang, maar ook vol hobbels, bochten en kuilen. We zijn uiteindelijk een keer vaker opgestaan dan gevallen! Dat maakt vrolijk en geeft hoop: die vereniging is natuurlijk in zekere zin de finale van een lang procedure, maar zal meer dan dat vooral een begin moeten zijn van nu echt samen-op-weg!

In de Open Hof hebben we vervolgens nog het glas geheven - om met opgeheven hoofd de gezamenlijke toekomst tegemoet te gaan. Laten we ons best doen, die vruchtbaar te doen zijn. En laten we hopen, dat ze gezegend zal zijn.

## Overleden

Op 22 november is Steven Jan Ossenkoppele overleden. Hij werd 65 jaar.

Hij was al lang ziek. Nog niet heel lang geleden werd duidelijk dat genezing niet mogelijk was. De afgelopen jaren zijn voor hem, voor zijn dierbaren en voor iedereen die meeleefted bijzonder geweest. De onzekerheden waren soms net zo groot als de toekomst klein leek. Toch was het cliché "tussen hoop en vrees" niet de juiste typering: er was vooral levenslust, wonderlijke energie tot bijna op het laatst. Verrassend en aanstekelijk. Maar, een mensenleven is kwetsbaar, een mens breekbaar.

Op 29 november werd de dankdienst voor zijn leven gevierd, in een afgeladen Taborkerk. In de liederen en de Schriftlezing (uit Prediker 3) was Steven in zekere zin nog even onder ons, net als onder andere in de verhalen van zijn vrouw Petra, zijn broer en zijn kinderen, die liefdevol herinneringen ophaalden.

Na de dienst hebben we Steven op de Gemeentelijke begraafplaats begraven.

Dat anderen mogen oogsten wat hij gezaaid heeft. En dat zijn gedachten tot zegen zal zijn en tot troost voor zijn vrouw Petra, hun kinderen en kleinkinderen, zijn broer en zussen en allen die van hem gehouden hebben zoals hij van hen gehouden heeft.

## Afwezigheid

Na een eerdere ingreep aan (in, eigenlijk) mijn rug begin april 2016, volgt op 6 januari een tweede (herstel)ingreep. In april ging ik na een operatie vóór het weekend, met (allengs minder) jeugdige overmoed meteen na het weekend door met waar ik gebleven was.

De artsen hebben mij dat nu niet alleen ernstig afgeraden, maar zelfs ten strengste verboden: tot en met de eerste controle, na zes weken, mag ik zo goed als niets. In elk geval fietsen, niet autorijden - en ook maar mondjesmaat lopen ( da's wel een ietwat exotisch beeld).

Ik zal dus tot en met eind februari niet voorgaan in de diensten en ook verder tot mijn spijt weinig mogen doen.

Wend u zich in bijzondere gevallen tot een van de kerkenraadsleden: zij weten -al dan niet na overleg met mij- raad. Of een oplossing.

## Tenslotte

Voor u allen voor 2017: heil, zegen, vrede en een hartelijke groet.

Gerben H. Westra

## PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9  
www.noorderkerk.pkgemeente.nl

### Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld, tel. 0342-476572

### Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205  
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

**Meldpunt:** voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:

Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

### Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer: 616003

Graag aanmelden op zaterdagmiddag tussen 17.00 uur en 18.30 uur

### Uit de wijk

Na feestelijke kerstvieringen, een gezamenlijk begin als Protestantse Gemeente te Ede en vele andere bijeenkomsten gaan we 2017 in.

### Nieuwjaarswens:

Wens u vooral gezondheid en dat u van heel veel mensen kunt houden en er velen zijn die dat van u doen.

Wens u een land toe waar u in vrede kunt wonen en het werk doen waar u van houdt.  
Waar u veilig over straat kunt lopen.

Wens u wijsheid en vrolijkheid en een glimlach bij het zien van bonte kindertekeningen of schilderijen, het luisteren naar muziek, het lezen van een boek.

Wens u ruisende bomen, bloeiende bloemen, aanvaardbaar veel muggen, helder water in de sloot, een kwispelende hond als u thuiskomt.

Wens dat u van betekenis mag zijn voor een mens in nood, u getuige bent van een onverklaarbare betovering of een schitterend misverstand.

*Herman van Veen, Lieve hemel, 2011*

Gezondheid is kwetsbaar. Dat ervaren veel mensen. Veel sterkte.

*Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte  
en als ik krijsend viel,*

*mij ondervangen met uw wieken en weer opgegooid  
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.*

*Huub Oosterhuis, (naar Deuteronomium 32: 11-12)*

### In memoriam Jan Klomp

Op de begraafplaats volgden we haast vanzelf in stille eerbied de doedelzakspeler op weg naar het graf. Hij vertolkte met doorgaande grondtoon en vertellende melodie precies de liefde van Jan Klomp voor Schotland, de verhalen die hij daarover vertelde en deelde; net als de prachtig verwoorde verha-





len waaraan de kinderen adem en toon gaven, terugkijkend op het leven van hun vader. Over Schotland en opleiding inderdaad, maar ook over onwrikbare liefde vaar wie hem lief waren: zijn vrouw, kinderen en (achter-) kleinkinderen. Hoe Jan als vader zijn kinderen hoog optilde in de lucht, vliegtuigje spelend, en hoe hij hen daarna altijd hoog heeft willen houden. Haast vanzelfsprekend lezen we die mooie tekst uit Deuteronomium, over een arend die zijn jongen leert vliegen. Zelf je vleugels uitspreiden, dat moesten de kinderen leren, al jong. Maar als er iets was, was hij er ook. Dat gaf hij vorm samen met zijn vrouw, die een paar jaar eerder overleden is. Een vrouw met een gouden hart. In de dienst hebben we er ook bij stil gestaan, dat je pas een gouden hart hebt, als je ook een opening biedt aan een ander. Alleen zo kunnen gouden schakeltjes een doorgaande ketting vormen. Niet altijd lukte dat, praten over wat je ter harte gaat. Soms zit je jezelf in de weg met emoties. Ook dat is een levensles als je zelf wilt leren vliegen. Altijd heeft Jan daarbij gezocht naar een grondtoon die hem droeg. Via zijn vrouw kwam geloof op zijn weg. En heeft hij als militair en mens zich woorden eigen willen maken die op de kaart stonden: *mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer*. Vanuit die grondhouding heeft hij er voor velen kunnen zijn als behulpzame en betrouwbare medemens. Bij showband Irene, bij de korfbalvereniging, op zijn werk, bij de doorweekte man die onderdak zocht. Tenslotte klomk op de begraafplaats 'The Last Post'. Naast stijlvol klomk de trompet ook misschien wel als een uitnodiging voor kinderen en wie meer, om als nieuwe schakels van de ketting om op de grondtoon van liefde die hoog houdt hun eigen vleugels nu ook verder uit te slaan.

Caroline Oosterveen

Ook in de komende periode zijn er weer bijzondere vieringen. Op 15 januari een gedichtendienst.

*"Waar water sprankelt van Leven  
wordt de kostbaarste wijn doorgegeven"*

De plaats waar het eerste teken van Jezus plaats vindt, is een bruiloftsfeest. Mensen verbinden zich aan elkaar in liefde. Poëzie verwoordt soms een gevoel van liefde, onmacht of ontroering, waar je zelf niet de juiste woorden voor kunt vinden. In deze viering, om met een bekend boek te spreken, *gedichten die mensen aan het huilen maken...*

Enkele mensen uit ons midden willen delen door welke woorden zij geraakt, geïnspireerd of misschien bemoedigd of gemotiveerd worden. Ik ben benieuwd.

En om vast te noteren: 29 januari, 10.00 uur Special Sunday met als gasten Jan en Gerda Siebelink.

Thema: *Het wonder dat mij is geschied*.

Als je bij een rondgang door werk, leven en liefdes kunt spreken over een wonder, wekt dat interesse! We gaan graag met de schrijver in gesprek. Wat is eigenlijk de zeggingskracht van een wonder? En welke ruimte is er bijbels gezien voor verbeelding? Wellicht is het in dit verband aardig om ook de avond op 26 januari onder uw aandacht te brengen. ([www.bespreekhetsamen.nl](http://www.bespreekhetsamen.nl)). Die staat in het kader van de film Knielen op een bed violen, naar het boek van Jan Siebelink. Om 19.00 uur kijken we naar de film, daarna is er een gesprek met Jan Siebelink.

*Nee  
Aan de liefde  
Komt geen einde.  
Zij stijgt  
Boven ons uit  
Daalt op ons neer  
Raakt ons aan  
Voor even  
En soms voor langer  
Dan wij leven  
Maar gaat altijd verder  
Waar wij stil blijven staan  
Al zal ook het licht  
In onze ogen  
Verdwijnen  
Aan de liefde  
Komt geen einde*

-Stef Bos-

Vrede en alle goeds,  
Caroline Oosterveen

## Ontvangen

Via Sander v. Voorst ontvangen 2 maal € 10 voor het bloemenbusje. Namens de commissie hartelijk dank.

## HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2  
[www.gereformeerdekerkharskamp.nl](http://www.gereformeerdekerkharskamp.nl)

### Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima  
Hulkestein 51  
7339AW Apeldoorn  
Tel.: 055-5331731  
E-mail: [predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl](mailto:predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl)

### Scriba:

Dhr. J. van de Hoef  
Apeldoornseweg 73  
6731 SB Otterlo  
Tel.: 591252 ( na 18.00 uur )  
Email: [jvdhoef73@hetnet.nl](mailto:jvdhoef73@hetnet.nl)

### Gespreksgroep jongvolwassenen



Inmiddels is er een fijne, enthousiaste groep jonge mensen gevormd. We hopen weer samen te komen op donderdag 12 januari om 19.30 uur bij de familie Luttkhuizen-van den Berg op de Arnhemseweg 12 te Otterlo.

We gaan ons bezighouden met de 10 geboden of leefregels. Wat betekenen ze in deze tijd? Het onderwerp van deze avond is: *"Gij zult niet echtbreken"*. Als uitgangspunt nemen we het verhaal van een man van wie de vrouw al lange tijd ziek is en in het verpleeghuis verblijft. Hij heeft een nieuwe vriendin ontmoet. Wat nu?

Wil je meedenken of meepraten? Je bent van harte welkom op 12 januari. Heb je vragen? Bel of mail me!

Ds. Tineke Volgenant - Beima  
E-mail: [predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl](mailto:predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl)  
Tel. 055-5331731

### Wijk

We mogen terugzien op mooie en inspirerende samenkomsten gedurende de adventstijd en met de kerstdagen, ook de viering voor de senioren was heel mooi en ik kan u zeggen dat het begrip senioren heel ruim wordt toegepast, als afsluiting was er weer een heerlijk stampottenbuffet. Iedereen die op welke manier dan ook heeft meegewerkt aan alles wat we in de afgelopen weken hebben mogen beleven wil ik namens de kerkenraad hartelijk danken voor de inzet, zonder ieders hulp was dit allemaal niet mogelijk geweest. Zo zijn we nu in een rustige periode van het jaar aangekomen en zijn er, voor zover mij bekend, geen bijzonderheden te melden. Zoals ik in de vorige editie al aangaf komt het kerkblad vanaf nu 1 keer in de 3 weken

Met een hartelijke groet en tot over 3 weken,  
Jan van de Hoef

### Kinderkerstfeest

Het thema was: *'Beloofd = beloofd'* en *'Tel de sterren'*.

Ik kijk terug op een mooi kinderkerstfeest waarin we bekende kerstliederen zongen. Dit was goed te horen doordat de kinderen uit volle borst meezongen. Ook was er een sketch waarin Jop en Saskia allebei iets vergeten waren wat ze wel hadden beloofd. Door figuranten werden de verhalen van Abraham en Sara en van Jozef en Maria uitgebeeld. Waar steeds die bijzondere ster terug kwam in het verhaal. Tot slot mochten de kinderen een cadeautje zoeken onder de kerstboom. Helaas viel het cadeautje wat tegen, want daarin zat alleen een papiertje met de naam: Jezus. Want uiteindelijk gaat het om Hem met kerst en niet om dure cadeaus en lekker eten.

De collecte in deze dienst is voor ons kindernevendienstproject: Sjaki Tari Us en heeft een mooi bedrag opgeleverd van €104.

Nogmaals bedank ik iedereen voor zijn of haar bijdrage aan dit kinderkerstfeest.

Hartelijke groeten,  
Hennie van Luttkhuizen

### Gift

Wij mochten vanuit de wijk een royale gift van € 100 ontvangen voor de wijkkas, hartelijk dank hiervoor.

### Actie kerkbalans

Op 22 januari start de Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 23 januari kunt u een medewerker van de kerk aan de deur verwachten met de bekende Kerkbalansenvolp. Enkele dagen later wordt de retourvolp met toezeggingsformulier weer bij u opgehaald.

Gemeenteleden die zich hebben geregistreerd voor de kerkbalans via internet krijgen maandag 23 januari een email met alle informatie om digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie Kerkbalans 2017.

Steven Heiwegen

### Hallo jongens en meisjes

8 januari - De bruiloft in Kana

Jezus was samen met zijn leerlingen en moeder op een bruiloft in Kana waar ze voor uitgenodigd waren. Het was een heel gezellig feest. Helaas was de wijn bijna op, maar het feest was nog niet afgelopen. De moeder van Jezus ging naar Jezus toe en zei tegen hem: *'Ze hebben geen wijn meer.'* *'Wat wilt u van me?'* zei Jezus. *'Mijn tijd is nog niet gekomen.'* In de zaal stonden zes stenen watervaten die ze gebruikten voor het Joodse reinigingsritueel. Jezus zei tegen de bedienden: *'Vul de vaten met water.'* De bedienden vulden de vaten tot de rand. Toen zei hij: *'Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.'* Dat deden ze. De ceremoniemeester proefde het water wat wijn geworden was en liep naar de bruidegom en zei tegen hem: *'Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede, maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!'* Zo kon het feest weer doorgaan. Dit heeft Jezus in Kana gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Net als ieder mens komt Jezus op een bruiloft. Jezus is er niet alleen als er ziekte en verdriet is, maar ook als er iets te vieren valt. Hij is blij met het geluk van het bruidspaar. Maar zelfs op een bruiloft kunnen er zorgen zijn; de wijn is op. Wijn geeft glans aan een bruiloft. Normaal drink je water; daar leef je van. Maar wijn is de drank van de vreugde.

Dan maakt Jezus van een mislukt feest een geslaagd feest. Niet door te doen wat de mensen vragen. Nee, Hij wacht op de juiste tijd, dat men Hem gehoorzaamt. Hij wil wel iets doen, maar dan met het juiste doel en om de juiste reden. Gods liefde, Gods grootheid moet zichtbaar worden. Daarom verandert het water in wijn. Daaruit blijkt dat God graag en veel geeft. Niet karig, maar ruim en van harte. Hij wil dat ons leven straalt tot zijn eer. Dat doet Jezus door voor ons te lijden en te sterven, maar ook door wijn, door vrolijkheid.

15 januari - Nikodemus komt bij Jezus



Nikodemus wil Jezus uitgebreid spreken over het geloof, in het geheim. Zijn mede schriftgeleerden mogen dat niet weten, daarom gaat hij stiekem, in de nacht naar Jezus toe. Wat bedoelt Jezus precies? Nikodemus begrijpt Hem niet. Ze vertellen beiden over de God van Israël, lezen dezelfde geschiedenissen uit het Oude Testament. Ze leggen die uit en passen ze toe op het leven van iedere dag. Waarom klinkt het bij Jezus zo anders? Het geloof waar Jezus over spreekt klinkt verrassend nieuw, fris en uitdagend! Jezus legt uit dat Hijzelf het geheim is. Je moet in Mij geloven, ik ben de Mensenzoon, de Messias door God beloofd in de Schriften. Denk je dat Nikodemus dat kan geloven?

22 januari - Jezus spreekt met een Samaritaanse vrouw

In de Bijbel was de bron een ontmoetingsplaats. Iedereen moest water halen, anders kwam je de hete dag niet door. Bij de bron met schoon water vertelde men elkaar wat voor belangrijks, fijns of verdrietigs was gebeurd. Je kon er ook leuke meisjes en jongens tegenkomen, dus verliefd worden. Jezus zit bij de bron uit te rusten. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Men wil niet meer



met haar praten, omdat ze niet netjes leeft. De Samaritaanse vrouw wil het liefst alleen zijn, alleen maar water halen en verder niets. Jezus zei tegen haar: *'Geef mij wat te drinken.'* Dat is ongewoon, want Samaritanen en Joden gaan niet met elkaar om. Jezus praat gewoon met haar, ook al doen andere Joden dat niet. Hij gaat met iedereen om. Jezus zegt zelfs dat Hij deze vrouw wil helpen om weer blij te leven. *'U kunt mij water geven, maar ik geef u de bron van Gods liefde, die niet even maar voor altijd je dorst lest. Door Hem wordt haar leven weer goed en krijgt het weer zin.'* Dit wil de Samaritaanse vrouw wel. Ze gaat met vergeving en blij naar huis en vertelt iedereen enthousiast over haar gesprek met Jezus. Ze brengt haar dorpsgenoten bij de Bron. Ook zij ontmoeten Jezus. Zo kwamen veel Samaritanen tot geloof.

Groetjes, Mirjam Rap

### Rooster oppas- en kindernevendienst

08-01 Anne-Miek en Jannie

15-01 Elly en Mark

22-01 Lisa en Marike

29-01 Nicoline en Anouska

### WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede

[www.beatrixkerk.nl](http://www.beatrixkerk.nl)

### Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via [www.beatrixkerk.nl](http://www.beatrixkerk.nl) te volgen. De diensten kunnen ook later bekeken worden.

### Predikanten

Ds. T. P. de Jong

Proosdijweg 33 6714AK Ede

Telnr 309191

e-mail [tpdejong@beatrixkerk.nl](mailto:tpdejong@beatrixkerk.nl)

### Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 300833, e-mail [nhakkenberg@beatrixkerk.nl](mailto:nhakkenberg@beatrixkerk.nl)

### Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998

e-mail: [scriba@beatrixkerk.nl](mailto:scriba@beatrixkerk.nl)

### Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84

e-mail: [j.hordijk4@kpnplanet.nl](mailto:j.hordijk4@kpnplanet.nl)

Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38

e-mail: [breusemans@hetnet.nl](mailto:breusemans@hetnet.nl)

### Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74

e-mail: [wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl](mailto:wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl)

### Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33

t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

### Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

### Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68

e-mail: [wijkbrief@beatrixkerk.nl](mailto:wijkbrief@beatrixkerk.nl)



### Overlijden

Wanneer een gemeentelid komt te overlijden kunt u dit doorgegeven aan onze scriba:

E. Hoogendoorn, Coversbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998, e-mail scriba@beatrixkerk.nl

Is er een wens voor kerkelijke uitvaartdienst, dan zorgt hij dat er een predikant beschikbaar is.

### Vanaf de Proosdij

Het knalt al aardig buiten. En het wordt donker. Morgen is het de oudejaarsdag. We staat weer op een grens. Eigenlijk heeft die grens niet zo heel veel met de kerk te maken. De kerk kent helemaal geen oud & nieuw, want de kerk kent heel andere grenzen. En toch komen we samen op oudejaarsavond. En daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. En volgens mij is het goed om als gemeente samen te komen op die momenten die ons toch iets doen. En oudejaarsavond is zo'n avond... Nieuwjaarsmorgen trouwens ook. Dit jaar zal dat wel helemaal bijzonder zijn, want dan vieren we het ontstaan van de nieuwe Protestantse Gemeente Ede. Voorwaar een mijlpaal in de lokale kerkgeschiedenis...!

Er zal die morgen weer het nodige te doen zijn in de kerk, want ná de dienst is er voor wie wil gelegenheid om het nieuwe jaar fris te beginnen. Met een nieuwjaarsduik. Ik denk dat ik zelf vooral de rol van aanmoediger zal hebben...@

Voor nu hou ik het bij deze hartelijke groet! En ook op deze plaats wil ik iedereen bedanken voor alle hartelijke wensen en goede woorden die Maarten en ik in de afgelopen weken ontvingen. U allen een goed en gezegend nieuwjaar toegewenst!

Ds. Theo Pieter de Jong

P.S. Binnenkort kunt u een solide brievenbus in de hal van de kerk verwachten. Daarop staat 'wat het Pastoraal Team moet weten'. Hierin kunt u anoniem zaken melden waarvan u denkt dat het goed is dat de predikant, pastoraal werker of leden van het Pastoraal Team er van op de hoogte zijn. U weet, alle leden van het pastoraal team hebben geheimhoudingsplicht. De gemeente is in haar geheel geroepen herderlijk naar elkaar om te zien, maar de pastores en leden van het pastorale team kunnen uiteraard niet alles zien/horen. Het is dan fijn als u dingen noemt, zo helpt u predikant en pastoraal team om aandacht te geven aan dat wat aandacht nodig heeft. Natuurlijk zijn er twee 'meldpunten' voor het pastoraat (dhr. Breus Versteeg 634338 en mw. Nettie Hordijk 624784). Maar op deze manier kunt u eventueel ook anoniem iets doorgeven. Bovendien, even een briefje zondag in de bus, als u toch in de kerk bent, is soms makkelijker dan bellen of mailen. Op de bus zal uiteraard een slotje zitten zodat er niet in gekeken kan worden. De bus zal minstens één keer per twee weken geleegd worden door de ouderling Pastoraat (dhr. Sieb Wijma). Na een half jaartje zullen we eens kijken of dit goed werkt. Maar, zoals gezegd, het pastoraat functioneert alleen als we allemaal om elkaar denken!

P.S. In het nieuwe kalenderjaar zullen we bij wijze van alternatief jaarthema in verschillende diensten stil staan bij de schitterende glas-in-lood-ramen die de Beatrixkerk rijk is. Ik noem het voor het gemak maar even 'raam-diensten'. Hieronder een overzicht van de ramen, de Bijbelgedeelten die bij die ramen zijn uitgezocht en de data waarop we in de dienst ons daarin op verschillende manieren verdiepen. U kunt dit overzicht bewaren, dan weet u op welke zondagen u een raamdienst kunt verwachten en welk raam/bijbelgedeelte in die dienst centraal zullen staan.

#### Afbeelding:

Alpha en Omega (doopdienst Zoë v/d Eijk)  
Het Woord  
Goede Herder  
Arendsnest met jongen  
De Beker  
Chi en Rho - Christus monogram  
Wijnstok met ranken  
Biddende handen  
Korenschoven  
Burland hert  
Ichtus  
De zaaier  
Menorah  
Wapen van Ede  
Mussen/Zwaluw-nest

#### Bijbelgedeelte:

Openbaring 1:1-9, Markus 1:9-12  
Psalm 119/ 2 Petrus 1:12-21  
Johannes 10:1-21  
Deut.32:8-12 & Psalm 103  
Psalm 75  
Christol. hymne - Fil.2:5-11  
Johannes 15:1-8/ Ps.80/Num.13:17-14:1  
1 Tim. 2:1-8  
Psalm 65/67 - Ruth  
Psalm 42  
Handelingen 4:1-22  
Mattheus 13:24-43  
Exodus 25:31-40  
Jeremia 29:1-14  
Psalm 84

#### Zondag:

8 jan. (3 koningen/doop v/d Heer)  
5 febr.  
26 februari  
5 maart  
19 maart (40 dagen tijd)  
9 april (Palmzondag)  
7 mei  
21 mei (Rogate)  
4 juni (Pinksteren)  
2 juli (HA)  
16 juli  
23 juli  
30 juli  
27 aug. (Heideweek)  
10 sept. (Startdienst)

En dan is er nog het 16e raam... Het 'Petra-raam'... Toen de noodingang gemaakt werd, aan de zijkant van de kerk, is dat raam verwijderd omdat daar een deur moest komen. Het raam is toen maar op zolder beland... Voorlopig tenminste.... Bij dat raam zou ik wat betreft Bijbelgedeelte denken aan wat in Mattheus 16:13-28 staat. Maar goed... dat raam is nu dus nog niet zichtbaar... Misschien wellicht te zijner tijd weer eens? Voorlopig laat dat raam nog even op zich wachten...

#### In memoriam

Op donderdag 24 november overleed op 93-jarige leeftijd Frouwke Visscher. Mevrouw Visscher woonde al jaren in Woon-/Zorgcentrum Walraven aan de Oost Breukelderweg in Bennekom. Op woensdag 30 november was daar in de Beringhemzaal een dienst van Woord en gebed om afscheid van haar te kunnen nemen. Nichten en neven haalden mooie herinneringen op aan hun tante. De begrafenis was vervolgens diezelfde dag op de Gemeentelijke Begraafplaats in Middelstum. In deze plaats werd mevrouw Visscher op 6 februari 1923 geboren. En hier heeft haar familie haar weer naar teruggebracht.

#### In memoriam

Op donderdag 15 december overleed op 96-jarige leeftijd Wiepkje Bootsma-Broeksma in De Olijftak, het hospice in Bethanië. Mevrouw Bootsma werd 27 februari 1920 in Enschede geboren. Samen met haar man verhuisde ze naar Amsterdam, waar zij hun kinderen grootbrachten. De laatste jaren van haar leven woonde ze vlakbij haar oudste zoon, in een appartement van Oraniënborg aan de Louise Henriëttelaan. Mevrouw Bootsma stond altijd positief in het leven. Ze was enorm dankbaar voor haar gezin, haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tussen hen bestond een wederzijdse genegenheid.

Op vrijdag 23 december was er een afscheidsdienst in Uitvaartcentrum Watergraafsmeer in Amsterdam en daarna de begrafenis op De Nieuwe Ooster. Ze is hier bij haar man Hans Bootsma te ruste gelegd.

#### Omzien naar elkaar

Enige tijd geleden is mevrouw Brons-Brouwer vanwege haar zwakke gezondheid vanuit Het Maanderzand opgenomen in ziekenhuis 'De Gelderse Vallei'. Omdat zij intensieve zorg blijft nodig hebben is ze van hieruit op woensdag 14 december naar Oranje Nassau's Oord gegaan. Haar bezoekadres is afdeling Emmaplein, Kortenburg 4, 6704 AV Wageningen. Op deze plek zal zij nu blijven wonen.

Half december is mevrouw 't Hoen-Antoon aan een hernia geopereerd. Vanaf die tijd moest zij zeker nog een maand bedrust houden. Intussen kreeg ze ook fysiotherapie. We wensen haar heel veel beterschap.

Een mooi bericht kwam er van mevrouw Dijkhuis-Zekveld. Zij verbleef voor revalidatie in De Valkenburcht in Oosterbeek. Op vrijdag 30 december, nog net voor de jaarwisseling, is zij weer naar haar eigen huis teruggekeerd.

#### Spreken met God

*Bidden betekent pogingen doen om met God te spreken  
het lukt ook weleens niet*

*dat ligt niet aan Hem  
Hij is altijd bereikbaar  
elk moment van de dag en van de nacht  
wees niet teleurgesteld als het eens niet lukt  
een volgende maal lukt het wel  
en dan voel je diep in jezelf  
dat Hij je hoort en Zijn weldadige vrede vult je hart.*

(Toon Hermans)

Netta Hakkenberg  
Pastoraal werker

## DE OPEN HOF



Hoflaan 2,  
www.openhof-ede.nl

### Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede  
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

### Predikant:

Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032

### Pastoraat

#### wijkindeling:

- Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden  
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
- Dalen en de wijk Klaphek  
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
- Kernhem en Lunteren  
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
- Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen  
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
- Ede-overig en Bennekom  
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226

Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

### Aanspreekpunt voor pastoraat:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916  
E-mail: s.roosjen@chello.nl

### Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba:  
Betty Pluimers, T: 0318-591029,  
scriba@openhof-ede.nl

### In herinnering - Jan Hendrik Dekker

Op dinsdag 6 december is Jan Dekker overleden. Hij was de partner van Wil de Rek. Jan is net geen zeventig jaar oud geworden. Op het overlijdensbericht stond de vuurtoren van Ameland afgedrukt, het eiland waar het allemaal tussen hen begon. Jan was een goede en zachtvaardige man met een open blik en blauwe ogen. Hij was een levensgenieter en hij stond voor mensen klaar. Hij hield van lekker eten en van contacten met mensen.

In zijn arbeidzame leven was Jan veertig jaar werkzaam geweest bij de postbezorging. De laatste maanden van zijn leven hebben Wil en Jan samen heel intensief beleefd. Ze zijn samen naar het afscheid toegegroeid. Het verschil dat Jan in het leven van zijn geliefden heeft gemaakt, is wat hij achter liet. In het bijzonder wensen wij Wil sterkte toe in het gemis van Jan, en hopen dat zijn gedachtenis ons tot warme herinneringen mag zijn.

Hans Reedijk

### Een nieuw jaar

Nog geen week geleden hebben de meesten van ons, met wild geraas of indachtig in stilte, met of zonder knallende kurken, met elkaar of alleen, afscheid genomen van 2016. Een nieuw jaar betekent: een nieuwe start maken. Dat doet mij denken aan de aankondiging van de geboorte van Jezus bij Maria. Ook zij was ontvankelijk voor een nieuwe start en daarom kon het aan haar geboren. Ik wens u toe dat ook u ontvankelijk blijft voor woorden van nieuw leven, van heelheid en van hoop. Ik wens u het iedere dag toe. Want oud-en-nieuw is niet meer dan een moment. Allemaal even niet bewegen. Een knal. Een flitslicht. En dan gaan we wat onwennig het nieuwe

jaar in. Mensen, dieren, huizen, bomen. Op nieuwjaarsdag waren ze er gewoon allemaal weer.

### Hartelijk dank

Hartelijk dank voor de warme kerst- en Nieuwjaarsgroeten die ons gezin mocht ontvangen. We hebben dat bijzonder gewaardeerd. Bij deze willen wij u allemaal het goede toewensen in het nieuwe jaar 2017 en hopen u spoedig weer in De Open Hof te mogen ontmoeten.

Hans Reedijk

### Tijdelijke predikanten

Maandag 19 december jl. heeft een aantal leden van de Federatieraad een evaluatiegesprek gehad met beide tijdelijke predikanten. Ds. Jaap Meijer heeft aangegeven zijn contract niet te willen verlengen. Hij stopt per 1 januari 2017. Dat vinden wij als Federatieraad erg jammer, maar we respecteren zijn besluit. Velen van u (70+) in de wijk Hoffen/Beken/Velden/Dalen en de wijk Klaphek heeft hij bezocht. Wij willen ds. Jaap Meijer heel erg bedanken voor zijn inzet en wensen hem een goede 'vrije' tijd toe om te genieten van zijn emeritaat.

Ds. Jacqueline Dam heeft aangegeven in ieder geval nog beschikbaar te zijn tot de nieuwe situatie voor de Open Hof is uitgekristalliseerd in 2017.

De Federatieraad gaat in overleg met de AK en het CvK om de kijken hoe in de komende tijd de ondersteuning voor de Open Hof vorm kan krijgen.

Betty Pluimers, scriba

### Jeugdkerknieuws voor alle gemeenteleden

De jeugdkerk is nog steeds volop in beweging. Op zondag 8 januari is weer de eerste jeugdkerk en organiseren we o.a. een gezellige nieuwjaarskoffie na de viering. We zullen zorgen dat de omegazaal in gezellige sfeer wordt gebracht en we hopen dat zo veel mogelijk gemeenteleden na de viering van 8 januari onder het genot van iets lekkers elkaar de hand zullen schudden. In de wandelgangen begrepen we al dat veel Open Hoffers de gemeenschapszin belangrijk vinden en we hopen daar zo weer een bijdrage aan te leveren.

Verder gaan we aan de gang met het voorbereiden van de viering van 5 februari. Tijdens deze viering met het thema: "Vluchten kan niet meer" zal het verhaal van Jona centraal staan. Wat we daar precies mee gaan doen blijft nog even een verrassing, maar het is een datum om vast te noteren!

Daarnaast is ook 7 april een datum om vast te noteren. Die avond zullen we een feest organiseren, waarbij we geld willen gaan verdienen voor het collectiedoel van de kindernevendienst en voor het jeugddorp de Glind. Meer informatie volgt!

### KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52  
www.emmaus-ede.nl

### Pastores:

Ds. J.J. Reedijk, tel. 848032  
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55  
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395  
L. van Laar, tel. 06-15110184

### Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,  
donkers@emmaus-ede.nl

### Verslag kerstviering senioren

Maandag 19 dec. was de kerstviering Senioren.

Net als andere jaren was er weer een groep vanuit de Gelderhorst aanwezig. Zelf vind ik het altijd mooi de doventolk de gebaren te zien maken en sommige gebaren kun je thuisbrengen, maar van

andere snap je helemaal niets. Ds. Van Iperen uit Barneveld hield een voordracht over kerststallen en had ook een gedeelte van hun verzameling meegenomen.

Een grote kerststal uit Napels is wel erg mooi! In de winkel kun je de kunstenaar de figuren zien snijden en zo kan de verzameling van de "echte" figuren steeds uitgebreid worden. Bij deze figuren hoort ook de paus met bril, volgens de makers moet hij er echt bij. Eigenlijk is de Kerststal een uitvinding van Franciscus van Assisi die graag iets toonbaars wilde hebben voor mensen die niet konden lezen en dus van de geboorte van Jezus niets konden horen maar wel zien. Zo is dus het gebruik van de kerststal ontstaan. Er was ook een heel kleine stal in een lucifersdoosje Jozef en Maria en het Kindje, os en ezel meer kon er niet bij.

Ook een kerststal van oude nylonkousen gemaakt, de figuren van ijzerdraad en dan bekleed met gekleurde nylon. Bijzonder was ook de kerststal uit Peru van hout. Ds. Van Iperen had in zijn inleiding bij elke kerststal een gedicht en later ook de geboorte van Jezus uit Lucas. Na de inleiding konden alle aanwezigen zelf de kerststallen bekijken en beantwoordde hij vragen. Zo langzamerhand begon iedereen honger te krijgen en was er een heerlijke broodmaaltijd, alles in buffetvorm, met vooraf een heerlijke groentesoep die wel uitgeserveerd werd. Fruit toe, voor iedereen voldoende te eten en het was weer een geweldige dag. Dank voor iedereen die dit mogelijk maakt.

Will en Karl de Zoeten

## ALGEMEEN

### Studieavond met ds. Jaap de Vreugd in De Bult over "De plaats van Israël in Gods heilsplan"

Op woensdag 18 januari is er in De Bult bij Steenwijk een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: De plaats van Israël in Gods heilsplan. De bijeenkomst vindt plaats in de B'ulah Hoeve, Onderduikersweg 6 in De Bult. De aanvang is om 20.00 uur en de toegang is gratis.

De plaats van Israël in Gods heilsplan

Ds. Jaap de Vreugd: "Ik ben ervan overtuigd, dat het gebeuren rond Israël een van de grote tekenen van God in onze tijd is. Daarom spreek ik graag over de plaats van Israël in Gods heilsplan, over profetie en vervulling, over de relatie Israël en de kerk, over wat er mis ging in die relatie: vervangingstheologie en anti-judaïsme, over zionisme en christenzionisme, over antisemitisme enz. enz. Ik geniet er enorm van om met medechristenen over deze en andere onderwerpen betreffende Israël van gedachten te wisselen vanuit het profetisch Woord van God."

Achtergrond spreker

Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaal tijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.

### KERKVENSTER



EDE FM ether FM 103,7 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via [www.edefm.nl](http://www.edefm.nl)

### Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint. Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban. Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein  
Herhaling: zondag 21.00 uur.

### Programma KERKVENSTER januari 2017

#### 2 januari 2017

Interview met Joh. Snel over: 'De uitdaging voor kerk en politiek in het nieuwe jaar.' Lied van de Week: 'In het begin'. Column: Arnold Versteeg. Actuele berichten. Vocale en instrumentale muziek.

#### 9 januari 2017

Vraaggesprek met Henrike Walhout over: 'Jeugdpastoraat, visie en praktijk'. Lied van de week: 'Abraham'. Column: Geeske Telgen. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

#### 16 januari 2017

In de rubriek: 'In 't Vizioer' praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Ik ben'. Column: Bart Cusveller. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

#### 23 januari 2017

Vraaggesprek met Roelie Reiling over: 'Kerk en Kunst'. Lied van de Week: 'Geroepen om op weg te gaan'. Column: Willem de Vos. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

#### 30 januari 2017

Interview met drie Edese boekhandelaren over: 'Trends in de boekverkoop'. Lied van de Week: 'David werd gekozen'. Muzikale intermezzo's. Actueel nieuws.

### KERKELIJKE STAND GEREFORMEERD

#### Overleden

17 dec. 2016: J.J. Klomp, Kleefsehoek 142, 90 jaar

18 dec. 2016: W. Bootsma-Broeksma, L. Henriettelaan 89, 96 jaar

#### Verhuisd

Fam. Scholing-Hoftijzer, Ln der Ver. Naties 130 naar Obrechtlaan 42

Fam. Lourens-Roelofs, Parkrand 33 naar Adenauersingel 15

Fam. Keij-Vos, Allendesingel 61 naar Sijsseltselaan 12

S.B.E. Mulder, Ketelstraat 9F naar De Ring 6

S. van Veen, Beekhuizerzand 13 naar Bospoort 35

C. Brons-Brouwer, L. Henriettelaan 17

naar Kortenburg 4, Wageningen (ONO)

#### Vertrokken

M. van Westerneng, Dorpsstraat 127 naar Rotterdam

T.H. van Willigenburg, Eikenhof 14 naar Bennekom

E. Bolink, Maanderweg 70A naar Holten

## Financiën en adressen

### Redactie

Gerben Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via [kopijkerkblad@hotmail.com](mailto:kopijkerkblad@hotmail.com)

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

### Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36

Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur

e-mail: [kerkbureau.ede@planet.nl](mailto:kerkbureau.ede@planet.nl)

webpagina: [www.protestantsegemeente-ed.nl](http://www.protestantsegemeente-ed.nl)

### Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:

NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van

20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en

à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

### Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.

Diakonie Protestantse Gemeente Ede