



Sacramentsdag

Donderdag 15 juni. In de kathedraal van Koper wordt de mis van 19.00 uur gevierd. De kerk zit verrassend vol. Zeker als je bedenkt dat Koper in Slovenië ligt - en het adres van de kathedraal 'Titoplein' luidt. Het plein heette nog niet zo lang geleden 'Platea Communis' - tijden veranderen, net als regimes en bouwstijlen, rond het plein strijdt de gotiek met de renaissance om voorrang.

De enige constante: de kerk. Die staat er weliswaar, naast de Venetiaanse campanile, bescheiden bij, maar lijkt toch van ingehouden trots te glimmen. Ze heeft alles overleefd! De oude heer Josip Broz, de communisten en wat niet al.

De kerk is vol vanwege een oud kerkelijk feest, dat zelfs een hoogfeest is: Corpus Christi. Voluit *Sanctissimi corporis et sanguinis Christi solemnitatis*, het 'hoogfeest van het allerheiligste lichaam en bloed van Christus'. Sacramentsdag ten onzent. *Fronleichnam* in de Duitse landen. In onze contreien merken we van dat feest vooral wat doordat de A12 volloopt met Duitse toeristen, want in Noordrijn-Westfalen heeft men een vrije dag.

Het allerheiligst lichaam en bloed. In de Roomse traditie was er de eerbied zo groot voor, dat men er een feest aan wijdde. In 1264 legde paus Urbanus IV dat vast. Dat had ongetwijfeld te maken met het niet lang voordien verkondigde dogma van de 'transsubstantiatie': de 'gestalten' brood en wijn worden en blijven werkelijk lichaam en bloed. Zo is het. En bij een beetje dogma hoort een deftige feest, dan is er verder geen plaats meer voor misverstanden.

Aan dat feest en zijn liturgische vormgeving hebben we overigens wèl hymnen als het 'panis angelicus' en 'pange lingua' (zie lied 185) te danken. Die laatste hymne wordt overigens ook op de Witte Donderdag gezongen. Maar dit terzijde, zou ik bijna schrijven. Maar er is meer dan slechts een zijdelings verband: op Witte Donderdag wordt de inzet van het Avondmaal gevierd, maar die viering mag, vanwege de Stille Week, slechts een ingetogen karakter hebben. Op Sacramentsdag wordt die 'schade' ingehaald, ook op een donderdag (namelijk de eerste na het octaaf van Pinksteren). Er valt wat te vieren. En dus wordt in roomse contreien de hostie in een monstrans geheven en plechtig rondgedragen, met al naar gelang de lokale volksaard en handelsgeest enorme festiviteiten er omheen. Processies met letterlijk velerlei toeters en bellen.

Hier en daar werd het ook de van gezellige feesten veelal niet afkerige clerus wel eens wat te commercieel, maar toch.

In het Sloveense Koper schoot me op 15 juni kort de notitie 'De Maaltijd van de Heer' te binnen. De synode van de PKN had het erover in november 2016 en ze stuurde het schrijfsel niet lang daarna aan predikanten en kerkenraden 'om als basis te dienen voor het gesprek in de gemeente over en bezinning op het Heilig Avondmaal'. Toegegeven, die ondertitel heb ik er later even bij opgezocht, maar toch.

De kerk van allee eeuwen is dus inderdaad alle eeuwen lang en door, tot op de huidige dag op zoek naar duiding, naar de betekenis en zin van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen vierde, kort voor zijn dood, op de avond van Pesach.

In de dertiende eeuw leidde die zoektocht tot een betonnen dogma: brood is lijf, wijn is bloed.

In de zestiende eeuw was ook dat dogma een van de strijdpunten binnen de kerk. De strijd tussen letterlijkheid en vleselijkheid, met andere woorden.

Luther verklaarde in 1530: 'aan geen feest heb ik een grotere hekel, want het is het aller schandigste feest. Op geen enkel ander feest worden God en zijn Christus meer te schande gemaakt als op deze dag. Want men smaadt het heilig sacrament, door het tentoon te stellen en rond te dragen. Al dat vertoon en zogenaamde heiligheid staat op gespannen voet met Christus' voorschrift en inzet: hij heeft ons immers niet opgedragen het rond te dragen....' (geraadpleegd: Wikipedia Duits)

Dat moge ons misschien uit het hart gesproken zijn, veel verder komen we er blijkbaar niet mee.

De PKN is nog weer 5 eeuwen verder nog steeds aan het duiden en interpreteren, huurt een professor in voor een inventarisatie. Die besluit zijn brochure met 22 gespreksvragen, waarin de lezer wordt opgeroepen aan te geven wat hem aanspreekt, wat zij herkent, hoe hij de dingen ervaart/beleeft en wat voor hem/haar een rol speelt. Bij de viering van de Maaltijd des Heren, die natuurlijk ook anders mag heten, bij de inzettingswoorden (die uiteraard ook anders kunnen klinken) etc.

Ach. Wij beleven en ervaren ons nog eens een ongeluk! En praten ons daar suf over: de zestiger jaren zijn in de kerk nog niet voorbij. Laten we nou eens gewoon gaan Schriftlezen. En daar niet meteen van alles bij beleven/ervaren/voelen/verzinnen - maar laat die woorden ons be-leven.

Zo beschouwd is een kerk-vol-mensen in Koper, die de woorden en gebaren over zich heen laten komen zonder daar meteen over in gesprek te gaan, misschien zo gek nog niet.....

GHW

SCHRIFTLEZEN

Zondag 25 juni - Plaatselijke zondag van de eenheid en gedenkdag van de Augsburgse Confessie

Lezing: Hebreëen 4:14-16

Op 25 juni 1530 werd deze door Melancthon opgestelde geloofsbelijdenis op de Rijksdag te Augsburg voor het eerst voorgelezen aan Karel V. Het is dan ook prachtig dat op juist deze zondag een brede variëteit aan christelijke kerken, gemeenten en groepen in Ede zich verbonden weet door allemaal rondom hetzelfde Bijbelse thema bezig te zijn. Vrijgemaakten, baptisten, hervormden, protestanten, evangelischen en nog meer bidden en danken op deze zondag voor elkaar en weten zich in Christus verbonden. Wellicht past op deze zondag dan ook schuldbelijdenis voor verdeeldheid en gebed om éénheid. Het thema waarvoor gekozen is, is het Bijbels Theologische begrip 'genade'. Veel passages in de Bijbel gaan over dit gedeelte - en de verschillende kerken/gemeenten kiezen daarin hun eigen perikoop. Wij lezen, ook met het oog op dat bijzondere en waardevolle belijdenisgeschrift uit de Reformatie, een gedeelte uit Hebreëen. In deze perikoop wordt gesproken over het vasthouden van de goede belijdenis aangaande Jezus Christus. Juist Zijn hogepriesterschap mag ons bemoedigen en hoop geven, ook als wij geconfronteerd worden met onze zwakheden en falen in het bewaren van de éénheid (in onszelf en als christenheid). Door Christus ontvangen wij vrijmoedigheid om tóch te naderen tot Gods troon van genade (goedheid) om juist ook dát te ontvangen: barmhartigheid, genade en hulp.

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 25	Matteüs 10:24-33	Op wie lijk jij?	do. 6	Matteüs 11:2-15	Geen twijfel mogelijk
ma. 26	Jesaja 28:1-13	Wartaal	vr. 7	Matteüs 11:16-30	Voorbeeldige kinderen
di. 27	Jesaja 28:14-29	Hoeksteen	za. 8	Psalm 13	Niet vergeten
wo. 28	Jesaja 29:1-8	Dromen zijn bedrog	zo. 9	Jeremia 11:18-12:6	Moordplan
do. 29	Jesaja 29:9-16	Kritiek van klei	ma. 10	Jeremia 12:7-17	Haat-liefdeverhouding
vr. 30	Jesaja 29:17-24	Toekomstbeeld	di. 11	Jeremia 13:1-14	Vergane glorie
za. 1	Jesaja 30:1-14	Geen buitenlandse hulp	wo. 12	Jeremia 13:15-27	Onverbeterlijk
zo. 2	Jesaja 30:15-26	Vluchtverhaal	do. 13	Jeremia 14:1-10	Droogte
ma. 3	Jesaja 30:27-33	Goddelijk geweld	vr. 14	Jeremia 14:11-22	Bidden lijkt zinloos
di. 4	Jesaja 31:1-9	Bewaking	za. 15	Jeremia 15:1-9	Bemiddeling onmogelijk
wo. 5	Matteüs 10:34-11:1	Tweedeling			

Zondag 2 juli

Lezing: Psalm 42

Op deze derde zondag na Trinitatis staan we in de Beatrixkerk stil bij het glas-in-loodraam met een afbeelding van een hert. Onder in het raam staat heel sober: Ps. 42. Dit raam gaat dus over Psalm 42. Met Psalm 42 is iets wonderlijks aan de hand. Het is eigenlijk een 'geamputeerde psalm'. Want Psalm 43 hoort bij deze psalm. Heel duidelijk is dat te zien in het refrein, wat steeds weer klinkt: 'wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij'? Volgens velen gaat deze psalm over heimwee naar God. Dat heimwee raakt diep in een mens, het brengt tot tranen, schreeuwen en smachten. Een psalm vol hartstochtelijke emoties. Een psalm die terug gaat tot de bron, de bron van de Jordaan – die in het Hermongebergte ligt.

Zondag 9 juli

Lezing: Mattheus 11:25-30

Het oecumenisch leesrooster stelt als evangelielezing voor de vierde zondag na Trinitatis Mattheus 11:25-30 voor. We horen in dit gedeelte hoe Christus aan het bidden is. Zijn gebed loopt uit op een uitnodiging aan hen die 'vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan'. Dat zijn er in onze dagen ook nogal wat. Wat leggen we onszelf al geen lasten op doordat we zoveel van onszelf moeten. Het evangelie is juist een bijzondere boodschap van vrijspraak, van bevrijding, verlossing van al het moeten. Gaan we dan verder zónder lasten? Nou, niet te snel, Jezus geeft er iets anders voor terug. Zijn juk. Maar dat is van compleet andere orde. Een orde die alle wijzen en verstandigen niet direct zien - maar aan 'eenvoudigen' is het geopenbaard; De mensen die zich niet te hoog of intellectueel achten om bij de eenvoudige Rabbi van Nazareth, de Zoon van God, in de leer te gaan.

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
10	7 juli	16, 23 en 30 juli
11	28 juli	6, 13 en 20 augustus

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

ZWO-collecte 25 juni 2017

De ZWO-collecte is bestemd voor: Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Ghana. In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie Agreds vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen. In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. Doe mee om dit werk te steunen!

Namens de ZWO-bestemmingscommissie
Wim Plumiers

Collectes:

25 juni	Diaconie en ZWO
2 juli	Wijkwerk en Diaconie
9 juli	Kerk en Diaconie

Inloop Open Kerk



Op donderdag 29 juni is er in de Taborkerk weer een inloopochtend. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Donderdag 6 en donderdag 13 juli is er ook een inloopochtend. Op 6 juni staat er een quiz op het programma. De 13^e juli is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open en is iedereen hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

Roze viering in Emmaüs

Toen de moeder van de vermaarde Britse neuroloog Oliver Sacks te horen kreeg dat haar zoon op jongens viel zei ze; "je bent me een gruwel. Was je maar nooit geboren". Door deze venijnige woorden van zijn joodse moeder kreeg hij een afkeer van religie. Een kleine 50 jaar geleden werd mijn homoseksualiteit thuis bekend. Mijn ouders gingen naar een verjaardag van een tante en daar kwam het onderwerp homoseksualiteit ter sprake. Mijn tante zei: "Zoiets komt in Rusland niet voor. Daar slaan ze die krenge allemaal dood en dat moesten ze hier ook doen". De tante was lid van een Pinkstergemeente.

Gelukkig is er in de loop der jaren veel ten goede veranderd m.b.t. aanvaarding van homoseksualiteit. Toch blijven er problemen en is alles vaak nog niet zo roos- en rozekleurig als wel eens wordt gedacht. Zo is homo nog steeds het meest gebruikte scheldwoord en geweld tegen homo's en lesbiennes komt regelmatig voor. Wielie Elhorst, door de Protestantse Kerk Amsterdam benoemd tot predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap, richt zich speciaal op de sociale acceptatie van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders en heeft de handen vol aan dit werk. De vraag is zo groot dat hij vaak

Kerkdiensten

Zondag 25 juni 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur ds. M. Hazeleger

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur ds. P 't Hoen

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur ds. T. Werner

Harskamp:
10:00 uur dhr. J. Kroon

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur ds. M. Wielhouwer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur dhr. M. Tax

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur ds. A.J. van Zanden
Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10:00 uur ds. N.W. van den Houten
14:30 uur vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur mevr. H. Kramer

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur ds. G.F. Dekker

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 24 juni
19:30 uur ds. C. Hendriks

Zondag 2 juli 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur ds. C. Oosterveen
Heilig Avondmaal

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur ds. T.P. de Jong
Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur ds. G.H. Werner
viering Heilig Avondmaal

Harskamp:
10:00 uur ds. T. Volgenant-Beima

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur ds. N. Boonstra

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur mevr. J. Bron
roze viering, brood en wijn

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10:00 uur ds. A. Beeftink
14:30 uur zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur dhr. J. Kroon

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 1 juli
19:30 uur ds. T.P. de Jong

Zondag 9 juli 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur dienst in Taborkerk

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur ds. A. Boelhouwer

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur ds. G.H. Westra
samen met Noord en Ev. Luthers

Harskamp:
10:00 uur ds. Visser-Sonneveld

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur ds. J. Woltinge

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur ds. L.P.H. van Laar

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur dienst in Taborkerk

Hartenberg:
10:00 uur mevr. C. de Peuter
14:30 uur vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur ds. A. Dingemans

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 8 juli
19:30 uur ds. J.S. Heuting

verwijst naar lokale pastores. Hij krijgt schrijnende verhalen uit het hele land te horen. Hij noemt als voorbeelden familiebreuken als iemand uit de kast komt en ook pesterijen die christelijke homo's te verstouwen krijgen van medegelovigen. Zelf kom ik soms ook schrijnende verhalen tegen binnen CHJC, de vereniging van christelijke homo's en lesbiennes. Zo is daar het verhaal van Martin, die getrouwd was en lid van een Evangeliegemeente en op zijn 45e eindelijk na een lang gevecht met zichzelf durfde toe te geven aan zijn homoseksuele geaardheid. De ontredde-ning was groot toen hij het zijn vrouw en kinderen vertelde. Na zijn scheiding trok hij noodgedwongen bij zijn moeder in. Maar ondanks het feit dat hij weer onderdak had, vond hij er geen emotioneel onderdak. Het onderwerp werd doodgezwegen. Ook geen ruimte ondervond een zekere Jan uit een katholiek nest. Zijn vader was militair en er was totaal geen ruimte aangaande zijn geaardheid. 'Mijn opvoeding heeft er in geresulteerd dat ik niet mocht zijn wie ik was. Ik heb er lang over gedaan mijzelf te accepteren en heb me lang ongelukkig gevoeld'. Soms zijn er verhalen die wat meer ruimte scheppen. Bijvoorbeeld het verhaal van Gerrit uit een Gereformeerde Gemeente in een nabijgelegen dorp van Ede. Hij durfde zijn verhaal aan zijn ouders en dominee te vertellen. Ze lieten hem niet vallen. In het Reformatorisch Dagblad kreeg hij ruimte met een artikel dat hij schreef onder de titel: 'Denk genuanceerd over homoseksualiteit'. In een redactioneel commentaar van het RD is te lezen dat mensen met een andere seksuele geaardheid er voluit bij horen. Toch blijft de man-vrouw verhouding de norm die er wordt uitgedragen.

Een tijdje terug was ik bij een bijeenkomst van Verscheurd in Mozaïek 0318 in Veenendaal. Verscheurd is een groep mensen die homoseksualiteit bespreekbaar wil maken binnen orthodoxe en evangelische geloofsgemeenschappen. Na afloop van de avond werd aan een groot aantal bezoekers gevraagd wat voor

cijfer je jezelf zou geven met betrekking tot aanvaarding binnen je familie, vriendenkring en je kerk- of geloofsgemeenschap. Ik was de enige die zijn vinger opstak bij een hoog cijfer. Er is dus nog een wereld te winnen. In de roze vieringen in Emmaüs, dit jaar al weer voor de 9e keer, willen we daar een bijdrage aanleveren. De vieringen worden gehouden in het kader van de jaarlijkse landelijke manifestatie van Roze zaterdagen ten gunste van homo-emancipatie. Het thema dit jaar is; Colourful me. De dienst op zondag 2 juli wordt gehouden o.l.v. pastoraal werker Janneke Bron en begint om 10.30 uur in Kerkelijk Centrum Emmaüs. In een bijeenkomst vooraf gaan we met elkaar de bijbelteksten lezen die in de viering gelezen worden. Hoe is het om de bijbel ook queer, anders, te lezen? In Emmaüsnieuws en op de website staan daarover de precieze gegevens. U wordt van harte uitgenodigd, voor zowel het bijbel lezen als de viering.

Arie de Niet

Wordt u vrijwilliger ten behoeve van de kerkdiensten in



In het ziekenhuis gaan elke week op vrijdag eind van de middag of zaterdag onze "vragers" langs de afdelingen namens de dienst geestelijke verzorging om de patiënten persoonlijk uit te nodigen voor de zondagse kerkdienst in het ziekenhuis. Wij zoeken met ingang van september nog een paar vrijwilligers voor deze functie. Hebt u hiervoor belangstelling? Neem dan contact op met Lyska van der Elst (afdelingsondersteuner Geestelijke Verzorging). U kunt mailen naar elstl@zgv.nl of bellen, 0318 - 433875 van maandag t/m donderdag tot ± 13.30 uur.

Avondmuziek

Anders dan in het vorige Kerkblad gemeld, vindt de aloude Avondmuziek ook in het komende seizoen plaats in de Taborkerk - daar waar zij al sinds 1993 werd en wordt georganiseerd.

De Wijkkerkenraad werd kort geleden verrast door het bericht dat de organisatie van de Avondmuziek was overgenomen door onze Lutherse broeders en zusters en dat daarmee ook de Taborkerk niet langer meer de plaats van handeling zou zijn. Gelukkig bleek in en na goede gesprekken met de AK, de commissie Bespreek het Samen en mevrouw Maasland, dat Tabor de Avondmuziek gewoon zal blijven organiseren: misverstanden zijn er om te worden opgehelderd.

Het programma is op dit moment nog niet volledig uitgekristalliseerd: muziekliefhebbers kunnen er intussen zeker van zijn dat er een programma met allure in de maak is - wij houden u op de hoogte.

Wijkkerkenraad Tabor,
Jan Hoogteijling, scriba

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuis, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Kerkennacht

Voor de derde keer doet Tabor mee aan de Kerkennacht. Geen echte nacht weliswaar, maar de kerk is terdege open, een lange avond lang. Vanaf 18.00 uur bent u welkom, om eens rond te kijken in het gebouw, om te luisteren naar prachtige live-muziek op de orgels en op de piano, om te kijken naar de geëxposeerde kunst (van de hand van een Syrische dorpsgenoot) of voor zomaar een gesprek bij een kop koffie - wie weet met een buurtbewoner. Wees welkom!

LuTaNo-diensten

Let op de gegevens in de rubriek 'kerkdiensten'! Ook dit jaar viëren we gedurende zes zondagen de erediensten samen met de zusters en broeders van de Noorderwijk en van de ELK.

Seniorenkring 5 juli

Vanaf 10.30 in de zijzaal van de Taborkerk; laatste bijeenkomst voor de zomerpauze.

Wees welkom, oude en nieuwe senioren of wie zich dat denkt te zijn. Voor een inhoudelijk aantrekkelijk gesprek, over wat ons bezig houdt in kerk, samenleving en geloof.

Jubilea Tabor

In 2018 hopen we twee jubilea te vieren: die van de oprichting van de 'Nederlands Hervormde Vereniging voor Evangelisatie', waaruit de Taborgemeente is voortgekomen (1948) en de ingebruikname van de Taborkerk, op 26 augustus 1953: een zeven-

tig- en een vijfenzestigjarig jubileum. Alleszins enige bijzondere aandacht waard! De wijkkerkenraad vraagt u om eens in uw herinneringen én uw archief te grasduinen: aardige anekdotes (en andere!), foto's en documenten zijn hartelijk welkom. Neem contact op met een lid van de WKR als u een bijdrage kunt/wilt leveren aan een herinneringspublicatie.

Vakantie predikant

Vanaf 29 juni is uw predikant weer beschikbaar, zij het met de restricties die de bedrijfsarts heeft bepaald. Begin juli volgt een nieuw consult, met -wie weet- nieuwe inzichten.

Avondmuziek

Er was even verwarring over de voortgang van de Avondmuziek. Zie het bericht van de Wijkkerkenraad in de rubriek 'algemeen plaatselijk'.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:

Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Familie Busser, graaf Bentincklaan 14, werd opgeschrikt door een hartinfarct van Jan Busser. Gelukkig is het goed verlopen, er werd snel en heilzaam gehandeld, en Jan is weer thuis! We wensen hem samen met Henny en wie hen lief zijn veel sterkte! En we zijn dankbaar samen met hen.

Net als anderen die weet hebben van ziekte en onmacht soms.

Achter al mijn woorden

*Achter al mijn woorden
ben ik
zo sprakeloos,*

*en achter al mijn grootheid
zo klein, zo
bijna broos.*

*Achter al mijn maskers
verschuilt zich
mijn gezicht,*

*en achter al mijn duister
- vermoed ik toch -
het licht.*

*Achter al mijn afweer
moet ongerept bestaan
een kind in mij vergeten -*

wie roept het bij zijn naam?

Hein Stufkens

Op 23 juni is er weer de kerkennacht in Ede. Fijn, dat er 7 verschillende kerken de mogelijkheid bieden voor mensen om eens een kerk van binnen te bekijken. En niet alleen het gebouw is de moeite waard; ook een kijkje in wat mensen drijft en inspireert is dat toch? Er zal veel verrassende ontdekkingen zijn. Voor de toevallige voorbijganger, de geïnteresseerde bezoeker, de kerkganger die wel eens meer wil zien, voor een ieder: welkom.

Ook superfijn dat er zoveel mensen betrokken méé organiseren en uitvoeren, meedoen!

Hieronder het bericht van de organisatoren:

De Kerkennacht bij ons is een voorbeeld van de unieke samenwerking tussen de Edesche Concertzaal en de Protestantse Wijkgemeente Noord.

In de volgende ruimtes van de kerk is het nodige te zien en te horen:

Hal: Een kleine tentoonstelling van een verzameling oude en interessante bijbels.

Foyer: Hier bestaat de mogelijkheid tot het drinken van een gratis kopje koffie/thee met als achtergrondmuziek live-opnames uit de Edesche Concertzaal.

Edesche Concertzaal/Kerkzaal: Ieder uur wordt hier het volgende programma herhaald:

*Orgelspel door Johan van Markesteijn

*Bijbelzetting en Zang

*Poëzie

*Vleugelspel door Erik Onnink

Gang: Er zijn hier beelden te zien van de dienst op Pasen dit jaar met als voorganger onze eigen wijkpredikant ds. Caroline Oosterveen. Ook zijn er foto's van de spirituele heidewandeling gemaakt door gemeenteleden en de lunch in Careander. Ook informatie over het diaconale project van de Noorderwijk: de Johanniter Crisisopvang te Ede.

Daarenboven: Programma van het nieuwe seizoen van de concerten in de Edesche Concertzaal.

Vertrek: Bij verlaten van de kerk als herinnering: tekst van een zegenbede en liedtekst "Ruimte" speciaal voor deze dag geschreven.

We richten ons vooral op burens en belangstellenden, maar ter ondersteuning zijn gemeenteleden natuurlijk ook van harte welkom. Kerk open van 18.00 tot 22.00 uur.

Peter Blokhuis en Wim den Ouden

Op 2 juli heb ik mijn laatste dienst voor ik op vakantie ga. Inmiddels zijn al velen op pad. Fijn als dat kan. Een lied om verwondering onderweg, welke (levens-) weg we ook gaan (NLB 697): tekst Sieds Prins, vrij naar een oud lied van de Lakota-indianen:

*1. Kom Schepper, Geest Jij,
die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om
het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om
verlangen dat weerklinkt.*

*2. Kom Schepper, Geest Jij,
die de nacht doorbreekt,
het schimmennuur bedwingt.
Wij loven je om
de prilheid van de morgen,
de eerste stappen van een kind,
wij loven je om
troost die je schenkt.*

*3. Kom Schepper, Geest Jij,
die mensen aanraakt
en winterkou verdrijft.
Wij loven je om
rivieren die stromen,
een zalm die opspringt,
wij loven je om
adem die je brengt.*

*4. Kom Schepper, Geest Jij,
die ons roept te gaan
en in beweging zet.
Wij loven je om
de dieren op het veld,
een nachtegaal die zingt,
wij loven je om
vrijheid die verbindt.*

*5. Kom Schepper, Geest Jij,
die wonden heelt,
kom in ons bestaan.
Wij loven je om
de wind die waait,
de trom die klinkt,
wij loven je om
vrede die verstillt.*

refrein:

allen Met wind in de ha - ren
en zon in de rug ligt
het land voor ons o - pen.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent na - bij.

Mijn vakantie duurt tot 4 augustus. Als er bijzonderheden zijn kunt u als vanouds weer terecht bij Ineke Kerkstra, die het meldpunt weer voor haar rekening neemt! Met dank aan Dolf Smits en Tijmen Apeldoorn voor de afgelopen periode.

Vrede en alle goeds,
Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 6 juni 2017.

Op 6 juni kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Wim den Ouden opent de bijeenkomst met een treffende beschrijving van het karakter van de Noorderwijk. Aan de hand van een schilderij met een gedicht van Roel Brakerhoff wordt van gedachten gewisseld over de associaties die hierdoor bij een ieder worden opgeroepen. Er wordt teruggeblikt op de zeer geslaagde kerkdienst van 28 mei met het thema "Hemelse muziek". De heidewandeling van 13 mei is door de deelnemers zeer gewaardeerd. Ook volgend seizoen zal er weer een heidewandeling worden georganiseerd. De diverse opmerkingen die op het gemeentebestuur van 7 mei zijn geuit, worden besproken. De voorbereidingen voor de kerkennacht op 23 juni zijn nagenoeg rond. De startzondag voor het komende seizoen is vastgesteld op 10 september 2017. De vergadering wordt besloten met een aantal uitspraken van Augustinus.

Tijmen Apeldoorn

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Deze keer weer enkele verjaardagen te melden, mevrouw Los op 4 juli, mevrouw Blaak op 11 juli en meneer Jacobsen op 12 juli. Wij wensen u allen een goede verjaardag en een gezegend nieuw levensjaar toe. Inmiddels is het zomer en de vakantietijd is weer aangebroken. Dit betekent dat ook een deel van onze mensen in de komende weken de koffers pakken en op pad gaan. Ik wens u een goede tijd toe. Ik hoop van harte dat we in de kerk weer regelmatig gasten zullen kunnen verwelkomen die in onze prachtige omgeving van de rust en de natuur komen genieten. Laten we er samen voor zorgen dat de gasten zich welkom zullen voelen in ons midden. Enige tijd geleden is uit de wijk de vraag gekomen of het mogelijk is om de diensten voor onze leden thuis ook met beeld uit te zenden. Naar aanleiding hiervan is uitgebreid navraag gedaan naar de mogelijkheden en de daarmee samenhangende kosten. De ingewonnen informatie is in de laatste kerkenraadsvergadering besproken. Vanwege de erg hoge kosten hebben we besloten dat het niet verantwoord is om een dergelijk systeem aan te schaffen. Graag tot de volgende keer.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Oppas- en kindernevendienst

In de periode van 16 juli tot en met 13 augustus is er geen kindernevendienst wel is er oppas aanwezig.

Op 2 juli nemen we als kinderen en leiding van de kindernevendienst afscheid van Janne Wilgenburg. Zij hoopt na de vakantie naar het voortgezet onderwijs te gaan.

Ook in de kerk verandert er dan wat en mag je vanaf nu samen met de volwassenen zingen en luisteren naar Gods woord. We hopen dat er mede door de kindernevendienst een basis is gelegd voor je geloof en dat je dit de rest van je leven mag meenemen.

Deze dienst zal worden geleid door ds. Volgenant en we nodigen u hierbij van harte uit.

Hennie van Luttkhuizen
Elly en Noline

Senioren

Vrijdag 14 juli willen we met de senioren naar De Boshoeve in Wolfheze gaan. Het is wat later dan gebruikelijk, maar het kwam zo beter uit bij de Boshoeve. We beginnen om 10.30 uur in de kerk met een kopje koffie en gaan daarna naar Wolfheze. Daar zullen we eerst een lunch hebben en daarna kunnen we de pluktuin in om een mooi boeket bloemen voor ons zelf te plukken. Als u mee wilt mag u zich opgeven bij Janny en of Elly. Wij zien u graag.

Groet, Janny en Elly

Startweekend

Op zaterdag 23 september willen wij weer met elkaar gaan barbecueën en de startzondag zal dit jaar op 24 september plaatsvinden. Nadere informatie volgt nog. Wilt u deze data alvast vrijhouden in uw agenda?

Met vriendelijke groet,
Rian, Noline en Carina

Hallo jongens en meisjes

25 juni - De eerste plaag: water wordt bloed



Nog steeds moeten de Israëlieten werken voor de farao. Daarom stuurt God Mozes en Aäron naar de farao. 'Mozes, jij moet Aäron alles zeggen wat ik je opdraag zodat hij het kan uitvoeren. Hij moet het woord voeren en de farao vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. Als de farao jullie om een wonder vraagt moet Aäron zijn staf op de grond gooien; die staf zal dan een grote slang worden.' Mozes en Aäron gingen naar de farao en deden wat de Heer hun had opgedragen. Maar de farao was niet onder de indruk. Hij riep zijn tovenaars bij hem en die deden precies hetzelfde. Hij wilde niet luisteren naar Mozes en Aäron om de Israëlieten te laten gaan. Ook al was de slang van Aäron veel sterker dan die van de tovenaars. Toen zei de Heer tegen Mozes: De farao blijft weigeren het volk te laten gaan. Ga morgenochtend naar de Nijl waar de farao gaat baden. Wacht hem daar op en zeg het volgende: 'De Heer, de God van de Hebreëen heeft mij naar u toegestuurd om te zeggen: 'Laat mijn volk gaan om mij in de woestijn te vereren. U wilt niet luisteren daarom zal ik het water in bloed laten veranderen en zullen alle vissen dood gaan en is het water niet meer te drinken.' Toen hield Aäron zijn staf omhoog boven de Nijl en sloeg op het water en al het water in de Nijl veranderde in bloed. De vissen gingen dood en het water ging heel erg stinken. Het was niet meer te drinken. Maar de tovenaars van de farao konden dit ook en de farao was niet onder de indruk. Hij keert weer terug naar zijn paleis.

2 juli - De farao geeft zich niet over



De farao wilde maar niet luisteren naar Mozes en Aäron. Toch ging Mozes in opdracht van God weer terug naar de farao. 'Dit zegt de Heer: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. Weigert u dat, dan straf ik uw hele rijk met een kikkerplaag.' En zo gebeurde het. Overal waren kikkers. Maar de tovenaars van de farao konden ze ook tevoorschijn toveren. Toen smeekten de farao om de kikkerplaag te stoppen en Mozes deed dat, maar toen de kikkers verdwenen wilde hij niet luisteren naar de wens van Mozes. En zo kwam er een volgende plaag. Muggen. Iedereen werd gestoken. De tovenaars van de farao konden dit keer niet muggen toveren en zeiden: 'Hier moet een god de hand in hebben!' Maar de farao veranderde niet van gedachten om wel naar Mozes en Aäron te luisteren. De volgende dag kwamen er steekvliegen en toen ontdooide de farao. 'Oké, zei hij, Ga uw God maar offers brengen maar blijf in mijn land.' Dit vonden Mozes en Aäron niet goed. Ze wilden drie dagreizen ver de woestijn in trekken. Uiteindelijk vond de farao het goed, maar zodra de steekvliegen verdwenen waren hield de farao zich niet aan zijn woord. Mozes ging weer naar de farao en vroeg. 'Laat mijn volk gaan.' Maar de farao deed dit niet. God liet de pest uitbreken op al het vee van de Egyptenaren. Alle dieren werden ziek en een aantal stierven. De dieren van de Israëlieten bleven leven. Maar het hielp allemaal niets. Weer vroeg Mozes: 'Laat mijn volk gaan.' De farao wilde niet luisteren. Toen liet God het heel hard hagelen. Zo hard dat veel planten en bomen vernield werden. De farao smeekte bij Mozes om het te laten stoppen en dat hij de Israëlieten zal laten gaan, maar toen de hagel gestopt was hield hij zich weer niet aan zijn woord. God liet een enorme zwerm sprinkhanen komen die de oogst gingen opeten. Er bleef geen blad meer aan de bomen en planten. Maar de farao bleef weigeren om de Israëlieten te laten gaan. Daarna kwam er een enorme duisternis over Egypte. Niemand kon iets zien. De farao merkte dat het menens was en liet de Israëlieten gaan, maar het vee moest in Egypte blijven. Dit kon niet, want die hadden ze ook nodig. Toen werd de farao kwaad. 'Verdrijf uit mijn ogen en

waag het niet om je nog te laten zien, want dan wordt het je dood! Mozes ging weg en beloofde niet meer langs te komen.

9 juli - Het Pesachfeest



De farao wilde nog steeds niet luisteren. God wilde de farao nog met één plaag tref- fen. 'Alle eerstgeborenen zullen sterven. Dus de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient, en ook al het eerstgeborene vee.' Om te voorkomen dat de Israëlieten werden getroffen door deze plaag kregen ze van Mozes een

opdracht die God hem heeft verteld. 'Ieder gezin moet de veertiende van deze maand een jong dier van één jaar oud 's nachts slachten. Deze moeten jullie roosteren en helemaal opeten. Anders gaat het overstuur. Het bloed van het dier moet je met een bos majoraantakken smeren op beide deurposten en aan de bovendorpel. In die nacht zal ik (God) rondgaan door Egypte en alle eerstgeborene doden, maar alle huizen die bloed aan hun deur hebben zal ik voorbijgaan. Want zo herken ik de huizen van de Israëlieten. Zeven dagen lang moeten jullie ongedesemd brood eten, dat niet gerezen is door gist, want jullie mogen niets eten waar gist in zit. Wie toch brood eet dat gegist is, zal er niet bij horen. Vier deze dag voortaan als een speciale feestdag ter herinnering hieraan. Blijf deze dag vieren, waar je ook woont, altijd.'

Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, en ze deden wat de Heer aan Mozes en Aäron had verteld.

Doordat de Israëlieten de opdracht uitvoerden, lieten ze zien dat ze God vertrouwden en Hem wilden volgen. Het was een soort test. Elk jaar vieren de joden dit feest nog. Als herinnering hieraan. Met Pasen denken wij hier ook aan door een matzes te eten. Dit is namelijk ook een soort brood dat niet gerezen is.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas- en kindernevendienst

25-06 Lisa en Jannie
02-07 Nicoline en Anouska
09-07 Marike en Djoerd
16-07 Anne

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf de Proosdij

In het vorige nummer hebt u geen bijdrage van mij gelezen. Ik weet niet of u het gemist hebt - dat heb ik in ieder geval niet gehoord. Gelukkig maar. De reden voor het ontbreken van mijn bijdrage was in ieder geval omdat ik juist in de week waarop de kopij weer ingeleverde diende te worden de Kirchentag in Berlijn en Wittenberg bijwoonde. Voorwaar een inspirerende en 'geestelijk voedzame' week! In de lezingen ben ik vooral uitgedaagd om na te denken over wat het concreet voor mensen nú betekent om werkelijk 'vrij in Christus' te zijn. Een gemeenschap die vrij is... dat moet enorm aantrekkelijk zijn voor mensen die gebukt gaan onder het hedendaagse vele moeten. We moeten aan het schoonheidsideaal voldoen, we moeten genieten van dit of van dat, we moeten sparen, we moeten jeugdig blijven, we moeten een bruisend leven hebben vol spetterende sociale contacten, we moeten sporten, we moeten veel geld verdienen, we moeten leuk en aardig zijn, we moeten de samenleving vooral niet tot (financiële) last zijn, we moeten op vakantie, we moeten mantelzorgers zijn, we moeten nogal wat, van elkaar of van onszelf. De grote ontdekking van Maarten Luther was dat we **niets** moeten, maar juist dat Christus ons bevrijd van al dat 'moeten' (de wet). De reformatie was vast ook wel een politieke en kerkelijke vernieuwingsbeweging, maar werd in de eerste plaats en vooral geboren als een pastorale ontdekking... Goed nieuws voor mensen die zoveel moeten... Als dat besef ook (weer?) in onze gemeenten ruimte krijgt, dan kan het niet anders of dan tintelt er een plezier om Gods goedheid - aantrekkelijk voor vermoeide, toberige mensen.

Boven mijn vorige stukje stond per abuis 'vanaf de Gele Klap'. Zo heette de brug in Stadskanaal waar ik vlakbij woonde. Mis ik die brug dan nog zo? Nou, de ritmische cadans van de auto's die er 's nachts in een vaartje overheen zoefden mis ik soms nog wel, dat was een prettig geluid. Het was goed om Stadskanaal predikant te zijn. Vorige week ben ik voor een trouwdienst nog even terug geweest. Het was een fijn en vrolijk weerzien. Maar ik werd nóg blijer toen ik daar hoorde dat de vacature daar die ontstaan was door mijn vertrek binnenkort weer vervuld zal zijn!

Zelf kijk ik hier in Ede dankbaar terug op het eerste seizoen. Straks, na mijn vakantie, hoop ik de wat rustiger zomermaanden vooral te gebruiken voor het pastoraat en het inhoudelijk voorbereiden van het nieuwe jaarthema en de catechese en kringen.

Voor nu een hartelijke groet!
ds. Theo Pieter de Jong

Omzien naar elkaar

De heer en mevrouw Roseboom kijken in grote dankbaarheid terug op maandag 12 juni. Zij waren die dag 60 jaar getrouwd. We wensen hen nog vele gezegende jaren toe.

Mevrouw Linde-Spelt verbleef de afgelopen maanden in Oranje Nassau's Oord in Wageningen. Na een goed verlopen revalidatietraject is zij nu weer thuis waar ze volop van haar huis en tuin hoopt te kunnen gaan genieten.

Een schrik was het dat de heer Schoonderwoert met een hartaanval in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij is inmiddels weer thuis en het gaat gelukkig goed met hem.

Ook met hartproblemen werd de heer Koops in het ziekenhuis opgenomen. Hij is vervolgens overgebracht naar het St. Antoni-

us Ziekenhuis in Nieuwegein. De verwachting is dat hij snel weer naar Ede zal terugkeren.

De heer Van der Pol heeft een operatie ondergaan in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Hij is thuis, maar zal nog wel verdere onderzoeken moeten ondergaan. Belangrijk is dat hij zich op moment al veel beter voelt.

Mevrouw Goedhart-van der Veer verblijft op dit moment in verpleeghuis Vilente Pieter Pauw in Wageningen. Het is vermoedelijk tijdelijk, maar gezien haar broze gezondheid is nog onduidelijk of ze weer naar huis in Ede kan komen. We wensen haar sterkte en goede zorg in Wageningen toe.

Als Gij ons zegent,
uw ogen over ons
laat lichten,
is dat te zien
voor alle mensen.

Zoals de aarde
de zaaier rijk beloont,
zaait Gij in ons
uw rijke zegen
tot heil van allen.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Genade is Gods goedheid

Begin deze maand las ik in dagblad Trouw boven aan een rouw-advertentie:

*En Hij heeft tot mij gezegd:
Mijn genade is u genoeg,
want de kracht openbaart zich eerst
ten volle in zwakheid.
II Korinthe 12: 9a*

Deze tekst klonk heel bekend en vertrouwd in mijn oren, maar tegelijk gaf het mij te denken. In onze kansel-Bijbel waaruit wij lezen staat geschreven: *maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid'.*

In Ede hebben wij meer dan 20 jaar de voorgangerbidstond waar ook ik, en sinds kort Theo Pieter de Jong, in participeren. Meestal zijn wij met een 12tal collegae uit de Edese kerken. Wij lezen uit de Bijbel en bidden voor het welzijn van burgers en overheid in Ede. Sinds een paar jaar lees ik vaker uit de vertaling BGT van 2014, de *Bijbel in Gewone Taal* van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze vertaling is voor mij een hedendaagse wetenschappelijk en theologisch verantwoorde vertaling.

De voorgangers van de maandelijkse bidstond zullen op zondag 25 juni over het woord 'genade' (s)preken. Daarbij zal een ieder persoonlijke ervaringen met zijn gemeente delen. Dat mag ik dan doen in 'de Beatrixkerk'. Voor mij betekent het woord 'genade' dat ik vooraf aan het uitspreken van de groet en de zegen heel stil in mijzelf denk dat God ons met het woord 'genade' het goede schenkt. Het eerste woord van onze liturgie is 'genade' bij de groet en het eerste woord bij de zegen aan het einde van de dienst. Deze innerlijke gedachte heb ik sinds mijn opleiding ruim 40 jaar geleden. Treffend voor mij is nu, dat het woord 'genade' in de BGT niet meer voorkomt. In plaats van 'genade' lees ik dat 'God goed voor ons is'.

Vorig jaar vertelde een echtpaar van mijn leeftijd dat zij uit de BGT lezen naast de hen vertrouwde NBV en dat zij beter verstaan wat er bedoeld wordt bij het lezen aan tafel.

Mijn ervaringen deel ik met collegae waarvan een aantal leest uit de Herziene Statenvertaling, HSV van 2010 en weer anderen uit de NBV van 2004. Geen van ons leest meer uit de NBG van 1951. Uit deze vertaling stamt de tekst boven aan de rouwkaart waarmee ik dit schrijven begonnen ben.

De tekst uit 2 Korinthe 12: 9a volgens de HSV van 2010 is: *Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.*

In de NBV van 2004 staat: *maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.*

In de Bijbel in Gewone Taal, BGT 2014 lezen wij: *Maar de Heer zei tegen mij: 'Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig. Want alleen iemand die zwak is en lijdt, kan aan iedereen laten zien hoe machtig ik ben.'*

Nu is wel zo, dat wanneer ik uit de BGT voorlees, de collegae met een andere vertaling voor zich denken iets geheel anders te horen. Bij nader inzien en in gesprek met elkaar ontdekken wij

dat het woord 'genade', vele betekenissen kent. Als een kernwoord in de Bijbel mogen wij 'genade' uitspreken in de naam van de Vaderen de Zoon en de heilige Geest.

Als krijgsmachtpredikant had ik altijd de bijbel op zak gehad en wel de Groot Nieuws Bijbel, GNB, van 1988. Het was toen een heel begrijpelijke versie waaruit ik 2 Korintiërs 12: 9a citeer: *Maar hij antwoordde: 'Je hebt genoeg aan mijn genadige goedheid. Want kracht wordt juist ontplooid in zwakheid.'*

Peter 't Hoen

Van de handwerkgroep

Op woensdag 5 juli a.s. is alweer de laatste clubochtend van dit seizoen. Na (hopelijk) een goede en plezierige vakantieperiode starten we weer op woensdag 6 september (van 09.30 uur tot 11.30 uur) in de Beatrixkerk-Ede. Nieuwe leden zijn, zoals bekend, van harte welkom. Werkt u liever thuis, neem dan contact met ons op (of kom een keer op woensdagochtend kennis maken), want wij zijn blij met alle hulp.

Met vriendelijke groet, namens de handwerkgroep,
Alie Wijnen en Gré v.d. Pol

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-edede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-edede.nl tel.: 591029

Predikant:

Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032

Pastoraat

wijkindeling:

- **Veldhuizen B** - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
- **Dalen en de wijk Klaphek**
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
- **Kernhem en Lunteren**
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
- **Veldhuizen A**- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
- **Ede-overig en Bennekom**
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226

Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Aanspreekpunt voor pastoraat:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916
E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029,
scriba@openhof-edede.nl

Uit de wijkkerkenraad

Maandag 12 juni is er vergaderd door de wijkkerkenraad van De Open Hof. De voorzitter opent de vergadering met het lezen uit het dagboekje van Henri Nouwen en gebed.

Wijnand Rietman heeft aangegeven te willen stoppen als wijkkerkenraadslid. Namens de wijkkerkenraad bedankt de voorzitter Wijnand voor zijn grote inzet binnen de kerk en overhandigt hem een bos bloemen met boekenbon. Wijnand blijft voorzitter van de beheersraad en lid van het College van Kerkrentmeesters. De notulen van de vergadering van 1 mei worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de scriba. Naar aanleiding van de actiepunten blijkt dat het punt Kerstnachtdienst een punt van aandacht blijft. Er wordt contact gezocht met een andere wijk binnen de PGE om eventueel samen een dienst te verzorgen op kerstavond.

De wijkkerkenraad van De Open Hof is verheugd te horen dat in de vacature van predikant binnen Emmaüs is voorzien.

De werkgroep vieringen en de wijkkerkenraad maken zich al een tijdje zorgen over het afnemende aantal bezoekers van de zondagse vieringen. Daarbij worden vooral de jongeren en hun ouders gemist. Ook op enkele andere terreinen wordt gemerkt dat betrokkenheid afneemt. Een afvaardiging van de wijkkerkenraad gaat op korte termijn in gesprek met gemeenteleden die daarover iets zouden willen vertellen. Daarbij neemt de wijkkerkenraad in eerste instantie een luisterende houding aan. Wellicht dat tijd wordt gevonden om samen na te denken over mogelijke oplossingen.

Doop en Maaltijd van de Heer zullen, in deze periode van vrijstelling van werkzaamheden, worden verzorgd door onze consulent, ds. Jan Oortgiesen.

Op 17 september 2017 worden er twee kinderen gedoopt door Ds. Jan Oortgiesen.

Er zijn twee gemeenteleden bereid gevonden om een vacature in te vullen binnen de wijkkerkenraad. Hebt u ook interesse om deel uit te maken van de wijkkerkenraad, neemt u dan contact op met een van de ouderlingen of de voorzitter van Raad One, Sijtze Roosjen; s.roosjen@chello.nl

Ook in de zomer van 2018 zijn er weer twee kerkdiensten samen met Emmaüs.

De vakantieperiode van de predikanten (emeriti, consulent en hulpdienst) wordt besproken.

Er is behoefte aan een uniforme regeling voor de bekostiging van de kerkmuziek, aldus de AK PGE. Een werkgroepje vanuit De Open Hof gaat zich hiermee bezig houden.

Op de laatste vergadering voor de zomervakantie komt het punt evaluatie plek van de jongeren in de viering aan de orde.

Als sluiting leest Gerwin Nagelhout uit de 40-dagen kalender een gebed over stilte.

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit om 22.15 uur de vergadering.

Betty Pluimers, scribe

Geboren:

Op 30 april 2017 is geboren Martin Arie, zoon van Remco en Jolande Moerman, Doeshof 10, 6715 DS Ede.

Op 3 mei 2017 is geboren Jesse, zoon van Matthijs Peek en Arjanne Six Dijkstra, broertje van Tim, Dick Ketstraat 53, 6717 NZ Ede.

Namens de Protestantse wijkgemeente De Open Hof wensen wij de ouders en broertje heel veel liefde, geluk en gezondheid met Martin en Jesse.

Betty Pluimers, scribe

KERKELIJK CENTRUM EMMAÜS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Roze viering in Emmaüs

Zie het artikel in de rubriek "Algemeen Plaatselijk".

ALGEMEEN

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.

Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein

Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' juni 2017

26 juni 2017

Vraaggesprek met Egbert van der Stouw over 'Toerustingswerk in de kerken.' Lied van de Week: 'Om de mensen en de dieren.' (NLB 299). Boekbespreking door Adriana Balk. Actuele berichten. Muziek en zang.

In de maanden juli en augustus zijn er geen directe uitzendingen van KERKVENSTER, maar wel op de gebruikelijke tijden herhalingen van de best geselecteerde interviews en columns.

KERKELIJKE STAND

Overleden

21 mei 2017: J.B. van den Brink-van den Dikkenberg, Jan Linsestraat 19, 60 jaar

22 mei 2017: J.G.E. Groot Enzerink-Hoogerwaard, Platteelhof 3/401, 92 jaar

Huwelijk

Lunteren

24 mei 2017: R.R.D. van der Eijk en K. van der Velden, Jagermeester 17

Beatrixkerk

30 mei 2017: J. Bruijnes en M. van Ruiswijk, Ridderhof 34

Nieuw

G.P.J. de Baat, Beukenlaan 2C4

P.G. van Wikselaar, Het Carre 18

M.J. Vogelzang, Laan van Kernhem 151

J.C. van den Enden, Nettelhorst 87

R.M. Spiekman, Brouwershoef 2a

F.E. Ekelschot, P. de Hooghstraat 68

Verhuisd

R. Blaak-Lenten, Koeweg 17 naar Arnhemseweg 14, Otterlo

A.Blaak, Koeweg 17 naar Edeseweg 68, Wekerom

E.M. Haalboom, Damakkerweg 3A naar Buurtweg 7, Otterlo

A.M.G.G. van Heesen, Regentesseplein 20

naar Nwe Klinkenberg 1A-120

Fam. Kevelam-Geluk, Laan van Kernhem 151

naar Burg. Bootlaan 11

Fam. Van der Veen, Obrechtlaan 58 naar Kweeklustlaan 8

B. van Holland, Bunschoterplein 34 naar Grotestraat 82D

M.A. van Hekezen, Ridderhof 30 naar Viscoselaan 16

A.M. Korenhof, Parkweg 71 naar Hoenderweg 14

A. Blaak, Edeseweg 68 naar Edeseweg 51a

Overgeschreven

Naar Renswoude: fam. Robbertsen-Van Grafhorst, Markstraat 191

NIEUWS

Zingen in de eigen taal

Sinds de Reformatie zingen protestanten in de eigen taal. Ds. Klaas Holwerda legt uit hoe dat is gekomen.

Startzondag Kerkproeverij een open huis

Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'. Hiermee sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Op de website vindt u veel materiaal voor een startzondagdienst en activiteiten voor een open huis.

www.protestantsekerk.nl/nieuws

AGENDA

30 juni - 5 augustus: Keiland

Keiland is zeven dagen lang een mix van workshops, vieringen, elkaar ontmoeten en genieten van het eiland Terschelling.

1 juli: Scharrel Kerktuindag

Op zaterdag 1 juli is er een Scharrelmiddag bij de minderbroeders Franciscanen in Megen bij Oss. Dit is een inspiratiemiddag van Kerk- en Kloostertuinen.

1 juli 2017: Kerkendag Oost-Groningen

Op 1 juli 2017 organiseert de Classis Oost-Groningen van de Protestantse Kerk in Nederland een Kerkendag. De Kerkendag is bedoeld voor alle leden van de protestantse gemeenten en belangstellenden in deze regio. Het thema van de dag is 'Voor de verandering'. Daarmee wordt stilgestaan bij 500 jaar Reformatie en bij veranderingen binnen de kerken anno nu. Er zijn vieringen workshops en een informatiemarkt.

26 september: openingscollege Theologische Vorming voor Gemeenteleden

TVG is een driejarige cursus theologie voor gemeenteleden en andere geïnteresseerden.

Op dinsdag 26 september gaat het nieuwe seizoen in de regio Sneek van start met een openbaar gastcollege door professor Peter Nissen over 'Vijf eeuwen Reformatie'. De reguliere cursus begint op dinsdag 4 oktober. www.tvg-sneek.nl

www.protestantsekerk.nl/agenda

MATERIALEN

Back to basics, 7 vragen rond missionair kerk-zijn

In dit boek komen belangrijke theologische vragen uit de missionaire praktijk in zeven thema's aan de orde. Thema's als: visie op Jezus, 'zietjes winnen', de kerk, tellen of wegen, het belang van de context en de rol van de predikant. De auteurs, ds. Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels willen het inhoudelijk gesprek over deze thema's onder met name predikanten, kerkelijk werkers en andere leidinggevenden in de kerk stimuleren.

www.protestantsekerk.nl/webwinkel

COLLECTE

2 juli 2017, collecte Jeugdwerk: Geen afscheidsfeestjes meer

Herkent u de volgende situatie? Enigszins verlegen staan de kinderen vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu naar de middelbare gaan en afscheid nemen van de kindernevendienst. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen 'erg betrokken zijn' tot 'het zou leuk zijn als we je nog eens in de kerk zien'.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, wil graag 100% van de kinderen betrokken houden! Ook tieners en jongeren op de middelbare school. Want elk kind en elke jongere mag zich geliefd weten door God.

JOP biedt plaatselijke gemeenten kennis, netwerk en inspiratie voor activiteiten met kinderen en jongeren, zodat er geen afscheidsfeestjes meer worden georganiseerd, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren.

Helpt u mee dit werk mogelijk maken? Uw bijdrage kunt u overmaken op NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP Zomer.

13 augustus 2017, collecte Kerk in Actie Zending: Versterk geloven in Egypte

Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te houden in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bijbel en het geloof.

De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot succes. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen en jonge tieners van 9 tot 12 jaar mee. Achtduizend kinderen wonnen een Nieuw Testament. Dit jaar mikt het Bijbelgenootschap op honderdvijftigduizend kinderen en twaalfduizend prijswinnaars.

Op zondag 13 augustus is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van het Egyptisch Bijbelgenootschap. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Zomerzending.

www.protestantsekerk.nl/collecterooster

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en
à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste
bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede