



Pinksteren

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem waren veel mensen aanwezig uit de omringende landen. Van de Geest vervuld, zoals dat heet, begonnen de apostelen in het openbaar hen toe te spreken. Tot hun verbazing hoorde ieder van de aanwezigen, hen spreken in hun eigen moedertaal.

Wat hier gebeurde is het omgekeerde van de spraakverwarring bij de torenbouw van Babel. Door de spraakverwarring die daar ontstond was het niet meer mogelijk om samen aan het mega-project verder te bouwen. Zonder goede communicatie was er geen werkbare situatie meer. Ontgoocheld gingen de mensen uit elkaar. De wijde wereld in met een illusie minder.

Ik ben opgegroeid in een dorp op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland. Een dorp dat zwaar getroffen werd door de watersnoodramp van 1953. Van de 1800 inwoners vonden er 300 de dood in de golven. Na een lange evacuatieperiode van twee jaar waren de dijken dicht, was het eiland weer droog en werd ons verwoeste dorp weer bewoonbaar gemaakt. Er werd van alle kanten veel hulp geboden. Zo ook door een internationaal werkkamp georganiseerd door de Verenigde Naties. Zij bouwden met elkaar in de zomermaanden een blokje van drie kleine bejaardenhuisjes. Jonge mensen van veel nationaliteiten trokken samen op in deze ideële werkvakantie. De voertaal was min of meer Engels, maar de meesten waren in die tijd dat niet machtig. In veel landen stond Engels niet op het lesrooster. Mijn vader hield namens de burgerlijke gemeente het opzicht bij het bouwproject. Ik was in de vakantie op de bouwplaats niet weg te slaan en hielp op mijn manier dapper mee. Met mijn Engels uit de eerste klas van het voortgezet onderwijs kon ik soms ook al iets duidelijk maken. Ik weet nog goed dat ik toen dacht, hoe is het toch mogelijk dat het bij de torenbouw van Babel zo mis liep. Want al was het soms met handen en voeten, toch wisten de mensen bij ons project elkaar veel dingen duidelijk te maken en werd er hard gewerkt. Er werd echt geen hamer aangegeven als er een zaag of beitel werd gevraagd, zoals de kinderbijbels ons destijds vertelden. Nee, zo dacht ik, een taalprobleem kan het niet alleen maar zijn geweest. Er moest meer aan de hand zijn geweest dan elkaar mis verstaan.

Taal is niet het enige dat nodig is voor goede communicatie. Het is niet meer dan de eerste stap tot begrip voor elkaar. Elkaar verstaan leidt nog niet vanzelfsprekend tot een goed samenleven. De voorbeelden liggen ook in onze gemeente Ede zomaar voor het oprapen. Elkaar verstaan heeft nog steeds niet geleid tot goede integratie van de verschillende bevolkingsgroepen. Dan laten we maar even buiten beschouwing hoe de communicatie verloopt in onze gezinnen en families. Iedereen kan wat dat betreft zelf uitstekend zijn eigen balans opmaken.

Het Pinksterfeest is een feest dat onder andere hierover gaat. In het klein maar zeker ook in het groot. Want het is bedoeld voor alles en iedereen, voor heel de wereld. Het Pinksterfeest landt elk jaar opnieuw in een wereld waarin het goede verstaan van elkaar een groot probleem vormt. In het Midden Oosten lijkt men elkaar totaal niet meer te verstaan. Na jarenlange ogenschijnlijke rust onder de heersende dictators is de geest uit de fles en lijkt het een eindeloze strijd van allen tegen allen. Wreedheden, lijden en miljoenen ontheemden zijn het verschrikkelijke gevolg. Er zijn alleen maar slachtoffers en verliezers. Europa groeit na jarenlang zoeken van eenheid weer uit elkaar. De verschillen tussen Noord en Zuid lijken onoverbrugbaar. De Brexit van Engeland staat niet

op zichzelf. Er is in meer landen grote weerstand tegen Europa ontstaan. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden van miscommunicatie. Voorbeelden die moeiteloos aangevuld kunnen worden.

Als we dit alles tegen het licht van het Pinksterverhaal houden, dan moeten we constateren dat het verstaan van elkaar *“ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken”* per definitie niet zoveel oplevert. Het is mooi meegenomen natuurlijk maar voor een wezenlijke verandering is er meer nodig. Elkaar verstaan is een goed uitgangspunt om iets tot stand te brengen. Maar van veel groter belang is een toegevoegde waarde die echte communicatie in gang zet en houdt. En dat kan alleen de taal van Pinksteren zijn, de taal van de Geest, van de Geest van Christus. Die taal maakt het verschil. Die taal vernieuwt en is in staat om in de wereld iets fundamenteels te veranderen. Om die taal te leren spreken werd daar in Jeruzalem over hen, die je de eerste Christengemeente zou kunnen noemen, de Geest uitgestort.

In I Korinthe 13 wordt ons precies verteld waar het met Pinksteren om gaat. *“Al sprak ik de talen van alle mensen en van de engelen -en had de liefde niet- ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal”*. De globetrotter Paulus is de auteur van deze woorden. Je hebt er niets aan, zo vindt hij, dat je alle talen spreekt en niet de taal van de Geest. En wat kan de taal van de Geest anders zijn dan de taal van de liefde. Op dat gegeven stoelt toch ons hele geloof. Als Paulus over liefde spreekt hoeft je niet bang te zijn dat het vaag blijft of zweverig. Haarlijn legt hij uit hoe die taal zich uit. Ze manifesteert zich als geduld, vriendelijkheid zonder jaloezie. Met enige inspanning lijkt dat nog wel te doen. Maar het wordt wat lastiger, want grootspraak en ijdel vertoon hoort er niet te zijn. En nog moeilijker, geen zelfzucht, je eigenbelang niet voorop stellen. Het meest moeilijke is zonder meer: Het kwade niet aanrekenen, dat komt dichtbij vergeving en verzoening. Voor veel mensen is dat zo goed als onoverkomelijk en zo ontstaan verwijdering, vetes en diepe kloven. Kan dat dat ooit nog goed komen, zo vraag je je af. Paulus is wat dat betreft een optimist, want de taal van de

SCHRIFTLEZEN

Johannes 14:23-29

Er staat zoveel in de Schriften dat wij (nog) niet begrijpen. Er gebeurt zoveel in een mensenbestaan, dat wij het leven niet (meer) begrijpen.

In de woorden van Jezus krijgt dit ineens perspectief (doorzicht, in-zicht, uit-zicht):

Lees en luister, blijf dat doen, zo pleit Hij.

Want er staat zoveel in de Schriften, dat wellicht eens op een dag een tekst helder voor je zal oplichten. O, denk je dan, zo is het dus.....?!

Er geschiedt zoveel in je bestaan, maar misschien zie je op een dag ineens dat dat jou ook de keuze geeft om er iets mee te doen. O, denk je dan, ben ik dit.....?!

En misschien herinner je je dan dat Jezus zei: *“Verlies de moed niet”*. Zo zal de Geest altijd pleiten voor oplichtend leven!

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

Pinksteren

zo. 4	Psalm 87	Oogstfeest
ma. 5	Romeinen 9:1-18	Trouw aan de belofte
di. 6	Romeinen 9:19-33	Keuzevrijheid
wo. 7	Romeinen 10:1-13	Belijdenis
do. 8	Romeinen 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
vr. 9	Romeinen 11:1-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
za. 10	Romeinen 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgrondelijk
zo. 11	Johannes 2:23-3:13	Wantrouwen
ma. 12	Johannes 3:14-21	Licht in de nacht
di. 13	Matteüs 8:2-13	Groot geloof

wo. 14	Matteüs 8:14-22	Genezingsdienst
do. 15	Matteüs 8:23-34	Klein geloof
vr. 16	Matteüs 9:1-8	Wat is het grootste wonder?
za. 17	Matteüs 9:9-17	Ziekte en gezondheid
zo. 18	Psalm 41	Alleen gelaten?
ma. 19	Matteüs 9:18-26	Al/nog maar twaalf jaar
di. 20	Matteüs 9:27-34	Niet kunnen zwijgen
wo. 21	Matteüs 9:35-10:4	Tournee
do. 22	Matteüs 10:5-15	Eigen volk eerst
vr. 23	Matteüs 10:16-23	De Geest spreekt
za. 24	Johannes 3:22-36	Groter en kleiner

Geest kan veel verdragen. Volharding is daarbij het kernwoord. Dat wil zeggen, blijven geloven, hopen en vasthouden dat de Geest van Christus het in de wereld zal winnen. Dat alles bij elkaar is nog al wat. Een compleet Pinksterprogramma waar we onze handen aan vol hebben. Als we dat programma onverkort uitvoeren en zo met elkaar om gaan in ons dagelijks leven, dan zou het er heel anders uitzien. En stel je eens even voor dat regeringen, wereldleiders met dit pinkstervuur, met deze taal van de liefde, met deze intentie elkaar tegemoet zouden treden, dan zou dat toch de beste waarborg zijn voor een wereldvrede zonder einddatum. Een mooi en hoogstaand ideaal, dat feitelijk onbereikbaar is, zo is onze gedachte. Want zo klein denken we vaak van wat de Geest vermag. Misschien komen daarom onze goede bedoelingen, klein of groot, zo slecht van de grond.

We viëren straks weer het Pinksterfeest alsof het vandaag is gebeurd. Dat we dat 2000 jaar hebben volgehouden is ook te danken aan diezelfde Geest. We mogen er op rekenen dat de Geest van Christus ook nu nog steeds aanwezig is en ons aanvuurt als we de liefde, waar Paulus over spreekt, in praktijk willen brengen. We hoeven het niet allemaal op eigen kracht te doen, want dat brengt alleen maar teleurstelling en desillusie, zoals bij de torenbouw van Babel. Maar waar dan te beginnen. Heel eenvoudig, waar het op Pinksteren ook begonnen is. Hier in onze eigen kerk, in onze eigen wijk, in onze eigen gemeente Ede. De Geest werkt altijd en overal en helpt ons onze roeping te verstaan. Hij geeft ons zachte handen om wonden te verzorgen, geduld, vriendelijkheid en inzicht. Hij wekt vergeten woorden in ons om te kunnen troosten. Geïnspireerd door die liefde en bijgestaan door de Geest van God mogen en kunnen we aan het werk. De wereld zit er op te wachten, op die éne niet mis te verstaane taal.

Ds. Jan Overbeeke

Mattheüs 28: 16-20

Wat houden wij onszelf voor ogen?

Met vallen en opstaan proberen we onze visie helder en onze ogen open te houden. We houden ons vast aan ons geloof, maar de heldere blik en de open ogen brengen twijfel in ons verwarrend bestaan, net als bij de leerlingen.

Een echte eyeopener, deze woorden van Jezus!...Hij, zo staat er zo prachtig in de tekst, komt naar hen toe. En vanuit de Schriften ook tot ons. Iets om met aandacht te bekijken. En zeker ook te horen naar de woorden:

Kijk anders. Houd éérfst voor ogen: Ik ben met je, elke nieuwe dag. Samen staan we sterk.

Vanuit die visie de dag benaderen, wie heeft dat wel eens echt geprobeerd?

Mattheüs 9: 35- 10: 15

Bewogenheid, vrijmoedigheid, doen wat je hart je ingeeft, geloven in een oogst waarin vrede de boventoon speelt, je blijven ontfermen over elkaar, over jezelf...

Een predikant die net bevestigd was voor werk in een verpauperde wijk van een grote stad stond hij bij het raam van de hal van de kerk. Hij keek uit over de straat waar hij drugsdealers en junks bij elkaar zag staan, blowende en drinkende jongeren zag rondhangen. De tranen rolden hem over de wan-

gen. De koster kreeg het op een gegeven moment in de gaten en probeerde hem te troosten met de woorden: "Ach dominee, trek het u niet aan, over een half jaar bent u daar wel aan gewend." Waarop de predikant zegt: "Ja, dat weet ik. Daarom huil ik juist."

Caroline Oosterveen

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
9	16 juni	25 juni, 2 en 9 juli
10	7 juli	16, 23 en 30 juli

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Collectes:

4 juni	Diaconie en Kerk in Actie (Zending Pinksteren)
11 juni	Kerk en werelddiaconaat
18 juni	Diaconie en ZWO

Inloop Open Kerk



Op donderdag 8 juni is er weer een inloop in "Ons Huis" bij de Taborkerk. Dan komt de heer Albert Schol met een presentatie over Antarctica. Op 15 juni is er geen inloop, dan maken we een tochtje naar de Vlindertuin in Harskamp. Op 22 juni komen Harm en Dirk: een pelgrimage naar de graftombe van de heilige Jacobus, oftewel een fietstocht naar Santiago de Compostella. Op 29 juni is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open en is iedereen hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

Avondmuziek Ede

Tot nu toe vonden in het kader van 'Bespreek het Samen' op een aantal zaterdagavonden onder de titel 'Avondmuziek Ed' optredens van muziekgezelschappen plaats in de Taborkerk te Ede. Deze avonden werden georganiseerd door Erik van der Heijden en Ingeborg Kriegsman. Zij hebben zich genoodzaakt gezien hun

Kerkdiensten

Pinksteren Zondag 4 juni 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:

10:00 uur Ds. C. Oosterveen
"Gedreven door inspiratie".
M.m.v. Suzanne van Markesteyn
en Jan Broekhuis.

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur Ds. G.H. Westra

Harskamp:

10:00 uur Drs. R. van Riezen

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur Ds. J. Meijer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur Gave viering

Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur Ds. L. van Zanden

Hartenberg:

10:00 uur Ds. R. Reiling
14:30 uur zangviering

De Gelderhorst:

10:30 uur Ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur Ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 3 juni

19:30 uur Ds. B. Rose

Zondag 11 juni 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:

10:00 uur Ds. E.P. van der Veen

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur Ds. G.A. Wolfert

Prot. Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur Ds. W. van Buuren

Harskamp:

10:00 uur Ds. H.K. Wolters

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur Werkgroep Vieringen

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur Ds. K.A.E. de Waard

Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur drs. A. Groeneveld

Hartenberg:

10:00 uur geen opgave ontvangen
14:30 uur geen opgave ontvangen

De Gelderhorst:

10:30 uur Ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur Ds. G.F. Dekker

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 10 juni

19:30 uur Ds. B. v. Roest

Zondag 18 juni 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:

10:00 uur Ds. C. Oosterveen

Wijkgemeente Beatrixkerk:

10:00 uur Ds. A. Pilkes- van Delft

Prot. Wijkgemeente Tabor:

10:00 uur Ds. L. van Zanden

Harskamp:

10:00 uur Ds. K.A.E. de Waard
Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:

10:00 uur Ds. A. Boelhouwer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:

10:30 uur Ds. E.S. ten Heuw

Ev. Lutherse Kerk:

10:30 uur niet bekend

Hartenberg:

10:00 uur geen opgave ontvangen
14:30 uur geen opgave ontvangen

De Gelderhorst:

10:30 uur dhr. C. Ippel

Ziekenhuis Gelderse Vallei:

10:00 uur Ds. M. Hazeleger

Het Maanderzand:

weeksluiting zaterdag 17 juni

19:30 uur dhr. J.P. v Halum

organiserende werkzaamheden voor 'Avondmuziek Ede' te beëindigen

Het past ons Erik van der Heijden en Ingeborg Kriegsman hartelijk te bedanken voor hun organiserende werkzaamheden ten gunste van 'Avondmuziek Ede'.

Omdat het wel heel jammer zou zijn dat daarmee een einde zou komen aan de muziekavonden, hebben Alet Maasland, Wim Eikelboom en Ingeborg van der Woerd het initiatief genomen voortzetting van de muziekavonden mogelijk te maken.

Dit initiatief resulteert in een programma van 5 zaterdagavonden 'Avondmuziek in het seizoen 2017 - 2018' in het kerkgebouw van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede aan de Beukenlaan te Ede.

De eerste Avondmuziek vindt plaats op zaterdag 28 oktober 2018 van 19.30 - ca. 21.00 uur in de Lutherse kerk te Ede.

U ontvangt hierbij het gehele programma van de concerten die onder het thema 'Avondmuziek Ede' plaatsvinden in het kader van het project 'Bespreek het Samen'.

28 oktober 2017 The Kirsticonsort

Viool, Cello en Klavecimbel.

Miguel Espinoza e.a. spelen o.m. muziek van Elizabeth-Claude Jacquet de la Guerre en Isabella Leonarda.

25 november 2017 Duo SaxYOn

Marijke Schoër op Saxofoons en Ellen Zijm op Accordeon.

SaxYOn is een fris en vrolijk ensemble, dat concerten geeft met een wervelend aan muziekstijlen, uitgevoerd op verschillende instrumenten, met mooie verhalen en leuke anekdotes over hun muziek. Het optreden van SaxYOn wordt gekenmerkt door een mix van bekendere klassieke klanken, zoals Balkanmuziek, Jazz, Moderne muziek en Zuid-Amerikaanse muziek.

27 januari 2018 Consort Lautenwerk, o.l.v. Giulio Quirici, luitspeler uit Italië.

Isabel Favilla bespeelt de Blokfluit en Giulio Quirici bespeelt de Theorbe.

Lautenwerk is een muzikaal project, opgestart door de jonge Italiaanse luitspeler Giulio Quirici, met als doel de kamermuziek te benaderen vanuit een historisch instrument: de luit. Met het subtiel geluid en grote expressiviteit is de luit inspiratie voor een kleurvol ensemble.

De naam 'lautenwerk' betreft een hybride Barokinstrument met toetsen en luit-achtige strings: een echte symbool van experimentatie in muziek!

10 maart 2018 Ensemble Coronis

Ada Perez speelt Traverso, Tim Veldman speelt Klavecimbel, aangevuld met een Cellospeler.

7 april 2018 Duo Mexicana

Miguel Espinoza speelt Klavecimbel en Sandra Perez bespeelt de Chalumeau

Met vriendelijke groet,

Wim Eikelboom, Alet Maasland en Ingeborg van der Woerd

ZWO collecte zondag 18 juni 2017

De ZWO-collecte is bestemd voor: Klimaat en inkomens verbetering op het platteland in Bangladesh
Bangladesh is één van de meest dichtbevolkte landen ter wereld. Tegelijkertijd treffen de klimaatveranderingen het land hard. Maar liefst 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen

perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut.

Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof, en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, dat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde 'Akha' is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid!

De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: "Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!".

Van harte aanbevelen!

Namens de ZWO-bestemmingscommissie,
Wim Pluimers

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Op weg naar Pinksteren

En weer zijn er weerzinwekkende aanslagen gepleegd. Op koptische kloostergangers in Egypte. Opvallend: in Duitsland wordt er altijd nadrukkelijk het adjectief 'christelijk' bij gezegd en geschreven. In Nederland wordt dat systematisch achterwege gelaten, alsof men het feit dat er christenen vanwege hun geloof worden omgebracht liever wat wil wegmoffelen. Curieus.

En dan de laffe aanslag in Manchester, nog 'wel in de dagen naar Pinksteren' zoals ik een vrome tijdgenote hoorde zeggen. Alsof een aanslag in de dagen voor een willekeurige dinsdag de derde, of in de dagen na Pinksteren minder erg zou zijn.

Het leger uitleggers en duiders is na een aanslag inmiddels vertrouwd onvermijdelijk. Die jongen in Manchester moet wel godsdienstwaanzinnig zijn, of ontevreden met zijn staat des levens - of gewoon niet goed bij zijn hoofd. Vermoedelijk zal het van alles wel wat zijn.

Maar waar ik mee zit is: waarom zoeken we wanhopig naar verklaringen en betekenissen, als het om zo'n in onze ogen griezelige eenling gaat. Hij maakt 22 mensen dood. Vreselijk, 'beyond reason.'

Maar er zijn mensen die er heel wat meer ombrengen - en bij dezulken zoeken we nooit naar verklaringen, worden er geen psychorammen gemaakt. De koning van Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Hij laat regelmatig ziekenhuizen vol kinderen in Jemen overhoop bombarderen en niemand meent dat hij gek is. Integendeel, de president van de VS noemt hem een wijs man -

hij voelt zich bij hem beter op zijn gemak dan bij iemand als Angela Merkel. Nederland onderhoudt innige betrekkingen met het Arabische land.

Er zijn meer machthebbers te noemen, die er al dan niet in het geniep op los doden, en niemand die er zich druk over maakt. Hoort erbij, kennelijk.

Het is maar een gedachten-oefening: waarom wordt de ene moordenaar gek genoemd en zitten we met de andere genoeglijk aan tafel? En waarom is, op het gekeutel en gekeuvel tijdens de maaltijd na, het zwijgen dodelijk?

Misschien eens over nadenken: zinloos geweld van een machteloze dwaas vinden we gestoord. Redeloos geweld van een machtige daarentegen vinden we normaal. Zou ons te denken moeten geven. Ook in de kerk, in de gemeente. En trouwens: die christenen in Egypte, onze oudste broeders en zusters, gaan ook niet uit mijn gedachten.

Ontvangen

Van de familie K: €30,-.

Seniorenkring

ATTENTIE: Vanwege afwezigheid van de predikant gaat de bijeenkomst op 7 juni niet door.

Op 5 juni is de laatste samenkomst. Vanaf 10.30 in de zijzaal van de Taborkerk.

Afwezigheid predikant

De bedrijfsarts vindt het goed dat ik op reis ga. Van 6 juni tot met 27 juni ben ik even weg.

Goede dagen gewenst!
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:

Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

We zijn erg dankbaar dat het, naar omstandigheden, goed is afgelopen met mevrouw Joke Ebes, Lange Akkers 97. Onverwacht werd zij onderweg op een ochtend aangereden en moest naar het ziekenhuis. We wensen haar thuis veel sterkte om deze (ook letterlijke) klap te verwerken.

Meerdere mensen bevinden zich in een proces van ziekte en onzekerheid en hoe daarmee om te gaan.

Voor u allen veel sterkte!

Bijzonder is het dat onlangs mevrouw Willemien Baan, Zweerslaan 34, 97 jaar mocht worden! Vanaf deze plek een felicitatie. We zijn erg blij dat we u zo lang in ons midden mogen hebben.

Als gemeente zijn er gezamenlijke activiteiten. Op 23 juni a.s. de kerkennacht bijvoorbeeld.

Verrassend nieuw was de stilte/ heidewandeling onlangs. In stilte lopen, een onderwerp al lopend doordenken, dan twee aan twee in gesprek. Misschien werd wel waar wat Anselm Grün schrijft in een prachtig boek dat ik onlangs van iemand heb gekregen:

We hebben een lange weg voor de boeg. We lopen en lopen, en toch komen we nergens aan. Maar als we deze weg aandachtig volgen, verandert er iets in ons, dan veranderen we zelf. De weg voert door meerdere kleuren. Op deze weg lopen we door de veelkleurige gebieden van onze ziel. Wanneer we wandelen, lopen we ons vrij van oude, beknellende banden in ons leven. We laten alles achter ons wat het unieke beeld dat God van ons heeft gevormd vertroebelt. En we komen steeds dichterbij de buurt van de unieke gestalte die God ieder van ons heeft toegedacht.

Uit: Het geheim van de weg, Anselm Grün en Ton Schulten

Een mooie gedachte of aanmoediging, nu velen erop uit (gaan) trekken in deze maanden.

Maar niet minder voor heel onze levensweg.

Pinksteren, thema: Gedreven door inspiratie!

We hebben als maatschappij een beperkte definitie van succes - gedreven door status. Waar het werkelijk om gaat is 'waarde'. Ontdekken waar je goed in bent, waar je plezier in hebt. Wie of wat inspireert ons tot een voor onszelf en voor de ander waardevol bestaan...

In een feestelijke dienst, met ook gedreven musici als Suzanne van Markesteijn, Johan van Markesteijn en Jan Broekhuis, willen we nadenken over hoe de Geest ons drijft.....ook samen! Pinksteren is toch het geboortefeest van de kerk....

*Voor degene in z'n schuilhoek achter glas
Voor degene met de dichtbeslagen ramen
Voor degene die dacht dat-ie alleen was
Moet nu weten, we zijn allemaal samen
Voor degene met 't dichtgeslagen boek
Voor degene met de snelvergeten namen
Voor degene met 't vruchteloze zoeken
Moet nu weten, we zijn allemaal samen*

*Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons*

Inspirerend pinksterfeest gewenst!

Tot slot een geweldige vertaling van Huub Oosterhuis van psalm 149.

*Zing een nieuw lied voor Hem
Alles is al gezongen.
Maar nog niet alles door jou-
Heb je nog lucht in je longen?
Geef me zeven akkoorden
Vooraf*

*Dan volgen de woorden.
Die mij droeg
op adelaarsvleugels
die mij hebt geworpen
in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen
met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik vliegen kon
op eigen kracht.*

Vrede en alle goeds, Caroline Oosterveen



Onze jaarlijkse 'heide' wandeling startte dit jaar voor de tweede maal vanaf het Natuurcentrum bij de Ginkel. Eerst langs de buitenzijde van de camping de natuur in én een onderling gesprek van bijna 30 deelnemers.

Na een kwartier kregen we opdracht van Caroline om in 'ganzenpas' achter elkaar aan in stilte onszelf en de natuur te overdenken. Bij de mooie Heidebloemplas troffen we onszelf terug en hoorden we over de 'brandende braamstruik' die ons daarna weer even bezig hield. Bij de stop op een open veld zagen we zelfs reeën. Het laatste gedeelte terug naar het Natuurcentrum bespraken we onze opgedane gedachten in tweetallen. Buiten bij het Natuurcentrum namen we de middag door onder het genot van een kopje koffie of thee. Afgesproken, organisatie voor mei 2018: Jan en Sander.

Ontvangen

Via Sander v. Voorst ontvangen € 10 en andermaal via Sander een gift van €30.

Beiden bestemd voor de bloemenpot.

Heel hartelijk dank namens de bloemen commissie,

Greet Pereboom en Elisabeth Verduijn

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2

www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51

7339AW Apeldoorn

Tel.: 055-5331731

E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef

Apeldoornseweg 73

6731 SB Otterlo

Tel.: 591252 (na 18.00 uur)

Email: jvdhoef73@hetnet.nl

Wijk

Zondag is het Pinksterfeest, het feest waarmee we de uitstorting van de Heilige Geest mogen vieren. Ik las ergens dat zeker in de vroege middeleeuwen het Pinksterfeest het belangrijkste christelijke feest was wat toen gepaard ging met een week van verplichte rust die bekend stond als de Heilige Geestweek. Nu staat zelfs de tweede Pinksterdag ter discussie als christelijke feestdag en daarmee als "dag van rust". Maar al deze wereldse discussies doen niets af van de waarde van wat wij als christelijke gemeente op deze zondag mogen vieren. Zondag 18 juni hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren, in deze dienst zal Ds. De Waard uit Putten voorgaan.

Mevrouw Le Roux is toch nog vrij onverwacht verhuisd naar Wicherumloo, een grote en ook heel moeilijke stap voor haar, we hopen en bidden haar toe dat ze de kracht mag krijgen en de rust zal mogen vinden op deze nieuwe plek. Ook mevrouw Blaak staat op het punt om te gaan verhuizen van Koeweg 17 naar Arnhemseweg 14, niet ver uit de buurt maar ook voor haar een grote stap die zij alleen moet maken. Wij wensen ook haar veel sterkte voor dit moment en veel zegen en alle goeds voor de komende tijd. 12 Mei was er weer een uitje voor de senioren, ondanks mijn "jeugdige leeftijd" heb ik me ook opgegeven omdat de bestemming mij extra aantrok en, ik kan u zeggen, het

was ontzettend gezellig en alles wat er te zien was op de museumboerderij De Grote Glind in Barneveld was ook absoluut de moeite waard. Ik wil het ook hier nog eens zeggen, Janny en Elly zijn echt ontzettend actief in het organiseren van allerlei gezellige dingen, zo gezegd voor de senioren, maar ik heb ondervonden dat iedereen daarbij welkom is, of hoor ik er met mijn 62 ook echt al bij? Nou ja, ik zal het nog eens navragen. Elly en Janny, bedankt namens iedereen die geniet van jullie activiteiten. Tot slot wil ik u allen goede weken toewensen, dat u Gods nabijheid zult mogen ervaren op momenten dat het leven moeilijk is maar ook in vreugdevolle tijden want wij mogen weten dat Hij onze Vader wil zijn in voor- en tegenspoed.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Op 4 juni hopen we samen het pinksterfeest te vieren, in deze dienst zal drs. Van Riezen uit Barneveld voorgaan. U bent van harte uitgenodigd! Voor de dienst willen we als voorbereiding enkele liederen zingen, dus kom op tijd!

De liturgiecommissie

Hallo jongens en meisjes

4 juni - De boodschap van de Redder



Geloven is iets moeilijks, schrijft Paulus aan Titus. Natuurlijk moet je je best doen om veel van de Here God te houden en te laten zien dat je in Hem gelooft. Maar als dat nu eens mislukt, wat dan? Bedenk dan dat de Here toch van je blijft houden. Denk maar aan Jezus die juist kwam om wat wij verkeerd deden weg te nemen. God houdt van ons, ondanks alles dat mislukt. Zijn Geest kwam op Pinksteren om ons daaraan te herinneren en om ons te helpen om hoopvol verder te gaan. En Gods Geest zegt: eens komt alles goed. Ik zorg daarvoor en alle kleine dingen die jij doet helpen mee. We zijn op weg naar Gods nieuwe wereld, zonder pijn, verdriet en zonde.

11 juni - Het teken dat de Heer door Mozes spreekt

Vandaag gaat het verhaal van Mozes verder. God heeft tot Mozes gesproken via een brandende struik. Hij wil dat Mozes het volk Israël gaat bevrijden van de farao. Toch is Mozes nog niet overtuigd dat de Israëlieten naar hem gaan luisteren. *'Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen: 'De Heer is helemaal niet aan jou verschenen.' 'Wat heb je daar in je hand?' 'Een staf.' 'Gooi hem op de grond.'* En toen Mozes dat deed veranderde de staf in een slang. Mozes schrok ervan. *'Grijp de slang bij zijn staart.'* Toen Mozes dat deed veranderde de slang weer in een staf. Ook zei Hij: *'Steek je hand eens in je kleeid.'* Mozes deed dat, en toen hij zijn hand er weer uit trok, zat die onder de uitslag. *'Steek je hand nog eens in je kleeid.'* Mozes deed het en toen hij zijn er opnieuw uit trok, zag hij er weer net zo uit als de rest van zijn huis. *'Als ze je nu niet geloven na deze twee wondertekens en ze blijven weigeren naar je te luisteren, dan moet je water uit de Nijl scheppen en dat over het land uitgieten; het water zal op het droge in bloed veranderen.'* Maar Mozes was nog niet overtuigd dat het hem ging lukken. *'Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker.'* De Heer probeerde hem nog te overtuigen dat hij zal helpen, maar het hielp allemaal niks. Toen werd God boos. *'Je hebt toch een broer. Hij is al onderweg naar je. Vertel hem wat hij moet zeggen, dan zal hij voor je spreken.'* Mozes pakte zijn spullen en ging samen met zijn vrouw en kinderen op weg naar Egypte. Daar overtuigde hij samen met Aäron zijn broer de Israëlieten door het wonderteken te laten zien. De Israëlieten vinden Mozes een goede leider. Ze zien Gods liefde en macht in Mozes. Ze vertrouwen hem en doen wat hij zegt.



18 juni - Mozes en Aäron bij de farao



Nu Mozes het vertrouwen van de Israëlieten had gewonnen ging hij samen met Aäron zijn broer naar de farao en zei tegen hem: *'Dit zegt de Heer, de God van Israël: Laat mijn volk gaan, om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren.'* *'Wie is die Heer, dat ik hem zou gehoorzamen?'* vroeg de farao. *'Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet en de Israëlieten laat ik niet gaan.'* Ze zeiden: *'De*

God van de Hebreëen is naar ons toegekomen. Sta ons toe drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de Heer, onze God, daar offers te brengen.' Maar de koning van Egypte zei: *'Mozes en Aaron, hoe durft u het volk van zijn werk af te houden?'* Nog diezelfde dag gaf de farao zijn slavendrijvers en de opzichters dit bevel: *'Jullie mogen het volk geen stro meer geven om stenen te maken, zoals jullie tot nu toe deden; voortaan moeten ze zelf stro gaan zoeken. Maar eis wel evenveel stenen van hen als altijd. Ze zijn lui! Daarom roepen ze dat ze hun God offers willen brengen. Ze moeten harder aan het werk gezet worden, dan hebben ze geen tijd meer om naar zulke verzinsels te luisteren.'* De slavendrijvers en opzichters deden wat de farao hun had opgedragen, maar de Israëlieten gingen dat natuurlijk niet redden om evenveel stenen te maken als ze ook nog eens stro moesten zoeken. De Israëlieten hadden er geen vertrouwen meer in dat God hen zal bevrijden uit de handen van de farao. Mozes snapt er ook niks meer van. Doordat hij naar de farao is gegaan moeten de Israëlieten nog harder werken. God had toch beloofd dat het goed komt. God draagt Mozes op om weer naar de farao te gaan om zijn volk te bevrijden, maar Mozes ziet dat niet zo zitten. *'Als de Israëlieten al niet meer naar me luisteren; zal de farao dat dan wel doen?'* Maar God antwoordt: *'Ik verander niet, Israël komt vrij. Geloof dat maar.'* Met die belofte en geruststelling moet Mozes weer naar het paleis.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas- en kindernevendienst

04-06 Alice en Djoerd
11-06 Elly en Mark
18-06 Gonnien en Anne
25-06 Lisa en Jannie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede, tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Gedachtenis Hendrik Jan Oosterhoff

* Stedum, 13 juni 1934 † Ede, 23 mei 2017

Op dinsdagavond 23 mei overleed in vrede, thuis op de Merellaan 23, Hendrik Jan Oosterhoff in de leeftijd van ruim 82 jaar. Hij tobde reeds lange tijd met een afnemende gezondheid. Nu is hij verlost uit zijn benauwdheid. Zijn vrouw Tjaak, zijn zoon Peter en schoondochter Agnes zijn dankbaar en verdrietig. Insnijdend in het leven van Tjaak en Henk en Peter was het verlies van zoon en broer Wolter op 4 oktober 2001. Henk werd geboren in Stedum op 13 juni 1934. Hij was bijna 40 jaar in dienst van de Nederlandse Spoorwegen. Hij was een lieve en zorgzame man voor Tjaak. Ze mochten ruim 56 jaar getrouwd zijn. Ook was hij een lieve papa. Henk was een man van weinig woorden. Ook over geloof en kerk sprak hij niet veel. Toch kende hij een vast Godsvertrouwen. Dat werd merkbaar wanneer er bergen kwamen op zijn levensweg. We lezen hier ook over in psalm 121. De dichter die de bergen ziet en verzucht: 'Vanwaar zal mijn hulp komen?' Maar hierna ervaart hij een ongelooflijke ruimte en bijstand: 'Mijn hulp is van de Here die hemel en aarde gemaakt heeft.' Daar zijn geen woorden voor. Zo stonden we stil bij deze psalm tijdens de dankdienst voor Henk's leven op maandag 29 mei in de aula van het Crematorium Slingerbos te Ede. En we vertrouwden zijn naam toe aan de Eeuwige; voor altijd genadevol gekend en bewaard. Moge zijn gedachtenis allen tot zegen zijn, zeker zij hem zo zullen missen.

Ds. K.Santing

In Memoriam

Zomaar ineens was ze weg Francina Cornelia Schoonderwoert-Exel. Heel plotseling overleed ze dinsdagavond 9 mei op 79-jarige leeftijd. Een hartstilstand werd haar fataal. Een grote schok voor haar man, kinderen en kleinkinderen. En nog geen jaar eerder overleed de schoondochter van Ben en Francien. De familie was nog in rouw over dit verlies.

Tijdens de afscheidsdienst vertelden de zonen wie hun moeder was en de kleindochter over haar leuke oma. Francien stond positief in het leven. Ze was een lieve echtgenote, een zorgzame moeder en oma en een sociale vrouw voor haar omgeving. Ze was een vrouw met veel verschillende interesses zoals geschiedenis, reizen en sport. En ze had een grote bewogenheid met haar naaste. Dit sprak ook uit de bijbeltekst die we lazen tijdens de dienst: 'Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.' Eén van de handreikingen die Paulus doet in zijn brief aan de Romeinen (Rom 12: 9). Dit was wat Francien daadwerkelijk probeerde voor te leven.

Op dinsdag 16 mei was de uitvaartplechtigheid in de aula van Crematorium Slingerbos. Aansluitend is zij op de nabij gelegen Gemeentelijke Begraafplaats begraven.

*Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig licht onttoegen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!*

(NLB 213: 1)

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Voor al uw oud papier - O.P.A.

Iedere eerst zaterdag van de maand kunt u uw oud papier kwijt bij de Beatrixkerk. Daar staan jongelui én een container om uw oud papier aan te pakken en op te slaan.

De laatste maanden hebben we het idee dat er een terugloop is. Waarschijnlijk is de oud papier klike meer in trek dan de container bij de kerk. Dat is in meerdere opzichten jammer.

Ten eerste staan er aardige mensen die u helpen het papier uit uw auto, fiets, container et cetera te halen. Zij staan daar geheel vrijwillig en met goede moed.

Ten tweede de opbrengsten van het oud papier komen ten goede aan uw eigen kerk!

Ten derde de subsidies worden al danig teruggeschroefd, als dan ook de kilo's oud papier teruglopen heeft de gemeente nog minder interesse om de subsidie enigszins 'op stand' te houden. Oproep: breng al uw oud papier weer naar de container bij de Beatrixkerk en zorg dat die vol komt. Zo staan de jongelui niet voor niets en u vaart er ook wel bij!

Eén keer per maand een kleine moeite, maar levert groot plezier.

DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Predikant:

Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032

Pastoraat

wijkindeling:

- Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
- Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
- Kernhem en Lunteren
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
- Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
- Ede-overig en Bennekom
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226

Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Aanspreekpunt voor pastoraat:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916
E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029, scriba@openhof-ede.nl

In memoriam

Op 22 mei is overleden Joanna Gerritje Elisabeth Hoogerwaard, weduwe van Barend Dam sr. en weduwe van Henk Groot Enzerink.

Enige jaren terug, toen haar krachten minder werden, is ze naar Ede verhuisd om dichterbij haar kinderen te wonen. Ze woonde sindsdien in Bethanië. Kerk en geloof zijn altijd belangrijk voor haar geweest en zoals ze vroeger zelf als ouderling mensen bezocht, kreeg ze nu bezoek vanuit de kerk. In een woonplaats waar je behalve de kinderen niemand kent, is de vanzelfsprekendheid waarmee je toch weer bij de kerk hoort en vandaar bezoek krijgt een geschenk. Hoe belangrijk een netwerk van bezoekers is, hebben wij, de familie (ik schrijf hier over mijn schoonmoeder) mogen ervaren. Onze moeder kreeg regelmatig bezoek, wat zij op dat moment en wij nog langer erna erg waardeerden.

An Hoogerwaard heeft nog drie goede jaren in Ede gehad. Ze is maandagavond 22 mei in nabijheid van haar kinderen vredig ingeslapen. Ze is 92 jaar geworden. De begrafenis vond plaats in Bilthoven, waar ook haar eerste man begraven ligt. We dachten na over psalm 121. "De Reispsalm" heette die bij ons. Ze las hem altijd aan tafel als de kinderen op vakantie gingen. Nu heeft zij haar laatste reis aangevat. An Hoogerwaard laat kinderen, schoon-, klein- en achterkleinkinderen na. Wij zijn dankbaar voor haar leven.

Jacqueline Dam-Oskam

Geen woorden maar daden

Of het door dit oude clublied gekomen is weten wij niet, maar Feijenoord is wel kampioen geworden. Wie had dat gedacht verleden jaar! Vandaar ook deze kop voor onze gemeenteopbouw. Want wij willen met deze oproep een zelfde fantastisch resultaat halen!

We zijn op zoek naar gemeenteleden die hun steentje willen en kunnen bijdragen aan het opbouwen van de Open Hof gemeente. Hoe klein dat steentje ook is maakt niet uit. Elke steentje maakt het bouwsel groter en sterker.

We zijn op zoek naar contactpersonen, ambtsdragers en vrijwilligers voor andere activiteiten zoals bv. in het jeugdwerk, kindernevendienst, etc.

Waar liggen jouw interesses, kwaliteiten, mogelijkheden, kennis en vaardigheden? Maak ze bekend bij ons!!

Voor vragen, een gesprek of je opgave kun je mailen met onze voorzitter: Sytze Roosjen - s.roosjen@chello.nl. Natuurlijk kun je ook één van ons aanspreken.

De leden van de Raad Omzien Naar Elkaar:

Sytze, Hennie, John, Dora, Herman, Dorrit, Jens, Ad, en Paulus

Zwijgen, horen en zien

Op zondag 11 juni is er in De Open hof weer een dienst die geheel voorbereid en geleid wordt door gemeenteleden. Er is dus geen predikant als voorganger aanwezig. Dat is eigenlijk niet helemaal gebruikelijk bij diensten in de Protestantse kerk maar in ons geval werd dit "uit de nood geboren".

Toch werden in de eerste eeuw bij de kersverse Christenen, of liever bij de groep van die nieuwe richting van het Jodendom die zich ook wel "de Weg" noemde, natuurlijk de diensten ook verzorgd door mensen uit de eigen groep. Men zal flink geëxperimenteerd hebben hoe zo'n dienst het beste kon verlopen. En gaandeweg in een proces van vele eeuwen zijn de gewoontes ontstaan zoals we die nu kennen. Daarbij was het wel zo praktisch om één persoon als voorganger verantwoordelijk te stellen voor een kerkdienst. Ook nu is dat nog steeds de meest gangbare en de handigste procedure. Maar dat neemt niet weg dat we het ook wel weer eens kunnen doen, ongeveer zoals dat tijdens het vroege christendom ongeveer begonnen is. Op deze manier kunnen veel meer gemeenteleden een actieve bijdrage leveren aan de zondagse dienst, die toch eigenlijk 'van ons allen' is.

Het thema van deze viering is: "Zwijgen, horen en zien". Dat lijkt op het eerste gezicht de verkeerde volgorde: wij gebruiken het meestal op een andere manier, waarbij we dan meestal bedoelen dat we iets onder de pet houden. In de werkgroep vieringen hebben we het zwijgen meer opgevat als het monastieke zwijgen: wat kun je in de stilte ontdekken, wat hoor en zie je dan? Centraal staat o.a. het verhaal van Bartimeüs. Ook Bartimeüs komt iets op het spoor, zodat hij weer ziet.

Aan deze viering zal ook medewerking worden verleend door de band.

De werkgroep vieringen

Intekenen ontbijt 11 juni 2017

Op verzoek van een aantal gemeente leden organiseert de werkgroep vieringen voor de viering van zondag 11 juni een ontbijt, zoals we dat ook met de startzondag doen. We zullen de omega zaal weer omtoveren tot een gezellige eetzaal! Het ontbijt zal beginnen om 9.00 uur, aansluitend begint om 10.00 uur de viering. Om genoeg inkopen te doen, willen we jullie verzoeken je op te geven. Dit kan op de intekenlijst, die in de hal van de kerk ligt, of via de mail: athreels@chello.nl, of via tel. 622414. Natuurlijk is iedereen van harte welkom, ook als je je niet opgegeven hebt (lieft wel opgeven graag!).

De werkgroep vieringen

Zorgzame kerk in wijk Veldhuizen & Kernhem in samenwerking met Malkander - Ede



malkander

"Dus de zorg voor mijn moeder heet mantelzorg?"

Doe je wel eens extra taken voor iemand uit je

directe sociale omgeving? Het huishouden voor je ouders, dagelijkse voorbereidende gesprekken met je kind met autisme of misschien helpen met aankleden van je partner die een hersenbloeding heeft gehad? Grote kans, want 1 op de 3 mensen in Nederland geeft wel eens mantelzorg. Alle onbetaalde zorg voor een naaste die hulp nodig heeft noemen we mantelzorg.

Als mantelzorger ben je van groot belang voor degene voor wie je zorgt. Daar sta je misschien niet eens bij stil; je geeft de zorg als vanzelfsprekend door jullie persoonlijke relatie. Juist door die vanzelfsprekendheid vergeet je gemakkelijk om na te denken of je het allemaal wel kunt blijven combineren met je dagelijks leven: je gezin, je werk, je vrienden, je vereniging, je kerk... Je naaste heeft zorg nodig, dus schipper je wel, lever je in, stop je met eigen activiteiten. "Dat kan niet anders."

Toch? Of wel?

Ja zeker. Het kan en mag anders. Je mag om hulp vragen, de zorg met anderen delen. Met de mensen die dicht om jou heen staan of juist met professionals die verder van je af staan.

Er zijn diverse regelingen en projecten waar mantelzorgers van gebruik kunnen maken. Voor informatie kun je kijken op de website van Malkander: <https://www.malkander-edel.nl/ik-wil-meer-weten-over/mantelzorg/informatie-en-advies.aspx>

Voor activiteiten, de nieuwsbrief Mantelzorg of een persoonlijk gesprek, klik hier: <https://www.malkander-edel.nl/ik-wil-meer-weten-over/mantelzorg.aspx>

Sijtze Roosjen
Werkgroep Zorgzame Kerk
De Open Hof

Jan Jong
Sociaal Werker bij Malkander

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

ALGEMEEN



brengt de Bijbel dichtbij

De Bijbel dichtbij dankzij steun van het NBG Kinderbijbels, een bijbelvertaling, een bijbelcursus, braillebijbels: in 2016 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verschillende projecten wereldwijd. Die steun kon gegeven worden dankzij leden en donateurs van het NBG. Zo hielp het NBG bijvoorbeeld het Wit-Russisch bijbelgenootschap om 2000 bijbels en Nieuwe Testamenten te verspreiden in het gebied rond Tsjernobyl en werd het Rwandees Bijbelgenootschap gesteund bij de verspreiding van audiobijbels en braillebijbels.

Dertig nieuwe bijbelvertalingen afgerond in 2016 Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de Bijbel lezen in hun eigen taal. In 2016 kwamen in dertig talen voor het eerst bijbelvertalingen beschikbaar, onder meer in het Surinaams. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag. Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. Voor ongeveer 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.

Bijbelgenootschap komt met Alef Doeboek Voor wie z'n (klein)kind op een speelse manier met de Bijbel wil laten kennismaken, is er nu het Alef Doeboek. Dit boek bevat bijbelverhalen, kleurplaten, spelletjes, tests, puzzels en strips, maar ook proefjes en weetjes. Deze diversiteit aan werkvormen is afgestemd op de verschillende leervoorkeuren van kinderen: lezen, doen en ontdekken. Het Alef Doeboek is een speciale editie van Alef, het NBG-bijbelblad voor kinderen van circa 7-12 jaar. Uitgever is Royal Jongbloed. Het boek is voor €5,95 verkrijgbaar in de boekhandel en via bijbelgenootschap.nl/alef.

Eerste bijbel voor baby's Met de Babybijbel kunnen ouders hun baby vanaf 4 maanden uit de Bijbel voorlezen. Sfeervolle vertellingen, liedjes en illustraties afgestemd op deze leeftijd brengen de bijbelverhalen dichtbij baby's en peuters. De Babybijbel is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap en uitgebracht door Royal Jongbloed. Hij kost €16,95 en is verkrijgbaar via royaljongbloed.nl, de (christelijke) boekhandel en via online kanalen.

Bijbelvertaling in Kikongo voor Angola Een Bijbel hebben, maar hem niet kunnen begrijpen. Dat is de situatie van mensen die Kikongo spreken in Angola. Een nieuwe bijbelvertaling is hard nodig, omdat hun huidige bijbelvertaling (uit 1926) bijna niet meer te lezen is. Het Nederlands Bijbelgenootschap steunt het werk aan een nieuwe bijbelvertaling die de rijkdom van de Bijbel weer toegankelijk maakt voor jonge mensen. 'Daar is dringend behoefte aan', zegt voorganger Diludama Manuel, die het project coördineert. 'Mensen kijken echt uit naar de nieuwe vertaling, omdat die hen helpt het woord van God te begrijpen in hun eigen taal.'

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.
Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.
Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.
Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein
Herhaling: zondag 21.00 uur.

PROGRAMMA 'KERKVENSTER' juni 2017

5 juni 2017, TWEDE PINKSTERDAG

Interview met Hendrik-Jan de Bie over 'Het Pinksterlied Veni Creator Spiritus.' Lied van de Week: 't Is feest vandaag.' (NLB 683). Column: Eveline Cowley. Actuele berichten. Passende vocale en instrumentale muziek.

12 juni 2017

Gesprek met Ds. Richard Saly over 'De predikant als dienaar van het Woord.' Lied van de Week: 'Met koning David zingen wij.' (NLB279). Column: Maarten Vermeulen. Muzikale intermezzo's. Actuele berichten.

19 juni 2017

In de rubriek 'In 't Vizioer' praten redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Het licht is ons voorgegaan.' (NLB 285) Column: Piet Griffioen. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

26 juni 2017

Vraaggesprek met Egbert van der Stouw over 'Toerustingswerk in de kerken.' Lied van de Week: 'Om de mensen en de dieren.' (NLB 299). Boekbespreking door Adriana Balk. Actuele berichten. Muziek en zang.

KERKELIJKE STAND**Overleden**

9 mei 2017: F.C. Schoonderwoert-Exel, Burg. Bootlaan 7, 79 jaar
23 mei 2017: H.J. Oosterhoff, Merellaan 23, 82 jaar

Gedoopt

16 april 2017 Taborkerk: Pieter Joris Versluis, Buizerdlaan 13

Nieuw

H. van der Meulen-Akooij, Ranonkellaan 62-1
Fam. Van der Eijk-Van der Bij, Nic. Maesstraat 46
F.M. van Hee, Ireneleaan 55
Fam. Knepper-Hinloopen, Tielkemeijerweg 8
R. de Ruiter, F. Dullesdreef 40
Fam. Robbertsen-Van Grafhorst, Markstraat 191

Verhuisd

Fam. Huisman, Arnhemseweg 16A naar Kronestein 3
P. Rap, Pothovenlaan 8 naar Robijnstraat 5
M. van Grootheest-Huttinga, Dorpsstraat 18
naar Brummelweg 31, Otterlo
Fam. Van Rixoord-Cok, Markiezenhof 28 naar Wildforster 251
J.K.F. Meijer-Sieverts, Wildforster 255
naar Nwe Klinkenberg 1A-355
A. Bette, Erasmusstate 63 naar Hattasingel 12
Fam. Hendriksen, Kampstraat 19 naar Bovenbuurtweg 48,
Bennekom
P.J. van Nieuwenhuizen, Pomphuislaan 27 naar Brederhorst 9
A. Kiften-Gudde, Verl. Amsterdamsseweg 74
naar Min. Aalbersepark 4

Vertrokken

S.A. Veen, Van Heutszlaan 116 naar Ederveen
S.L.G. Weij, Vd Hagenstraat 655 naar Bennekom

NIEUWS**Gemeenteleden gezocht voor Panel Protestantse Kerk**

Bent u al lid van het Panel Protestantse Kerk? Via het panel kunt u als kerklid uw mening geven over onderwerpen die spelen binnen de gehele Protestantse Kerk. Het is dé mogelijkheid om mee te denken. Ieder lid (vanaf 18 jaar) van de Protestantse Kerk is van harte welkom. Uiteraard is deelname geheel vrijblijvend, uw antwoorden blijven anoniem en u kunt u zich op ieder moment hiervoor weer eenvoudig afmelden.

Meer informatie en aanmelden: www.protestantsekerk.nl/panel.

Kliederkerk Magazine

Kent u Kliederkerk al? Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. In het nieuwe digitale Kliederkerk Magazine leest u alles over Kliederkerk. Met onder andere drie complete programma's mét receptvideo's van kookdominee Han Wilmink, verhalen van Kliederkerken en tips.

www.kliederkerk.nl/magazine

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof vieren we in de kerk, waar we samen bidden, zingen en nadenken over het leven. Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk vieren en troost vinden bij ziekte of teleurstelling.

Het geloof dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk op te nemen in uw testament. U draagt dan met uw nalatenschap bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige diaconale en missionaire gemeenschap kan zijn. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan uw kerk, neem dan contact op met de kerkrentmeester in uw gemeente.

AGENDA**10 juni: Dwars durven zijn in Gouda**

De Estafette 'Als een lopend vuur' komt 10 juni in Zuid-Holland aan met het programma 'Dwars durven zijn' in Gouda. 's Middags worden in/langs drie historische kerkgebouwen een wandelconcert, afgesloten met een middeleeuwse maaltijd in de St Janskerk. De St. Janskerk zal 's avonds het decor zijn van theater, expositie en lezingen. Naast prof. dr. Herman Selderhuis en prof. dr. W.P. van den Berken zullen o. a. EO-presentator Tijs van den Brink, Corine Dijkstra (Wethouder ChristenUnie Gouda) en ds Piet de Jong acte de presence geven.

16 juni: Sing in Raad van Kerken

Kennismaken met de Raad van Kerken, lekker zingen én meer te weten komen over de diverse liturgische tradities op het gebied van liederen? Kom dan naar de sing-in van de Raad van Kerken in Amersfoort.

COLLECTE**2 juli 2017, collecte Jeugdwerk: Geen afscheidsfeestjes meer**

Herkent u de volgende situatie? Enigszins verlegen staan de kinderen vooraan in de kerk. De leiding van de kinder(neven)dienst spreekt hen vriendelijk toe. Dat ze altijd zo leuk meededen. Dat ze nu naar de middelbare gaan en afscheid nemen van de kindernevendienst. Voor je het weet markeert dit feestelijke moment opeens het grote gat tussen 'erg betrokken zijn' tot 'het zou leuk zijn als we je nog eens in de kerk zien'.

JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, wil graag 100% van de kinderen betrokken houden! Ook tieners en jongeren op de middelbare school. Want elk kind en elke jongere mag zich geliefd weten door God.

JOP biedt plaatselijke gemeenten kennis, netwerk en inspiratie voor activiteiten met kinderen en jongeren, zodat er geen afscheidsfeestjes meer worden georganiseerd, hoogstens feestjes die een nieuw begin markeren. Helpt u mee dit werk mogelijk maken? Uw bijdrage kunt u overmaken op

NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP Zomer.

*Overige collecteberichten voor kerkblad en website:
www.protestantsekerk.nl/collecterooster*

Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en
à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste
bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede