



Redactie:

Gerben Rietman
Ranonkellaan 32A, 6713 GM Ede
Tel. (0318) 84 54 89

Druk: Drukkerij Frouws
E-mail: kopijkerkblad@hotmail.com

'k Zal gedenken hoe voor dezen ons de Heer heeft gunst bewezen;

'k zal de wond'ren gadeslaan, die Gij hebt van ouds gedaan.

'k Zal nauwkeurig op uw werken en derzelve uitkomst merken, en in plaats van bitt're klacht daarvan spreken dag en nacht.

Ik ben vast niet de enige die opgegroeid is met de oude Psalmberijming en nog steeds af en toe flarden daarvan naar boven voelt borrelen. Vandaag is het 4 mei. We gedenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een collega-predikant van mij valt dit jaar de eer te beurt om aanstichter te zijn van een debat over wie er nu precies herdacht worden. Elk jaar is er wel weer discussie over dat gedenken. Die discussie wil ik hier nu niet bespreken. Zelf bleef ik hangen bij dat woordje *'gedenken'*.

Ook ik zal vandaag gedenken. Dit jaar voor het eerst in Ede, vanuit de Oude Kerk naar het Mausoleum. Als kind vond ik de melodie van psalm 77 erg indringend. Een tikje melancholisch met een notie van verlangen daarin. Vandaag past dat wel, bij zo'n vierde mei. Het gedenken van al dat oorlogsleed - en alles wat daar en toen gebeurde is iets waarbij een zekere plechtigheid past.

Toch spreekt Psalm 77 niet zozeer over oorlogsslachtoffers die herdacht moeten worden, maar over Gods daden. In de *'nieuwe'* psalmberijming is dat nog mooier te zien; *'God, op wat U eens verrichtte, wil ik mijn betrouwen stichten. Wat U eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis'*. Gods daden komen vóór mijn gedenken.

De psalm roept op tot het gedenken van Gods grote daden in het verleden. Zonder flauw te willen doen, komt die bekende SIRE-waarschuwing me weer in gedachten: *'resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'*. Bij God lijkt dat nu juist wél zo te zijn. Gods grote daden en wonderen in het verleden bieden een gegronde hoop voor de toekomst.

Het *'gedenken'* is een vast en onmisbaar onderdeel van het geloof. In het gesprek tussen kerk en synagoge is dat denk ik ook vooral iets wat we kunnen leren als we kijken naar het Jodendom.

"Vergeeten is sterven - herinneren is leven", zo luidt een Joods gezegde. Passend bij 4 en 5 mei hoor je ook nog wel eens dat andere gezegde; *'Het volk wat haar verleden vergeet is gedoemd dat te herhalen'*.

In de Bijbel komt dat *'gedenken'* veel voor. Het is daarbij nauw gekoppeld aan de Joodse oer-geloofsbelijdenis in Deuteronomium 6. *'Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over'* (6,7) Ook in hoofdstuk 4 lezen we dat al; *"Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht! Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben, en anders wijken ze uit uw hart alle dagen van uw leven. U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken ..."*

Het woord wat voor dat gedenken gebruikt wordt is zachar. Het betekent zowel *'herinneren'* als *'ter sprake brengen'*. Het gaat dus verder dan alleen terugdenken aan, het is ook in het heden brengen, door het uitspreken ervan. Zachar is iets actiefs. Gods volk wordt opgeroepen om Zijn daden niet alleen in het geheugen op te slaan, maar dat ook zó te doen dat het voor de geest gehaald kan worden, juist op momenten dat dat nodig is. Wat dat betreft heeft Zacharia een schitterende naam. Hij mag er als priester ook door zijn naam op wijzen dat God *Zélf* Zijn volk gedacht heeft. *'De HEER is gedachtig geweest'*.

Al eerder in de Bijbel lezen we dat. In Genesis 8:1 dacht God aan Noach, en in Genesis 9:15 belooft Hij: *"Ik zal aan Mijn verbond denken."* Als teken daarvan wijst God op de regenboog.

We komen in het Oude Testament veel teksten tegen waarin God aan Zijn beloften gedenkt. We lezen er over bij Abraham, maar ook bij de verbondssluiting op de berg Sinai. Psalm 105 verwoordt het schitterend; *'tot in eeuwigheid zal Hij gedenken Zijn belofte aan duizend geslachten'*. Zo gedenkt God in Ezechiël 16:60 Zijn belofte om Zijn volk te herstellen en terug te brengen uit ballingschap.

Vele profeten roepen beurtelings het volk op om God te gedenken, maar ook God om Zijn beloften te gedenken.

In het Nieuwe Testament gaat dat gedenken door. Het Griekse woord *anamimnesko* wordt gebruikt in een actieve vorm en betekent herinneren, voor de geest halen. In ons woord *'anamnese'*, wat artsen gebruiken als ze naar de medische voorgeschiedenis van een patiënt verwijzen, zien we de betekenis terug. Het verwijst naar wat in het verleden was. Anderzijds hebben mensen die aan *amnesia* lijden juist moeite om zich dingen te herinneren. Het is een nare ziekte, want het vergeten van het persoonlijke verleden tast daarmee juist ook de eigen identiteit aan. Herinneren daarentegen, en weet hebben van je eigen verleden en wat je daarin geleerd hebt kan juist moed en kracht geven. Opnieuw een Joods gezegde verwoordt dat heel sterk:

"Vergeetachtigheid leidt tot ballingschap, terwijl herinnering het geheim van verlossing is."

SCHRIFTLÉZEN

Zondag 14 mei heet: "Cantate", "Zingt!"

De naam is afgeleid van psalm 98 : 1 waar staat: *"Zingt de Heer een nieuw lied."* Sinds Pasen is alles anders, alles is nieuw. In nieuwe liederen zingen wij Gods lof. In *Johannes 16 : 5-15* spreekt Jezus met zijn leerlingen over weggaan en Hij is verbaasd dat niemand vraagt: *"Waar gaat u naar toe?"* Het klinkt als een verwijt. Maar Jezus begrijpt hun zwijgen. Het is hun verdriet omdat Hij van het toneel zal verdwijnen. Vervolgens legt Jezus uit dat zijn weggaan voor hun eigen bestwil is. Want dan alleen kan de Helper, de Trooster bij hen komen. Het is voor de leerlingen nauwelijks te bevatten. In vs. 18 lezen we: *"Wij weten niet waarover Hij het heeft"*. Wat zullen wij dat steuntje in de rug van Godswege, die Helper, de Geest, hard nodig hebben om deze dingen te begrijpen.

Lees verder op pagina 2.

Bijbelleesrooster

zo. 14	1 Petrus 4:12-19	Lijden en vreugde	<i>Hemelvaart</i>		
ma. 15	1 Petrus 5:1-14	Gezagsverhoudingen	do. 25	Psalm 89:1-19	Trouw in de hemel
di. 16	Judas 1-13	Afschrikwekkende voorbeelden	vr. 26	Psalm 89:20-38	Psalm over David
wo. 17	Judas 14-25	Houvast	za. 27	Psalm 89:39-53	Wending
do. 18	Johannes 15:1-17	Groei en bloei	zo. 28	2 Johannes	Liefdesbrief
vr. 19	Johannes 15:18-27	Te verwachten haat	ma. 29	3 Johannes	Persoonlijke brief
za. 20	Johannes 16:1-16	(Geen) afscheidsrede	di. 30	Ezechiël 8:1-18	Met de haren erbij gesleept
zo. 21	Johannes 16:17-28	Wee-klagen	wo. 31	Ezechiël 9:1-11	Gemerkt
ma. 22	Johannes 16:29-17:8	Groeiend begrip	do. 1	Ezechiël 10:1-22	De Heer verschijnt
di. 23	Johannes 17:9-19	Wereldvreemd	vr. 2	Ezechiël 11:1-13	Wraakactie
wo. 24	Johannes 17:20-26	Gebed om eenheid	za. 3	Ezechiël 11:14-25	Belofte van terugkeer

Voor het Joodse volk is het gedenken dus steeds opnieuw een bewuste daad van geloof. Op die manier mogen ook wij gedenken. Enerzijds Gods grote daden, in Zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Anderzijds gedenken wij ook in Zijn Licht, het Paaslicht, onze overledenen. In gedachten aan hen steken wij daarbij soms ook een kaars aan, waarbij de woorden uit Spreuken 20:27 ons troosten; *"De geest van een mens is een lamp van de HEER."* Het licht wat wij aansteken is dan als het ware een gebed tot God (Lied 731),

'vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd. Zoudt Gij ons niet meer weten dan waren wij gedoemd te sterven aan Uw leven - maar zo Gij ons gedenkt is er een eeuwig even, een ogenblik gegeven - een Paasdag die ons wenkt!

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan tot U, want in Uw heden bewaart Gij hun bestaan. Hun namen zijn verzekerd in Uw gedachtenis, Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken waarop het wachten is'

Ds. Theo Pieter de Jong

Zondag 21 mei, Rogate, "Bidt" of: "Vraagt".

De naam verwijst naar vroeger toen in de week na deze zondag speciale biddagen voor de oogst gehouden werden. Zoals wij nog de biddag voor gewas en arbeid kennen op de 2^e woensdag van maart.

Traditioneel werd Johannes 16 : 23b - 30 gelezen. De Paastijd nadert zijn afsluiting en na Hemelvaart raakt Jezus uit het zicht. *"Nog een korte tijd"*, zegt Jezus *"en jullie zien me niet meer"* (vs. 16). De volgelingen van Jezus moeten het nu zelf uitzoeken. Dat herkennen we wel. Jezus spoort in dit gedeelte de leerlingen aan *"om in Zijn naam God alles te vragen. Hij zal het geven!"* Maar voor velen is dit problematisch. Helpt bidden echt? Wat moet/mag ik vragen in mijn gebed? In Romeinen 8 zegt "Paulus: *"Wij weten niet wat wij bidden zullen... de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten."* Er wordt al voor ons gebeden voor we zelf tot bidden komen. Ons bidden zal altijd een bidden in Jezus' naam zijn en het is de Geest, de Helper, die ons daarin bij de hand neemt.

Zondag 28 mei, Wezenzondag

Zo wordt deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wel genoemd. De leerlingen van Jezus voelden zich verlaten, zoals een wees zich verlaten kan voelen. Jezus is teruggekeerd naar de Vader en wij zijn achtergebleven. We voelen ons een beetje verweesd. In Johannes 14 : 18 zegt Jezus: *"Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug."*

In de lezing uit Johannes 15 : 26 - 16 : 4 belooft Jezus de Geest, de Trooster. Die levensadem van God zal ons in staat stellen het werk van Jezus voort te zetten, te getuigen. Maar dat betekent niet zondermeer een gemakkelijk leven. Vervolging kan je te wachten staan, zoals Jezus vervolgd is. En hoe kunnen we dan standhouden zonder de Helper, de Geest?

TVB

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
8	26 mei	4, 11 en 18 juni
9	16 juni	25 juni, 2 en 9 juli

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Collectes:

14 mei	Kerk en Diaconie (Meet-Inn)
21 mei	Diaconie (Ouderenwerk) en Exodus
25 mei	Kerk
28 mei	Wijkwerk en Diaconie (Vakantieweken)

Verhuizing en vertrek

Voor de laatste keer een berichtje van mijn kant. En nog vanuit het Heuvelsepad 17. Per 1 mei ben ik daar niet meer woonachtig. En wordt opnieuw een periode afgesloten. Vanaf 1 mei woon ik op het volgende adres:

Vondellaan 95

9402 NC Assen.

Telef.: 06 11800893

Mail: Lunsh7@hetnet.nl

Een verhuizing met veel herinneringen aan wat hier in Ede gebeurd is. Een verhuizing ook om aan de dagelijkse confrontatie en herinnering te ontkomen. Ik wil u allen bedanken voor het meeleven in het afgelopen jaar, sinds 1 april 2016. Bijzondere dank voor hen die mij opgevangen, ontvangen en in het verdriet gedeeld hebben. Wanneer u in de buurt bent of komt, bent u van harte welkom op het nieuwe adres. Want de mensen uit Ede en Harskamp en omgeving zal ik niet vergeten.

Met hartelijke groet voor het laatst voor u allen,
Bert Lunshof

Gemeenteleden gezocht voor Panel Protestantse Kerk

Bent u al lid van het Panel Protestantse Kerk? Via het panel kunt u als kerklid uw mening geven over onderwerpen die spelen binnen de gehele Protestantse Kerk. Het is dé mogelijkheid om mee te denken. Ieder lid (vanaf 18 jaar) van de Protestantse Kerk is van harte welkom. Uiteraard is deelname geheel vrijwillig, uw antwoorden blijven anoniem en u kunt u zich op ieder moment hiervoor weer eenvoudig afmelden. Meer informatie en aanmelden: www.protestantsekerk.nl/panel.

Inloop- Open Kerk

Op donderdag 18 mei is er de wekelijkse inloopochtend in "Ons Huis" bij de Taborkerk.

Deze morgen houden we ons bezig met het onderwerp:



Kerkdiensten

Zondag 14 mei 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. P. 't Hoen

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. Th. De Zwart

Harskamp:
10:00 uur De heer R. Verkaik

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. J. Meijer

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur De heer R. van der Linden

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10:00 uur Ds. A. Vogelzang
14:30 uur Kath. Voorganger
Vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. H.J. van Maanen

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 13 mei 2017
19:30 uur Ds. G. Biesbroek

Zondag 21 mei 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. A. Verbaan- Van den Heuvel

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong
25 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur Ds. G. van Belzen

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra
Viering Heilig Avondmaal
m.m.v. De Cantorij

Harskamp:
10:00 uur Ds. T. Volgenant-Beijma
25 mei, Hemelvaartsdag
09.00 uur De heer J. Lotterman

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. J. Overbeeke

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Pastor J.A. Lucassen

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. A.J. van Zanden

Hartenberg:
10:00 uur Ds. R. Reiling
14:30 uur Mevr. W. Schouten
Zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. J. Swager
25 mei, Hemelvaartsdag
10:30 uur Ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Drs. F.L.B. Meijboom

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 20 mei 2017
19:30 uur Ds. J. de Jong

Zondag 28 mei 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. C. Oosterveen
Geïntegreerde kerkdienst/
concert
Thema: "Hemelse muziek"
met Anna Fedorova en
diverse festivalmusici

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. A. Pilkes-Van Delft

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Harskamp:
10:00 uur Ds. K. Dijk

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. A. Hogenbirk

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Mevrouw C. Post

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. J.H. Uytendogaard

Hartenberg:
10:00 uur N.B.
14:30 uur De heer J. van Riessen jr.
Vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur Mevrouw R. Rietveld

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 27 mei 2017
19:30 uur Ds. G.H. Westra

"Fit zijn en fit blijven". Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. Dan is er geen inloop. De volgende donderdag is 1 juni. Op deze morgen is er het pinksteraccent en kijken we vast uit naar het komende pinksterfeest. Vanaf 9.30 zijn de deuren open en staat koffie en thee klaar. Iedereen is van harte welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

Vrijwilligerswerk bij Het Maanderzand

Het Maanderzand

Wonen - zorg - ontmoeten

Wilt u wat betekenen voor een ander?

*Bij woonzorgcentrum
Het Maanderzand bent u van harte welkom als vrijwilliger!*

Wij zijn onder andere op zoek naar:

Chauffeurs bezorgen maaltijden

Wegens uitbreiding van onze maaltijdservice zoeken wij vrijwilligers voor het bezorgen van warme maaltijden aan ouderen in Ede.

Werktijden:

Verschillende dagen van de week, inclusief het weekend, in roosterverband, van 11.30 tot 13.30 uur.

Muzikale vrijwilliger

Om met een bewoner samen te zingen of muziek te luisteren.

Het is fijn als u gitaar kunt spelen, en bekend bent met voor- en naoorlogse muziek (Malando's orkest, The Ramblers, Albert de

Booy, Gert Timmerman, Lou Bandy, John Denver) en 'kun je nog zingen, zing dan mee.'

Hebt u interesse of wilt u meer weten, neemt u dan contact op met Marieke Rodenburg, coördinator vrijwilligers

E mariekerodenburg@maanderzand.nl

T 0318-685300 (maandag en donderdag)

Wie helpt?



Al een flink aantal jaren kook ik ongeveer twee keer per jaar bij Kruispunt Arnhem.

Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving.

Veel werk bij Kruispunt wordt gedaan door vrijwilligers. Ik ben er zo een. We koken voor zo ongeveer 45 mensen. Het is zinvol en ook gezellig werk. We koken met z'n drieën. Thuis bereiden we de maaltijd al zoveel mogelijk voor. Bij het Kruispunt beschikken we over een goed uitgeruste keuken. We gaan 's middags om half vier naar Arnhem, we zijn daar tot ongeveer half zeven. Helaas zijn er momenteel te weinig vrijwilligers die willen of kunnen koken. Daarom deze vraag: wie helpt ons uit de nood?

Wilt u meer weten, bel me gerust!
Anneke Buis, telefoon 615231

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR

Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

De dagen van Pasen

liggen achter ons - het waren Goede Dagen.

Hoewel: achter ons? Ook de Paastijd, waarin we de dagen tellen tot Pinksteren, behelst natuurlijk 'dagen van Pasen', omdat onze dagen nu eenmaal principieel en uiteindelijk onder het beslag van Pasen vallen. Daarmee staan ze wél op gespannen voet met 'onze' werkelijkheid, die er voor ons meestal nog wel enigermate comfortabel uitziet, maar voor het gros van de mensheid in het geheel niet. En trouwens, voor velen van ons is Pasen ook verre van een dagelijks beleefde en geloofde actualiteit, hooguit soms een gehoopte: wij weten van ziekte, ook van de uitzichtloze!

In de Paastijd zijn we inmiddels op weg naar Pinksteren, het lastigste van de grote feesten - van de ene Geest tegen alle boze geesten, van de Trooster, terwijl er zovelen ongetroost blijven. Ook dat weten wij. Helpen woorden? Grote Woorden? Dezez dagen lees ik weer eens uit Ernst Blochs magnus opus, 'Prinzip Hoffnung'. Een mooi maar moeilijk boek, waarvan alleen de titel al de hoop vleugels geeft!

Kopieermachine

Sinds enige tijd beschikken wij over een eigen semiprofessioneel kopieerapparaat. Wij kunnen nu ons drukwerk zelf verzorgen, ook in kleur!

Hier een woord van dank aan de mensen op het Kerkelijk Bureau, die in de afgelopen jaren trouw en met grote inzet kerkbrieven en al wat er verder te kopiëren was hebben verzorgd!

En natuurlijk ook dank aan het College van Kerkrentmeesters dat zich zeer genereus heeft betoond.

Gezondheid

Mijn herstel verloopt teleurstellend moeizaam. De bedrijfsarts die van mijn rug weet en de vinger aan de spreekwoordelijke pols houdt is er -anders dan ik- in het geheel niet ondersteboven van: zo gaat het veel vaker. Hij schrijft mij behoedzaamheid voor. Ik mag, verordeneert hij, 20% van de werkzaamheden verrichten. Niet meer. En dat duurt wat hem betreft in elk geval nog tot begin juni.

De arts meent dat met het voorgaan in de diensten die 20% verbruikt is. Hoe dan ook: in de praktijk blijkt die 20% moeilijk te handhaven - er zijn situaties waarin ik toch wat meer wil/moet doen dan als een technocraat dat procentuele regelwerk in het oog houden. In elk geval ben ik naar vermogen beschikbaar voor wie een beroep op een predikant wil doen.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

**Gedachtenis
Cornelis van Rijswijk**

*Lunteren, 1 december 1933 † Ede, 19 april 2017

Vele jaren kende Kees een onbezorgde gezondheid. Ook na zijn pensionering bleef hij actief aanwezig op het Accountants-en Administratiekantoor dat over was genomen door zijn zoon Wim. Hij was blij met zijn vrouw Anneke, met zijn kinderen, klein- en achterkleinkin-

deren; hij genoot van natuurwandelingen en reizen. Maar vanaf april 2016 ging hij tobben met zijn gezondheid; in december even herstel; vanaf februari dit jaar weer bergafwaarts; naar het ziekenhuis Gelderse vallei; maar tenslotte was hij uitbehandeld en op 10 april mocht hij naar huis, naar zijn geliefde vrouw. Zijn wens: Thuis, op de Lindelaan 12, mogen sterven in de vertrouwde omgeving. De Goede vrijdagnacht markeerde de overgang naar steeds minder bereikbaar zijn...en hij werd in de vroege morgen van de 19^e april opgenomen in het land van louter licht. Maar wat zal hij worden gemist, zeker door zijn vrouw Anneke. Op 16 augustus 2015 vierden ze het 60-jarig huwelijksfeest in Giethoorn. Een fijne vader, opa en grootopa...wat een goede herinneringen. Daarom werd er een dankdienst gehouden voor zijn leven op 21 april. In overeenstemming met zijn wens vond dit afscheid plaats in familiekring in de aula van de Gemeentelijke begraafplaats te Ede. We stonden stil bij de Schriftwoorden uit Psalm 23 en Mattheüs 28:16-20. Tenslotte kon ook dit kind van de kerk de regie loslaten en zich toevertrouwen aan Gods genade. En wij gaven het lichaam van deze ontslapen broeder uit handen en legden het in de aarde; opdat het worde tot aarde. En wij vertrouwden hem toe aan de levende God bij wie de herinnering is aan zijn naam. Moge zijn gedachtenis allen tot zegen zijn, zeker zij hem zo zullen missen.

Ds. Santing

In Memoriam: Cornelis Gerrit Blotenburg

Op 13 juli 1952 werd Cornelis Gerrit Blotenburg in Ede geboren, oudste zoon, oudere broer van zijn zus Will. Een hecht gezin. Net als zijn vader had Kees een voorliefde voor techniek en zelf 'prutsen'. Op dertienjarige leeftijd moest Kees geopereerd worden aan zijn heup. Dat maakte dat hij in zijn latere beroepsleven terecht kwam in administratieve functies. Dat werk had zijn hart niet echt. Toch zette hij zich er zeer voor in. Gelukkig was er naast het werk genoeg te genieten. In eerste instantie als vrijgezel. Later kwam hij bij de tennisclub zijn Dineke tegen met wie hij, in juni dit jaar, vijfentwintig jaar samen geweest zou zijn. Kees was niet verlegen om een mening. Kon die met verve naar voren brengen. Hij hield van eerlijkheid en was recht door zee. Over zijn geloof uitte hij zich niet zo gemakkelijk. Hij liet het liever zien met zijn daden. Toen hij in maart te horen kreeg dat hij ernstig ziek was, was hij daar heel rustig onder. Hoewel hij graag met Dineke had willen genieten van zijn pensionering, vertelde hij niet bang te zijn om te moeten sterven. Voor Kees was God een rots bij wie hij schuilen kon (Psalm 31). Op Witte Donderdag werd hij overgebracht naar het hospice. Daar ging zijn gezondheid opeens heel snel achteruit. En op de avond van Goede Vrijdag, 14 april, overleed Kees in het bijzijn van zijn Dineke en familie. In de rouwdienst op 20 april lasen we Psalm 31 en een gedeelte uit Jakobus 2: geloof in de liefde van Christus zet aan tot daden, maar die liefde biedt ook een bron van kracht en troost. We wensen Dineke, zijn moeder en verdere familie toe dat zij de kracht van Gods nabijheid ervaren zullen in deze tijd van verdriet en gemis.

Ds. Richard Saly

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD

Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
www.noorderkerk.pkn gemeente.nl

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden: Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64
Autodienst:
 Joke Ebess, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk



Zo na Pasen een mooi beeld. De kunstenaar Pointcheval heeft, u ziet de uitholling in de binnenkant van het beeld, een week in de toen gesloten steen doorgebracht. Alleen door de scheuren en kieren was er contact met de buitenwereld. Mensen lazen gedichten voor, of zeiden iets tegen hem. Daarna keek hij anders om zich heen...alsof je alles (op-) nieuw ziet. Na een tocht in (een confrontatie met) je innerlijk opnieuw leren leven, lopen, kijken.... Is dat niet iets van Pasen?

In memoriam Janna Folsche

Op 27 april is, 4 jaar na haar zus Aly, Janna Folsche overleden. In de afscheidsdienst hebben we stil gestaan bij bovenstaand beeld. Voor Janna zal het herkenbaar zijn geweest, omdat zij steeds minder kon zien. Om met psalm 139 te spreken: het donker omsloot haar. Zo anders dan vroeger. Altijd actief, volop in het licht, zich inzetten voor mensen. Dingen die mogelijk waren voor haar, omdat haar zus zorgzaam en liefdevol naast haar stond. Een mooie combinatie van Martha en Maria, zeiden we bij haar afscheid. Hoe anders wordt na dit afscheid je bestaan. Scheuren ontstaan. Maar ook van binnenuit voel je het verlangen naar goede woorden, waardevolle mensen, licht van Godswege. Zeker als je ook nog je eigen zo geliefde woning moet verlaten. En gelukkig waren ze er, mensen. Nichtje Alide (en wie bij haar horen) stond naast haar. En mensen uit de kerk. En anderen. Met woorden, die probeerden ook eens dieper te graven. Want uit zichzelf was zij gesloten en sprak niet makkelijk over wat haar ten diepste houdt bewogen. Toch herkenden we in haar de vraag naar een genadig God. Voor wie je mag bestaan zoals je bent. Die je kent tot in je kern en er altijd zal zijn. Het vertrouwen dat spreekt uit psalm 139 kende zij ook. God is er; haar hoop was dat Hij haar genadig zou zijn. Janna, Johanna- haar naam betekent: God is genadig, verzoenend. Biddend met elkaar is die weg gezocht. En rust gevonden. Ook door zorgzame mensen die haar met liefdevolle handen omringden. Nu zij haar laatste woning is binnengegaan hebben wij haar uit handen gegeven aan Gods eigenhandige zorg. Steen om je heen.....dat is wat wij zien. Maar, zoals het lied zingt dat we zongen:

Licht en liefde zijn er ook in donker:

*Gij die ons zo van harte kent
 en zoveel om ons geeft,
 Gij die ons eigenhandig met
 een kleed van licht omgeeft,
 wij bidden u: neem haar nu op,
 voltooi wie zij mag zijn.
 Voorgoed geborgen thuis bij U,
 waar licht en liefde zijn.*

Caroline Oosterveen

Een mooi bericht: op 5 mei waren Gerhard en Antje Mollema, Parelstraat 8, 45 jaar getrouwd. Ook vanaf deze plek een hartelijke felicitatie! Jullie hebben veel meegemaakt in deze jaren. Het heeft jullie dwars door alles heen gevormd tot mooie, bewogen mensen. Ook op jullie verdere levensweg wensen we jullie de zegen van onze Heer.

Verschillende mensen verblijven in een verpleeghuis, in de Riethorst of elders. Of proberen thuis weer hun weg te zoeken.

Veel kracht gewenst en goede mensen om u heen.

's Avonds steek ik altijd een kaarsje aan voor iemand die het moeilijk heeft; meestal iemand die ik die dag heb mogen ontmoeten of gesproken heb. Omdat het voor mij zo'n bijzonder jaar is, zo zei men in de kerkenraad, heb ik de paaskaars uit de kerk gekregen. Daar ben ik door ontroerd. Maar nu kan ik die 's avonds laten branden.....Veel dank.

In de gemeente staan veel mooie dingen op stapel. De heidewandeling op 13 mei, de kerkennacht in juni. Fantastisch dat zovelen zich hiervoor inzetten. Super!



Op 28 mei is de eerstvolgende Special Sunday.

Van 25 tot en met 28 mei 2017 vindt het eerste Internationaal Kamermuziekfestival Ede plaats. De Edesche Concertzaal heeft hiervoor de internationaal vermaarde pianiste Anna Fedorova aangetrokken als artistiek directeur. Kijkt u vooral eens op de website!!
<http://www.kamermuziekfestivalede.nl/programma>

Thema: Hemelse muziek

Met Anna Fedorova, piano

Sacha Grunyak, piano

Eldbjørg Hemsing, viool

Benedict Kloeckner, cello

Nicholas Schwartz, contrabas

In dit weekend van hemelvaart een heel bijzondere combinatie van kerkdienst en concert! Over de vraag of wij als kerkelijke gemeente mee willen doen aan het Festival op zondagmorgen zijn we erg enthousiast. In onze vieringen zoeken we naar verbinding tussen geloven en inspiratie voor elke dag. Vaak nodigen we mensen uit die vanuit hun eigen leefwereld met ons hierover willen nadenken.

Het voorstel om met musici van het Internationaal Kamermuziekfestival Ede (die op geweldige wijze muziek laten doordringen in het hart van de aanwezigen!) samen te werken is daarom voor ons een geschenk! Muziek is immers de taal van de ziel. Of zoals Hildegard von Bingen het verwoordde: *In de muziek heeft God aan de mens de herinnering aan het verloren paradijs gegeven* (Hildegard von Bingen (1098-1179))

Dat het festival valt in het weekend van hemelvaart heeft ook een mooie inhoudelijke verbinding. Centraal vanuit de bijbelzetting staat dan de gedachte dat het lijkt of God afscheid heeft genomen van onze wereld; maar juist op het moment van afscheid staat er, dat *Hij nabij is met zegenende handen*. Ik denk dat dat betekent dat wij als mensen in alle diepten van onze ziel ertoe worden opgeroepen om het goede in ons naar boven te (laten) roepen. Dat is de diepste betekenis van zegen. Daarvoor speelt de zegenende kracht van ontroerende muziek zeker een onmisbare rol. *Muziek is het verlangen van de mens naar een hemel in zijn ziel* (Eimar Kupke).

Zo zet de viering bijvoorbeeld in, vanuit de stilte, met de enkele cello, die een *prelude van Bach* laat horen. Het Kyrië wordt gedragen door Schuberts *Fantasia in F, the Prayer* van Bloch heeft zijn plek. Dit zijn nog maar enkele momenten in wat belooft een bijzondere viering te worden.

Voor de uitvoerenden en de muziek: neem zeker een kijkje op:

<http://ede.protestantsekerk.net/>

<https://noorderkerkede.wordpress.com/>

Namens de Noorderwijkgemeente iedereen van harte welkom! En omdat we alweer richting Pinksteren gaan tot slot dit gebed:

*O God, sta ook aan ons
 een beetje van Uzelf af
 iets van Uw Geest.*

*Zeg tot ons,
 als ons leven dor en dood is,
 dat wij levend worden.
 Giet het kleine kruikje
 van ons bestaan vol.
 Laat het overvloeien
 van vreugde en vrede,
 van recht en liefde.*

*Geef dat vandaag
 veel mensen blij zijn,
 omdat het voor iedereen is
 en voor onze aarde,
 voor de dieren en de planten.*

*Schep een volheid aan leven
 voor de zieken en de stervenden,
 voor de bedroefden en gekwetsten.*

*Zo dat de aarde vol is
 van uw vreugde.
 Amen.*

Vrede en alle goeds,
 Caroline Oosterveen

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 4 april 2017

Op 4 april kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Caroline Oosterveen opent de bijeenkomst met een gedicht van Jurjen Beumer, geïnspireerd door de kleurrijke schilderijen van Ton Schulten. Bij deze bijeenkomst zijn de leden van de werkgroep "Noorderwijk in

beweging” uitgenodigd. Met hen wordt van gedachten gewisseld over de Special Sundays in de afgelopen periode en hun ideeën over de voortzetting hiervan. De leden van de werkgroep geven aan, dat ze er met veel plezier aan hebben gewerkt en graag hiermee doorgaan. De kerkenraad steunt hun activiteiten van harte. Op 7 mei zal er, aansluitend aan de kerkdienst, een gemeenteberaad worden gehouden. De gemeenteleden zullen dan in de gelegenheid worden gesteld om van gedachten te wisselen over de Special Sundays en het beleidsplan van de Noorderwijk. De organisatie van de heide-wandeling op 13 mei is vrijwel rond. De bijeenkomst wordt besloten met een zegenbede *“Voor de avond”*.

Tijmen Apeldoorn

De kerkenraadsvergadering van de Noorderwijk van 2 mei 2017

Op 2 mei kwam de kerkenraad van de Noorderwijk bijeen. Tijmen Apeldoorn opent de bijeenkomst met een gedicht van Anders Frostenson. In het moment van bezinning wordt een ieder gevraagd aan te geven wat de betekenis van de Opstanding voor hem/haar is. De 40 dagenkalender van de afgelopen stille tijd wordt geëvalueerd. Aan de orde komen onder meer: Het gemeenteberaad van 7 mei; De Special Sunday met thema: *“Hemelse muziek”* op 28 mei; De kerkennacht op 23 juni; De startzondag van het nieuwe seizoen in september. De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel van de diaconie om de Johanniter opvang in Ede te steunen. De vergadering wordt besloten met een gedicht in het kader van de dodenherdenking op 4 mei.

Tijmen Apeldoorn

HASKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkhaskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkhaskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: jvdhoef73@hetnet.nl

Wijk

Al weer enkele weken geleden dat het vorige kerkblad in de bus viel. Inmiddels liggen Goede Vrijdag en Pasen al weer even achter ons, we mogen terugzien op goede diensten die we op deze dagen samen mochten beleven. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen willen we daarvoor hartelijk bedanken. 25 mei is het Hemelvaartsdag, er zal dan om 9.00 uur een dienst worden gehouden waarin dhr. J. Lotterman zal voorgaan. Daarna nog Pinksteren en dat is dan al weer de laatste feestdag in dit seizoen. In de wijk is er nog steeds veel zorg en moeite bij de familie Wilgenburg, wij wensen hen als gezin veel sterkte toe, laten we hen in onze gebeden blijven gedenken. Mw. Methorst verblijft momenteel in de Riethorst in Ede, wij wensen haar en haar man en kinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Laten we ook hen in onze gebeden bij de Heer brengen. Met Willy Hols gaat het gelukkig voorzichtig weer wat beter, zelfs zo dat zij zich inmiddels weer heeft *“beter gemeld”* voor het bijhouden van de kerk wat ze altijd zo trouw samen met Dick doet. Zoals bekend hebben we momenteel geen jeugdouderling, gelukkig heeft Hennie van Luttkhuizen zich bereid verklaard om het jeugdwerk te coördineren zoals ze dat al vele jaren op een heel fijne manier doet, nu niet meer als jeugdouderling maar gelukkig blijft op deze manier de verantwoordelijkheid in goede handen. Hennie, hartelijk dank voor deze toezegging. In dit stukje noem ik altijd de verjaardagen op van onze leden die inmiddels de respectabele leeftijd van 80 jaar hebben bereikt, in de komende weken zijn dat dhr. H. Los op 15 mei en mw. E.J. le Roux-Pothoven op 18 mei, wij wensen u beide een fijne dag

toe en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar dat voor u ligt. Ik wens u alle goeds voor de komende weken toe.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Afsluiting catechese

Vrijdag 19 mei sluiten we met de catechisanten het seizoen af. We gaan met elkaar eten en trampoline springen. Met dankbaarheid kijken we terug op het afgelopen seizoen. Met als hoogte punten: de Soepzondag, de Levensparelarmband en het zelfverzorgde etentje. De jongeren hadden zelf iemand uitgenodigd die dagelijks alleen eet. Het was fijn om nu samen te kunnen eten en te praten met elkaar. Voor volgend seizoen hebben we alweer plannen, maar we gaan nu eerst vakantie houden.

Met hartelijke groet, de leiding,
Ria en Rian

Hallo jongens en meisjes

14 mei - God roept Mozes naar Egypte



Jaren gingen voorbij en de koning van Egypte stierf, maar de Israëlieten moesten nog altijd hard werken. Mozes was met de schapen en geiten van zijn schoonvader op stap zodat ze konden grazen. Hij kwam bij de Horeb, de berg van God. Dan ziet Mozes een brandende struik en kijkt vreemd op. ‘Hoe kan het dat die struik niet verbrandt?’ dacht hij. ‘Ik ga dit wonderlijke schijnsel van dichtbij bekijken.’ Maar toen Mozes dat ging doen riep God hem toe vanaf de struik. Want het was een engel in een vuur die in de struik zat. *‘Mozes! Mozes!’ ‘Ik luister,’* antwoordde Mozes. *‘Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.’* Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De HEER zei: *‘Ik heb gezien hoe slecht mijn volk het heeft. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen een land dat overvloedig van melk en honing. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’* *‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’* God antwoordde: *‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’* Mozes trekt al jaren rond in Midjan. Hij is eraan gewend, maar blijft het wel vreemd vinden. Een Israëliet hoort niet daar. Dan zet God het leven van hem op de kop. Hij roept Mozes op een wonderlijke manier. Vanuit een braamstruik die niet verbrandt. God is de Schepper, anders dan de mensen, niet gebonden aan wat wij gewoon vinden. Mozes kan God dus niet zomaar naderen: eerbiedig knielt hij voor de Heilige. God blijkt ook heel menselijk te zijn: hij hoort het klagen van zijn volk Israël en wil een mens gebruiken om verlosser te zijn. Mozes durft niet: wie ben ik? God zegt: Ik zal bij je zijn. Dat is genoeg,

21 mei - Maria is ooggetuige



Het paasverhaal gaat vandaag verder. Maria uit Magdala en Maria de moeder van Jakobus hebben het graf van Jezus bezocht, gezien dat Jezus niet meer in het graf ligt en gehoord van een engel, dat Jezus is opgestaan. Op de eerste dag nadat Jezus was opgestaan uit de dood verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Wij waren niet op aarde toen Jezus leefde. Zijn woorden hebben we niet gehoord en zijn wonderen niet gezien. Maria uit Magdala wel; zij zag als eerste de opgestane Heer. Jezus had haar vroeger genezen. Ze hield veel van Hem en was dolblij dat Hij was opgestaan. Andere volgelingen kunnen dat niet geloven door hun verdriet, totdat ze Jezus zelf zien. Hun verhalen staan in de bijbel. Geloven wij dat ze waar zijn? Geloven wij dat al die puzzelstukjes in de bijbel Gods ware verhaal vertellen?

25 mei - De discipelen worden uitgezonden

Nadat Jezus aan Maria uit Magdala was verschenen, verscheen hij aan de elf discipelen terwijl ze aan het eten waren. Nu geloofden ze wel dat Jezus was opgestaan. Jezus zei er wel wat van dat ze niet geloofden wat de mensen zeiden die Hem hadden gezien. Toen zei

Jezus tegen hen: 'Trek de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend.' Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En de discipelen gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij. Jezus is klaar met zijn werk en mag nu naar Huis, naar de hemel, naar zijn Vader. De discipelen vinden dat jammer, maar ze kunnen wel over Hem blijven praten met iedereen. Zo blijft Jezus bij ons op aarde, terwijl Hij in de hemel is.



28 mei - De opdracht van Titus



Titus werkt op het eiland Kreta. Hij ontvangt een brief van zijn leermeester Paulus. Hij schrijft het volgende: *'Ik heb je op Kreta achtergelaten om de resterende zaken te regelen en in elke stad oudsten aan te stellen. Een opziener moet als beheerder van Gods huis keurig zijn: hij mag niet zijn eigen regels bedenken, niet driftig zijn, niet te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; hij moet juist gastvrij zijn, goedwillend, nadenkend, rechtvaardig en oog hebben voor een ander. En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap die staat geschreven in de leer, zodat hij in staat is om anderen te ondersteunen door te helpen en dwarsliggers terecht te wijzen.'* Eigenlijk roept Paulus Titus op om een voorbeeld te zijn voor de mensen op Kreta, door zijn gedrag en door de boodschap die hij uitdraagt. Heb jij ook 'voorbeeldfiguren' waaraan jij je kunt spiegelen? Mensen die je aanspreken door de manier waarop ze geloven. Van wie jij zegt: een echte christen, dat merk je. Proberen vroom (dichtbij God leven) en onberispelijk (in alles God gehoorzaam) te zijn zorgt er ook voor, dat de tegenstander van de Heer, de duivel, geen kans krijgt twijfel over ons te zaaien bij een ander. Hij kan ons gewoon niet beschuldigen. Zo leven moet je steeds weer oefenen: steeds luisteren naar wat de Bijbel ons leert en dat toepassen op ons leven.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas- en kindernevendienst

14-05 Elly en Jannie
21-05 Nicoline en Anouska
25-05 Hemelvaartsdag, geen oppas en kindernevendienst
28-05 Marike en Lisa
04-06 Alice en Djoerd

WIJGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede

www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

Vanaf de gele klap

Dat het werken in de Beatrixkerk enerverend zou zijn, dat vermoedde ik in Stadskanaal al wel een beetje. Maar dat het zó dynamisch zou zijn kon ik niet weten. Ik voel me een bevoorrecht mens om betrokken te mogen zijn bij het groeiende Kerk Op Schoot werk, om nieuwe leden te mogen spreken, om mee te mogen doen aan het 'Zinvol Café' in Meet-Inn, om af en toe via een 'stage-dag' een kijkje te nemen in iemands leven, om terug te kijken op een bijzondere 40-dagen tijd, uitlopend op de Paasnacht en het Paasfeest met daarin de doopgedachtenis en belijdenis van enkele leden, en nog veel meer.

Toch tellen we in de Beatrixkerk niet alleen zegeningen. Er is ook verdriet. Er zijn ook moeiten. We leven mee met mensen die worstelen met spanningen of drukte - die verlangen naar rust en stilte. Ik hoop van harte dat we ook daarin als gemeente elkaar wat te bieden hebben, niet alleen bij de zondagse diensten.

In de afgelopen maanden zijn er ook meerdere begrafenissen geweest. Voor mij zelf betekende dat vaak zoeken naar tijd en het steeds weer proberen goede afwegingen te maken in waar ik mijn tijd aan besteedde. En steeds voel ik daarbij dilemma's. Het lukt vaak maar met moeite om gehoor te geven aan de pastorale aandacht die gevraagd wordt. Ik hoop dat u daar ook begrip voor op kunt brengen, als het soms even duurt voordat ik u kan bezoeken. De spoeling is met zoveel leden en maar één predikant en een deeltijd pastoraal werker dun.

Toch heb ik goede hoop dat ik in de zomermaanden (na mijn vakantie in juni) meer tijd heb voor bezoekwerk wat wel wenselijk maar niet urgent was.

Ik verheug me in de meimaand ook op het bezoeken van de Kirchentag in Berlijn. De Duitse tweejaarlijkse Kirchentag zal dit jaar uiteraard in het teken staan van 500 jaar reformatie. Voor wie niet weet wat de Kirchentag is; dat zijn een aantal dagen in het complete centrum van Berlijn met keuze uit 3000 lezingen, workshops, theaterprogramma's, concerten, diensten, vieringen, debatten en ontmoetingen in ruim 250 kerken, scholen en andere gebouwen. Twee jaar geleden waren er bij de Kirchentag in Stuttgart meer dan 100.000 bezoekers. Dit jaar zal de Kirchentag extra groot zijn, en zijn ook Wittenberg en andere Luther-steden er bij betrokken. De slotviering (waarbij we met al die mensen het Avondmaal vieren) zal uiteraard in Wittenberg zijn. De groep Nederlanders die deze dagen bezoeken groeit elk jaar. Ik hoop er, net als twee jaar geleden in Stuttgart, ook weer bemoedigd, geïnspireerd en opgeladen van terug te komen.

Voor nu een hartelijke groet!
ds. Theo Pieter de Jong

In Memoriam Cornelis van der Giessen

Op 19 juni 1921 werd Cor geboren in Rotterdam. In de oorlogsjaren moest Cor onderduiken - en vond een plaats in Giethoorn. Zijn verloofde, Tine, reisde hem al snel achterna. Samen woonden zij daar een jaar. In 1944 trouwden ze - en na de oorlog gingen zij vanwege Cors werk in Ede wonen. Meer dan 75 jaar waren Cor en Tine zo samen. In de laatste weken werd Cor steeds zwakker, en op 2 mei overleed hij, zacht en plotseling. Op maandag 8 mei hebben wij hem begraven na een dienst van Woord en gebed in het Kerkheem in Bennekom op de nabijgelegen Gemeentelijke Begraafplaats aldaar. In de dienst stonden we stil bij woorden die hij zelf had uitgekozen; 'Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag dat God de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, uit de hemel liet neerdalen'. Cor zal zeer gemist worden. We wensen Tine, zijn vrouw, en de hele familie de kracht en troost van onze God toe. De God die door Zijn Zoon, Jezus Christus, sterker bleek dan de dood. Bij die God mocht Cor zich geborgen weten. Moge die God de gedachtenis aan Cor tot zegen laten zijn.

Ds. T.P. de Jong

In Memoriam

Al een aantal jaren had Cornelia Brons-Brouwer te kampen met een zwakker wordende gezondheid. Daarom kreeg zij thuis steeds meer zorg, verhuisde toen naar Het Maanderzand en in december vorig jaar naar Oranje Nassau's Oord in Wageningen. Hier overleed ze zaterdag 8 april op 83-jarige leeftijd. Ze was toen al negen jaar weduwe van Albert Brons.

Heel bijzonder is dat zij in deze laatste jaren van haar leven door een kring van mensen werd omringd die haar liefdevol verzorgden en ondersteunden. Zij waren er altijd voor haar, deden kleine boodschappjes, maar dachten ook mee bij de grote beslissingen die Corry had te nemen en vervolgens zorgden ze dan dat alles voor haar werd geregeld. Zelfs tot aan haar laatste dag toe kwam er dagelijks bezoek bij haar.

Daarom was het ook mooi dat uit deze kring mensen meededen tijdens de dienst van woord en gebed voor haar in de Beatrixkerk. Zij spraken mooie woorden en lazen voor uit gezang 290, over het zicht op het beloofde land over de Jordaan; helemaal bij Corry passende teksten. Corry Brons is diezelfde dag, donderdag 13 april, op de Gemeentelijke Begraafplaats in Ede begraven.

De prachtige tekst op haar rouwkaart kwam uit gezang 446:

*O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.*

In Memoriam

In de vroege ochtend van 7 april is heel rustig ingeslapen Jannie Dijkstra-Jansen. Zij woonde de afgelopen maanden in Het Maanderzand. Haar kinderen zorgden veel voor haar en waren in de laatste periode dag en nacht bij haar.

Jannie Dijkstra werd geboren op 1 november in Hippolytushoef op Wieringen. Ze trouwde met Jelle Dijkstra, voor velen bekend als leraar Engels aan het Streekllyceum. Samen kregen ze vier kinderen. Sinds 2005 was zij weduwe.

De kinderen koesteren warme herinneringen aan hun moeder. Graag vertellen zij over haar grote hart, haar meeleven met anderen en haar gastvrijheid. Maar ook haar creativiteit die ondermeer bleek uit het schrijven van teksten en het meewerken aan diverse musicals. Daarbij was ze ook nog eens actief in de vrouwenbond en binnen de Beatrixkerk.

Tijdens de dankdienst, waarin alle kinderen hun eigen gedachtenis over hun moeder vertelden, las de oudste zoon uit de bijbel Psalm 103 voor. Deze psalm betekende veel voor Jannie Dijkstra en hij had deze kort voor haar dood nog samen met zijn moeder gelezen en diepgaand besproken.

De dankdienst voor het leven van Jannie Dijkstra was op woensdag 12 april in de aula van de Gemeentelijke Begraafplaats in Ede en aansluitend was de begrafenis aldaar.

In Memoriam

Op vrijdag 14 april overleed Everdien Jannie Wielink-Scholten. Een heel groot verdriet voor haar kinderen en kleinkinderen, want nog maar elf weken eerder overleed hun vader Jan Wielink. Het echtpaar Wielink had in 2016 een zwaar jaar achter de rug met diverse ziekenhuis- en revalidatie-opnames. Begin dit jaar waren ze naar Het Maanderzand gekomen om samen, in een zorgzame omgeving, nog een mooie tijd te kunnen beleven. Het mocht niet zo zijn.

Everdien Wielink miste haar man ontzettend. Ze was een lieve en zorgzame vrouw voor hem en een lieve en zorgzame moeder en oma voor haar kinderen en kleinkinderen. Zij had een groot geloof en rotsvast vertrouwen in God wat haar in die laatste weken van haar leven troost gaf. Ze bad graag Blijf bij mij Heer en dit werd tijdens de afscheidsdienst ook voor haar gezongen. Deze afscheidsdienst was op donderdag 20 april in de Beatrixkerk. Daarna is ze bij haar man op de Gemeentelijke Begraafplaats in Ede ter ruste gelegd.

Wentel uw weg op den HEERE,

en vertrouw op Hem;

Hij zal het maken

(SV, Psalmen 37: 5)

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Huwelijksaankondiging



Het verheugt de kerkenraad van de wijkgemeente Beatrixkerk te kunnen meedelen dat in het huwelijk zullen treden: Op 24 mei 2017 Remco van der Eijk en Kim van der Velden, Jagermeester 17 Ede. De kerkelijke inzegening door ds. P. Kuit vindt

plaats in het Park Hotel te Lunteren. Op 30 mei 2017 Jack Bruynes en Mariska van Ruiswijk, Ridderhof 34 Ede. De kerkelijke inzegening door ds. T.P. de Jong vindt plaats in de Beatrixkerk.

Namens de gemeente wensen wij Gods zegen toe en een heel fijne bruiloft met allen die hen lief en dierbaar zijn.

Evert Hoogendoorn
Scriba

Omzien naar elkaar

Mevrouw van 't Veer-van de Linde heeft inmiddels ziekenhuis de Gelderse Vallei verlaten. Ze woont nu op een mooie plek in Het Maanderzand. Ook mevrouw Hoogendoorn-Sopaheluwakan is weg uit het ziekenhuis. Zij heeft haar revalidatie in Het Bakken in Bennekom weer opgepakt. En mevrouw Linde-Spelt is vanuit het ziekenhuis voor revalidatie naar Oranje Nassau's Oord in Wageningen toe.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Choral Evensong

Zondag 21 mei zal er om 17.00 uur weer een Choral Evensong worden gehouden in de Beatrixkerk. De cantorij zal hier medewerking aan verlenen en het orgel zal worden bespeeld door Sebastiaan 't Hart uit Utrecht. Onze eigen wijkpredikant zal voorgaan en het belooft weer een prachtige zangbijeenkomst te worden. U bent van harte welkom en het verdient aanbeveling het eigen liedboek mee te nemen. Bij de uitgang wordt een kleine bijdrage gevraagd voor het bestrijden van de kosten.

Evert Hoogendoorn
Scriba

Ouderendagtocht woensdag 7 juni 2017



Dagtocht Beatrixkerk Op woensdag 7 mei sluit de Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk het seizoen af met een dagtocht. Wij nodigen de ouderen van alle wijken/kerken van harte uit hieraan deel

te nemen. Om ± 08.45 uur vertrekt de bus van de firma De Groot vanaf de Beatrixkerk naar Leerdam. Waar we op de boot stappen om een vaartocht over de Linge te maken. Aan boord wordt een kopje koffie of thee met gebak aangeboden.

Na de boottocht stappen we weer in de bus en rijden naar Dussen, naar Klompenmaker Den Dekker. Hier wordt een uitgebreide koffietafel aangeboden waarna een amusante demonstratie volgt. Tot slot nemen we nog een kopje koffie of thee met een plak cake.

Gedurende drie generaties (1871-2002) was de ambachtelijke klompenmakerij eigendom van de familie van Gennip. Om de traditie van dit unieke en oude ambacht levend te houden, droeg Piet van Gennip het bedrijf toen over aan de huidige klompenmaker: Peter den Dekker. Den Dekker werkte op dat moment al bijna 20 jaar lang in de klompenmakerij en heeft zodoende veel ervaring opgedaan. In 2002 heeft Peter een geheel nieuwe klompenmakerij gebouwd, maar wel in de oude stijl. In de werkplaats laat hij zien hoe het oude ambacht wordt uitgeoefend. Met veel humor en anekdotes wordt het absoluut geen saaie demonstratie!

Om ± 15.15 uur stappen we weer in de bus en rijden via een mooie route naar huis. Daar hopen we om ± 17.00 uur aan te komen.

De kosten bedragen €45,00 per persoon; dit bedrag moet contant afgerekend worden op vrijdag 26 mei of vrijdag 2 juni tussen 10.00 uur tot 11.00 uur in de Beatrixkerk. Restitutie van de betaalde kosten is vanaf 31 mei niet meer mogelijk!

Aanmelden kan tot en met woensdag 31 mei bij Janny Westmaas, tel. 625268 of per mail (ouderen@beatrixkerk.nl). Bent u gebonden aan een dieet, laat het ons dan weten!

Vervoer nodig? Neem dan contact op met de heer Anne Hendriks, Tel. 624416 of 06-33920813

Namens de Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk,
Janny Westmaas

DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Predikant:

ds. J.J. Reedijk

Pastoraat

wijkindeling:

- Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
- Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
- Kernhem en Lunteren
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
- Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
- Ede-overig en Bennekom
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226

Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Aanspreekpunt voor pastoraat:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916

E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,

T: 0318-591029, scriba@openhof-ede.nl

In memoriam Jacob Bijl

26 april is overleden de heer Jacob Bijl sr. (geboren 9 maart 1920). Hij woonde aan de Lichtenbeek 23.

Kort na de oorlog kwam hij uit Rotterdam naar Ede om daar in verschillende drukkerijen te werken.

Hij was graficus en drukker van beroep, een harde werker. Naast zijn werk was zijn hobby zeker zo belangrijk voor hem. Hij was trompettist en speelde in Rotterdam al in een band en later ook in Ede. Op zeer veel plekken kwam zijn muzikaal talent tot zijn recht.

Ook begeleidde hij met de trompet de gemeentezang in vele kerkdiensten. De kinderen weten nog de verhalen over de nieuwe Proosdijkerk, waar even nog geen orgel was. In die tijd voordat het orgel geïnstalleerd werd, was de muzikale begeleiding door de trompet van Jacob Bijl.

Vlak voordat Jaap Bijl naar Ede kwam, trouwde hij met Klasina (Ina) den Arend. Ze begonnen in Ede als gemeentelid in de Beatrixkerk. Evenals in 2012 zijn vrouw, wilde dhr. Bijl daarom vanuit die kerk begraven worden. Na het overlijden van zijn vrouw maakte Bijl sr nog een aantal mooie reizen samen met zijn zoon. Afgelopen winter werden de krachten minder. Vorige week woensdag overleed hij.

Tijdens de rouwdienst op 3 mei jl. in de Beatrixkerk dachten we na over de Goede Herder, er klonk veel muziek, gelukkig was er ook een trompettist. Klanken die bij Jacob Bijl hoorden werden nu door een collega musicus gespeeld. Maar moderne media maakten het mogelijk een oude film te zien waarop hij zelf speelde.

We hebben Jaap Bijl begraven op de begraafplaats in Ede. De trompettist speelde er een "Last Post". De heer Bijl laat een zoon, dochter en schoonzoon na. De kinderen herinneren hem als een liefdevolle zachttaardige vader.

Ds. J. Dam

Uit de wijkkerkenraad

Door allerlei omstandigheden hebt u de laatste tijd deze rubriek in het kerkblad (en Kijk op de wijk) gemist. Met ingang van heden willen wij, mede op advies van de visitatoren, deze draad weer oppakken. Hierbij de samenvattingen van wat in de afgelopen maanden in de wijkkerkenraad zoal aan de orde is geweest. Dan bent u weer op de hoogte, kunt u met ons meeleven en meedenken en zich bij ons melden als u ergens uw medewerking aan zou kunnen en willen geven (zoals verjaardagsfonds, kindernevendienst etc.). Dat hebben wij dringend nodig in deze woelige periode van ons gemeente-zijn.

Maandag 6 maart 2017

De avond wordt geopend door de voorzitter met het lezen uit het dagboek van Henri Nouwen; 'Gastvrijheid' en gaat voor in gebed. Er wordt deze avond stil gestaan bij de buitengewone visitatie die in onze wijkgemeente plaatsvindt. John van den Berg geeft uitleg bij de voorstellen tot wijziging van de kerkorde en we buigen ons over de 10 kernvragen / indeling van de classis, naar aanleiding van het rapport Kerk2015 van de Protestantse Kerk in Nederland. Er is een tekst aan vrijwilligers om de kaarten rond te brengen ten behoeve van het verjaardagsfonds. De begroting en jaarrekening 2016 GKE en Tabor wordt toegelicht en vastgesteld. Het smoelenboek oftewel "wie is wie" wordt opgepakt door een paar enthousiaste gemeenteleden. Voor de volgende wijkkerkenraad in

april gaan de kerkenraadsleden op de foto. Hennie Timmerman sluit de avond met het lezen van een avondgebed van Maarten Luther uit het boekje van de 40-dagentijd: 'Sterk en Dapper'.

Maandag 3 april 2017

Voor het begin van deze vergadering is de wijkkerkenraad gefotografeerd voor het 'Wie is wie' boek op de website.

De voorzitter opent de avond met het lezen van 'ontvangen is' uit het dagboek van Henri Nouwen en gaat voor in gebed.

Het eerste agendapunt is terugblik op de afgelopen periode. Hoe gaat het met ons als wijkkerkenraad na de intensieve periode die we met z'n allen hebben meegemaakt. Er wordt naar elkaar geluisterd en er is herkenning om de zorgen die we met elkaar hebben. Ook de zorgen omtrent de gemeente en predikant worden gedeeld.

Een ander belangrijk punt dat besproken is; de dringende behoefte aan ondersteuning in onze wijkgemeente op een aantal cruciale punten in de komende periode, naast het werk van mw. ds. Jacqueline Dam -Oskam voor 0,4 FTE. Deze punten zijn in kaart gebracht. Vervolgens wordt een brief gemaakt voor AK/CvK om de benodigde fte met bijhorende financiële middelen ter beschikking te stellen.

Binnenkort gaat de wijkkerkenraad een zgn. "heidag" houden. Het thema is: 'Welke richting gaan we met elkaar op, wat willen en kunnen we?' Ds. Jan Oortgiesen (consulent) zal een opzet maken en zal deze avond in mei begeleiden. Deze avond wordt nu alleen voor de kerkenraad gehouden. Het is de bedoeling om na de zomervakantie gemeenteleden te vragen om mee te denken en vervolgens dit punt ook mee te nemen in de groot-huisbezoeken.

In mei wordt er een jeugdkamp georganiseerd in samenwerking met de Beatrixkerk.

Op 30 april worden gemeenteleden uitgenodigd om op de foto te gaan voor het 'Wie is wie' boek.

Er zijn zorgen over het wegvallen van leiding van de kindernevendienst.

Als sluiting leest Gerry den Boggende psalm 93 van Huub Oosterhuis

Maandag 1 mei 2017

Aan het begin van de vergadering wordt er afscheid genomen van Dirk van Nieuwamerongen als wijkkerkenraadslid. Dirk heeft aangegeven om per 1 mei te willen aftreden. De voorzitter bedankt Dirk voor alles wat hij heeft betekend voor de wijkkerkenraad en overhandigt hem een boekenbon en een bos bloemen. Dirk blijft wel actief in onze gemeente, o.a. in de beheersraad, technische commissie en het onderhoud van de Open Hof. Dirk bedankt ons allemaal voor de samenwerking en wenst ons veel wijsheid in de toekomst. Hierna verlaat Dirk de vergadering, waarna de voorzitter opent met het lezen van 'vrienden en hun beperkingen' uit het dagboek van Henri Nouwen en een gebed.

Bij de ingekomen post zijn enige brieven van gemeenteleden die behandeld worden, waar nodig zullen deze schriftelijk beantwoord worden of rechtstreeks mondeling worden toegelicht.

Het moderamen heeft onlangs een gesprek gehad met een afvaardiging van AK/CvK. In dit overleg is de toezegging gedaan dat wij hulpdiensten kunnen gaan invoeren. Beide vergaderingen moet nog wel een officieel besluit nemen. Het moderamen neemt zo spoedig mogelijk contact op met Utrecht, met het verzoek voor een hulpdienst voor 0,6 fte in de Open Hof. Daarnaast zijn wij verheugd dat ds. Jacqueline Dam bereid is gevonden haar werkzaamheden voor 0,4 fte voort te zetten.

Het beleidsplan van de Jeugdraad 2017-2021 wordt besproken. De kerkenraad spreekt haar waardering uit voor het duidelijke plan. Een belangrijk thema van dit beleidsplan is verbinding zoeken met gemeente, jongeren en andere kerken binnen de PGE. De jeugd wil graag een 'eigen' ruimte in de Open Hof. De jeugdraad komt binnenkort met een voorstel.

In het weekend van 19 mei gaat de jeugd van De Open Hof en de Beatrixkerk op kamp bij Belmont in Lunteren. Er gaan 50 jongeren mee. De startzondag is op 24 september a.s. en wordt georganiseerd door de Werkgroep Vieringen samen met de Jeugdraad. De 40-dagen tijd is geëvalueerd. Een leuk en afwisselend programma dat samenbindend heeft gewerkt. Complimenten voor de ZWO-commissie.

De volgende fotoshoot voor het wie-is-wie boek is op 21 en 28 mei.

Het voorlopig vergaderschema voor de wijkkerkenraad wordt vastgesteld voor 2017-2018. De sluiting van de avond wordt verzorgd door Dora van der Velde. Zij leest een gedicht van Willem Barnard "Eliä een lied".

Namens de wijkkerkenraad,
Betty Pluimers, scriba

Terug blik 40 dagen tijd

Onroerend vonden we het bericht van Els en Jaap de Bree in de "kijk op de wijk" over het bezoek aan hen gebracht door een sterk en dapper duo, Mariëlle en Sjoerd Wijma, met een sterk en dapper brood door hen zelf gebakken.

Verder dank aan de kinderen die hun zelf gebakken of gemaakte spullen verkochten op 5 maart plus 9 april en de fantastische avond van 7 april, helemaal bedacht en uitgevoerd door de Jeugdkerkers met hun leiding Els Möller, Marjola Maas en Arjen Threels. Iedereen die haar of zijn steentje heeft bijgedragen aan wat dan ook *"heel veel dank"* door geld te geven, door bemoedigende kaarten te sturen, door "Sterk en Dapper brood" te bakken of door iets samen met anderen te doen zoals Gilla Fidder en Kees Jan Schilstra.

Even op een rijtje wat het allemaal opgebracht heeft:

Woensdag 1 maart - Aswoensdag - start van de 40 dagen tijd

Zondag 5 maart - door kinderen werd baksels verkocht (€115) en bij de uitgang werd geld ingezameld voor het Kerk in Actie doel *"de Rudolph stichting"* - Jeugdorp de Glind in Barneveld (€233)

Zondag 12 maart - de Kerk in Actie uitgangscollecte was voor *"Organisatie Red Paz"* / hulp aan gezinnen in Guatemala (€178). Ook werden er veel kaarten meegenomen met een Paasgroet die opgestuurd konden worden naar politieke gevangenen.

Zondag 19 maart - de Kerk in Actie uitgangscollecte was voor *"Organisatie Bethania Christian Relief Association"* in Moldavië (€209). Op deze zondag werden er 100 "Sterk en Dapper brood" kaarten uitgedeeld met een zakje gist om een "Sterk en Dapper brood" te bakken. We hopen dat daar net zo'n mooi verhaal bij hoort zoals hierboven beschreven staat.

Zondag 26 maart - de Kerk in Actie uitgangscollecte was voor de *"Paulus kerk activiteiten"* in Rotterdam (€162)

Vrijdagavond 31 maart: bloemschikken workshop geleid door Gilla Fidder voor het goede doel in Moldavië van zondag 19 maart (€100)

Zondag 2 april: de Kerk in Actie uitgangscollecte (€241) en de natuurwandeling (€85) van die middag geleid door Kees Jan Schilstra waren voor de *"Sozo Foundation"* in Zuid-Afrika

Vrijdagavond 7 april: helemaal door de jeugdkerkers zelf georganiseerd en uitgevoerde "alles mag avond" voor het goede doel "Jeugdorp de Glind" net zoals op zondag 5 maart (opbrengst €735)

Dat brengt het totaal voor dit goede doel op €115 (eigen baksels verkoop jeugd zondag 5 maart) + €233 (collecte opbrengst 5 maart) + €735 (alles mag avond) + €14 (van de bijbel door het jaar heen groep) + €33 (cake verkoop van zondag 9 april door de jeugd) op : €1130

Zondag 9 april: de Kerk in Actie uitgangscollecte was bestemd voor *"The leprosy mission international"* in Myanmar (€256)

Opnieuw *"alle geefsters, gevers en meedoeners heel veel dank!"*

De ZWO-commissie van De Open Hof

Toerustingsavond voor contactpersonen

Als contactpersoon kom je bij veel mensen thuis. Soms herken je signalen dat er praktische problemen zijn of ervaren eenzaamheid. De Open Hof wil een zorgzame kerk en zich profileren als *'knooppunt voor levensvragen'* en functioneren als een laagdrempelige kerkgemeenschap in de participatiesamenleving.

Op 19 april is er door de raad Omzien naar elkaar (One) een bijeenkomst georganiseerd voor contactpersonen. Op deze avond stond centraal *'Pastoraat en diaconaat in een Zorgzame kerk'*.

Eerst was er een boeiende presentatie door mevr. Habermehl van het Vakantiebureau, die ons vertelde over de mogelijkheden van een diaconale vakantie voor verschillende doelgroepen.

Daarna kwam het hoofdonderwerp aan de orde: diaconie in de praktijk. Vanuit de diaconale raad werden de mogelijkheden voor persoonlijke ondersteuning naar voren gebracht, met enkele voorbeelden uit de praktijk. De gemeente Ede heeft meer financiële mogelijkheden om hulp te bieden bij armoede en schulden, via het minimabeleid en de bijzondere bijstand. De werkgroep Zorgzame Kerk van de Open Hof werkt nauw samen met partner-wijkkerken en welzijnsorganisaties in de wijk. Elk maand is er een bijeenkomst van wijkorganisaties waar aandacht wordt gegeven aan sociale problemen in de hele wijk Veldhuizen, hulpvragen worden verzameld, concreet gemaakt en uitgezet onder de naam *'Kwartiertafel'*.

Het afgelopen jaar zijn een aantal concrete hulpvragen vanuit Malkander of het sociaal team in de Open Hof / de Ark uitgezet. O.a. het leren spreken en begrijpen van de Nederlandse taal, voor Eritrese statushouders. Bij het inspelen op een hulpvraag is het van belang voortdurend te toetsen of de vraag terecht is, of dat professionele hulp meer geïndiceerd is. Enkele praktijkvoorbeelden werden besproken en activiteiten die het komend jaar in de planning staan, waaronder het project mantelzorg. Toegezegd is meer te publiceren in het kerkblad en KodVW.

We kunnen terugzien op een boeiende bijeenkomst.

Kwartiertafel

Sinds een half jaar is 'De Open Hof' aangesloten bij de Kwartiertafel Veldhuizen. Daarmee geven we ook buiten onze gemeenschap vorm aan 'omzien naar elkaar' en 'kerk in de wijk'. De kwartiertafel is een maande-

lijks overleg over sociale hulpvragen van inwoners van Veldhuizen. Het aantal vragen is goed te overzien, gemiddeld twee per maand. Meestal gaat het om doorbreken van eenzaamheid (aandacht geven) of het ontlasten van een mantelzorger (praktische hulp bieden). De hulpvragen worden uitgezet bij zowel kerken (o.a. De Open Hof) als bij De Velder, Sportservice en buurtorganisaties. Het streven is om zoveel mogelijk met mensen uit de buurt een hulpvraag op te lossen, dat is vaak praktisch en vergroot de binding tussen buurtbewoners. Mocht er vanuit uw buurt een hulpvraag binnen komen, mag de werkgroep dan een beroep op u doen? Nu bellen we willekeurig Open Hoffers op of ze kunnen helpen. U legt zich nergens op vast, we bekijken eerst wat haalbaar is. Voor de meeste hulpvragen zijn vrouwen nodig die af en toe overdag beschikbaar zijn en over een auto beschikken. We hopen op uw aanmelding, met name van Open Hoffers die wonen rond de Groevenbeekflat, Groenendaal, in de Horsten en Velden. Graag ontvangen we uw goede intenties via: berendsenrougoor@gmail.com.

Alvast bedankt voor uw medewerking,
Werkgroep Zorgzame Kerk

Intekenen ontbijt 11 juni 2017

Op verzoek van een aantal gemeente leden organiseert de werkgroep vieringen voor de viering van zondag 11 juni een ontbijt, zoals we dat ook met de startzondag doen. We zullen de omega zaal weer omtoveren tot een gezellige eetzaal! Het ontbijt zal beginnen om 9.00 uur, aansluitend begint om 10.00 uur de viering. Om genoeg inkopen te doen, willen we jullie verzoeken je op te geven. Dit kan op de intekenlijst, die in de hal van de kerk ligt, of via de mail: athreels@chello.nl, of via telefoonnummer 622414. Natuurlijk is iedereen van harte welkom, ook als je je niet opgegeven hebt. (lieft wel opgeven graag!)

De werkgroep vieringen

"Wie is Wie?" gezichten boek op de website van de Open Hof



Op zondag 30 april is het *"Wie is wie? - team"* druk aan de slag geweest. Het gezichten boek is inmiddels gevuld met 75 gemeente leden en dat is een mooi resultaat tot nu toe.

Wie volgt? Op zondag 21 en 28 mei gaan we verder. Op die zondagen is het opnieuw mogelijk om een foto van je te laten maken en het formulier met je persoonlijke gegevens in te leveren (lege formulieren zijn dan ook aanwezig). De gezichten met de persoonlijke gegevens staan op een beschermde omgeving waarvoor je inlogcodes moet hebben. Deze krijg je bij het maken van je foto en het inleveren van het formulier met je persoonlijke gegevens.

De doelen van dit gezichten boek zijn: het meer dan nu herkennen van elkaar in de zondagse vieringen en doordeweekse (kerkelijke) activiteiten plus weten wie er bij je in de buurt woont van onze kerkelijke wijkgemeente. Gemeente leden die geen internet hebben, kunnen natuurlijk ook in het fotoboek komen. Gewoon een foto laten maken en het formulier ter plekke invullen. Wel is het zo dat zij het fotoboek niet zelf thuis kunnen inzien omdat ze geen internet hebben. Voor degene die het toch willen inzien gaan we een oplossing verzinnen. Belangrijk is het dus om aan te geven dat je geen internet hebt en wel het boek wil in kunnen zien bij het inleveren van het formulier in de kerk.

Voor vragen of informatie kan je mailen of bellen: adtukker@tiscali.nl / 621059

Het *"Wie is Wie? - team"*

Bedankt!

Bij deze wil ik alle Open-Hoffers, die mij een kaart hebben gestuurd tijdens mijn verblijf in De Riethorst heel hartelijk bedanken voor hun belangstelling. Sinds 20 maart ben ik weer bij Emmy thuis. Het gaat de goede kant op met mij.

Evert Somer

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-edel.nl

Pastores:

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
 J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
 Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
 L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
 donkers@emmaus-ede.nl

Inloopmorgen donderdag 18 mei

Deze laatste inloopmorgen van het seizoen is er een korte rondleiding op het landgoed Kernhem en daarna pannenkoek eten in het Pannenkoekhuis Kernhem. Wie mee wil kan zich aanmelden bij Henny Posthuma tel. 0318-624088. Voor vervoer kan gezorgd worden. Verzamelen om 11.15 u bij het Pannenkoekhuis. Het Kerkelijk Centrum Emmaüs is deze morgen daarom gesloten.

ALGEMEEN

Evangelisch Werkverband: Het Vernieuwingsfestival

Op 25 mei 2017 - op Hemelvaartsdag - vindt het jaarlijkse EW Vernieuwingsfestival plaats in De Basiliek in Veenendaal. Zorg dat je erbij bent! Het is een dag vol onderwijs, aanbidding en tijd van gebed. Ook is er een programma voor de tieners en kinderen van alle leeftijden en is er crèche voor de allerkleinsten. Een echte gezinsdag dus! Datum en tijd: donderdag 25 mei 2017 - 14.00 uur tot 22.00 uur (registratie vanaf 13.00 uur)

Locatie: De Basiliek - Veenendaal

Thema: 'Open Hemel'

Het thema dit jaar is 'Open hemel'. Als christen leef je onder een open hemel. Op Hemelvaartsdag ging Jezus naar de hemel en wij zijn nu Zijn handen en voeten op aarde. Jezus' afscheidswaarden Wacht op de Heilige Geest betekenen ook voor jou dat je mag leven in verwachting. Hij wil Zijn Koninkrijk zichtbaar maken in jouw kerk, in jouw plaats en in Nederland. Je mag uitdelen wat je ontvangt!

Sprekers en Band: Onderwijs & aanbidding

Jelle de Kok, Jan Pool en Hans Maat inspireren ons rondom het thema 'Open Hemel', waarbij we ons willen uitstrekken naar een ontmoeting met onze God.

Met een aanbiddingsband bestaande uit o.a. Kinga Ban, Peter Dijkstra, Elisa Krijgman, Alice Hoolsema, Jelmer van der Veer en Renee Klijnsma zingen we veel mooie liederen van lofprijzing en aanbidding. We geloven dat God dichtbij komt in onze aanbidding voor Hem!

KERKVENSTER

EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma over de kerken in de regio Ede. Elke maandagavond van 19.02 uur tot 20.00 uur, herhaald op dinsdag 12.00 uur en op zondag 22.00 uur. Interviews, actuele informatie, kerkmuziek, columns, boekbesprekingen onder redactie van Arie Romein met vaste medewerking van Adriana Balk, Daan Laban, Anton Kanis, Peter Blokhuis, Rita Tijmes, Ike Nijhof en Sjinie Fredrikze.

15 mei 2017

Vraaggesprek met Frans Smits over 'Aard en werk van De Deur in Ede.' Lied van de Week: 'All night, all day.' (NLB249). Column: Bram van de Beek. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

22 mei 2017

In de rubriek 'In 't Vizioer' praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week inzake kerk en geloof. Lied van de Week: 'Naam van Jezus, nu verheven' (NLB664). Column: Gijs Achterberg. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

29 mei 2017

Interview met Meindert Dijkstra over 'Archeologie in Israël' Lied van de Week: 'Wie blijft er waken als ik ga slapen?' (NLB260). Boekbespreking: Arie Romein. Muzikale intermezzo's. Actueel nieuws.

Het kerkelijk bureau is gesloten op 26 mei 2017 (vrijdag na Hemelvaartsdag).

KERKELIJKE STAND**Overleden**

8 april 2017: C. Brons-Brouwer, Kortenburg 4, Wag, 83 jaar
 9 april 2017: C. Heerema-Janse, Prof. Schermerhornpark 72, 89 jaar
 14 april 2017: E.J. Wielink-Scholten, L. Henriettelaan 17/116, 88 jaar
 14 april 2017: C.G. Botenburg, Van Heutszlaan 59, 64 jaar
 14 april 2017: G.B. van den Heuvel, Leeuwenhorst 5, 76 jaar
 19 april 2017: C. van Rijswijk, Lindelaan 12, 83 jaar
 21 april 2017: P. Peters, Munnikenhof 32, 77 jaar
 25 april 2017: F. van der Lippe-Lukens, Diamantstraat 7, 85 jaar
 26 april 2017: J.H. Folsche, K. Doormanstraat 8, 89 jaar
 26 april 2017: J. Bijl, Lichtenbeek 23, 97 jaar
 2 mei 2017: C. van der Giessen, Baron van Wassenaerlaan 38, 95 jaar

Nieuw

S. Boenink, Rienderstein 21
 D.C.J. Smit, Eikelakkers 237
 M. Geschiere, Veenderweg 71
 T.M. Serreli, A. van Burenlaan 132
 R. Dekker, A. van Burenlaan 132
 M.C.P. de Zoeten, Roseboomlaan 58
 N.A. Prins, Verl. Amsterdamseweg 42
 M. Harderwijk, Bospoort 25
 C.R.L. Veenendaal, Anjelierlaan 12-2

Verhuisd

A.T. Smit, Brouwershoef 11A naar Van Heutszlaan 6-1
 M.J. Bonnecroij, Laarwoud 48 naar Telefoonweg 191
 Fam. Brouwer-Jansen, Mr. Beelpark 33 naar Kampstraat 19
 W.T. Vegter-Blanken, Strokamp 11 naar Pollenstein 174
 C.H. Hardeman, E. Casimirlaan 17 naar Hofbeeklaan 11
 M. Greven, Heremeijersteeg 2 naar Molenstraat 35
 Fam. Dragt-Hutten, Irenelaan 11 naar Brouwerstraat 52

Vertrokken

E.J. van 't Hof, Not. Fischerstraat 44 naar Nijmegen
 A. Lunshof, Heuvelsepad 17 naar Assen

Overgeschreven

C.M. van der Pol, Barteweg 15R-110 naar Kesteren
 W.H. Schoonderbeek-Blotenburg, Oortveldlaan 34 naar NH Ede

Financiën en adressen

Redactie

Gerben Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
 Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
 e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
 webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
 NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
 Diaconie Protestantse Gemeente Ede