



De grote beproeving

Na veertig dagen Trump is in de ecclesia de Veertigdagentijd aangeboden. We zullen zien of er in die kerktijd iets over de wereldtijd te leren valt. Want de Veertigdagentijd is naast wat zij verder ook allemaal is, óók een leertijd, ze is geloofsleertijd.

In de lezingen van de zes zondagen naar Pasen toe klinkt driemaal een nee. En driemaal een ja. Drie keer 'nee' tegen het kwaad, driemaal 'ja' tegen het vertrouwen in de Goede Zaak. Eerst een duidelijk nee, op zondag *Invocabit*, als gelezen wordt over de beproeving in de woestijn. Dan op *Reminiscere* (komende zondag) een ja - gelezen wordt uit Mattheus 17, over de 'verheerlijking op de berg. Een ja, tegen het perspectief van het wenkend feest. Vervolgens is op *Oculi* Lucas 11 aan de orde: Jezus wordt ervan beschuldigd een dubbelagent van de heer Beëlzebub te zijn. Volgt een hartelijk nee, tegen die duistere vorst. Als dan op *Laetare* wordt verwezen naar Pasen, is dat een 'ja' op het Ware Leven (Johannes 6). In Johannes 8 wordt Jezus als leugenaar bestempeld en klinkt een nee op de valse beschuldigingen: *Judica*. Op *Palmzondag* klinkt uit veler mond een 'ja' als Jezus in alle nederigheid op een ezelsjong Jeruzalem binnenrijdt.

Het lijkt er sterk op dat de samenstellers van het 'klassieke' leesrooster daarbij didactische motieven op het oog moeten hebben gehad: de zes weken voorafgaand aan Pasen waren de tijd waarin de catechumenen werden voorbereid op hun doop. Ze moesten daarin overigens niet zozeer een 'leer' leren, maar het leven-zelf.

De grote Verleider

De inzet is hoog, zo blijkt meteen al op de eerste zondag van die reeks van zes (Mattheus 4, 1-11). Hier treedt de Grote Verleider op in zijn verraderlijkste vermomming. Als degene die het op het eerste gezicht goed met Jezus en (*mutatis mutandis*) ons voorheeft. Voor de mega-beloften die hij doet, lijkt de prijs niet te hoog. Een klein knievalletje volstaat. Maar intussen. Eén vinger is bij de Verzoeker altijd onverhoeds en soms ongemerkt de hele hand - de hele mens.

Laten we er geen doekjes om winden: zoals Jezus het vleesgeworden Woord wordt genoemd, zo bestaat er ook een/het vleesgeworden kwaad - niet alleen toen ooit, maar tot op de dag van vandaag.

Die Grote Verleider is ook de Grote Beproever: hij beproeft zijn geluk, tot ons ongeluk. Hij beproeft: hij weet feilloos de grote en kleine barsten in ons vertrouwen te vinden, zoekt naar gevoelens van miskennis, naar tekenen van ongenoegen. Hij tast ons af op zoek naar onzekerheid ('hoe zal het met ons verder gaan?'), naar angsten voor tegenwoordig wel zo'n beetje alles: wie zou er in de Krimpenerwaard immers niet doodsbang zijn voor 'Überfremdung' door Moslims, ook al is er daar nauwelijks ooit een signaleerd?

De Grote Verleider biedt voor al die angsten en verongelijken uitwegen, beloningen en oplossingen die plat gezegd (hij blinkt uit in platitudes!) vrijwel altijd neerkomen op 'I make You great again' (of America, of Nederland, of de 'blanke stam') in vele variaties. Zie Mattheus 4, 9: 'alles zal ik u geven'- namelijk alle koninkrijken en hun heerlijkheid. Nou, dan ben je wat. Of liever: dan stel je eindelijk weer eens weer wat voor. Jij, wij - met al onze onzekerheden en onze bevattelijkheid voor snelle, harde en heldere antwoorden en oplossingen. Het wordt immers tijd dat het weer wordt zoals het was, ook al weet niemand meer hoe het eigenlijk allemaal ook al weer daadwerkelijk was. Tijd voor een 'duizendjarig rijk', tijd dat de VS weer eens oorlogen winnen, tijd dat 'wij' gewoon weer baas in eigen huis zijn. Zo was het. Zou het?

De Grote Verleider is van alle tijden en we (wij ook?) vallen *en masse* voor zijn aanbod van een 'heile Welt'. Veel verder hoeven we dan niet te kijken en veel langer niet na te denken. Denken is voor de elite, immers? En zie eens waar die elite ons inmiddels heeft gebracht.....

En zoals Mattheus de Grote Beproever opvoert als een gewiekst kenner van- en misbruiker van het aloude Heilig Woord, zo werpen moderne Rattenvangers zich op als vrome beschermers van onze 'Joods-Christelijke' traditie. Ze blijken desgevraagd meestal niet te weten waarover ze het hebben, maar het bekt lekker en klinkt vertrouwd in onzekere oortjes.

Ik weet overigens ook niet zo precies wat die 'joods-christelijke' traditie eigenlijk zou moeten inhouden, behalve dat ik er niet al te lyrisch-romantisch over zou willen doen. De term valt sporadisch in de dertiger jaren van de vorige eeuw en raakt pas na WO II volop in gebruik. Dat was dus ruimschoots nadat de ene helft van het woordpaar de andere miljoenvoudig van het leven had beroofd. Is dat ironie of gewoon cynisme?

In elk geval kunnen we de Verleiders van onze dagen op dit punt gemakkelijk ontmaskeren: het ontbreekt ze - bij al hun hysterische lef- aan historisch besef.

Intussen staan in deze dagen van 'Onthouding' ook verkiezingen op de rol. Laten we ons bij al die, al dan niet symbolische, onthouding niet 'van onze stem onthouden.' De verleidingen zijn groot, de Verleiders nemen velerlei gedaantes aan. Maar met de liedregel 'Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid' (LB 2013, 362) hebben we een betrouwbare 'kieswijzer'(kies wijzer?) in het hart voor het hoofd.

Bijbelleesrooster

zo. 12	Psalm 99	Koninklijke waardigheid	do. 23	Zacharia 8:1-8	Het komt goed
ma. 13	Zacharia 1:1-6	Nieuwe kansen	vr. 24	Zacharia 8:9-17	Hou vol!
di. 14	Zacharia 1:7-17	Stilte voor de storm	za. 25	Zacharia 8:18-23	Feest!
wo. 15	Zacharia 2:1-9	Ommuurde stad	zo. 26	Johannes 6:1-15	Brood nodig
do. 16	Zacharia 2:10-17	Uitreisbevel	ma. 27	Johannes 6:16-29	Waterloop
vr. 17	Zacharia 3:1-10	Schone kleren	di. 28	Johannes 6:30-40	Levend brood
za. 18	Zacharia 4:1-14	Niet door eigen kracht	wo. 29	Johannes 6:41-59	Discussie
zo. 19	Zacharia 5:1-11	Wat in het vat zit	do. 30	Johannes 6:60-71	Harde woorden?
ma. 20	Zacharia 6:1-8	Paardenrace	vr. 31	Psalm 43	Hoop op God
di. 21	Zacharia 6:9-15	Kroning	za. 1	Johannes 11:1-27	Ongeneeslijk ziek?
wo. 22	Zacharia 7:1-14	Treurig			

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
5	24 maart	2 en 9 april
6	7 april	16, 23, 30 april, 7 mei

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK

Collectes:

12 maart	Diaconie (Vakantieweken) en ZWO
19 maart	Diaconie (Meet-Inn) en ZWO
26 maart	Diaconie (Vakantieweken) en ZWO

In Memoriam

Dominee Johannes Albertus (Bert) van de Peppel

Geboren in Amsterdam op 13 juni 1927 diende hij als Gereformeerd predikant de volgende kerken:

van 18 november 1951 - 17 november 1955 de kerk van Hijken;

van 18 november 1955 - 19 januari 1960 de kerk van Lochem;

van 20 januari 1960 - 30 april 1966 de kerk van Ede (Noorderwijk);

van 1 mei 1966 - 23 juni 1979 de kerk van Zeist;

van 24 juni 1979 - 23 november 1991 de kerk van Assen;

op 24 november 1991 ging hij met emeritaat

en op donderdag 16 februari van dit jaar is hij overleden, 89 jaar oud. Nadat wij het bericht van zijn overlijden hadden ontvangen, is dit op zondag 19 februari aan de gemeente meegedeeld, waarna hij en zijn familie in de gebeden werden herdacht. En op maandag 20 februari ben ik naar Assen gereden om namens onze gemeente -en in 't bijzonder de Noorderwijk- ons medeleven aan de familie te betuigen en de dankdienst voor zijn leven en de teraardebestelling bij te wonen.

De dienst werd gehouden in een nieuw kerkgebouw, de BRON; een gebouw met heel veel licht, en mooie lichte kleuren, een gebouw om je in thuis te voelen. Daar werd ik ook door de familie hartelijk en wellevend ontvangen en begroet, blij dat de kerk van Ede persoonlijk haar belangstelling toonde in dit uur van verdriet en afscheid van hun geliefde Bert en onze vroegere predikant. Vlak voor het begin van de dankdienst - de kerk was geheel gevuld, geen stoel was onbezet - werd de bijna witte kist de kerk binnen gedragen, een bloemstuk op de kist gaf verder kleur aan het geheel, samen met een vaas rode rozen, die later bij het graf dienden als laatste groet aan de overledene in het open graf. De dankdienst werd geleid door een vriend van de familie: ds. Bert Altena; Muziek van Bach klonk: "Bist du bei mir" en "Jesus bleibet meine Freude". De schriftlezing was uit Korinthe 13, het hoofdstuk over de Liefde; en de tekst voor de overdenking

was uit II Timoteus 4:7 - "Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop gelopen, het geloof behouden." Maar voordien hebben vele kinderen en kleinkinderen van Bert hem getekend en gekenschetst als een hartelijk, meelevend, warm en origineel mens, die vooral vol humor en aandacht kon spelen met woorden en namen, met situaties en gevoelens, ad rem als hij was; en altijd bewogen met mensen, die meeleven en troost en hulp nodig hadden; wat dat betreft was hij een echte pastor; en zo ook hebben ouderen hier in Ede ook hem gekend en zich herinnerd; een pastor, die verbond en inspireerde tot "omzien naar elkaar en oprichten wat gevallen is." Een van de kinderen wist zich nog te herinneren hoe koud het 's winters in huize v.d. Peppel aan de Detmarlaan 4 kon zijn, als ze onder de douche vandaan kwamen; er was namelijk toen nog geen centrale verwarming aanwezig; die is er pas tijdens de bewoning door de fam. Dercksen in aangebracht. De dankdienst was een warm, moedgevend gebeuren voor Renske, zijn vrouw, voor de kinderen en kleinkinderen, en voor de hele gemeenschap daar in en rond "de Bron". Lang hebben Bert en Renske elkaar mogen bijstaan, in mooie en moeilijke dagen en dingen, tot het moment kwam, dat thuis verplegen niet goed meer mogelijk was; een verpleeghuis in de buurt werd de plek, waar Bert onder goede verzorging zijn laatste dagen en uren mocht doorbrengen, tot hij -onder de zegenende hand van zijn oudste zoon- de laatste adem uitblies en voorgoed bij den HERE was. Hier zullen velen hem missen, deze rustige, vriendelijke man Gods. Naar de begraafplaats, helemaal in het ZW van Assen, heeft zijn oudste dochter zich met alle zorg en liefde over mij ontfermd -ik ben ook de jongste niet meer- en mij mee laten rijden in de volgauto; en op weg naar het graf leende ze mij een wandelstok, ook best welkom. Het was ook voor mij een waardevolle dag; en omdat ik daar ook was namens onze gemeente wil ik u middels dit kerkblad-artikel deelgenoot maken van het afscheid van onze vroegere predikant ds. Bert van de Peppel.

Ds. Jan Banga

Veertigdagentijd campagne "Sterk en dapper"



Op de tweede zondag van de veertigdagentijd staat de hulp aan gezinnen in Guatemala centraal.

Guatemala, gelegen in Centraal-Amerika, kent veel criminaliteit en corruptie. Tot 1996 woedde er een burgeroorlog. Conflicten worden vaak opgelost met geweld en het zal generaties duren om de cultuur van

geweld te overwinnen. Daarnaast is de sociale en economische ongelijkheid groot. De kleine doopsgezinde organisatie Red Paz in de provincie Alta Verapaz zet zich in voor een vreedzame samenleving. In deze provincie, waar de meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen om samen te werken. De mensen zijn arm en mede daardoor hebben ze vaak ruzie in het gezin of ondervinden problemen in de wijk met burens. Redpaz leert hen via cursussen hoe je conflicten binnen gezinnen, gemeenschappen en kerken kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn. De cursussen zijn zeer breed en variëren van: 'conflict oplossen' en 'goed burgerschap' tot 'mensenrechten' en 'spiritualiteit'. De Bijbel speelt hierbij een belangrijke rol. Na het volgen van een cursus zijn de cursisten in staat om conflicten in de samenleving en de oorzaken daarvan te herkennen en hier passend op te reageren. Een training van één jaar kost €54. Albertina, deelnemster Redpaz vertelt: "Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden

Kerkdiensten

Zondag 12 maart 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. C. Oosterveen
Jubileumdienst

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. W. van der Spek

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. A.J. van Zanden

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. J. Dam-Oskam

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Ds. E. Braam

Harskamp:
10:00 uur Ds. O. Doorn
Viering Heilig Avondmaal

Hartenberg:
10:00 uur Ds. C.C.J. van der Dussen
14:30 uur De heer J. van Riessen jr.
Vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. A.D. Poortman

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.E. Akihary

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 11 maart 2017
19:30 uur Ds. B. van Roest

Zondag 19 maart 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. L.L. Pleijsant

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong
Raamdienst 'De Beker'
Viering Heilig Avondmaal

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Drs. E.E. Aarsen - Schiering

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. G. Wolfert

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Pastor J.A. Lucassen

Harskamp:
10:00 uur Ds. T. Volgenant- Beima

Hartenberg:
10:00 uur Ds. R. Reiling
14:30 uur Mevrouw W. Schouten
Zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur Ds. E. de Jong

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.H. Weijenberg

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 18 maart 2017
19:30 uur Ds. C.W. Saly

Zondag 26 maart 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. C. Oosterveen
Special Sunday rondom
Benedictijner spiritualiteit

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. A.J. van Zanden
Viering Heilig Avondmaal

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Gemeenteleden

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Gave Viering

Harskamp:
10:00 uur Ds. P. 't Hoen

Hartenberg:
10:00 uur Ds. J. de Jong
14:30 uur Kath. voorganger

De Gelderhorst:
10:30 uur Kand. S. Griffioen

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. G.F. Dekker

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 25 maart 2017
19:30 uur Ds. H. van Hemmen

in harmonie met onze familie en onze burens, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets van zichtbaar. We worden minder snel boos en er is minder jaloezie en wrok."

Op de derde zondag van de veertigdagentijd staat de hulp aan ouderen in Moldavië centraal. In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de economische crisis. De organisatie Bethania Christian Relief Association (Bethania) zet zich in om het leven van ouderen in Moldavië te verbeteren. Veel van deze ouderen wonen in zwaar verwaarloosde huizen zonder sanitaire voorzieningen en zonder aansluiting op de waterleiding. Met een pensioen van nog geen twintig euro kunnen zij de minimale maandelijkse lasten onmogelijk betalen. Zij raken ondervoed, medicijnen zijn onbetaalbaar en vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waardoor ze 's winters in de vrieskou zitten. De overheid biedt geen ondersteunende diensten en familie probeert te overleven in het buitenland. Daarnaast leven zij vaak in een sociaal isolement. Bethania realiseerde een dagcentrum voor ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca. Daar ontmoeten ouderen elkaar, nemen deel aan diverse activiteiten en volgen bijbelstudies. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. Voor ongeveer 60 ouderen, die niet naar het centrum kunnen komen, heeft Bethania een "tafeltje-dek-je" service opgericht. Op die manier krijgen de ouderen een gezonde en voedzame maaltijd thuis gebracht en voelen ze zich ook minder eenzaam door dit dagelijkse bezoek. Ook komen de ouderen samen in het dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten en ontvangen daar warmte en liefde en zien samen sterk en dapper de toekomst tegemoet.

Op de vierde zondag van de veertigdagentijd staat hulp aan mensen in de knel in ons land centraal. De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het

centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar kunnen ontmoeten. Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk, die om zijn uiterlijk "De Diamant" genoemd wordt, uit. Op de begane grond is er een kerkplein, waar mensen elkaar onder ander in het restaurant kunnen ontmoeten. Om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen. Daarnaast kunnen zij elkaar in de Pauluskerk ontmoeten, aanschuiven voor een maaltijd, gebruikmaken van het spreekuur van een maatschappelijk werker, arts of predikant. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping gevestigd. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. Daarover nadenken maakt je sterk en dapper. Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel.

Namens de ZWO bestemmingscommissie,
Breus Versteeg



www.bespreekhetsamen-ede.nl

De volgende activiteiten vinden binnenkort plaats. Wanneer u ook wilt deelnemen, meldt u dan aan via de website. U bent van harte uitgenodigd!

Woensdag 15 en 22 maart om 20:00 in de Taborkerk
door ds. Jan Heine

Elia, enkele verhalen uit de Eliacyclus

We lezen aan de hand van werkvertalingen (grondtaal voetje voor voetje volgen) over Elia. Ter aanvulling muziek van Felix Mendelssohn-Bartholdy "de Elias", en beeldmateriaal.



Zaterdag 18 maart om 19:30 in de Taborkerk
door Boxwood & Bows

Avondmuziek: 1,2,3 Galant!

De Avondmuziek wordt dit keer verzorgd door Boxwood & Bows, dat bestaat uit Adrianna van Leeuwen (barokklarinet), Andrea Ravadoni (viool) en Jenny Lierud (cello).

Zondag 26 maart om 10.30 in de Ericakerk
door Freddy van Maurik

Zin in Zondag: Gewoon Klassiek

Requiem met musicoloog Freddy van Maurik. Mooie muziek, klanken geschreven voor kwetsbare momenten. Niets raakt zozeer als muziek.

Woensdag 29 maart om 19.30 in het Luthers Gemeentecentrum
door Ada Loman

Alles wat je schrijft bevat een verhaal

Wat is een goed uitgangspunt voor een verhaal en hoe geef je dat veelzeggend vorm? Persoonlijke verhalen van Ada Loman geven een inspirerend inzicht.



Zondag 2 april om 17:00 en 19:30 in de Beatrixkerk door het Project-
koor & orkest o.l.v. Myra vd Jagt & Arjen Threels

Passieconcert - Requiem Duruflé, Cantique de Jean Racine van Fauré & Psalm 42 - 'Wie der Hirsch schreit' (deel 1) van Mendelssohn.

Het *Requiem* van Duruflé uit 1947 is gebaseerd op gregoriaans gezang uit de dodenmis. Het werk ademt rust en optimisme uit.

Cantique de Jean Racine werd geschreven door de toen negentienjarige componist in 1865. Met het stuk won Fauré de eerste prijs toen hij afstudeerde in Parijs. Ps 42 gecomponeerd in 1837 tijdens Mendelssohns huwelijksreis is breed uitgesponnen, overwegend lyrisch introvert en uitermate serieus van aard.

Met vriendelijke groet,
Team van Bespreek het Samen

Luther500 in maart: over Bach, Luther en Calvijn

De eerste week van maart stellen Edese Lutheranen in het teken van de drie groten uit de beginjaren van de Reformatie: Bach, Luther en Calvijn. Met een tweetal lezingen aan het begin van de veertigdagen-tijd geeft de gemeente in het Lutherjaar 2017 onder de noemer *Luther500* aandacht aan de bijzondere verbanden tussen muziek en theologie.

Luther, Bach en Calvijn: drie grootheden uit de beginjaren van het protestantisme. Tot op de dag van vandaag kleuren ze het beeld van het christendom, in de kerk én daarbuiten. Van Bachs Matthäus Passion die nog steeds breed tot de verbeelding spreekt tot de geroemde en bespottende 'Calvinistische cultuur' in Nederland.

Bach als theoloog

Maar de invloed van deze drie gaat verder dan de bekende stokpaardjes: Luther was niet alleen theologisch scherpshlijper, maar ook vaardig componist. En met regelmaat was het juist Johan Sebastian Bach die theologische knopen doorhakte, stelt Hans Mudde tijdens zijn lezing op donderdagavond 2 maart in het Luthers Gemeentecentrum in Ede.

Juist in de Lutherse traditie komen de twee kanten van beiden met elkaar in verbinding. Hans Mudde is emeritus predikant en stamt uit een muzikaal geslacht: hij is de oudste kleinzoon van de organist Jan Zwart (1877-1937) en zoon van de Lutherse kerkmusicus dr. Willem Mudde (1909-1984). Van zijn hand verscheen de bundel kerkliederen 'Op de wijze van het lied'.

Calvijn en de psalmen

Waar Bach en Luther elkaar complementeerden, blijft vooral in Nederland het verschil tussen Luther en Calvijn duidelijk zichtbaar. De twee grote reformatoren waren het over veel zaken met elkaar eens, maar vooral op gebied van muziek en liturgie wisten ze elkaar niet te bereiken. De theologische visie op de psalmen en de rol die psalmen in de liturgie dienden te spelen was verschillend. De plaats die muziek in het leven van mensen, en vooral in de liturgie kan en moet innemen, was bij de twee reformatoren totaal anders. Dat wordt in de Lutherse traditie vooral zichtbaar in de veertigdagentijd, de periode die voorafgaat aan Pasen. Daarom gaat dr. Arie Eikelboom op zaterdagmiddag 4 maart uitgebreid in op Psalmen en de

veertigdagen bij Luther en Calvijn. Kerkmusicus Arie Eikelboom is doctor in de muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Lutherjaar

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Ede zet het reformatiejaar 2017 geheel in het teken van kerkhervormer Maarten Luther. Met lezingen, workshops en muziek geven de Lutheranen aandacht aan Maarten Luther met zijn achtergrond, denkbeelden én zijn invloed op de kerk in Nederland, 500 jaar later. Wereldwijd vormt het Lutheranisme de belangrijkste protestantse stroming: Calvinistisch Nederland vormt daarop een interessante uitzondering. De herdenking van 500 jaar reformatie is voor de Lutherse gemeenschap in Ede aanleiding om extra aandacht te geven aan Maarten Luther: zijn 95 stellingen vormden in 1517 immers aanleiding tot een wereldwijde beweging in de kerk.

Programma

Donderdagavond 2 maart, 20.00 - 21.30 uur Lezing De musicus Luther en de theoloog Bach. Door ds. Hans Mudde, emeritus predikant. Plaats: Gemeentecentrum Lutherse Gemeente Ede, Maanderweg 27.

Zaterdagmiddag 4 maart, 14.00 - 16.00 uur Psalmen in de veertigdagen en Pasen bij Luther en Calvijn. Door dr. Arie Eikelboom. Plaats: Lutherse kerk Ede, Beukenlaan 12.

Zondag Invocavit 5 maart, 10.30 uur Eredienst in de Evangelisch-Lutherse kerk Ede. Cantorij o.l.v. cantor-organist Dick Troost, voorganger ds. Lieke van Zanden.

[Download de poster](#)

Het Luther500-programma bestaat uit vijf weekenden, van november 2016 tot oktober 2017. De thema's volgen het kerkelijk jaar en zijn vormgegeven rondom de zondagse eredienst. Alle belangstellenden zijn van harte welkom bij lezingen, uitvoeringen en de zondagse samenkomst. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk. Meer informatie over het programma is te lezen op www.elg-ede.nl

Resultaat Actie Kerkbalans 2017



Dank!

De Actie Kerkbalans 2017 is achter de rug.

Hartelijk dank aan de gemeenteleden die hun bijdrage aan de kerk in financiële zin via deze actie hebben voldaan. Ook natuurlijk hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de Actie Kerkbalans. Dat geldt voor de vrijwilligers die de toezeggingsformulieren bij de gemeenteleden hebben afgegeven en weer opgehaald, voor de wijkcoördinatoren, voor de medewerker van het Kerkelijk Bureau en alle anderen die zich op enigerlei wijze hebben ingezet voor het welslagen van de Actie Kerkbalans 2017. Wij hopen het komende jaar weer een beroep op u te kunnen doen.

Resultaat

Begin maart was het resultaat van de binnen gekomen toezeggingen van gemeenteleden van alle wijken van de Protestantse Gemeente Ede €493.000,-. In de begroting 2017 is gerekend op een totale bijdrage van €545.000,-.

Er zijn nog betrekkelijk veel leden die vorig jaar wel hebben toegezegd en dit jaar (nog) niet.

Veel gemeenteleden die zich hebben opgegeven voor 'Kerkbalans via internet' hebben niet direct gereageerd op het eerste verzoek per e-mail om via het Digitale Portaal hun toezegging te doen, maar reageerden pas na het versturen van een herinnering.

Daarnaast was er dit jaar ook het probleem dat de Kerkbalansmail van 24 januari jl. bij veel gemeenteleden is terecht gekomen in hun spambox. Diverse mailservers hebben het e-mailadres van het Kerkelijk Bureau niet herkend als betrouwbare afzender, omdat de tenaamstelling van het e-mailadres van het Kerkelijk Bureau per 1 januari 2017 is gewijzigd (Protestantse Gemeente Ede).

Gemeenteleden die zich eerder hebben aangemeld voor 'Kerkbalans via internet' en die eind februari nog niet toegezegd hadden hebben inmiddels ook per brief een herinnering ontvangen. Wij hopen en verwachten dan ook dat er in de komende weken nog meer toezeggingen zullen binnen komen.

Al met al is op het ogenblik (begin maart) nog niet definitief te zeggen waar het totale bedrag aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2017 op zal uitkomen. In een volgende editie van het Kerkblad zullen wij u nader informeren.

College van Kerkrentmeesters

Concert in de Oude Kerk Ede: klassieke muziek in een 'modern' jasje

Bij klassieke muziek denken veel mensen aan Bach, Beethoven en Mozart: geniale componisten en musici, maar ook mensen uit lang vervlogen tijden. Klassieke muziek als iets van vroeger dus, voordat de popmuziek zijn intrede deed.

Gelukkig is de realiteit anders. Ook in de laatste decennia is er prachtige klassieke muziek gecomponeerd. Door Karl Jenkins (1944, bekend van *Adiemus* en *The Armed Man - a Mass of Peace*) en Ola Gjeilo (1978) bijvoorbeeld, van wie het Requiem en de Sunrise Mass op 18 maart zullen klinken in de Oude Kerk in Ede. Het Lunterse koor COV Sursum Corda, onder leiding van Gert Jan van der Pol, brengt deze bijzondere werken op een sfeervolle locatie ten gehore.

Het Requiem (2004) van Jenkins is een 'modern' en toch overwegend klassiek werk, waarbij invloeden uit alle delen van de wereld waarneembaar zijn. Een cross-over van meerdere stijlen, niet alleen in muziek die opzweepend, mysterieus en melodieus is, maar ook in tekst. De muziek heeft Japanse invloeden en bevat zelfs een deel dat geïnspireerd is door een Hip Hop-ritme uit de popmuziek. Het begeleidende Holland Symphonie Orkest heeft naast de gebruikelijke strijkers, blazers en slagwerk voor dit Requiem diverse oosterse muziek-instrumenten aan het orkest toegevoegd. De Japanse bamboefluit shakuhachi, gespeeld door Hélène Seiyu Codjo, speelt een grote rol in de vijf Japanse Haiku's, gezongen door solisten uit het koor.

De Sunrise Mass (2008) van de jonge Noorse componist Ola Gjeilo is geschreven voor strijkorkest en koor. Zijn Sunrise Mass is een metafoor voor de menselijke ontwikkeling van kind naar volwassene. Hij werkt toe van iets vaags en onschuldigs naar iets emotioneels en dramatisch en brengt dit geheel naar een warm en stevig hoogtepunt. COV Sursum Corda, dat repeteert in Lunteren, maar leden heeft uit de gehele regio, durfde in de afgelopen jaren steeds vaker moeilijke koorwerken op het programma te zetten, zoals de Hohe Messe van Bach, het De Profundis van Arvo Pärt en A Child of Our Time van Michael Tippett. Met de werken van Jenkins en Gjeilo hoopt het koor wederom een mooi concert in de Oude Kerk neer te zetten.

Zaterdag 18 maart, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Oude Kerk, Grotestraat 58, Ede
Kaartverkoop: www.covsursumcorda.nl,
via secretariaat (0318-413518)
en Christelijke Boekhandel De Bron Ede

Workshop Kinderyoga

Vind je het fijn om lekker te bewegen, maar ook om te ontspannen? Je hoofd leeg te maken, te werken aan je lijf, maar ook aan je concentratie en zelfvertrouwen? Geef je dan op voor de workshop Kinderyoga bij Toon Tvenaars Kinderinloop in het Toon Hermans Huis Ede. Deze workshop wordt aangeboden door docent kinderyoga Toos van Essen van Kinderyoga de Vrije Vogel en is speciaal bedoeld voor kinderen tot en met elf jaar die te maken hebben (gehad) met kanker. De workshop begint woensdag 1 maart om 14.00 uur. Je bent welkom vanaf 13.30 uur. Doe je makkelijk zittende kleding aan en breng je een handdoek mee? We sluiten de middag na een kleine creatieve opdracht en een kopje thee af rond 15.30 uur.

Meedoen is gratis.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar toosvessen@gmail.com

Aanmelden kan via: 06-22 161 969 of via

info@toonhermanshuisede.nl Graag even je leeftijd doorgeven.

Toon Tvenaars Kinderinloop is gevestigd in het Toon Hermans Huis Ede aan de Telefoonweg 124B in Ede

Schilderen met een strijkijzer

Schilderen met een strijkijzer? Ja, het kan echt. Woensdag 29 maart aanstaande gaan we samen aan de slag bij Toon Tvenaars Kinderinloop. Alle kinderen vanaf zes jaar die direct of indirect te maken hebben (gehad) met kanker zijn van harte welkom bij deze creatieve workshop. Het begint om half twee en is om half vier afgelopen. In plaats van verf op een kwast doen we bijenwas in verschillende kleuren op een speciaal hiervoor bedoeld strijkijzer. Vervolgens gaan we met het strijkijzer over het papier. Je zult verbaasd zijn over het resultaat. Meedoen is gratis. Kom je ook?

Graag aanmelden via: 06-22 161 969 of via info@toonhermanshuisede.nl

Samen Verder

Het Toon Hermans Huis Ede is er voor wie geraakt wordt door kanker. Vanuit de regio Gelderse Vallei kunnen mensen met kanker, hun

gezinsleden en verzorgers hier terecht voor diverse vormen van ondersteuning.

Ouderenmiddag - woensdag 15 maart 2017

De Activiteitengroep Ouderen Beatrixkerk en zorgcentrum Het Maanderzand nodigen ouderen uit alle wijken van harte uit voor de themamiddag op woensdag 15 maart a.s. in de Margrietaal van Het Maanderzand. Aanvang: 15.00 uur - vanaf 14.45 uur staat de koffie klaar - halverwege is er een korte pauze en wordt u een drankje aangeboden - sluiting is om ± 16.30 uur.

Thema: ijsvogelproject in gooi en vechstreek



Ijsvogelkenner Jelle Harder vertelt m.b.v. een PowerPointpresentatie over ijsvogels. Zijn lezing gaat over het uiterlijk van de ijsvogel, het leefgebied, het broeden, leeftijd, voedsel

en voedsel zoeken. Vervolgens komt aan de orde hoe het met de ijsvogelstand gaat in het Gooi en de Vechtstreek vanaf 1995 tot nu toe. Er wordt een vergelijking gemaakt met de ijsvogelstand in Nederland. Ook zal hij de situatie in de omgeving van Ede in beeld proberen te brengen. Daarna wordt met wat voorbeelden duidelijk gemaakt hoe de mens ijsvogels kan helpen aan meer broedgelegenheid. Hebt u vervoer nodig? Dan kunt u contact opnemen met de heer Anne Hendriks, tel. 624416 of 06-33920813.

Namens de Activiteitengroep Ouderen van de Beatrixkerk,
Janny Westmaas, tel.: 625268 - ouderen@beatrixkerk.nl

PCOB-Afdeling Ede



Maandag 20 maart a.s. Deze ledenmiddag valt in de zogenaamde veertigdagentijd, die geldt als periode van voorbereiding op het paasfeest. Bram Wattèl, lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk ter plaatse toont

ons een viertal personen die deelnemen aan de geschiedenis van Goede vrijdag en Pasen: Simon van Cyrene, de moordenaar aan het kruis, Jozef van Arimathea en Maria Magdalena. Er zijn deze middag ook muzikale bijdragen. Uiteraard is er ook samenzang.

Al met al een inspirerende middag waarbij leden en ook belangstellenden hartelijk welkom zijn.

Tijd: maandag 20 maart a.s. van 14.30 uur tot ongeveer 16.30 uur.
Plaats: "Ons Huis", Kerkelijk Centrum bij de Taborkerk, Hovystraat 2 te Ede.

The Joy in Junushoff Wageningen met Wouter Vink

Op 25 maart viert gemengd koor The Joy haar 30-jarig lustrum. Onder de noemer 'Memories' neemt het koor haar publiek mee langs verschillende herinneringen. Wouter Vink, bekend van 'The Voice of Holland', treedt op als solist.

Tijdens het concert, komen meer dan 20 liedjes, van 10 verschillende genres en in 4 verschillende talen aan bod. Het ruim 95 leden tellende koor uit Bennekom brengt een veelzijdig programma. Met pop-, musical- en filmmuziek maar ook geestelijk Engels repertoire zullen verschillende thema's als liefde en vriendschap aan bod komen. Toneelvereniging Mare uit Bennekom neemt het publiek mee in de beleving hiervan.

Combo

Muzikaal wordt het koor ondersteund door een combo met diverse muzikanten. Jan Broekhuis begeleidt het geheel op piano. De gehele muzikale leiding is in handen van dirigent Marleen van der Kolk.

Kaartverkoop

Kaarten, à € 12,50, zijn via de koorleden verkrijgbaar en vanaf 17 maart bij Boekhandel Novita - Bennekom en Theaterkassa Junushoff - Wageningen.

Aanvang concert is 20.15 uur.

Meer informatie over het koor is te vinden op: www.thejoybennekom.nl

Stichting Bethanie zoekt vrijwilliger. Komt u een keer kennismaken?

Schenkt u graag een kopje koffie? Weet u anderen snel op hun gemak te stellen met een warm woord of wat extra aandacht, dan bent u de vrijwilliger die wij zoeken voor:

* Dagbesteding, woensdag of zaterdag

* Kookvrijwilligers, samen met en voor onze cliënten koken.

* Zaterdagavond zang, samen zingen wordt als een zeer gewaardeerde activiteit ervaren.

- * Activiteiten vrijwilliger voor losse activiteiten.
- * Breien en haken op vrijdag morgen.
- * Huiskamer Ede-Oost, een gastvrouw
- * Persoonlijke bezoeken, en wandelen met cliënten

Dit zijn zomaar een aantal voorbeelden waar we vrijwilligers voor kunnen gebruiken. Hebt u zin om één van deze taken op te pakken? U mag altijd voor een oriënterend gesprek langs komen. Neemt u dan contact op met:

Tamara ter Velde, Coördinator Vrijwilligers
Stichting Bethanië Platteelhof 3, Ede.
0318-689999 of mail naar ttervelde@bethanie.nl

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Postbus 131, 6710 BC Ede

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuijs, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Veertigdagen

Voor deze ene keer verwijs ik, gemakshalve (ook dat voor deze ene keer!) naar wat ik daarover elders schrijf.

Koffie plus op 26 maart

Na de dienst op 26 maart is er weer een 'koffie +', de inmiddels vertrouwde gelegenheid om nog wat dieper met elkaar in gesprek te gaan over het wel en wee van de gemeente. Laatste ontwikkelingen, én een wat meer inhoudelijk onderwerp. Weet u welkom!

Seniorenkring

Op woensdag 5 april hopen wij elkaar weer te zien, na een tamelijke lange onderbreking.

We pakken de draad weer op en dat behelst in elk geval: een open en dus goed gesprek over zaken rond Geloof & Samenleving. Oude en nieuwe deelnemers hartelijk welkom.

Begin: 10.30, in de Zijzaal van de Taborkerk.

Van de predikant

De bedrijfsarts heeft gesproken en zo zal het dus zijn: ik mag mijn werkzaamheden voor circa 20% hervatten. De geneeskundige meende het werk rond de erediensten ongeveer met die 20% samenvalt. E.e.a. betekent dus dat ik geen andere dingen mag oppakken. Ik probeer mij daar aan te houden. Misschien komt daarbij van pas dat de Veertigdagentijd een tijd is van 'ascese'!

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
www.noorderkerk.pknngemeente.nl

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:

Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer: 616003

Graag aanmelden op zaterdagmiddag tussen 17.00 uur en 18.30 uur

Uit de wijk

Willemien Baan verblijft in het Baken in Veenendaal. Het is altijd moeilijk om niet (meer) in je eigen woning te kunnen zijn. We omringen je met onze gebeden!

Heiltje Riemersma kon evenmin thuis verblijven. Na een opname elders ging het onverwacht snel minder goed. Haar 3 kinderen hebben haar toen heerlijk naar huis laten komen, om daar samen met hen afscheid te nemen op een plek die haar zo lief was. Op 22 februari is zij overleden. Op 25 februari hebben we als familie en gemeentefamilies afscheid van haar genomen in een volle dienst.

Ook verder zijn er mensen die met gezondheidsproblemen, tegenslag en verdriet te maken hebben.

Pam van Holten, Oldenhofplantsoen 37, 6711 TP, heeft een verschrikkelijk ongeluk gehad, en heeft nog pijn. We zijn, mét haar en haar kinderen zó dankbaar dat het wonderbaarlijk goed is afgelopen. Veel sterkte! Ook anderen hebben te kampen met ziekte, ziekenhuisopname en onzekerheid.

Goede God, wij geloven dat een mens er is om te leven en niet om dood te gaan, ook al is hij gestorven.

Wij geloven dat een mens er is om rechtop door het leven te gaan en niet gebukt,

ook al heeft het verdriet hem getekend.

Wij geloven dat een mens er is om U te vinden en niet om te verdwalen.

Goede God, wij danken U voor dit geloof.

Het maakt ons leven waard geleefd te worden, het sterkt ons in moeilijke dagen

en geeft ons de moed om verder te gaan. AMEN.

Belijdenis

*Voor elke moment waarop je mij hebt blij gemaakt,
voor elk verdriet waarvan je mij hebt vrijgemaakt,
voor elke keer dat jij bij mij vertrouwen zocht,
voor elke schakel die ons nauwer binden mocht,
voor al je goedheid die ik ondervinden mocht,
zeg ik je dank.*

*Voor elk lief woord dat zacht over je lippen kwam,
voor al het kwaad dat jij mij uit het hart ontnam,
voor elke gunst waarvoor je stil gebeden hebt,
voor al die moed waarmee je soms geleden hebt,
voor elke pijn die jij voor mij vermeden hebt,
zeg ik je dank.*

*Ik heb je lief voor al wat je vergeven hebt,
voor elke dag die jij aan mij gegeven hebt,
voor elke blijk van trouw en van genegenheid,
voor elk geheim geheiligd door verzwegenheid.*

*Voor elke hoop die ik bij jou heb uitgedoofd,
Voor elke vreugd die ik van jou heb weggeroofd,
voor elk verwijt dat uit mijn mond heeft pijn gedaan,
voor elke vrees die ik je ooit heb aangedaan,
voor elke smart die jij door mij hebt uitgestaan,
voel ik zo'n spijt.*

*Voor elke keer dat jij me nog ontroeren zult
of door je zachte trouwe blik beroeren zult
voor elk gebaar waardoor je mij vervoeren zult,
zeg ik je dank. (Will Ferdy)*

We mogen terug kijken op een schitterende special Sunday over angst, met Damiaan Denys! Veel mensen van elders deden volop mee, een lach en een traan rondom dit thema mochten er zijn. Abel Bakema ontroerde met zijn zang.

*Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is dat we onmetelijk krachtig zijn.*

We zijn het allerbangst voor het licht in ons, niet voor onze duisternis./schaduw

We vragen ons af: "Wie ben ik, dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, talentvol en geweldig zou zijn?"

Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God? Je bewijst de wereld geen dienst door je kleiner voor te doen dan je bent. Er is niets verlichtends aan als je in je schulp kruipt om te voorkomen dat mensen zich in jouw aanwezigheid onzeker zullen voelen.

Het is de bedoeling dat we stralen als kinderen.

We zijn geboren om de glorie van God, die in ons schuilt, te manifesteren.

Dat licht bevindt zich niet in sommigen onder ons, het is aanwezig in ieder mens.

En als we ons eigen licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, worden ook anderen door onze aanwezigheid automatisch van angst bevrijd.

Marianne Williamson

Onderwerpen die zo te denken geven, - daar doen we het voor!

Op 26 maart is het thema van de special Sunday: *Wat Benedictus je kan leren: een gevulde agenda, maar nooit druk...* Wie wil dat nou niet?..... Mindfulness gaat over aandachtig zijn, zonder te oordelen. Het houdt zich bezig met het sturen van de aandacht en het ontwikkelen van een open accepterende houding. En heeft wortels in de christelijke monastieke tradities. Stille speelt daarbij een belangrijke rol. Een uitdaging: mindful geloven? We verdiepen ons erin. Van harte welkom!

In memoriam Heiltje Riemersma- Elzinga



Een kaart geeft soms zoveel weer van degene van wie afscheid genomen moet worden.

Allereest de tekst uit psalm 61 (er is a.h.w. een klein stukje uitgeknipt om de essentie sterk te laten zijn):

Laat mij als een kleine vogel

Schuilen mogen.

Waar G'uw vleuglen om mij slaat,

Heer, Gij zijt mijn toeverlaat.

Heiltje, een dappere, sterke, zorgzame en eenvoudige vrouw. Altijd wilde ze sterk zijn in zorg voor haar kinderen en alwie haar lief was. En dat was ze ook. Sober voor zichzelf, eenvoudig in haar geloof van zorgzaamheid en er willen zijn. Vleugels van eenvoudige en alleszeggende liefde wilde zij om hen heen slaan. Ooit samen met haar sterke Arend, haar man. Later alleen. Maar hoezo? Ze geloofde in Gods vleugels om haar kracht te geven. Samen bidden: graag, -maar ook voor hen die ze op haar hart droeg. En naast haar kinderen en kleinkinderen waren dat zoveel mensen die zij op haar weg tegenkwam. Die ook haar een warm en zorgzaam hart toedroegen trouwens.

Als een kleine vogel was zijzelf, toen ziekte op haar weg kwam en kleine stukjes herinnering uit haar geest wegknipte. Hoe ontroerend was het, dat zij in een letterlijke kring van verbondenheid met haar drie kinderen ook hen voor háár kon laten zorgen. Die ervaring kan door niets worden weggeknipt....

De voorkant van de kaart toonde één van haar vele knipwerkjes.

Vogels en bloemen, Gods beminde schepselen.....

Eindeloos geduld, net zoals haar zorg voor anderen, bracht haar tot de echt mooiste knipselkunstwerkjes. Wil iets goed tot zijn recht komen, dan moet je soms juist dingen weglaten, dan komt wat er is beter tot zijn recht. Een oneindig liefdevolle gedachte. En levenskunst. Die nemen we van haar mee! In de dienst zong de familie, ongelooflijk mooi, staand in een kring om Heiltje heen *The familytree*. Wat iemand meegeeft gaat verder. Moge dat de inspirerende en waardevolle gedachte zijn dat iedereen, soms zich voelend als een kleine vogel misschien, toch fier zijn of haar vleugels mag uitslaan. En de levenskunst om dat ook behoedend te doen naar mensen die op je pad komen hoort daar bij, zingt de psalm. Wie heeft dat nou niet nodig? Ieder familielid kreeg als symbool daarvan een klein fier vogeltje. Toen ik ze kocht en één voor één op de band zette zei de verkoopster: *Zo, dat is een hele familie*. Ik zei: het is ook voor een bijzondere familie. En zei sprak de schitterende en o zo ware woorden: *dan geef ik voor allemaal een stukje inpakpapier, want ze hebben allemaal bescherming nodig!.....*

Caroline Oosterveen

HARSKAMP GEREFORMEERD



Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima

Hulkestein 51

7339AW Apeldoorn

Tel.: 055-5331731

E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef

Apeldoornseweg 73

6731 SB Otterlo

Tel.: 591252 (na 18.00 uur)

Email: jvdhoef73@hetnet.nl

Gedachtenis

Antonia Pluim-Westeneng (Zeist, 24 mei 1931)

De laatste jaren moest Toop, zoals ze werd aangesproken, steeds meer inleveren van haar gezondheid. Enige weken geleden werd ze opgenomen in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. Hier eindigde haar aardse leven van ruim 85 jaren, in de nacht van de 12e februari. Ze woonde met haar zoon Arie op het veeteeltbedrijf aan de Berghuisweg 2 te Harskamp. Ze had een grote liefde voor de natuur, de koeien en de paarden. Ze was sinds 24 juni 2005 weduwe van Christiaan Pluim. Met hem kende ze 44 jaren van geluk. Ook deze zuster werd uiteindelijk door de Naam die onze God heeft: HERE, in de ruimte gezet.

Achterblijven haar kinderen en kleinkinderen; hun harten vol herinneringen van liefde en zorg aan hun moeder, schoonmoeder en oma. Op 17 februari 2017 werd de herdenkingsdienst voor haar leven gehouden in gebouw 't Anker te Harskamp. Hierna vertrouwden we haar lichaam toe aan de goede moedergrond op de gemeentelijke begraafplaats te Otterlo. Moge haar gedachtenis allen die haar missen tot zegen zijn.

Ds. K. Santing

Wijk

De vorige keer schreef ik dat mevrouw Strijbos opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen omdat het niet zo goed met haar ging, na een week mocht zij gelukkig weer terug naar Norschoten voor verdere revalidatie waar zij nu nog verblijft. In de loop van deze maand zijn er meerdere activiteiten en speciale diensten binnen onze wijk waarover u hieronder meer kunt lezen. Zondag 12 maart hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren, in deze dienst zal dominee Doorn voorgaan. We leven inmiddels in de 40-dagen tijd, of zoals we dat voorheen altijd noemden, de lijdenstijd, de tijd waarin we toeleven naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Dit jaar is besloten om de invulling van het paasproject niet meer deels tijdens de dienst te doen maar volledig in de kindernevendienst, als kinderlied in de dienst zingen we wel het lied dat bij het paasproject hoort. Deze

keus is gemaakt omdat het erg moeilijk wordt om alles te organiseren nu wij geen jeugdouders meer hebben, al wil ik wel zeggen dat Hennie nog steeds veel dingen doet die zij ook als jeugdouders altijd deed, daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Ondanks alle zorg en gemis die er bij meerdere gezinnen in onze wijk is hoop ik toch dat we ook zullen kunnen genieten van de mooie lentetijd die we tegemoet mogen gaan.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Luther, de man die de wereld veranderde



Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de deur van de slotkapel te Wittenberg spijkerde. De discussie die hij wilde uitlokken over de wantoestanden in de rooms-katholieke kerk, kwam er helaas niet. Er ontstond een breuk met de kerk die leidde tot de vorming van wat we vandaag het protestantisme noemen.

Wat speelde er allemaal in de tijd van Luther?

Tegen welke wantoestanden ageerde hij?

Wat hebben wij vandaag nog met Luther te maken?

Aan de hand van beelden en filmpjes wil ik u iets laten meebelevan van de tijd van Luther en het begin van de reformatie. En natuurlijk zingen we ook een aantal Lutherliederen; er staan er zelfs 13 in het nieuwe Liedboek! We hebben dus keus.

U bent allen van harte welkom op donderdag 16 maart om 19.30 uur in onze kerk aan de Beatrixlaan. We hopen op een inspirerende en gezellige bijeenkomst.

Ds. Tineke Volgenant - Beima

Bericht van de catechese

Op zondag 19 maart hopen wij mee te werken aan de dienst "Deel je Leven".

Wij willen in het bijzonder stilstaan bij de Voedselbank. Voor hen willen wij samen met u soep inzamelen!

In totaal 150 stuks. Helpt u mee om deze 'Soepzondag' tot een succes te maken, door pakken of blikken soep mee te nemen?



Bedankt, de catechisanten

Senioren activiteiten

31 maart willen we de paasviering houden met aansluitend een lunch. we willen om 10.00uur beginnen. Wilt u zich opgeven als u daar bij wilt zijn? Dat kan bij Janny (846871) en of bij Elly (591608)

Wij zien u graag,
Janny en Elly

Hallo jongens en meisjes

12 maart - Jezus viert Pesach



Op de eerst dag van Joodse paasfeest (Pesach) zeiden de leerlingen tegen Jezus: 'Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?' Jezus stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: 'Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volgt hem en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de

man zeggen: "De Meester vraagt: Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?" Hij zal jullie een bovenzaal wijzen. Maak daar het pesachmaal voor ons klaar.' De leerlingen vertrokken en alles gebeurde zoals Jezus gezegd had en ze bereidden het pesachmaal. Toen ze 's avonds aanlagen voor de maaltijd zei Jezus: 'Ik verzeker jullie: één van jullie zal mij uitleveren.' De leerlingen werden bedroefd en vroegen zich af wie dat zou wezen, maar Jezus gaf daar geen duidelijk antwoord op. Terwijl ze aten nam Jezus het brood en een beker, sprak het zegengebed en deelde het uit en zei: 'Neem hiervan, het brood is mijn lichaam en de wijn is mijn bloed, het bloed van het verbond. Ik zeg jullie ik zal geen wijn meer drinken tot de dag dat ik ben in het koninkrijk van God.' Jezus wil graag samen eten met zijn twaalf leerlingen. Hij viert met hen het Joodse paasfeest. Zoals altijd staat er brood en wijn op tafel, bittere kruiden en het paaslam. Toch is de maaltijd anders, want Jezus praat steeds over zijn lijden en sterven. Zelfs over een van de twaalf die Hem verraden zal. Het is een afscheidsmaaltijd. Het is fijn, maar ook verdrietig. Jezus geeft op zijn laatste maaltijd een nieuwe

betekenis aan brood en wijn. Ze verwijzen nu naar wat komen gaat, het sterven van Jezus om de wereld te verlossen van het verkeerde. Wie gelooft in Jezus zal blij en dankbaar de maaltijd van Jezus vieren. Een bijzonder moment toen, waarin heel de kerk nog steeds mag delen in het vieren van het Avondmaal.

19 maart - Jezus in Getsemane



De leerlingen en Jezus kwamen bij een olijfgaard die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: 'Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bidden.' Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Samen liepen ze een eindje verder. Jezus voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen de drie: 'Ik voel me bedroefd: Blijf hier waken.' Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad tot God: 'Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.' Jezus liep terug en zag dat de leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 'Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen.' Weer ging Jezus weg om te bidden met dezelfde woorden als daarvoor. Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen Jezus voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen hen: 'Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars. Sta op, laten we gaan; kijk, hij die me uitlevert is al vlakbij.' Getsemane is niet een plaats waar Jezus toevallig komt. Hij gaat daar heel bewust heen, nu het bijna tijd is, nu Goede Vrijdag nadert. Jezus wil daar bidden tot zijn Vader. Aan de ene kant is Hij bedroefd en bang en heeft de vraag: moet ik dit echt doen? Aan de andere kant weet Jezus zeker dat Hij Gods wil moet doen. Hij geeft zich volkomen aan zijn Vader over. Vind je dat niet knap van Hem? De discipelen vallen in slaap; ze waken en bidden niet mee. Jezus verwijt hen dat, maar nodigt hen daarna uit om alles met eigen ogen te zien en in Gods Rijk te geloven.

26 maart - Jezus wordt gearresteerd



Weet je nog van vorige week dat Jezus zei: 'Het is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars.' Het verhaal gaat vandaag verder, want nog voordat Jezus was uitgesproken kwam Judas naar Jezus toe. Judas loopt recht op Jezus af zei: 'Rabbi' en geeft hem een kus. Op dat moment wordt Jezus door mensen met knuppels en zwaarden vastgegrepen die ingehuurd waren door de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten. Want dit was het teken die Judas met ze had afgesproken: 'Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking.' Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriesters om zijn straf te horen. De hogepriesters probeerden een goede reden te bedenken waarom ze hem konden dodden, maar iedereen sprak elkaar tegen. Niemand kwam met hetzelfde verhaal. Jezus bleef heel rustig en bleef zwijgen wat ze ook over hem zeiden. Toen vroeg de hogepriester aan hem: Bent u de Messias, de Zoon van de gezegende? Jezus zei: 'Dat ben ik.' Dit was het antwoord wat de hogepriester wilde horen. Nu was Jezus schuldig en hij verdiende de doodstraf, want dit kon niet. Jezus stribbelt helemaal niet tegen. Hij laat het allemaal over zich heen komen, want zegt hij: 'Dit gebeurt, omdat de Schriften in vervulling moeten gaan.' Hij spreekt de waarheid, wat de gevolgen daarvan ook zijn. Hij zegt: Ik ben de Mensenzoon, de Messias, Gods Zoon. De priesters vinden dat Godslastering. Dit betekent dat Jezus met deze uitspraak God heeft beledigd. Zo gaat Jezus een beslissende grens over.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas- en kindernevendienst

12-03 Gonne en Anne

19-03 Annetta en Anne-Miek

26-03 Elly en Djoerd

02-04 Marike en Jannie

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK



Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikanten

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In Memoriam

Op 12 februari 1920 werd Bernard Willem Ros geboren in een gezin met zes kinderen. Zijn vader werkte bij de NS en rangeerde 24 sporen naar Bocholt, Zutphen en Arnhem. De heer Ros werkte bij twee bakkers totdat hij in dienst ging. In mei 1940 werd een deel van zijn regiment in Den Haag ingezet om het Ministerie van Sociale Zaken te verdedigen. Tot strijd kwam het daar niet. Als politieagent tijdens de oorlog patrouilles fietsend, alleen, trof hij bij Steenwijkerwold zijn toekomstige echtgenote Wil Hoekman, boerendochter die mee moest melken. Ze trouwden in de gereformeerde kerk te Steenwijk, in welke plaats een jaar later hun eerste zoon werd geboren. Na de oorlog diende hij bij de marechaussee te Eindhoven waar twee zonen werden geboren, gevolgd door een carrière bij de Koninklijke Luchtmacht, aanvankelijk in Gilzerijen, later op vliegbasis Deelen, per fiets vanuit Ede bereikbaar. In Ede werd het gezin uitgebreid met nog een zoon. De wereld was nog klein: het huis, de school en de kerk waren in de wijk, het Christelijk Streeklyceum en de Beatrixkerk waren op twee minuten lopen afstand. Grenzen werden verlegd in de vakanties. Hij bereisde de hele wereld. Fysiek sterk zwom hij op zijn zestigste sneller dan zijn zonen en een voettocht in de Ardennen was op zijn tachtigste geen probleem. Verdriet kwam toen zijn vrouw ziek werd en overleed in 2002, toen ze juist van de Irenelaan naar de Notaris Fischerstraat verhuisd waren. Hij heeft daar goede jaren gekend, toonde trots een foto van vier generaties Ros.

Vorig jaar kwam hij na een val voor revalidatie maar De Klinkenberg. Hij bleef daar toen zelfstandig wonen niet meer mogelijk bleek. Na langzame achteruitgang, waarover nooit geklaagd, overleed hij in vrede in de vroege ochtend van 28 februari.

Op 4 maart was de afscheidsdienst, waarna hij op Natuurbegraafplaats Heidepol is begraven.

Karel Jagtenberg
Pastoraal ouderling

In Memoriam

In de nacht van dinsdag 28 februari op woensdag 1 maart overleed in alle rust Hendrika Niessen. Mevrouw Niessen was 91 jaar en woonde aanvankelijk in De Klinkenberg en sinds 2012 in een kleine woongroep in St. Barbara. Zeven jaar geleden was zij vanuit Vianen naar Ede gekomen om dichtbij haar familie te kunnen zijn. Haar broers en zussen waren al overleden en in Ede ontving zij veel aandacht en ondersteuning van haar nicht.

Mensen ontmoeten en samen iets doen vond mevrouw Niessen prettig en belangrijk. Zodoende was zij in Vianen heel actief in het verenigingsleven en binnen de kerk. Ze was een tevreden persoon met een groot vertrouwen in de Heer.

Mevrouw Niessen had steeds intensievere verzorging nodig omdat ze geleidelijk aan allerlei beperkingen kreeg. Het kunnen horen en zien, maar ook haar vermogen tot spreken werden uiteindelijk minimaal tot nihil. Ondanks het isolement waarin zij terecht kwam bleef haar humor tot in de laatste momenten aanwezig. Haar motto was steeds: *"Niet klagen, maar dragen"*.

Het afscheid van mevrouw Niessen was op 6 maart in Crematorium Slingerbos in Ede.

Niet bang

Ik ben niet bang om dood te gaan.

De dood is maar voor even.

Het lijkt misschien een eeuwigheid,
maar in het graf bestaat geen tijd.

De tijd hoort bij het leven.

Ik ben niet bang om dood te gaan.

De dood is maar voor even.

Gaan sterven voelt als slapen gaan
om eens weer op te mogen staan.

Ooit, in een ander leven. (Bette Westera)

Vanaf de Proosdij

Zo vlak voor mijn vakantie is het even extra druk. Bepaalde zaken moeten af en sommige mails écht nog even beantwoord worden. En natuurlijk moet m'n bureau in ieder geval netjes opgeruimd, voor we een week naar de Zwitserse bergen vertrekken. Het is goed en gezond om even een stap terug te doen en uit te rusten. Juist dat *'opruimen van het bureau'* laat me ook zien hoeveel lopende zaken er eigenlijk zijn... Het boekje voor de 40 dagen tijd is bijna klaar, met daarin de liturgie van de 40-dagen. Daarnaast zijn we al weer bezig met de volgende Kerk Op Schoot viering. Wat was het een bijzondere verrassing om samen met zoveel kleine kinderen en hun ouders bezig te zijn met de ark van Noach! Een feest, al die kleine kinderen! En een regelrechte bemoediging. Wat nog meer *'doorloopt'* is natuurlijk het belijdenstraject. Mooie en goede avonden. We zien uit naar het vervolg, en het hoogtepunt, in de Paasnacht...! Verder werk ik ook de pastorale bezoekenlijst bij - er zijn veel mensen die hebben aangegeven een bezoekje op prijs te stellen, en graag geef ik daar aan gehoor. Maar helaas kan dat dus soms niet zo snel als ik zelf zou willen....

Het is stimulerend om in diverse 'hoeken van de gemeente' bezig te zijn, variërend van de muziek in onze gemeente (in allerlei stijlen en soorten) tot aan het welkomstwerk (een avond met nieuwe leden) maar net zo goed ook een gesprek met voormalige gemeenteleden (hoe komt het soms zo, dat mensen ooit actief waren maar dan na verloop van tijd constateren eigenlijk niets meer met kerk/geloof te hebben? Wat kunnen wij als gemeente leren van hun verhaal?).

Bij al het druk zijn is het voor mij net als voor ieder ander gemeentelid van groot belang om steeds weer gevoeld te worden. Het zijn kostbare momenten om zondags, maar ook geregeld door de week, samen te komen in de kerk, stil te worden - en te bidden.

Het doet mij goed om te weten dat er velen bidden. Voor de gemeente, ook voor mij, en voor heel deze wereld.

In de afgelopen week hebben we als wijk een vesper op Aswoensdag gehad. We stonden stil bij de woorden uit Genesis, *'stof zijt ge, en tot stof zult ge weerkeren'*. Het zijn woorden die ons bij onze kleinheid en ons falen bepalen. Dat bleek het startpunt voor de 40-dagen, op weg naar Pasen. Op weg naar het feest van Christus' opstanding en Gods overwinning over zonde en dood. Hij blaast ons, stoffelijke mensen, nieuw leven in.

Het stilstaan bij onze breekbaarheid blijkt in deze dagen na aswoensdag, temeer doordat zowel op zaterdag als maandag we een gemeentelid moeten begraven. Maar daar tussenin licht dan zondag *'invocabit'*. De zondag met de naam uit psalm 91: *'Roept hij Mij aan, Ik zal antwoorden. In de benauwdheid ben Ik hem nabij'*. We

wensen elkaar die nabijheid van God juist in de nabijheid van harte toe. Het was mooi en goed om na de vesper op aswoensdag de gemeenteeavond te houden en om met zoveel mensen na te denken over allerlei zaken die in de gemeente spelen. Van daaruit kijken we nu weer naar voren. Goed dat het beleidsplan ons helpt om gericht bezig te zijn!

Voor nu wens ik u, jullie allemaal een goede, gezegende 40-dagen tijd toe! In het bijzonder hen die kampen met moeiten of verdriet Gods nabijheid toegewenst,

Ds. Theo Pieter de Jong

P.S. de naam voor de pastorie is inmiddels bekend! Dat zal "*Proosda beatitudinum*" zijn... Kent u iemand die het oude ambacht van het ijzer smeden verstaat? Wellicht dat we dan een mooi ontwerp voor een naambord kunnen maken... @ De beloofde appeltaart voor de naam zal binnenkort bezorgd worden...

Omzien naar elkaar

Nadat ze zich een aantal dagen niet goed voelde werd mevrouw Vermeer-Folmer opgenomen in ziekenhuis de Gelderse Vallei. Met veel goede zorg lukte het de verpleging en artsen om mevrouw Vermeer weer redelijk op krachten te krijgen. Daarom mocht zij gelukkig na een paar dagen naar huis. Hier zal zij echt rustig aan moeten doen. Vooral omdat de problemen met haar heup ook nog niet over zijn. In gedachten zijn we bij haar en haar man.

De heer Bosman uit De Klinkenberg is onlangs opgenomen in ziekenhuis 'De Gelderse Vallei'. Als gevolg van onder meer een longontsteking is hij verzwakt, maar hij doet erg zijn best om weer op krachten te komen. Wij wensen hem heel veel beterschap.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

DE OPEN HOF



Hoflaan 2,
www.openhof-ede.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-ede.nl tel.: 591029

Predikant:

Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032

Pastoraat

wijkindeling:

- Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
- Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
- Kernhem en Lunteren
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
- Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
- Ede-overig en Bennekom
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226

Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Aanspreekpunt voor pastoraat:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916
E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029, scriba@openhof-ede.nl

In memoriam Ton van den Bos

Op 20 februari kwam er een einde aan het aardse leven van Anton Dirk van den Bos, op de gezegende leeftijd van 88 jaar. Vele jaren had hij samen met zijn geliefde Gré gewoond aan de Cingendaal 15. De laatste 5 1/2 jaar kon hij echter niet meer thuis wonen omdat zijn geest net als zijn gezichtsvermogen erg achteruitging. Die laatste jaren is hij echter zeer liefdevol verzorgd in Oranje Nassau's Oord in Renkum. Aan de dagelijkse gang naar hem toe is nu definitief een einde gekomen. Met een talrijke schare - naast de directe familie ook veel vrienden, bekenden en gemeenteleden - hebben we op zaterdag 25 februari in zijn geliefde wijkkerk De Open Hof afscheid van

Ton genomen. Bijna alles in die gedachtenisdienst aan zijn leven was zijn eigen keus, die hij al een aantal jaren geleden aan het papier had toevertrouwd. Geloof en kerk speelden in zijn leven een heel grote rol. Vele jaren heeft hij zich met grote accuratesse en betrokkenheid voor de kerk ingezet, eerst in Soest en ook heel wat jaren hier in Ede. Onder andere ook voor de werkgroep Dresden! Toen ik hier in Ede kwam in 1987 was hij scriba van de kerkenraad en secretaris van de beroepingscommissie. Hij regelde alles tot in de kleinste puntjes! Hij had alles in de pen. Hij wist het en het was zijn rotsvast geloof: 'Bij God ben ik geborgen; Hij is mijn licht, mijn heil.' Daarom zongen we ook liederen van dat licht en hebben we in de afscheidsdienst kaarsen aangestoken aan het licht van Pasen, de paaskaars. Ton wist zich op weg naar het l(L)icht! In de dienst lieten we ons bemoedigen door was destijds in 1979 de trouwtekst was: '*Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad...*' (1 Johannes 4,10 begin). Gods liefde gaat vooraf aan onze liefde. Na de afscheidsdienst hebben we zijn lichaam toevertrouwd aan de moederschoot der aarde op de begraafplaats aan de Asakkerweg, hier in Ede. Maar hemzelf in de schoot van Hem die zich over graf en dood heen ontfermt over al zijn mensenkinderen. In dat geloof gaven we hem uit handen, in de hoop en verwachting dat dat ook tot troost zal en mag zijn voor Gré, de kinderen en kleinkinderen en allen die rouwen om het verlies van dit geliefde en gezegend mensenkind. De gedachtenis aan Ton van den Bos zij ons tot zegen!

Ds. H.J. (Jan) Oortgiesen, consulent

In memoriam Henk van Vliet

Donderdag 23 februari overleed Hendrik van Vliet in de leeftijd van 97 jaar. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in de Klinkenberg, daarvoor vele jaren aan de Loevestein. Voor velen van ons een markant gemeentelid. Zodra het kon, trof je hem met zijn karakteristieke pijp. Henk van Vliet leefde in een bewogen eeuw, geboren in Amsterdam, verhuisde hij op jonge leeftijd naar de Bennekom. De oorlog trok zijn sporen in het gezin. Twee broers kwamen om, Henk was in de eerste oorlogsdagen gemobiliseerd en gelegerd in de aanvliegroute van de bommenwerpers van Duitsland naar Rotterdam. Om hem heen sneuvelden zijn maten, hij overleefde. In de oorlog werkte hij bij het distributiekantoor, waar het doorsluizen van bonnen naar de illegaliteit niet zonder risico's was. Hij deed het. Na de oorlog werkte hij bij de woningstichting, kreeg samen met zijn vrouw Stoffelina Maria Goor 5 kinderen. Gelukkige jaren. Na het infarct van Lien werd hij haar mantelzorger. Een nieuwe rol met verve op zich genomen. Na haar overlijden had hij de moed om opnieuw contacten aan te gaan, vriendschappen op te bouwen, veel met en voor zijn kinderen te doen en erop uit te trekken. In deze periode was hij een trouw '*Open Hoffer*'. Velen van ons waren aanwezig bij zijn afscheid. Psalm 4: 3(berijmd) kozen de kinderen als tekst op de rouwkaart. *Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Alleen bij U ben ik geborgen. Gij doet mij rusten tot de morgen en wonen in een veilig huis.* We stonden er vrijdag 3 maart j.l. bij stil in de aula aan de Asakkerweg, waarna we Henk van Vliet naar zijn laatste rustplaats begeleidde. Aan een bewogen leven in een bewogen eeuw is een einde gekomen. De kinderen herinneren zich een liefdevolle en zorgzame vader. Zijn herinnering zij tot zegen.

Ds. Jacqueline Dam-Oskam

Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. Iedere dag komt de zon op, daar kunnen we op vertrouwen. Met Pasen belijden we dat we erop mogen vertrouwen dat het licht de duisternis heeft overwonnen. Want Jezus stond als eerste op uit de dood. We mogen dus geloven dat het leven het wint van de dood. De komende weken zullen de verhalen die gelezen worden als "stralen" om de zon heen komen te staan. Want in ieder verhaal zie je al wat van dat licht. Wekelijks krijgen wij een weerbericht te horen/zien die vertelt over de zonnige en de donkere kanten van ons leven. Ben je ook benieuwd wat de voorspellingen zijn vanaf 5 maart?

Palmpasen

Hallo jongens en meisjes van de kindernevendienst,
Zondag 9 april is het Palmpasen! Natuurlijk gaan we weer



een palmpasestok maken. Mocht je nou nog zo'n stok thuis hebben van vorig jaar, wil je die dan zo snel mogelijk terug brengen naar de kerk?

Heb je een allergie, mag je iets absoluut niet eten, wil je dat dan nog even doorgeven aan de leiding van de kindernevendienst? We hopen jullie allemaal te zien met Palmpasen! Tot dan!
Groetjes van de paascommissie van de kindernevendienst

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ede.nl

Pastores:

Ds. J.J. Reedijk, tel. 848032
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ede.nl

Inloopmorgen donderdag 16 maart

"De Hartenbergers in de wijk de Rietkampen".

Wie kent ze niet: de bewoners (cliënten) van de huisjes van 's Heeren Loo in de Rietkampen, die elke week bij ons de zondagse dienst bijwonen. Maar wat weten we van hen? Hoe beleven zij de kerkgang? En wat weten we van het Dagactiviteitencentrum (DAC) aan het Prof. den Uijlpark, waar sommigen van hen werken?

Deze donderdag komt Ellen Smit, werkzaam bij 's Heeren Loo als activiteitenbegeleidster in het DAC, vertellen over de leefwereld en de achtergrond van de Hartenbergers bij ons in de wijk.

U bent van harte welkom, om 10 uur staat de koffie klaar.

Van de kindernevendienst: Palmpasestokken maken op zaterdag 8 april

Op zaterdag 8 april om 15.30 uur gaan we Palmpasestokken maken in zaal 2 van Emmaüs. Neem je eigen Palmpasestok in kruisvorm mee, met een punt aan de bovenkant (dan blijft het haantje beter zitten!). Wij zorgen voor de rest. Vanaf zondag 19 maart hangt er een intekenlijst in de hal van de kerk. Een vriendje of vriendinnetje meenemen mag (graag wel inschrijven)! Kom je ook?

Paasontbijt in de kindernevendienst

Op eerste Paasdag 16 april is er voor de kinderen van de kindernevendienst een paasontbijt: gezellig als je komt!

ALGEMEEN

Mannendag Barneveld 2017: "Geloof in Uitvoering"

Op zaterdag 25 maart 2017 vindt in Barneveld opnieuw de jaarlijkse Mannendag Barneveld plaats. De Mannendag heeft als doel mannen te laten nadenken over hun persoonlijke relatie met God en de betekenis hiervan voor hun dagelijks leven.

Thema: Het thema van de Mannendag Barneveld is dit jaar "Geloof in Uitvoering" We weten vaak heel goed wat we geloven. Geloven zien wij vaak als een stellig weten, kennis dus. Het lijkt vooral een zaak van je hoofd. De kerk besteedt veel tijd aan kennis en het uitleggen van leerstellingen. We weten het allemaal wel. Maar is dat echt zo? "Geloven doe je in de kerk", is een uitspraak die lijkt aan te geven dat geloven niet iets voor door de week is. Wat kun je met je geloof op maandag? Als je aan het werk bent? In je huwelijk, in je sport of hobby, als vader, achter de computer, als buurman, als ...vul maar in waar je in je leven ook maar mee bezig bent.

Hoe kun je leven als christen in de gewone zaken van het leven? Hoe wordt geloven zichtbaar vanuit je hoofd en je hart, met je handen?

Sprekers Hans Maat en Jurjen van Houwelingen gaan met dit thema aan de slag. De zangbegeleiding is in handen van Jorrit Woudt.

Locatie, datum en tijd: De Mannendag Barneveld vindt plaats op zaterdag 25 maart 2017 van 9.30 tot 15.00 uur in De Burcht, Van Schothorststraat 24, Barneveld.

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door het overboeken van 16 euro naar bankrekening NL25 RABO 0305 5853 98 t.n.v. J.J.D. Baas te Barneveld, o.v.v. uw mailadres (vervang @ door at). Met uw bijdrage en die van de sponsors wordt de kosten van deze dag betaald waaronder de lunch, koffie en thee.

Voor meer informatie: Op de volgende pagina's vindt u ons logo, een illustratie en een beamer-bericht. Bezoek voor meer informatie www.mannendagbarneveld.nl

Contact: Voor meer informatie over dit persbericht: Marijn Schouten, schouten62@gmail.com of 0653 284 552.

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 103,7 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma over de kerken in de regio Ede. Elke maandagavond van 19.02 uur tot 20.00 uur, herhaald op dinsdag 12.00 uur en op zondag 22.00 uur. interviews, actuele informatie, kerkmuziek, columns, boekbesprekingen onder redactie van Arie Romein met vaste medewerking van Adriana Balk, Daan Laban, Anton Kanis, Peter Blokhuis, Rita Tijmes, Ike Nijhof en Sijnje Fredrikze.

Uitzendingen in maart 2017

13 maart 2017

Vraaggesprek met José Fredrikze over 'Diensten met verstandelijk gehandicapten.'

Lied van de week: 'De heer gaat naar het buitenland'. Column: Dr. E. Engelfriet. Muzikale fragmenten. Actuele berichten.

20 maart 2017

In de rubriek 'In 't Vizioer' praten drie redactieleden over treffende lectuur van de afgelopen week op het gebied van kerk en geloof. Lied van de Week: 'Een heel klein zaadje'. Boekbespreking: Peter Blokhuis. Muzikale aanvulling. Actuele berichten.

27 maart 2017

Vraaggesprek met Wilbert de Goei over 'De evangelische gemeente Jonah.' Lied van de Week: 'Runderen, schapen en duiven'. Column: Peter Jansen. Actuele berichten. Muzikale intermezzo's.

Financiën en adressen

Redactie

Gerben Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van 20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede