



Wat werkelijk waarde heeft en ten diepste kostbaar is

Door een misverstand is er geen hoofdartikel ingeleverd. Maar bij de ingezonden stukken zat een bijdrage die volgens de redacteur prima als hoofdartikel kan dienen. Met dank aan Jaap Zeeuw!

Een reactie op Frits de Lange, "Er is maar één leven. Dit".
in: Trouw - Letter en Geest 27 mei 2017 door Fokkelien Oosterwijk, predikant te Amsterdam

Mooie timing van Frits de Lange, zo vlak na Hemelvaartsdag te stellen dat de hemel niet bestaat.

Wel pijnlijk dat juist op die dag Koptische christenen in Egypte werden vermoord terwijl ze er met een bus op uit trokken om Hemelvaartsdag te vieren. Zoals wij dat vroeger deden op zo'n christelijke toogdag, lang geleden, totdat in de zestiger jaren het hemelgeloof op de helling ging.

Voor de doorsnee gelovigen en kerkgangers die er nu nog zijn - orthodoxen en evangelicalen uitgezonderd - is de hemel op zijn minst een dingetje, om het maar zo te zeggen. Maar nu jaagt de Lange die kogel vastberaden door de kerk: wij kunnen ons niets meer voorstellen bij eeuwig leven en dus is het er niet.

Het verbaast mij dat de Lange nu pas tot die conclusie komt. Theologen weten toch allang hoe oosters beeldend de taal van de Bijbel is? Hoe de schrijvers ervan zich uitdrukten in beelden om een werkelijkheid te beschrijven waarvan ze met zekerheid niets konden zeggen? Ook al leefden ze met een totaal ander wereldbeeld dan wij? Ik kan mij ook niets in eeuwigheid voorstellen, net zomin als ik het heelal kan bevatten, maar is het er daarom niet?

Dat die beeldspraak met name over de hemel door de christelijke kerk in onwetendheid maar ook in vaak schandelijk eigenbelang is misbruikt, staat als een paal boven water. De sleutels van het hemelrijk hebben de kerk bepaald geen windeieren gelegd. Het is niet voor niets een, zo niet hét breekpunt geweest in de Reformatie met de kerk van Rome. De hemel als eindpunt dat je kon verdienen door deugdzaam leven, flink in de buidel tasten en pelgrimage.

Ook in de kerken van de Reformatie heeft het hemelgeloof niet alleen voor vrolijkheid gezorgd (lees de schrijvers over de aberraties in hun jeugd), maar er heeft zich wel degelijk ook een hoopvol geloof ontwikkeld dat zich juist krachtig wilde inzetten voor het heden en alles wat daarin beter, rechtvaardiger en menswaardiger kon. Een pelgrimage-geloof, waarin het besef van hier op deze aarde maar een tijdelijke kostganger en bijwoner te zijn (de apostel Paulus was er diep van doordrongen) het leven relativerde en in alle nuchterheid bezag. Zeker in tijden waarin levens vaak maar kort duurden vanwege gebrekkige gezondheidszorg. J.S. Bach getuigt ervan in zijn cantates - hoe vreselijk kortzichtig die teksten soms ook zijn - en tilt het leven op in een muziek die alle verstand te boven gaat.

Ons gebrek aan voorstellingsvermogen als reden om de hemel - als beeld voor een voortbestaan na de dood - tot no-go area te verklaren? Als je dan Augustinus wilt citeren, doe dan ook zijn "onrustig is ons hart, totdat het rust in U". Een onrust die mensen op weg kan zetten, opnieuw op het oude spoor van de pel-

grimage zet ook. Dat de weg daarbij belangrijker is dan het doel weten we heus allang en niet alleen uit verre Oosterse wijsheden. De eerste christenen werden al "mensen van de Weg" genoemd en niet "mensen van het Doel".

Die weg heette Jezus Christus. Niet omdat hij met zekerheden over de hemel strooide maar omdat hij mensen oprichtte en bevrijdde om een nieuwe weg in hun leven te vinden. Hij hield zelf rekening met een God "in de hemel" en een leven na dit leven. Anders dan de Sadduceeën uit zijn tijd, die er niet van wilden weten: ook toen al een twistpunt onder theologen, over of er een leven na de dood bestond of niet.

De gêne over beelden van de hemel - de islam maakt het er niet gemakkelijker op - en de onvoorstelbaarheid van eeuwig leven lijkt een weldenkend mens wel in de armen van het agnosticisme en atheïsme te moeten drijven. Maar theologen weten allang dat het Bijbelse begrip "eeuwig leven" veel meer dan over kwantiteit over kwaliteit van leven gaat. Dat maakt denken over God spannend voor mensen die nadenken over hun eigen leven. Omdat zij - anders dan rozen - weten van goed en kwaad en daarin richting moeten zoeken. Wat werkelijk waarde heeft en ten diepste kostbaar is, blijft. Daarover gaat eeuwig leven en geloof in de hemel. Wat wij ons daarbij voorstellen gaat dus over wat wij hier en nu waardevol en kostbaar vinden. Ga je gang, zou ik zeggen, en verder zullen we wel zien. Daar gaat Pinksteren over trouwens.

SCHRIFTLEZEN

Zondag 16 juli: Matteüs 13 : 1 - 9 en 18 - 23

De gelijkenis van de zaaier en de uitleg van die gelijkenis

Zondag 23 juli: Matteüs 13 : 24 - 30 en 36 - 43

Andere gelijkenissen en onderwijs aan de discipelen

Zondag 30 juli: Matteüs 13 : 44 - 52

Nogmaals gelijkenissen

Bijbelleesrooster

zo. 16	Jeremia 15:10-21	Jeremiade	do. 27	Jesaja 32:1-8	Goed regeren
ma. 17	Matteüs 12:1-8	Sabbatsgebod	vr. 28	Jesaja 32:9-20	Valse gerustheid
di. 18	Matteüs 12:9-21	Goed werk	za. 29	Jesaja 33:1-16	Leegte
wo. 19	Matteüs 12:22-32	Voor of tegen	zo. 30	Jesaja 33:17-24	Bevrijding
do. 20	Matteüs 12:33-42	Ongevraagd teken	ma. 31	Psalm 63	Dicht bij God
vr. 21	Matteüs 12:43-50	Bewijs gevraagd	<i>augustus</i>		
za. 22	Matteüs 13:1-15	Tekst en uitleg	di. 1	Matteüs 14:1-12	Hoofdprijs
zo. 23	Matteüs 13:16-23	Bevoorrecht	wo. 2	Matteüs 14:13-21	Maaltijd en meer
ma. 24	Matteüs 13:24-33	Om over na te denken	do. 3	Matteüs 14:22-36	Stilte na de storm
di. 25	Matteüs 13:34-46	Koninkrijksrelaties	vr. 4	Matteüs 15:1-11	Traditie en gebod
wo. 26	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld	za. 5	Matteüs 15:12-20	Blind wantrouwen

Inleveren kopij Kerkblad

nr.	inleverdatum	voor de zondagen
11	28 juli	6, 13 en 20 augustus
12	18 augustus	27 augustus, 3 en 10 september

OPA (Oud Papier Actie)

Elke 1^e zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u uw oud papier brengen bij de Beatrixkerk en de Open Hof van 09.00 - 12.00 uur.

De vrijwilligers staan weer klaar om uw oud papier in ontvangst te nemen.

ALGEMEEN PLAATSELIJK



Bericht van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ede (AK-PGE)

Het staat niet elk gemeentelid op het voorhoofd geschreven: ik ben lid van de Protestantse Gemeente Ede (PGE). Wat de meeste gemeenteleden weten is dat ze bij een wijkgemeente horen en dat die wijkgemeente hoort bij de PKN, wat dat laatste ook moge inhouden. Deze kennis is voldoende en wie meer wil weten krijgt gemakkelijk hoofdpijn.

Er zijn in Ede wijkgemeenten die lid zijn van de PKN en wijkgemeenten die dat niet zijn: de Schuilplaats en de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk zijn geen lid van de PKN. Sommige PKN-gemeenten zijn lid van de Protestantse Gemeente Ede en andere PKN-gemeenten zijn dat niet: de Evangelisch-Lutherse gemeente en de wijkgemeente van de Nieuwe Kerk zijn PKN maar niet PGE. En dan is er ook nog het Oecumenisch Centrum Emmaüs. Die gemeenschap is geen lid van de PKN maar een groot aantal leden ervan horen wel bij de PGE. Deze wat ingewikkelde structuur kan voor hoofdpijn zorgen.

Ik zeg er hier ook alleen wat over om duidelijk te maken wat de Algemene Kerkenraad doet.

Want er is een Algemene Kerkenraad!

Een Algemene Kerkenraad regelt zaken die een aantal wijkgemeenten gemeenschappelijk hebben. En daarom is er een Algemene Kerkenraad van de PGE (AK-PGE). Uit elke wijk zit daarin een vertegenwoordiger. Ook zijn de predikanten en de colleges

van resp. kerkrentmeesters en van diakenen erin vertegenwoordigd. De AK-PGE zorgt voor geld en goed maar legt ook verbindingen.

Zo neemt de AK deel aan het overleg in de Edese Raad van Kerken en in het Protestants Beraad. In de Raad van Kerken ontmoeten een groot aantal christelijke gemeenten in Ede elkaar, in het Protestants Beraad overleggen alle Edese gemeenten die lid zijn van de PKN. In dat overleg ging het de laatste keer over de betrokkenheid van de Edese kerken bij diensten op De Hartenberg en bij pogingen een kerk voor migranten op te richten in Ede.

Er is een overleg tussen gemeenten die Emmaüs steunen en daar zit de AK-PGE ook bij.

De AK-PGE is betrokken bij het beroepingswerk voor de wijkgemeenten. De nieuwe predikant voor Emmaüs wordt officieel beroepen door de AK-PGE.

De AK-PGE draagt een zekere verantwoordelijkheid voor Bespreek het Samen en voor het kerkblad. Dit soort zaken vragen weinig aandacht van de AK zolang het goed gaat. Gaat er iets niet goed, dan kan men zijn vragen neerleggen bij de AK. Zo wordt er gekeken naar het huidige kerkblad. Er is een visiestuk geschreven en op basis daarvan zal een kleine commissie een voorstel ontwikkelen voor een nieuwe opzet. Gedacht wordt aan een digitaal verspreid blad dat voor mensen, die dat wensen, ook op papier beschikbaar is.

De AK-PGE houdt zich ook bezig met de kerkmuziek, d.w.z. de organisten en de cantorij. Omdat wijkgemeenten niet gelijk denken over kerkmuziek denkt de AK erover om elke wijk in de gelegenheid te stellen eigen keuzes te maken- zoals al lang het geval is- en ze daarvoor een bescheiden budget te verstrekken.

Bij dit alles blijft de AK-PGE op de achtergrond, de wijkkerkenraden zijn veel meer zichtbaar.

Nooit komt aan het begin van een dienst de AK-PGE binnen.

De AK-PGE gaat u regelmatig via het kerkblad informeren over wijkgemeente overstijgende zaken die besproken zijn in de AK.

Namens het moderamen van de Algemene kerkenraad
Protestantse Gemeente Ede
Peter Blokhuis, voorzitter

**BESPREEK
HET SAMEN** www.Bespreekhetsamen-ede.nl

Het nieuwe seizoen van Bespreek het Samen 2017 - 2018 staat online! Een prachtig aanbod van 84 diverse evenementen, aangeboden door samenwerkende kerken in Ede.

U kunt zich samen met anderen verdiepen in vragen rond bijbel en geloof, kunst, cultuur en samenleving. Een zeer groot aanbod van muziek. En dit seizoen zelfs weer een reis naar Rome. Graag via de site aanmelden vóór 12 september.

Het Bespreek het Samen team

Kerkdiensten

Zondag 16 juli 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Dienst in Ev. Luth. kerk

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Dienst in Ev. Luth. kerk

Harskamp:
10:00 uur Ds. H.K. Wolters

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. H.J. Oortgiesen

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur pastor B. Piepers

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Ds. K. v.d. Horst

Hartenberg:
10:00 uur Ds. R. Reiling
14:30 uur zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur mw. R. Rietveld

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Maj. J.J. de Heer

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 15 juli
19:30 uur dhr. D. Jansen

Zondag 23 juli 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Ds. J.O.C. Bouma

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Dienst in Noorderkerk

Harskamp:
10:00 uur Ds. K. Dijk

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. H. Breunesse

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur Ds. E.S. ten Heuw (Leiden)

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Dienst in Noorderkerk

Hartenberg:
10:00 uur Ds. C.C.J. v.d. Dussen
14:30 uur vertelviering

De Gelderhorst:
10:30 uur geen opgave ontvangen

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur Ds. J.W. Inia-Pley

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 22 juli
19:30 uur Ds. J.E. de Groot

Zondag 30 juli 2017

Prot. Wijkgemeente Noord:
10:00 uur Dienst in Taborkerk

Wijkgemeente Beatrixkerk:
10:00 uur Ds. T.P. de Jong

Prot. Wijkgemeente Tabor:
10:00 uur Ds. G.H. Westra

Harskamp:
10:00 uur Ds. T. Werner

Prot. Wijkgemeente De Open Hof:
10:00 uur Ds. J. Korteweg

Kerkelijk Centrum Emmaüs:
10:30 uur dhr. W. Laverman

Ev. Lutherse Kerk:
10:30 uur Dienst in Taborkerk

Hartenberg:
10:00 uur Ds. T. Volgenant-Beima
14:30 uur zangviering

De Gelderhorst:
10:30 uur dhr. W. Smit

Ziekenhuis Gelderse Vallei:
10:00 uur dhr. M. Tax

Het Maanderzand:
weeksluiting zaterdag 29 juli
19:30 uur Ds. G. Biesbroek

HOU JE VAN ZINGEN?

kinder- en tienerkoor **Jedaja EDE**

Kom een keer kijken en zing mee met Jedaja in Ede!

We oefenen iedere dinsdag in de school op Oranjelaan 7 in Ede. Het kost € 9,- per maand.

Kinderen uit groep 3 - 5 (KIDS) zijn welkom van 16.00 - 16.45 uur
Kinderen uit groep 6 - 8 (YOUNG) zijn welkom van 16.45 - 17.30 uur
Meiden van 13 - 21 jaar (GIRLS) zijn welkom van 17.30 - 18.15 uur

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website van Jedaja: www.kinderkoorjedaja.nl of kijk op Facebook.

Opgeven of vragen stellen kan via: jedaja-edehotmail.com

Onze nieuwste CD is nu te koop! Bestel hem op www.kinderkoorjedaja.nl

ZWO-collecte 23-07-2017: Brazilië, dialoog tussen verschillende culturen en religies



De Braziliaanse organisatie Comin ondersteunt inheemse volken op verschillende gebieden, waaronder gezondheid en onderwijs. Daarnaast wil Comin de dialoog op gang brengen tussen inheemsen en niet-

inheemsen in het land. Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Door de jaren heen hebben zij enorm geleden onder de overheersing van andere bevolkingsgroepen in het land. Er is weinig aandacht voor hun specifieke leef- en bestaanswijze. Nog steeds hebben deze volken een zwakke positie in Brazilië. Er bestaan bijvoorbeeld veel vooroordelen over de inheemsen en er zijn regelmatig situaties van conflict over land waar indianen en niet-indianen tegenover elkaar staan.

Door onderwijs en publicaties leren inheemsen en niet-inheemsen over en weer van elkaars cultuur en levensvisie. Comin stimuleert vooral dat binnen de kerken en de universitaire gemeenschap van de Lutherse kerk mensen meer te weten komen over de inheemse bevolking. Het is van groot belang dat toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van de inheemsen.

Vanaf januari 2015 is Nienke Pruiksma voor vier jaar uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen.

Nienke zal vooral bij deze dialoog betrokken zijn. Zij zal onder meer lessen en cursussen verzorgen en meedenken over de lesstof en -materialen.
Met de collecte steunt u Nienke en COMIN met dit werk.
Aanbevelen!

Namens bestemmingscommissie ZWO, Bart van der Pol.

ZWO-collecte 16-07-2017: India, plattelandsdorpen vrij van kinderarbeid.

In India zijn naar schatting 17 miljoen kinderen aan het werk. De arbeidsbevolking bestaat voor bijna vier procent uit kinderen onder de 14 jaar. Kinderen werken onder meer in de bouw, de kledingindustrie, de horeca, in steengroeven of doen huishoudelijk werk. Maar de meeste werkende kinderen (85%) zijn actief in de landbouw. Ze werken daar vaak onder zware omstandigheden met grote gevolgen voor hun lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling. De organisatie CASA zet zich samen met de bewoners in om 48 dorpen in het zuiden van India vrij van kinderarbeid te krijgen. In totaal gaat het om 6.160 gezinnen, vooral uit de lagere kasten en kastelozen (Dalits). Elk kind moet kunnen genieten van zijn of haar kindertijd!



De collecte is bestemd voor de organisatie CASA.

Wat kan CASA met uw bijdrage doen?

Schoolgeld voor een kind is 6,60 euro. Een voorlichtingsbijeenkomst over kinderrechten kost 40 euro.

Voor 80 euro krijgen 25 kinderen een maand lang overbruggingsonderwijs.

Een vaktraining voor een jongere kost 83 euro. Voor 94 euro krijgen kinderen 1 maand lang een warme maaltijd op school. Lesmateriaal voor 1 school kost 199 euro.

Van harte aanbevelen! Bart van der Pol,
bestemmingscommissie ZWO

Het Maanderzand

Wonen - zorg - ontmoeten

Vrijwilligerswerk bij Het Maanderzand

Wilt u wat betekenen voor een ander?

Bij woonzorgcentrum

Het Maanderzand bent u van harte welkom als vrijwilliger!

Wij zijn onder andere op zoek naar:

Gastvrouwen / gastheren

Serveert u graag een hapje en een drankje? U bent van harte welkom in ons restaurant! Wij zoeken op verschillende dagen van de week versterking van ons team, van 11.00-13.30

Wandelen / op bezoek gaan bij bewoners

Houdt u van wandelen, een praatje, een spelletje? Hebt u graag contact met anderen? Meldt u dan aan als 'maatje' voor een bewoner.

Onze coördinator vrijwilligers (Marieke Rodenburg) vertelt u graag meer over de mogelijkheden!

mariekerodenburg@maanderzand.nl
0318-685300 (maandag en donderdag)

"Ik ben nou eenmaal zo..."

Vrouwenavond in kerkgebouw De Ark over geloof en karakter. Het thema 'geloof en karakter' staat centraal tijdens de interkerkelijke avond voor vrouwen, donderdag 21 september aanstaande in kerkgebouw De Ark.

Spreker is Nynke Dijkstra. Zij is theoloog en werkt bij de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk in Nederland.

'Ik ben nou eenmaal zo' klinkt bijna als een excuus; je karakter maar ook wat je van huis uit hebt meegekregen heeft invloed op de manier waarop je gelooft.

"Tegelijk kunnen we allemaal leren en ons ontwikkelen, ook in ons geloofsleven," zegt Nynke. "Sommige mensen zijn blijmoedig van aard. Dat helpt om vreugdevol in het leven te staan en te genieten van wat God je geeft. Anderen hebben dat minder. Het maakt hen niet tot mindere gelovigen."

In deze lezing geeft Nynke praktische invulling aan de manier waarop geloof, karakter en persoonlijke voorkeuren invloed hebben op je geloof en hoe je dat bij anderen kunt herkennen. "Het helpt je om jezelf te leren kennen en anderen te aanvaarden in hun anders-zijn. Alleen zo kun je ook echt van elkaar leren. We gebruiken daarbij de MBTI - persoonlijkheidstest."

Bijbelse voorbeelden komen ook aan de orde. De impulsieve Petrus, de bedachtzame Johannes, de driftige Mozes die zachtmoedigheid leerde. Sara, Mirjam, Dorcas, Esther; allemaal vrouwen, die op hun eigen manier God dienden. "De één als leidinggevende, de ander als zorgzame vrouw op de achtergrond. God wil ons zoals we zijn. Tegelijk kunnen we allemaal groeien in de vrucht van de Geest."

Vrouwen zijn van harte welkom, donderdag 21 september aanstaande, van 19.45 - 22.00 uur, in kerkgebouw De Ark aan de Heyendaal 10 in Ede.

De zaal gaat open om 19.15 uur.

De avond bestaat uit een lezing en daarna is er de mogelijkheid voor een (creatieve) verwerking.

Meer informatie via Maatje Bos, telefoonnummer 0318 - 654084 of mail maatjebos@planet.nl.

Inloop- Open Kerk

Op donderdag 20 juli is er in "Ons Huis" bij de Taborkerk de wekelijkse inloopochtend. Zo ook op donderdag 27 juli en donderdag 3 augustus. Op 20 juli wordt er een mooie natuurfilm gedraaid. Op 27 juli is er handenarbeid en spel. Het programma van 3 augustus is nog niet bekend. Vanaf 9.30 zijn deuren open en is iedereen hartelijk welkom.

Werkgroep Kerk en Buurt

PROT. WIJKGEMEENTE TABOR



Taborkerk, Prinsesselaan 8,
www.taborkerk.nl

Predikant:

Ds. G.H. Westra, Beatrixlaan 22, 6713 PS Ede, tel. 65 56 61

Scriba:

J.G. Hoogteijling, Kazernelaan 17, 6711RJ Ede
e-mail: info@taborkerk.nl

Autodienst:

Ant van Donselaar, tel. 611 074
Erik Velthuis, 06 - 21 57 38 28

Coördinator Ouderen-bezoekwerk:

Mevr. Ria Buitenhuis, van Borsselelaan 43, 6711 JT Ede,
tel. 61 06 79

Wijkkas Protestantse wijkgemeente Tabor

NL22 RABO 0312 4647 89

Vakantie

In een vergrijzende gemeente is het voor velen permanent vakantie, zo lijkt het althans. Anderen zijn nog gebonden aan de vakantieperiodes die met het ritme van het onderwijs te maken hebben - zij gaan dezer dagen op reis. En van het ooit avontuurlijk klinkende 'ga liever naar Diever...' zijn zij veelal niet erg onder de indruk: ik hoor van even avontuurlijke als exotische bestemmingen die met elkaar gemeen hebben dat ze op grote afstand liggen. Al die reizigers wensen wij veel plezier, genoeg, ontspanning en een behouden thuiskomst.

Voor de oppervlakkige waarnemer lijkt het gemeentelven enigszins tot stilstand gekomen: de meeste activiteiten rusten een maand of twee - er wordt nauwelijks vergaderd, kringen en cursussen zijn gepauzeerd.

Maar achter de schermen wordt (en is) al weer het nodige voor de tijd na de zomer voorbereid. Programma's zijn vastgesteld (zoals dat van Bespreek het Samen), beleidsplannen overwogen, nota's gewikt - om later beschikt te worden.

De liturgiecommissie is weer aan het werk en denkt na over allerlei eredienstlijks. Gastpredikanten zijn benaderd, roosters gemaakt.

Mijn eigen vakantie is achter de rug. In de komende week wacht opnieuw een bezoek aan de bedrijfsarts. Eerder was ik bij de behandelende specialist, die eindelijk met het hoge woord op de proppen kwam: reken maar op een jaar herstel - in januari zie ik u graag terug. Dat was schrikken.

Ik hoop intussen, dat ik ook 'officieel' wat meer aan het werk mag dan nu is toegestaan - dat wonderlijke pensum van 20% is niet hanteerbaar.....

Geen vakantie

Intussen zijn er mensen die gans wat anders aan hun hoofd hebben dan vakantie, bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn, of wachten op uitslagen die aan onzekerheid een einde moeten maken. Of die met gemengde gevoelens uitzien naar een operatie. Meer dan sterkte wensen wij die op deze plaats Gods Goedheid toe. En kracht om te doen wat kan - en moed om te kunnen wat moet.

Met goede groet,
Gerben H. Westra

PROT. WIJKGEMEENTE NOORD



Noorderkerk, Amsterdamseweg 9
<http://ede.protestantsekerk.net>

Predikant:

Ds. C. Oosterveen, Hensjesweg 7, 3772 AZ Barneveld,
tel. 0342-476572

Scriba:

Tijmen Apeldoorn, Heuvelsepad 40, 6711 JR Ede, tel. 618205
e-mail: tijmenapeldoorn@yahoo.com

Meldpunt: voor ziekenhuisopname, langdurige ziekte thuis, geboorte, overlijden of andere bijzonderheden:
Ineke Kerkstra, Diepenbrocklaan 23, 6711 GL Ede, tel. 61 71 64

Autodienst:

Joke Ebes, telefoonnummer 616003 of 06 12384125

Uit de wijk

Ds. Caroline Oosterveen is met vakantie. Een rustperiode, die we haar van harte gunnen.

We hopen dat ze met nieuwe energie veilig terug zal komen om haar werk weer te hervatten.

Het meldpunt is weer geopend en uw berichten kunt u opnieuw bij mij kwijt.

Graag hoor ik uw berichten, zodat we in deze vakantieperiode naar elkaar kunnen blijven omzien.

Op 16 juni 2017 overleed mevrouw Jacoba Kleinendorst - van den Berg.

Ze bereikte de leeftijd van 92 jaar.

De begrafenis heeft op 22 juni plaats gehad na een dienst in de aula van de begraafplaats in Ede.

Als Caroline terug is van haar vakantie, zal zij het In Memoriam schrijven.

Voor Johan Neuman en zijn vrouw Tine, Burg. Van Dijkeplein 86, zijn het spannende dagen.

Wachten op uitslagen van onderzoeken is niet gemakkelijk. We hopen met u mee op goede berichten.

Voor iedereen die er op uit is getrokken een goede, zonnige tijd.

Voor hen die (weer) thuis zijn, goed dat u mee wilt helpen dat er niemand niet gezien zal worden.

Liefde

Diep in het centrum van mijn wezen is een oneindige voorraad liefde. Ze is onuitputtelijk. Ik kan haar nooit op krijgen tijdens mijn leven. Ik hoef dus niet zuinig te zijn met mijn liefde. Ik kan altijd gul zijn. Liefde geven werkt aanstekelijk. Als ik liefde schenk, komt ze vermenigvuldigd bij me terug. Hoe meer liefde ik geef, hoe meer liefde ik heb. Ik ben op aarde gekomen om een gever van liefde te zijn. ik ben vol liefde in het leven gekomen. En hoewel ik mijn hele leven mijn liefde met anderen deel, heb ik nog steeds een gelukkig hart vol liefde wanneer ik de aarde verlaat. Als ik meer liefde wil, hoef ik alleen maar liefde te geven. Liefde is en ik ben. Ik straal liefde uit.

Met een hartelijke groet,
Ineke Kerkstra

De inloop loopt uit

Op donderdag 15 juni zijn de 'inlopers' te vinden in de vlindertuin te Harskamp. De groen omranke entree is een heerlijke plek voor een welkom met koffie en gebak. Een film vertelt over het geheimzinnige leven van de vlinder. Wat is het verschil tussen een dag- en een nachtvlinder, een cocon en een pop?

We gaan de kas in. Honderden vlinders fladderen in het rond. Het is de grootste collectie in Nederland. Wat een mooie kleuren en vormen! De cocons zijn ingevoerd uit verre landen. De rupsen - ze zijn heel kieskeurig - krijgen in deze tuin de juiste planten om op te vreten.

Veel geheimen zijn ontsluit, maar nog niet de magische gedaantewisseling van rups naar vlinder. Ds. Jaap Zijlstra gebruikt een parabel over de vlinder. Zo onvoorstelbaar als de overgang van rups naar vlinder is, zal het gaan met ons leven na het sterven.

Na een prima lunch maken we nog een tweede ronde door de tuin. Samen sluiten we af met iets te drinken en gaan huiswaarts. Het was een interessant, leerzaam en ontspannen uitstapje.

Peter de Jong

HARSKAMP GEREFORMEERD

Beatrixlaan 2
www.gereformeerdekerkharskamp.nl

Predikant:

Ds. T. Volgenant -Beima
Hulkestein 51
7339AW Apeldoorn
Tel.: 055-5331731
E-mail: predikant@gereformeerdekerkharskamp.nl

Scriba:

Dhr. J. van de Hoef
Apeldoornseweg 73
6731 SB Otterlo
Tel.: 591252 (na 18.00 uur)
Email: scriba@gereformeerdekerkharskamp.nl

Wijk

Een heel bijzondere en gedenkwaardige dag voor mevrouw en meneer Los, dinsdag 18 juli mogen zij hun 60-jarig huwelijk vieren. Vanaf deze plaats willen wij u van harte gelukwensen met dit bijzondere jubileum, een heel fijne en gezellige dag toegewenst samen met jullie kinderen en familie.

Als u een kaartje wilt sturen, het adres is: Smachtenburgerhof 27, 6732 CD Harskamp. Op 23 juli viert mw. Stribos haar verjaardag en op 29 juli is de verjaardag van mw. Van Grootheest, wij wensen u beide een fijne dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.

Op dit moment zijn er verder, voor zover mij bekend, geen bijzondere dingen te melden. U allen goede (vakantie) weken gewenst en graag tot de volgende keer.

Met een hartelijke groet,
Jan van de Hoef

Startzondag 24 september 2017 - Open Huis!

De liturgiecommissie die de startdienst voorbereidt, heeft besloten aan te sluiten bij de landelijke campagne van onze kerk: kerkproeverij.

Het idee is over komen waaien uit Engeland. Engeland lijkt in menig opzicht op Nederland. Ook daar zijn veel mensen ooit afgehaakt van de kerk. Soms zomaar uit het zicht geraakt. En ja ... hoe krijg je dan weer contact?

Wat hebben ze toen bedacht aan de overkant?

Dat het goed is om één keer per jaar mensen persoonlijk uit te nodigen mee te gaan naar een kerkdienst. Doordat je, op een dag, van iemand die je goed kent een uitnodiging krijgt mee te gaan naar de kerk. Daar hebben ze in Engeland een speciale zondag voor uitgekozen: de **'terug-naar-de-kerk-zondag'**.

Mensen die zijn afgehaakt. Of mensen die nieuwsgierig zijn en wel eens willen weten wat er achter die kerkdeuren gebeurt op zondag. Zij worden persoonlijk uitgenodigd, voor deze bijzondere dienst en weten dus dat ze op die zondag niet de enige genodigden zullen zijn, maar dat het een speciale dienst voor gasten is.

Dat maakt het waarschijnlijk ook gemakkelijker de stap te doen. Ze hoeven zich daardoor niet "bekeken" te voelen

De dienst zelf zal *gewoon* zijn, want ze moeten wel een indruk krijgen van hoe het er normaliter aan toegaat. Maar de dienst krijgt wel een feestelijk accent, zoals meestal op de startzondag. Bovendien willen we er met en voor onze gasten graag iets moois van maken.

Maar..... durven wij dit aan?? Doet u, doe jij, mee?? Durven we mensen uit ons netwerk persoonlijk uit te nodigen? Tijdens de voorbereidingsgesprekken die landelijke gehouden zijn, blijkt dat wij kerkmensen goed zijn in het bedenken van bezwaren tegen zo'n idee. En het is belangrijk om daar met elkaar over te praten... om vervolgens toch een stap te zetten!

Denk er vast eens over na. Willen we hier als kerk aan mee-doen?

We zijn er toch niet enkel voor onszelf? Hebben we niet ook een missionaire opdracht?

Gelukkig is er nog wat tijd, tot 24 september. Tijd om alle 'ja maars' de revue te laten passeren. Tijd om na te denken: wie zou ik willen uitnodigen? Een vriend, een buur, een kind, een collega?

Dit is een eerste aankondiging. Wordt vervolgd!

Ds. Tineke Volgenant - Beima

Oppas- en kindernevendienst

In de periode van 16 juli tot en met 13 augustus is er geen kindernevendienst wel is er oppas aanwezig.

Startweekend

Op zaterdag 23 september willen wij weer met elkaar gaan barbecueën en de startzondag zal dit jaar op 24 september plaatsvinden. Nadere informatie volgt nog. Wilt u deze data alvast vrijhouden in uw agenda?

Met vriendelijke groet,
Rian, Nicoline en Carina

Hallo jongens en meisjes

In dit kerkblad geen verhaaltjes op deze plek omdat er in de komende weken geen kindernevendienst zal zijn. Tot de volgende keer.

Groetjes, Mirjam Rap

Rooster oppas:

16-07 Anne
23-07 Mark
30-07 Jannie
06-08 Anouska

WIJKGEMEENTE BEATRIXKERK

Beatrixlaan 54 te Ede
www.beatrixkerk.nl

Kerkdiensten op internet

De kerkdiensten in de Beatrixkerk zijn iedere zondag live via www.beatrixkerk.nl te volgen
De diensten kunnen ook later bekeken worden.

Predikant

Ds. T. P. de Jong
Proosdijweg 33 6714AK Ede
Telnr 309191
e-mail tpdejong@beatrixkerk.nl

Pastoraal werker

drs. N.A. Hakkenberg, Geerestein 36, 6714 DL Ede,
tel. 0318 300833, e-mail nhakkenberg@beatrixkerk.nl

Scriba:

Dhr. E. Hoogendoorn, Corverbos 16, 6718 HL Ede, tel. 637998
e-mail: scriba@beatrixkerk.nl

Meldpunt Coördinatie Pastoraat

Nettie Hordijk, St. Hubertus 230, tel. 62 47 84
e-mail: j.hordijk4@kpnplanet.nl
Breus Versteeg, Oude Kerkweg 78, tel. 63 43 38
e-mail: breusemans@hetnet.nl

Wijkpenningmeester:

A.W. van der Meer, Artemislaan 17, 6713 HS Ede, tel. 59 07 74
e-mail: wijkpenningmeester@beatrixkerk.nl

Wijkkas

Rekeningnummer NL83 RABO 0126 9886 33 t.n.v. Wijkkas
Beatrixkerk te Ede

Coördinator autodienst:

D. Peters, Nijverheidplein 20, tel. 64 66 48

Redactie Wijkbrief:

P.J. Westmaas, Hogerhorst 55, 6714 LB Ede, tel. 62 52 68
e-mail: wijkbrief@beatrixkerk.nl

In Memoriam

Na een mooi en lang leven is 27 juni Egbertus Breman rustig ingeslapen. De heer Breman is 92 jaar geworden. De laatste paar jaar was zijn gezondheid broos en werd hij verschillende keren in het ziekenhuis en in revalidatiecentra opgenomen. Maar door zijn wilskracht wist hij steeds weer te herstellen en kon hij iedere keer terug naar huis, naar zijn allerliefste maatje en vrouw. Nu blijft zij alleen achter, maar met hele mooie herinneringen aan haar Bert met wie zij 62 jaar haar leven deelde.

Bert Breman werkte altijd bij de Enka, nu Akzo geheten, en heeft daar genoten van zijn werkperiode in Arnhem. Als ouderling was hij betrokken binnen de Beatrixkerk. En als vrijwilliger zette hij zich met veel plezier in voor mensen met een beperking. Zo ging hij altijd met een groepje zwemmen en regelde hij voor een andere groep een rolstoelbaan in Papendal. Mooi was het dat hij een lintje mocht ontvangen en daarmee lid werd in de Orde van Oranje-Nassau.

Tijdens een dienst van Woord en gebed is in familiekring afscheid genomen van Bert Breman in de aula van Crematorium Slingerbos, waarna hij aldaar is gecremeerd.

De heer Breman hoorde graag lied 445: 3.

*Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.*

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

Omzien naar elkaar

Op dit moment verblijft Edie Gijsbertsen-ten Hove in revalidatiecentrum Klimmendaal in Arnhem (Klimmendaal Arnhem, Afdeling 1, Postbus 9044, 6800 GG Arnhem). Zij gaat hier leren hoe haar energie beter te gebruiken. De verwachting is dat zij half augustus weer thuis is.

Bij de heer Koops is succesvol een ICD geplaatst voor zijn hart. De ziekenhuisopnames in Ede en Nieuwegein waren vermoeiend voor hem en hij zal het nog enige tijd kalm aan moeten. Maar hij is nu wel thuis waar hij rustig kan herstellen.

Mevrouw Hoogendoorn-Sopaheluwakan is onlangs succesvol geopereerd in ziekenhuis de Gelderse Vallei aan een wond onder aan haar rug. Zij maakt het goed en gaat nu weer verder met haar revalidatie in Het Baken in Bennekom.

Netta Hakkenberg
Pastoraal werker

PROT. WIJKGEMEENTE DE OPEN HOF

Hoflaan 2,
www.openhof-edel.nl

Scriba:

Scriba: B.Pluimers, Gildestraat 26, 6711 DM Ede
email: scriba@openhof-edel.nl tel.: 591029

Predikant:

Ds. J.J. Reedijk, Cloeckendaal 17, 6715 JJ Ede, tel. 848032

Pastoraat

wijkindeling:

- Veldhuizen B - Hoffen, Beken en Velden
Ouderling mw. Dora van der Velde T 0318-482269
- Dalen en de wijk Klaphek
Ouderling mw. Hennie Timmerman T 0318-633552
- Kernhem en Lunteren
Ouderling dhr. John van den Berg T 0318-635045
- Veldhuizen A- Burgen, Horsten en Steinen
Ouderling mw. Dorrit Kuiper T 0318-511204
- Ede-overig en Bennekom
Ouderling dhr. Herman Slijper T 0318-692226

Wilt u bezoek van een predikant, neemt u dan contact op met uw wijkouderling.

Aanspreekpunt voor pastoraat:

Sijtze Roosjen, voorzitter Raad One, T: 06-29383916
E-mail: s.roosjen@chello.nl

Bij ernstige ziekte en overlijden:

Kunt u contact opnemen met de scriba: Betty Pluimers,
T: 0318-591029,
scriba@openhof-edel.nl

Uit de wijkkerkenraad van 3 juli 2017

De voorzitter heet iedereen van harte welkom op de laatste vergadering voor de zomervakantie en opent de vergadering met het lezen uit het dagboek van Henri Nouwen en gaat voor in gebed.

Een belangrijk agendapunt deze avond is de evaluatie van de plek van jongeren in de viering. Dit punt heeft een causaal verband met een ander punt van de agenda; nl. 'wie missen we in de kerk'. Wat is een jongere? Een jeugdkerker of iemand van 50-min.

Het blijkt dat jongeren (jeugdkerkers en 50-) wel naar de vieringen komen zonder predikant. De reguliere vieringen laten ze regelmatig aan zich voorbij gaan. Er is in de wijkkerkenraad geïnventariseerd waaraan dat ligt. Op 8 juli volgt nog een gespreksronde en daarna is de definitieve evaluatie. Deze vindt plaats in september.

In de wijkkerkenraad is besloten dat de werkgroep vieringen een idee gaat uitwerken met betrekking tot parallelle vieringen. Ook gaan we na de zomer in gesprek met andere (oudere) gemeenteleden.

Na een zondagse dienst is er een bijeenkomst geweest over een projectreis naar een ver land voor de jeugdkerkers. Tijdens deze bijeenkomst kwam het idee naar voren om dit gemeente breed te organiseren. Het plan wordt verder uitgewerkt.

Het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers is aan de orde geweest. De wijkkerkenraad is verheugd dat er in ieder geval drie gemeenteleden bereid zijn gevonden een ambt te gaan vervullen.

De jeugdraad komt met een plan voor het opknappen van de jeugdruimte. Alweer een mooi initiatief!

De wijkkerkenraad heeft een bewogen, druk, emotioneel jaar achter de rug. En we zijn er nog niet! Tot ons leedwezen kunnen wij u als gemeente nog steeds niets meedelen. Dat betreuren wij net als u zeer. Ook wij zijn het wachten moe. Daarom is het goed dat de vakantieperiode aanbreekt. Kunnen wij ook 'bijtanken'.

Herman Slijper sluit de vergadering met het lezen van een toepasselijk gedicht over 'bruggen bouwen'. De voorzitter dankt

een ieder voor/zijn haar inbreng en wenst een ieder een goede zomerperiode toe.

Op de valreep is er nog goed nieuws te melden. Binnenkort, augustus, komt er een predikant / hulpdienst bij voor 0, 5 fte. Verdere informatie volgt later.

Namens de wijkkerkenraad wens ik u allen een goede zomerperiode.

Betty Pluimers, scriba

VERJAARDAGFONDS

Er zijn zorgen met betrekking tot het in stand houden van het verjaardagfonds. Er zijn te weinig vrijwilligers om de verjaardagsgaarten rond te brengen en de coördinator heeft aangegeven te willen stoppen na de zomervakantie. Veel dank zijn wij verschuldigd aan de heer Melis voor het coördineren van dit fonds. Hij heeft dit vele jaren voor De Open Hof verzorgd.

Hebt u als gemeentelid een creatief idee om dit verjaardagfonds nieuw leven in te blazen!!

Reacties graag naar de scriba, Betty Pluimers; scriba@openhof-ed.nl

KERKELIJK CENTRUM EMMAÛS SAMENWERKENDE KERKEN



Laan der Verenigde Naties 94, tel. 63 62 52
www.emmaus-ed.nl

Pastores:

Mevr. J. Bron, tel 06- 40653487
J.A.Th.M. Lucassen, tel. 65 22 55
Ds. L. van Zanden, tel. 0317-843395
L. van Laar, tel. 06-15110184

Secretariaat Cora:

Jan-Willem Donkers, Noël Bakerstate 27, 6716 NK Ede,
donkers@emmaus-ed.nl

ALGEMEEN

KERKVENSTER



EDE FM ether FM 107,3 MHz, kabel Ziggo 93,1 MHz. Digitale radio: via Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL. Live en uitzending gemist via www.edefm.nl

Programma's elke maandagavond:

18.30 uur: ORGELUUR, gepresenteerd door Joop Rodenburg en Cees Kwint.

Herhaling: zondag 8.30 uur.

19.00 uur: KERKVENSTER: informatie over kerkelijk en christelijk leven in Ede c.a.

Redactie: Ds. Arie Romein, Adriana Balk, Peter Blokhuis, Anton Kanis en Daan Laban.

Herhaling: zondag 12.00 - 13.00 en 22.00 - 23.00 uur.

20.00 uur: ZINGEND GELOVEN. Presentatie: Arie Baanstra, Ronald de Lange, Carin Modderkolk, Maty Romein

Herhaling: zondag 21.00 uur.

Het kerkelijk Bureau is gesloten van 28 juli t/m 25 augustus 2017

KERKELIJKE STAND

Overleden

16 juni 2017: J. Kleinendorst-van den Berg, Dorpsstraat 25/120, Lunteren, 92 jaar

27 juni 2017: E. Breman, E. Casimirlaan 6, 92 jaar

29 juni 2017: N.A.J. Fluit, Noordelijke Spoorstraat 7, 89 jaar

Nieuw ingekomen

C. Burgwal, Laarweg 61, H.

E.J. Verschoor, Grotestraat 104/11

Dhr. en mw. Van den Berg-Berghmans, Kampstraat 13

Fam. Pols-Klinkenberg, Brug. Prinslaan 58

D.B. Boot, Telefoonweg 191

E.E. Veerbeek, Liebeek 43

A.M. Hamminga, Meinersstraat 12

E.H. van Walbeek, Nw Klinkenberg 1A227

Verhuisd

H.M. Korteweg, Floreslaan 40 naar Markiezenhof 58

J.M. van Bruxvoort, Rousseaustate 17 naar Groevenbeek 136

Fam. Hanstede-Koudijs, Wadestein 91 naar Ariensweg 16

Fam. U-A-Sai-Aartsen, ML Kingstate 60 naar Regiment 9

E. Keizer van den Berg, Roseboomlaan 24 naar Robijnstraat 53

Fam. Wortelboer, Rijnhof 1 naar Parkrand 28

E.J. Ike, Grotestraat 118N naar Kleefsehoek 466

Fam. Brandsma -Van de Hoeve, Schaapsweg 101A

naar Veenderweg 2E

Fam. Helbling-Jansen, Rembrandtlaan 101

naar Telefoonweg 50D

M.A.J. van Maris, Pr Bernhardlaan 91A naar Kazernelaan 30B

Vertrokken

Fam. Van Laar-Boon, Nwe Kazernelaan 69 naar Kootwijk

N.N. Slobbe, Meerberg 19 naar Nijmegen

HOU JE VAN ZINGEN?



Kom
een keer kijken
en zing mee
met Jedaja in
Ede!

We oefenen iedere dinsdag
in de school op Oranjelaan 7 in Ede.
Het kost € 9,- per maand.

Kinderen uit groep 3 - 5 (KIDS)
zijn welkom van 16.00 - 16.45 uur
Kinderen uit groep 6 - 8 (YOUNG)
zijn welkom van 16.45 - 17.30 uur
Meiden van 13 - 21 jaar (GIRLS)
zijn welkom van 17.30 - 18.15 uur

Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op de website van Jedaja:
www.kinderkoorjedaja.nl
of kijk op Facebook.

Opgeven of vragen stellen kan via:
jedaja-edehotmail.com



Onze nieuwste CD is nu
te koop! Bestel hem op
www.kinderkoorjedaja.nl



Financiën en adressen

Redactie

Wijnand Rietman

Kopij inleveren via e-mail vóór vrijdagmorgen 12.00 uur
via kopijkerkblad@hotmail.com

Adreswijziging, opzegging en aanmelding voor dit kerkblad
bij het

Kerkelijk Bureau

W. de Zwijgerlaan 4a, 6713NT Ede, tel. 61 23 36
Open op vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur
e-mail: kerkbureau.ede@planet.nl
webpagina: www.protestantsegemeente-ede.nl

Voor vrijwillige bijdragen, collectebonnen,

betalingen kerkblad en solidariteitsfonds:
NL11INGB0000867584 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in eenheden van
20 stuks à €0,50 = €10 (rose), à 0,75 = €15 (wit) en
à €1,25 = €25 (oranje) door het overmaken van het juiste
bedrag o.v.v. kleur en aantal vellen

Diaconie

Voor giften: NL21RABO0307077233 t.n.v.
Diakonie Protestantse Gemeente Ede